

**Χαιρετισμός
για την Ημερίδα για Κληρικούς που διακονούν στα Σωφρονιστικά
Καταστήματα και τους χώρους Κράτησης**

Του
ΣεΒασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου
Ιεροθέου, Προέδρου της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής επί Ειδικών
Ποιμαντικών Θεμάτων και Καταστάσεων

Κατά καιρούς διατυπώνω την άποψη ότι το έργο του Επισκόπου και κατ' επέκταση των Κληρικών είναι διπλό, ήτοι η ομολογία της ορθοδόξου πίστεως και η ποιμαντική του ανθρώπου. Η ομολογία αναφέρεται στις αλήθειες της Αποκαλύψεως, όπως εμπεριέχονται στην Αγία Γραφή, τα ομολογιακά κείμενα, την λειτουργική ζωή και τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, και η ποιμαντική αναφέρεται στην προσπάθεια των Κληρικών να καθοδηγούν τους ανθρώπους, ώστε να βιώνουν στην πράξη το περιεχόμενο των ομολογιακών κειμένων.

"Ένας από τους ευαίσθητους χώρους ποιμαντικής διακονίας είναι τα Σωφρονιστικά Καταστήματα και οι χώροι Κράτησης, όπου ευρίσκονται για διάφορους λόγους Χριστιανοί που ανήκουν στο ποίμνιο μας. Οι λόγοι που βρίσκονται εκεί ποικίλουν, από μια απλή παραβατική ενέργεια μέχρι μεγάλα ποινικά αδικήματα. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί για ένα χρονικό διάστημα της ζωής τους -μικρό ή μεγάλο- ζουν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, στερούνται την προσωπική τους ελευθερία, ζουν στο περιθώριο της κοινωνικής και οικογενειακής ζωής και γενικά είναι μέλη μιας ιδιαίτερης κοινωνίας που έχει τους δικούς της κανόνες και τους δικούς της όρους διαβίωσης.

Έχω ύπ' όψη μου μια εκκλησιαστική κοινότητα στην Αμερική που εργάζεται με σοβαρότητα σε φυλακές υψίστης ασφαλείας, έχει συγκροτήσει μια ιδιαίτερη Ενοριακή Κοινότητα στις φυλακές, με κέντρο τον Ιερό Ναό, όπου γίνονται οι ιερές Ακολουθίες, έχοντας ένα ιδιαίτερο τυπικό ζωής, με βάση το μοναστηριακό τυπικό. Έκτος από τις ιερές Ακολουθίες, γίνεται καθοδήγηση, μέσα από αγιογραφικές και πατερικές μελέτες, όταν χρειάζεται γίνεται εισδοχή νέων μελών με κατήχηση και Βάπτισμα και γενικότερα βιώνεται η Ενορία σε χώρους κοινωνικού περιθωρίου.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την ευθύνη της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής επί Ειδικών Ποιμαντικών Θεμάτων και Καταστάσεων, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω και στην οποία συμπεριλαμβάνονται Μέλη αξιόλογα, με επιστημονική επάρκεια και

εμπειρία, διοργανώνει την παρούσα Ημερίδα, για να μελετηθεί το κρίσιμο και σημαντικό αυτό θέμα και να εντοπισθούν τα προβλήματα που υπάρχουν και οι δικές μας παρεμβάσεις.

Σημειωτέον, το ποιμαντικό μας ενδιαφέρον εστιάζεται στα Σωφρονιστικά **Καταστήματα**, αλλά και στους χώρους Κράτησης που λειτουργούν στα **κατά** τόπους Αστυνομικά Τμήματα και υπάρχουν σε όλες τις πόλεις, όπου εργάζονται οι Ιερές Μητροπόλεις. Η ενασχόληση μας με το αντικείμενο αυτό υπάγεται στα καθήκοντα μας, διότι ο Χριστός κατά την Δευτέρα Παρουσία Του θα πη: «εν φυλακρ (ήμην), κα ουκ έπεσκεψασθέ με» (Ματθ. κε', 43).

Διότι και οι κρατούμενοι, παρά τις παραΒατικές ενέργειες τους, είναι δημιουργήματα του Θεού και όσοι είναι Βαπτισμένοι και χρισμένοι είναι Μέλη της Εκκλησίας, έστω δυνάμει, και έχουμε υποχρέωση να τα βοηθήσουμε να γίνουν και ενεργεία μέλη της Εκκλησίας. Οι χώροι κράτησης και φυλάκισης είναι ευαίσθητοι, και μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο σε συναίσθηση, σε προβληματισμό, σε ανάνηψη, αλλά και μπορούν να τον ωθήσουν και σε χειρότερες καταστάσεις.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας έχει καταρτισθεί από την Επιτροπή μας με ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή, στην προσπάθεια να συνδυασθεί η θεωρία με την πράξη, η επιστημονική επάρκεια με την εμπειρία. Έτσι, η εισαγωγική ομιλία θα γίνει από έναν ταπεινό και σεβαστό εργάτη της Εκκλησίας στον χώρο των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, τον Αρχιμ. π. Γερβάσιο Ραφτόπουλο, ο οποίος για πολλά χρόνια εργάζεται στον ευαίσθητο αυτόν τομέα δραστήρια, αποδοτικά και ευαγγελικά, με την Βοήθεια εξαίρετων συνεργατών. **Με την εισαγωγική αυτή ομιλία επιθυμούμε συγχρόνως να τον θέσουμε σε κεντρική θέση και να τον τιμήσουμε για το έργο του.** Είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε.

Οι άλλες εισηγήσεις θα αναφερθούν σε ποικίλα θέματα, όπως η ποιμαντική Διακονία της Εκκλησίας (1994-201 1) σε σχέση με τις μεταβολές στον πληθυσμό των κρατουμένων και των χώρων κράτησης, που θα γίνει από την Καθηγήτρια Εγκληματολογίας κ. Σπινέλλη, μέλους της Επιτροπής μας· ο ρόλος του ορθοδόξου Κληρικού μπροστά στο φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας των κρατουμένων που θα γίνει από τον Πρωτοπρ. π. Παναγιώτη Σαββόπουλο, ψυχίατρο, η συμβολή των οργανώσεων και των εθελοντών ομάδων στην συμπαράσταση των κρατουμένων και ενδεών αποφυλακισμένων που θα γίνει από τον Πρωτοπρ. π. Θεόδωρο Μπατάκα της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, που έχει αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα στον τομέα αυτό και η

εξέταση του χώρου των κρατουμένων, οι εμπειρίες από τις ανάγκες των κρατουμένων, που θα γίνει από τον κ. Σταμάτη Σπύρου, διδάκτορα που είναι υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κοινωνιολόγο του Καταστήματος Κράτησης στην Θήβα. Ευχαριστώ όλους τους Εισηγητές, αλλά και όλους τους Συνέδρους και αναμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απόψεις τους. Ας ευχηθούμε ο Χριστός, που έζησε έστω και για λίγες ώρες σε χώρο κράτησης, να ευλόγηση και αυτήν την προσπάθεια μας.