

## **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**Του Πρωτοπρ. Θεοδώρου Β. Μπατάκα**

Υπευθύνου του Γραφείου Μερίμνης Φυλακών της Ι. Μ. Δημητριάδος &  
Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου Συμπαράστασεως Κρατουμένων Βόλου

«Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ »

\*\*\*

**«Η συμβολή των Μ.Κ.Ο. και των εθελοντικών ομάδων**

**στη συμπαράσταση των κρατουμένων και ενδεών  
αποφυλακισμένων»**

Πανελλήνια Ημερίδα

για τους κληρικούς που διακονούν στα σωφρονιστικά καταστήματα  
και στους χώρους κράτησης της Ελλάδος.

Αθήνα Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011

(Διορθόδοξο Κέντρο - Ιερά Μονή Πεντέλης)

«Η συμβολή των Μ.Κ.Ο. και των εθελοντικών ομάδων στη συμπαράσταση των  
κρατουμένων και ενδεών αποφυλακισμένων».

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι ,

Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί συνεργάτες και συνδιάκονοι στον ευαίσθητο  
τομέα ποιμαντικής κρατουμένων και αποφυλακισμένων.

«Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν».

Νοιώθω την ανάγκη να εκφράσω τις ολόθερμες ευχαριστίες μου και την  
ευγνωμοσύνη μου προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον  
Σεβασμιώτατο Πρόεδρο και τα μέλη της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Ειδικών  
Ποιμαντικών Θεμάτων και Καταστάσεων για την οργάνωση της σημερινής  
Πανελληνίου Ημερίδος και για την τιμή και την πρόσκληση να είμαι ένας εκ των  
εισηγητών αυτής, με σκοπό να καταθέσω ενώπιόν σας ολίγα από την 16χρονη  
εμπειρία μου στη διακονία των κρατουμένων και των αποφυλακισμένων.

\*\*\*

Πατέρες μου και αδελφοί μου.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η πατρίδα μας ανεβαίνει και πάλι έναν νέο Γολγοθά. Πολλοί αδελφοί μας βιώνουν πρωτόγνωρες καταστάσεις, όπως ταραχή, πανικό, κατάθλιψη, παραβατικότητα, διάλυση της οικογένειας, διακοπή σπουδών, ανεργία, χρέη, ανέχεια, αδυναμία κάλυψης των καθημερινών τους αναγκών και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και την έλλειψη στέγης.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους, εδώ και αρκετά χρόνια, δεν έχουν την δυνατότητα να ανταποκριθούν επαρκώς στις έντονες παρακλήσεις για συμπαράσταση των εμπέριστων πολιτών. Ιδιαιτέρως, τα τελευταία χρόνια, η αδυναμία της Πολιτείας και στον τομέα της πρόνοιας έχει φθάσει σε ανησυχητικό σημείο. Συνήθως, οι κατά τόπους κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες ζητούν την άμεση βοήθεια και συμπαράσταση της Εκκλησίας, η οποία, σε πολλές περιπτώσεις, έχει αντικαταστήσει πλήρως την Πρόνοια του κράτους. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, την οποία βιώνουμε καθημερινά τουλάχιστον στην περιοχή που διακονούμε.

Αν αυτή την κατάσταση βιώνει η ελεύθερη ελληνική κοινωνία σκεφθείτε το πόσο τραγικότερη είναι η κατάσταση μέσα στις φυλακές. Συνήθως, οι περισσότεροι κρατούμενοι, Έλληνες και ξένοι, είναι άποροι, μοναχικοί και εγκαταλελειμμένοι. Οι κοινωνικές υπηρεσίες των φυλακών αδυνατούν να καλύψουν πια τις καθημερινές ανάγκες των απόρων εγκλείστων και αναζητούν άλλες πηγές ηθικής, υλικής και οικονομικής συμπαράστασης. Και όπως ομολογούν οι ίδιοι, η μόνιμη πηγή στήριξης είναι η Εκκλησία με τους εντεταλμένους στους χώρους κράτησης ιερείς της, τους συνεργάτες τους και τις οργανωμένες εθελοντικές ομάδες των εκκλησιαστικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων των κατά τόπους Εκκλησιών.

Αλλά και όταν ο κρατούμενος αποφυλακίζεται η ζωή του γίνεται πιο δύσκολη. Οι ενδεείς αποφυλακιζόμενοι επιστρέφουν σε μια κοινωνία που δεν είναι έτοιμη να τους υποδεχθεί, να τους δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, να τους βοηθήσει στα πρώτα τους βήματα και κατά κάποιο τρόπο «τους αναγκάζει» και πάλι να επιστρέψουν στη φυλακή. Κάνουν κάποιες νόμιμες προσπάθειες για να επιβιώσουν, αλλά τελικά οδηγούνται και πάλι στην παραβατικότητα, η οποία, όπως ισχυρίζονται πολλοί, είναι η μόνη «διέξοδος» αντιμετώπισης των καθημερινών τους αναγκών.

\*\*\*

Κι όμως, μέσα σ' αυτό το γκρίζο σκηνικό, κάποια παιδιά του Θεού και της Εκκλησίας, κληρικοί και λαϊκοί, μεταφέρουν και σ' αυτούς τους απaráκλητους χώρους το φως του Χριστού, το μήνυμα της πίστεως, της ελπίδας, της μετάνοιας και της έμπρακτης αγάπης. Γίνονται για τους εγκλείστους, τους αποφυλακιζόμενους και τα μέλη των οικογενειών τους η παρηγοριά και το στήριγμα. Αναφέρομαι στις εθελοντικές ομάδες που πλαισιώνουν τους ιερείς μας που διακονούν με αυτοθυσία και αυταπάρνηση σε όλους τους χώρους κράτησης της πατρίδος μας, αλλά και στα μέλη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που εργάζονται ανιδιοτελώς κάτω από την σκέπη και την ευλογία της Εκκλησίας.

Σήμερα, ο εθελοντισμός σε παγκόσμια κλίμακα είναι η χρυσή ελπίδα για τις σύγχρονες οργανωμένες και πολιτισμένες κοινωνίες. Ο εθελοντισμός καλείται ουσιαστικά να καλύψει το έλλειμμα και την αδυναμία της Πολιτείας. Όλα τα

κοινωνικά και πολιτικά συστήματα έχουν αποτύχει, τα οικονομικά μέσα είναι λιγοστά, τα προβλήματα αυξάνουν και οι πολλές ανθρώπινες ανάγκες ενώνουν και οργανώνουν τους ανθρώπους σε εθελοντικές οργανώσεις. Βεβαίως, για την Εκκλησία μας ο εθελοντισμός δεν είναι κάτι το καινούργιο. Είκοσι αιώνες και πλέον, η διακονία είναι καθημερινή υπόθεση όλων των συνειδητοποιημένων χριστιανών, οι οποίοι καλούνται να μιμηθούν τον Θεάνθρωπο Σωτήρα μας Ιησού Χριστό.

Με την ευλογία της Εκκλησίας μας δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διακονούν κρατούμενους και αποφυλακιζόμενους, και πολλούς άλλους, μόνο τρεις εκκλησιαστικές Μ.Κ.Ο. απ' ό,τι γνωρίζω, αλλά και πολλές εθελοντικές ομάδες που διακονούν αθόρυβα και διακριτικά πλησίον των ιερέων την φυλακής.

- « Η Διακονία Αποφυλακίσεων Απόρων Κρατουμένων « Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ », με έδρα την Θεσσαλονίκη και ακτίνα δράσεως ολόκληρο τον κόσμο.
- «Ο Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ», με έδρα την Αθήνα και με πανελλήνια δραστηριότητα.
- και «Ο Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ», με έδρα τον Βόλο και ακτίνα δράσεως τα όρια του Νομού Μαγνησίας. Και οι τρεις αυτές οργανώσεις δεν λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις από το κράτος. Στηρίζονται αποκλειστικά στις οικονομικές προσφορές των πιστών.

Η συμβολή αυτών των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των κατά τόπους εθελοντικών ομάδων, είναι μεγάλη και θαυμαστή, κατά κοινή ομολογία των αρμοδίων παραγόντων του Σωφρονιστικού συστήματος της πατρίδος μας.

*Εδώ και δεκαετίες προσφέρουν παρά πολλά:*

1. *Βοηθούν ποικιλοτρόπως στη βελτίωση των συνθηκών ζωής στις φυλακές.*
2. *Έχουν αποφυλακίσει εκατοντάδες κρατουμένους.*
3. *Υποδέχονται και στηρίζουν τους αποφυλακιζόμενους.*
4. *Ενισχύουν τα μέλη των οικογενειών τους.*
5. *Μεταφέρουν το μήνυμα της έμπρακτης αγάπης και της μετάνοιας.*
6. *Δίνουν την ευκαιρία σε πολλούς χριστιανούς να ελεήσουν τον ελάχιστο αδελφό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.*
7. *Καταπολεμούν τον ρατσισμό και μεταφέρουν το μήνυμα της Εκκλησίας μας: πως «και ο κρατούμενος είναι αδελφός μας».*
8. *Παρηγορούν εκείνους που βρίσκονται στους απαράκλητους χώρους της φυλακής.*
9. *Ενισχύουν οικονομικά και υλικά τα φιλόπρωχα των φυλακών.*
10. *Είναι οι καλύτεροι συνεργάτες των κοινωνικών υπηρεσιών των χώρων κράτησης και τόσα άλλα.*

Σ' ολόκληρη την Ελλάδα, οι εντεταλμένοι οι ιερείς και οι εθελοντές συνεργάτες τους, έχουν να παρουσιάσουν ένα σπουδαίο έργο το οποίο στην ουσία είναι άγνωστο ακόμη και στους εκκλησιαστικούς παράγοντες. Η αλήθεια είναι, πως στις περισσότερες περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, η οργανωμένη διακονία των φυλακών στηρίζεται κυρίως στην ιδιωτική πρωτοβουλία, κάποιων κληρικών και λαϊκών, οι οποίοι με τον φωτισμό του Θεού αγάπησαν αυτή τη διακονία και την έκαναν έργο ζωής.

\*\*\*

## 1. Η οργάνωση μιας εθελοντικής ομάδος.

Ο Ιερέυς που καλείται να διακονήσει στον χώρο της φυλακής για να φέρει εις πέρας το έργο που του ανέθεσε η Εκκλησία και ο Χριστός, θα πρέπει να έχει κοντά του κάποια ομάδα συνεργατών - κληρικών και λαϊκών, ανδρών και γυναικών - για να τον βοηθήσουν στην υλοποίηση των διαφόρων προγραμμάτων του. Τόσο η προετοιμασία, όσο και η πραγματοποίηση των διαφόρων εκδηλώσεων, εντός και εκτός των φυλακών, απαιτούν την δραστηριοποίηση κάποιων ανθρώπων. Μόνος του ο Ιερέυς δεν επαρκεί. Θα κουραστεί γρήγορα και θα αποκτήσει τάσεις φυγής από την ειδική αποστολή που του ανέθεσε η Εκκλησία.

Ο ζηλωτής ιερέας, που έχει κάνει έργο ζωής την διακονία των φυλακών, έχει την δυνατότητα να εμπνεύσει πολλούς ανθρώπους. **Θα επιλέξει μεταξύ του ποιμνίου του εκείνους που έχουν το χάρισμα της αγάπης και της διακονίας, θα τους καλέσει κοντά του, θα τους εκπαιδεύσει και θα τους οργανώσει σε μία εθελοντική ομάδα, με την οποία μπορεί να εργαστεί με θαυμάσια αποτελέσματα. Ιδιαίτερα αυτό το έργο το ευλογεί ο Θεός, όταν στηρίζεται στην ανιδιοτελή αγάπη και την προσευχή.**

Αυτή η ομάδα εφ' όσον έχει τις προϋποθέσεις μπορεί, να λάβει και νομική υπόσταση. Να αναγνωριστεί, δηλαδή, και από την Πολιτεία ως ένα φιλανθρωπικό Σωματείο, ως μια Μ.Κ.Ο. με σκοπό να βοηθήσει ποικιλοτρόπως όλους εκείνους που η κοινωνία τους έβγαλε στο περιθώριο. Οι εθελοντές θα πρέπει να έχουν σύνεση, διάκριση, ζήλο κατ' επίγνωση και υπακοή στους κανονισμούς του Σωφρονιστικού καταστήματος, διότι οι ισορροπίες είναι πολύ ευαίσθητες.

## 2. Το Κέντρο υποδοχής Κρατουμένων.

Η εθελοντική αυτή ομάδα θα πρέπει να έχει έναν χώρο υποδοχής, όπου θα συναντώνται τα μέλη, οι δωρητές, οι έχοντες ανάγκη συμπαράστασης: αδειούχοι κρατούμενοι, αποφυλακισθέντες, αλλά και μέλη των απόρων οικογενειών τους που ζητούν κάποια στήριξη. **Εκεί θα βρουν έναν καλό ακροατή των προβλημάτων τους, θα γεμίσουν τα χέρια τους με κάποια αναγκαία είδη (ενδύματα, υποδήματα, τρόφιμα, σχολικά είδη, υπνόσακους για τους αστέγους κ.α.), θα λάβουν ένα μικρό οικονομικό βοήθημα, κάποιες πληροφορίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους κ.α.**

## 3. Δωρητές και συνδρομητές της εθελοντικής ομάδος.

Όταν οργανωθεί το κέντρο υποδοχής και αρχίσει η δραστηριότητα, είναι σίγουρο πως θα υπάρξουν πολλοί άνθρωποι που θα στηρίξουν με κάθε τρόπο την προσπάθεια αυτή. **Θα προσφέρουν όλα τα υλικά που χρειάζεται η ομάδα διακονίας, καθώς και χρήματα για τα βοηθήματα. Ακόμη και σ' αυτή τη δύσκολη περίοδο δεν θα λείψουν οι ελεημοσύνες των πιστών, αρκεί να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που θα τις διαχειριστούν. Βεβαίως, για να εισπράττει χρήματα η εθελοντική ομάδα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να κόβει και νόμιμες αποδείξεις. Οι Μ.Κ.Ο. έχουν αυτή την δυνατότητα, αλλά και την υποχρέωση.**

#### 4. Η ενημέρωση του κόσμου.

Η ομάδα διακονίας των φυλακών θα χρησιμοποιήσει όλα τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης με σκοπό να ενημερώσει την τοπική κοινωνία για το εκκλησιαστικό αυτό έργο και τα προβλήματα των φυλακισμένων, να αναγγείλει κάποιες εκδηλώσεις της, να κάνει εκκλήσεις για την συγκέντρωση διαφόρων ειδών, να καταπολεμήσει το ρατσισμό που είναι και η αιτία πολλών προβλημάτων και τόσα άλλα. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή θα μπορούσε να βοηθήσει τα μέγιστα.

Αλλά, πατέρες και αδελφοί μου, για να γίνουν όλα αυτά πράξη χρειάζεται τόλμη, θάρρος και αγάπη για τον συνάνθρωπο. Αυτό το έργο είναι δύσκολο, αλλά πολύ ευλογημένο.

#### 5. Η δραστηριότητα της εθελοντικής ομάδος.

Στη συνέχεια επιτρέψτε μου να καταθέσω κάποιες σύντομες προτάσεις σχετικά με την δραστηριότητα των εθελοντικών ομάδων στις φυλακές, στα κρατητήρια των αστυνομικών τμημάτων, στους χώρους υποδοχής λαθρομεταναστών, αλλά και στα ιδρύματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου κρατούνται μικρά παιδιά και έφηβοι.

### Α΄. ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ.

- Η καθιέρωση Εβδομαδιαίας επισκέψεως στους χώρους αυτούς είναι αναγκαία. Οι έγκλειστοι περιμένουν με αγωνία και χαρά την ημέρα και την ώρα που θα τους επισκεφθούν ο ιερέας και οι συνεργάτες του. Αυτή η επίσκεψη, όσο κι αν θα ακουστεί παράξενο, είναι ένα μεγάλο γεγονός για τη φυλακή. Άλλωστε, οι ίδιοι οι κρατούμενοι ομολογούν πως το καλύτερο δώρο γι' αυτούς είναι η επίσκεψη των ανθρώπων της ελεύθερης κοινωνίας.
- Η επίσκεψη στη φυλακή αρχίζει με την τέλεση μιας Ιεράς Ακολουθίας ή μιας ολιγόλεπτης προσευχής. ***Εάν υπάρχει ναός στη φυλακή η εθελοντική ομάδα θα πρέπει να φροντίζει για την καθαριότητα, τον ευπρεπισμό και την προετοιμασία των Ιερών Ακολουθιών. Εάν όμως δεν υπάρχει, ο επικεφαλής της ομάδος των εθελοντών μπορεί να ζητήσει από το συμβούλιο της φυλακής την δημιουργία κάπου παρεκκλησίου ή κάποιου άλλου χώρου στον οποίο θα πραγματοποιούνται οι συναντήσεις με τους κρατούμενους.***
- Λίγα λόγια αγάπης και οικοδομής, που θα τα προσφέρουμε με απλότητα και αγάπη θα αναπαύσουν κάποιους κρατούμενους. Έστω και έναν. Συνήθως, οι συζητήσεις γίνονται «σε πηγαδάκια». Τα απλά λόγια οικοδομής πιάνουν τόπο στις ψυχές των κρατουμένων. Πρέπει οι εθελοντές να έχουν υπομονή και να μην παρεξηγούνται από τα πειράγματα ή τις λεκτικές επιθέσεις κάποιων κρατουμένων ή και κάποιων υπαλλήλων ακόμη.
- Να τους προσφέρουμε ένα γλυκό, ένα έντυπο, ένα βιβλίο, μια χάρτινη εικόνα, ένα σταυρουδάκι ή ό,τι άλλο μας φωτίσει ο Θεός, πάντοτε με την άδεια του

Συμβουλίου της φυλακής. Οι κρατούμενοι θα σε αποδεχθούν, μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα και μετά από πολλές τακτικές επισκέψεις.

- Οι υλικές ανάγκες είναι πολλές και μεγάλες. Οι κρατούμενοι συνεχώς ζητούν πολλά από τους εθελοντές επισκέπτες. Πρέπει να αποφεύγουμε την απευθείας διανομή διαφόρων ειδών, χρημάτων κ.α. στα χέρια των εγκλείστων. Ορθόν είναι να καταθέτουμε τις διάφορες προσφορές μας στα χέρια των κοινωνικών λειτουργών. Έτσι, θα είμαστε διακριτικοί και η παραμονή μας στη φυλακή θα είναι απρόσκοπτη.
- Η οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στη φυλακή, με πρωτοβουλία της εθελοντικής ομάδας, δημιουργεί ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ των φυλακισμένων. Ξεχνούν για λίγο τον εγκλεισμό τους, επικοινωνούν μεταξύ τους, βλέπουν καινούργια πρόσωπα και λαμβάνουν το μήνυμα πως υπάρχουν άνθρωποι που τους υπολογίζουν και τους αγαπούν. Για την οργάνωση των εκδηλώσεων θα επιστρατεύσουμε: σχολεία, συλλόγους, μουσικούς, ηθοποιούς, χορωδίες, μουσικά σύνολα, ομιλητές κ.λ.π.
- Πιστεύω, πως μια σταθερή μηνιαία οικονομική προσφορά στο φιλόπτωχο των φυλακών είναι αναγκαία και πολύτιμη, όπως επίσης και οι τακτικές αποστολές διαφόρων υλικών αγαθών για τους ενδεείς κρατούμενους. *Αν σκεφθεί κανείς πως κλέβουν στη φυλακή ακόμη και τα εσώρουχα μεταξύ τους ή για ένα πακέτο τσιγάρα μπορεί κάποιος να υποστεί βιασμό, καταλαβαίνετε το πόσο αναγκαία είναι και η αποστολή υλικών αγαθών. Ο λαός μας θα βοηθήσει και στη συγκέντρωση όλων αυτών αρκεί να υπάρχει μια συντονισμένη και συνεχής ενημέρωση.*
- Η επίσκεψη του ιερέως και των συνεργατών του στη φυλακή θα πρέπει να συμπεριλάβει και τους εργαζομένους σ' εκείνον τον χώρο. *Η καλή επικοινωνία με τους παράγοντες της φυλακής και η άμεση συνεργασία μαζί τους είναι προϋπόθεση για την δημιουργία ενός θετικού κλίματος. Για τον ιερέα, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι και οι αστυνομικοί είναι παιδιά του. Κι εκείνοι έχουν ανάγκη της παρουσίας του, του παρήγορου λόγου του και των προσευχών του και μάλιστα περιμένουν κι εκείνοι μια επίσκεψη. Βεβαίως, υπάρχουν και εκείνοι που ενοχλούνται με την παρουσία των ανθρώπων της Εκκλησίας. Κι όμως, με προσευχή, υπομονή και αγάπη θα αλλάξει το αρνητικό κλίμα.*
- Κάποιοι βρίσκονται στην φυλακή με μικρές ποινές και μπορούν να αποφυλακιστούν. Μια οργανωμένη εθελοντική ομάδα θα βρει τον τρόπο να πραγματοποιήσει και κάποιες αποφυλακίσεις.
- Ο άγιος Ελευθέριος θεωρείται ο προστάτης των κρατουμένων. Οι περισσότερες φυλακές έχουν και ναό προς τιμήν του. Να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή δημιουργώντας ευκαιρίες για προσευχή και διάφορες εκδηλώσεις.
- Παρακαλούμε τον Σεβασμιώτατο Πρόεδρο και τα μέλη της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Ειδικών Ποιμαντικών Θεμάτων και Καταστάσεων, να εισηγηθούν στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος την εξής πρότασή μας: Να αναγνωριστεί 15<sup>η</sup> Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ως «ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥ». *Ο Σύλλογός Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Βόλου «Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ» έχει κάνει πράξη αυτή την πρόταση με θαυμάσια αποτελέσματα για την πόλη του Βόλου. Εκείνη την ημέρα πραγματοποιούνται λατρευτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εντός και εκτός των φυλακών, Ενημερώνονται οι συμπολίτες μας για τα προβλήματα των κρατουμένων και καλούνται να βοηθήσουν τον Σύλλογο ηθικά, οικονομικά και υλικά. Γεμίζουν κυριολεκτικά οι αίθουσες των εκδηλώσεων αυτών. Τα Μ. Μ. Ε. της περιοχής προβάλλουν αυτή την προσπάθεια των εθελοντών μας και φιλοξενούν άρθρα, ανακοινώσεις και ρεπορτάζ*

***μεταφέροντας το μήνυμα της Εκκλησίας πως «και ο κρατούμενος είναι αδελφός μας»***

- Ένα μικρό περιοδικό με θέματα πνευματικής οικοδομής, με ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις και ειδήσεις για τους εγκλείστους θα προσφέρει τροφή και αληθινή ψυχαγωγία. Όπως, επίσης, θα προσφέρει πολλά και η δημιουργία μιας μικρής θρησκευτικής δανειστικής βιβλιοθήκης στη φυλακή.
- Τα σχολεία των φυλακών είναι πραγματικές πνευματικές οάσεις για τους εγκλείστους μαθητές. Οι εθελοντικές ομάδες της Εκκλησίας μας είναι καλό να συμπαρίστανται στους εκπαιδευτικούς και να ενισχύουν τους μαθητές με διάφορες προσφορές σε σχολικά είδη. Κατά την διάρκεια των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων επ' ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα να βραβεύονται οι τρεις επιμελέστεροι μαθητές με ένα μικρό χρηματικό έπαθλο και δώρα. Μπορούμε επίσης να εκδίδουμε σε μικρά βιβλία διάφορα επιλεγμένα κείμενα των μαθητών κρατουμένων επιβραβεύοντας την προσπάθειά τους και μεταφέροντας την φωνή τους εκτός της φυλακής.
- Κατά καιρούς κάποιοι κρατούμενοι ζητούν επιμόνως να μάθουν για την Ορθοδοξία, να κατηχηθούν και να βαπτιστούν. Κι εκεί θα κληθούν να βοηθήσουν οι εθελοντές.
- Με διάκριση, προσοχή και συνεργασία με τους υπευθύνους της φυλακής η εθελοντική ομάδα μπορεί να πραγματοποιεί εκθέσεις των καλλιτεχνικών έργων των κρατουμένων και αποφυλακισθέντων με σκοπό την οικονομική στήριξη των οικογενειών τους που ζούν μέσα στην φτώχεια και την ανέχεια και τα χρέη.
- Μία σπουδαία διακονία και προσφορά είναι και οι προσπάθειες των εθελοντών να επιτύχουν προς χάριν των κρατουμένων, των αποφυλακισθέντων και των απόρων οικογενειών τους κάποιον διακανονισμό των χρεών σε διάφορες υπηρεσίες και ασφαλιστικούς φορείς ( ΤΕΒΕ, ΙΚΑ, ΕΦΟΡΙΑ, ΔΕΗ, ΥΔΡΕΥΣΗ κ.λ.π.).

### **Β' ΣΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ**

- Χώροι κράτησης είναι και τα κρατητήρια των αστυνομικών τμημάτων και των Λιμεναρχείων της πατρίδος μας. Είναι τόποι άκρως ακατάλληλοι για ανθρώπους, σκοτεινοί και βρώμικοι. Χειρότεροι από τη φυλακή. Στους χώρους αυτούς οι κρατούμενοι, άνδρες και γυναίκες, Έλληνες και μετανάστες από διάφορες χώρες, από 15 ετών και άνω, συνωστίζονται καθημερινά και παραμένουν στα κρατητήρια ένα μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έως ότου δικαστούν ή απελαθούν. Δεν έχουν αποσκευές, δεν έχουν ενδύματα για να αλλάξουν και στερούνται τα πιο αναγκαία είδη. Όπως τους συνέλαβαν έτσι και θα παραμείνουν: με τα ίδια εσώρουχα, τα ίδια ενδύματα, άλλες φορές ξυπόλυτοι ή με παντόφλες, βρεγμένοι, χωρίς είδη καθαριότητας, με λιγοστό φαγητό την ημέρα κ.λ.π.
- Η Τοπική Εκκλησία πρέπει να έχει κάποιον ιερέα υπεύθυνο πνευματικό συμπαραστάτη σε κάθε κρατητήριο. Εκείνος, με την βοήθεια και την συνεργασία μιας ομάδος εθελοντών, θα μεριμνήσει για τις ψυχές και τις ανάγκες των κρατουμένων. Στο διάδρομο των κρατητηρίων ή σε κάποιον άλλο χώρο που θα υποδείξει η αστυνομία, θα τοποθετηθεί μια ντουλάπα εντός της οποίας θα αποθηκεύονται όλα τα απαραίτητα είδη: εσώρουχα, κάλτσες, υποκάμισα, πανταλόνια, μπλούζες, υποδήματα, παντόφλες, είδη καθαριότητας, κουβέρτες, τηλεκάρτες κ. α. Σε κάποια πλευρά του μεγάλου διαδρόμου μπορούμε να τοποθετήσουμε και μια μικρή βιβλιοθήκη με την

Καινή Διαθήκη και διάφορα άλλα βιβλία. Ακόμη και η εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ειδικά σε τέτοιους χώρους, θα αναπαύει πολλούς κρατουμένους.

- Η ελληνική αστυνομία δεν έχει την δυνατότητα να υδροχρωματίζει συχνά τα κρατητήρια κι έτσι οι χώροι αυτοί παραμένουν βρώμικοι και ανθυγιεινοί για πολλούς μήνες. Η εθελοντική ομάδα μπορεί να αναλάβει και αυτή την πρωτοβουλία δίνοντας κάποια ημερομίσθια σε απόρους αποφυλακισθέντες. Αντί για βοήθημα θα πάρουν ένα μεροκάματο. Κι έτσι γίνεται διπλό το καλό. Θα υπάρξουν και άνθρωποι που θα προσφέρουν δωρεάν τα χρώματα, αρκεί να υπάρξουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Όποιος έχει επισκεφθεί αυτούς τους χώρους μπορεί να δικαιολογήσει όλες αυτές τις προτάσεις μας.
- Οι επισκέψεις του ιερέως και των εθελοντών και στα κρατητήρια θα πρέπει να είναι συχνές. Να γνωρίζουμε πως και οι αστυνομικοί έχουν ανάγκη αυτής της συνεργασίας με τους ανθρώπους της τοπικής εκκλησίας. Οι διακριτικές επισκέψεις και η υπακοή στους κανονισμούς θα καλλιεργήσουν το έδαφος και θα ανοίξουν νέους ποιμαντικούς δρόμους για όλους τους Κρατουμένους και τους υπαλλήλους.

### **Γ'. ΣΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ**

- Σε κάποιες πόλεις της πατρίδος μας υπάρχουν Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων και Στέγες Φιλοξενίας Ανηλίκων που είναι κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στα ιδρύματα αυτά κρατούνται με εντολή δικαστηρίου παιδιά και έφηβοι, αγόρια και κορίτσια, για ένα μικρό ή ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι εθελοντές των ΜΚΟ και οι εθελοντικές ομάδες θα πρέπει να μεριμνήσουν και για τα παιδιά αυτά. Η εβδομαδιαία επίσκεψη, η πνευματική, ψυχολογική, υλική και οικονομική στήριξη, οι διάφορες εκδηλώσεις – όπως τις προαναφέραμε – κ.α. να συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμά τους. Τα παιδιά αυτά δυστυχώς, όπως τονίζουν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, είναι οι μελλοντικοί τρόφιμοι των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης της πατρίδος μας.

### **Δ'. ΟΙ ΕΝΔΕΕΙΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΟΜΕΝΟΙ.**

- Οι ενδεείς αποφυλακίζόμενοι, εξερχόμενοι της φυλακής, ευρίσκονται δε δύσκολη θέση. Κάποιοι δεν έχουν συγγενείς, άλλοι δεν έχουν καμία σχέση με τους οικείους τους και, ως εκ τούτου, δεν γίνονται δεκτοί. Σε πολλές περιπτώσεις η γυναίκα και τα παιδιά τους έχουν εγκαταλείψει. Οι πρώην εργοδότες δεν τους εμπιστεύονται και το μικρό βοήθημα της Πολιτείας εξατμίζεται γρήγορα. Κι έτσι, είναι εκτεθειμένοι σε πολλούς εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους. Οι μόνοι που τους αναμένουν «με ανοικτές αγκάλες» είναι οι πρώην συνεργάτες στο έγκλημα και την παραβατικότητα. Εάν η τοπική Εκκλησία έχει οργανωθεί καλά μπορεί να τους βοηθήσει στα πρώτα βήματά τους αποτρέποντας την απελπισία και την απόγνωση που μαστίζει τους ανθρώπους αυτούς.
- Οι εθελοντικές ομάδες μπορούν να στηρίξουν ποικιλοτρόπως, τον ενδεή αποφυλακίζόμενο. Η συμβολή τους θα είναι πολύτιμη και μοναδική, ιδιαίτερα στις μέρες μας, που οι πόρτες γι αυτούς τους ανθρώπους κλείνουν συνεχώς.



Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά τους, αλλά μπορούμε να σταθούμε πλάι τους με υπομονή και αγάπη προσφέροντας με ιλαρό πρόσωπο τα ολίγα και τα απαραίτητα.

- Μπορούμε να τους βοηθήσουμε στα πρώτα τους βήματα, προσφέροντας το καθημερινό τους φαγητό, τα απαραίτητα ενδύματα, υποδήματα, ολίγα χρήματα, να τους βοηθήσουμε στην εύρεση εργασίας, να τους στηρίξουμε ηθικά, πνευματικά και ψυχολογικά, λίγες ημέρες φιλοξενίας, μία στέγη, κάποιον διακανονισμό των χρεών τους, συνεργαζόμενοι με τις τοπικές υπηρεσίες και φορείς, και πάνω απ' όλα να βοηθήσουμε στην επανένωση της οικογένειας.
- Θα ήταν σπουδαία και η λειτουργία μικρών χώρων φιλοξενίας με την ευθύνη των Μ.Κ.Ο. Βεβαίως, όλα αυτά δεν είναι εύκολο να εφαρμοστούν. Απαιτείται διάκριση, υπομονή, κόπος, ταπείνωση, χρήματα και χρόνος. Η προσευχή, ο φωτισμός του Θεού και η εμπειρία που θα αποκτήσουμε, περνώντας ο χρόνος, θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε το κάθε περιστατικό θεάρεστα.

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατε,

Σεβαστοί πατέρες και αδελφοί

- Όλες αυτές οι προτάσεις που κατέθεσα σήμερα στην αγάπη σας, δεν είναι μια θεωρία ή κάποια λόγια του αέρα. Όλα αυτά έχουν γίνει πράξη στην τοπική μας κοινωνία, εδώ και 16 περίπου χρόνια. Τα σχεδιάσαμε και τα υλοποιήσαμε, με τη χάρη του Θεού, μέσω της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Βόλου «Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ». Με έδρα την πόλη Βόλου και ακτίνα δράσεως τα όρια του νομού Μαγνησίας, οι εθελοντές μας διακονούν: τους Κρατουμένους, τα μέλη των απόρων οικογενειών τους που κατοικούν στην περιοχή μας, τους αποφυλακιζόμενους, τους φυγόποινους, τους τσιγγάνους, τους λαθρομετανάστες, τους τροφίμους των ιδρυμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης της πόλεώς μας και τους αστέγους. Και όπως παρατηρήσατε, ανοίξαμε την αγκαλιά μας και σε άλλες ευαίσθητες ομάδες, διότι οι πλούσιες ευλογίες του Θεού μας επιτρέπουν να βοηθούμε και άλλους συναθρώπους μας.
- Σήμερα, στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος:
  - 1 Στους χώρους κράτησης διακονούν 9 ιερείς,
  - 2 Στον «ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ» διακονούν 120 περίπου εθελοντές, εκ των οποίων: οι 70 διαθέτουν ο καθένας 2 ώρες περίπου την εβδομάδα και οι υπόλοιποι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε έκτακτες ανάγκες.
  - 3 Τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες, σε σχέση με την ετήσια συνδρομή, ανέρχονται στα 122 πρόσωπα.
  - 4 «Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ» λειτουργεί σε καθημερινή βάση:

➤..... Κέντρο Υποδοχής Κρατουμένων «Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ» στο Κέντρο του Βόλου με 25 περίπου εθελοντές

➤..... Σταθμό Πρώτων κοινωνικών Βοηθειών «Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ» με 34 εθελοντές

➤..... Νέο παράρτημά του «Η ΚΑΤΑΦΥΓΗ» στην πόλη του Αλμυρού για τις ανάγκες των χώρων κράτησης της περιοχής με 30 περίπου μέλη.

➤..... Τέσσερις μικρούς ξενώνες στο κέντρο του Βόλου για τη φιλοξενία αστέγων οικογενειών και προσώπων.

➤..... Και σε εβδομαδιαία βάση λειτουργεί, υπό την ευθύνη του Προέδρου του Δ.Σ. μια Ραδιοφωνική εκπομπή στον τοπικό Ρ/Σ της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ».

•.....Όλες αυτές οι δραστηριότητες του Συλλόγου μας φιλοξενούνται σε εκκλησιαστικούς χώρους που μας παραχωρεί η Τοπική μας Εκκλησία, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου.

- Ναι, αδελφοί και πατέρες μου. Και χωρίς τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις χρηματοδοτήσεις του κράτους, μπορεί να δραστηριοποιηθεί με επιτυχία μία εθελοντική ομάδα, αρκεί να στηρίζεται στη χάρη του Θεού, τον ένθεο ζήλο και την ανιδιοτέλεια των μελών της.
- Θα ήταν ευχής έργον να ιδρυθούν σε κάθε τοπική κοινωνία και άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και εθελοντικές ομάδες. Η κάθε Μητρόπολη να ενθαρρύνει και να στηρίζει πρακτικά και άμεσα κάθε σχετική πρωτοβουλία. Θα πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα και να ετοιμαζόμαστε και για χειρότερες και οδυνηρότερες καταστάσεις.
- Να διευρύνουμε τους ορίζοντες της ποιμαντικής μας διακονίας, έχοντας βέβαια κατά νου, πως ο κοινωνικός και ο φιλανθρωπικός τομέας της Εκκλησίας μας δεν πρέπει να γίνει αυτοσκοπός. Αλλά ένα μέσο, ένα εργαλείο, ένα σκαλοπάτι που θα μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε τον ταλαιπωρημένο και δοκιμαζόμενο συνάνθρωπό μας, να του μιλήσουμε για το Χριστό με έργα αγάπης και να του προσφέρουμε το μήνυμα της σωτηρίας, της μετάνοιας και της ελπίδος που είναι ο Θεάνθρωπος Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός.

Σας ευχαριστώ.