

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

1. Θεωρείται ιδιαίτερα αναγκαία από την Εκκλησία της Ελλάδος η πραγματοποίηση δια της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής επί ειδικών Ποιμαντικών Θεμάτων και Καταστάσεων σε συντομότερο χρόνο, ανάλογων ευκαιριών (Συνεδρίων-Ημερίδων) για την ενίσχυση των Κληρικών που διακονούν ή επιθυμούν να διακονήσουν χώρους κράτησης.
2. Διαπιστώνεται ότι οι ποιμαντικές αυτές ευκαιρίες εκτός του συμποβληματισμού και της ανταλλαγής εμπειριών βοηθούν κυρίως στην στήριξη, στην επιμόρφωση και στην συνεχή ανανέωση γνώσεων, νόμων, δυνατοτήτων, απόψεων και τρόπων για την δόκιμη διακονία των Κληρικών στους πιο πάνω χώρους.
3. Η Εκκλησία σέβεται το παραδεδомένο κοινωνικό δίκαιο και τους νόμους, σκοπεύει δε με τις συντονισμένες δράσεις των υπευθύνων Κληρικών στους χώρους κράτησης στη σωτηριολογική προοπτική των κρατούμενων αλλά και στη στήριξη των οικογενειών τους. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία εξέρχεται από το στείο ανθρώπινο ηθικισμό και συμπεριφέρεται σε κάθε κρατούμενο ως εικόνα Θεού με στοργή και αγάπη τόσο κατά τη διάρκεια της εκτίσεως της ποινής του, όσο και κυρίως κατά την αποφυλάκιση. Το έργο της Εκκλησίας (Επισκόπου-Κληρικών-Λαϊκών-Συνεργατών) είναι διπλό: α) ομολογία πίστεως και β) ποιμαντική προς τον άνθρωπο.
4. Η ενασχόληση με το αντικείμενο της διακονίας στους χώρους κράτησης υπάγεται στα καθήκοντά μας κατά τον λόγο του Χριστού «εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς με». Οι κρατούμενοι παρά τις παραβατικές ενέργειές τους είναι δημιουργήματα Θεού και η ποιμαίνουσα Εκκλησία έχει καθήκον αλλά και υποχρέωση

για όσους εξ αυτών είναι βαπτισμένοι και χρισμένοι δηλ. μέλη της Εκκλησίας να τα βοηθήσει ουσιαστικά στο να γίνουν και ενεργά μέλη Της.

5. Οι χώροι κράτησης προϋποθέτουν ιδιαίτερη ευαισθησία και για το λόγο αυτό η ποιμαντική διακονία των Κληρικών απαιτεί ειδικές γνώσεις (θεολογίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας κ.λπ.) ώστε να οδηγούν τον άνθρωπο-κρατούμενο σε συναίσθηση, προβληματισμό και ανάνηψη.
6. Στις ραγδαία μεταβαλλόμενες κοινωνίες και τον μεταβαλλόμενο πληθυσμό κρατουμένων που βιώνουν υποβαθμισμένες συνθήκες κράτησης καθίσταται επιτακτική η ανάγκη παρουσίας του Κληρικού σε όλους τους χώρους κράτησης (υποδίκων, καταδίκων και παράνομων μεταναστών) καθώς και το αίτημα για την πνευματική στήριξη του όποιου κρατουμένου.
7. Λόγω του εξαιρετικά περιορισμένου αριθμού οργανικών θέσεων Κληρικών (Π.Δ. 36/2000) πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα: α) συντονισμού με τις Ιερές Μητροπόλεις ανάθεσης εκ περιτροπής σε κληρικούς Ενοριών της διακονίας στους χώρους κράτησης, όπου αυτό δεν έχει ήδη εφαρμοστεί, β) έναρξης, αν δεν έχει ήδη γίνει, επισκέψεων σε χώρους κράτησης παράνομων μεταναστών.
8. Επισημαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η μέριμνα για τους αποφυλακίζομένους που θεωρείται μάλιστα προϋπόθεση για τη μείωση υποτροπής. Είναι χρήσιμο να διερευνηθεί, αν ορισμένες Ιερές Μητροπόλεις έχουν αναλάβει μια τέτοια οικονομική πρωτοβουλία ή αν θα ήταν δυνατόν να προσθέσουν στις τόσες φροντίδες αγάπης και τη μέριμνα αποφυλακίζομένων.
9. Πρώτιστος στόχος καθίσταται να ιδρυθούν σε όλες τις Ι. Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος εθελοντικές οργανώσεις προς στήριξη των απόρων κρατουμένων Ελλήνων και αλλοδαπών

για να καλύψουν το έλλειμμα της Πολιτείας και στον τομέα της πρόνοιας.

10. Σε ολόκληρη την Ελλάδα, εκτός των καταστημάτων κράτησης υπάρχουν και πολλοί άλλοι χώροι κράτησης-κρατητήρια (Αστυνομικά Τμήματα, Χώροι υποδοχής λαθρομεταναστών, Λιμεναρχεία και Ιδρύματα Αγωγής ανηλίκων), για τα οποία υπάρχει άμεση ανάγκη παρουσίας και δραστηριότητας εντεταλμένου κατάλληλου ιερέως, ο οποίος με τη βοήθεια και εθελοντικής ομάδας συνεργατών του θα καλύψει τις πνευματικές και υλικές ανάγκες των εγκλείστων. Τα κρατητήρια είναι δύσκολοι και ακατάλληλοι χώροι. Στη σημερινή εποχή είναι επιβεβλημένο στην Εκκλησία να βρεί Κληρικούς φωτισμένους αλλά και Λαϊκούς συνεργάτες-εθελοντές που θα κάνουν ως έργο ζωής των τη διακονία των κρατουμένων.
11. Η Εκκλησία διά των Ι. Μητροπόλεων, Ενοριών, Ι. Μονών και Ι. Προσκυνημάτων Αυτής, οφείλει α) να ενισχύσει με κάθε τρόπο τις εθελοντικές ομάδες διακονίας προσφέροντας όλα τα απαραίτητα μέσα για την οργάνωση και την δραστηριότητά τους και β) ηθικά το σωφρονιστικό προσωπικό των χώρων κράτησης.
12. Για να επιτύχει αυτή η δύσκολη και ευαίσθητη διακονία στους χώρους κράτησης, θα πρέπει οι εθελοντές, Κληρικοί και λαϊκοί, να διαθέτουν μεταξύ των άλλων αγάπη, υπομονή, διάκριση και υπακοή στον Επίσκοπο και στην Εκκλησία.
13. Η παρουσία ενός καλά κατηρτισμένου Θεολόγου Κληρικού και στο χώρο μιας Θεραπευτικής Κοινότητας εγκλείστων χρηστών κρίνεται απολύτως απαραίτητη και επιβεβλημένη. Η λειτουργία μιας Θεραπευτικής Κοινότητας φέρει και χριστιανικά στοιχεία ενός κοινοβιακού και ασκητικού τρόπου ζωής. Οι μέχρι σήμερα εμπειρίες στους πιο πάνω χώρους δείχνουν ότι η απεξάρτηση από

τις ναρκωτικές και άλλες ουσίες μπορεί να πραγματοποιηθεί ως δημιουργία νέου ανθρώπου, μόνο και εφόσον συνυπάρχει μέσα στην πνευματική διακονία ενός φωτισμένου και κατάλληλα κατηρτισμένου Κληρικού.

14. Να αναγνωρισθεί τέλος και να οριστεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος η 15^η Δεκεμβρίου, η ημέρα μνήμης του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου, Επισκόπου Αυλώνας, ως ημέρα αφιερωμένη στους εγκλείστους.

15. Να αναρτηθούν στην επίσημη Ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος όλες οι Εισηγήσεις και τα Πορίσματα που εξαχθήκαν από την Ημερίδα αυτή και η Ειδική Συνοδική Επιτροπή να επεξεργαστεί άμεσα όλες τις υλοποιήσιμες προτάσεις.