

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/νσις : Ιωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Αθήναι
Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr

Πρωτ. 5784 π.ξ.

Αριθμ.

Αθήνησι 20^η Φεβρουαρίου 2018

Διεκπ. 388

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2991

Πρός

Τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Θέμα: «Περὶ τῶν Τερατικῶν λήσεων»

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μέ τὴν χάρη τοῦ Κυρίου μας ἐφθάσαμε ἤδη εἰς τό μέσον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς συνεχίζοντες τόν πνευματικόν ἀγῶνα, τοῦ ὁποίου στόχος καὶ τέλος εἶναι νά φθάσουμε νά προσκυνήσουμε «τὴν τοῦ Χριστοῦ Ἁγίαν Ἀνάστασιν».

Πρὶν ἀπὸ λίγο λιτανεύσαμε τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Κυρίου μας, ὁ ὁποῖος μᾶς φανερώνει «τό πάθος τό ἄχραντον τοῦ ἐν αὐτῷ ὑψωθέντος». Δέν εἶναι σήμερον κάποια ιδιαίτερη ἐορτὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἀλλά λιτανεύοντες εἰς τό μέσον τοῦ πνευματικοῦ μας ἀγῶνα τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου, ἀντλοῦμε δύναμη καὶ ἔμπνευση γιὰ νά συνεχίσουμε τόν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα «ἀφορῶντες εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν».

Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου μας εἶναι τό μέτρον τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ ἐμᾶς. Θέλουμε νά δοῦμε πόσο μᾶς ἀγαπάει ὁ Θεός; Ἄς ἀντικρίσουμε τόν Τίμιο Σταυρό εἰς τόν ὁποῖον ὁ Χριστός ἐσταυρώθη γιὰ νά δοῦμε τό μέτρον αὐτῆς τῆς ἀγάπης. Ὁ Κύριος δέν ἀπέθανεν

μόνο για ἑμᾶς, ἀλλά ἀτιμάστηκε για χάρη μας. Κάθε μέλος τῆς ἀγίας του σαρκός «ἀτιμίαν δι' ἡμᾶς ὑπέμεινε» καί μέ ὅλα τά παθήματα Του φανέρωσε τήν μεγάλη ἀγάπη Του για τόν καθένα μας.

Καθώς ἀγωνιζόμεθα τόν καλόν τῆς νηστείας ἀγῶνα καί καταβάλλουμε προσπάθεια για νά κόψουμε τό θέλημά μας παίρνουμε χάρη, ἀντλοῦμε πίστη καί δύναμη ἀπό τόν σταυρωθέντα Κύριο καί ἔχουμε τήν βεβαιότητα ὅτι δέν εἶναι ἄξια τά παθήματα αὐτοῦ τοῦ καιροῦ μπροστά στήν δόξα πού πρόκειται νά ἀποκαλυφθεῖ σ' ἑμᾶς.

Καί ὅπως τότε ὁ Μωυσῆς κάρφωσε σέ ἕνα ξύλο ἕνα χάλκινο φίδι καί τό ὕψωσε εἰς τύπον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μέσα στό στρατόπεδο τῶν Ἰουδαίων, ὥστε ὅποιος δαγκωμένος ἀπό τά φίδια καί στρεφόμενος πρός αὐτό θεραπευόταν, ἔτσι καί μέσα στήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τσιμπημένοι ἀπό τά φίδια τῶν παθῶν μας νά ἀτενίζουμε τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου καί νά θεραπευόμεθα. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι διά τοῦ Σταυροῦ ἡ χαρά ἦλθε σέ ὅλο τόν κόσμο.

Αὐτή τήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως διάλεξε ἡ Ἐκκλησία μας καί τήν ἀφιερώνει κάθε χρόνο στίς Ἱερατικές κλίσεις. Τί σημαίνει ἱερατική κλίση, μέ «υ»; Σημαίνει τήν ἐπιθυμία καί τήν λαχτάρα πού ἔχει ἕνας νέος ἄνθρωπος για νά γίνει ἱερέας τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου. Ἡ ἱερατική κλήση μέ «η» φανερώνει τήν πρόσκληση πού ὁ Χριστός ἀπευθύνει σέ ἄνθρώπους καί τούς καλεῖ νά Τόν ἀκολουθήσουν καί νά διακονήσουν τήν Ἐκκλησία Του.

Κάποτε περπατώντας δίπλα στήν θάλασσα εἶδε δύο ἀδελφούς πού ἦταν ψαράδες καί ἔφτιαχναν τά δίχτυα τους. Σταματώντας μπροστά τους τούς εἶπε: «Ἀκολουθήστε με καί θά σᾶς κάνω ψαράδες ἀνθρώπων», καί ἐκεῖνοι ἄφησαν τά δίχτυα καί τόν πατέρα τους καί Τόν ἀκολούθησαν. Ἦταν ὁ Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωάννης. Ἡ κλήση ἦταν ξεκάθαρη. Ἡ ἀπάντηση εὐθεία καί ἄμεση. Ἐγιναν κατόπιν οἱ μεγάλοι ἀπόστολοι Ἰάκωβος καί Ἰωάννης.

Σέ κάποιον ἄλλο πού καθ' ὑπερβολήν ἐδίωκε τήν Ἐκκλησία, τόν Σαούλ, φανερόνεται μέ ὅλη τή δόξα Του μέρα μεσημέρι καί τόν ρωτᾷ: «Σαούλ γιατί μέ διώκεις»; Ἐκεῖνος τυφλώνεται ἀπό τήν μεγάλη δόξα καί ἀπορημένος ρωτᾷ: «Ποῖός εἶσαι Κύριε σύ τόν Ὅποῖον ἐγώ διώκω»; Για νά πάρει τήν ἀπάντηση: «Ἐγώ εἶμαι ὁ

Ἰησοῦς, τόν ὁποῖον σύ διώκεις». Καί ἀπό τότε ὁ Σαοῦλ γίνεται ὁ μέγας Ἀπόστολος Παῦλος. Μιά ἄλλου εἶδους πρόσκληση.

Μέσα στό διάβα τῶν αἰώνων ὁ Χριστός καλεῖ τούς ἀνθρώπους νά διακονήσουν τό θυσιαστήριο καί τούς ἀδελφούς τους. Πολλές φορές νέα παιδιά, πού διαφορετικά ξεκίνησαν, πού ἄλλες ἐπιστῆμες ἐσπούδασαν, ξαφνικά ἐνίωσαν δυνατή μέσα τους τήν ἔμπνευση τῆς Ἱερωσύνης καί τότε τά πάντα ἄλλαξαν μέσα τους. Τά ἐγκατέλειψαν ὅλα, παρά τίς διαμαρτυρίες τῶν ἴδιων τῶν γονέων τους γιά νά γίνουν ἱερεῖς. Ἐνα τέτοιο παράδειγμα εἶναι ὁ Ἅγιος Λουκάς ὁ ἰατρός ὁ Ἐπίσκοπος Συμφερουπόλεως. Ἰατρός ξεκίνησε καί Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ κατέληξε καί τελείωσε.

Χωρίς τήν ἀγία Ἱερωσύνη δέν ὑπάρχει Ἐκκλησία. Ὁ ἱερέας, ἐνδεδυμένος τήν χάρη τῆς Ἱερωσύνης κάνει τήν Ἐκκλησία. Ὅλοι μας καταλαβαίνουμε τήν ἀνάγκη τῆς ὑπαρξης εὐλαβῶν Ἱερέων καί χαιρόμεθα ὅταν τούς ἔχουμε. Ἀπό ποῦ ὅμως θά προέλθουν οἱ Ἱερεῖς; Ἀπό τίς χριστιανικές οἰκογένειες. Ἀπό τίς οἰκογένειες πού εὐλαβούνται τόν Θεό καί πού νιώθουν ἰδιαίτερη εὐλογία νά προσφέρουν ἕνα παιδί τους στό Θεό. Ὁ Χριστός ρωτᾷ τόν Πέτρο: «Μέ ἀγαπᾷς πῶς πολύ ἀπό τούς ἄλλους»; Ὁ Πέτρος τοῦ ἀπαντᾷ: «Ναί Κύριε σύ ξέρεις ὅτι σέ ἀγαπῶ». Καί ὁ Χριστός τοῦ λέγει: «Βόσκει τά ἀρνία μου! Ποίμαινε τά πρόβατά μου». Καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος σχολιάζει: «Εἶδες; Δέν τοῦ ζήτησε νά νηστεύει, δέν τοῦ ζήτησε νά κάνει ἄλλα πράγματα, ἀλλά νά βόσκει τά ἀρνία Του, θεωρώντας σάν τήν πῶς μεγάλη ἔνδειξη τῆς ἀγάπης πρὸς τόν Θεό, τήν φροντίδα διά τούς ἀνθρώπους ὑπέρ τῶν ὁποίων Ἐκεῖνος ἀπέθανε».

Ἡ στάση τοῦ χριστιανοῦ ἀπέναντι στήν Ἱερωσύνη εἶναι ἡ λυδία λίθος πού κρίνει πόσο ἀληθινή ἢ ψεύτικη εἶναι ἡ πρὸς τόν Θεόν ἀγάπη μας. Ἡ ἱερωσύνη εἶναι ὁ Χριστός ὁ ἴδιος. Ὅταν ἀπεχθάνομαι τήν Ἱερωσύνη ἀπεχθάνομαι τόν ἴδιο τόν Χριστό. Γι' αὐτό ὁ Χριστός μᾶς εἶπε ὅτι αὐτός πού ἀγαπᾷ τόν πατέρα ἢ τήν μητέρα του πάνω ἀπό τόν Χριστό δέν εἶναι ἄξιος τοῦ Χριστοῦ καί αὐτός πού ἀγαπᾷ τόν τό γιό ἢ τήν κόρη του καί ἀρνεῖται νά τούς προσφέρει στόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του δέν εἶναι ἄξιος τοῦ Χριστοῦ.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Σᾶς προτρέπουμε καί Σᾶς παρακαλοῦμε κατ' ἀρχήν νά προσεύχεσθε γιά νά ἀναδεικνύει ὁ Χριστός μέσα στήν Ἐκκλησία του

καλούς ιερείς μέ πίστη, μέ καθαρότητα καί μέ ἀγάπη στόν Ἰδιο καί τήν Ἐκκλησία του.

Νά προσεύχεσθε καί νά καλλιεργεῖτε τήν σπίθα τῆς Ἱερωσύνης ἐάν τήν συναντήσετε στίς καρδιές τῶν παιδιῶν σας καί νά μήν ἐπιχειρήσετε νά τήν σβήσετε. Ἡ μέριμνα γιά νά ἔχει ἡ Ἐκκλησία καλούς ιερείς ἀφορᾶ σέ ὅλους μας, σέ ὄλο τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.

Νά χαίρεσθε καί νά καμαρώνετε καί νά δοξάζετε τόν Θεό ἐάν κάποιο παιδί σας ἀκολουθήσει τόν δρόμο τῆς Ἁγίας Ἱερωσύνης.

Ὁ Ἱερέας εἶναι τό σημεῖο τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ Του, ἕνας ὁδοδείκτης γιά τόν οὐρανό.

Σᾶς εὐχόμεθα νά διέλθετε καί τό ὑπόλοιπον τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς μέ εἰρήνη, μέ μετάνοια καί μέ ἀγάπη, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε ὅλοι μας νά γίνουμε μέτοχοι τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

† Ὁ Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου Δωρόθεος

† Ὁ Χαλκίδος Χρυσόστομος

† Ὁ Νέας Σμύρνης Συμεών

† Ὁ Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νήσων Νεκτάριος

† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης
Παῦλος

† Ὁ Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων Ἐπιφάνιος

† Ὁ Δράμας Παῦλος

† Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος

† Ὁ Πολυανῆς καί Κιλκισίου Ἐμμανουήλ

† Ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης

† Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος

† Ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος

Ὁ Ἀρχιεγγραμματεὺς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον

Ὁ Ἀρχιεγγραμματεὺς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Κοινοποιήσις:

Συνοδικήν Ἐπιτροπήν Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως

καί Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου