

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣ
ΤΟ

ΔΑΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

1. Ο βάναυσος τρόπος, μέ τόν όποιο τέθηκε άπό τήν πλευρά τοῦ Κράτους τό θέμα τῆς ἀναγραφῆς ή ὅχι τοῦ θρησκεύματος στίς νέες ταυτότητες, μετέβαλε ἔνα φαινομενικά ἀδιάφορο θέμα σέ ἐθνικό πρόβλημα, καὶ γιά τόν Ὁρθόδοξο Λαό μας σέ ὄμολογία Πίστεως. Διότι είδε νά ύποτιμάται καὶ νά περιφρονεῖται ἡ πίστη του, πού δέν είναι ἔνα ἀπλό στοιχείο τῆς ἀτομικῆς μας ταυτότητας, ἀλλά ἀδιαφιλονίκητο συστατικό τῆς συλλογικῆς - ἐθνικῆς ταυτότητάς μας. Μόνο ἀφελεῖς ἡ συνειδητά ἀντίθεοι θά μποροῦσαν νά ἔξισώσουν τήν Πίστη μας μέ τό χρώμα τῶν ματιῶν μας ἢ τίς ἀθλητικές προτιμήσεις μας. Καὶ μόνο αὐτός ὁ λόγος, ύποστηριζόμενος ἀπό ύπεύθυνα καὶ κρατικά χεῖλη, φανερώνει τήν ούσια τοῦ προβλήματος. Ἐμεῖς οἱ Ὁρθόδοξοι, δεκαετίες τώρα, χρησιμοποιοῦμε τή φράση «χριστιανός τῆς ταυτότητας», γιά νά χαρακτηρίσουμε τήν ἀπουσία σχέσης μέ τήν ἐκκλησιαστική ζωή (μυστηριακή καὶ λατρευτική). Τώρα ὅμως ἡ πεισματική ἐμμονή στήν ἀπάλεψη τοῦ θρησκεύματος, φανερώνει τίς προθέσεις τῶν κρατούντων. Διότι ἡ ἀναφορά τοῦ θρησκεύματος είναι ἡ κορυφή τοῦ παγόβουνου καὶ ἡ ἀρχή μιᾶς σειρᾶς μέτρων,

πού ἀποσκοποῦν στήν ἀποσύνδεση τῆς Ὁρθοδοξίας ἀπό ὅλες τίς δομές τοῦ Ἐθνικοῦ μας βίου. Καὶ αύτά τά μέτρα ἔσπευσε νά ἔξαγγειλει ὡς Κ. Γιουργός Δικαιούνης, ἀποδεικνύοντας ὅτι τά παραπάνω δέν κινοῦνται στό χῶρο τῆς φαντασίας.

2. Τό ζήτημα τῆς ἀναγραφῆς η ὅχι τοῦ θρησκεύματός μας στίς νέες ταυτότητες ἔφερε στήν ἐπιφάνεια τή σχέση καὶ σύνδεση ἐπί εἰκοσι αἰώνες τώρα τῆς Ὁρθοδοξίας μέ τό Ἐθνος μας, τήν όποια κάποιοι θέλουν νά ἀμφισβητήσουν. Τήν ἐνότητα αύτή ἐπιβεβαίωνουν οι «Διοξολογίες» στίς Ἐθνικές Ἐορτές μας, στίς όποιες μετέχει καὶ ἡ Πολιτεία γιά νά εύχαριστήσει τόν Τριαδικό Θεό μας γιά τήν ἀπελευθέρωση, ἀποκατάσταση ἡ σωτηρία τοῦ «εύσεβοῦς ἡμῶν Ἐθνους». Σήμερα ὅμως κάποιοι, πού ἔχουν χάσει στήν καρδιά καὶ τήν ὑπαρξή τους αύτή τή σύνδεση Πίστεως καὶ Πατριδος, βιάζουν τά πράγματα, γιά νά προχωρήσουμε σέ ἔνα ἀ-θρησκο Κράτος, πού μέ τούς Νόμους του θά ἀποκόψει τό Ἐθνος μας ἀπό τήν πηγή τῆς ζωῆς καὶ δύναμής του, πού είναι ἡ Ὁρθόδοξη Πίστη μας. Αύτή είναι ἡ ἔννοια, πού προσλαμβάνει ἡ διαβόητη φράση «χωρισμός Ἐκκλησίας καὶ Πο-

Η Έκκλησία μιλάει στά παιδιά τῆς
μέ τή γλώσσα τῆς Εύθύνης,
τῆς Ἀλήθειας καὶ τῆς Ἀγάπης

ΜΑΪΟΣ
2000

26

λιτείας». Διότι ό διοικητικός «χωρισμός» ύπάρχει καί διασφαλίζεται μέ τούς Ίερούς Κανόνες («ἡ παπάς - παπάς ἡ ζευγάς - ζευγάς» λέει θυμόσοφα ό Λαός μας), στό πνεῦμα τῆς δοκιμασμένης ἐπί αἰώνες «συναλληλίας», συνεργασίας δηλαδή τῶν δύο Διακονιῶν τοῦ ἑθνικοῦ μας βίου (τῆς Πολιτείας καί τῆς Ἑκκλησιαστικῆς Ίεραρχίας καί γενικότερα τοῦ Κλήρου) γιά τὴν διακονία - ὑπηρεσία τοῦ «ἀύτοκράτορος» Λαοῦ, ὅπως διεκήρυξτε ό μεγάλος Ρήγας. Καί ἡ Πολιτεία ὑπηρετεῖ τὸν Λαό (ὑπουργός σημαίνει ὑπηρέτης, ὁχι ἄρχοντας), καί οἱ Ἑκκλησιαστικοὶ Ποιμένες δέν εἶναι κοσμικοί ἄρχοντες, ἀλλά διάκονοι (ὑπουργοί) τοῦ Λαοῦ μας. Τό Σύνταγμά μας, ἐξ ἄλλου, μέ τὸ 13ο ἄρθρο του κατοχυρώνει καί προασπίζει τήν θρησκευτική ἔλευθερία, ὅπότε ὅποια ἄλλη «γνωστή» πίστη, πού δέν ύπονομεύει τήν ὑπόσταση τοῦ "Ἐθνους, εἶναι «ἐλεύθερη» καί προστατεύεται ἀπό τούς νόμους τοῦ Κράτους. "Ἄλλωστε, τό πρόβλημα μέ τίς «θρησκευτικές μειονότητες» στή χώρα μας, δέ εἶναι ἡ διαφορά τους στό θρήσκευμα πού ἐπιλέγουν, ἀλλά οἱ ἔξαρτησεις τους ἀπό ἔξωελλαδικά Κέντρα καί οἱ ἐντολές πού παίρνουν ἀπό αὐτά.

3. Τό ἀνελεύθερο καί ἀντιδημοκρατικό μέτρο νά μήν ἔχει ό "Ἐλληνας Ὁρθόδοξος" τή δυνατότητα νά δηλωθεῖ στήν ταυτότητα ἡ σχέση του μέ τήν Ὁρθόδοξη παράδοσή του καί τήν Ἑκκλησία του, φανερώνει τήν ἐπιθυμία πολιτειακῶν παραγόντων –καί τήν ἐκφράζουν ἀπροκάλυπτα– νά θεωρηθεῖ ἡ Ὁρθοδοξία ἴδιωτική ὑπόθεση τοῦ "Ἐλληνα πολίτη". Ἐν τούτοις τό κύριο στοιχεῖο, πού ἐκφράζει τήν ἑθνική μας ἴδιαιτερότητα, εἶναι ἡ Ὁρθοδοξία. Διότι ό «Καθολικισμός» καί οἱ διάφοροι «Προτεσταντισμοί» εἶναι δημιουργήματα τῆς (Δυτικῆς) Εύρωπης, πού ἔχουν είσαχθεῖ στήν χώρα μας, ὅπως καί ὥλες οἱ εύρωπαικές πολιτικοκοινωνικές ἰδεολογίες. Τό μόνο πού διατηρεῖ τόν "Ἐλληνα ώς "Ἐλληνα στήν Ἐνωμένη Εύρωπη εἶναι ἡ Ὁρθοδοξία καί ὁ ζυμωμένος μέ αὐτήν πολιτισμός του, μέσα στόν ὅποιο ἀναπτύσσονται καί ζοῦν καί οἱ "Ἐλληνες, πού ἔχουν ὅποια δήποτε ἄλλη πίστη. Ἐμεῖς θέλουμε νά είμαστε "Ἐλληνες στήν Ἐνωμένη Εύρωπη καί ὁχι ἀπλά Εύρωπαιοι, διότι Εύρωπαιοι ἥμασταν, πρίν ἀκόμη ἡ ὑπόλοιπη Εύρωπη συνειδητοποιήσει τήν ταυτότητά της. "Αν χαθεῖ

–καί ἔκεī μᾶς κατευθύνουν– ἡ ἑλληνορθόδοξη ταυτότητά μας, τότε οἱ μόνοι πού θά διεκδικοῦν τελικά τό ἑλληνικό ὄνομα, θά εἶναι οἱ Σκοπιανοί ώς «Μακεδόνες», ἀπόγονοι –δῆθεν– τῶν ἀρχαίων Ἐλλήνων!

Μέ τήν ἐπιβολή τῆς μή ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος δέν πλήττεται μόνο ἡ θρησκευτική ἔλευθερία, ἀλλά καί ἡ Ὁρθόδοξη Πίστη κηρύσσεται „ἐν διωγμῷ“. "Αν μάλιστα ἐπιβληθεῖ ἡ ἀπάλειψη καί τῆς «ἐθνικότητος», ὅπως ἐπίσημα λέγεται, τότε καταδικάζεται ό "Ἐλληνισμός σε πλήρη ἀποχρωματισμό καί τελικά σε αύτοκτονία. Διότι, ἔτσι, ἀφεληνίζεται πολιτειακά ό "Ἐλληνας καί ἀποσυνδέεται ἀπό τά δύο συνάλληλα καί ἀλληλένδετα συστατικά τῆς ιστορικῆς ταυτότητάς του, πού εἶναι συγχρόνως καί τά δυναμογόνα στοιχεῖα τής ιστορικῆς συνέχειας καί συνοχῆς του. Ἀνεξάρτητα ἀπό τίς ἀτέλειες τῶν προσώπων καί τίς ὅποιες ἀσυνέπειές τους, τό "Ἐθνος μας ώς Ἐλληνορθόδοξο ἐπιβίωσε καί μεγαλούργησε, ὅπως διακήρυξε μέ στεντόρεια φωνή τόν περασμένο αἰώνα ὁ ἑθνικός μας ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος. Αύτός καθιέρωσε τόν ὄρο «χριστιανικός Ἐλληνισμός» καί σ' αὐτή τήν ἔνωση βλέπει τόν πρωταγωνιστικό ρόλο τοῦ Ἐλληνισμοῦ στήν ιστορία.

4. Ἡ κοσμογονική συνάντηση καί ἔνωση τοῦ Ἐλληνισμοῦ καί τοῦ Χριστιανισμοῦ, ώς πατερικῆς Ὁρθοδοξίας, ἀρχίζει ἦδη στήν Κατινή Διαθήκη, μετά τήν Πεντηκοστή καί τήν ἐμφάνιση στήν ιστορία τῆς Ἑκκλησίας ώς «σώματος Χριστοῦ». Μέ μία εύθυγραμμη κίνηση προχωρήσαμε οἱ "Ἐλληνες ἀπό τήν «Ἐκκλησία τοῦ Δῆμου» στήν «Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ». Ο Χριστός μας πρίν ἀπό τό Πάθος καί τήν Ἀνάστασή Του συνδύασε τήν «ώρα» τῆς «δόξας» Του, δηλαδή τοῦ σταυρικοῦ Του Θανάτου, μέ τήν ἐπιθυμία τῶν Ἐλλήνων νά Τόν γνωρίσουν. Διότι ό Ἐλληνισμός θά δεχθεῖ τό Εὐαγγέλιό Του, πού ό φαρισαϊκός Ιουδαϊσμός ἀπέρριψε, καί θά καταξιωθεῖ σε ἀπόστολο καί κήρυκα τῆς Πίστεώς Του. Οι «ἐλληνιστές» (Πράξ. 6,1), ὅπως οἱ Ἐπτά Διάκονοι καί κυρίως ό Απόστολος Παῦλος, θά ισχυροποιήσουν τόν σύνδεσμο τοῦ Ἐλληνισμοῦ μέ τήν Χριστιανική Πίστη, ἐνῶ μετά τό 70 μ.Χ. (καταστροφή τῶν Ιεροσολύμων ἀπό τόν αύτοκράτορα Τίτο) οι "Ἐλληνες θά ἀποβοῦν πρωτό-

κοι έν πολλοῖς ἀδελφοῖς (Ρωμ. 8,29) στή ζωή τῆς Ἑκκλησίας. Ή ἑλληνική γλώσσα ἐκκλησιάζεται καὶ αὐτή καὶ γίνεται «ἐκκλησιαστική ἑλληνική», ὅπως ἡ γλώσσα τῆς Π. Διαθήκης ἦδη ἀπό τὸν 3ο-2ο π.Χ. αἰώνα, τῆς Καινῆς Διαθήκης, τῶν ἀγίων Πατέρων καὶ τῶν Ἱερῶν Συνόδων. Ὁ χαρακτήρας τῆς Ἑκκλησίας σ' ὅλο τὸ φάσμα τῶν δομῶν καὶ λειτουργιῶν τῆς ἔγινε ἀμετάκλητα ἑλληνικός.

Ο Ἑλληνισμός σώθηκε καὶ ἐπιβίωσε μέσα στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στὴν Ἑκκλησίᾳ, ὡς «ἐν Χριστῷ κοινωνίᾳ», καὶ ἐνώθηκε μὲν τὴν Ὀρθοδοξία, τὸν αὐθεντικά χριστιανικό τρόπο σκέψεως καὶ ὑπάρξεως, ὅπως διασώθηκε ἀπό τούς Ἀγίους Πατέρες μας καὶ διασφαλίσθηκε στὶς Οἰκουμενικές Συνόδους. Μέσα στὴν Ἑκκλησίᾳ - Ὀρθοδοξίᾳ σώθηκαν ὄλα τὰ ὑγιῆ καὶ γόνιμα στοιχεῖα τῆς ἑλληνικότητας, ἡ ὁποία - μέ τούς αὐθεντικούς ἐκπροσώπους της - διαμόρφωσε τὴν ύψηλότερη λυτρωτική ἀναζήτηση στὸν ἀρχαῖο κόσμο («ζήτησις ἀληθείας») καὶ γί' αὐτὸ σχι μόνο δέχθηκε τὸν Χριστό ὡς Θεό καὶ Σωτῆρα (πρβλ. Πράξ. 17, 16), ἀλλὰ καὶ ἀναδείχθηκε σὲ ιστορική σάρκα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἀνθρώπινη φύση τῆς θεανθρώπινης ἔνωσης τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶναι ἡ μεγαλύτερη τιμὴ γιά μᾶς τούς "Ἐλληνες, διότι ὀδηγήσαμε καὶ τούς ἄλλους λαούς στὴν ἐν Χριστῷ σωτηρία. Η ἑθνική μας ὑπόσταση σώθηκε μὲν τούς Ὀρθόδοξους μέσα στὸ Βυζάντιο - Ρωμανία, τὴν αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ρώμης, καὶ κυρίως στά χρόνια τῆς μακρόχρονης δουλείας μας, πού ἀρχίζει τὸν 7ο αἰώνα μὲ τὴν ἀραβοκρατία, γιά τούς "Ἐλληνες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, καὶ συνεχίσθηκε μὲ τὴν ὁθωμανοκρατία καὶ λατινοκρατία ὡς τὴν νεώτερη ἀγγλοκρατία γιά τὰ Ἐπτάνησα (1809/15-1864) καὶ τὴν Κύπρο (1878 κ.έ.). "Οσοι ἀποκόπτονταν ἀπό τὴν Ὀρθόδοξην Πίστη καὶ Κοινωνία, ἔχαναν καὶ τὴν ἑλληνικότητά τους. Αὐτό σημαίνουν τὰ ρήματα «φραγκεύω» καὶ «τουρκεύω». "Ἐλληνες ἔμειναν δοσοὶ παρέμειναν Ὀρθόδοξοι. Εἶναι αὐτοὶ πού ἀρνήθηκαν, μέχρι μαρτυρίου ἀκόμη, νά φραγκεύουσαν ἡ νά τουρκεύουσαν. Οἱ "Ἐλληνες τῆς Κεντρικῆς Μικρασίας ἔχασαν τὴν γλώσσα τους, ἀλλὰ σώζοντας τὴν πίστη τους ἔμειναν καὶ "Ἐλληνες. Ἀντίθετα, οἱ Βαλαάδες τῆς Δ. Μακεδονίας κράτησαν μὲν τὴν γλώσσα τους, ἀλλά αὐτό δέν τούς ἐμπόδισε νά τουρκεύ-

σουν, διότι ἔχασαν τὴν ὄρθοδοξη Πίστη τους. Η Ἑκκλησία μέ τὴ λατρεία της ἔγινε ἡ Κιβωτός τῆς Πίστεως καὶ τῆς Ἐθνικότητάς μας, δηλαδὴ τῆς Ταυτότητάς μας. "Οπως εἶπε ἔνας Δυτικός σοφός, ὁ Ἑλληνισμός σώζεται μέσα στὴν Ὀρθοδοξία!

5. Ο ὑπόδουλος Ἑλληνισμός ἔφθασε στὸ '21 μέ ἀκμαῖο τὸ ἑλληνορθόδοξο φρόνημά του. Τὴν ἑλληνική πατρίδα ἐλευθέρωσαν οἱ ἀγωνιστές πού εἶχαν ζωντανή σχέση μὲ τὴν Πίστη τους. Οἱ Διαφωτιστές δέν πολέμησαν, οἱ Παπικοὶ εἶχαν ἐντολές ἀπό τὴν Ρώμη καὶ τὴ Γαλλία, τούς Προστάτες τους, νά μή συμπράξουν στὸν Ἀγώνα, καὶ ὅσοι γίνονταν Προτεστάντες, ὑπάκουουν στὶς Μεγάλες Εύρωπαικές Δυνάμεις. Η ἀπάντηση τοῦ Μακρυγιάννη στὸν Γάλλο Μαλέρμπ δείχνει τή σύνδεση τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ '21 καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας: «...Πρᾶγμα τζιβαϊρικόν καὶ πολύτιμον, ὅποῦ τό βαστήξαμε εἰς τὴν τυραγνία τοῦ Τούρκου, δέν τό δίνομεν τώρα, οὔτε τό καταφρονοῦμεν οι "Ἐλληνες... Καὶ ὅχι τοῦ λόγου σου νά μοῦ τό εἰπης, δέν σ' ἀκούγω, ἀλλά κι ὁ Θεός ὁ δικός σου νά μοῦ τό εἰπη (νά ἀλλάξω τὴν πίστη μου) δέν σαλεύει τό μάτι μου...». Η ἀπάντηση τοῦ Μακρυγιάννη δείχνει ὄλο τὸ ἑλληνορθόδοξο μεγαλεῖο. Καὶ ὁ κορυφαῖος ιστορικός τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, καθηγ. 'Απ. Βακαλόπουλος, μαρτυρεῖ ὅτι στὴν διάρκεια τῆς δουλείας ἡ Ὀρθοδοξία «ἡταν κάτι παραπάνω ἀπό θρησκευτικό δόγμα. Ήταν τὸ πνευματικό πλαίσιο, μέσα στὸ ὅποιο ἐκφράζοταν ἡ ἑθνική τους συνείδηση, ὀλόκληρος ὁ κόσμος τους, πού ἔκλεινε μέσα του τό ἔνδοξον παρελθόν καὶ τίς ἐλπίδες ἀπολυτρώσεως». Καὶ ὁ Θ. Κολοκοτρώνης ἔλεγε στούς μαθητές τοῦ Α' Γυμνασίου στὴν Πλνύκα, ὅτι ἡ ἐπανάσταση ἔγινε πρῶτα γιά τὴν Πίστη καὶ μετά γιά τὴν Πατρίδα. Η ἐπαναστατική προκήρυξη, ἀλλωστε, τοῦ 'Αλεξ. Υψηλάντη τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1821 ἔφερε τὸν τίτλο: «Μάχου ύπερ Πίστεως καὶ Πατρίδος». Ἀλλά καὶ ὁ πιστός ὄρθοδοξος Κυβερνήτης μας 'Ι. Καποδίστριας διεκήρυξε: «Η Χριστιανική Θρησκεία (= ἡ Ὀρθοδοξία) ἐσυντήρησεν εἰς τούς "Ἐλληνας καὶ γλώσσαν καὶ πατρίδα καὶ ἀρχαῖας καὶ ἐνδόξους ἀναμνήσεις, καὶ ἐξαναχάρισεν εἰς αὐτούς τὴν πολιτικήν ὑπαρξιν, τῆς ὁποίας εἶναι στύλος καὶ ἐδραίωμα».

Πῶς εἶναι δυνατόν, λοιπόν, νά ἐγκαταλεί-

ψει ό "Ελληνας τήν Πίστη του και νά δεχθεί τήν όποιαδήποτε μείωσή της; Πώς είναι δυνατόν νά άρνηθε τήν έλληνορθόδοξη ταυτότητά του; Ο "Ελληνας νιώθει ύπερηφανος γιά τήν Πίστη του, άκόμη και ό φαινομενικά άδιάφορος, διότι μέσα σ' αυτήν δοξάζεται και μεγαλουργεί στους αιώνες. Δέν θέλει νά γίνει γενίτσαρος ούτε πρός τήν τουρκιά, ούτε πρός τήν φραγκιά. Σέβεται, όπως ο Μακρυγιάννης, κάθε άλλη πίστη, άλλα άπαιτει νά σέβονται και οι άλλοι τή δική του Πίστη. Όδηγοι σ' αύτό είναι οι Μάρτυρες μας. Γιά τήν πίστη του Χριστοῦ μαρτυρούν σ' όλους τους αιώνες, από τόν πρωτομάρτυρα Στέφανο ώς τόν άγιο Γεώργιο Ιωαννίνων (1838) και τους άκομη νεωτέρους μάρτυρες μας. Έπειδή δέ γίνεται λόγος και γιά τήν Εύρωπη, δτι αύτή άπαιτει τίς σχεδιαζόμενες άντορθόδοξες ένέργειες, θά ύπενθυμίσουμε ότι τό 1981, πού ή Ελλάδα ύπέγραψε τήν ένταξή της στήν Ένωμένη Εύρωπη, ή παγκόσμια έγκυρη γαλλική έφημερίδα «Le Monde» έγραφε ότι «ή χώρα τής Φιλοκαλίας είσερχεται στήν Εύρωπη». Η χώρα, δηλαδή, τής πατερικής Όρθοδοξίας. Μόνο οι διευθύνοντες τό Μουσείο τής Εύρωπης όμολογούν ότι δέν χωράμε σ' αύτό ώς Όρθοδοξοι, δείχνοντας έτσι, όχι μόνο τήν ιστορική άγνοιά τους, άλλα και τή στάση τής «ἄλλης Εύρωπης» άπεναντί μας.

6. Η Όρθοδοξια όμως δέν είναι γιά τόν Έλληνισμό ύπιόθεση μόνο τού παρελθόντος. Άπο μεγάλους τού πνεύματος άναγνωρίζεται και σήμερα ως ή ψυχή, ή δύναμη και τό καύχημά του. Ο μεγάλος άγγλος ιστορικός Στήβεν Ράνσμαν καλεί τούς "Ελλήνες νά κρατήσουν τήν όρθοδοξη ταυτότητά τους, γιά νά έχουν μέλλον καί πολιτισμική προσφορά στόν 21ο αιώνα. Ο γνωστός Γάλλος συγγραφέας Ζάκ Λακαριέρ δήλωσε στό ΒΗΜΑ τής 6.12.98 ότι «γιά έναν "Ελληνα ή Όρθοδοξια είναι τό σπίτι του». Καί δέν είναι οι μόνοι, πού μιλούν μέ αυτό τόν τρόπο γιά τήν «άσύγχυτη και άδιαίρετη» ένωση τού "Εθνους μας μέ τήν Όρθοδοξία. Καί δέν είναι μόνο οι ξένοι πού καταλήγουν σέ παρόμοια συμπερά-

σματα. Θά περιορισθούμε στήν άληθινή όμολογία πίστεως τού γνωστού "Ελληνα Καθηγητού και έπιφανούς Γλωσσολόγου κ. Γεωργ. Μπαμπινιώτη: «Γιά μένα», έγραφε στό ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, στίς 19.4.1998, «ή Όρθοδοξια είναι στοιχείο άχωριστο, συνυφασμένο μέ τή συνείδησή μου ως "Ελληνα... Ή έννοια τού Γένους λ.χ. πού σφράγισε τόν Έλληνισμό στήν τουρκοκρατία, άναδύθηκε μέσα άπό τήν ύπόδουλη πατρίδα, τήν κοινή όρθοδοξη Πίστη και τήν κοινή έλληνική γλώσσα. Και σήμερα άκόμη έννοιες, όπως όμογενής και όμογένεια, δέν νοούνται έξω άπό τήν Όρθοδοξη Έκκλησία... "Οποιος μιλάει γιά Όρθοδοξία έρχημην τού Έλληνισμού, νομίζω ότι ματαιοπονεῖ: όποιος όμως μιλάει γιά Έλληνισμό έρχημην τής Όρθοδοξίας κάνει κάτι χειρότερο: άσχημονει».

Ό κ. Καθηγητής θίγει, έτσι, τό θέμα τής ένότητος και συνοχής μας ως "Εθνους, όχι μόνο στό Έλληνικό Κράτος, άλλα και στόν Οίκουμενικό Έλληνισμό (Διασπορά). Τό κύριο στοιχείο ένότητος είναι ή Έκκλησία - Όρθοδοξία. Ένω όλα τά άλλα (ιδεολογίες, κοιματικές παρατάξεις, γλωσσικές διαφορές, άθλητικές όμαδοποιήσεις κ.λπ.) διχάζουν, ή Πίστη μας είναι ή μόνη πού ένώνει. Αύτό τό ζοῦν και οι άλλοι Όρθοδοξοι σ' ζούλο τόν κόσμο, πού βλέπουν τούς "Ελλήνες ώς πνευματικούς πατέρες και όδηγούς τους. Τήν έπιχειρούμενη άπό μᾶς διαγραφή τόσων αιώνων ιστορίας και τής μεγαλειώδους έλληνορθόδοξης πολιτισμικής διάρκειάς μας, αύτοί, πού δοκίμασαν όλοκληρη τή δυτική δυναστεία, διότι ζήσαν και τήν μπολσεβική περίοδό τους, δέν θά μᾶς τή συγχωρήσουν ποτέ!

Έλπιζουμε ό Θεός νά φωτίσει νά έπικρατήσει πνεύμα αύτοσυγκράτησης και προσευχητικής ύπιομονής στό Λαό μας, πού είναι «ποίμνιο» και τής Πολιτείας και τής Εκκλησίας, ώστε νά έπικρατήσει τελικά αύτό πού συμφέρει τό "Εθνος μας και τήν άναγκαιά ένότητά του.

«ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ», Έκδοση τής Επικοινωνιακής και Μαρφυτικής Υπηρεσίας τής Εκκλησίας τής Ελλαδός (Κλήρος Εκκλησίας), Ιανουάριος 1 - 11521 Αθήνα, τηλέφωνο 7226312 Διενέργεια: τοι διοργάνων με τη φροντίδα τών Ιερών Μητροπολεών.
Τυπος Αποστολικής Διακονίας τής Εκκλησίας τής Ελλαδός