

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣ ΛΑΟ

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

‘Η Έκκλησία είναι Σῶμα Χριστοῦ. Είναι ο ίδιος ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος παρατείνεται μέσα στούς αἰώνες. Η Έκκλησία ύπαρχει πρό πάντων τῶν αἰώνων. Ἀγιάσθηκε δέ τὸν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ὅταν τὸ ‘Ἄγιο Πνεῦμα κατῆλθε στούς μαθητές καὶ Ἀποστόλους τοῦ Κυρίου μας. Σκοπός καὶ ἔργο τῆς Έκκλησίας είναι ἡ λύτρωση καὶ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ κάθε ἀνθρώπου, σὲ κάθε σημεῖο τῆς γῆς. Ο Χριστός «θέλει νά σωθοῦν ὅλοι οι ἀνθρωποι καὶ νά ἀποκτήσουν ἐπίγνωση τῆς ἀληθείας». Γι’ αὐτό προέτρεψε τούς μαθητές Του νά διδάξουν «πάντα τά ἔθνη». Αύτό χαρακτηρίζει τὴν οἰκουμενικότητα τῆς Έκκλησίας μας.

“Ομως, ὅπως ὁ Υἱός καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, πού είναι ἄπειρος, ἔλαβε τὴν πεπερασμένη ἀνθρώπινη φύση γιά νά σώσει τὸν ἀνθρωπο, ἔτσι καὶ ἡ Έκκλησία μας,

στὸν οἰκουμενικὸν Την διάσταση, ἐπέβλεψε σὲ κρίσιμες στιγμές τῆς ιστορίας πρὸ τὸ χειμαζόμενο ‘Ἐθνος μας καὶ ἔγινε ἐθναρχοῦσα τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, γιά νά τοῦ χαρίσει τὸν ἐλευθερία του, ἀλλὰ καὶ μέσῳ αὐτοῦ νά ὀδηγήσει στὸν Χριστιανισμό καὶ τὸν Πολιτισμό καὶ ἄλλους λαούς.

‘Η ίερά Σύνοδος τῆς Έκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θέλησε μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ἐορτασμοῦ τῆς ἑθνικῆς μας παλιγγενεσίας, στὸν ὅποια βασικὴ ύπηρξε ἡ προσφορά τῆς Έκκλησίας μας, νά ἐκφράσει μὲ ἀγιογραφικὸν λόγο καὶ θεοποιικὰ ἐπιχειρήματα, τὴν διδασκαλία Την γιά τὸν ἀγάπην καὶ τὸ ἐνδιαφέρον πού πρέπει, πού δικαιούμεθα, πού ὄφειλουμε νά δείχνουμε πρὸ τὴν Πατρίδα μας.

ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Στὴν Παλαιά Διαθήκη είναι φανερός ὃ

‘Η Έκκλησία μιλάει στὰ παιδιά της
μέ τή γλώσσα τῆς Εύθύνης,
τῆς Ἀλήθειας καὶ τῆς Ἀγάπης

ΜΑΡΤΙΟΣ
2006

41

τονισμός της ἀγάπης στήν Πατρίδα. Ἡ ἀγάπη αὐτή, κατά θαυμάσιο πλυρικό τρόπο, ἐκφράζεται στόν ὑπ' ἀριθμ. 136 Ψαλμό: «Στίς ὅχθες τοῦ ποταμοῦ τῆς Βαβυλῶνος καθίσαμε καὶ κλάψαμε ἐνθυμούμενοι τήν Ἱερουσαλήμ... Πῶς θά ψάλουμε τήν ιερά ώδή τοῦ Κυρίου σέ ξένη χώρα; Ἐάν σέ πλησμονήσω, ὡς Ἱερουσαλήμ, νά γίνει παράλιυτο τό χέρι μου. Ἡ γῆώσσα μου νά κολλήσει στόν πλάρυγγά μου, ἐάν δέν σέ θυμοθῶ, ἐάν δέν θεωρήσω τήν Ἱερουσαλήμ ὡς τήν πρώτην καὶ μεγαλύτερην χαρά μου...» (Στίχοι 1-6). Ἐπίσης γιά ἐκεῖνον πού ἀπομακρύνεται ἀπό τήν Πατρίδα του βιαίως πλόγω ἔχθρικῆς εἰσβολῆς πέγει ὁ προφήτης Ἱερεμίας: «Νά κλάψετε γοερά αὐτόν πού ἀπομακρύνεται βιαίως, διότι δέν πρόκειται νά ἐπιστρέψει, οὔτε θά ξαναδεῖ τήν γῆ τῆς Πατρίδος του» (Ιερ. κβ' 20).

Στήν Καινή Διαθήκη ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός κατά τήν πραγματοποίηση τοῦ ἐπιγείου κηρύγματός Του ἐνδιαφέρεται ιδιαίτερως γιά τήν Πατρίδα Του καὶ γιά τήν σωτηρία τοῦ Ἰσραήλ. «Καί ὅταν ἦλθε στήν Πατρίδα Του τούς δίδασκε στήν συναγωγή τους» (Ματθ. ιγ' 54). Ὡς τέλειος Θεός, ἀλλά καὶ τέλειος ἄνθρωπος δέν ἀποβάλλει τήν ιδιαίτερην ἀγάπην Του γιά τήν Πατρίδα Του. Πρό τοῦ τέλους Του, ὅταν ἀντίκρισε τήν Ἱερουσαλήμ, τῆς ὁποίας προέβηλεψε τήν καταστροφή ἀπό τούς Ρωμαίους, ἔκλαψε γι' αὐτήν (Λουκ. ιθ' 41) καὶ ἀνεφώνησε: «Ἴερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ, πού φονεύεις τούς προφῆτες καὶ πετροβιθολεῖς τούς ἀπεσταλμένους σ' ἐσέ. Πόσες φορές θέλησα νά μαζέψω τά παιδιά σου, ὅπως ἡ ὅρνιθα τά μικρά της κάτω ἀπό τά φτερά της, ἀλλά δέν τό θέλατε» (Ματθ. κγ' 37).

Ο Ἀπόστολος Παῦλος προβάλλει τήν ἀγάπη του στήν Πατρίδα, τονίζων τήν ἑθνικότητά του: «Ἐγώ εἶμαι Ἰουδαῖος ἀπό τήν Ταρσό τῆς Κιλικίας, πολίτης ὅχι ἀσήμου πόλεως» (Πράξ. κα' 39). Καί ἐπαναλαμβάνει: «Ἐγώ εἶμαι Ἰουδαῖος, γεννήθηκα στήν Ταρσό τῆς Κιλικίας, ἀλλά ἀνατράφηκα στήν πόλη αὐτήν. Ὡς μαθητής τοῦ Γαμαλιήλ ἔμαθα μέν ἀκρίβεια τόν πατρικό νόμο» (Πράξ. κβ' 3). Συγκινητικοί εἶναι οἱ ἔξης πλόγοι του, ἀπό τούς ὁποίους ἀποδεικνύεται ὅλη ἡ ἀγάπη του πρός τούς συμπατριῶτες του: «Θά εύχόμουν μάπιστα νά εἶμαι ἐγώ ὁ ἕδιος ἀνάθεμα, μακριά ἀπό τόν Χριστό, χάριν τῶν ἀδελφῶν μου, τῶν φυσικῶν συγγενῶν μου» (Ρωμ. θ' 3-5). Ἡ φράση του, κατά τήν ὁποία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ δέν ὑπάρχει διάκριση Ἰουδαίου καὶ Ἐλληνα (Γαλ. γ' 28), δέν σημαίνει κατάργηση τῶν ἐπί μέρους τοπικῶν Πατρίδων καὶ ἑθνῶν ἐπάνω στή γῆ, ὅπως ἡ φράση ὅτι δέν ὑπάρχει ἄρσεν καὶ θῆλυ (Γαλ. γ' 28), δέν καταργεῖ τήν μεταξύ τῶν φύλων ἐπίγεια διαφορά. Καί οἱ δύο φράσεις ἀναφέρονται στήν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὄντολογική σχέση καὶ ισότητα. Ο Ἀπόστολος Παῦλος στήν ἐπί τοῦ Ἀρείου Πάγου ὄμιλίᾳ του πρός τούς Ἀθηναίους, τόνισε ἐπί πλέον ὅτι ὁ Θεός δημιούργησε κάθε ἀνθρώπινο ἔθνος ἀπό τό ἕδιο αἷμα γιά νά κατοικεῖ στή γῆ, ἀφοῦ καθόρισε ὄρισμένες ἐποχές καὶ τά ὄροσημα –τά σύνορα– τῆς κατοικίας των (Πράξ. ιζ' 26). Οι πλόγοι αὐτοί ἀποτελοῦν ἐπιγραμματική σύνοψη τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας, τόσο γιά τή θεόσδοτη διάκριση τῶν ἑθνῶν καὶ τῶν ἐπιγείων Πατρίδων, ὅσον καὶ γιά τήν οἰκουμενική ἐνότητά τους πού ἀπορρέει ἀπό τήν δημιουργική βούληση τοῦ Θεοῦ.

ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ

Χαρακτηριστική είναι ή στάση τῶν Πατέρων τῆς Ἑκκλησίας ἐναντὶ τῆς Πατρίδος. Ο Μέγας Βασίλειος ἐπαινεῖ μὲν ἐπιστολὴν του τὸν Σωφρόνιο τὸν Μάγιστρο, διότι είναι τόσον φιλότιμος, ὡστε «τὴν Πατρίδα, στήν όποια μεγάλωσε καὶ ἀνετράφη, τὴν τιμᾶ ἔξισου μέ τούς γονεῖς του» καὶ χαίρεται, διότι, στίς ἡμέρες πού είναι αὐτός ἄρχων «ἡ Πατρίδα μας πλούτισε, διότι ἄνδρας ἄξιος ἔχει ἀναπλάβει τὴν φροντίδα της». Καί σέ ἄλλη ἀνεπίγραφη ἐπιστολὴν του ὁ Μέγας Βασίλειος γράφει: «Αὐτὸν πού σοῦ παραδίδει αὐτή τὴν ἐπιστολὴν νά τὸν δεχθεῖς μέ κοσμιότητα καὶ ἐπειδή είναι συμπατριώτης σου καὶ ἐπειδή ἔχει ἀνάγκη βοηθείας».

Ο Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός γράφων στὸν ᾱδιο Σωφρόνιο, λέγει: «Εἶναι γνώρισμα τῶν εὐσεβῶν ἀνθρώπων νά τιμοῦντί μπτέρα τους. Ομως κάθε ἀνθρωπος ἔχει διαφορετική μπτέρα. Κοινή μπτέρα ὅλων είναι ἡ Πατρίδα» καὶ τὸν ἐπαινεῖ διότι είναι ὁ κοινός προστάτης τῆς Πατρίδος. Ο Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος διακρύπτει ὅτι δέν ὑπάρχει τίποτε γῆικύτερο ἀπό τὴν Πατρίδα.

Ο Μέγας Ἀθανάσιος, ὁ ὄποιος, ὅταν ἀνακλήθηκε ἀπό τὴν ἔξορία χάρηκε διότι ξαναβρῆκε «τὴν Πατρίδα ὁμοῦ καὶ τὴν Ἑκκλησίαν», δέν εἶχε διστάσει νά θεωρεῖ ἀξέπαινην πράξην τὸν ἀμυντικό πόλεμο ὑπέρ τῆς Πατρίδος. Ο Θεοδώρος ὁ Κύρου γράφων στὸν στρατηγό καὶ ὑπατο Ζήνωνα θαυμάζει τὴν ἀρετή του, ὁ ὄποια «προσφέρεται μέ ἡρεμίᾳ πρός τούς φίλους καὶ μέ ἀνδρείᾳ πρός τούς ἐχθρούς» καὶ ἡ ὄποια τὸν ἀναδεικνύει ἀξέπαινο στρατη-

γό. Ο ἐπίσκοπος Πτολεμαΐδος Συνέσιος, πού προϊσταται στήν ἄμυνα τῆς πόλεως ἐναντίον τῶν ἐπιδρομέων, ὑπόσχεται ὅτι θά πολεμήσει ὡς Λάκων, δηλαδή σάν τούς Σπαρτιάτες τοῦ Λεωνίδα. Ο Ἅγιος Εὐστάθιος, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης τὸν ΙΒ' αἰῶνα, εὔχεται νά βραβεύει ἡ Παρθένος τὸν αὐτοκράτορα καὶ νά ἀπομακρύνει τίς βαρβαρικές φάλαγγες. Ο Ἅγιος Φιλόθεος Κόκκινος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ὑμνεῖ τὸν Ἅγιο Δημήτριο ὡς «Θεσσαλονίκης φρουρόν», γιατί μέ τὰ θαύματά του ἔσωζε τὴν ἰδιαίτερη Πατρίδα του ἀπό τούς εἰσβολεῖς, ἐνῶ ὁ Ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος, πού ἔζησε στὴν Πάφο τῆς Κύπρου, γράφει Ἐγκώμιον πρός τὸν Ἅγιο Δημήτριο καὶ τὸν ὑμνεῖ ὡς προστάτη τῆς Πατρίδος. "As μή πλισμονοῦμε δέ ὅτι καὶ τὸ Κοντάκιον «Τῇ Ὑπερμάχῳ» ἔχει ὡς ἀφορμή ἔνα «πατριωτικό» γεγονός, δηλαδή τὴν σωτηρία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς Ἀβάρους εἰσβολεῖς κατά τὸν Ζ' αἰῶνα μ.Χ.

Ο ΥΓΙΗΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ

Ἀπό τά μνημονευθέντα κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῆς ὅλης Χριστιανικῆς Παραδόσεως καθίσταται φανερό ὅτι ἡ Πατρίδα είναι ἀξία, ἡ ὄποια στὴν ιεραρχική κλίμακα τῶν ἀξιῶν κατέχει δεύτερη θέση μετά τὸν Θεό, Ὁ Οποῖος δέν είναι μόνον τὸ ὑψιστὸν "Ον, ἀλλήλα καὶ ἡ ἀπόλυτη «Ἄξια τῶν Ἀξιῶν». Η Ὁρθόδοξος Ἑκκλησία ἀπορρίπτει τὸν ρατσισμό, τὸν ἐθνοφυλετισμό καὶ τὴν ἔθνική ἀλιζονεία, καταφάσκει ὅμως καὶ ἀποδέχεται τὸν ὑγιὴν πατριωτισμό, δηλαδή τὴν ἄμυνα καὶ τούς ἀπελευθερωτικούς ἀγῶνες ὑπέρ τῆς Πατρίδος καὶ τῆς δικαιοσύνης. Αὐτὸν τὸν ἐλληνορθόδοξο πατριωτι-

σμό ἔξέφρασαν οἱ κορυφαῖοι ἀγωνιστές τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821.

Ἡ ἐναρμόνιστη τῆς Ἐλληνικῆς Ἑκκλησίας μέ τήν ἀγάπη γιά τήν Πατρίδα φαίνεται σέ ὅλη τήν ιστορία της καὶ ιδίως στούς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας. Τότε ἡ Ἑκκλησία ὡς φιλόστοργος μπτέρα περιέθαψε καὶ «ἐπισυνήγαγε τά τέκνα» αὐτῆς «ὅν τρόπον ἐπισυνάγει ὅρνις τά νοσσία ἔσυτῆς ὑπό τάς πτέρυγας» (Ματθ. κγ' 37· Λουκ. ιγ' 34). Ἀνέλαβε τήν κηδεμονία τῶν Ἐλλήνων· ὄργάνωσε τήν δημιουργία ἐμποδίων στούς ἔξισταμισμούς· ἀπεσόβησε τήν ἀφομοίωση πρός τούς κατακτητές· ἵδρυσε σχολεῖα· ἀνέδειξε πληθθος διδασκάλων· ἀνήγειρε βιβλιοθῆκες καὶ πνευματικά κέντρα· ὄργάνωσε τήν παροχή συσσιτίων ἢ ὑποτροφιῶν· χρησιμοποίησε τυπογραφεῖα· ἀνέπτυξε τήν κοινωτική ὄργάνωση· ὑπῆρξε ρηγικέλευθος σκαπανέας τῆς συνεταιριστικῆς ιδέας· ἀνέπτυξε τίς διδασκαλίες, τούς μυχανισμούς καὶ τούς τρόπους τῆς ἑθνικῆς περισυλλογῆς καὶ τῆς διατηρήσεως τῆς Ἐλληνικῆς γλώσσας καὶ παιδείας, τῆς ἀναζωπυρήσεως τῆς ἑθνικῆς μνήμης καὶ πατριωτικῆς συνειδήσεως καὶ τοῦ ἀναβαπτισμοῦ τῶν Ἐλλήνων στά ρεῖθρα τῆς Ἑκκλησιαστικῆς ὑμνοθογίας· προώθησε

καὶ ἐμψύχωσε τίς διεργασίες προπαρασκευῆς καὶ πραγματοποιήσεως τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ 1821. Ὁ Ἐλληνικός Κλῆρος συναγωνίσθηκε μέ τόν ἥδαό σε θυσίες «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστιν τήν ἀγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερίαν». Τό αἷμα Κληρικῶν Ἱερομαρτύρων καὶ Ἐθνομαρτύρων σφυροπλάτησε στενούς καὶ ἀδιαφρήκτους δεσμούς μεταξύ Ἑκκλησίας καὶ Ἐθνους. Παρόμοιοι δεσμοί, ὡς γνωστόν, σφυροπλατήθηκαν σέ ὅλους τούς ὄρθιοδόξους ἥδαύς.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σέ ὄμιλία του πρός τούς μαθητές τοῦ πρώτου Γυμνασίου τῶν Ἀθηνῶν τόνισε ὅτι «ὅταν πήραμε τά ὅπλα πρῶτα εἴπαμε ύπερ Πίστεως καὶ ἔπειτα ύπερ Πατρίδος». Ο δέ Στρατηγός Μακρυγιάννης πολλής φορές στά κείμενά του ὑπογραμμίζει ὅτι δύο πράγματα δέν δέχεται νά τοῦ πειράξουν, τήν Θρησκεία του καὶ τήν Πατρίδα του, γιατί πίστευε ὅτι «χωρίς ἀρετή καὶ πόνο στήν Πατρίδα καὶ πίστη στή Θρησκεία, ἔθνη δέν ύπάρχουν». Ας ἀποτίσουμε, πλοιόν, φόρο τιμῆς στούς πεσόντες ύπερ τῆς Ἐλευθερίας τῶν Ἐλλήνων καὶ ἃς ἐμπνευσθοῦμε ἀπό τήν ἀγάπη τους πρός τήν Ὀρθοδοξία καὶ τήν Πατρίδα.

Γιά πλείονες πληροφορίες στό διαδίκτυο

1. www.ecclesia.gr
2. www.myriobiblos.gr

«ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ». Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἐλλάδος,

Ιασίου 1 – 115 21 Ἀθήνα, τηλέφωνο 210-7272.204.

Διανέμεται δωρεάν μέ τή φροντίδα τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.

Τύποις Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἐλλάδος.