

ΜΗΝΥΜΑ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ 2015

Αγαπητά μας παιδιά,

Μέ την εύκαιρία τῆς ἐβδομάδας τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων, ἡ ὁποία εἶναι οὐσιαστικά ἀφιερωμένη σέ σᾶς, ἐπικοινωνοῦμε μαζί σας γιά νά ἐκφράσουμε τήν ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν πνευματικῶν σας Πατέρων, πρὸς σᾶς, τοὺς Ἱεροσπουδαστές, στοὺς ὁποίους προσβλέπει μέ προσδοκίες τό σύνολο τῆς Ἐκκλησίας, ὁ κλήρος καί ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ.

Σ' αὐτόν τόν εὐλογημένο χρόνο τῶν σπουδῶν σας θέλουμε νά σταθοῦμε κοντά σας καί νά σᾶς συντροφεύσουμε ὡς ποιμαίνουσα Ἐκκλησία μέ τήν δική μας προσευχή καί ἀγάπη καί νά σᾶς μεταγγίσουμε τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ἀρχικά, ὁ Χριστός, ἀγαπητά μας παιδιά, ἐπέλεξε τοὺς Ἀποστόλους, δίδοντάς τους τήν Ἐντολή νά διδάσκουν τό Εὐαγγέλιο Του, νά βαπτίζουν καί νά θεραπεύουν τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἁμαρτία. Μέ τήν πάροδο τῶν αἰώνων ἀναδείχθηκαν μεγάλοι ἐκκλησιαστικοί ἄνδρες, πού ἀνταποκρίθηκαν στήν κλήση τοῦ Κυρίου μας: «Δεῦτε ὀπίσω μου καί ποιήσω ὑμᾶς ἄλιεις ἀνθρώπων» (Ματθ. δ', 19). Μεταξύ αὐτῶν περιλαμβάνονται οἱ μεγάλες μορφές τῶν οἰκουμενικῶν διδασκάλων, τῶν διδασκάλων τοῦ Γένους, τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως ὅλως ἰδιαίτερος ὁ Ἅγιος Νεκτᾶριος, ὁ ὁποῖος τόσο μόχθησε γιά τήν ἱερατική ἐκπαίδευση ὡς διδάσκαλος καί διευθυντής τῆς Ριζαρείου Ἱερατικῆς Σχολῆς.

Ἡ Ἐκκλησία μας, συνεχίζοντας αὐτή τήν παράδοση, καλεῖ τά τέκνα Της «ἐκ τοῦ κόσμου» γιά νά διακονήσουν τό ἱερό θυσιαστήριο. Τό κάλεσμα τοῦ Θεοῦ, δηλαδή ἡ «Κλήση», τιμᾶ ἰδιαίτερα τοὺς προσερχομένους στήν Ἱερωσύνη, ἐπειδή ὁ Θεός Πατέρας ἐπιλέγει, «καλεῖ» ἀνάμεσα σέ χιλιάδες νέους, τοὺς ὑποψηφίους Διακόνους καί οἰκονόμους τῶν μυστηρίων του.

Σήμερα, στήν ἐποχή τῆς οικονομικῆς, κοινωνικῆς καί προσωπικῆς τοῦ καθενός κρίσεως, ἀλλά καί τοῦ ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ, φαίνεται πολύ περισσότερο παράξενο στοὺς πολλούς, πῶς ἕνας νέος θέτει σκοπὸ τῆς ζωῆς του νά γίνει Ἱερεὺς.

Ἄλλωστε, πολλοί ἀπό σᾶς θά ἔχετε ἀκούσει τό ἐρώτημα: «Τί θές σύ, νέος ἄνθρωπος καί μέ τήν οἰκονομική κρίση πού διέπει τήν κοινωνία μας, νά γίνεις παπαῶς;». Ὅπως καταλαβαίνετε, ἡ Ἱερωσύνη ἀμφισβητεῖται καί πολεμεῖται ἀπό ἕνα κόσμος πού ὑπολόγιζε καί ὑπολογίζει ἀκόμα καί σήμερον στίς ὑλικές ἀξίες καί πού δέν θέλει νά ἔχει πνευματικές ἀναζητήσεις καί προοπτικές.

Ἀγαπητά μας παιδιά,

ἐπιθυμοῦμε τό ἱερό θυσιαστήριον νά σᾶς μαγνητίζει, ἕως ὅτου φθάσει ἡ εὐλογημένη ἡμέρα, ὅπου τό χέρι τοῦ Ἐπισκόπου θά σᾶς ὀδηγήσει στό «ἑσώτερον τοῦ καταπετάσματος».

Πατρικά σᾶς παρακαλοῦμε, τόν χρόνον τῶν σπουδῶν σας καί τῆς προετοιμασίας σας νά τόν ἀφιερώνετε στήν προσευχή, στήν οὐσιαστική μελέτη, στή συστηματική καλλιέργεια τῆς ἱερατικῆς σας κλήσεως.

Ἐπιθυμοῦμε ἐπίσης νά συγχαροῦμε καί νά ἐκφράσουμε εὐγνωμοσύνη πρὸς τοὺς καθηγητές σας, γιά τήν θετική τους συμβολή στήν κατάρτισή σας καί στήν προετοιμασία σας γιά τήν ἐκπλήρωση τῆς κλήσεως τοῦ Θεοῦ.

Οἱ προσωπικοὶ τους κόποι, ἡ δική τους πίστη καί διάθεση γιά τήν διακονία τόσο τῆς δικῆς σας ἐπιστημονικῆς κατάρτισης ὅσο καί τῆς καλλιέργειας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος καί ἠθους, ἀποτελοῦν παράγοντες καθοριστικούς, γιά τοὺς ὁποίους τοὺς εὐχαριστοῦμε θερμά.

Εὐχαριστοῦμε βεβαίως πρωτίστως τόν Πανάγαθο Θεό, διότι σεῖς ὅλοι ἀποτελεῖτε γιά τίς παλαιότερες καί νεώτερες γενιές, καί εἰδικότερα γιά τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, τόσο τήν καύχησιν ὅτι ὁ Θεός δέν ἐγκατέλειψε τόν κόσμον, ὅσο καί τήν προσδοκίαν ὅτι θά πραγματοποιήσετε μεγάλα «κατά Θεόν» πνευματικά ἐπιτεύγματα καί θά ἀναδειχθεῖτε σκευὴ ἀξία τῆς ἐκλογῆς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, πρὸς δόξαν Θεοῦ, μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας καί παρηγορία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν,