

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στα πλαίσια, της νέας στρατηγικής για την πληροφόρηση και την επικοινωνία των πολιτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει στα Κράτη-μέλη σειρά ενημερωτικών συζητήσεων προκειμένου να εντοπισθούν τα κενά που υπάρχουν στην πληροφόρηση και να προταθούν οι κατάλληλες λύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διοργάνωσαν σχετική συζήτηση στα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου έλαβε μέρος και το Γραφείο παρακολούθησως Ευρωπαϊκών θεμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Στις συζητήσεις αυτές είχαν προσκληθεί για να παρουσιάσουν τις απόψεις τους εκπρόσωποι της Ελληνικής Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κοινωνικών και οικονομικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, μη κυβερνητικές οργανώσεις και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Τα θέματα τα οποία απασχόλησαν και συζητήθηκαν ήταν η διεύρυνση, τα οικονομικά θέματα (Ευρώ-Ανάπτυξη), οι κοινωνικές υποθέσεις και η απασχόληση.

Η Εκκλησία της Ελλάδος με την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδουλου, εκπροσωπήθηκε από τον Γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Ευρωπαϊκών θεμάτων και από τον Ειδικό Επιστημονικό συνεργάτη της ως άνω Επιτροπής Δρ. Κωνσταντίνο Ζορμπά.

Από τις συζητήσεις φάνηκε ότι τελικά οι πρωθυπουργοί των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι έτοιμοι να λάβουν ουσιαστικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης στην προγραμματισμένη συνάντησή του Λάακεν των Βρυξελλών (16-17.12.2001).

Από την άλλη η προσπάθεια της Ενωμένης Ευρώπης πρέπει να στηριχθεί τόσο από την παιδεία όσο και από την πληροφόρηση προς τους πολίτες που θα πρέπει να είναι ενεργητική και όχι παθητική. Το πρόβλημα που υπάρχει στην επικοινωνία είναι ουσιαστικό. Ο Έλληνας, όπως και κάθε ευρωπαίος πολίτης, δεν πάσχει από την ενημέρωση. Πάσχει όμως από την κακή πληροφόρηση με αποτέλεσμα την παραπληροφόρησή του.

Η Ευρώπη βρίσκεται πράγματι σε "σταυροδρόμι", όπως τιτλοφορείται το πρώτο από τα τρία μέρη του σχεδίου της διακήρυξης του Λάακεν. Εμείς ευχόμαστε να διαλέξει τον σωστότερο δρόμο γιατί οι κατευθύνσεις προς τις οποίες αναζητεί τη νέα της ευρωπαϊκή ταυτότητα προκαλούν ανησυχίες παρά προσδοκίες!

**ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**