

## Ὁ Ὑπερβατικός Διαλογισμός τοῦ Μαχαρίσι

τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ  
Γραμματέως τῆς Σ.Ε. ἐπὶ τῶν αἰρέσεων

«Πανεπιστήμιο» ἢ παραθρησκευτική ὀργάνωση εἶναι τελικά ἡ κίνηση τοῦ Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι;

Τίς τελευταῖες ἡμέρες οἱ ὀπαδοί τοῦ Μαχαρίσι ἐπεδίωξαν νά ἐπιτύχουν στήν Κρήτη τήν ἀπόκτηση μεγάλης ἐκτάσεως γῆς γιά νά ἐγκαταστήσουν τό «Μινωϊκό Πανεπιστήμιο Παγκόσμιας Εἰρήνης», τό ὁποῖο ἀσφαλῶς θά ἀποτελοῦσε παράρτημα τοῦ ΜΥΙ (Διεθνές Πανεπιστήμιο Μαχαρίσι). Στόχος τους νά προωθήσουν τήν «τεχνική» τοῦ «Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ», ἡ ὁποία κατ' αὐτούς, εἶναι μιά «Ἐπιστήμη τῆς Δημιουργικῆς Διάνοιας» ἢ μιά «Τεχνολογία τοῦ Ἐνοποιημένου Πεδίου» ἢ ἀλλιῶς «Βεδική Ἐπιστήμη καί Τέχνολογία».

Εἶναι γνωστό ὅμως ὅτι πολλές σύγχρονες παραθρησκευτικές ὀργανώσεις αὐτοανακηρύσσονται σέ «Πανεπιστήμια» ἢ «Ακαδημίες» ἢ «Σχολές» ἢ «Ἰνστιτοῦτα Ψυχολογίας» κ.λπ. Τό ἐπιστημονικοφανές αὐτό προσωπεῖο εἶναι μιά ὑπουλη μέθοδος νά προωθήσουν ὡς δῆθεν ἐπιστημονικές ἀλήθειες, οἱ θέσεις καί διδασκαλίες τῶν ὁμάδων αὐτῶν, πού κάθε ἄλλο παρά ἐπιστημονικές εἶναι. Ἐτσι διαπιστώνουμε συχνά ὅτι ἀνύποπτοι πολῖτες ἐμπλέκονται σέ ἀποκρυφιστικές ἢ γκουρουϊστικές ὁμάδες, μέ τήν ἐντύπωση ὅτι ἀκολουθοῦν μιά ἐπιστημονική μέθοδο, ἡ ὁποία θά τούς προσφέρει λύση προσωπικῶν ἢ οἰκογενειακῶν ἢ ἐπαγγελματικῶν καί ἄλλων προβλημάτων τους. Ἄλλωστε οἱ ὑποσχέσεις τους εἶναι ιδιαίτερα δελεαστικές: «Ἐσωτερική ἱκανοποίηση, εὐτυχία, δημιουργικότητα, ἐλευθερία, ἐκπλήρωση τῶν ἄμεσων ἀναγκῶν καί ἰδανικῶν τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τά ἀποτελέσματα τοῦ Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ».

Εἶναι ἄραγε ὁ «Ὑπερβατικός Διαλογισμός (ΥΔ) πράγματι ἐπιστήμη;

Πρωτίστως πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι σέ καταλόγους σεκτῶν (παραθρησκευτικῶν ὁμάδων) πού ἔχουν συναχθεῖ ἀπό Κρατικούς φορεῖς τοῦ ἐξωτερικοῦ (βλέπε κείμενο Γαλλικῆς Ἐθνοσυνέλευσεως), ἡ κίνηση τοῦ Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ τοῦ Μαχαρίσι χαρακτηρίζεται ὡς σέκτα. Ἡ Ὁμοσπονδιακή Γερμανική Κυβέρνηση κατατάσσει τήν κίνηση αὐτή στίς «θρησκευεῖες Νεότητος» (Ἐφημερίδα Münchner Merkur 27.9.78). Στίς Η.Π.Α. μιά δικαστική ἀπόφαση τοῦ 1977 ἐθεώρησε ὅτι ὁ Ὑπερβατικός Διαλογισμός ἔχει χαρακτηριστικά θρησκείας καί ἀπηγόρευσε τή διδασκαλία του στά σχολεῖα.

Ἐξ ἄλλου ἡ ὀργάνωση αὐτή διδάσκει (ἐπιβάλλει) τόν διαλογισμό καί μάλιστα δύο φορές τήν ἡμέρα. Ὁ διαλογισμός ὅμως δέν εἶναι μιά ἀπλή ἐπιστημονική μέθοδος τῆς «πρακτικῆς ψυχολογίας» πού βοηθάει τόν «ἀσκούμενο» σ' αὐτόν ἢ «καί τούς ἄλλους» νά καταπολεμήσουν

δραστικά τόσο τό στρές όσο καί τό άγχος, όπως ύποστηρίζουν, αλλά μιά γκουρουϊστική, «μέθοδος» πού όδηγεϊ στην «αυτοπραγμάτωση».

Ο διαλογισμός άσκειται γενικώς μέ τή χρήση «μάντρα» (λέξεις πού άναφέρονται σέ ινδουϊστικές θεότητες) πού δίδονται στά πλαίσια μύησης. Άλλωστε αυτή τή μέθοδο τήν πήρε ό Μαχαρίσι από τόν Γκουρού Ντέβ, «ό όποιος θεωρήθηκε σ' όλόκληρη τήν Ινδία ως τό μοναδικό ζωντανό παράδειγμα ύψιστου έπιπέδου τής έσωτερικής τελειότητας πού έκφράζεται στίς Βέδες» (Ασημάκης Π. *Υπερβαστικός Διαλογισμός, Η Ψυχοφυσιολογία τής συνείδησης*, σελ. 71). Αυτός πάλι τήν πήρε από τόν «φιλόσοφο» Σάνκαρα πού μέ τή σειρά του πήρε γραμμή από τή «Βεδική Παράδοση» (αυτόθι). Οί ίδιοι διδάσκουν ότι ή άσκηση στόν Υπερβατικό Διαλογισμό όδηγεϊ στίς «άνώτερες καταστάσεις συνείδησης». Τό ίδιο συμβαίνει καί στό Υπερβατικό Διαλογισμό-Σίντι (σανσκριτικά σημαίνει τελειότητα). Όποιος άσκειται σ' αυτόν «είναι δυνατόν νά άναπτύξει τέτοιες δυνάμεις, όπως είναι ή διαίσθηση, ή τηλεπάθεια, ή διόραση, ή γνώση του μέλλοντος, ισχύ στό σῶμα καί στή φύση, τό περπάτημα πάνω στό νερό καί ό μετεωρισμός» (αυτόθι, σελ. 73). Κάπως, έτσι, ύποστηρίζουν, κατώρθωσε ό Χριστός καί ό Άπ. Πέτρος νά «περπατήσουν στό νερό», αλλά καί άλλοι πέτυχαν άνάλογες ικανότητες όπως ό Πυθαγόρας, ό Βούδας κ.λπ. Έτσι λοιπόν, κατά τόν Μαχαρίσι, αυτά πού στίς «ήμέρες τής άγνοιας είχαν όνομασθει ύπερ-φυσικές δυνάμεις, δέν είναι κάτι τό ύπερφυσικό. Όλα είναι μέσα στό πεδίο τής ανθρώπινης ικανότητας» (Ασημάκης Π., αυτόθι, σελ. 76).

Ο Υπερβατικός Διαλογισμός ύπόσχεται άκόμη τή «διεύρυνση τής συνείδησης» ή όποία δέν μπορεϊ νά διδαχθῆ σωστά μέσα από βιβλία «παρά μόνον από ειδικά εκπαιδευμένους δασκάλους μέσω προσωπικής διδασκαλίας» (Ασημάκης Π., αυτόθι, σελ. 38). Καταπληκτική «έμπειρία» πού κατέγραψε τό λεγόμενο «Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Έρευνών Μαχαρίσι (MERU) είναι ότι «...όταν τό σῶμα άνυψώνεται στόν άέρα αισθάνομαι μεγάλη έσωτερική ειρήνη, νά γίνονται ένα ή καρδιά, τό σῶμα καί τό περιβάλλον» (αυτόθι, σελ. 80).

Αλλά ό Υπερβατικός Διαλογισμός ύπόσχεται θαυμαστά άποτελέσματα καί για τό κοινωνικό σύνολο, άφου «ή τετραγωνική ρίζα του 1% ενός πληθυσμού πού έφαρμόζει όμοθυμαδόν τό πρόγραμμα του Υπερβατικού Διαλογισμού - Σίντι βελτιώνει τήν ποιότητα τής ζωής του συνόλου...σε επίπεδο όχι μόνο άτομικό, αλλά πόλεων, νομών, κρατών καθώς καί παγκόσμια» (αυτόθι, σελ. 79).

Τό 1990 ό Μαχαρίσι είχε κάνει «προσφορά σέ κάθε Κυβέρνηση», μέ τήν όποία ύποσχόταν τήν «ανάδόμηση όλοκλήρου του κόσμου», τήν «δημιουργία του παραδείσου στή γῆ». Η προσφορά έλεγε ότι ή ενεργοποίηση «τής τετραγωνικής ρίζας του 1% του πληθυσμού πού άσκει Υπερβατικό Διαλογισμό» είναι άρεκτή «για νά μειώσει έντυπωσιακά άρνητικές τάσεις όπως φιλονικίες, έγκληματικότητα καί ασθένεις».

Δυστυχῶς, φαίνεται ὅτι οἱ κυβερνήτες τῆς γῆς ἀπέρριψαν τὴν προσφορὰ αὐτὴ γι' αὐτὸ ἔξακολουθεῖ ὁ κόσμος νὰ σπαράσσεται.

Τὸ 1994 ὁ Μαχαρίσι εἶχε ἐπιχειρήσει νὰ εὐεργετήσῃ τὴ χώρα μας καὶ μὲ πολιτικὸ τρόπο. Στὴ δεκαετία τοῦ 80 συγκρότησε στὴν Ἑλβετία «Παγκόσμια Κυβέρνηση τῆς Ἐποχῆς τοῦ Φωτισμοῦ». Ἔτσι συμμετεῖχε τότε στὶς Εὐρωεκλογές μὲ τὸ «Κόμμα τοῦ Φυσικοῦ Νόμου, πού ἀποτελεῖ τὴν πολιτικὴ πτέρυγα τῆς κίνησός του, καὶ ἔλαβε 1408 ψήφους. Μάλιστα εἶχε ἀναπτύξει καὶ τὴν «Ομάδα γιὰ τὴν Κυβέρνηση», ἡ ὁποία «περιελάμβανε τὴ δημιουργία ὁμάδας 7.000 ἀτόμων πού θὰ ἀσκοῦν τὸ γιογκικὸ μετεωρισμὸ (γιογκικὸ πέταγμα) καὶ θεωρεῖται ὡς ἄμεση προτεραιότητα γιὰ τὴ χώρα μας μὲ τὰ ὅσα δεινὰ πού περνᾷ σὲ πολλοὺς τομεῖς (π. Α. Ἀλεβιζοπούλου, *Ψυχοναρκωτικά*, σελ. 168).

Εἶναι καὶ αὐτὸ ἓνα παράδειγμα εἰσβολῆς τῆς «θρησκείας» καὶ τοῦ φονταμενταλισμοῦ στὴν πολιτικὴ σκηνή, παρόμοιο μὲ τὴν εἰσβολή τοῦ προτεσταντικοῦ καὶ τοῦ μουσουλμανικοῦ φονταμενταλισμοῦ στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῶν Η.Π.Α.

Ἔνα ἀκόμη χαρακτηριστικὸ τοῦ Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ εἶναι ὅτι κινεῖται μέσα στὰ πλαίσια τοῦ ἀποκρυφισμοῦ. Ὅταν τὸν Νοέμβριο τοῦ 1996 τὸ παράρτημα τοῦ Μαχαρίσι στὴν Ἀθήνα ἀγόρασε χῶρο γιὰ νὰ ἐγκαταστήσῃ τὸ Κέντρο του, ἐφρόντισε νὰ κάνει τὴν ἀγορὰ «σύμφωνα μὲ τίς ἀπαιτήσεις τῆς Μαχαρίσι Σταπάτσια Βέδα (ἀρχιτεκτονικὴ τῶν Βεδῶν), ἐνῶ ἡ κατάλληλη μέρα καὶ ὥρα γιὰ τὴν ἀγορὰ, μὴ μετακίνηση καὶ τὰ ἐγκαίνια, ἔγιναν σύμφωνα μὲ τίς ὑποδείξεις τῆς Μαχαρίσι Τυότις» (ἰνδικὴ ἀστρολογία). (Τὰ Νέα τοῦ Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ, χειμῶνας 1997).

Ἀκόμη ὁ Ὑπερβατικὸς Διαλογισμὸς ὑπόσχεται τὴν «τέλεια υἰγεία» μέσῳ τῆς Ἀγιουρβέδα, «τοῦ πιὸ ὀλοκληρωμένου ἐπιστημονικοῦ συστήματος Φυσικῆς Ἰατρικῆς» (Ἀσημάκης, σελ. 149). Ὅμως ἡ Ἀγιουρβέδα καὶ δίνει κατεύθυνση «σὲ ὅλους αὐτοὺς πού ἀποζητοῦν τὴν ἀληθινὴ γνῶση» καὶ δὲν ἔχει αὐτοσκοπὸ τὴν υἰγεία, ἀλλὰ «νὰ ἀναζητήσῃ τὸ πραγματικὸ νόημα τῆς ζωῆς» (Ὁδηγὸς Σύγχρονης Θεραπευτικῆς 1999, σελ. 23).

Ὅλες αὐτές οἱ διαπιστώσεις ἀποδεικνύουν πόσο «ἐπιστημονικὴ» εἶναι ἡ κίνηση τοῦ Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ τοῦ Μαχαρίσι καὶ τί θέλει νὰ «διδάξῃ» μέσῳ τοῦ «Πανεπιστημίου» της.

Τέλος, σημειώνουμε ὅτι ἡ Κίνηση τοῦ Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ τοῦ Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι στὴν Ἑλλάδα δραστηριοποιεῖται ὑπὸ τοὺς ἑξῆς τίτλους:

- Κίνηση Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι
- Ὑπερβατικὸς Διαλογισμὸς (Transcendental Meditation)
- Ἀγιουρβέντα (γκουρού Μαχαρίσι)
- Διεθνὴς Ἐταιρεία Διαλογισμοῦ
- Ἑλληνικὸ Κέντρο γιὰ τὴν Προώθηση τῆς Τεχνολογίας Μαχαρίσι τοῦ Ἐνοποιημένου Πεδίου

-Κίνηση Πνευματικῆς Αναγέννησης

-Πανεπιστήμιο Μ.Ι.Υ.

Κόμμα Φυσικοῦ Νόμου

(Ζ' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη, Αλίαρτος 20-26.9.1995).

Κατακλείοντας, υπογραμμίζουμε ὅτι σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 9 τῆς Συμβάσεως τῆς Ρώμης (1950) «πᾶν πρόσωπον δικαιούται εἰς τήν ἐλευθερίαν σκέψεως, συνειδήσεως καί θρησκείας». Τοῦτο ὅμως ἰσχύει ἐφ' ὅσον πρόκειται περί θρησκείας καί μάλιστα «γνωστῆς» καί ὄχι παραθρησκείας. Καί τότε ἀκόμη ἡ «ἐλευθερία ἐκδηλώσεως τῆς θρησκείας» περιορίζεται ὅταν κινδυνεύει ἡ δημόσια ἀσφάλεια καί τάξη, ἡ υἰγεία καί ἡ ἠθική ἢ τό δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τῶν ἄλλων (ἄρθρο 9β).

Στή συγκεκριμένη περίπτωση δέν εἶναι μόνον οἱ πεποιθήσεις τοῦ Ὁρθόδοξου Κρητικοῦ λαοῦ πού ἀπορρίπτουν ὡς ξένο σῶμα τήν παρουσία μιᾶς ἰνδουϊστικῆς παραθρησκευτικῆς ομάδας μέσα στό Ὁρθόδοξο σῶμα τῆς περιοχῆς. Εἶναι καί τό γεγονός ὅτι ἀπειλοῦνται ἔννομα ἀγαθά, ὅπως εἶναι ἡ δημόσια τάξη, ἡ υἰγεία κ.ἄ. Τό 1976, πρώην μύτρια καί συνεργάτρια τοῦ Μαχαρίσι εἶχε δηλώσει: «Μέ τό σύστημα τοῦ Μαχαρίσι εἶχαμε κατά καιρούς καί πολύ ἐπικίνδυνα κρούσματα. Ἐνας νέος ἀσκούμενος στόν Ὑπερβατικό Διαλογισμό καί ἐνῶ παρακολουθοῦσε ἕνα σεμινάρι τοῦ Μαχαρίσι στή Μαγιόρκα, αὐτοκτόνησε. Ἐνας ἄλλος,...ἀσκούμενος κι αὐτός στήν ἴδια τεχνική ἔχασε παντελῶς τή λαλιά του...Κάποιος δέ Ἑλληνας καπετάνιος...παρουσίασε πολλές ψυχικές διαταραχές καί τόν ἔκλεισαν δυστυχῶς στό Ψυχιατρεῖο» (Ὁρθόδοξος Τύπος, 1.8. 1976).

Γι' αὐτό εἶναι ἀπαραίτητο γιά νά διαφυλαχθοῦν αὐτά τά ἀγαθά νά καταρρίπτονται τά προσωπεῖα ὥστε νά ἀποκαλύπτονται οἱ πραγματικοί σκοποὶ τῆς πολυπρόσωπης καί πολυώνυμης ξενόφερτης ἐπιβουλῆς κατά τοῦ Ὁρθόδοξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ.