

**Περί τῆς «Σφαιρικῆς Ἀντιληπτικότητας»
Ἀπόσπασμα Πρακτικοῦ
Συνεδρίας τῆς 26^{ης} Φεβρουαρίου 2014**

Ἡ «Σφαιρικὴ Ἀντιληπτικότητα Ἐταιρεία Περιορισμένης Εὐθύνης», μετὰ τὴν ἀπὸ 25.11.2013 ἐπιστολὴν αὐτῆς πρὸς τὴν Ἱεράν Σύνοδον, ἀπέστειλεν καὶ δευτέραν τοιαύτην τὴν 17.1.2014. Εἰς τὰς ἐπιστολάς αὐτάς ἀπεστάλησαν αἱ ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 5099/2013 καὶ 586/2014 Ἐπιστολαὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Εἰς τὴν δευτέραν ἐπιστολὴν καθίστατο γνωστόν εἰς τὴν ἑταιρείαν «ὅτι ἡ αἴτησις ὑμῶν θὰ εἰσαχθῆ πρὸς συζήτησιν εἰς τὴν προσεχῆ συνεδρίαν τῆς καθ' ἡμᾶς ἀρμοδίας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν αἰρέσεων».

Ὡς ἐκ τούτου τίθενται πρὸς συζήτησιν αἱ ἐπιστολαὶ καὶ τὰ αἰτήματα τῆς ἐν λόγῳ ἑταιρείας.

Μετὰ ἀπὸ διεξοδικὴν συζήτησιν ἐπὶ τοῦ θέματος καὶ ἐπὶ τῇ βάσει κυρίως τοῦ βιβλίου τῆς κυρίας Μαρίας Λεβέντη, ὑπὸ τὸν τίτλον «Φαντασία, ἡ μεγάλη Δίνα», ἡ Ἐπιτροπὴ ὁμοφώνως καταλήγει εἰς τὴν ἀκόλουθον ἀπόφασιν:

α) Εἰς τὸ βιβλίον μέ τίτλον «Φαντασία, ἡ μεγάλη Δίνα», γίνεται μετὰξὺ τῶν ἄλλων (ἐνδεικτικῶς ἀναφερομένων), χρῆσις τοῦ ὄρου «ἐνεργειακά κέντρα», ἐν συσχετισμῶ μέ τούς ὄρους «Τσάκρας», καὶ «Κουνταλίνη» (σελίδες 38-39), ὄρων προερχομένων ἐκ τοῦ θρησκευτικοῦ χώρου τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ, τῶν ὁποίων γίνεται χρῆσις εἰς ἀποκρουστικά περιβάλλοντα καὶ κινήσεις καὶ ἐπιπλέον ἔχουν υἱοθετηθῆ ἀπὸ τὸ ἄκρως ἀντιχριστιανικὸν κίνημα τῆς «Νέας Ἐποχῆς».

β) Ἐπίσης, γίνεται ἐπίκλησις, ἀναφορὰ καὶ χρῆσις τοῦ ὄρου «ἐξωαισθητηριακὴ ἀντίληψη» (σελίδες 36 ἐξ.), ὁ ὁποῖος προσδιορίζει ἀνορθολογικοῦ χαρακτῆρος πρακτικὴν, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπὸ τὸν ὄρον τῆς Παραψυχολογίας, γίνεται δέ χρῆσις αὐτοῦ καὶ εἰς ἀποκρουστικά περιβάλλοντα.

Διὰ τούς λόγους αὐτούς ἡ Ἐπιτροπὴ θεωρεῖ ὅτι ἡ μέθοδος «Σφαιρικὴ Ἀντιληπτικότητα», ὡς ἀποδεχομένη ὄρους ἐξωχριστιανικούς καὶ ἀντιχριστιανικούς, εἶναι ἀσυμβίβαστος μέ τὴν Ὁρθόδοξον Πίστιν.

Ὡς πρὸς τὸν ἰσχυρισμὸν ὅτι ἀποτελεῖ «ιατρικὴ μέθοδος», ἡ Ἐπιτροπὴ θεωρεῖ ἑαυτὴν ἀναρμοδίαν, ὅπως ἀποφανθῆ, ὡς πρὸς τὸ ἔάν μία τοιαύτη μέθοδος εἶναι ἢ δέν εἶναι ἰατρικῶς ἀναγνωρισμένη».