

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

ΠΡΟΣΩΠΑ:

Παιδιά (4)
Παναγία
Ιωσήφ
Αστέρια
Μεγάλο Αστέρι
Μάγοι (3)
Άγγελοι (2)
Βοσκοί (2)

Παιδί Α'

Μέσα στις χιλιάδες νύχτες
που του χρόνου διάβηκαν τη χώρα,
μια ζεχώρισε απ' όλες
κι έχει γίνει άγια τώρα.

Παιδί Β'

Είν' η νύχτα η μεγάλη,
που γεννήθηκε ο Χριστός μας,
κι έγινε σωτήρας όλων
και αιώνιος Θεός μας.

Παιδί Γ'

Τούτη τη μαγική βραδιά,
σε καθενός παιδιού καρδιά,
θα' ρθει ο Χριστός να γεννηθεί
και η χαρά να απλωθεί.

Παιδί Δ'

Κάθε χρόνο όλοι προσμένουν,
τη νύχτα αυτή να έρθει πάλι,
το φως να δώσει στις καρδιές τους
και μαζωή να φέρει άλλη.

Παναγία

Πώς μες τα χέρια μου κρατώ
τον παντοδύναμο Θεό;
Πώς καταδέχτηκε να 'ρθει
στη γη μας και να γεννηθεί;
Σε προσκυνώ θείο παιδί.

Ιωσήφ

Τι τιμή να με διαλέξει
με' απ' όλους ο Θεός
τη δική μου προστασία
να ζητήσει ο Δυνατός!
Σαν παιδί μου τώρα θα 'ναι
του Θεού ο μόνος Γιος.

Αστέρια

Κάποιο θαύμα θεϊκό¹
κάποιο μεγάλο μυστικό,
θα κρύβεται μες τη σπηλιά
που βλέπουμε από ψηλά.

Να! Σε φάτνη φτωχική
σε σπηλιά ερημική
ένα μωράκι θεϊκό²
γεννήθηκε τόσο φτωχό!

Μεγάλο Αστέρι

Είμαι το λαμπρό αστέρι
που τους μάγους έχω φέρει,
να! προσκυνούν ευλαβικά
των βασιλέων το βασιλιά.

Μάγος Α'

Σμύρνα προσφέρω ταπεινά
στων ουρανών το βασιλιά
μακάρι υγεία και χαρά
να δώσει σ' όλα τα παιδιά.

Μάγος Β'

Στο μεγάλο βασιλιά μου
τον πανάγιο οδηγό
τη θεότητα θυμίζει
το Λιβάνι που ' χω εγώ.

Μάγος Γ'

Εγώ χρυσάφι θα προσφέρω
και μόνο ένα Του ζητώ:
να δίνει στα φτωχά παιδάκια
στέγη, στοργή και φαγητό.

Άγγελοι Α'

Δόξα στον ύψιστο Θεό
αγγέλων ύμνοι αντιλαλούνε
κι άγρυπνοι γύρω οι βοσκοί
στέκουν βουβοί και απορούνε.

Όλοι το μήνυμα να ακούσουν
που οι άγγελοι τραγουδούμε
να σώσουν με χαρά τα χέρια
κι ειρηνικά στη γη να ζούνε.

Βοσκός Α'

Μας κάλεσε ο άγγελος
κοντά Σου για να 'ρθούμε
κι εμείς αμέσως τρέξαμε
Χριστέ για να σε βρούμε.

Βοσκός Β'

Μας είπε πως γεννήθηκες
σε μια μικρούλα φάτνη
και πως στη γη κατέβηκες
για μας από αγάπη.

Άγγελοι Β'

Χιλιάδες οι άγγελοι
ψηλά στον ουρανό
ψάλλουμε και δοξάζουμε
το νεογέννητο Χριστό.

Οι άνθρωποι όλοι να ζούνε
σ' όλη τη γη αδελφωμένοι
και στη χαρά μα και στον πόνο
πάντα να είναι ενωμένοι.

Όλοι μαζί

Όλα απόψε τα παιδιά
Χριστέ μου σε καρτερούμε
μες την αγνή μας την καρδιά
να γεννηθείς για να χαρούμε.

Σε περιμένουμε να 'ρθεις
και να 'σαι πάντοτε μαζί μας
μπορείς εδώ ν' αναπαυθείς
μέσα στη φάτνη της ψυχής μας.