

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΓΚΑΛΟΠ

ΠΡΟΣΩΠΑ:

Δημοσιογράφοι (2)

Κυρίες (4)

Κύριοι (2)

Παιδιά (2)

1ος Δημοσιογράφος: Έρχονται τα Χριστούγεννα
οι δρόμοι στολισμένοι
οι άνθρωποι τρέχουν βιαστικοί
με ψώνια φορτωμένοι.

2ος Δημοσιογράφος: Και το «Παιδόκοσμος T.V.»
ρωτάει τους περαστικούς:
πώς θα περάσουν τα Χριστούγεννα
ποιους να έχουν άραγε σκοπούς;

1ος Δημοσιογράφος: Καλημέρα, είμαστε από το «Παιδόκοσμος T. V.»
πώς θα γιορτάσετε Χριστούγεννα
τη χρονιά αυτή;

1^η Κυρία: Θα αγοράσω δώρα! δώρα!
για όλους μου τους συγγενείς
Χριστούγεννα, γιορτή των δώρων
πάρτε ένα και εσείς!

1ος Δημοσιογράφος: Ευχαριστώ.

2ος Δημοσιογράφος: Ας ρωτήσουμε και αυτόν.
Εσείς, πώς θα περάσετε
τα Χριστούγεννα τα φετινά;

1^{ος} Κύριος: Με πολλή χαρά.
Θα στολίσουμε όλοι μαζί
γιατί οι δουλειές μας αναγκάζουν
να μη βλέπουμε πολύ.

2^{ος} Δημοσιογράφος: Εσείς, κυρία μου, τι λέτε;
θα πάτε φέτος πουθενά;

2^η Κυρία: Θα πάω με φίλες στην Αγγλία
χωρίς τον άντρα, τα παιδιά
και θα κερδίσω στο καζίνο
πολλά παιχνίδια τυχερά.

1^{ος} Δημοσιογράφος: Μακάρι, μα δεν το νομίζω.

2^{ος} Δημοσιογράφος: Ε! πού πας μικρέ μου με τον κουμπαρα;

1^ο παιδί: Θα πω τα κάλαντα και θ' αγοράσω
ρούχα για τα φτωχά παιδιά.
Θα τα μοιράσουμε σε φίλους
με τα αδέρφια μου και τη μαμά.

2^{ος} Δημοσιογράφος: Πάρε αν θέλεις κι από μας
μια μικρούλα προσφορά.

1^{ος} Δημοσιογράφος: Εσείς τι σκέφτεστε να κάνετε
τα Χριστούγεννα αυτά;

2^{ος} Κύριος: Ύπνος, φαΐ και καθισιό
υπάρχει καλύτερο απ' αυτό;

1^{ος} Δημοσιογράφος: Ευχαριστώ.

2^{ος} Δημοσιογράφος: Σημαίνουν για σας τα Χριστούγεννα
κάτι ξεχωριστό;

Κύριος – Κυρία: Χριστούγεννα
κι έχω μες στην καρδιά μου το Χριστό
μέσα στην Εκκλησία Του Τον ζω.

2^{ος} Δημοσιογράφος: Ευχαριστώ.

1^{ος} Δημοσιογράφος: Εσείς κυρία μου με το παιδί
τι λέτε για των Χριστουγέννων τη γιορτή;

3^η Κυρία: Τυραννία φοβερή!
Δουλειές και γκρίνια συνεχή!

2^ο παιδί: Θέλω δέντρο αληθινό
σαν κι αυτό που βλέπω εδώ!

2^{ος} Δημοσιογράφος: Ας ρωτήσουμε και την κυρία αυτή.
Τι πάει να πει για σας
των Χριστουγέννων η γιορτή;

4^η Κυρία: Την περιμένω με χαρά
κι η σκέψη μου γυρνά
σ' όλους του κόσμου τα παιδιά
αγάπη, ειρήνη και χρόνια πολλά
εύχομαι σ' όλους απ' την καρδιά.

1^{ος} – 2^{ος} Δημοσιογράφος: **Χριστούγεννα...**
Ας κάνουμε μια φάτνη στην καρδιά
ταξίδια, δώρα, φαγητά
δε δίνουν τη χαρά.
Κακία, μίσος
ας διώξουμε μακριά.
Μας περιμένει η Εκκλησιά
με ανοιχτή την αγκαλιά.

ΤΕΛΟΣ