

Ο κόσμος π.Χ και μ.Χ

Παρουσιαστής 1: Καλήν ημέραν Άρχοντες.

Παρουσιαστής 2: Καλημέρα σας παιδιά!

Παρουσιαστής 1: Μαζευτήκαμε και πάλι να γιορτάσουμε! Γιατί ζωή χωρίς γιορτές μοιάζει με ταξίδι μακρινό χωρίς μια στάση για ανεφοδιασμό.

Παρουσιαστής 2: Αυτή τη φορά θα γιορτάσουμε ένα ιστορικό πάλι γεγονός αλλά θεολογικού περιεχομένου, περιμένοντας τα Χριστούγεννα που αρέσουν σε όλους μας, νομίζω.

Παρουσιαστής 1: Και επειδή μας νοιάζει για όλα τα πράγματα, μας αρέσει να τραγουδάμε, να διαβάζουμε, να κάνουμε δουλειές, να παίζουμε, να μαθαίνουμε, θελήσαμε να δούμε πώς ξεκίνησε κι αυτή η ιστορία.

Παρουσιαστής 2: Σας καταθέτουμε τα συμπεράσματα:

(Πλησιάζει στην οθόνη και δείχνει τις φωτογραφίες.)

Η ιστορία αυτή ξεκινάει από πολύ παλιά, (**P.P. Παράδεισος**) από τότε που ο Θεός δημιουργεί τον ουρανό και τη γη και τον άνθρωπο για να απολαμβάνει τη Δημιουργία εφόσον το θέλει. Πόσο κράτησε αυτή η μακαριότητα;

Παρουσιαστής 1: Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι κάποια στιγμή ο άνθρωπος χάλασε τη συμφωνία με το Θεό και βρέθηκε (**P.P. Φυγή**) εκτός Παραδείσου να νοσταλγεί όσα έχασε. Μένει στα χείλη και στην καρδιά του η γλυκιά γεύση της συντροφιάς του Θεού και μια κρυφή λαχτάρα. Πότε θα ανοίξει και πάλι ο Παράδεισος γι' αυτόν; Έτσι τον άφησε ο Θεός να ελπίζει.

Έφυγε! Οι άνθρωποι όλο και απομακρύνονται κι όσο μακραίνουν από το Θεό τόσο ζουν στη σύγχυση. Βαβέλ! (**P.P. Πύργος**) Μπέρδεμα! Εκφυλισμός! Βαρβαρότητα! Απ' το κακό στο χειρότερο. Φτιάχνουν άλλους θεούς, (**P.P. θεοί**) υποκατάστατα του μοναδικού. Θεοποιούν τα πάθη τους, (**P.P. Θεός Διόνυσος**) τα ντύνουν με ένα θρησκευτικό ένδυμα και πάλι μένουν ανικανοποίητοι. Εισάγουν οργιαστικές θρησκείες, ανθρωποθυσίες και αισθάνονται εσωτερική μοναξιά και αίσθημα εγκατάλειψης από τους θεούς. Και αφού λείπει το ενδιαφέρον των θεών για τους ανθρώπους γιατί να ενδιαφερθούν ο ένας για τον άλλον; Έτσι ο κόσμος πέθαινε από έλλειψη αγάπης.

Παρουσιαστής 3: Χρησιμοποιεί ο άνδρας τη δύναμή του για να κυριαρχήσει πάνω στη γυναίκα του Δεν της αναγνωρίζει δικαιώματα. Είναι ιδιοκτησία του. Έφτασε να

την ονομάζει (Ress) πράγμα. Σε κάποιους λαούς όταν πεθαίνει ο άντρας, οι γυναίκες θάπτονται μαζί του ή καίγονται μαζί του ζωντανές.

Παρουσιαστής 4: Το παιδί (*P.P. Παιδί*) είναι πολύ χαμηλά, θεωρείται αμελητέα ποσότητα, ανάξια προσοχής ή τοποθετείται στο επίπεδο των ζώων, θύμα απλώς για να εξευμενιστούν δαιμονικές θεότητες.

Δεν μιλάμε για τα ανάπηρα παιδιά. Γνωστός σε όλους ο Καιάδας στη Σπάρτη στον όποιο ρίχνονται τα ασθενικά και δύσμορφα παιδάκια. (Νομοθεσία Λυκούργου) (*P.P. Λυκούργος*). Η ζωή του νεογέννητου παιδιού εξαρτάται από τη διάθεση του πατέρα του. "Αν αποστρέψει το πρόσωπο του απ' αυτό τότε το βρέφος πρέπει ή να εκτεθεί στα όρνεα ή να φονευθεί δια χειρός ανθρώπου" έλεγε ο Σόλων. (*P.P. Σόλων*) Και ο Σενέκας μάς πληροφορεί ότι στη Ρώμη τιμωρούν με θάνατο τους κακούργους, τους λυσσασμένους σκύλους, τα θηρία και τα αδύνατα και ανάπηρα νήπια. Έφτασε να προσφέρονται θυσία στο Μινώταυρο και στον Κρόνο. Είχαν και οι αρχαίοι πολιτισμό, αλλά η σκληρότητα, η απανθρωπιά, συμβάδιζαν με τους πολιτισμούς εκείνους.

Παρουσιαστής 1: Και φωνάζει ο αρχαίος κόσμος: "Θεέ, άγνωστο ον, λυπήσου με και έλα να μου δώσεις μια απάντηση, να δώσεις τέρμα στο μαρτύριο".

Παρουσιαστής 2: Περνούν τα χρόνια και η προσδοκία παραμένει! Τακ-τακ... Κατά καιρούς ακούγονται τα βήματα του Θεού (*P.P. Βήματα στην άμμο*) στην ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι οι Προφήτες, (*P.P. Προφήτες*) μιλάει ο Θεός με το στόμα τους.

(Έρχονται τέσσερα παιδιά)

Προφήτης 1: Θα' ρθεί ο Θεός, ο Παλαιός των ημερών, όμοιος με Υιόν Ανθρώπου και θα περπατήσει ανάμεσα στους ανθρώπους, θα φαίνεται άνθρωπος αλλά θα είναι και Θεός ανάμεσα τους.

Προφήτης 2: Θα' ρθεί ο Μεσσίας και θα γεννηθεί από Παρθένο.

Προφήτης 3: Έρχεται ο Λυτρωτής και θα ανοίξουν οι ουρανοί.

Προφήτης 4: Έρχεται ο Ελευθερωτής.

Όλοι μαζί: Έρχεται, έρχεται!

Παρουσιαστής 1: 12 παρά πέντε... Ο κόσμος στο χείλος του γκρεμού...

Και ήρθε ο Θεός στη γη, και ήρθε στη γη.

(*P.P. Υδρόγειος + Γέννηση*)

(P.P.)

Χριστός γεννάται δοξάσατε!
Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε!
Χριστός επί γης υψώθητε!
Άσατε τω Κυρίω πάσα η γη
και εν ευφροσύνη,
ανυμνήσατε λαοί
ότι δεδόξασται.

Άγια νύχτα

Άγια νύχτα, σε προσμένουν με χαρά οι Χριστιανοί
και με πίστη ανυμνούνε, τον Θεό δοξολογούνε,
μ' ένα στόμα μια φωνή. Ναι, με μια φωνή.

Η ψυχή μας φτερουγίζει πέρα στ' άγια τα βουνά,
όπου ψάλλουν οι αγγέλοι απ' τα ουράνια θεία μέλη
στον Σωτήρα «ωσαννά». Ψάλλουν «ωσαννά».

Στης Βηθλεέμ ελάτε όλοι τα βουνά τα ιερά,
και μ' ευλάβεια μεγάλη κει που άγιο φως προβάλλει
προσκυνήστε με χαρά. Ναι, με μια χαρά.

Παρουσιαστής 1:

Ήρθε ο Θεός στη γη και τέμνει την γραμμή της ιστορίας που χωρίζεται στα δύο:
προ Χριστού-μετά Χριστόν (**P.P.** Η γραμμή της ιστορίας)

Παρουσιαστής 2:

Ήρθε ο Θεός στη γη και γεννιέται από μια νεαρή παρθένο. Στο πρόσωπό της
Παναγιάς εξυψώνεται η γυναίκα, η μητέρα, ξαναγίνεται άνθρωπος και παίρνει
την θέση της σαν πλάσμα Θεού με σπουδαίο σκοπό και προορισμό στην ζωή.

Ο μικρός Χριστός

Ποιο να ναι αυτό το μικρό παιδί
Που η Παναγιά κρατάει
Το νανουρίζει και τραγουδά
Και τρυφερά το κοιτά

Είναι ο μικρός Χριστός
που ήρθε ανάμεσά μας
Αγάπη είναι και φως κι ελπίδα
στην καρδιά μας

Ποιο να ναι αυτό το μικρό παιδί
Που οι μάγοι δώρα φέρνουν
Χρυσό λιβάνι μυρτιάς κλαδί
Και τα ουράνια γέρνουν

Σαν τα λουλούδια που ανθούν
Μες στου χειμώνα την καρδιά
Κάνε Θεέ μου τις ψυχές
που έχουν τα παιδιά

Αγνές μες στην παγωνιά
Γερές στα κρύα του χιονιά
Λαμπρές σα νερό πηγής
Χρυσή ελπίδα της γης.

Προφήτης 1:

(P.P. "Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε άνδρα και γυναίκα, όλοι μπροστά στον Θεό είμαστε ίσοι." Γαλάτας 3,28).

Παρουσιαστής 3:

Ήρθε ο Θεός στη γη, γεννιέται και απογράφεται σαν δούλος του Καίσαρα και καταργείται η δουλεία, εμπνέοντας την αγάπη και την διδασκαλία για ισοτιμία.

Προφήτης 2:

(P.P. "Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε δούλο και ελεύθερο." Γαλάτας 3,28)

Παρουσιαστής 4:

Ήρθε ο Θεός στη γη και γεννιέται και γίνεται παιδί. Μεγαλώνοντας ευλογεί και αγιάζει και τιμά την κάθε ηλικία για να επισημάνει ότι κάθε παιδί είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα με αξία, με σώμα και ψυχή από την πρώτη στιγμή που συλλαμβάνεται στα σπλάχνα της μητέρας

Προφήτης 3:

(P.P. "Αφήστε τα παιδιά να ερθούν κοντά μου. Δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών.")

Παρουσιαστής 1:

Ήρθε ο Θεός στη γη και έγινε Διδάσκαλος θαυμαστός, καθηγητής, πλησίον και μας μαθαίνει μαθήματα μεγάλα, μας δίνει πρότυπο ζωής

Προφήτης 4:

(P.P. "Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως σας αγάπησα εγώ..." "...την ειρήνη τη δική μου σας δίνω...")

Και αρχίζει και ζυμώνεται η ανθρώπινη καρδιά... Μία - μία. Γιατί το μήνυμα του Χριστού πηγαιίνει από καρδιά σε καρδιά. Απευθύνει προσωπική πρόσκληση.

Όσοι τον δέχτηκαν έζησαν θαύματα στην ζωή τους σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε κοινωνικό.

Παρουσιαστής 2:

Ήρθε ο Θεός στη γη και μας δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας γιατί είναι πατέρας μας. Τον νοιάζει για τους ανθρώπους

Προφήτες όλοι:

(P.P. "αυτό μέλλει περί ημών"... Αυτός νοιάζεται για μας...) και τις ανθρώπινες ανάγκες, τις δραστηριότητες, τις εμπνεύσεις και επιθυμίες και δημιουργίες. Και έγινε πηγή έμπνευσης σ' αυτούς που Τον συνάντησαν.

Παρουσιαστής 3:

Αν δεν κινητοποιούσε τους καλλιτέχνες η αγάπη του Θεού, δεν θα υπήρχαν πολλά από τα θαυμαστά οικοδομήματα

(P.P. Ναός Αγίας Σοφίας)

(P.P. Άγιος Πέτρος της Ρώμης)

(P.P. Διάφορα οικοδομήματα της βυζαντινής Θεσσαλονίκης)

Φαντάζεστε να έλειπαν όλα αυτά από την Θεσσαλονίκη;

(P.P1. Βυζαντινή Θεσσαλονίκη)

(P.P2. Να χάνονται τα οικοδομήματα αυτά)

Χρώματα και σχήματα καταγράφουν ιστορία. *(P.P. Βυζαντινές εικόνες + πίνακες του Μιχαήλ Άγγελου, Ραφαήλ του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου, του Γύζη...)*

Και οι μεγάλοι μουσουργοί, από την πίστη τους άντλησαν τα θέματα τους και εμπνεύστηκαν. *(P.P. Ρωμανός ο Μελωδός, Ιωάννης Δαμασκηνός, Μπαχ, Μπετόβεν, Χέντελ...)*

Παρουσιαστής 4:

Φαντάζεστε να έλειπαν όλα αυτά... θα φτώχαινε η ανθρωπότητα.

Και η σφραγίδα της αγάπης του Θεού δεν έχει τελειωμό. Εξημερώνει αγρίους σε όλο το φλοιό της γης, *(P.P. Εικόνες ιεραποστόλων από Αφρική και Αλάσκα...)*, επιδρά στο δίκαιο, στην κοινωνική πρόνοια *(P.P. συσσίτια, ορφανοτροφείο, οικοτροφείο...)*

Ένας καινούριος τρόπος ζωής. Μια προσφορά αγάπης αδιάκριτης, για χριστιανούς και ειδωλολάτρες, πιστούς και απίστευτους. Μια αλυσίδα αγάπης από τα τραπέζια των πρώτων χριστιανών μέχρι την Βασιλειάδα του Μ. Βασιλείου, τα τραπέζια της αγάπης σε όλες τις πόλεις ακόμη και τώρα. Σε πολλούς ενοριακούς ναούς τρέφουν χιλιάδες ανθρώπους καθημερινά εδώ και πολλά χρόνια με την εθελοντική προσφορά των πιστών, με προσωπική θυσία σε κόπο και σε χρήμα. *(P.P. Σχετικές εικόνες)* Φαντάζεστε να έλειπαν όλα αυτά... *(P.P. Εικόνες με μαυράκια, να χάνονται τα φαγητά...)*

Παρουσιαστής 1:

Η νύχτα των Χριστουγέννων δεν είναι μια νύχτα σκοτεινή. Έχει 2014 χρόνια που σκορπά το φως της. Άλλοι το δέχτηκαν κάποιοι δεν το άντεξαν. Ήταν πολύ δυνατό το φως του Χριστού και αποκάλυψε τα σκοτεινά τους έργα. Δεν άντεξαν το φως. Δεν άντεξαν την αλήθεια. Δεν άντεξαν την ζωή και τον σκότωσαν, τον σταύρωσαν *(P.P. Σταύρωση)* για να πάψει να ακούγεται το όνομά του μια για πάντα. Αλλά δεν κατάφεραν και πολλά πράγματα σε τρεις μέρες ο Χριστός αναστήθηκε. *(P.P. Ανάσταση)* Για να μάθουν οι λαοί και όποιος είναι ειλικρινής ερευνητής της αλήθειας ότι Αυτός που ήρθε και περπάτησε ανάμεσά μας σκορπώντας καλοσύνη, αγάπη, αλήθεια, δεν είναι απλός άνθρωπος είναι ο Θεός που περιμέναμε. *(P.P. Ο Ιησούς ευεργετών)*

Παρουσιαστής 2:

Ένας Θεός ζωντανός, ένας Θεός που αποκαλύπτεται στους ανθρώπους και μας καλεί σε έναν άλλον τρόπο ζωής. Μας καλεί να γίνουμε ένα άλλο είδος ανθρώπου.

Είναι ο Ιησούς Χριστός ένας Θεός που έγινε και άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό.

-Είναι υπέροχο!

-Όμως!

-Γιατί δεν έγιναν οι άνθρωποι θεοί; Γιατί υπάρχει πάλι η κακία;

Γιατί εξακολουθεί η εκμετάλλευση;

Παρουσιαστής 1:

-Την απάντηση μου τη δίνει η Αγία Γραφή: Όσοι Τον δέχονται ζουν την ευεργετική Του επίδραση. Όσοι Τον δέχονται... Το τικ τακ της καρδιάς μας λέει θέλω Θεό, θέλω Θεό. Η καρδιά μας θα μένει, ανήσυχη και ανικανοποίητη μέχρι να συναντήσει τον Θεό, την γλυκιά συντροφιά του Εμμανουήλ.

Παρουσιαστής 2:

Ο Ιησούς Χριστός που γεννήθηκε για να απαντήσει στην αναζήτησή μας μάς απευθύνει προσωπική πρόσκληση.

«Ελάτε σε μένα όλοι για να σας χορτάσω, να ικανοποιήσω κάθε όμορφη επιθυμία σας, κάθε ευγενικό σας πόθο. Σας περιμένω στην ολόφωτη εκκλησιά.»

Παρουσιαστές όλοι:

Όρα πια και μεις να πάμε!

Παρουσιαστής 2:

Για να τραγουδήσουμε όλοι μαζί ... (Με προβολή p.p.)

Ο μικρός τυμπανιστής

Μου' παν έλα να πάμε να δεις
Χριστός γεννήθηκε στην άκρη της γης
κι εγώ γυρίζω απόψε στον ουρανό
τ' αστέρι ψάχνω να βρω το φωτεινό
ρα πα παμ παμ, ρα πα παμ παμ,
να με πάει στο μικρό βασιλιά πέρα μακριά.

Μες στη φάτνη τα ζώα ξυπνούν
κι απ' έξω ταπεινά βοσκοί προσκυνούν
στης Παναγιάς κρυμμένος την αγκαλιά
χρυσό στεφάνι φως φορεί στα μαλλιά
ρα πα παμ παμ, ρα πα παμ παμ,
σαν με βλέπει η καρδιά μου σκιρτά ... και μου γελά.

Μες στη νύχτα παιδί μοναχό
τι δώρο να Του φέρω που' μαι φτωχό;
φέρνω το τύμπανο που μόνο κρατώ,
τα κάλαντα να παίξω για το Χριστό
ρα πα παμ παμ, ρα πα παμ παμ
το πιο ωραίο τραγούδι θα πω για το Χριστό.

Τρίγωνα, κάλαντα

Άστρο λαμπερό θα 'ρθει γιορτινό
μήνυμα να φέρει από τον ουρανό,
πως ένας Θεός τόσο ταπεινός
της αγάπης ήρθε να φέρει τ' άγιο φως.

Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού,
κάθε σπίτι μια γωνιά του μικρού Χριστού.
Τρίγωνα, κάλαντα, μες στην γειτονιά,
ήρθαν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά.

Το αστέρι αυτό το ξεχωριστό
θα μας οδηγήσει στον μικρό Χριστό.
Θα σταθεί ψηλά πάνω απ' τη σπηλιά,
φως θε να σκορπίσει μέσα στη νυχτιά.

Τρέχουν τα παιδιά μέσα στο χιονιά
ήρθαν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά
μες στη σιγαλιά ανοίγει η αγκαλιά
κι έκανε η αγάπη στην καρδιά φωλιά.

