

Ξεκίνησαν χθες 27 Σεπτεμβρίου οι εργασίες του ΙΒ΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, το οποίο διοργανώνει η Ιερά Σύνοδος Ιερών Μητροπόλεως Δημητριάδος, με τη συμμετοχή 166 εκπροσώπων από 65 Ιερές Μητροπόλεις. Γενικό θέμα του Συμποσίου, το οποίο έχει θέσει υπό την α. κ. Ιερώνυμος, είναι:

«ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΟΡΟΣΗΜΑ

ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ»

Μετά την προσφώνηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου και του Προέδρου της 'Οργανωτικής Επιτροπής Σεβασμιωτή έλαβε χώρα η πρώτη συνεδρία με προεδρεύοντα τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιο. Χαιρετισμούς επίσης απηύθυναν ο Δι Παύλος Μαβίδης και ο εκπρόσωπος του Νομόρχη Μαγνησίας, Αντινομάρχης κ. Λεωνίδας Αναστασιού.

Η πρώτη Εισήγηση είχε ως θέμα : «Η γένεση της Χριστιανικής Λατρίας (Α΄ αι) ». Ο εισηγητής Ελλογιμώτατος κ. Γεώργιος Φίλιας, Τακτικός Καθηγητής της Θεολογίας του θέματός της, τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής: «Δεν θα ήταν άστοχο να χαρακτηριστεί (η γένεση της χριστιανικής Λατρίας) ως ένα «Μυστήριο» με τι Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Κύριος συνέστησε τη «νέα Λατρεία» για να ολοκληρώσει μέσα από αυτήν το έργο της σωτηρίας που επετέλεσε. Είναι ριζωμένη στις συνειδήσεις των Μαθητών σε ώρες που είχε ισχυρά κλονιστεί η πίστη τους στον Διδάσκαλο (αυτό αποδεικνύουν τα γεγονότα της δεύτερης-με Κύριο στην Εμμαούς).

Έτσι γεννήθηκε η χριστιανική Λατρεία: ως μία συνέχιση της αντίστοιχης του εβραϊκού έθνους αλλά, ταυτοχρόνως, ως μία έκφραση της μεγάλης αλήθειας ότι μέσα στο χρόνο ως «κοινωνία» με τον Κύριο, ως αναμονή της δεύτερας ελευσεως του και – όλα αυτά – μέσα από τη δράση του Παρακλήτου Πνεύματος που τα πρώτα της βήματα – σε πολύ απλά, αλλά συγχρόνως ουσιαστικά πλαίσια: την επιτέλεση του Βαπτίσματος, του Χρίσματος και της Θείας Ευχαριστίας, έχον διατηρώντας το ωρολόγιο πρόγραμμα προσευχών της εβραϊκής λατρίας. Διεμόρφωσε τα πρώτα κείμενα ευχών και ύμνων, τα οποία καταχωρίστηκαν στην

Όλα αυτά απετέλεσαν ένα λαμπρό ξεκίνημα μιας λαμπρής μεταγενέστερης πορείας μέχρι σήμερα: μιας πορείας που ανέδειξε λαμπρές μορφές, σταθμούς και c Συμπόσιο. Τούτο, μόνο, ας προστεθεί στο κλείσιμο της παρουσίας εισηγήσεως: ότι τόσο η γένεση της χριστιανικής Λατρίας, όσο και η εξελικτική της πορεία κ αλήθειας, η οποία έμελε έκτοτε να ακολουθήσει τη διαχρονική διαμόρφωση της Θείας Λατρίας. Πρόκειται για το γεγονός της αναμονής του ερχόμενου Κυρίου ολόκληρης της Λατρίας. Πρόκειται, δηλαδή, για το γεγονός που εκφράζουν οι τελευταίες λέξεις του βιβλίου της Αποκαλύψεως και αποτελεί, έκτοτε, την κατα Ιησού».

Ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Στέφανος Αλεξόπουλος, Δρ. Θεολογίας ανέπτυξε το θέμα: «Η λειτου-ργική ζωή της Εκκλησίας κατά τους Β΄ και Γ΄ επιστημονικών θέσεων τόνισε: «Ο δεύτερος και ο τρίτος αιώνας μ.Χ. αποτελούν μια περίοδο της λειτουργικής ιστορίας που προσελκύει το ενδιαφέρον των με της αποστολικής και της λεγομένης «Κωνσταντινίας» και «μετα-Κωνσταντινίας» εποχής. Δυστυ-χώς όμως, δεν γνωρίζουμε πολλά για τη λειτουργική ζωή τη χρονολογικά και γεωγραφικά διάσπαρτες και αποσπασμα-τικές, και η ερμηνεία τους πολλές φορές δύσκολη.

Η σύγχρονη λειτουργική έρευνα έχει δείξει ότι η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας τον δεύτερο και τρίτο αιώνα χαρακτηρίζεται από ποικιλία και πολυμορφία η γεωγραφική και θεολογική προέλευση και κατεύθυνση της κάθε τοπικής Εκκλησίας. Παράλληλα όμως βλέπουμε να διακρίνεται, να περιφρουρείται, και να επι λειτουργικής ζωής αλλά και ενόητος της πίστης αναδείχθηκαν τον τέταρτο και πέμπτο αιώνα οι ξεχωριστοί λειτουργικοί τύποι (λειτουργικές οικογένειες) Αν τρόπους διαφορετικούς που εξαρτώνται από το πολιτιστικό, γλωσσικό, ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο κάθε Εκκλησίας».

Η πρώτη συνεδριακή ημέρα έκλεισε με γόνιμη συζήτηση στα αναπτυχθέντα θέματα. Στη συνέχεια παρατέθηκε από την φιλοξενούσα Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και οι εκπρόσωποι των Ιερών Μητροπόλεων αναχώρησαν για τους τόπους φιλοξενίας.

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου.