

Λήξη του Ι΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου
(23/10/2008).

Συνεχίσθηκαν χθες 22 Οκτωβρίου οι εργασίες του Ι΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, το οποίο διοργανώνει η Ιερά Σ Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, στα Μελισσιάτικα Νέας Ιωνίας Βόλου. Γενικό θέμα του Συμποσίου, το οποίο έχει θέσει υπό την αιγίδα του ο Μα είναι:

"Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ".

«Εις ίασιν ψυχής και σώματος»

Μετά την Ακολουθία του Όρθρου έλαβε χώρα η πέμπτη συνεδρία με προεδρεύοντα τον Αιδεσιμολογίωτατον Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δημήτριον Τζέρπον, Ανα Αθηνών.

Η πρώτη Εισήγηση είχε ως θέμα : «Οι εξορκισμοί ως θεραπευτική λειτουργική δραστηριότητα». Ο εισηγητής Ελλογιμώτατος κ. Γεώργιος Φίλιας, Καθηγητής τη παρουσίασε πτυχές του θέματός του, τόνισε τα εξής: «Εξορκισμός» είναι η λειτουργική πράξη, η οποία έχει ως σκοπό την απαλλαγή του ανθρώπου από τη δε θεραπεύεται με την προσευχή προς το Θεό, αλλά και με τις εξορκιστικές λέξεις και πράξεις, οι οποίες έχουν χαρακτήρα επιτιμητικό και προστακτικό. Στην Και του λόγου Του. Το ίδιο έργο συνέχισαν οι Απόστολοι και η πρώτη Εκκλησία, από την οποία ξεκίνησε ο θεσμός των εξορκισμών. Στην ευχολογιακή παράδοση τ εκδίωξη των δαιμόνων. Αυτή η αλήθεια διασώζεται (ή πρέπει να διασώζεται) στη σύγχρονη λειτουργική πράξη των εξορκισμών.

Ο δεύτερος εισηγητής Αιδεσιμολογίωτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Βασίλειος Θερμός, Δρ. Θεολογίας ανέπτυξε το θέμα: «Η αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένει ακρίβεια ανέφερε ότι: «Το μυστήριο της μετάνοιας είναι και αυτό θεανθρώπινο έργο και αποτέλεσμα συνεργίας, όπως ολόκληρη η Εκκλησία. Η ανθρώπινη συ την προσωπικότητα του εξομολογούμενου, την ιδιοσυγκρασία, τις εμπειρίες ζωής, τυχόν ψυχιατρικές διαταραχές. Κύρια πεδία αυτής της επίδρασης αποτελεί

Εξ άλλου, οι ψυχιατρικές διαταραχές αλλοιώνουν συχνά την αίσθηση της μετάνοιας, είτε αμβλύνοντάς την συσκοτίζοντας τον νου, είτε γεννώντας υπερβολικ

Για τους λόγους αυτούς το κύριο συμπέρασμα και η πρόταση της εισήγησης αναφέρετο στην απόλυτη και επείγουσα ανάγκη συστηματικής επιμόρφωσης των ευοδωθή η αυτογνωσία τους και να προοδεύσουν στην ανθρωπογνωσία, παράλληλα βέβαια με την αναντικατάστατη προσευχή και πνευματική ζωή τους.»

Ο τρίτος εισηγητής Αιδεσιμολογίωτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης, Επίκουρος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου η θεραπευτική τους διάσταση». Αναφερθείς στη : «Θεραπευτική χρήση του ύδατος στην εθνική και ιουδαϊκή λατρεία και στην ιστορία διαμόρφωσης των ιερών οποίων αναδεικνύεται η θεραπευτική στόχευση των Ακολουθιών αυτών.» Στη συνέχεια έγινε αναφορά στις εν λόγω Ακολουθίες μεμονωμένα ή συνδυαστικά ή ότι η θεραπευτική διάσταση των Ακολουθιών του Αγιασμού δεν είναι μόνο στόχος αλλά και βασικός παράγων στη διαμόρφωση του περιεχομένου και της μο αποτελεσματικά αγιαστικά ποιμαντικά μέσα της Εκκλησίας, ανάμεσα στον πλούτο των αγιαστικών δυνατοτήτων που προσφέρονται με τη λατρεία της»

Μετά το σύντομο διάλειμμα επαναλήφθηκαν οι εργασίες με την 6η συνεδρία υπό την προεδρία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Ο Πανοσιολογίωτατος Αρχιμανδρίτης κ. Νικόδημος Σκρέττας, Επίκουρος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανέπτυξε το θ Ο Εισηγητής μετά τη διατύπωση εμπεριστατωμένων επιστημονικών θέσεων ετόνισε : «την καταλυτική, διδακτική, λειτουργική και ποιητική αξία των Παρακ εκδεδομένοι και όλοι έχουν ικετευτικό χαρακτήρα. Η πατρότητα των κανόνων και οι μεταξύ τους εξαρτήσεις είναι ένα θέμα, το οποίο απαιτεί μελέτη με ερευ ασθeneιών θεωρείται η φθορά της φύσεως του ανθρώπου από την προπατορική αστοχία στην αγαπητική κοινωνία μετά του Θεού. Τα είδη των αρρωστημά την ψυχή, με τα εντονότερα όμως χρώματα περιγράφονται τα λυπηρά του βίου του ανθρώπου. Με τους μελανότερους εκφραστικούς τόνους οι υμνογράφοι ψυχοσωματικά και υπαρξιακά προβλήματα του συγχρόνου ανθρώπου, που τόσο πολύ μοιάζει με τον παλαιό στο νοσηρό υπόβαθρο της πεπτωκυίας φύσεό πιστό στις εκστατικές καταστάσεις της μετάνοιας, της ελπίδος και της αναζήτησης θεραπείας. Εκείνο που κατεχοχόν σφραγίζει τον τρόπο της παρακλήσεως ε του Χριστού, αλλά παράλληλα στην προσευχική προς ίαση μειτεία της Παναγίας Θεοτόκου, του Τιμίου Σταυρού, των Αγγέλων και των Αγίων. Ιδιαίτερα των ψυχικά και θεραπευμένοι σωματικά πιστός βιώνει ενεπίγνωστα την δωρεά του Χριστού και των Αγίων ως πολυχεύμονα ποταμό ιαμάτων. Η θεραπεία είναι κ επερχόμενα δεινά μαρτυρικά και αρχοντικά. Η ασθένεια παύει να είναι κατάρα και γίνεται αληθής σωστική ευεργεσία για τους αγωνιστές.» Και κατέληξε «είνο ασκητικό και αγωνιστικό ήθος Της. Στον καταλυτικό και σταυροαναστάσιμο αυτό δρόμο οι πιστοί θα βοηθούνται προληπτικά στην άρση των νοσογόνων αι στη λειτουργική πνευματικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ώστε στις δύσκολες και θλιπτικές καταστάσεις του πόνου να έχουν ασφαλές καταφύγιο την ακατ του.»

Ο δεύτερος Εισηγητής Πανοσιολογίωτατος Αρχιμανδρίτης κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης - Καθη «Σύγχρονες ευχολογιακές ανάγκες για τη συνάφεια υγείας και ασθένειας των πιστών».

Αναφέρθηκε καταρχήν στις ακολουθίες και στις ευχές του εν χρήσει Ευχολογίου σχετικά με την ασθένεια και την υγεία και σε ανάλογες ακολουθίες και ευχές τ συμπεριλαμβάνονται στο εν χρήσει Ευχολόγιο. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι: «Είναι ανάγκη να γίνει μια προσπάθεια λειτουργικής ανάδειξης τόσο των σχετικών

Η τρίτη και τελευταία συνεδριακή ημέρα έκλεισε με την εξαγωγή των Πορισμάτων και την κατάθεση των Προτάσεων του Συμποσίου εκ μέρους της Ειδικής Σι έγκριση αμφοτέρων απεφασίσθη να υποβληθούν προς έγκριση στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο και με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι εργασίες του Σι

Στη συνέχεια παρατέθηκε από την φιλοξενούσα Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού αποχαιρετιστήριο γεύμα προς τιμήν των εισηγητών και συνέδρου Ιερών Μητροπόλεων αναχώρησαν εις τα ίδια.