

**Προσφώνηση στό 16^ο Πανελλήνιο Λειτουργικό Συνέδριο.
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

(Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016)

Σεβασμιώτατε Πρόεδρε τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς ἀναγεννήσεως, Μητροπολίτα Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ.

Σεβασμιώτατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς.

Πανοσιώτατοι καί Αἰδεσιμώτατοι ἐκπρόσωποι τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἐλλογιμώτατοι εἰσηγηταί.

Κύριοι Βουλευταί καί τέως Βουλευταί.

Κύριε Περιφερειάρχᾳ καί κ. Ἀντιπεριφερειάρχᾳ.

Κύριοι Δήμαρχοι Λαμιέων, Λοκρῶν καί Στυλίδος.

Κυρία Προϊσταμένη τῆς Ἱατροδικαστικῆς Ὑπηρεσίας.

Ἐνδοξώτατε Ταξίαρχε Διοικητά τοῦ ΚΕΥΠ.

Ἐνδοξώτατοι Διοικηταί τῶν Στρατοπέδων.

Ἐνδοξώτατε Στρατηγέ Περιφερειακῆ Διοικητά τῆς Ἀστυνομίας.

Ἐνδοξώτατε Ἀρχιπύραρχε Περιφερειακῆ Διοικητά τῆς Πυροσβεστικῆς.

Κύριε περιφερειακῆ Διευθυντά τῆς Ἐκπαιδεύσεως.

Κύριοι Σύμβουλοι τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος, τῆς τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, προϊστάμενοι καί ἐκπρόσωποι Ὑπηρεσιῶν.

Κυρίες καί Κύριοι.

Τό 16^ο Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τό ὁποῖον ἐπί τριήμερον θά διεξαχθεῖ στό φιλόξενο χῶρο τοῦ Πνευματικοῦ-Διοικητικοῦ Κέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας καί μέ τήν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου Αὐτῆς Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος διοργανώθηκε ἀπό τήν Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Λειτουργικῆς ἀναγεννήσεως ὑπό τήν ἀνύστατη μέριμνα τοῦ Προέδρου Αὐτῆς Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ καί τήν ἀκούραστη συμπαράσταση τοῦ ἀεικινήτου Γραμματέως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀρχιμ. Βαρνάβα Θεοχάρη, περιποιεῖ μεγάλη τιμή στήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος καί στήν ἐλαχιστότητά μου, ὁ ὁποῖος μετά χαρᾶς καί προθυμίας ἐδέχθηκα τήν πρόταση τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ Συμποσίου στήν πόλη τῆς Λαμίας.

Ἡ παρουσία ὑψηλῶν ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, ἐπιστημόνων Λειτουργιολόγων, Καθηγητῶν Πανεπιστημίου καί δεκάδων Κληρικῶν καί Λαϊκῶν ὑπευθύνων στελεχῶν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων ὁλοκλήρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι γιά τήν Ἐπαρχία μας γεγονός μεγάλης πνευματικῆς σημασίας, τό ὁποῖον προσθέτει στόν κλῆρο καί τόν λαό, πέραν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ κύρους καί πνευματικῆν ἀναζωογόνησιν.

Μετ' ἀδελφικῆς ἀγάπης καί τιμῆς σᾶς καλωσορίζω στήν ἱστορική πόλη τῆς Λαμίας. Στήν πόλη τῶν ἡρώων καί τῶν Ἀγίων. Στήν ἀγιασμένη πόλη ἀπό τό αἶμα τῆς θυσίας τοῦ Ἀθανασίου Διάκου, ἀπό τό λόγο τῆς σπορᾶς τοῦ Ἱεροκήρυκός της Ἁγίου Νεκταρίου καί ἀπό τήν προστασία τοῦ πολιούχου της Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ.

Σᾶς καλωσορίζω στήν «ἐρίβωλο Φθία» κατά τόν Ὅμηρο, στήν Στερεά Ἑλλάδα, στήν χώρα τῶν ἄρματων καί τῶν κλεφτῶν, στήν ὄμορφη γῆ ὅπου ἡ εὐωδία τοῦ ἔλατου ἀναμειγνύεται μέ τό ἰώδιο τῆς θάλασσας καί οἱ καταρράκτες τῶν βουνῶν ἀρδεύουν τίς κοιλάδες ἀπ' ὅπου ἀναβλαστάνει πλούσια καρποφορία.

Σᾶς καλωσορίζω στόν τόπο ὅπου ἀνθεῖ ἡ φιλοπατρία, ἡ εὐσέβεια καί ἡ φιλοξενία. Ὅπου ἡ παράδοση δέν ἔδωσε οὔτε μία σπιθαμή στήν ἰσοπεδωτική μανία τῆς παγκοσμιοποιήσεως, ἀλλά κρατεῖ πολύ ψηλά τά λάβαρα τῶν ἰδανικῶν.

Σᾶς καλωσορίζω στή Μητρόπολη μέ τίς 246 ἐνορίες, τά 18 ἐπανδρωμένα Μοναστήρια καί τά ἐπάνω ἀπό 1.000 ἐξωκκλήσια.

Στήν Μητρόπολη μέ τήν ὀργανωμένη φιλανθρωπία, τόν συνεχῶς καλλιεργούμενο πολιτισμό καί τό ἀξιόλογο πνευματικό καί ἐπιστημονικό δυναμικό.

Ἐπειδή τά πάντα στή ζωή μας, τίς προθέσεις μας, τίς ἐπιθυμίες μας, τούς πόθους καί τά ἐνεργήματά μας κατευθύνει ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, πιστεύω, ὅτι οὐχί τυχαῖα ὀρίστηκε ὡς τόπος τοῦ 16^{ου} Λειτουργικοῦ Συμποσίου ἡ Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, καθότι τό θέμα τοῦ Συμποσίου «Τό Ἀγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας» θά ἀναλυθεῖ καί θά μελετηθεῖ σέ ἕνα τόπο πολλῶν Ἀγίων τῶν ὁποίων ὁ πάντιμος χορός, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τόν ἰδρυτή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ὑπάτης ἅγιο Ἀπόστολο Ἡρωδίωνα καταλήγει εἰς τόν πρό δεκαετίας συνταράξαντα τό Πανελλήνιον μέ τήν λάμψη τῆς φιλελεήμονος Ἀγιότητός του Ὅσιο Γέροντα Βησσαρίωνα, τόν ἀδελφό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος, τοῦ ὁποίου τό ἄφθαρτο καί εὐωδιάζον σκῆνωμα, ὡς σημεῖο τοῦ Οὐρανοῦ, κατά τήν δήλωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, κηρύττει τήν δύναμιν καί ἀξία τῆς Ἀγιότητος.

Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους πού ἦλθατε στήν πόλη μας καί θά μᾶς δώσετε τήν εὐκαιρία νά σᾶς περιποιηθοῦμε καί νά σᾶς ἐκφράσουμε τήν ἀγάπη μας.

Καλή ἐπιτυχία νά ἔχει τό 16^ο Λειτουργικό Συμπόσιο μέ χρήσιμα διδάγματα καί πορίσματα γιά τήν Λειτουργική μας ἀνανέωση καί ἀναγέννηση.

Αὐτός δὲ ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς κατευθύνει τὴν ὁδὸν ἡμῶν ... Ὑμᾶς δὲ ὁ Κύριος πλεονάσαι καὶ περισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντα, ... εἰς τὸ στηρίξαι ὑμῶν τὰς καρδίας ἀμέμπτους ἐν ἀγιωσύνῃ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ καὶ ... πάντων τῶν ἀγίων αὐτοῦ.

(Α΄ Θεσσαλ. 3,11-13)