

ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

Σεβασμιώτατοι,

Έλλογιμώτατοι κ. Καθηγητές,

Σεβαστοί σύνεδροι,

«αύξησωμεν τῆς ψυχῆς τά χαρίσματα, δώσωμεν ἐνδεέσιν ἄρτον, καί
προσέλθωμεν Χριστῷ ἐν μετανοίᾳ βοῶντες· ὁ Θεός ἡμῶν, ἐλέησον
ἡμᾶς».

(Ἰδιόμελον Ἐσπερινοῦ Παρ. Α' Ἐβδ. Νηστειῶν)

Μέ ιδιαίτερη χαρά ἀπευθύνομαι στούς μετέχοντας στό ΙΖ' Πανελλήνιο
Λειτουργικό Συμπόσιο τό ὁποῖο πραγματοποιεῖ ἡ Εἰδική Συνοδική
Ἐπιτροπή Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως μέ θέμα: «*Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες
στήν περίοδο τῆς “Παρακλητικῆς”, τοῦ “Τριωδίου” καί τοῦ
“Πεντηκοσταρίου”*». Ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω πρὸς ὅλους τίς θερμότερες
εὐχές μου γιά ἐπιτυχία καί εὐόδωση τῶν στόχων αὐτοῦ τοῦ Συμποσίου
πρὸς ὄφελος τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καθὼς καί τοῦ Λειτουργικοῦ
ἔργου Της στή κοινωνία μας.

Ἐπιτρέψατέ μου μιά μικρή ἀναφορά στό πολύ ἐνδιαφέρον θέμα πού
ἀναπτύσσεται στό Λειτουργικό αὐτό Συμπόσιο. Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες
τῶν λειτουργικῶν βιβλίων τῆς Παρακλητικῆς, τοῦ Τριωδίου καί τοῦ
Πεντηκοσταρίου συμβάλλουν δυναμικά στόν «πλατυσμόν» τῆς καρδιάς
μας. Ἀναφωνοῦμε μαζί μέ τόν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Παῦλο, ἐδῶ στήν
Κόρινθο: «τό στόμα ἡμῶν ἀνέωγε πρὸς ἡμᾶς, Κορίνθιοι, ἡ καρδιά ἡμῶν
πεπλάτνεται» (Β' Κορ. 6,11). Ἡ μελέτη αὐτῶν τῶν τροπαρίων, πέραν

τῆς ἱστορικῆς διαμορφώσεως αὐτῶν, ἀποτελεῖ μαθητεία στό πνεῦμα τῆς ἴδιας τῆς Ὁρθοδοξίας. Σημαντική παράμετρος αὐτοῦ τοῦ Συνεδρίου εἶναι ἡ ἐπανατοποθέτηση στό κέντρο καί ἡ ἀνάλυση τῆς ἀξίας αὐτῶν τῶν τόσο σημαντικῶν τροπαρίων, τόσο ἀπό τήν πλευρά τῆς θεολογικῆς καί δογματικῆς ἀριότητος αὐτῶν τῶν ὕμνων, ὅσο καί τῆς ξεχωριστῆς λειτουργικῆς τους ἀξίας. Ἀκούγοντας καί διαβάζοντας αὐτά τά θεόπνευστα καί ἀποκαλυπτικά κείμενα ἀντιλαμβάνεται κάποιος τή μοναδική ὁμορφιά καί τό βάθος τῆς ὕμνολογίας τῆς Ἐκκλησίας μας. Μέσα ἀπό τήν ἐντρύφηση καί τήν μελέτη τῶν ἱερῶν αὐτῶν Ἀκολουθιῶν ξεπροβάλλει ὁ χαρισματικός οὐράνιος κόσμος τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων. Αὐτοί εἶναι οἱ σύντροφοί μας, οἱ ἐμπνευστές μας στόν ἀγῶνα γιά νά ἐπικρατήσῃ τό θεῖο, τό οὐράνιο καί τό αἰώνιο στή ζωή τή δική μας καί τῶν ἀδελφῶν μας. Μποροῦμε νά αισθανθοῦμε αὐτό τό ὁποῖο εἶπε ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας, ὅταν ὀδηγεῖτο στό μαρτύριο: «Τώρα ἀρχίζω νά ζῶ...». Μόνο ἐκεῖνοι πού «ἀγάλλονται ἐν Κυρίῳ», καί πού ὁ Χριστός καί ἡ Βασιλεία Του εἶναι ὁ αἰώνιος πόθος καί ἡ χαρά τῆς ὑπαρξῆς τους, μποροῦν χαρούμενα νά δεχτοῦν τήν πάλῃ ἐναντίον τῆς ἀμαρτίας καί νά γίνουν μέτοχοι τῆς Θεϊκῆς ἀγάπης.

Ἀνεβαίνοντας τούς πνευματικούς ἀναβαθμούς τῆς ταπεινώσεως, τῆς ὑπομονῆς, τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλεημοσύνης συνοδοιποροῦμε διά τῆς ὕμνολογίας τῆς Παρακλητικῆς, τοῦ Τριωδίου καί τοῦ Πεντηκοσταρίου μέ τίς παραινέσεις τοῦ Ψαλμωδοῦ καί τίς προρρήσεις τῶν προφητῶν. Ἀκολουθοῦμε τήν ἀσκητική καί μεταμορφωτική πορεία ἀπό τά ἐγκόσμια πρός τά ὑπερκόσμια. Λαξεύεται ἡ ψυχή μας στό εὐαγγελικό πολίτευμα τοῦ Σταυροῦ χαρίζοντάς μας Ἀναστάσιμες ἐλπίδες. Παρακαλοῦμε τόν Κύριο νά φιλοτεχνήσῃ τόν καρδιακό μας κόσμο, χαρίζοντάς μας τό ἀρχαῖο καί θεοειδές κάλλος.

Ἄφου λοιπόν εὐχαριστήσω ἐκ τῶν προτέρων τόν Σεβασμιώτατο ἀδελφό Μητροπολίτη Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ, Πρόεδρο τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως, γιά τή μέριμνα καί τήν αρωγή Του στήν πραγματοποίηση τῆς εὐλογημένης αὐτῆς συνάξεως, ἡ ὁποία ἐτέθη ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τόν φιλοξενοῦντα τό Συμπόσιο, Σεβασμιώτατο ἀδελφό Μητροπολίτη

Κορίνθου κ. Διονύσιο, θά ἤθελα νά σᾶς εὐχηθῶ καλή καί εὐλογημένη συνέχεια στίς ἐργασίες τοῦ Συμποσίου ἐλπίζοντας οἱ λόγοι πού θά ἀκουστοῦν σήμερα νά πραγματοποιηθοῦν σέ ἐποικοδομητικές πράξεις γιά ὅλα τά στελέχη τῆς Ἐκκλησίας, πρὸς δόξαν Αὐτῆς καί τῶν πιστῶν Της.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν