

**«Πῶς ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Κοινωνία τῶν Πολιτῶν
μποροῦν νὰ συνεργαστοῦν ἐπιτυχῶς γιὰ τὴν ἔνταξη τῶν Μεταναστῶν.»**

*Ἀρχιμανδρίτου Τιμοθέου Ἄνθη
Προέδρου τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς
Μεταναστῶν, Προσφύγων καὶ Παλιννοστούντων.*

Ὁμιλία στό 4ο Ἐτήσιο Διεθνές Συνέδριο γιὰ τὴν Μετανάστευση

28.1.2008

Ξενοδοχεῖο HILTON. μέ γενικό θέμα:

**«Ἡ Συμβολή τῶν Θρησκευτῶν καὶ εἰδικότερα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν ἔνταξη τῶν
Μεταναστῶν».**

Μέ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ πραγματοποιεῖται σήμερα στή Χώρα μας τό 4ο Ἐτήσιο Διεθνές Συνέδριο γιὰ τὴν Μετανάστευση μέ γενικό θέμα: «Πῶς ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Κοινωνία τῶν Πολιτῶν μποροῦν νὰ συνεργαστοῦν ἐπιτυχῶς γιὰ τὴν ἔνταξη τῶν Μεταναστῶν.»

Στήν συνάντηση αὐτή καλοῦμαστε ὅλοι μας νὰ καταθέσουμε τίς ἀπόψεις καὶ τίς θέσεις μας γιὰ τό παγκόσμιο καὶ διαχρονικό γεγονός τῆς Μετανάστευσης καὶ κυρίως πῶς θά μπορέσουμε νὰ ἀνταποκριθοῦμε στόν ὀλοένα καὶ αὐξανόμενο ἀριθμό τῶν Μεταναστῶν καὶ στίς ἀνάγκες τους, διότι αὐτό καθ' αὐτό τό κοινωνικό φαινόμενο τῆς Μετανάστευσης καὶ στήν πατρίδα μας, θέτει τό θέμα τῆς στάσεώς μας ὡς πιστῶν χριστιανῶν, ἀλλά καὶ ὡς πολιτῶν ἔναντι αὐτῶν καὶ τῆς σχέσεώς μας μέ αὐτούς.

Τό θέμα πού μοῦ ζητήθηκε νὰ ἀναπτύξω εἶναι: «Ἡ Συμβολή τῶν Θρησκευτῶν καὶ εἰδικότερα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν ἔνταξη τῶν Μεταναστῶν» καὶ ὅπως ἀμέσως φαίνεται, τό ἴδιο τό θέμα χωρίζεται σέ δύο μέρη:

α) Ἡ Συμβολή τῶν Θρησκευτῶν στήν ἔνταξη τῶν Μεταναστῶν καὶ

β) Ἡ Συμβολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν ἔνταξη τῶν Μεταναστῶν. Γι' αὐτό θά προσπαθῆσω σύντομα καὶ περιεκτικά νὰ ἀναπτύξω τίς δύο αὐτές ἐνότητες.

1. Ἡ Συμβολή τῶν Θρησκευτῶν στήν ἔνταξη τῶν Μεταναστῶν.

Πολύ ἐπιγραμματικά θά ἀναφέρω ὅτι σχεδόν ὅλες οἱ ἀνατολικές θρησκείες καὶ κατά συνέπεια οἱ ἀνατολικοί λαοὶ δέχονταν τόν ξένο δίπλα τους μέ σκεπτικισμό καὶ ἐρωτηματικά, διότι ὁ μέν ἀπλός λαός, πτωχός στήν πλειονότητά, του μποροῦσε νὰ προσφέρει κάτι γιὰ νὰ ἀπαλύνει τὴν ἀνάγκη τοῦ ὀδοιπόρου, οἱ δέ ἄνθρωποι τῶν βιβλίων, ὅπως ἀποκαλοῦνταν, οἱ πῖο ἰσχυροὶ καὶ οἰκονομικά εὐκατάστατοι, προσπαθοῦσαν μέ διαφόρους τρόπους νὰ βοηθήσουν, κατά περίπτωση, ἀλλά στή συνέχεια νὰ ἀφήσουν νὰ φανεῖ ὅτι δέν ὑπῆρχε δίπλα τους χῶρος καὶ γιὰ κάποιον ἄλλο.

Ὅσο κινούμαστε πῖο δυτικά οἱ ἄνθρωποι εἶναι διαφορετικοί, γιὰ παράδειγμα ἡ ἀραβική φιλοξενία εἶναι παροιμιώδης, διότι τόν ξένο τόν δέχονταν μέ πολλή ἀγάπη, τοῦ προσέφεραν νερό γιὰ νὰ πιθεῖ καὶ νὰ ξεδιψάσει, καθαρά ροῦχα, τροφή καὶ στήν συνέχεια ρωτοῦσαν τό ὄνομά του. Αὐτό ἴσχυε πρὶν ἀπό τὴν ἐμφάνιση τοῦ Μωάμεθ καὶ τὴν ἐπικράτηση τοῦ Ἰσλάμ καὶ κατόπιν ἔγινε ἀποδεκτό ἀπό τὴν νέα θρησκεία. Ὑπάρχει διαφορετικὴ ἀντιμετώπιση ἀπό κράτος σέ κράτος ἐξ αἰτίας τῆς οικονομικῆς καταστάσεως τῶν ἀνθρώπων, ὁμως ὁ ξένος καὶ ὁ ἀνήμπορος ἔχει θέση μέσα στίς κοινωνίες αὐτές.

Στήν Παλαιά Διαθήκη, στά βιβλία τῆς Ἐξόδου, τοῦ Δευτερονομίου καὶ τοῦ Λευϊτικοῦ ὑπάρχει εἰδική νομοθεσία καὶ εἰδικές διατάξεις γιὰ τόν ξένο.

Ξένος είναι ο άλλοδαπός, εκείνος που διαμένει σε ξένη γη και μακριά από την πατρίδα του, ξένος είναι ο μη δικός μας-όμοιός μας και κατά τό γένος και, τις περισσότερες φορές, και κατά τό θρησκευμα. Ξένος τέλος στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο πολιτογραφηθείς άλλοδαπός. Έτσι όμιλούμε για παροίκους ή προσηλύτους ή παρεπίδημους, οι όποιοι μέσα στό Ίσραηλιτικό Κράτος απολάμβαναν ισονομία και σχετική ισοπολιτεία . Τέλος νά μήν λησμονούμε ότι οι ξένοι, όπως και όλοι οι άνθρωποι είναι και αυτοί μέτοχοι τών επαγγελιών του Θεού.

Η προοδευτική και ή σύμφωνα μέ κανόνες αφομοίωση τών ξένων συμβάλλει πολύ στην διάσπαση του φυλετικού κύκλου φυλετισμού, ιδιαίτερα δέ στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις όποιες ένας λαός τείνει αϋθόρμητα νά απομονωθεί. Αϋτή ή προοδευτική αφομοίωση βοηθά στην πραγματοποίηση της χριστιανικής παγκοσμιοτητας.

2. Η Συμβολή της Έκκλησίας της Ελλάδος στην ένταξη τών Μεταναστών.

Η Όρθόδοξη Έκκλησία της Ελλάδος ακολουθεί όσο πιά πιστά μπορεί την διδασκαλία του Κυρίου Ίησού, του ίδρυτου της πίστεώς μας, όπως καταγράφεται από τον ευαγγελιστή Ματθαίο στό κεφάλαιο περί της Δευτέρας Παρουσίας Του και της τελικής κρίσεως και της ανταποδόσεως τών ανθρώπων, «ξένος ήμην και συνηγάγετέ με».

Ο Κύριός μας Ίησούς Χριστός μάς καλεϊ νά περιμαζεύσουμε στό σπίτι μας τούς ξένους και νά τούς συμπεριφερόμεθα μέ αγάπη και φιλανθρωπία, κάνοντας έτσι την υπέρβαση του έαυτου μας για νά γίνουμε τέλειοι.

Κατά την διδασκαλία της Καινής Διαθήκης οι άνθρωποι στην γη είναι πάροικοι, δέν έχουν νόμιμη και μόνιμη κατοικία.

Ο Απόστολος Παύλος μάς λέγει ότι ο χριστιανός είναι πολίτης της ουράνιας πατρίδας, εκεί δέν είναι πιά φιλοξενούμενος, ούτε και ξένος, αλλά συμπολίτης τών αγίων και οικείος του Θεού .

Η κατά εκατοντάδες χιλιάδες εισροή στην πατρίδα μας οικονομικών μεταναστών, οι όποιοι εγκατέλειψαν την πατρίδα τους για μία καλύτερη ζωή, και μάλιστα από μη χριστιανικές χώρες, άλλαξε σε σημαντικό βαθμό τή δομή της Έλληνικής κοινωνίας, την όποια ως πρίν μία δεκαετία περίπου χαρακτηριζε φυλετική και θρησκευτική όμοιογένεια. Οι οικονομικοί μετανάστες προέρχονται κατά κανόνα από την μεσαία εισοδηματική τάξη τών πατρίδων τους και αναγκάστηκαν νά φύγουν από τις έστιες τους εξ αιτίας της φτώχειας κυρίως αλλά και τών πολιτικών και πολεμικών συρράξεων, και παρά του ότι έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, απασχολούνται στις λεγόμενες «ταπεινές» εργασίες, μέ όλα τά παρεπόμενα.

Σύμφωνα μέ τις μελέτες τών επιστημόνων, οι όποιοι ασχολούνται μέ τις ταχύτατες κλιματικές αλλαγές που συμβαίνουν στον πλανήτη μας, ή αύξηση της θερμοκρασίας και τό λιώσιμο τών πάγων θά έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της στάθμης τών υδάτων, την κάλυψη μεγάλων παραθαλασσίων εκτάσεων από τό νερό και ως συνέπεια αϋτου του γεγονότος την αναγκαστική απομάκρυνση τών κατοίκων από τις περιοχές αυτές και τελικά την αύξηση της μετανάστευσης.

Η εγκατάσταση Μεταναστών στην πατρίδα μας, τά προβλήματα και τά θέματα που αναφύονται ως αποτέλεσμα αϋτης, μάς καλούν νά μελετήσουμε και νά λάβουμε θέσεις ώστε ή ένταξη τους στις διάφορες κοινωνίες νά γίνει αρμονικά και νόμιμα για νά υπάρχει καλό αποτέλεσμα, για νά αποτραπεί όποιασδήποτε μορφής βία, γκετοποίηση και ότιδήποτε αρνητικό μπορεί νά προκύψει από αϋτή την μετακίνηση ανθρώπων.

Η Έκκλησία της Ελλάδος έχει προβεί στις έξις ενέργειες για νά βοηθήσει ποιμαντικά στην ένταξη τών Μεταναστών στις κοινωνίες μας:

Α. «Τό 1978 συστήθηκε τό Κέντρο Συμπαράστασεως Παλινοστούντων Μεταναστών (ΚΣΠΜ), ως ύπηρεσία της Ίερᾶς Συνόδου της Έκκλησίας της Ελλάδος. Οι ιδρυτές του ΚΣΠΜ, έμπνεόμενοι από ένα σύνολο αξιών, μέ κύρια αϋτή του σεβασμού του ανθρώπινου προσώπου, ίδρυσαν μία ύπηρεσία μέ στόχο την παροχή ύποστηρικτικών ύπηρεσιών στους παλινοστούντες μετανάστες από την Γερμανία, ώστε αϋτοί νά ανταπεξέλθουν στα προβλήματα που προέκυπταν κατά την έπιστροφή και επανένταξή τους στην έλληνική κοινωνία. Παράλληλα, από την αρχή της λειτουργίας του φορέα, προσπάθησαν νά παρακολουθήσουν τις

αλλαγές που συντελούνται στο μεταναστευτικό φαινόμενο, ώστε οι παρεχόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες να προσαρμόζονται συνεχώς στις πραγματικές ανάγκες των επωφελούμενων. Όταν λοιπόν, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, άρχισε να διογκώνεται η εισροή αλλοδαπών με-ταναστών προς την Ελλάδα, το ΚΣΠΜ επέκτεινε την προσφορά των υπηρεσιών του προς τους αλλοδαπούς μετανάστες και πρόσφυγες. Μάλιστα, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υποθέσεών τους, ιδρύθηκε το 1994 και ένα ιδιαίτερο γραφείο, το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων (ERP), με στόχο την διευκόλυνση της «ένσωμάτωσης», σύμφωνα με την τότε όρολογία, των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.

Κρίνοντας ότι η προώθηση μιᾶς κοινωνικής ένταξης «δίκαιης» για τους μετανάστες συμβάδιζε με τις ιδρυτικές αρχές του ΚΣΠΜ και λαμβάνοντας υπόψη ότι ναι μέν η εμπειρία της μετανάστευσης αυτή καθεαυτή είναι κοινή για όλους τους μετανάστες, αλλά κάθε μετανάστης έχει βιώσει την εμπειρία της μετανάστευσης με ξεχωριστό τρόπο, λόγω διαφορών που έχουν να κάνουν με την εθνικότητα, το φύλο, την ηλικία, τους λόγους της μετανάστευσης, τό μορφωτικό του επίπεδο, κ.λπ., προχωρήσαμε στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και στήριξης. Ανάμεσα στις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν ή προσφέρονται, τό μεγαλύτερο μέρος των οποίων εντάσσεται στό πλαίσιο εφαρμογής Εὐρωπαϊκῶν Προγραμμάτων, συγκαταλέγονται οί ἑξῆς:

- Ἡ λειτουργία ξενόνων για πρόσφυγες και για αλλοδαπές γυναῖκες που βρίσκονται σέ κίνδυνο,
- Ἡ διεξαγωγή μαθημάτων ἐκμάθησης τῆς ἐλληνικῆς γλώσσας,
- Ἡ ψυχοκοινωνική στήριξη, ἡ παροχή πληροφόρησης για τή διαδικασία πιστοποίησης τῶν πτυχίων τῶν αλλοδαπῶν και ὁ προσανατολισμός σχετικά μέ ἐπιμορφωτικά σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης,
- Ἡ νομική συμβουλευτική πρὸς τούς μετανάστες που ἐνδιαφέρονται νά ὑπαχθοῦν στή διαδικασία νομιμοποίησης ἢ που ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες στό νά παραμείνουν σέ αὐτή,
- Ἡ νομική ὑποστήριξη τῶν αἰτούντων ἄσυλο προκειμένου νά προωθηθεῖ τό αἴτημά τους,
- Ἡ νομική ὑπεράσπιση σέ περιπτώσεις παραβιάσεων τῶν ἐργασιακῶν δικαιωμάτων τῶν αλλοδαπῶν.

Ἐπίσης τό κέντρο προβαίνει στήν ἄσκηση συνηγορίας ἐνώπιον τῶν Ἀρχῶν πρὸς ὑπεράσπιση και κατοχύρωση τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τῶν προσφύγων και μεταναστῶν καθώς και στήν ὑποβολή προτάσεων πολιτικῆς που ἔχουν στόχο τή διαμόρφωση τῶν ὄρων ἐκείνων που, ἀφενός, θά δημιουργήσουν στους μετανάστες τό αἶσθημα ὅτι ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστο τμήμα τῆς κοινωνίας και, ἀφετέρου, θά τούς καταστήσουν ἰσότιμα μέλη της.

Ἐπειδή, ὁμως, ἡ κοινωνική ένταξη τῶν μεταναστῶν δέν εἶναι ἓνα θέμα που περιορίζεται στή διαμόρφωση πολιτικῶν και δέν ἀπασχολεῖ ἀποκλειστικά τούς ἔχοντες τήν εὐθύνη τῆς ἐπίσημης πολιτικῆς και τούς ἴδιους τούς μετανάστες, δηλαδή τούς εισηγητές και τούς ἄμεσους ἀποδέκτες τῶν ὁποιων πολιτικῶν ἀποφάσεων, ἀλλά εἶναι παράλληλα ἓνα θέμα που ἀφορᾷ ἄμεσα και τήν κοινωνία στό σύνολό της, κινηθήκαμε πρὸς τήν κατεύθυνση τῆς δημιουργίας κλίματος ἀποδοχῆς και σεβασμοῦ τοῦ διαφορετικοῦ μέ τήν πραγματοποίηση δράσεων εὐαισθητοποίησης τῆς κοινῆς γνώμης πάνω σέ θέματα μετανάστευσης. Προχωρήσαμε λοιπόν στή παραγωγή ἐιδικῶν ἐντύπων, ἡμίωρου ντοκιμαντέρ και CD-Rom, στήν ἀρθρογραφία σέ τοπικές ἀλλά και εὐρείας κυκλοφορίας ἐφημερίδες καθώς και στή διοργάνωση ραδιοφωνικῶν ἐκπομπῶν, ἡμερίδων και διαπολιτισμικῶν ἐκδηλώσεων.

Πρόθεσή μας εἶναι ἡ ἀνάληψη δράσεων που πριμοδοτοῦν τήν ἀναγνώριση και τήν ἀποδοχή τοῦ ἄλλου στό ἐπίπεδο τῆς ἀναζήτησης τῶν κοινῶν στοιχείων, ὅπως εἶναι για παράδειγμα ὁ σεβασμός τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου. Ἡ ἔμφασή μας στή συμφωνία πάνω σέ τέτοιες ἀρχές δέν πρέπει νά ἐκληφθεῖ ὡς ὑποτίμηση τῆς σημασίας τῆς διαφορᾶς, ἀφοῦ ἡ ἐπίτευξη τῆς ἀποδοχῆς προϋποθέτει πρῶτα ἀπό ὅλα τήν ἀναγνώριση και τό σεβασμό τοῦ διαφορετικοῦ.

Ἐπιτρέψτε μου νά τονίσω ὅτι, σέ κάθε περίπτωση, τόσο κατά τό σχεδιασμό ὅσο και κατά τήν πραγματοποίηση τῶν δράσεων αὐτῶν, ἐνεργή εἶναι ἡ συμμετοχή μεμονωμένων μεταναστῶν ἀλλά και μελῶν μεταναστευτικῶν κοινοτήτων».

Β. Τό Νοέμβριο τοῦ 2006 συνεστήθη μετά ἀπό πρόταση τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου καί ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἡ Εἰδική Συνοδική Επιτροπή Μεταναστῶν, Προσφύγων καί Παλιννοστούντων, (Κανονισμός ὑπ' ἀριθμ. 172/2006, ΦΕΚ. 255/23.11.2006, ΦΕΚ. 268/19.12.2006) μέ σκοπό νά μελετᾷ καί νά προγραμματίζει ποιμαντικές πρακτικές γιά τήν καλή ἔνταξη τῶν Μεταναστῶν. Ἀποτελεῖται ἀπό Καθηγητές Πανεπιστημίου καί Νομικούς μέ ἐμπειρία στά μεταναστευτικά θέματα.

Οἱ πρωτοβουλίες καί οἱ δραστηριότητες τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς συνοψίζονται στίς παρακάτω ἐνέργειες:

1. Στήριξη τῆς διοργάνωσης τῆς συνεδρίασης τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Churches' Commission for Migrants in Europe (C.C.M.E.) στήν Ἀθήνα 8 καί 9 Μαρτίου 2007 ἡ ὁποία ἔγινε στό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐκτός τῶν συνεδριῶν πραγματοποιήθηκε συνάντηση τῶν μελῶν τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς C.C.M.E. μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χριστόδουλο προκειμένου νά συζητηθοῦν ζητήματα πού ἀφοροῦν στό μεταναστευτικό φαινόμενο στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρώπη.

2. Διόρισε Συμβούλους κατά τήν 1η Συνεδρία τῆς Εἰδ. Σ. Ἐπιτροπῆς καί σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 3, ἔδαφ. Ε' τοῦ Κανονισμοῦ Λειτουργίας τῆς Ἐπιτροπῆς τήν κ. Εὐθαλία Παππᾶ, ὑπεύθυνη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Προγράμματος Προσφύγων, καί τόν κ. Ἀχμέτ Μοαβία, πρόεδρο τοῦ Ἑλληνικοῦ Φόρουμ Μεταναστευτικῶν Κοινοτήτων, γιά ὑποβοήθηση τῶν ἐργασιῶν της. Ἡ ἀνωτέρω πρόταση ἔγινε δεκτή ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο (ἀριθ. πρωτ. 405/355/13.2.2007).

3. Ὑπέβαλε σχολιασμό καί προτάσεις στό ὑπό ἔκδοση Προεδρικό Διάταγμα: «Ὑποδοχή αἰτούντων διεθνή προστασία, διαδικασία ἐξέτασης, προϋποθέσεις ἀναγνώρισης, ἀνάκλησης τοῦ καθεστώτος διεθνούς προστασίας καί ἀπέλαση. Δικαιώματα - Ὑποχρεώσεις. Οἰκογενειακή ἐπανάνοση προσφύγων» πρὸς τό Ὑπουργεῖο Δημόσιας Τάξης προκειμένου νά ληφθοῦν ὑπόψη καί οἱ θέσεις τῆς Ἐκκλησίας. Τό κείμενο αὐτό διαβιβάστηκε στήν Ἱερά Σύνοδο (ἀριθμ. πρωτ. 28/17.4.2007), ἡ ὁποία καί ἀποφάσισε τήν ἀποστολή του στό Ὑπουργεῖο Δημόσιας Τάξης (ἀριθμ. πρωτ. 1028/975/26.4.2007). Τό κείμενο τοῦ σχολιασμοῦ εἶναι ἀναρτημένο στήν ἰστοσελίδα τῆς Ἐπιτροπῆς.

4. Ἀσχολήθηκε μέ τόν Νόμο «Εἰδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικῆς πολιτικῆς καί λοιπῶν ζητημάτων ἀρμοδιότητας τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, Δημόσιας Διοίκησης καί Ἀποκέντρωσης», ἀφοῦ ἄκουσε τήν εἰσήγηση τοῦ κ. Μοαβία Ἀχμέτ, προέδρου τοῦ Φόρουμ Μεταναστευτικῶν Κοινοτήτων καί Συμβούλου τῆς Εἰδ. Συν. Ἐπιτροπῆς Μεταναστῶν, Προσφύγων καί Παλιννοστούντων, προσπαθώντας νά ἀνεύρει λύσεις σέ κάποιες δυσκολίες ὡς πρὸς τήν ἐφαρμογή τοῦ Νόμου.

5. Ἐκανε δεκτές προκαταρκτικές σκέψεις γιά τήν κοινωνική ἔνταξη τῶν Μεταναστῶν, σέ ἐνοριακό ἐπίπεδο, τοῦ Καθηγητή κ. Πέτρου Σταθόπουλου, μέλους τῆς Ἐπιτροπῆς ὁ ὁποῖος πρότεινε τίς κάτωθι ἐνέργειες:

- Τή διοργάνωση σέ ἐνοριακό ἐπίπεδο δράσεων δημιουργικῆς ἀπασχόλησης καί μαθημάτων ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας τά ὁποῖα θά ἀπευθύνονται σέ παιδιά μεταναστῶν,
- Τήν ἐνθάρρυνση τῆς δραστηριοποίησης ἐνοριτῶν σέ χώρους ὅπου φιλοξενοῦνται προσωρινά πρόσφυγες,
- Τήν ἀνάληψη εἰδικοῦ τύπου δράσεων πού νά προωθοῦν τίς ἀρχές τῆς κοινωνικῆς ἐταιρικῆς εὐθύνης καί τῆς διαχείρισης τῆς πολυμορφίας, σέ ἐπιχειρηματίες ἐνορίτες πού ἀπασχολοῦν στίς ἐπιχειρήσεις τους μετανάστες, ὥστε μέ τόν τρόπο αὐτό νά προωθηθεῖ ὁ σεβασμός τῶν ἐργασιακῶν δικαιωμάτων τῶν ἀλλοδαπῶν,
- Τή δικτύωση τῶν ἐνοριῶν μέ τίς ὀργανώσεις καί τίς κοινότητες τῶν μεταναστῶν,
- Τήν συνηγορία τῆς Ἐκκλησίας ὑπέρ τῶν μεταναστῶν ἐνώπιον τῶν ἀρχῶν,
- Τή διεξαγωγή ἔρευνας μέ ἀντικείμενο τήν καταγραφή καλῶν πρακτικῶν πού ἐφαρμόζονται σέ ἐνοριακό ἐπίπεδο καί στοχεύουν στή ὑποστήριξη τῶν μεταναστῶν.

6. Η Έπιτροπή επίσης πραγματοποίησε πρόγραμμα συναντήσεων χριστιανῶν ὀρθοδόξων καὶ μουσουλμάνων μεταναστῶν, πιλοτικά σέ τρεῖς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τόν Ἱερό Ναό Ἀγίου Νικολάου ὁδοῦ Ἀχαρνῶν (28/11/2007), τόν Ἱερό Ναό Ἀγίου Γεωργίου περιοχῆς Ἀκαδημίας Πλάτωνος (4/12/2007) καί τόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης περιοχῆς Θησείου (19/12/2007) ἐπειδή στίς περιοχές αὐτές ὑπάρχει ἀξημένος ἀριθμός μουσουλμάνων μεταναστῶν ἀλλά καί διάφορα τζαμιά, τά ὅποια λειτουργοῦν, γιά νά ἐξυπηρετοῦν τίς θρησκευτικές τους ἀνάγκες. Στήν τρίτη αὐτή συνάντηση ἦταν παρών καί ὁ ἀξιότιμος Ἀρχηγός τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Γεώργιος Παπανδρέου. Στίς συναντήσεις αὐτές ἐπιχειρήθηκε α) ἡ ἐνημέρωση τῶν ὀρθοδόξων κληρικῶν περί τοῦ μουσουλμανικοῦ στοιχείου πού διαβιώνει στά ὄρια αὐτῶν τῶν ἐνοριῶν καί ἡ σημασία πού ἔχει ἡ γνωριμία καί ἡ ἐπαφή τῶν κληρικῶν μέ τούς ἱμάμηδες καί τούς μουσουλμάνους μετανάστες, β) ἡ ἐνημέρωση τῶν ἐνοριτῶν γιά διακρίσεις πού ὑφίστανται οἱ μουσουλμάνοι μετανάστες πού διαβιοῦν στήν περιοχή τῶν ἐνοριῶν, καί ἡ προσπάθεια γιά τήν κοινωνική τους ἔνταξη καί ἡ διευκόλυνση πού πρέπει νά τους παρέχεται στίς διάφορες ἀνάγκες τους καί γ) ἡ καταγραφή διαφόρων προβλημάτων κατ' αὐτή τήν συνύπαρξη καθῶς καί ὁ τρόπος ἐπιλύσεων αὐτῶν. Στίς 18 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. πραγματοποιήθηκε Ἡμερίδα στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου, στό Περιστερί, γιά νά ἐνημερωθοῦν οἱ Ἱερεῖς-Ἐφημέριοι τοῦ Λεκανοπεδίου τῆς Ἀττικῆς γιά τά ἀποτελέσματα τῶν τριῶν συναντήσεων ὥστε νά βοηθηθοῦν στό ἔργο τῶν Ἐνοριῶν τους γιά τήν ποιμαντική ἔνταξη τῶν Μεταναστῶν.

7. Προωθήθηκε σέ ὅλες τίς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ σκέψη γιά τήν δημιουργία Γραφείων Ποιμαντικῆς Μεταναστῶν.

8. Ὁρίστηκε μέ εἰσήγηση τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καί ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὁ ἑορτασμός τῆς «Ἡμέρας τοῦ Μετανάστη» τήν 26η Δεκεμβρίου ἐκάστου ἔτους, ἡμέρα τῆς φυγῆς τοῦ Κυρίου στήν Αἴγυπτο γιά νά σωθεῖ ἀπό τήν μανία τοῦ Ἡρώδη. Ὁ ἑορτασμός αὐτός ἔγινε τά ἔτη 2005 καί 2006 μέ τέλεση θείας λειτουργίας γιά τούς ὀρθοδόξους μετανάστες, παράθεση γεύματος ἀπό τήν Ἐκκλησία σέ μέλη μεταναστευτικῶν κοινοτήτων, καλλιτεχνικό πρόγραμμα ἐτοιμασμένο ἀπό τούς μετανάστες καθῶς καί σειρά ὁμιλιῶν γιά τό θέμα αὐτό. Ὁ ἑορτασμός δέν πραγματοποιήθηκε τό 2007 λόγω τῆς ἀσθενείας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καί ἐπειδή οἱ ἴδιοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Μεταναστῶν δέν τό θέλησαν.

Γ. Ἐπίσης ὁ Μ.Κ.Ο. τῆς Ἐκκλησίας ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ἐκτός τῆς ὕλικῆς προσφορᾶς στους Μετανάστες πραγματοποιεῖ μαθή-ματα ἐκμαθήσεως τῆς ἐλληνικῆς γλώσσας καί τοῦ πολιτισμοῦ γιά 400 καί πλέον πρόσωπα.

Δ. Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν πραγματοποίησε τό Β' Ἱερατικό Συνέδριο τῆς στίς 13 καί 14 Μαΐου 2003 ἀφιερωμένο στήν «Ποιμαντική τῶν οικονομικῶν μεταναστῶν» καί μέ σκοπό τήν ἐνημέρωση καί τόν προβληματισμό τῶν Ἐφημερίων τῆς στό θέμα αὐτό.

Ε. Τά Φιλόπτωχα Ταμεῖα τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, μέ τά σισσίτια, τήν προσφορά χρημάτων, ρουχισμοῦ, φαρμάκων, τροφῶν καί λοιπῶν ἀναγκῶν πρώτης ἀνάγκης καί κυρίως μέ τήν ἀγάπη καί τήν στήριξή τους πρὸς αὐτούς.

Θά ἤθελα νά ὀλοκληρώσω τήν παρέμβασή μου θίγοντας δύο ἐπιμέρους ζητήματα.

Τό πρῶτο ἀφορᾶ στήν ἀνάγκη τῆς ἐκφορᾶς λόγου ἀπό τούς ἴδιους τούς μετανάστες οἱ ὅποιοι πρέπει νά τό ἐπιτύχουν μέσω τῶν συντεταγμένων τρόπων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας.

Τό δεύτερο ζήτημα ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπλοκή τῶν μεταναστῶν στό σχεδιασμό, πλέον, τῶν πολιτικῶν ἔνταξης. Γιά νά μπορέσει ὁ νομοθέτης νά προνοήσει γιά τήν ἱκανοποίηση τῶν ἰδιαίτερων ἀναγκῶν κάθε ἐπιμέρους κατηγορίας μεταναστῶν, ἀλλά καί γιά νά διασφαλίσει τήν οὐσιαστική κοινωνική ἔνταξη κάθε μετανάστη, πρέπει νά ἀποκτήσει μιὰ σαφή ἀντίληψη αὐτῶν τῶν ἀναγκῶν, καί αὐτό προϋποθέτει ἕνα διάλογο μεταξύ τῆς πολιτείας καί τῶν μεταναστῶν. Γιά νά μὴν παραμείνει ὁμως αὐτός ὁ διάλογος στό ἐπίπεδο τοῦ εὐχολογίου, ἀλλά καί γιά νά μὴν λαμβάνει χώρα εὐκαιριακά, ἀπαραίτητη εἶναι ἡ θεσμική κατοχύρωσή του.

Ἀγαπητοί μου, ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ μεγάλη ὑπέρβαση. Τά πάντα πρέπει νά θυσιάζονται πρὸς χάριν τῆς ἀγάπης. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στόν ὕμνο τῆς ἀγάπης ἀποτολμᾷ ἀκόμη νά δεχθεῖ καί τήν κατάργηση γλωσσῶν, πολιτισμῶν, προφητειῶν (διδασκαλιῶν) καί θρησκευτιῶν. Δέν φοβᾶται νά μιλήσει καί γιά τήν ὑπέρβαση τῆς

πίστεως καί τῆς ἐλπίδος, ἀρκεῖ νά διαφυλαχθεῖ ἡ μεγάλη δωρεά τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ἡ ἀγάπη .

Σᾶς εὐχαριστῶ.

Σημειώσεις

1. Δευτερονομίου ιζ´ 15.

2. Ματθαῖον κε´ 35.

3. Ἐφεσίους β´9, Κολλοσ. α´21-22, Ἑβραίους ια´13.

4. Εὐαγ. Δουρίδα, Ὁμιλία: Ἐνα παράδειγμα Συνοδικῆς Ὑπηρεσίας πού στοχεύει στήν κοινωνική ἔνταξη τῶν μεταναστῶν καί στήν προώθηση τῆς παρουσίας τῶν μεταναστῶν/προσφύγων στή Δημόσια Ζωή, 31.5.2007.

5. Πρόεδρος τῆς Εἰδ. Σ. Επιτροπῆς ορίσθηκε ὁ Αρχ. Τιμόθεος Ἄνθης (Πράξις Ἱεράς Συνόδου υπ´ αριθμ. 5276/11.12.2006). Τακτικά μέλη τῆς Εἰδ. Σ. Επιτροπῆς ορίσθηκαν (Πράξις Ἱεράς Συνόδου υπ´ αριθμ. 5276/11.12.2006) ὁ κ. Αντώνιος Παπαντωνίου, ἡ κ. Ἀρτεμη Καλαβάνου, ἡ κ. Αθανασία Συκιώτου, ἡ κ. Καλλιόπη Σπινέλλη, ὁ κ. Αλέξανδρος Ζαβός, ὁ κ. Κωνσταντῖνος Ζορμπάς, ἡ κ. Μαρία Σταυροπούλου καὶ ὁ κ. Πέτρος Σταθόπουλος. Με τὴν παραπάνω πράξη, ἡ κ. Θεοδώρα Καλδῆ, ἡ κ. Ηλέκτρα Πετράκου καὶ ἡ κ. Δήμητρα Μπελούμπαση ορίσθηκαν ὡς αναπληρωματικά μέλη. Ἡ κ. Ευαγγελία Δουρίδα ἔχει ορισθεῖ (Πράξις Ἱεράς Συνόδου υπ´ αριθμ.5276/11.12.2006) γραμματέας τῆς Εἰδ. Σ. Επιτροπῆς. Κατὰ τὴν 4η Συνεδρία τῆς Εἰδ. Σ. Επιτροπῆς, αποφασίσθηκε ὁμόφωνα ἡ κ. Καλδῆ νά λάβει τὴ θέση τῆς κ. Συκιώτου καὶ ἀπὸ αναπληρωματικό μέλος νά ορισθεῖ τακτικό ἡ κ. Συκιώτου εἶχε προηγουμένως δηλώσει ἐγγράφως τὴν παραίτησή της.

6. Α´ Κορινθ. ιγ´ 8-9.