

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΑΣ
ΕΝ ΤΗ ΕΥΡΩΠΗ (CCME)**

οδός Joseph II 174 - BE-1000 Βρυξέλλαι, Βέλγιον
αρ. τηλ. 002 2 234 68 00 – αρ. τηλεομοιοτ. 0032 2 231 14 13 –
διεύθυνσις ηλ. ταχυδρ.: info@ccme.be – ιστοσελίς: www.ccme.be

**19^η Συνέλευσις της CCME
εν Sigtuna Σουηδίας,
26-29 Ιουνίου 2014.
Δημοσία Δήλωσις**

Η Ευρώπη εμπλουτίζεται και διαμορφούται ως έχει σήμερον εξαιτίας ιστορικών ρευμάτων μετακινήσεως και εγκαταστάσεως ανθρώπων. Οι μετακινήσεις πληθυσμών έχουν ανέκαθεν αποτελέσει γνώρισμα συστατικόν της ανθρωπίνης υπάρξεως. Ωστόσο, κατά την παρούσαν εποχήν μετακινούνται πλείονες άνθρωποι παρά ποτέ συνεπεία συρράξεων, υποβαθμίσεως του περιβάλλοντος, απουσίας μέλλοντος διά τους ιδίους και τας οικογενείας των. Ενώ οι πλείστοι των προσφύγων είναι πρόσωπα εσωτερικώς εκτοπιζόμενα ή ευρίσκοντα προσωρινόν καταφύγιον εν γειτονικαίς χώραις, πολυάριθμοι είναι επίσης εκείνοι οι οποίοι χάνουν την ζωήν των κατά την προσπάθειαν διελεύσεως συνόρων. Εντωμεταξύ ευρωπαϊκαί χώραι εγείρουν ολοέν υψηλοτέρους φραγμούς μέτρων ασφαλείας έναντι εκείνων οι οποίοι χρήζουν προστασίας, καθιστάμεναι τοιουτοτρόπως μία «περίφρακτος κοινότης». Αι αντιδράσεις ταύτης είναι δυνατόν να περιγραφούν ως στερούμεναι συνεκτικότητος, ενώ χαρακτηρίζονται υπό διχασμού, ατομισμού και απανθρωπίας.

Είκοσι πέντε έτη κατόπιν της πτώσεως του Τείχους του Βερολίνου, βλέπομε πολλά νέα τείχη να εγείρονται. Ακόμη περισσότερα εσωτερικά σύνορα έχουν εγκαθιδρυθεί εντός της Ευρώπης, συνιστώντα εμπόδια εις την ελευθέραν μετακίνησιν

και την κοινωνική ένταξιν των ανθρώπων. Τούτο ισχύσει πρωτίστως διά τας μειονοτικάς ομάδας πληθυσμών. Ένια των συνόρων τούτων είναι ορατά, έτερα όμως είναι άορατα. Φόβοι έχουν τροφοδοτηθεί και καταστεί αντικείμενον εκμεταλλεύσεως προκειμένου να δικαιολογηθεί η ενίσχυσις των συνόρων. Τούτο έχει οδηγήσει εις την ανέγερσιν έτι υψηλοτέρων τειχών και έτι πλέον καταπιεστικών μέτρων, όπως η συστηματική χρήσις της κρατήσεως ανθρωπίνων προσώπων και η απάνθρωπος και ταπεινωτική μεταχείρισις κρατουμένων.

Απευθύνομεν, επομένως, έκκλησιν, ως Εκκλησΐαι και οργανισμοί συνδεόμενοι προς Εκκλησΐας, δι' αλλαγήν της στάσεως η οποία αφορά εις την μετακίνησιν πληθυσμών, συμφώνως προς τας κοινάς ευρωπαϊκάς αξίας. Τούτο υποδηλώνει επίσης μίαν αληθώς ανθρωπιστικήν προσέγγισιν εις την προστασίαν των προσφύγων, εναρμονιζομένην προς τας σχετικάς ευρωπαϊκάς και διεθνείς συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της νομίμου και ασφαλούς προσβάσεως των χρηζόντων προστασίας εις την Ευρώπην.

Εκφράζομεν δημοσίᾳ την υποστήριξιν μας εις έν Κοινόν Ευρωπαϊκόν Σύστημα Ασύλου, συμπεριλαμβάνον αξιοπρεπείς συνθήκας υποδοχής, ως επίσης και δι' έν Κοινόν Ευρωπαϊκόν Σύστημα Επανεγκαταστάσεως το οποίον θα θέτει το ανθρώπινον πρόσωπον και την αξιοπρέπειαν αυτού εν τω κέντρῳ των διαδικασιών. Κατά συνέπειαν, απευθύνομεν έκκλησιν εις τας ευρωπαϊκάς κυβερνήσεις όπως αποδυθώσιν εις πολιτικάς αι οποίαι θα αποσκοπούν εις την αντιμετώπισιν των βασικών αιτίων της αναγκαστικής μετακινήσεως πληθυσμών.

Παραινούμεν τας ευρωπαϊκάς κυβερνήσεις όπως αναλάβωσιν την ευθύνην των ιδίως διά την κατάστασιν των ανηλίκων, ήτοι της πλέον ευαλώτου πληθυσμιακής ομάδος, οι οποίοι συχνάκις στερούνται ακόμη και της στοιχειώδους σταθερότητος, μιας πλήρους οικογενειακής ζωής και εκπαιδεύσεως.

Ως μέλη της Επιτροπής CCME δεσμευόμεθα εις την συνέχισιν της υπερβάσεως των συνόρων και της καταργήσεως των διαχωριστικών τειχών. Εν τη αυτή προοπτική απευθύνομεν έκκλησιν προς τας εν Ευρώπη Εκκλησίας όπως τιμώσι την διαφορετικότητα και ποικιλομορφίαν, προάγωσι κοινότητας άνευ αποκλεισμών εντός των ιδίων αυτών δομών και εντός της κοινωνίας ευρύτερον.

[Μετάφρασις εκ του αγγλικού:
Δρ Νικόλαος Κ. Πετρόπουλος,
M.St., D.Phil. {Oxon.}]