

ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. **ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ**

πρός τό Διεθνές Συνέδριο:

“International Religious Freedom and Peace”

Mother See of Holy Etchmiadzin

(8-12 Σεπτεμβρίου 2021)



Μέ αισθήματα χαρᾶς καί εὐθύνης, ἀλλά καί μέ ἔντονο ἐνδιαφέρον, στρέφω τήν προσοχή μου πρὸς τήν ἔγκριτη διεθνή σας συνάντηση, γιά νά ἀπευθύνω εὐφρόσυνο χαιρετισμό πρὸς τίς ἐργασίες τοῦ παρόντος Συνεδρίου, τό ὁποῖο ἔχει ἰδιάζουσα ἀξία γιά τήν Χριστιανική Ἐκκλησία μας, γιά τήν ἀνθρωπότητα καί τήν Οἰκουμένη ὅλη. Χάρη στήν εὐλογημένη πρωτοβουλία τοῦ ἐκλεκτοῦ μας ἀδελφοῦ, τοῦ Καθολικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Καρεκίν, καί τήν ὑψηλή διοργάνωση τῶν ὑπ’ Αὐτόν κατά πάντα ἄξιων συνεργατῶν του, μᾶς δίδεται ἡ ἀγαθή εὐκαιρία, σέ δυσχερεῖς καιρούς, νά πραγματευθοῦμε ἕνα τόσο σημαντικό καί καιρίο, πανανθρώπινο ζήτημα. Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ παρουσία τῶν σπουδαίων ὁμιλητῶν, οἱ ἐμβριθεῖς εἰσηγήσεις καί ἡ γόνιμη συζήτηση θά συντελέσουν ὥστε νά φωτίσουμε τό πολύπτυχο αὐτό θέμα καί νά γίνει κατανοητό τό μέγεθος τῶν προκλήσεων πού παρουσιάζει γιά τήν Παγκόσμια Κοινότητα τό ζήτημα τῆς Θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας καί οἱ προεκτάσεις του, ὅπως καί τα σπουδαία ζητήματα περὶ τῆς ἀξίας τῆς διατήρησης καί προστασίας τῆς Πνευματικῆς, Πολιτιστικῆς καί Θρησκευτικῆς κληρονομιάς.

Οἱ ἀξίες αὐτές βεβαίως, ἰδιαίτερα στούς σημερινούς κρίσιμους καιρούς, χρειάζεται νά ἐπαναβεβαιωθοῦν στήν πράξη, ὡς μία ἐποικοδομητική ἀπάντηση στίς σύγχρονες συνθήκες.

Ἡ διαπολιτισμική καί διαθρησκευτική διάσταση τῆς ἑτερότητας μπορεῖ νά ἐστιασθεῖ κριτικά στόν εἰλικρινῆ καί δημιουργικό διάλογο γιά τήν ἀντιμετώπιση κοινῶν προβλημάτων, ὅπως ἡ φτώχεια, ἡ θρησκευτική βία, ὁ φανατισμός καί ἡ διαφύλαξη τῆς εἰρήνης, μέ προαγωγή τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καί ἀλληλεγγύης, πάντοτε μέ ἔμπρακτη ἀγάπη, ἐπικοινωνία καί ὁμοφροσύνη πρὸς τίς ἄλλες κοινότητες.

Τό Εὐαγγέλιο, ἐξάλλου, συνιστᾷ ἱστορικό προῖον καί ζωντανή μαρτυρία σχέσεων πολιτιστικῆς καί θρησκευτικῆς πολυμορφίας, πέραν ἀπό τήν ἀποκλειστικότητα ἑνός περιούσιου λαοῦ. Ὁ Χριστός διαβεβαιώνει ὅτι «ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναί πολλαί εἰσιν» (Ἰω. 14, 2) καί ὅτι «καί ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης» (Ἰω. 10, 16).

Ἡ ἀποδοχή καί ὁ σεβασμός τῆς θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς ἑτερότητας ἐκφράζεται ἐν τέλει ὡς ἀγάπη πρὸς τόν πλησίον, καί αὐτό τό γεγονός δέν ἀποτελεῖ ἀπλῶς αἶτημα τῶν σημερινῶν μετανεωτερικῶν

κοινωνικῶν καί πολιτισμικῶν συνθηκῶν, ἀλλά βρίσκεται στόν πυρήνα τῆς θεολογικῆς χριστιανικῆς μας παράδοσης.

Ἡ ἐξάλειψη τῶν διακρίσεων καί ἡ ἐμπέδωση τῆς ἐνότητας ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ὀφείλει βέβαια νά εἶναι ζητούμενο γιά κάθε θρησκεία, πέρα ἀπό δυσμενεῖς διαιρετικούς φραγμούς πού πραγματώθηκαν διαχρονικά μέσα στήν ἱστορική πορεία τοῦ κάθε λαοῦ καί τῆς κάθε θρησκευτικῆς κοινότητος.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί ὁ εὐσεβῆς ἑλληνικός λαός διαχρονικά ὑποστήριζαν καί ὑποστηρίζουν αὐτές τίς χριστιανικές καί οἰκουμενικές ἀξίες, ὑψώνοντας φωνή διαμαρτυρίας, ὅποτε αὐτό ἀπαιτοῦσαν τά γεγονότα, μέ τελευταῖο παράδειγμα τά λυπηρά συμβάντα γύρω ἀπό τό Artsakh, ὅπου καταδείχθηκε μέ τόν πλέον τραγικό τρόπο, σέ ποιοῦ σημεῖο μπορεῖ νά ὀδηγήσει ἡ καταστρατήγηση αὐτῶν τῶν ἀξιῶν.

Ἀπαιτεῖται λοιπόν ἀπό μέρους τῆς διεθνούς κοινότητος βαθειά περισυλλογή, συνειδητοποίηση τοῦ ἐλλείμματός της σέ αὐτό τό πεδίο καί ἀπό τή δική μας πλευρά ἐνδελεχῆς ἐπίγνωση τῶν δεδομένων πού καλοῦμαστε νά διαχειριστοῦμε, ὥστε νά σταθοῦμε μέ συνέπεια στό ὕψος τῆς ἀποστολῆς πού μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός, ὡς ἀνθρώπους πού φέρουμε μέ τιμή καί εὐθύνη τό χριστιανικό ὄνομα καί ιδιότητα.

Μέ αὐτές τίς λίγες σκέψεις καί μέ τή συνοδεία τῆς εὐλογίας τοῦ Κυρίου μας, σᾶς εὐχομαι νά «πλεονάση ἡ χάρις» τοῦ Θεοῦ στό πολύτιμο αὐτό Συνέδριο, καί οἱ ἐργασίες του νά διευρύνουν καρποφόρως τή μελέτη τῶν ἐπίκαιρων αὐτῶν θεμάτων, καθιστώντας τα ἐπωφελῆ γιά κάθε ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως.

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ