

# ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Π. Ιωάννη Δ. Βερνέζου  
Προϊστάμενος του Ιερού Προσκυνηματος  
Του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου  
Και Αρχιερατικού Επιτρόπου Κηρέως.

Μακαριώτατοι,

Θειότατοι,

Σεβασμιώτατοι,

Σεβαστοί αδελφοί, αξιοσέβαστοι εκπρόσωποι άλλων δογμάτων, Εκκλησιών και Θρησκειών, κ.κ. εκπρόσωποι της πολιτείας, του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας., Κυρίες και Κύριοι.

Ευχαριστώ τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμον και της περί Αυτόν Διαρκή Ιερά Σύνοδο δια την υπ' αυτών γενομένην εις εμέ τιμήν όπως ενώπιόν σας εκθέσω τις εμπειρίες της πολυετούς υπηρεσίας μου εις το Ιερόν Προσκύνημα Οσίου Ιωάννου του Ρώσου.

Υπακούοντας προθύμως πράττω ετούτο διαλόγους ιστορικούς, Εκκλησιαστικούς αλλά και προσωπικού.

Έχω το προνόμιο και την τιμή να διακονώ ως λειτουργός αδιαλείπτως εις το Ιερόν αυτό καθίδρυμα επί τεσσαράκοντα και πέντε συναπτά έτη.

Κατά δύναμιν εργάσθηκα και εργάζομαι δια την προστασίαν του λαού του Θεού που καταφθάνει εις τον Ιερό αυτόν τόπον, δια την κατά Θεόν διαπαιδαγώγησίν του, και την παραμονήν του εις την Ιεράν παρεμβολήν της Ορθοδόξου παραδόσεως και ζωής.

Το Ιερόν Προσκύνημα του οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου ευρίσκεται εις την Νήσον Εύβοια βορειοκεντρικός εις την κωμόπολιν Νέον Προκόπιον.

Κέντρον του έχει τον ομώνυμο Ιερό Ναό ένθα φυλάσσεται όλος ακέραιον και άφθαρτον το Ιερό Λείψανον του Οσίου Ιωάννου μεταφερθέν υπό των προσφύγων Ελλήνων εκ Προκοπίου Καισαρείας Καππαδοκίας της Μικράς Ασίας κατά το 1924.

Είναι εμπεδωμένο πνευματικά στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων εις την Ελλάδα και το εξωτερικό εφ' όσον κάθε θερινή σεζόν δέχεται από δώδεκα (12) έως και δεκαπέντε (15) χιλιάδες προσκυνητάς και επισκέπτες εβδομαδιαίως!

Δια του Νόμου 4149/1961 άρθρον 140 είναι ως Ν.Π.Δ.Δ. εντεταγμένο εις την δικαιοδοσία της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, διοικούμενο υπό πενταμελούς Δ/κου Συμ/λιου προεδρευόμενου υπό του εκάστοτε Μητροπολίτου, νυν κ.κ. Χρυσοστόμου.

Επιτελεί έργα αγάπης και χριστιανικής Αλληλεγγύης.

Υποστηρίζει διττός τα ιδρύματα της Μητροπόλεως, ήτοι:

Το κέντρο στήριξης έως της οικογενείας, τα δύο γηροκομία, το κατασκηνωτικό συγκρότημα δυναμικότητας χιλίων (1000) ατόμων, τα σχολεία της περιοχής με πάγιες επιδοτήσεις. Επιτελεί κοινωφελή έργα οδοποιίας, πλατειών, υδρεύσεως, εξυγιάνσεως και εξωραϊσμού της περιοχής.

Ίδρυσε δύο ξενώνες δυναμικότητος διακοσίων τριάντα (230) κλινών με δυνατότητα διεξαγωγής συνεδρίων – και εν γένει καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ανθρωπίνων αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων.

#### ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Προκειμένου ο άνθρωπος να έχει δικό του τόπο συγκεντρώσεως δια ομαδική εκδήλωση των αισθημάτων του προς τον Θεόν, της δοξολογίας, της αγάπης, της ευχαριστίας, αλλά και του φόβου και των αναγκών του, ύψωσε τα Ιερά, του Ιερούς Ναούς, τα Ιερά Τεμένη, τα Μαρτύρια, τα Ιερά Προσκυνήματα.

Εδώ δια την τέλεση της πλέον ευαρέστου Λατρείας προς τον Θεόν ήτοι του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και της τακτικής συμμετοχής εις αυτό. Εδώ να παρηγορηθεί, να καθαγιάσει τις κρίσιμες στιγμές, την γέννηση, τον γάμο, τον θάνατο.

Και είδαμε τις αμέτρητες χιλιάδες των προσκυνητών να καταφθάνουν εδώ με ευκαιρία τις ιερές αποδημίες, εν ευφροσύνη εις τας αυλάς των Ιερών σκηνωμάτων. Εις την θέαν δε του Ιερού Λειψάνου να χαιρετίζουν με ενθουσιασμό, να εύχονται να υμνούν τον Κύριον, τον θαυμαστόν εν Αυτοίς Αγίοις Αυτού. Διακρίνουμε 'οιονεί' εις τα όψεις και τας καρδίας αυτών, την αγαλλίασιν επί τη θέα του Ιερού Λειψάνου, την κατάνυξιν και τον σεβασμόν, άπαντες δε αναμένουν όπως λάβουν τι εκ του Ιερού τούτου προσκυνήματος.

Φροντίζουμε ώστε η παρουσία μας ως λειτουργών και υπηρετών να μην γίνεται αιτία και χάνεται, η ηρεμία, η κατάνυξις, η πνευματική γαλήνη που είναι απαραίτητα όροι δια να ασκήσει ο άνθρωπος τα καθήκοντά του προς τον Θεόν.

Από τα πρώτα μας χρόνια με τους συνυπηρέτας βάλαμε μπροστά την αγάπη, την ορμητική και άδολη νεανική δύναμη, έρωτα άγιο και θεόσδοτο δια να στηρίξουμε ετούτο το Ιερό Καθίδρυμα.

Βαστάσαμε τον καύσωνα δεκαετιών, το βάρος, τις ευθύνες, κόπους και μόχθους, κατεβάλαμε προσπάθειες δια την στήριξιν του για τον καθαγιασμένο ετούτο τόπο.

Δεν επέτρεψα ποτέ στον εαυτό μου και σ τους συνυπηρέτας ουδέ βλέμμα να μαρτυρήσει ότι επιζητούμε αμοιβές, οικονομικά οφέλη, ή έχουμε ανάγκη προσωπική από τον κουρασμένο στρατοκόπο της ζωής.

Στις απροσμέτρητες ιεροπραξίες αφέθηκαν οι προσκυνηταί ελεύθεροι και έγινε βίωμα στις δεκαετίες που πέρασαν, στην περιοχή και μακρόθεν ότι, στις ετοιμασίες των γονέων των αναδόχων, των παρανύμφων, βαπτίσεων, γάμων,

άλλων ιεροπραξιών, το οικονομικό είναι το τελευταίο ή και καθόλου που θα σκεφθούν ερχόμενοι εις τον Ιερόν ετούτο τόπο.

Τους είδαμε με σεβασμό και αυτοθυσία, εισήλθαμε εις τα Άγια των Αγίων, τις καρδιές, τις ψυχές των ανθρώπων. Όπλο μας ακατανίκητο η Θ. Λειτουργία, η Ιερά Εξομολόγηση, η Ιερές Τελετουργίες, τα Μυστήρια της Εκκλησίας μας.

Με πολύ δύναμη και χάρη Θεού ενώσαμε τις καρδιές μας, τους υπηρετήσαμε, συμμετέχουμε στις χαρές και στις λύπες, τις αγωνίες και τα προβλήματά τους.

Ευθύνες πανηγύρεων, οργανώσεων Συνεδρίων, διαφόρων Forum χωρών της Ε.Ο.Κ και λοιπών Επισήμων επισκέψεων Πανεπιστημιακών Σχολών Πανελληνίων και Διορθοδόξων Συνδιασκέψεων, Σεμιναρίων, συναντήσεων Συνδικάτων, Συλλόγων, Σωματείων, Στελεχών, Μητροπόλεων και άλλων οργανισμών, Εκκλησιαστικών Σχολών, όλων των βαθμίδων της Εκπαιδεύσεως, Σωμάτων Ασφαλείας, Στρατού Αεροπορίας άλλων οργανισμών, Δικαστικών, Κληρικών και μοναχών της Ελλάδος και του Εξωτερικού, ορθοδόξων αλλά και άλλων δογμάτων. Χιλιάδων ξεναγήσεων ομιλιών, υποδοχής και φιλοξενιών.

Κατά την μαρτυρία πολλών σημαινόντων προσώπων και φορέων, όλος ιδιαιτέρως δε της Ιεράς Συνόδου γραπτώς και προφορικώς, ομολογείται ότι η προσφορά του Ιδρύματος Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στον τομέα αυτό έχει αποβεί πολύτιμος.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα δια των ειδικών γραφείων και εκπροσώπων της παρεμβαίνει και προωθεί προγράμματα που ενημερώνουν και καταρτίζουν τους ιερείς και εκπροσώπους άλλων Εκκλησιών σε θέματα απαραίτητα για την απρόσκοπτη πνευματική πορεία των μελών της Εκκλησίας. Ιδία σήμερα που παρατηρείται

παροξυσμός κακότητος, Αιρέσεων, πτώση των ανωτέρω πνευματικών αξιών και προπαντός διάλυση των μορφών και σχημάτων του κοινωνικού βίου.

Καυχώμεθα εν Κυρίω ότι μας βρίσκουν οι εκπρόσωποι, οι Σύεδροι να τους υποδεχόμεθα με μια καρδιά πάλλουσα από αγάπη και σεβασμό, με ένα Εργατοϋπαλληλικό προσωπικό που η προθυμία και το χαμόγελό του αφήνει ανεξίτηλα τα σημάδια στις καρδιές των Συνέδρων, των προσκυνητών, των επισκεπτών.

## ENANTI TΩN ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ

Στις απροσμέτρητες ομιλίες και ξεναγήσεις αυτό που συνέχει το είναι μας είναι η προσπάθεια προσέγγισης των νέων που κατέχουν ένα υψηλό ποσοστό προσέλευσης εις τα Ιερά Προσκυνήματα κατά την εκτίμησή μας. Στις συμπαγείς ομάδες που ξεναγούμε των εργαζομένων νέων, υπαλλήλων, επιστημόνων, όλων των βαθμίδων της εκπαιδευσεως και ότι ομιλούμε εξ αφορμής μιας θυσίας ενός νέου Αγίου, αποκαλύπτουμε, εκπροσωπούμε ενώπιον τους την ρηξικέλευθη στάση, την αντίσταση ενός στρατιώτη που αντιμετώπισε μόνος τη βία, την φίμωση, την κατάργηση της προσωπικής του ελευθερίας.

Τονίζουμε στους νέους και τις νέες την πίστη του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, τον ενθουσιασμό, την ακλόνητη ελπίδα στη ζωή, την μυθική θωράκιση της ψυχής του που αντλούσε από τον Χριστό και την διδασκαλία του. Η απειλή του θανάτου με τα σωματικά βασανιστήρια δεν τον φίμωσε, δεν λιποψύχησε, δεν απαρνήθηκε τον Ιησού.

Με αφορμή αυτήν την θυσία, το ολοκαύτωμα ενός παλικάριού τονίζουμε ότι στην ιστορία και σε ανυπολόγιστο αριθμό νέοι και νέες εντάχθηκαν στο πνεύμα του Χριστού και την Διδασκαλία Του, γράφοντας με την νεανική τους ορμή και αποφασιστικότητα τις λαμπρότερες σελίδες στην πίστη, την επιστήμη, τις τέχνες και τα γράμματα.

Οι Μητρόπολεις μας δε ανύψωσε ένα κατασκηνωτικό συγκρότημα είκοσι (29) κτηρίων για την δωρεά φιλοξενία κάθε θερινή σεζόν τουλάχιστον οκτακοσίων (800) νέων και νεανίδων.

Το Ίδρυμα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου κατέβαλε το 70% των δαπανών. Πίστις μας είναι το επιλεγμένο και εκπαιδευμένο κατασκηνωτικό στέλεχος, δίπλα στο νέο, στα προβλήματα του, στην μόρφωση, στο παιχνίδι της ελεύθερης ώρας, είναι η καλύτερη ίσως μέγεθος, να τον προσεγγίσει, να μεταδώσει στην ψυχή του τις θεμελιώδεις αλήθειες της πίστεως, της ιστορίας, των Ελληνικών παραδόσεων και της λατρευτικής ζωής της Εκκλησίας. Και τούτο διότι με την υποτυπώδη θρησκευτική αγωγή που παρέχει το σχολείο και η οικογένεια, η υλιστική προπαγάνδα πάσης μορφής και αντιθρησκευτική δραστηριότητα λυμαίνεται κυριολεκτικά την νεότητα.

Επίσης ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για την Ελλάδα είναι ο τελευταία ονομαζόμενος «Θρησκευτικός Τουρισμός».

Η Ιερά Σύνοδος δια του εγγράφου που με θέτει ενώπιόν σας, ζητεί τις εμπειρίες μιας ζωής περί της υποδοχής των ξένων εις το Ιερό Προσκύνημα. Βεβαίως ισχύει γενικώς ότι ο άνθρωπος ανέκαθεν κινείται από μια παντοδύναμη θα έλεγε κανείς δύναμη τον πόθο αυτής της χαράς, της ζωής για να ταξιδεύει.

Ο τουρισμός γενικά δια τα ανεπτυγμένα κράτη με ισχυρές υποδομές στην υποδοχή ξένων, στην εισροή κεφαλαίων στο εθνικό εισόδημα κατέχει την πρώτη θέση.

Η Ελλάδα του φωτεινού ουρανού, της γαλανής θάλασσας, των ιστορικών αναμνησέων των υπερόχων καλλιτεχνικών μνημείων, η Ελλάδα των νέων αριστουργημάτων της χριστιανικής περιόδου των νέων πνευματικών αποκαλύψεων τους θησαυρούς, η πατρίδα μας, έχει όλα τα προσόντα, δια να καταστεί ένα από τα σπουδαιότερα τουριστικά κέντρα της γης.

Ο ουράνιος νόμος του Χριστού ενωμένος με το αθάνατο Ελληνικό ιδεώδες σε ένα υπέροχο σύμπλεγμα, δημιουργεί τα νέα μνημεία – αριστουργήματα σε όλη την επικράτεια και πέραν αυτής, βαδίζει δε ο Ελληνισμός τον δρόμο της ειρήνης, του πολιτισμού και της προόδου.

Εδώ υποδεχόμεθα τους ξένους διαφόρων φυλών και εθνοτήτων με τον αυτόν σεβασμό, εκτίμησιν και προσοχήν ως και τους ιδικούς μας.

Με την ιδιαίτεράν του γλώσσα έκαστον έθνος με την αυτήν πίστην και ελπίδα το αυτόν φρόνημα συναντώμεθα «του εξομολογήσασθε το ονόματι του Κυρίου».

Στους ιερούς αυτούς τόπους συνδεώμεθα προς αλλήλους οι άνθρωποι στενός και συναποτελούμε ένα υπερφυές σώμα και ουράνιο, του οποίου κεφαλή είναι ο Χριστός ο Κύριός μας.

Υποδεχόμενοι τους ξένους, συνενούμεθα αδελφοί και φίλοι ομοεθνείς, αλλοεθνείς και ομόπιστοι και πιστεύουμε ότι η πατρίδα μας αξίζει να μεταβληθεί εις Ιερόν Ναόν παγκοσμίου Προσκυνηματος, εις Άγιον τόπον από τον οποίον κάθε πολιτισμένος άνθρωπος θα αισθάνεται την ανάγκη να περάσει τουλάχιστον μια φοράν εις την ζωή του.

Τέλος απομένει να καταγραφεί ότι ένα σπουδαίο κεφαλαίο στην επικοινωνία του πλήθους των προσκυνητών αποτελεί και ο γραπτός έντυπος λόγος.

Στην πολυετή υπηρεσία μου είναι ασφαλώς εκατομμύρια τα αντίτυπα που κυκλοφόρησαν στα χέρια των επισκεπτών δια την ενημέρωση στις αλήθειες της πίστεως και την πνευματική τους ωφέλεια.

Ως και η αλληλογραφία των προσκυνητών ανέρχεται σε χιλιάδες επιστολές ετησίως με προσωπικά αιτήματα που ζητούν λύσεις, περιμένουν βοήθεια και κατά δύναμιν παίρνουν προσωπική απάντηση.

Δράττομαι της ευκαιρίας όπως ενώπιόν σας εκθέσω με σεβασμόν την ταπεινή μου θέση και γνώμη ότι: τα μετακινούμενα πλήθη προς τα ιερά

προσκυνήματα, τους αγιασμένους τόπους, τα Ιερά Λείψανα, τις Θαυματουργές Εικόνες, δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας τουριστικής καμπάνιας ή οργανωτικής ικανότητας τουριστικών γραφείων αλλά εσωτερική πνευματική ανάγκη, είναι κινήσεις πίστεως, του ανθρώπου προς τα ιερά και τα όσια.

Τα πλήθη των λαών μετακινούνται αναζητώντας το άγιο, το ιερό. Η ουσία δηλαδή του προσκυνήματος δεν είναι το ταξίδι ή η διαδρομή αλλά η χάρης και το έλεος του Θεού που αυτό εξασφαλίζει. Χορηγός αυτών η Αγία μας Εκκλησία. Υπό την σκέπη της και εντός του Ιερού της περιβόλου και να τρεφόμεθα και να ποιμενώμεθα. Μέγας ποιμήν όστις θεμελίωσε και εστερέωσε αυτήν εις καθίδρυμα ακαθαίρετον και αιώνιον είναι ο Κύριος υμών Ιησούς Χριστός, Σωτήρ και Λυτρωτής ημών. Αυτός παραμένει πάντοτε η ισχύς η δύναμις μας. Η φωνή Του παρήγορος, ενθαρρυντική, πάλλουσα από αγάπη εν μέσω του ζόφους που μας περιβάλλει: "εγώ ειμί ο αστήρ ο λαμπρός, ο πρωινός" Αποκ. 22.16. Υπόσχεσις μιας λαμπράς ημέρας που ανατέλλει δια τον καθένα από εμάς.!