

**Πανερωπαϊκός Μαθητικός Διαγωνισμός
της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο:
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»**

**ΚΑΤΑΛΗΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΝ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΘΕΜΑ
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ,
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ».**

8 Νοεμβρίου 2008

Αγαπητοί μας,

Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμά την Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, και αγαπητό εν Χριστώ αδελφό κ.κ. Ιερώνυμο, για το χαιρετισμό της αγάπης του τον οποίο μας μετέφερε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θερμοπυλών και επίσης αγαπητός εν Χριστώ αδελφός κ. Ιωάννης, τον οποίο και ομοίως ευχαριστούμε. Να παρακαλέσουμε, υστέρα, τον Θεοφιλέστατο όπως διαβιβάσει και δια ζώσης προς το Μακαριώτατο, και γενικότερα προς την αδελφή Εκκλησία της Ελλάδος, τα πλέον θερμά μας συγχαρητήρια και τις εκ μέσης καρδιάς ευχαριστίες μας για τη θεάρεστη αυτήν πρωτοβουλία τους να διοργανώσουν τον Πανερωπαϊκό Μαθητικό Διαγωνισμό για τον Απόστολο Παύλο.

Ιδιαίτερα μνημονεύουμε και μακαρίζουμε την ψυχή του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, ο οποίος και συνέλαβε την πρωτοποριακή αυτήν ιδέα, αλλά και εργάστηκε με πολύ ζήλο για την υλοποίηση της. Λυπούμαστε, γιατί, λόγω της γνωστής ασθένειας του, ο αείμνηστος δεν μπόρεσε τελικά να πραγματοποιήσει τον προσκυνηματικό εκείνο Διάπλουν, τον οποίο αριστοτεχνικά, και με κάθε λεπτομέρεια, σχεδίασε και στον οποίο θα συμμετείχαν τόσο ο ίδιος προσωπικά, όσο και όλοι οι διακριθέντες μαθητές και μαθήτριες. Η μνήμη του ας είναι αιώνια!

Θα ήταν παράλειψη μας, όμως, αν δεν ευχαριστούσαμε θερμά και τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του, αγαπητό μας κ. Πάνο Εγγλέζο, για τη μεγάλη τους συμβολή, αλλά και όλους γενικά – και εδώ στην Κύπρο, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη - οι οποίοι εργάστηκαν και κοπίασαν, ώστε να πραγματοποιηθεί ο Πανερωπαϊκός αυτός Μαθητικός Διαγωνισμός.

Θερμά ευχαριστούμε, επίσης, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τους αγαπητούς και εκλεκτούς ομιλητές και όλους γενικά τους συντελεστές της σημερινής και σεμνής αυτής εκδήλωσης.

Τέλος, θερμά και πατρικά συγχαίρουμε και επαινούμε και όλους ανεξάριετα τους μαθητές και τις μαθήτριες μας, που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια απευθύνουμε προς τους διακριθέντες.

Αναμφίβολα, ο Απόστολος Παύλος είναι μια κορυφαία φυσιογνωμία της Εκκλησίας μας, που έρχεται όχι από το παρελθόν ενός κόσμου που γέρασε, αλλά από το μέλλον ενός νέου και φωτεινού κόσμου, που μεταμορφώνει τον παλιό και δημιουργεί τον καινούριο «έν Χριστώ άνθρωπον». Ζει μέσα στην εποχή μας. Είναι σύγχρονος και μοντέρνος,, αφού μας λέγει πράγματα όχι απλώς επίκαιρα, αλλά επαναστατικά, καινούρια, προφητικά! Γι αυτό και η συνάντηση της Κύπρου, της Ελλάδος και της Ευρώπης μαζί του δεν είναι μια συνάντηση με μια ξεπερασμένη ιστορική προσωπικότητα, αλλά με μια διαχρονική μορφή, που γεμίζει με φως και ελπίδα τους Κυπρίους, τους Ελλαδίτες και τους Ευρωπαίους, και τους καθοδηγεί και στις πιο μεγάλες δυσκολίες που συναντούν στην πορεία τους.

Πάνω απ' όλα, το πιο σπουδαίο μήνυμα, που αντλούμε από τη ζωή και το έργο του θείου Παύλου, και το

οποίο θέλουμε να υποδείξουμε στην αγάπη σας, είναι να μην πτοούμαστε και να μη λυγίζουμε ποτέ, τόσο στην προβολή και προώθηση του εθνικού μας προβλήματος για απελευθέρωση της κατεχόμενης γης μας και δικαίωση, όσο και μπροστά στα όποια άλλα εμπόδια και δυσκολίες συναντούμε στο δρόμο μας. Άλλωστε, πολλοί πράγματι ήταν και εκείνοι που πολέμησαν τον Παύλο. Τον συκοφάντησαν, τον βασάνισαν, τον λιθοβόλησαν, τον φυλάκισαν και τέλος τον θανάτωσαν. Παρά ταύτα, ο ίδιος δεν σταμάτησε ποτέ το ιεραποστολικό του έργο, αλλά κάθε φορά συνέχιζε να κηρύττει τον ευαγγελικό λόγο με περισσότερο ζήλο, λέγοντας: «ζω δε ούκέτι εγώ, ζχλ δε εν έμοι Χριστός» (Γαλ. β', 20).

Αναμφίβολα, όλος βέβαια ο κόσμος, ιδιαίτερα όμως ως Κύπρος, ως Ελλάδα και ως Ευρώπη είμαστε προνομιούχοι και ευλογημένοι, αφού αξιωθήκαμε πρώτοι εμείς να δεχθούμε το χριστιανικό κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Καταληκτικά, τονίζουμε ότι ο θείος Παύλος, ο φιλόανθρωπος αυτός Απόστολος της αγάπης και της κατανόησης, υπήρξε πράγματι ο μεγάλος Αναμορφωτής, ο οποίος άλλαξε τον ρουν της Ιστορίας τόσο της Κύπρου και της Ελλάδος, όσο γενικότερα και της Ευρώπης. Αρκεί να σκεφθούμε, και να αναλογισθούμε, σε ποιάν κατάσταση θα βρίσκονταν σήμερα η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ευρώπη χωρίς το χριστιανικό κήρυγμα του Παύλου!

Αυτόν τον Απόστολο -τον Παύλο- τον Απόστολο της Κύπρου, της Ελλάδος και της Ευρώπης, καλούμε το λαό μας, και ιδιαίτερα τους νέους μας, να φέρνουμε τακτικά στις σκέψεις και στις προσευχές μας, αλλά και να μιμούμαστε πάντοτε τα υπέροχα του τάλαντα, τις χριστιανικές του αρετές και τα πνευματικά του χαρίσματα. Θα αποτελέσει τούτο σπουδαία συμβολή, ώστε να επικρατήσουν μια ώρα ενωρίτερα στον κόσμο η χριστιανική αγάπη, η ελευθερία, η ειρήνη και η δικαιοσύνη.

Ευχόμαστε όπως ο Θεός, διά πρεσβειών του Αποστόλου Παύλου, ευλογεί και ενισχύει όλους σας στη ζωή και στα έργα σας. Ευχόμαστε, ακόμη, όπως σύντομα χαρίσει και στη νήσο μας την ελευθερία και τη δικαίωση της, και ευδοκήσει, ώστε στην Κύπρο μας, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο, να επικρατούν πάντοτε η χριστιανική αγάπη και η ειρήνη, που κήρυξε ο Απόστολος Παύλος.

Ευχαριστούμε.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, 8 Νοεμβρίου 2008.