

**Πανερωπαϊκός Μαθητικός Διαγωνισμός
της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο:
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»**

**Ομιλία Μαθήτριας
Χριστίνα Παπανεοφύτου
Λύκειο Σολέας**

Μακαριότητα, αγαπητοί εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδας, άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί ιερείς, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι.

Εκπροσωπώντας όλα τα παιδιά που θα τιμηθούν σήμερα, θέλω να σας αναφέρω πως είναι με ιδιαίτερη χαρά, που πληροφορηθήκαμε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, που η Εκκλησία της Ελλάδας έχει προκηρύξει προς τιμή του μεγάλου Αποστόλου Παύλου.

Με αγωνία περιμέναμε αυτή τη στιγμή και οφείλω να ομολογήσω και με συγκίνηση, αφού στην προσπάθειά μας να παρουσιάσουμε ο καθένας με το δικό του τρόπο τη ζωή και το έργο του δικού μας απόστολου, του απόστολου των εθνών, έχουμε ταυτιστεί μαζί του.

Δε σας κρύβω, ότι ανακαλύψαμε ένα άγιο, που χαιρόταν όπως εμείς, έκλαιε όπως εμείς, αρρωστούσε όπως εμείς, πονούσε και πικραινόταν όπως εμείς. Ένα άγιο που έλεγε αμυνόμενος του αποστολικού του αξιώματος «σε τι διαφέρω εγώ από τους άλλους αποστόλους» και από την άλλη ταπεινωμένος «εγώ είμαι ο ελάχιστος των αποστόλων».

Είχε αδυναμίες όπως και εμείς, αδυναμίες όμως που καλύπτονταν από αυτό το κάτι άλλο που είχε, που εμείς δυστυχώς το αμελούμε. Είχε τον έρωτα με το Νυμφίο Χριστό. Και αυτό τον έκανε να φωνάζει «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμοί Χριστός».

Αυτός είναι ο Παύλος και τον ευχαριστούμε θερμά, γιατί τίμησε ιδιαίτερα τη μικρή μας πατρίδα. Ήταν ο πρώτος του σταθμός η Κύπρος και ήρθε εδώ μαζί με το φίλο και συναγωνιστή του Βαρνάβα. Περιπάτησε διασχίζοντας το νησί μέσω του Τροόδου, άφησε το αίμα και τον ιδρώτα του εδώ, αγιάζοντας κάθε σπιθαμή αυτής της γης, κάθε δέντρο και πέτρα. Ίσως αυτό, να μας καθιστά σήμερα, ακόμα πιο υπεύθυνους μπροστά στην απαίτηση των δικαίων του λαού μας,

Ευχαριστούμε θερμά την Εκκλησία της Ελλάδας και τον εκπρόσωπο της για τα δώρα αλλά και για την ευκαιρία που μας έδωσαν να ασχοληθούμε με το Μεγάλο ευεργέτη μας.

Ευχαριστούμε τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο για την όμορφη εκδήλωση καθώς και όλους τους εκλεκτούς προσκεκλημένους για την τιμή που μας κάνουν να είναι εδώ σήμερα μαζί μας.

Ευχαριστούμε τους Διευθυντές, καθηγητές και τους γονείς μας για τη βοήθεια και στήριξη τους. Ευχαριστούμε τέλος όσους συνέβαλαν για την οργάνωση αυτής της τελετής.

Υποκλινόμαστε στο μεγαλείο σου
Παύλε απόστολε και σου φωνάζουμε:
ΧΑΙΡΕ ΠΑΥΛΕ, ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΚΑΥΧΗΜΑ