

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
στη PHILOXENIA 2013 (Θεσ/νίκη, 22-24 Νοεμβρίου 2013)

[Προσφωνήσεις]

«Ξένους ξένιζε, ἵνα μὴ Θεοῦ ξένος γένη»

Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω τον Χαιρετισμό μου αυτόν με την πιο πάνω φράση, η οποία κοσμεί την προμετωπίδα του ξενώνα της Ι. Πατριαρχικής, Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου, στην Πάτμο.

Η ως άνω φράση μας υπενθυμίζει **την έννοια της φιλοξενίας**, έτσι όπως ο Ελληνισμός την βίωσε κατά την αρχαιότητα με **τον Ξένιο Δία**, και στη συνέχεια, κατά τα Χριστιανικά χρόνια, με το βιβλικό παράδειγμα της διηγήσεως της Παλαιάς Διαθήκης περί της φιλοξενίας του Αβραάμ και με την ρήση του Κυρίου, όπως αυτή διασώζεται στην Καινή Διαθήκη «**ξένος ἦμην καὶ συνηγάγετέ με**»

Συνεχίζει δε, βάσει και μίας άλλης ρήσης, αυτή τη φορά από τους Ησυχαστές Πατέρες της Εκκλησίας, που λέει: «**Φῶς μοναχῶν ἄγγελοι, φῶς ἀνθρώπων μοναχοί**», να βιώνει η Εκκλησία την φιλοξενία αυτή με την επί αιώνες ύπαρξη του διακονήματος του «**Αρχοντάρη**», του υπευθύνου δηλαδή μοναχού για την υποδοχή και φιλοξενία των επισκεπτών-προσκυνητών μιας Ι. Μονής.

Ο «**Αρχοντάρης**», λοιπόν, υποδέχεται στο «**Αρχονταρίκι**» ως ο εκπρόσωπος και οικοδεσπότης τους προσκυνητές, τους παρέχει την καλύτερη διακονία **ως Άρχων** και τους αντιμετωπίζει όλους, χωρίς εξαίρεση, ως Αρχοντες και πρόσωπα μοναδικά. Η αδιάκοπη, λοιπόν, αυτή διά μέσου των αιώνων παράδοση του λαού μας και της Εκκλησίας **στην έννοια της φιλοξενίας** αποτελεί και σήμερα για εμάς, σημείο αναφοράς και συνιστά υποχρέωση και καθήκον τήρησης αυτής σε ένα κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται επί τα χείρω, καθώς οι άνθρωποι τελικά αποξενώνονται προοδευτικά όλο και περισσότερο ο ένας από τον άλλο και βιώνουν μία παράξενη μορφή κόλασης.

Οι προσκυνηματικές περιηγήσεις της Χριστιανικής Εκκλησίας δίνουν την ευκαιρία, αφ' ενός μεν **στον φιλοξενούντα** να δείξει την αγάπη του, τον σεβασμό του και την ανοχή του στην διαφορετικότητα

του όποιου Άλλου, αφ' ετέρου δε, στον φιλοξενούμενο να μάθει να επικοινωνεί με τους συνανθρώπους του και με τον Θεό, σεβόμενος την θρησκευτική πίστη, τα ήθη και τα έθιμα του Ιερού Τόπου που επισκέπτεται, απολαμβάνοντας **την κατά Χριστόν Φιλοξενία**.

Η Εκκλησία της Ελλάδος, διά του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων (*Θρησκευτικό Τουρισμόν*), του οποίου έχω την τιμή από τον έτους 2008 να διακονώ ως Πρόεδρός του, έχει μεταξύ των άλλων και την ευθύνη της καλλιέργειας του ως άνω φρονήματος, τόσο για τους φιλοξενούντες, όσο και για τους φιλοξενουμένους. Η εργασία μας αυτή αποτελεί μία από τις πλέον βασικές δράσεις του Συνοδικού Γραφείου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αφού έχει αναφορά και στους τέσσερις βασικούς πυλώνες της ποιμαντικής εμπειρίας και διακονίας της Εκκλησίας στον ευαίσθητο αυτό χώρο, δηλαδή: α) την ανάδειξη του θρησκευτικού, και β) του πολιτιστικού πλούτου, γ) της ιστορικής μας ταυτότητας, και δ) την διαμόρφωση και οικολογικής συνείδησης.

Θα ήθελα χρόνο πολύ για να απαριθμήσω το σύνολο των ενεργειών και δράσεων του Συνοδικού Γραφείου κατά την 12χρονη παρουσία και διακονία του από της Ιδρύσεως του στην Εκκλησία της Ελλάδος. Αυτό άλλωστε έχει επιφορτιστεί και θα το κάνει φιλοτίμως και ικανώς ο αξιότιμος κ. Αθανάσιος Ραφτόπουλος, Μέλος της Επιτροπής του Συνοδικού Γραφείου, στην δική του προβλεπόμενη από το Πρόγραμμα του Συνεδρίου, εισήγηση του.

Θα μου επιτρέψετε, όμως, από όλες αυτές τις δράσεις μας να σας καταστήσω κοινωνούς **σε τέσσερις (4) μόνο**, που θεωρώ ότι αποτελούν τις πλέον ουσιαστικές για την συνέχιση των εργασιών του Συνοδικού Γραφείου μας:

α) Ο ορισμός σε κάθε μία I. Μητρόπολη της Εκκλησίας της Ελλάδος Εκπροσώπου -Υπευθύνου για θέματα Προσκυν. Περιηγήσεων, που βρίσκεται ήδη σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το αρμόδιο Συνοδικό Γραφείο, αποφεύγοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τις **μεμονωμένες και αποσπασματικές** ατυχείς τελικά, κινήσεις και αδόκιμες ίσως πρωτοβουλίες και στο χώρο της Εκκλησίας, αποδεικνύοντας και στην περίπτωση αυτή την Συνοδικότητα που απαιτείται για την όλη προσπάθεια. Ήδη, έχει

προγραμματιστεί «*Επιστημονική Ημερίδα*» για τους πιο πάνω Εκκλησιαστικούς Εκπροσώπους, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 3 Δεκεμβρίου 2013

β) Τα «*Πρωτόκολλα Συνεργασίας*» που έχει υπογράψει η Εκκλησία της Ελλάδος με φορέα υλοποίησής τους το Συνοδικό Γραφείο, με το Υπουργείο Τουρισμού της Ελλάδος και με άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες.

γ) *H ευθύνη προβολής* οπτικοακουστικού, έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού με θέμα «*Τα Βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα*», την επιμέλεια για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) των I. Μνημείων, I. Μονών και I. Προσκυνημάτων της Χώρας, καθώς και την πρόσφατη καλαίσθητη τρίγλωσση έκδοση του εντύπου με τίτλο «*Πέρα από την Ακρόπολη*» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

και δ) Η στοχευμένη επιλογή της συμμετοχής του Συνοδικού Γραφείου σε *Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού*, όπως αυτές που ήδη έγινα στη Μόσχα, το Πεκίνο, το Λονδίνο και πρόσφατα στη Σανγκάη, με σκοπό την πολιτιστική και πολιτισμική προβολή της Ελλάδος διά των Μνημείων της και την ενίσχυση, στήριξη και με κάθε τρόπο συνδρομή της ελληνικής αγοράς Τουρισμού και των Φορέων υλοποίησής τους.

Είναι γεγονός ότι πρέπει ακόμα να γίνουν πολλά, όπως π.χ. το θέμα της εξειδίκευσης των ξεναγών σε θέματα θρησκευτικού τουρισμού, η ιδιαίτερη προσοχή των Τουριστικών Γραφείων που ασχολούνται με τις θρησκευτικές περιηγήσεις, η υποδοχή από τους φιλοξενούντες, το υλικό που δίνεται σε κάθε Περιφέρεια και I. Μητρόπολη της Χώρας μας κ.λπ.

Με τις σκέψεις αυτές θα ήθελα να ολοκληρώσω τον Χαιρετισμό μου ευχόμενος εκ μέσης ψυχής και καρδίας, επιτυχία στο Έργο σας. Θα παρακολουθήσουμε μαζί με τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμ. π. Σπυρίδωνα Κατραμάδο, Γραμματέα του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος τις εργασίες του Συνεδρίου Σας, και ευελπιστούμε ότι, πάντα από κοινού, Εκκλησία και Πολιτεία, θα διακονούμε με τις ενέργειες μας τον Λαός μας και γενικότερα τον άνθρωπο, ώστε να οδηγείται σε νομές σωτηρίους. Ο Θεός να ευλογεί τα έργα και να κατευθύνει την πορεία σας. Σας ευχαριστώ.