

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ
Δ/νσις : Ι. Γενναδίου 14 – 115 21, Αθήνα Τηλ. 210-72.72.282 & 6976204429 , e-mail: fspk2008@yahoo.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(ΑΘΗΝΑ, 26 ΜΑΙΟΥ 2022)

**ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΤΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΖΗΣΕ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΕΥΣΕ Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
ΚΑΙ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ Ι.ΜΟΝΩΝ, ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ.**

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος με τις Περιοεφέρειες και με την Περιφέρεια της Ηπείρου και τους Δήμους Κονίτσης, Πωγωνίου και Πρεβέζης, πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες το πρώτο πιλοτικό ταξίδι, προβολής και ανάδειξης των Προσκυνημάτων Ηπείρου; από 20μελή Ομάδα Δημοσιογράφων ξένων και ελληνικών Δημοσιογραφικών Τουριστικών Πρακτορείων και Μ.Μ. Ενημερώσεως, με την συμμετοχή μεγάλων Τουριστικών Γραφείων από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, σε συντονισμό και συνεργασία με το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων και τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα «**ΤΑΞΙΔΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ & ΠΡΕΒΕΖΑΣ**».

Πιο συγκεκριμένα, η 20μελής Ομάδα Δημοσιογράφων, υπό την ευθύνη του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμ. κ. Σπυρίδωνος Κατραμάδου, Γραμματέως του Συνοδικού Γραφείου επί των Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως Εκπροσώπου της Ι. Συνόδου, και με οικονομικούς χορηγούς τους Δημάρχους Κονίτσης, Πωγωνίου και Πρεβέζης, επισκέφθηκε από την Παρασκευή 20 Μαΐου μέχρι και την Κυριακή 22 Μαΐου αρχικά την ακριτική Κόνιτσα και πολλά από τα ονομαστά και ιστορικά της χωριά, Ι. Μονές, Ι. Ναούς, Ι. Προσκυνήματα και άλλα τουριστικής αξίας μέρη, και ξεναγήθηκε στην ευρύτερη περιοχή που διακρίνεται για τα πολλά ιστορικά, θρησκευτικά, αγιολογικά και οικολογικά στοιχεία, και γεύθηκε την τοπική κουζίνα από τα μοναδικής διατροφικής αξίας φυτικά και ζωικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή.

Επισκέφθηκαν την Οικία που έζησε και μεγάλωσε ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, την Ι. Μονή Στομίου, όπου και το κελί που μόνασε, την Ι. Μονή Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου με την θαυματουργική Εικόνα της Παναγίας της Πωγωνιανίτισσας, το Ομώνυμο χωριό με την σπουδαία Βυζαντινή Εκκλησία των Αγ. Αποστόλων και το στρατιωτικό παρατηρητήριο και απόλαυσαν από τις τοπικές γεύσεις που είχαν ετοιμάσει για το λόγο αυτό οι λιγοστοί ακρίτες κάτοικοι.

Επισκέφθηκαν επίσης τα μοναδικής αξίας περιβαλλοντολογικά πάρκα της περιοχής, γνώρισαν κτηνοτροφικές και φυτικές - οινολογικές μονάδες που ασχολούνται με νέας μορφής βιοκαλλιέργειες, συμμετείχαν σε τοπικά πανηγύρια της περιοχής, ενώ τους δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφθούν τα τοπικά ιαματικά θερμά λουτρά της περιοχής του Αμάραντου και να ξεναγηθούν στα ειδικά σπορ που αναπτύσσονται κατά μήκος των καθαρότερων ποταμών της Ευρώπης, του Βοϊδομάτη και του Αώου.

Στη συνέχεια, από την Κυριακή 22 μέχρι και την Τρίτη 24 Μαΐου, κατευθύνθηκαν στην ιστορική και σπουδαία επίσης πόλη και περιοχή της Πρέβεζας. Επισκέφθηκαν τουριστικά, εκκλησιαστικά και πολιτιστικά αξιοθέατα της περιοχής, όπως ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Νικοπόλεως, πού ως γνωστόν αποτελεί σταθμό των Βημάτων στην Ελλάδα του Ιδρυτή της Τοπικής Εκκλησίας της Ι.Μ. Νικοπόλεως & Πρεβέζης, Αποστόλου Παύλου.

Εκ του Συνοδικού Γραφείου