

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κ.Κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 3^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σάς υποδεχόμαστε σήμερα όλους, κληρικούς και λαϊκούς, στην πρωτεύουσα και στο κρουαζιερόπλοιο με την συμβολική επωνυμία «**ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ**» της φιλοξενούσης τουριστικής επιχειρήσεως «Υ Δ Ρ Α Ι Κ Η », που ευγενώς σήμερα από τους ευσεβείς ιδιοκτήτες της, παραχωρήθηκε εξ ολοκλήρου στην Εκκλησία της Ελλάδος για την πραγματοποίηση της Πρώτης Επιστημονικής Ημερίδας που έχει οργανώσει το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος .

Η Ημερίδα αυτή απευθύνεται στα ορισθέντα ήδη Στελέχη των Ι. Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος που εργάζονται, που επιμελούνται και που φροντίζουν, σε συντονισμό με τις Κεντρικές Υπηρεσίες της Διοικήσεως της Εκκλησίας μας, το Συνοδικό, δηλαδή Γραφείο μας, για το μεγάλο θέμα της αναπτύξεως και της κατάλληλης προβολής του προσκυνηματικού, λεγομένου, τουρισμού στη πατρίδα μας.

Ίσως και να μην υπήρχε καλύτερος τόπος να συγκληθεί αυτή η ημερίδα, θέμα της οποίας είναι η ενημέρωση για την από δωδεκαετίας ίδρυση και την επιτυχή και στοχευμένη λειτουργία του Συνοδικού Γραφείου μας,

Είναι σήμερα εξόχως αναγκαία η εργασία αυτή της Εκκλησίας και οφείλει η όλη σημερινή διαδικασία, όπως φαίνεται και από την θεματολογία αυτής της επιστημονικής ημερίδας να αποβεί γόνιμη, καρποφόρα και ωφέλιμη .

Προς όλους απευθύνουμε το καλώς ορίσατε και ευχόμεθα εκ μέσης ψυχής η σημερινή ημέρα να αποβεί χρήσιμη τόσο από τις γνώσεις που θα αποκομίσετε και θα σας επιτρέψουν ελπίζουμε στη συνέχεια να τις δοκιμάσετε και χρησιμοποιήσετε στην πράξη, όσο και από την ανταλλαγή των απόψεων, των προβληματισμών και των εμπειριών που όλοι όσοι συμμετέχετε θα έχετε να καταθέσετε.

Πολύ συχνά ακούμε να χαρακτηρίζεται ο τουρισμός στον τόπο μας ως η «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδος και ίσως και να είναι η μόνη βιομηχανία που της έμεινε. Ο τουρισμός, ως έννοια, κρύβει μέσα του την διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να μετακινείται, να ταξιδεύει, να γνωρίζει, να επικοινωνεί. Περικλείει την βούληση για ξεκούραση, αναζωογόνηση, χαλάρωση και αναψυχή. Όλα αυτά είναι στοιχεία σεβαστά, που χαρακτηρίζουν τις ελεύθερες δημοκρατικές κοινωνίες, οι οποίες αναγνωρίζουν στους πολίτες το δικαίωμα να αξιοποιούν τον χρόνο και τις οικονομικές τους δυνατότητες όπως επιθυμούν, στο πλαίσιο του σεβασμού των όποιων ιδιαιτεροτήτων και χαρακτηριστικών -

εθνικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών - διακρίνουν τους τόπους που επισκέπτονται.

Από την άλλη πλευρά, οι προσκυνηματικές περιηγήσεις, ως μία άλλη ιδιαίτερη μορφή τουρισμού και μάλιστα η πιο σημαντική από τον λεγόμενο εναλλακτικό τουρισμό, ξεφεύγουν από το στενό πλαίσιο του τουριστικού μοντέλου που όλοι γνωρίζουμε. Δεν στοχεύουν απλά στην απαραίτητη αναψυχή και ξεκούραση που αναζητά εναγωνίως, πολλές φορές, ο άνθρωπος της εποχής μας, αλλά επιδιώκουν να ερεθίσουν τα πνευματικά και θρησκευτικά του αισθητήρια, καλώντας τον σε κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Αξιοποιείται έτσι και ευλογείται μια ανάγκη του πνεύματος του ανθρώπου να έρθει σε επαφή με τόπους, πρόσωπα, παραστάσεις και εικόνες, τα οποία κουβαλούν ένα ειδικό βάρος, περιέχουν θαυμαστούς συμβολισμούς και δίνουν αφορμές για έναν μοναδικό διάλογο με το παρελθόν, που συμπλέκεται εκπληκτικά με το παρόν, μεταφέροντας το άρωμα του πνεύματος και του πολιτισμού που ενυπάρχουν και διασώζονται μέσα στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησιαστική εμπειρία και βίωμα ζωής. Είναι δε, ιδιαίτερα σημαντικό, ότι σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης σαν την σημερινή που βιώνει η πατρίδα μας οι προσκυνηματικές περιηγήσεις, να «*παρουσιάζουν ανθεκτικότητα και αύξηση .σε αντίθεση με τον τουρισμό αναψυχής*»¹.

Οι προσκυνηματικές περιηγήσεις για την Εκκλησία μπορούν και οφείλουν να αποτελέσουν σήμερα μία ευκαιρία γνωριμίας όλων των χριστιανών σε όλες τις περιοχές της χώρας μας και όχι μόνο, αλλά ταυτόχρονα και τον σωστό και ενδεδειγμένο εκκλησιαστικά τρόπο, ώστε να μάθει ο καθένας μας όσα μας ενώνουν αλλά και όσα μας χωρίζουν.

Οι προσκυνηματικές περιηγήσεις παίρνουν επίσημη και θεσμική μορφή, στο πλαίσιο της Εκκλησίας της Ελλάδος, πριν ακριβώς δώδεκα χρόνια. Στα τέλη (23 Νοεμβρίου) του 2000, όταν η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας μας, έκανε δεκτή την πρόταση του Προέδρου Της, αιμνήστου προκατόχου μου Αρχιεπισκόπου Αθηνών & Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου, για την ανάγκη της δημιουργίας Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, «*ίνα αναδείξη τον θρησκευτικόν, ιστορικόν και πολιτισμικόν πλούτον, τον αποτεθησαυρισμένον εν τοις ιεροίς σκηνώμασι της πίστεως ημών, ταις ιεραίς, δηλονότι, Μοναίς και τοις λοιποίς Ιεροίς Προσκυνήμασι της Πατρίδος ημών...*»², όπως χαρακτηριστικά σημειωνόταν στο σχετικό Συνοδικό Εγκύκλιο Σημείωμα της εποχής.

Από τότε και μέχρι σήμερα, με την εμπνευσμένη και δυναμική παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, ως Προέδρου αυτού από του έτους 2008, του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμ. κ. Σπυριδώνος Κατραμάδου,

¹ Καθημερινή, 28/10/2010

² Αριθμ.3429/1594/2/1/2001

Γραμματέως, ενός αόκνου και φιλότιμου πολύτιμου συνεργάτου μας και των συνεργατών αυτών το Συνοδικό Γραφείο εστίασε σε τέσσερις (4) πυλώνες εργασίας την ιδέα των προσκυνηματικών περιηγήσεων, στην ιστορική, πολιτιστική, θρησκευτική και οικολογική προβολή και ανάδειξη, και έκανε σημαντικές και πρωτοποριακές για το χώρο μας δράσεις, όπως θα ακούσετε στην συνέχεια για αυτές από τις εισηγήσεις που θα ακολουθήσουν.

Δράττομαι της ευκαιρίας, στο σημείο αυτό, να εκφράσω εκ μέσης ψυχής, εκτός από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσόστομο αγαπητό Αδελφό μας τον οποίο εγκαρδρῶς συγχαίρω, και τις θερμές συγχαρητήριες ευχές μου, καθώς και την ευαρέσκειά μου προς την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού της χώρας και προσωπικά στην Υπουργό Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, τους Αξιοτίμους κ.κ. Αναστάσιο Λιάσκο Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Τουρισμού, Χρήστο Πάλλη, Πρόεδρο του Ε.Ο.Τ. και Παναγιώτη Λειβαδά Γ. Γραμματέα Ε.Ο.Τ, ως και τους συνεργάτες τους για την μέχρι σήμερα υποδειγματική συνεργασία Εκκλησίας και Πολιτείας και στον τομέα αυτό, που πρόσφατα μάλιστα επισφραγίστηκε με την συνυπογραφή του «**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ**».

Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ, από καρδιάς, τους διοργανωτές και τους οικονομικούς χορηγούς της σημερινής ημερίδας, καθώς και όλους εσάς που εργάζεστε και διακονείτε στον χώρο των προσκυνηματικών περιηγήσεων στις Ιερές Μητροπόλεις από τις οποίες προέρχεστε, δίδοντας έτσι με την συνολική δράση και παρουσία σας σήμερα περαιτέρω κύρος και προοπτική στο σπουδαίο αυτό πεδίο δράσης και προσφοράς της Εκκλησίας για τον τόπο μας. Είναι προφανές ότι όλοι μαζί, στα πλαίσια και του θεσμού της Συνοδικότητας που διέπει την Εκκλησία μας, μπορούμε και οφείλουμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα.

Αφού για άλλη μια φορά σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου απευθύνετε, εύχομαι πλούσια την ευλογία του Θεού στις εργασίες αυτής της Επιστημονικής Ημερίδας, υγεία σε όλους σας με το καλό να εορτάσουμε τα Άγια Χριστούγεννα και κάθε επιτυχία σε αυτή, την οποίαν άλλωστε θεωρώ βέβαιη. Με το καλό να εορτάσουμε τα Άγια Χριστούγεννα και τις άλλες εορτές του Αγίου Δωδεκαημέρου. Θα περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Σπυρίδωνα Κατραμάδο, Γραμματέα της Ιεράς Συνόδου, που ορίστηκε ως Εκπρόσωπός μου στην Ημερίδα αυτή, να με ενημερώσει για την πορεία των εργασιών και των πορισμάτων της.

Με πατρικών ευχών

Ο Αρχιεπίσκοπος

+Ο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερόνυμος