

## Εισαγωγικές παρατηρήσεις

**Στο πρώτο τμήμα της ομιλίας του, ο Μακαριώτατος, αφού υπογράμμισε ότι η περιοδική διαβούλευση, μελέτη και κυριαρχική απόφαση σε γενικότερης φύσης ζητήματα, από την αίσια έκβαση των οποίων εξαρτάται η πορεία των πραγμάτων της Εκκλησίας, αποτελεί καθήκον και χρέος κάθε Επισκόπου-μέλους της Ι.Σ.Ι., αλλά και όλων μαζί, υπενθύμισε τα όρια των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων της Δ.Ι.Σ., σύμφωνα με τις προβλέψεις του ισχύοντος Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, τονίζοντας ότι το Διαρκές Συνοδικό όργανο «ενεργεί πάντοτε ως εκπρόσωπον της Ιεραρχίας».**

Περαιτέρω, ο Μακαριώτατος επισήμανε ότι, κατά το διαρρέυσαν χρονικό διάστημα από του παρελθόντος Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, τα μεν εξαρτώμενα αποκλειστικά από τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εκκλησίας ζητήματα προωθήθηκαν και συνεχώς προωθούνται παρά τις υπάρχουσες εγγενείς δυσκολίες, τα δε απαιτούντα τη σύμπραξη της Πολιτείας παρέμειναν εν πολλοίς στάσιμα, αν και ήταν επανειλημμένες οι προσπάθειες να επιτευχθεί η αναγκαία συνεργασία με τους φορείς της κρατικής εξουσίας, «σε μία προοπτική ευπρεπούς συμπόρευσης χωρίς μειώσεις από εκατέρας πλευράς».

Παράλληλα αναφέρθηκε και στα προβλήματα που προήλθαν «άλλα από εσωτερικές μας ανθρώπινες αδυναμίες και άλλα από μικρότητες και ανταγωνιστικές τριβές» και τα οποία κάποιοι εκμεταλλεύθηκαν για να διασύρουν την Εκκλησία και να παρασύρουν το λαό σε έντονο σκανδαλισμό με στόχο την απαξίωσή Της.

Όλα όμως αυτά, κατέληξε ο Μακαριώτατος, φαίνονται μικρά και ασήμαντα μπροστά στην εκρηκτική κατάσταση που διαμορφώνεται στον κόσμο και τη χώρα μας στην αρχή της τρίτης χιλιετίας, με την αναδιατύπωση της ιστορίας της Ευρώπης, την επιβολή μίας πολιτικής που αγνοεί επιδεικτικά τη θρησκεία και τη συμβολή της στον πολιτισμό και την πρόοδο και την κρούση της θύρας της Εκκλησίας από την εκκοσμίκευση. **Η κατάσταση αυτή, σημείωσε, επιβάλλει να δούμε με καθαρό μάτι τις εξελίξεις και να εκτιμήσουμε την ανάγκη για εσωτερική συνοχή και ενότητα της Εκκλησίας.**