

**Νέοι ορίζοντες με υπεύθυνες πρωτοβουλίες κατάθεσης
αυθεντικής μαρτυρίας της Πίστης**

Στο τρίτο τμήμα της ομιλίας του, ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε αναλυτικά στις πρωτοβουλίες της Εκκλησίας προς τους ετερόδοξους και τους αλλόθρησκους, προς την Ευρώπη και προς τον κόσμο γενικότερα, όχι με πνεύμα συγκρητιστικό στο οποίο η Εκκλησία είναι σφόδρα αντίθετη και το οποίο μάχεται, αλλά με πνεύμα κατάθεσης αυθεντικής μαρτυρίας της Πίστης Της, με παρησία, χωρίς συμβιβασμούς και μειοδοσίες, καθώς η Ορθοδοξία δεν είναι κατάσταση ναρκισσισμού, αλλά καθημερινός αγώνας για κατάκτηση εν Πνεύματι και αληθεία. Υπογράμμισε μάλιστα ότι στη σημερινή μετανεωτερική εποχή, οι συνθήκες επιβάλλουν στην Εκκλησία τη στροφή Της προς τον κόσμο, όχι όμως υπό την μορφή της εκκοσμικευσης, αλλά της καθοδήγησης των ανθρώπων προς τον Θεό. Όπως είπε, όταν η Εκκλησία αποφεύγει την μετατροπή Της σε ιδεολογία και διατηρεί αλώβητο τον πνευματικό χαρακτήρα Της, τότε είναι ένα πνευματικό θεραπευτήριο που προσφέρει στο σύγχρονο άνθρωπο ερείσματα στήριξης και θεμέλια ύπαρξης.

1. Πρωτοβουλίες προς την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και το Π.Σ.Ε.

Όσον αφορά στις πρωτοβουλίες προς την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και το Π.Σ.Ε., ο Μακαριώτατος παρατήρησε ότι η Εκκλησία της Ελλάδος, που έχει δώσει αδρά δείγματα της παραδοσιακότητάς Της, ούτε διαπραγματεύεται ύποπτα τα δόγματα της Ορθοδοξίας, ούτε προδίδει τίποτε, ούτε όμως αυτοκαταδικάζεται σε πλήρη απομόνωση και περιθωριοποίηση, όπως επιδιώκουν ανεύθυνοι φονταμενταλιστές δημαγωγοί, που θέλουν να χαράσσουν γραμμές πλεύσεως και να σύρουν το σκάφος Της στην αδράνεια, την αφάνεια, την ξеноφοβία, την απόρριψη του διαλόγου και την υπονόμηση της συνεργασίας σε πρακτικούς τομείς, επιχειρώντας να σκανδαλίσουν τους πιστούς. Όσο ζω και αναπνέω και σωφρονώ, σημείωσε, δεν πρόκειται να δεχθώ ή να εισηγηθώ, όπως άλλωστε και κανένας Ιεράρχης, την αποδοχή των συμπροσευχών, τον θρησκευτικό συγκρητισμό ή τον οικουμενισμό.

Ο Μακαριώτατος, αναφερόμενος στην επίσκεψη στην Αθήνα του Γ.Γ. του Π.Σ.Ε. Δρ. Ράιζερ, επισήμανε ότι η Εκκλησία μας συζητεί και διεκδικεί πανορθόδοξως καταστατικές και θεσμικές αλλαγές στο Συμβούλιο, δηλώνοντας ευθαρσώς ότι σε περίπτωση μη υιοθέτησης των λογικών προτάσεων Της θα επανεξετάσει τη θέση Της σε αυτό. Ομιλώντας δε για την επίσκεψη Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας μας στο Βατικανό, η οποία αποφασίσθηκε με πολλή περίσκεψη, τόνισε ότι σκοπός της ήταν η διευκόλυνση της συνεργασίας με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στην Ε.Ε. και στους διεθνείς οργανισμούς, σε ηθικό, κοινωνικό και επιστημονικό επίπεδο, ενόψει των ορθομένων προβλημάτων κοινού ενδιαφέροντος (ο κίνδυνος αποχριστιανισμού της Ευρώπης, η διαφθορά, η βία και η τρομοκρατία, τα ζητήματα που γεννά η βιοϊατρική πρόκληση κ.α.).

2. Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ο Μακαριώτατος τόνισε ότι το μείζον ζήτημα είναι η ένταξη της Εκκλησίας μας στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνον αν γίνει κοινή συνείδηση στη Γηραιά Ήπειρο ότι η Εκκλησία της Ελλάδος αποτελεί συνεργάτη στην οικοδόμηση του ευρωπαϊκού οίκου. Ο οίκος αυτός δεν μπορεί, επισήμανε, να αρνείται ανιστόρητα τη Χριστιανική ταυτότητά του και εμείς, με βάση το Γραφείο της Αντιπροσωπείας μας στις Βρυξέλλες, μαζί με τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες, οφείλουμε να αγωνιστούμε και να διατυπώσουμε τις από αιώνων απαρασάλευτες αρχές που τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. έχουν υποχρέωση να λάβουν υπ' όψιν τους όταν θα συντάξουν και θα ψηφίσουν το νέο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Ενόψει αυτών των κοσμογονικών

αλλαγών, που κυφορούνται και για τις οποίες είναι ενημερωμένοι από τις κυβερνήσεις τους όλοι οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σημειώσε, **στη χώρα μας μόνο η Εκκλησία προέβη στη δημόσια διατύπωση και υποβολή απόψεων και μόνη Αυτή ενδιαφέρθηκε να ενημερώσει τον λαό και να ζητήσει τη γνώμη του**, ώστε να γίνει γνωστό τι ζητεί από την Ε.Ε.

Καταλήγοντας ο Μακαριώτατος ανέφερε ότι **η Εκκλησία της Ελλάδος, της μόνης Ορθόδοξης χώρας στην Ε.Ε., οφείλει να κάνει γνωστή την μαρτυρία Της, αλλάζοντας ταυτόχρονα τις σε βάρος Της αντιλήψεις περί δήθεν μισαλλοδοξίας και φανατισμού.**

3. Διαθρησκειακές σχέσεις

Ο Μακαριώτατος υπογράμμισε ότι **μπροστά στα νέα δεδομένα που, μεταξύ άλλων, επιβάλλουν τη συνεργασία των θρησκειών στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η Εκκλησία της Ελλάδος**, για λόγους ποιμαντικής ευθύνης, αλλά και ευρύτερης εκκλησιαστικής πολιτικής, **όφειλε να λάβει θέση, αποδεικνύοντας ότι βλέπει μακριά και προβληματίζεται ενώπιον των φαινομένων του κόσμου.** Στο πλαίσιο αυτό ανήγγειλε τη σύγκληση, τέσσερις μόλις ημέρες μετά το αποτρόπαιο τρομοκρατικό κτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Η.Π.Α., Διεθνούς Συνεδρίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών, το οποίο φυσικά ούτε την Ορθοδοξία μας απειλούσε, ούτε το συγκρητισμό εννοούσε, ούτε συμπροσευχές ή θεολογικούς διαλόγους συμπεριλάμβανε, όπως άδικα και αυθαίρετα συμπέραναν οι δήθεν αμύντορες της Πίστης μας. Το Συνέδριο, που είχε οριστεί να γίνει στις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου, ανεβλήθη τελικά, εξαιτίας των συνεχιζόμενων αιματηρών γεγονότων στην Παλαιστίνη και της συνακόλουθης μεγάλης έντασης στις σχέσεις Εβραίων και Αράβων, προκειμένου να μην μετατραπεί σε πεδίο έντονων αντεγκλήσεων.

Περαιτέρω, ο Μακαριώτατος επισήμανε την καλλιέργεια δυνατότητας σχέσεων με το Ισλάμ, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι εκκρεμεί πρόσκληση να επισκεφθεί το Ιράν σε ανταπόδοση της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της χώρας Χαταμί στην Αρχιεπισκοπή, τον περασμένο Μάρτιο.

4. Η δραστηριοποίηση της Εκκλησίας στον τομέα της Βιοηθικής

Ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε εκτενώς στο σημαντικό έργο της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Βιοηθικής, η οποία κατά το διαρρεύσαν έτος διοργάνωσε σχετικά Σεμινάρια και Ημερίδες, συνεργάστηκε με άλλες παρεμφερείς Επιτροπές, όπως αυτή της Βουλής και προετοίμασε δύο εισηγήσεις προς την Ι.Σ.Ι. για τα θέματα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και της ευθανασίας.

Όπως δε χαρακτηριστικά είπε, **η Εκκλησία μας τοποθετείται υπεύθυνα, όπως οφείλει, στα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι σύγχρονες επιστημονικές ανακαλύψεις και ενημερώνει σχετικά τους πιστούς.**