

1
ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑΝ
04.10.2021

Μακαριώτατε,

Ἡ συγκληθεῖσα καί συνελθοῦσα παροῦσα Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, ἀποτελεῖ γεγονός ἐπιπνοίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἐκπλήρωσις ἐπιθυμίας πάντων ἡμῶν πού προσήλθαμε ἀγαλομένῳ ποδί.

Ἐχει δέ ἡ παροῦσα Σύνοδος δύο χαρακτηριστικά στοιχεῖα.

Πρῶτον εἶναι Συνεδρία ὄχι διαδικτυακή, ἀλλά προσωπική. Βλέπομε πρόσωπο πρὸς πρόσωπα καί ἀκοῦμε τὴν ζῶσαν φωνήν καί αὐτό ἀποτελεῖ γεγονός εὐχάριστο καί ἐπαγωγικό.

Τὴν διαπροσωπική ἐπικοινωνία ἐπεδίωκε καί ὁ Απόστολος Παῦλος ὅπως γράφει:

''Ἐπιποθῶ γάρ ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικόν εἰς τό στηριχθῆναι καί παρακληθῆναι (Ρωμ. © ' 11)''.

''Καί ἐτοίμας ἔχω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καί ἰδεῖν. Ὑμᾶς θέλω καί οὐ τά ὑμῶν (© ' Κορινθ.)''.

Ἐδειξε ὅτι καί ἑαυτὸν ἐκείνον δεόμενον οὐκ ἐκείνους μόνον. Εἶωθε γάρ πολλῶν πιστῶν σύνοδος πλείωνα παράκλησιν καί προτροπὴν εἰς πίστιν ἐργάζεται.

Εἶπε κάποιος:

''Οἱ διαπροσωπικές ἐπαφές δέν μποροῦν νά ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ τίς ψηφιακές καί διαδικτυακές συναντήσεις''.

Εἶναι πολύ σημαντικό καί ἐπιβεβλημένο νά ἐπιστρέψωμε ὅσο γίνεται πιό σύντομα στή συνήθεια νά συναντιόμαστε ἀπὸ κοντά. Διότι ἐκτός τῶν ἄλλων ἡ ὀθόνη φέρει μεγάλη κόπωση ἐνῶ τό πρόσωπο μέ πρόσωπα γεννάει ιδέες (Κ. 20-9).

Εἶναι ἐπομένως Εὐλογία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡ διαπροσωπική ἐπικοινωνία στή σημερινή Συνεδρία.

Τό δεύτερο χαρακτηριστικό τῆς παρούσης Ἱεραρχίας εἶναι τό πλήθος τῶν θεμάτων πού προσέχει καί ὑπερέχει τό θέμα τό σχετικό μέ τὴν Ἀρχιερωσύνη.

Δώδεκα ψηφοφορίες

11 διά τήν πλήρωσιν Ἱερῶν Μητροπόλεων καί

1 ἐγγραφή εἰς τόν Κατάλογον πρὸς Ἀρχιερατεία.

Περίπτωσις πρωτοφανῆς στά χρονικά τῆς Ἱεραρχίας τό τελευταῖο καιρό.

Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον νά μᾶς φωτίση καί ἐνισχύση στίς ἀποφάσεις ἐπί τῶν εἰσηγήσεων καί στήν ἐκλογή τῶν κλητῶν καί ἐκλεκτῶν πρὸς πλήρωσιν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.

Μετά ἀπό αὐτές τίς σκέψεις σχετικές μέ τήν θεματολογία τῆς Ἱεραρχίας, ἐπιτρέψατέ μου παρακαλῶ κατά τήν συνήθειαν τῶν προσφωνήσεών μου στήν Ἱεραρχία, νά προσθέσω καί ἓνα Χρυσοστομικό λόγο πρὸς οἰκοδομήν.

Πρόκειται γιά τόν σκανδαλισμόν γιά τόν ὁποῖον γράφει:

"Ἄν εἶσαι μόνος σου καί ἄγνωστος καί ἄσημος, ἔστω καί ἄν πράξης ἄπειρα ἁμαρτήματα, θά δώσης λόγο γιά μία ψυχή, τήν δική σου καί γι' αὐτήν θά ὑποστής τήν τιμωρία. Ἄν ὅμως ἀνεβῆς σέ ἐξουσία, σκέψου πόσους ἀνθρώπους θά σκανδαλίσης καί γιά πόσους ἀνθρώπους θά τιμωρηθῆς".

Στό σημεῖο αὐτό ἄκουσε τόν Παῦλο πού λέει:

"Νά ὑπακούετε καί νά ὑποτάσσεσθε στούς προϊσταμένους σας, διότι αὐτοί θά δώσουν λόγο γιά σᾶς. Καί ἐσύ ἄν δέν χρησιμοποιοῦς τήν ἐξουσία, εἴτε κληρικός εἶσαι εἴτε λαϊκός, ὅπως πρέπει, ἀλλά σκανδαλίζεις καί ἀνοίγεις τόσα στόματα νά σέ κατηγοροῦν, ἀσφαλῶς θά τιμωρηθῆς. Ἐπιθυμεῖς τιμή καί ἐξουσία; Καί ποία ἢ εὐχαρίστησι ἀπό αὐτή τήν τιμή ὅταν σοῦ προξενεῖ τόση τιμωρία;

Καί ἓνας ἀκόμη πρόσθετος λόγος νά ἀποφεύγωμε τόν σκανδαλισμό εἶναι ἡ προειδοποίησις τοῦ Κυρίου πού μᾶς λέει:

«Ἐάν κάποιος σκανδαλίζει ἔστω καί μία ψυχή, εἶναι προτιμότερο γι' αὐτόν, νά κρεμάση μυλόπετρα στό λαιμό του καί νά καταποντιστῆ στά βάθη τῆς θαλάσσης».

Τί θά ὑποστῆ λοιπόν ἐκεῖνος πού σκανδαλίζει τόσες ψυχές, πόλεις
όλόκληρες, λαούς πολλούς, ἄνδρες, γυναῖκες, παιδιά; Θά εἶναι ἔνοχος γιά τόσο
μεγάλη τιμωρία. Ἐπομένως χρειαζόμεθα ὅλοι, ἄρχοντες καί ἰδιῶτες, κληρικοί
καί λαϊκοί, τήν Χάρι καί τήν Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, πού πλούσια μᾶς τήν εὐχεται ὁ
Παῦλος''.

Καί ὁ Χρυσόστομος καταλήγει μέ τήν προτροπή καί εὐχή:

''Ἐτά πού εἶπα γιά τό σκανδαλισμό, νά τά προσέξετε, ἀποφεύγοντας
ὅ,τι σκανδαλίζει. Εἶναι πράγματι μέγας ὁ κίνδυνος καί δι' αὐτό ἔχομε ἀνάγκη
ἀπό τήν Χάρι καί τήν Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία νά εὐχεσθε νά εἶναι σέ μένα
πολλή, ὅπως καί ἐγώ εὐχομαι νά εἶναι σέ σᾶς, ὥστε ἐγώ καί ἐσεῖς νά ἐπιτύχωμε
τά ἀγαθά πού μᾶς ἔχει ὑποσχεθῆ ὁ Θεός''.

ΑΜΗΝ