

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/νσις : Ιωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Αθήναι
Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr

Πρωτ. 2577

Αριθ.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2020

Διεκπ. 1106

Πρός
τόν Αξιότιμο
κ. Burak Özügergin
Πρέσβυ τῆς Δημοκρατίας τῆς Τουρκίας
Ἐνταῦθα

Αξιότιμε κ. Πρέσβυ,

Συνοδικῆ Ἐντολῆ καί Ἐξουσιοδοτήσῃ καί ἐπ' ἀφορμῆ πληροφοριῶν τῶν μέσων ἐνημερώσεως ὅτι ἡ **Κυβέρνηση** τῆς Τουρκίας προτίθεται νά προβεῖ στήν μετατροπῆ τοῦ σημερινοῦ μουσειακοῦ καθεστῶτος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, γιά νά καταστεῖ μουσουλμανικό Τέμενος (Τζαμί), Σᾶς γνωρίζουμε τά κάτωθι:

Ὁ Ναός τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας θεμελιώθηκε ἀπό τόν Χριστιανό Αὐτοκράτορα Ἰουστινιανό, ἐγκαινιάσθηκε τήν 27^η Δεκεμβρίου τοῦ 537 μ.Χ. καί προορίσθηκε ὡς χῶρος ἐκκλησιαστικῆς λατρείας, ἀφιερωμένος στήν Σοφία τοῦ Θεοῦ, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Πρόκειται γιά ἀριστούργημα ἀρχιτεκτονικῆς μεγαλοφυΐας καί εἶναι παγκοσμίως διάσημος ὡς ἕνα κατ' ἐξοχήν μνημεῖο τοῦ Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἡ ἀξία του παραμένει οἰκουμενική ἐπειδή ὁ Χριστιανισμός ἔχει ὑπερεθνική καί οἰκουμενική ἀκτινοβολία. Καμία μοντέρνα ἢ μεταμοντέρνα ἀντίληψη «πολυπολιτισμικότητας» δέν δημιουργήσε τό ἐν λόγω μνημεῖο, διά τοῦ ὁποῦ ἐκφράζεται μέ ἀνεπανάληπτο τρόπο ἡ χριστιανική ἀντίληψη περί τοῦ ὑπερτάτου Καλοῦ καί Κάλλους.

Φρονοῦμε ὅτι διὰ τῆς ἀνατροπῆς τῆς πολιτισμικά οὐδέτερης χρήσεως τοῦ μνημείου ὡς μουσείου, ἡ ὁποία μέ σύνεση καθιερώθηκε ὑπό τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας τό 1934, ἐπιχειρεῖται ἡ μετατροπή ἑνός χώρου πολιτισμοῦ σέ λάφυρο καί σύμβολο κατακτῆσεως.

Τυχόν μετατροπή θά ἐπιφέρει τήν ἔντονη διαμαρτυρία καί ἀπογοήτευση τῶν ἀνά τήν Οἰκουμένη Χριστιανῶν, ἐνῶ θά βλάψει ποικιλοτρόπως τήν ἴδια τήν Τουρκία.

Ἡ Ἐκκλησία ἐντός αὐτοῦ τοῦ Ναοῦ συγκρότησε πολλές Συνόδους ὑψίστης σημασίας γιά τήν χριστιανική ζωή καί πίστη.

Ἄλλωστε, καί αὐτές οἱ διασωθεῖσες, ἀρρήτου κάλλους, ψηφιδωτές ἀπεικονίσεις ἱερῶν προσώπων τῆς χριστιανικῆς πίστεως, διακηρύσσουν ἀκατάπαυστα μέ τήν σιωπή τους τόν ἱστορικό καί πνευματικό δεσμό τοῦ Ναοῦ μέ τόν Χριστιανισμό.

Εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο νά ἐπικρατήσῃ ἐκ μέρους τῆς Κυβερνήσεως τῆς γείτονος χώρας σύνεση καί σεβασμός πρὸς τόν χαρακτήρα τοῦ μνημείου, ὥστε νά λάβῃ τήν ὀρθή ἀπόφαση τῆς διατηρήσεως τοῦ status quo τῆς Ἁγίας Σοφίας, ὡς μουσειακοῦ χώρου.

Μέ τήν πεποίθηση ὅτι ἡ Δημοκρατική Τουρκική Κυβέρνηση θά ἀνταποκριθεῖ θετικῶς στό παρόν διατυπούμενο δίκαιο αἶτημα, διατελοῦμε μετ' εὐχῶν καί τιμῆς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσῃ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ὁ Ὁρεῶν Φιλόθεος