

Κωνσταντίνου Δ. Πυλαρινοῦ

ΜΑΡΤΥΡΙΑ  
γιὰ τὸ ἐπίκαιρο θέμα  
τῆς ἀξιοποιήσεως  
τῆς ἐκκλησιαστικῆς  
περιουσίας

·Αθήνα 2002



**H**’Ορθόδοξη Ἐκκλησία μας ἀντιμετωπίζει τὸν ἄνθρωπο ρεαλιστικά ὡς ψυχοσωματικὴ ἐνότητα. ’Ακολουθώντας τὴν μεγίστη τῶν ἐντολῶν «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» ἡ Ἐκκλησία διακονεῖ τὸν ἄνθρωπο μὲ κάθε τρόπο, ἔτσι ὥστε μαζὶ μὲ τὸ σωτηριῶδες πνευματικὸ καὶ ἱεραποστολικὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖ, νά βρίσκεται ἄρρηκτα συνδεδεμένο καὶ τὸ κοινωνικό τῆς ἔργο. Ἔργο προσφορᾶς στὸν πάσχοντα ἀδελφὸ καὶ συνάνθρωπο. Τὸν κάθε ἄνθρωπο.

Γιὰ τὴν ἔξασφάλιση τῶν ὑλικοτεχνικῶν μέσων ποὺ θὰ βοηθήσουν τὴν Ἐκκλησία νὰ διαδραματίσει ἀποτελεσματικὰ τὸν ὑπεύθυνο ρόλο της, τόσο στὸν κοινωνικὸ ὅσο καὶ στὸν λειτουργικὸ καὶ ἱεραποστολικὸ χῶρο, ἔχει εὐλογα προβλεφθεῖ ὁ τομέας διαχείρισης καὶ ἀξιοποίησης τῶν οἰκονομικῶν τῆς πόρων. Τομέα μὲ τὸν ὅποιον θὰ μοῦ ἐπιτρέψῃ ὁ ἀναγνώστης ν’ ἀσχοληθῶ σήμερα, παρουσιάζοντας τὸν λόγο καὶ τὸν ἀντίλογο ἐπ’ αὐτοῦ, καταγράφοντας ἐρωτηματικὰ καὶ ἀπαντήσεις.

’Αντικείμενο πολλῶν δημοσιευμάτων ὑπῆρξε τοὺς τελευταίους μῆνες τὸ σοβαρὸ θέμα τῆς λεγομένης ἀξιοποίησεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Μιᾶς περιουσίας ποὺ σὲ μεγάλο ποσοστὸ τὴν προσέφεραν μὲ δωρεὲς καὶ κληρονομίες πιστοὶ ὄρθοδοξοί Ἐλληνες, Τιρεῖς καὶ Μοναχοί, κυρίως τοὺς δεκαπέντε τελευταίους αἰῶνες τῆς ἴστορίας μας.

”Ολὴ αὐτὴ ἡ δημόσια συζήτηση γίνεται, βεβαίως, γιὰ τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα ποὺ ἀπέμειναν – ὅσα ἀπέμειναν – στὴν Ἐκκλησία, μετὰ τὴν καταλήστευσή τους, κατ’ ἀρχὴν τὴν περίοδο τῆς Βαυαροκρατίας, ἡ οποία ἔχει καὶ σήμερα τοὺς «προοδευτικούς» θιασῶτες της. Καὶ ἐν συνεχείᾳ, γιὰ ὅσα σήμερα διατηρεῖ μετὰ τὶς καταπατήσεις ἀπὸ τὸ Κράτος, τὴν Τοπικὴ Αὐτοδιοίκηση καὶ τὰ διάφορα «κυκλώματα». Δὲν ἀναφέρομαι ἐδῶ, βεβαίως, στὶς

«Καὶ τί ἔστι καρδία ἐλεήμων; Καῦσις καρδίας ὑπέρ πάσης τῆς κτίσεως· ὑπέρ τῶν ἀνθρώπων, καὶ τῶν ὁρνέων, καὶ τῶν ζώων, καὶ τῶν δαιμόνων, καὶ ὑπέρ παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶν ρέουσιν οἱ ὄφθαλμοὶ αὐτοῦ δάκρυα. Ἐκ τῆς πολλῆς καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆς συνεχούσης τὴν καρδίαν, καὶ ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίας σμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ, καὶ οὐ δύναται βαστάσαι ἥ ἀκοῦσαι ἥ ἰδεῖν βλάβην τινὰ ἥ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γινομένην. Καὶ διὰ τοῦτο καὶ ὑπέρ τῶν ἀλόγων, καὶ ὑπέρ τῶν ἔχθρῶν τῆς ἀληθείας καὶ ὑπέρ τῶν βλαπτόντων αὐτὸν ἐν πάσῃ ὥρᾳ εὐχὴν μετὰ δακρύων προσφέρει, τοῦ φυλαχθῆναι αὐτοὺς καὶ ἵλασθῆναι αὐτοῖς ὄμοιώς καὶ ὑπέρ τῆς φύσεως τῶν ἔρπετῶν ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἐλεημοσύνης τῆς κινουμένης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀμέτρως καθ' ὄμοιότητα τοῦ Θεοῦ».

Ισαὰκ Σύρου, *Τὰ εὑρεθέντα ἀσκητικά*, Λόγος ΠΑ',  
σελ. 306

