

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ 6-8 ΕΤΩΝ

ΥΠΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΜΩΡΑΪΤΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Προλεγόμενα.

Κατά τάς ἀρχὰς τοῦ 1940, ὅτε ὑπηρέτουν ὡς καθηγητὴς τῶν θρησκευτικῶν ἐν τῷ ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ ἀοιδίμου Καθηγητοῦ τῶν Παιδαγωγικῶν Ν. Ἐξαρχοπούλου Πειραιματικῷ Σχολείῳ τοῦ ἐν Ἀθήναις Πανεπιστημίου καὶ ἐν συνεχείᾳ πρὸς ἔτερας ἔρευνας ἐν τῷ αὐτῷ καὶ ἐν ἀλλοις σχολείοις τῆς πρωτευούσης ἐπὶ ζητημάτων τῆς θρησκευτικῆς ψυχολογίας τῆς μαθητιώσης νεολαίας¹, προέβην εἰς ἔτεραν ψυχολογικὴν ἔρευναν, ἀναφερομένην ἵδιαίτατα εἰς τὸν κύκλον τῶν θρησκευτικῶν παραστάσεων τῶν εἰσερχομένων εἰς τὸ Δημοτικὸν σχολεῖον μικρῶν μαθητῶν, ἀρρένων καὶ θηλέων. Εἴτα συνεπληρώθη ἡ ἔρευνα αὕτη καὶ ἐπὶ μαθητῶν τοῦ ἰδίου σχολείου, φοιτώντων εἰς τὴν Β' τάξιν τοῦ Δημοτικοῦ πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς συγκρίσεως τῶν παραστάσεων τούτων μετὰ ἐν ἕτος φοιτήσεως, ἀλλὰ καὶ χάριν παιδαγωγικῶν-διδακτικῶν σκοπῶν. Αἱ ἔρευναι αὗται, πλὴν τῆς καθαρῶς ψυχολογικῆς των σημασίας, ἔχουσιν ὡς εἰκός καὶ παιδαγωγικὴν-διδακτικὴν σπουδαιότητα, ἐπίσης δὲ παρέχουσι δεδομένα πρὸς ἐκτίμησιν τοῦ οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος διὰ τὴν μόρφωσιν θρησκευτικῶν παραστάσεων, ἢ καὶ γενικῶτερον διὰ τὴν μόρφωσιν τῆς θρησκευτικότητος κατὰ τὴν προσχολικὴν ζωὴν τοῦ παιδιοῦ.

Η μέθοδος τῆς ἔρευνης.

‘Η ἔρευνα διεξήχθη, ὡς εἴπομεν, ἐπὶ μαθητῶν τῆς Α' τάξεως τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου, ἀρρένων καὶ θηλέων, μετὰ πεντάμηνον περίπου ἀπὸ τῆς ἐγγραφῆς καὶ φοιτήσεως αὐτῶν εἰς τὸ σχολεῖον. Οἱ παῖδες οὗτοι εἶχον κατὰ τὴν ἔρευναν ἥλικαν ὑπερβάσαν μὲν τὸ θνον ἕτος συμπεπληρωμένον (χυρίως ἀπὸ 6 ἔτῶν, 2 μηνῶν καὶ 17 ἡμερῶν, ἀλλως 6:2:17) καὶ ἔξικνουμένην μέχρι τοῦ 7ου ἔτους καὶ 1 μηνὸς (7:1). ‘Η ἥλικα τῶν ἔξετασθέντων μαθητῶν ἐν τῇ Β' τάξει ἦτο, φυσικῷ τῷ λόγῳ, κατὰ ἐν ἕτος μεγαλυτέρᾳ.

‘Η ἔρευνα διεξήχθη διὰ προφορικῶν ἔρωτήσεων καὶ ὡσαύτως προφορικῶν ἀπαντήσεων, δεδομένου ὅτι οἱ μαθηταὶ τῆς Α' τάξεως ἀλλὰ καὶ τῆς ἀνωτέρας δὲν ἥδυναντο νὰ διατυπώσωσι γραπτῶς τὰς ἴδεας των. “Εκαστος

1. Πρβλ. «Ἐρευναι ἐπὶ τῆς θρησκευτικότητος τῶν μαθητῶν», Ἀθῆναι, 1936.

μαθητής ἢ μαθήτρια ἔξητάζετο, ώς εἶναι εύνόητον, κατὰ μόνας καὶ αἱ ἀπαντήσεις τῶν κατεγράφοντο ὑπ' ἐμοῦ ἀμέσως. 'Ο ἀριθμὸς τῶν ἔξετασθέντων μαθητῶν ἐν τῇ Α' τάξει ἀνήρχετο εἰς 34 (25 ἄρρενες, 9 θήλεα), ἀρκετοὺς πρὸς συναγωγὴν γενικωτέρων συμπερασμάτων καὶ πορισμάτων διὰ τὸν κύκλον τῶν θρησκευτικῶν παραστάσεων κατὰ τὴν ἡλικίαν ταύτην. 'Εκ τῆς Β' τάξεως ἔξητάσαμεν μόνον 11 μαθητὰς (7 ἄρρενες, 4 θήλεα), δεδομένου ὅτι ἡ ἔξετασις τούτων διὰ τὴν ἔρευναν θὰ εἴχε δευτερεύουσαν σημασίαν.

Αἱ τιθέμεναι ἐρωτήσεις ἀνεφέροντο εἰς τὰ κύρια πρόσωπα τῆς ἡμετέρας θρησκείας (Θεός, Ἰησοῦς Χριστός, Παναγία) καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰς ἄλλας τινὰς θρησκευτικὰς παραστάσεις βοηθητικῶς (ἄγγελοι, ψυχή, διάβολος). Αἱ ἐρωτήσεις ἐτίθεντο καθ' ἀπλούστατον τρόπον: Τί εἶναι ὁ Θεός; Τί εἶναι ὁ Χριστός; Τί ἔσυρεις γιὰ τὴν Παναγία, τοὺς ἀγγέλους; κλπ. Εἰς πολλὰς περιπτώσεις οἱ μαθηταὶ ἥσαν ἀνίκανοι νὰ δώσουν μίαν ἀπάντησιν, ίδιᾳ εἰς ἐρωτήματα ἀναφερόμενα εἰς τὴν ψυχὴν καὶ τὸν διάβολον, δεδομένου ὅτι ἡ φύσις τούτων εἶναι περισσότερον ζένη πρὸς τὴν νοητικότητα, τὰ διαφέροντα ἢ τὴν ψυχοσύνθεσιν τῶν παιδίων τῆς ἡλικίας ταύτης. Τοῦτο δμως δὲν δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς μειονέκτημα τῆς μεθόδου, δεδομένου ὅτι ἀπεβλέπομεν εἰς συναγωγὴν ὑλικοῦ διὰ στατιστικούς σκοπούς καὶ εἴχε σημασίαν τὸ ποσοστὸν τῶν διατελούντων ἐν ἀγνοίᾳ ὡς πρὸς ὡρισμένας θρησκευτικὰς παραστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Αἱ περὶ τοῦ Θεοῦ παραστάσεις.

1. Αἱ δοθεῖσαι ἀπαντήσεις ὡς πρὸς τὴν φύσιν τοῦ Θεοῦ ἥσαν ποικίλου περιεχομένου. 'Οκτὼ ἐκ τῶν ἔξετασθέντων εἴχον πλήρη, ἢ σχεδὸν πλήρη ἄγνοιαν περὶ τοῦ Θεοῦ (περίπου 19^ο%). 'Ενιότε πάλιν αἱ σχετικαὶ ἀπαντήσεις περιεῖχον ἀντιφατικὰ στοιχεῖα, π.χ. «'Ο Θεός εἶναι δίιλος... μοιάζει μὲ δύνθρωπο», ἢ ἀκόμη: «'Ο Θεός εἶναι ἔνα πνεῦμα· ἔχει καὶ κάτι γένεια μακρυά». Σχεδὸν δμως ἀπαντες οἱ ἔξετασθέντες τῆς Α' τάξεως (πλὴν τῶν ἔχόντων πλήρη, ἢ σχεδὸν πλήρη ἀγνοιαν) λαριστάνεισι τὰν θεόν τὰς ἔνας ἀνώτερον ἀνθρωπον, δηλαδὴ ἐντελῶς ἀνθρωπομορφικῶς. 'Ιδού αἱ σχετικαὶ ἀπαντήσεις:

— 'Ο Θεός εἶναι ἔνας μεγάλος ἀνθρωπος.

— 'Ο Θεός εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἀνθρωπος τοὺς κυβερνᾶ ὅλη τὴν σφαῖρα (6:8:15).

— 'Ο Θεός εἶναι ἀνθρωπος ἀθρατος, εἶναι ἀέρας! (6:7).

— 'Ο Θεός εἶναι ἔνας ἀνθρωπος, εἶναι ἄγιος (6:4:18).

— 'Ο Θεός εἶναι ἔνας ἀνθρωπος ποὺ γεννήθηκε καὶ ἀγαπάει τὸν κόσμο.

"Ἐχει ἔνα μεγάλο μάτι καὶ μὲ βλέπει (6:3:12).

— 'Ο Θεὸς εἶναι ἅγιος, εἶναι σὰν τὸν ἄνθρωπο, μόνο ποὺ δὲν φαίνεται.
— 'Ο Θεὸς εἶναι σὰν ἄνθρωπος.

— 'Ο Θεὸς ἔχει φτερά, κεφάλη, χέρια, πόδια, αὐτιὰ (περίπου 7 ἑτῶν).

— 'Ο Θεὸς εἶναι γέρος, πολὺ γέρος, ἔχει μεγάλα γένια (περίπου 7 ἑτῶν).

(Ἡ τελευταία αὕτη παράστασις διφελεται πιθανώτατα εἰς τὰς εἰκόνας, αἱ ὅποιαι παριστῶσι τὴν ἁγίαν Τριάδα καὶ τὸν Πατέρα ὡς γέροντα).

'Ανάλογοι ἀπαντήσεις ὑπάρχουν καὶ ἔτεραι (π.χ. ὁ Θεὸς μοιάζει μὲν ἄνθρωπο κ.τ.τ.).

2. Παρὰ τὸ βασικῶς ἄνθρωπινον στοιχεῖον τῶν περὶ Θεοῦ παραστάσεων τῶν παιδῶν, ὡρισμέναι ἀπαντήσεις αὐτῶν παρέχουσι τὴν ὑπόνοιαν ὅτι ἡ διδασκαλία ἀρχίζει ἐνωρὶς νὰ ἔξιδανικεύῃ πως τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν παιδικὴν φαντασίαν. 'Εν πρώτοις φαίνεται ὅτι δὲ' ὡρισμένα παιδιά ἡ παράστασις περὶ Θεοῦ εἶναι συνδεδεμένη πρὸς τὸν οὐρανὸν ἢ τοποθετεῖται ρητῶς ὁ Θεὸς εἰς τοὺς οὐρανούς. 'Εξαετὲς περίπου παιδίον εἴπεν ὅτι «ὁ Θεὸς εἶναι στρογγυλὸς» καὶ ἡ παράδοξος αὕτη παράστασις περὶ τοῦ Θεοῦ πρέπει ἵσως νὰ θεωρηθῇ ὡς συνταύτησις μετὰ τοῦ οὐρανοῦ. Φαίνεται ἐπίσης ἐξ ὡρισμένων ἀπαντήσεων ὅτι ἡ παράστασις τοῦ ἀօράτου Θεοῦ, ἀν καὶ ὑποβολιμαία καὶ πως συγκεχυμένη, δὲν εἶναι ἐντελῶς ξένη πρὸς τὴν παιδικὴν ψυχήν. Τινὲς μάλιστα χρησιμοποιοῦν καὶ τὰς λέξεις «ἀόρατος», ἢ «ἄφαντος» ἢ καὶ «ἄϋλος», ἔτεροι πάλιν ἀποφαίνονται ὅτι «ὁ Θεὸς εἶναι ἀέρας», προφανῶς διὰ νὰ ἐκφράσουν τὸ ἀόρατον αὕτου. 'Ιδού σχετικαὶ τινὲς ἀπαντήσεις:

— 'Ο Θεὸς εἶναι ἄνθρωπος ἀόρατος, εἶναι ἀέρας (6:7).

— 'Ο Θεὸς εἶναι ἀόρατος, αὐτὸς μᾶς βλέπει, ἐμεῖς δὲν τὸν βλέπομε (7).

— 'Ο Θεὸς δὲν εἶναι ἄνθρωπος, εἶναι ἀέρας.

— 'Εχει ἔνα μεγάλο μάτι καὶ μὲ βλέπει (6:4).

— 'Ο Θεὸς εἶναι ἀέρας ἀφαντος (ἐξ ἀνακοινώσεως τῆς μητρός του).

— 'Ο Θεὸς εἶναι ἀέρας, αὐτὸς μᾶς βλέπει, ἐμεῖς δὲν τὸν βλέπομε, εἶναι ἄγνος (6:8).

— 'Ο Θεὸς εἶναι στὸν καθένα στὰ μάτια του, ἀλλὰ δὲν μπορεῖς νὰ τὸν δῆς.

— 'Ο Θεὸς εἶναι ἄϋλος.

— 'Ο Θεὸς εἶναι ἔνα πνεῦμα.

— 'Ο Θεὸς εἶναι ψυχή, πῶς εἶναι δὲν ξέρω.

3. Τὴν παντοδύναμίαν τοῦ Θεοῦ ἀφ' ἐτέρου ἐκφράζουν τινὲς ὡς ἐξῆς:

— 'Ο Θεὸς μοιάζει σὰν ἔνας ἄνθρωπος ποὺ μπορεῖ νὰ τὰ κάνῃ ὅλα τὰ πράγματα· λέει μιὰ λέξι καὶ γίνονται.

— "Ο, τι θέλει κάνει.

— 'Ο Θεὸς εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἄνθρωπος ποὺ κυβερνᾷ δλη τὴ σφαῖρα (6:8:15).

— 'Ο Θεὸς εἶναι ἔνας μεγάλος Θεός (!) ποὺ δὲν λέει τὰ κάνει (6:11:15).

— 'Ο Θεὸς εἶναι ἀρχηγὸς τῆς γῆς, εἶναι στὸν οὐρανό.

— 'Ο Θεὸς (μετά τινα δισταγμὸν) εἶναι αὐτοκράτωρ!

4. Οὐχὶ σπανίως εἰς τὰς περὶ Θεοῦ παραστάσεις τῶν μικρῶν εὑρίσκομεν ἀκρίστως καὶ ὑποτυπωδῶς τὸ στοιχεῖον τῆς ἀγιότητος, μολονότι χρησιμοποιοῦν οὗτοι τὴν λέξιν «ἄγιος» ἀνευ πολλάκις σαφοῦς ἀντιλήψεως τῆς ἐννοίας, διότι ἀσαφῆς εἶναι συνήθως παρ' αὐτοῖς καὶ ἡ ἐννοία τῆς ἀμαρτίας. Ἰδού τινες ἐκ τῶν σχετικῶν ἀπαντήσεων:

— 'Ο Θεὸς εἶναι ἄγιος (6:4, 6:5:7, 7:1), ἦ, ἔνας ἀνθρωπὸς ἄγιος (6:4:18).

— Εἶναι μεγαλύτερος ἄγιος (7:1).

— Εἶναι ἄγιος ἀνώτερος (6:3:15).

5. 'Επίσης, σπανιώτερον δικαίως, χαρακτηρίζεται ὁ Θεὸς ὡς «πατέρας», ἢ ὡς «σωτήρας τοῦ κόσμου». Σχετικαὶ εἶναι καὶ αἱ ἔξῆς ἀπαντήσεις:

— 'Ο Θεὸς κάνει τοὺς κακούς ἀνθρώπους καλούς, νὰ μαθαίνουν γράμματα, νὰ γίνωνται μεγάλοι.

— 'Ο Θεὸς εἶναι 'Εκεῖνος ποὺ μᾶς κάνει νὰ εἴμαστε καλοὶ ἀνθρωποι.

— 'Ο Θεὸς εἶναι κεῖνος ποὺ μᾶς εἴπε νὰ μὴ κάνουμε ἀμαρτίες, νὰ μὴ πετάχουμε τὸ ψωμί, νὰ μὴ κοροϊδεύουμε τοὺς φτωχούς.

— 'Ο Θεὸς μᾶς κάνει καλὰ παιδιά, μᾶς δίνει φατή, ψωμί.

6. Μεταξὺ τῶν διαφόρων ἀπαντήσεων τῆς ἡλικίας 6-7 ἐτῶν παίδων εἶναι καὶ τινες, αἵτινες ἀναφέρονται εἰς τὴν δημιουργικὴν ἐνέργειαν τοῦ Θεοῦ, ὡς:

— 'Ο Θεὸς ὅλα τὰ πράμματα τά 'κανε (6:4:10).

— 'Εκεῖνος μᾶς ἔκαμε (6:8:20).

Περιέργον εἶναι ὅτι οἱ παῖδες οὐδόλως ἀναφέρονται εἰς τὴν πανσοφίαν τοῦ Θεοῦ. 'Ἐν τούτοις ἐνίστε ἀναφέρονται εἰς τὴν προέλευσιν τοῦ Θεοῦ, ἀλλ' αἱ γνῶμαι αὐτῶν ἐπὶ τοῦ προκειμένου εἶναι διάφοροι, διότι ἄλλοι μὲν λέγουν ὅτι «γεννήθηκε», ἄλλοι ὅτι «δὲν γεννήθηκε» καὶ ἄλλοι ὅτι «γεννήθηκε μόνος του». Μικρά τις μαθήτρια ἀποφαίνεται ὅτι «δὲν μοιάζει κανενὸς» (6:11:13). "Επερος ἀποφαίνεται ὅτι «ἡταν ἀπὸ τὰ παλαιέντες χρόνια» (6:4:8), ἀναφερόμενος εἰς τὸ προαιώνιον τοῦ Θεοῦ καὶ ἔτερος ὅτι «ἔνας Θεὸς μόνο ὑπάρχει».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Παραστάσεις περὶ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Θεοτόκου.

1. 'Επίσης ἡθελήσαμεν ἐν συνεχείᾳ τὰ διαιρεθέσαμεν τὸ περὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Θεοτόκου γνωρίζουν οἱ μικροὶ παῖδες καὶ δὴ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς συστηματικῆς θρησκευτικῆς διδασκαλίας ἐν τῷ σχολείῳ. 'Η τετοῖσα ἐρώτησις ἦτο γεννή: «Τί εἶναι ὁ Χριστός; Τί εἶναι ἡ Παναγία;»

'Ἐκ τῶν δοθεισῶν (προφορικῶν) ἀπαντήσεων προκύπτει ἐν πρώτοις

ότι ἔν σχετικῶς μέγα ποσοστὸν τῶν ἔξετασθέντων μικρῶν παιδῶν (περίπου τὸ 20%) οὐδεμίαν εἶχε παράστασιν περὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοτόκου καὶ οὐδεμίαν ἡδυνήθη ἐπομένως νὰ δώσῃ ἀπάντησιν.

2. 'Η γενομένη ύφ' ἥμῶν προφορικῶς ἔρευνα ἀποδεικνύει ὅτι ποικίλου περιεχομένου εἶναι αἱ παραστάσεις τῶν μικρῶν παιδῶν περὶ τοῦ Χριστοῦ. 'Η συνηθεστέρα ὅμως ἀπάντησις εἰς τὸ τεθὲν ἐρώτημα, καλύπτουσα εἰς ποσοστὸν περίπου τὸ 1/3 τῶν ἔξετασθέντων, εἶναι ὅτι δὲν εἶναι Ἰ. Χριστὸς εἶναι «παιδὶ τοῦ Θεοῦ», «γυιδὸς τοῦ Θεοῦ», ή «παιδὶ τῆς Παναγίας» ἀνευ ἄλλου τινὸς προσδιορισμοῦ. 'Εφ' ὅσον δὲν οἱ παιδεῖς συνήθως παριστάνουν διὰ τῆς φαντασίας των τὸν Θεόν ως «μεγάλον ἀνθρωπον», εἶναι φυσικὸν ὅτι καὶ ἡ περὶ τοῦ Ἰ. Χριστοῦ παράστασις αὐτῶν δὲν εἶναι διάφορος. 'Ἐν τούτοις, προφανῶς ἔξ ἐπιδράσεως τῆς σχετικῆς διδασκαλίας τῶν γονέων, ή ἔξ εἰκόνων τοῦ Σωτῆρος, σχηματίζονται ἐνίστε εἰς τὴν φαντασίαν τῶν παιδῶν εἰδικώτεραί τινες περὶ τοῦ Ἰ. Χριστοῦ παραστάσεις, ως λ.χ.:

— 'Ο Χριστὸς εἶναι ἀνθρωπὸς στὸν οὐρανό.

— 'Ο Χριστὸς εἶναι ἀνθρωπὸς ποὺ δὲν τὸν βλέπομε πουθενά, γιατὶ εἶναι πολὺ ψηλὰ καὶ δὲν φαίνεται πόσο ψηλὰ ποὺ εἶναι (συνταύτησις μὲ τὸν Θεόν).

— 'Ο Χριστὸς εἶναι σὰν καὶ μᾶς, ἀλλὰ τὰ μαλλιά του εἶναι μακρύα, δὲν φοράει σὰν τὰ δικά μας ροῦχα!

— 'Ο Χριστὸς μᾶς μιλάει, ἀλλὰ ἐμεῖς δὲν τὸν ἀκοῦμε τὶ μᾶς λέει, γιατὶ εἶναι στὸν οὐρανὸν καὶ μεῖς δὲν μποροῦμε νὰ τὸν ἀκούσωμε.

— 'Ο Χριστὸς εἶναι ἕνα παιδάκι ποὺ γεννήθηκε στὴ φάτνη. Αὐτὸ τὸ παιδάκι εὐλόγησε ὅλον τὸν κόσμο καὶ ἔγινε καλός, ποὺ ἤτανε πρὶν κακὸς ἐδῶ στὴν 'Ελλάδα!

— 'Η Παναγία γέννησε ἕνα παιδάκι ποὺ τὸ βγάλανε «'Ιησοῦς».

Κάπως περίεργος εἶναι ἡ ἀπάντησις μιᾶς μικρᾶς:

— 'Ο Χριστὸς μᾶς δίνει λεφτά!

3. 'Ἐν πολὺ μικρότερον ποσοστὸν τῶν ἔξετασθέντων ἀποδίδει εἰς τὸν Ἰ. Χριστὸν θείας ἰδιότητας, ή κάτι παραπλήσιον, ή τὸν ταυτίζει. πρὸς αὐτὸν τὸν Θεόν. 'Ιδού ἀπαντήσεις τινὲς τῆς μορφῆς ταύτης:

— 'Ο Χριστὸς εἶναι Θεὸς στὸν οὐρανό.

— 'Ο Χριστὸς εἶναι Θεός, ποτὲ δὲν σκοτώνεται!

— Εἶναι δὲ Χριστὸς δὲ Θεός καὶ δὲ παντοτεινός.

Διὰ τῶν ἐκφράσεων τούτων οἱ παιδεῖς θέλουν νὰ δηλώσουν τὴν αἰωνιότητα τοῦ Ἰ. Χριστοῦ. 'Ἐπίσης μικρὸς ἀριθμὸς παιδῶν χαρακτηρίζει τὸν Ἰ. Χριστὸν εἴτε ως «πνεῦμα», εἴτε ως «ψυχή», εἴτε ως «ἄέρα», διὰ νὰ δηλώσουν προφανῶς τὸ ἄιλον τῆς θείας Αὐτοῦ ὑποστάσεως. Συνηθέστερον δὲ Ι. Χριστὸς χαρακτηρίζεται ως «ἄγιος» κατοικῶν εἰς τοὺς οὐρανούς, ή ἀκόμη ως «δὲ μεγαλύτερος ἄγιος». 'Ἐπταετής περίπου μικρὸς εἶπεν ὅτι «δὲ Χριστὸς εἶναι σὰν τὸ Θεό, ἀλλὰ εἶναι νέος». Εἶναι ἐκεῖνος, δὲ ὅποῖος ἀπεφάνθη περὶ τοῦ Θεοῦ

ὅτι εἶναι «γέρος, πολὺ γέρος, μὲν μεγάλα γένια». "Ετεροι συγχέουν τὸν Χριστὸν πρὸς τοὺς ἀγγέλους, ἢ ἀποφαίνονται περὶ Αὐτοῦ ὅτι εἶναι εἴτε ὁ «προστάτης», εἴτε ὁ «σωτήρας» τοῦ κόσμου. 'Ἐλάχιστοι παῖδες γνωρίζουν περιστατικόν τι ἐκ τοῦ βίου τοῦ Σωτῆρος καὶ οὗτοι περιορίζονται συνήθως εἰς τὴν σταύρωσιν Αὐτοῦ:

— Οἱ Ἐβραῖοι τὸν κάρφωσαν (στὸν σταυρὸν) καὶ οἱ ἄγγελοι ἐπῆγαν καὶ τὸν πῆγαν στὸν οὐρανό.

Εἰς μικρὸς θέλων νὰ παραστήσῃ τὴν σταύρωσιν τοῦ Κυρίου, ἔξετεινε τὰς χεῖράς του λέγων:

— 'Ο Χριστὸς εἶναι ἔνα ξύλο (!) καὶ εἶναι ἔτσι.

4. 'Ως πρὸς τὴν Θεοτόκον αἱ παραστάσεις τῶν μικρῶν παίδων εἶναι κατὰ μέγα ποσοστὸν συγκεχυμέναι. 'Οπωσδήποτε πλέον τοῦ ἡμίσεος τῶν ὑποβληθέντων εἰς τὴν ἔρευναν γνωρίζουν τὴν Παναγίαν ὡς «μητέρα» ἢ «μαμά» τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. "Ἐν ποσοστὸν περίου 20% παρουσίασε πλήρη ἀνικανότητα νὰ δώσῃ περιγραφήν τινα, ἢ καὶ ν' ἀποφανθῇ τι περὶ τῆς Θεοτόκου, ὡς συμβαίνει καὶ περὶ τοῦ Ἰ. Χριστοῦ. Δύο ἐκ τῶν ἔξετασθέντων (περίου 4,5%) ἀπεφάνθησαν ὅτι ἡ Παναγία εἶναι «γυναίκα τοῦ Θεοῦ». "Ἐν σχετικῷ μικρὸν ποσοστὸν τῶν ἔξετασθέντων ἀπέδωκεν εἰς τὴν Θεοτόκον σχεδὸν θείας ἰδιότητας, ἢ τὴν θεωρεῖ περίου ὡς γυναικείαν θεότητα: 'Ιδού σχετικαὶ τινες ἀπαντήσεις:

— 'Η Παναγία εἶναι δύως καὶ ὁ Θεός, ἀλλὰ εἶναι κορίτσι μεγάλο!

— Εἶναι κι' αὐτὴ Θεὸς καὶ ἔχει τὴν ἴδια δύναμη κι' αὐτή.

— Εἶναι μετὰ τὸν Θεό.

— Εἶναι δέρας (δύως καὶ ὁ Θεός).

— Εἶναι στὸν οὐρανό, ἢ, κάθεται κι' αὐτὴ στὸν οὐρανό.

— Εἶναι ψυχὴ (δύως καὶ ὁ Χριστός).

— 'Ηταν πρῶτα ἀνθρωπος, ἀλλὰ τώρα τὴν ἔχουν σὲ εἰκόνισμα.

— Εἶναι ἀγία, ἢ «κορίτσι ἀγιο».

— Εἶναι μαμά τοῦ Χριστοῦ, ὥμορφη.

— Μᾶς, βλέπει, ἀλλὰ ζεῖται δὲν τὴν βλέπειμα. Μᾶς πιάνει (!) ἀλλὰ ἔμεις

δὲν τὴν καταλαβαίνομε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

"Ετεραι θρησκευτικαὶ παραστάσεις.

1. Τὴν περὶ Θεοῦ, Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοτόκου ἔρευναν ἔζητήσαμεν νὰ συμπληρώσωμεν καὶ διὰ τινων ἀλλων θρησκευτικῶν ἐννοιῶν, κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἡττον γνωστῶν ἐξ ἀκοῆς εἰς τοὺς μικροὺς παῖδας. Αἱ θρησκευτικαὶ αὕται παραστάσεις, ἐφ' ὃν ἐπεξετάθη ἡ ἔρευνα, ἢσαν ἡ περὶ ἀγγέλων διὰ πάντας

τοὺς ἔξετασθέντας (6-8 περίπου ἔτῶν) καὶ αἱ περὶ διαβόλου καὶ ψυχῆς διὰ τοὺς φοιτῶντας εἰς τὴν Β' τάξιν τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου (7-8 περίπου ἔτῶν), δεδομένου ὅτι αἱ τελευταῖαι αὔται ἔννοιαι εἶναι περισσότερον ξέναι εἰς τοὺς μικροὺς παῖδας.

2. Ἄδυναμίαν ἀπαντήσεως εἰς τὴν περὶ ἀγγέλων ἐρώτησιν ἐδήλωσεν τὰ 15,6 % τῶν ἔξετασθέντων. Αἱ δοθεῖσαι ἀπαντήσεις εἶναι ποικίλου περιεχομένου. Τινὲς τῶν ἔξετασθέντων δηλώνουν καὶ τὸ πῶς καὶ πόθεν ἀπέκτησαν τὰς περὶ ἀγγέλων παραστάσεις των, συνήθως ἐξ Ἱερῶν εἰκόνων (τῶν Χριστουγέννων κατὰ τὸ πλεῖστον), ἢ ἐξ ἀφηγήσεων τῶν γονέων, ἢ καὶ ἄλλων προσώπων. Δὲν συμφωνοῦν ἐν τούτοις ὅλαι αἱ ἀπαντήσεις ὡς πρὸς τὴν ἀκριβῆ φύσιν τῶν ἀγγέλων. Ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον οἱ ἄγγελοι παρίστανται ὡς ἀνθρώπους μὲ πτερά, διαμένοντες εἰς τὸν οὐρανόν, ὡς ἐκ τούτου ἀόρατοι. Εἶναι ὅντα ἀνήκοντα εἰς τὴν περιοχὴν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Κατά τινα ἀπάντησιν, οἱ ἄγγελοι δὲν εἶναι ἀνθρώποι, ἐπομένως ἄλλης φύσεως ὄντα. Διὸς νὰ δηλώσουν τινὲς ὅτι δὲν εἶναι οἱ ἄγγελοι ὄρατοι, τοὺς χαρακτηρίζουν ὡς «ἀέρα», ὡς «ψυχᾶς» κ. τ. τ. "Ετεροι πάλιν ἀποφαίνονται ὅτι διοιάζουν μὲ ἀνθρώπους. Κατ' ἄλλην ἐκδοχὴν οἱ ἄγγελοι εἶναι «ἄγιοι κατώτεροι», ἢ «μικρὰ παιδάκια» μὲ πτερά, ἢ, ὡς λέγει τις, «κάτι σὰν παιδιά ποὺ ἔχουν φτερά». Μικρὰ μαθήτρια ἀπήντησεν ὅτι οἱ ἄγγελοι εἶναι «κορίτσια τῆς Παναγίας», ἐνῶ κατ' ἄλλους τινὰς «εἶναι παιδιά τοῦ Θεοῦ». "Ετεροι προσθέτουν ὅτι εἶναι «ἄσπροι», ἢ ἔχουν λευκὰ πτερά. "Οπωσδήποτε ἡ πλειονότης τῶν ἔξετασθέντων ἐκδέχεται τοὺς ἀγγέλους ὡς ἀνθρώπινα ὄντα («εἶναι σὰν καὶ μᾶς»), μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι ἔχουν πτερά καὶ διαμένουν εἰς τὸν οὐρανόν, πλησίον τοῦ Θεοῦ, τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας. Δὲν λείπουν βεβαίως καὶ τινες περίεργοι ἀπαντήσεις, ὅπως λ.χ. ὅτι ἔχουν, πλὴν τῶν λευκῶν πτερῶν «καὶ ἔνα σὰν καπέλο στὸ κεφάλι τους» ἢ ὅτι «έπάνω στὸ κεφάλι τους ἔχουν σπίθες»!

3. Ὡς πρὸς τὸν ἀριθμόν, ἡ τὰς λοιπὰς ἴδιότητας τῶν ἀγγέλων, ἡ τὸ ἔργον, τὸ ὅποῖν οὗτοι ἔκτελοῦν, ἐδόθησαν οἰκειοθελῶς διάφοροι ἀπαντήσεις, αἱ ὅποιαι προέρχονται προφανῶς ἐκ διδασκαλίας τῶν μεγαλυτέρων, τινὲς δ' ἐξ αὐτῶν εἶναι ἐπίσης περίεργοι, ὡς λ.χ. ὅτι ὑπάρχει «ένας μεγάλος ἄγγελος καὶ πολλοὶ μικροὶ» ἢ ὅτι ὑπάρχουν μεγάλοι καὶ μικροὶ ἄγγελοι. Συνήθως οἱ μικροὶ παῖδες φαντάζονται τὸ ἔργον τῶν ἀγγέλων ὡς ἔξυπηρετικὸν τοῦ Θεοῦ (ἢ καὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Μητρὸς Αὐτοῦ). "Επομένως εἶναι «ύπηρέτες», ἢ «δοῦλοι» τοῦ Θεοῦ, ἢ «μιοιάζουν σὰν δοῦλοι». Εἰς δρισμένους μικρούς παῖδας δημιουργεῖται τοιουτοτρόπως ἡ ἀντίληψις περὶ οἰκογενείας τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸ ἀνθρώπινον σχῆμα: Θεὸς Πατὴρ — Χριστὸς «παιδὶ τοῦ Θεοῦ» — Παναγία «γυναῖκα τοῦ Θεοῦ» — ἄγγελοι «ύπηρέτες τοῦ Θεοῦ» (οἰκογενειακὴ μορφή, Σ.Κ. 7:1). Πολὺ σπανιώτερον ἀποδίδονται εἰς τοὺς ἀγγέλους ἄλλα τινὰ ἔργα, ὡς λ.χ. ὅτι «λατρεύουν τὸν Θεόν» ἐν εἰδικῇ ἔννοιᾳ, ἢ ὅτι «παίρνουν τὴν ψυχὴν καὶ πεθαίνουν οἱ ἀνθρώποι» κ.τ.τ. "Ως πρὸς τὴν προέλευσιν τῶν ἀγγέλων,

έλάχιστοι έκ τῶν ἔξετασθέντων (εἰς ἡ δύο) προσθέτουν ὅτι ὅταν μικρὰ παιδιά ἀποθυήσκουν γίνονται ἄγγελοι, ἀλλως «ὁ Θεὸς ἔχει πολλὰ ἄγγελούδια μὲ φτερά· αὐτὰ εἶναι οἱ ψυχές τῶν ἀνθρώπων ποὺ πεθαίνουν». Μικρὸς μαθητὴς ἀπεφάνθη περὶ τῶν ἀγγέλων: «Ἐχουν θαρρῶ μιὰ ζυγαριὰ καὶ ζυγίζουν τὴν καρδιὰ» (ἡ θεῖα μου μοῦ τό ‘πε’: 6:2:17).

4. Εἰς τὴν τεθεῖσαν ἐρώτησιν περὶ τοῦ διαβόλου ἀπήντησαν μόνον τὰ 55% ἐκ τῶν ἔξετασθέντων, οἱ ὑπόλοιποι (45%) δὲν ἤδυνθήσαν νὰ δώσουν τὴν παραμικρὰν ἀπάντησιν. Ἐκ τῶν δοθεισῶν ἀπαντήσεων συνάγεται ὅτι κατὰ τὸ πλεῖστον οἱ μικροὶ παῖδες φαντάζονται καὶ τὸν διάβολον ὡς ἄνθρωπον, ὀλλὰ σωματικῶς καὶ «ψυχικῶς» διάφορον τοῦ συνήθους ἀνθρώπου. Εἶναι μαῦρος καὶ ἔχει (δύο) κέρατα. Κορασίς τις ἀπεφάνθη ὅτι εἶναι «σὰν ἀνθρώπος καὶ σὰν πουλὶ» (τὸ ἤκουσεν ἀπὸ τὴν γιαγιάν της). Κατά τινα ἀπάντησιν, ὁ διάβολος «εἶναι ἔνας ἀνθρώπος ποὺ δὲν πιστεύει τὸν Θεό». Κατ’ ἄλλους ὁ διάβολος «εἶναι στὴν κόλασι», ἢ εἶναι «βασιλῆς τῆς κολάσεως» καὶ ἐν γένει «εἶναι ἔνας κακὸς ἀνθρώπος, ποὺ κάνει τοὺς ἀνθρώπους νὰ μὴ εἶναι καλοί, νὰ μὴ λένε προσευχὲς στὸν Θεὸν» κ.τ.τ. Ὁ διάβολος ἐπιζητεῖ καὶ τὸ κακὸν τοῦ ἀνθρώπου: «ΟΤΑΝ ΣΚΥΒΩ ΚΑΤΩ ΣΤὸ ΜΠΑΛΚΟΝΙ, ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΚΟΣ ΆΓΓΕΛΟΣ ΑΠὸ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΜΕ ΡΙΧΝΕΙ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΛΕΠΩ· ΕΡΧΕΤΑΙ ΧΡΥΦΔΑ» (6:4). Εἰς ἐρώτησιν πῶς τὸ γνωρίζει, εἶπεν «ἀπὸ τὸν μπαμπᾶ μου». Περίεργος εἶναι ἡ ἀπάντησις ἐτέρου μικροῦ, τὴν ὁποίαν ἤκουσεν ἐπίσης ἀπὸ τὸν πατέρα του: «Ο διάβολος εἶναι σὰν μικρόβιο, εἶναι στὴν κόλασι». Πλὴν τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μάρμης ἀναφέρονται καὶ αἱ εἰκόνες ὡς πηγαί, ἐκ τῶν δποίων ἐσχηματίσθησαν αἱ περὶ διαβόλου παιδικαὶ παραστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Γενικὰ συμπεράσματα.

1. Εἶναι δύσκολον νὰ συναγάγῃ τις ἐπαρκῶς ἀσφαλῆ συμπεράσματα ἐκ τῆς γενομένης ὡς ἀνω προφορικῆς ἔξετάσεως μικρῶν παίδων, τῶν ὁποίων καὶ ἡ γλωσσικὴ κατάρτισις εἶναι ἀκόμη ἀσχημάτιστος καὶ αἱ ιδέαι γενικῶς εἶναι συγκεχυμέναι καὶ ἀτακτοποίηται εἰς τὸ πνεῦμά των. Οἱ παῖδες ἡντ’ ἑτέρου χρησιμοποιοῦν πολλάκις λέξεις, τὰς ὁποίας ἤκουσαν συνήθως παρὰ προσώπων τοῦ οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος, ἀλλὰ τῶν ὁποίων προφανῶς ἀγνοοῦν τὴν ἔννοιαν. Ἐν τούτοις, παρὰ τὰς ἀτελείας της, ἡ ἔρευνα αὕτη ἀποκαλύπτει ἐν πολλοῖς τὸν θρησκευτικὸν παραστατικὸν κύκλον τῶν παίδων τῆς ἡλικίας 6-8 ἐτῶν καὶ δὴ τῶν ἀνηράντων κατὰ πλειονάτητα εἰς τὴν ἀστικὴν τάξην. Ἐκ τῆς ἔρευνης ταύτης διεπιστώθη ἐπίσης ἐμμέσως πόσον σημαντικὴ εἶναι ἡ ἐπίδρασις τοῦ οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος καὶ δὴ τῶν γονέων καὶ τῶν ἄλλων στενῶν συγγενῶν καὶ ἐπὶ τὴν διαμόρφωσιν τῶν θρησκευτικῶν παραστάσεων, ἡ καὶ γενικῶτερον ἐπὶ τὴν διαμόρφωσιν τῆς θρησκευτικότητος τῶν παίδων, ἔστω καὶ ἀν ἡ τελευταία αὕτη ἐμφανίζεται ὑποτυπώδης καὶ ἀνευ βάθους κατὰ τὴν πρώτην παιδικὴν ἡλικίαν.

2. Ἡ περὶ Θεοῦ παράστασις τῶν μικρῶν παιδῶν, ὡς καὶ αἱ ἔτεραι θρησκευτικαὶ παραστάσεις αὐτῶν, σχηματίζονται ἀνευ τινὸς ἀμφιβολίας τῇ συνδρομῇ τῶν ἐνηλίκων καὶ ἔνεκα τοῦ λόγου τούτου δπου ἡ τοιαύτη βοήθεια δὲν ὑφίσταται, ὁ κύκλος τῶν θρησκευτικῶν παραστάσεων εἰς τὰ μικρὰ παιδὶα εἶναι πολὺ πενιχρὸς καὶ μὲ μεγάλα κενά. Τοιουτοτρόπως ἡ παρατηρουμένη μεγάλη σχετικῶς ἀνομοιομορφία εἰς τὸν πλοῦτον καὶ εἰς τὸ ποιὸν ἔτι τῶν θρησκευτικῶν παραστάσεων παιδῶν τῆς αὐτῆς ἡ περίπου τῆς αὐτῆς ἡλικίας ἔχει εἴται κατὰ κύριον λόγον ἐκ τῶν διαφορῶν τῆς οἰκογενειακῆς καταστάσεως ἐκάστου παιδὸς καὶ δὴ καὶ ἐκ τῆς διαφόρου στάσεως ἔναντι τῆς θρησκείας, τὴν ὅποιαν λαμβάνουν οἱ γονεῖς αὐτῶν. Τὸ 20% περίπου τῶν ἔξετασθέντων παιδῶν οὐδεμίαν παράστασιν περὶ Θεοῦ, Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοτόκου εἶχε καὶ τὸ ποσοστὸν τοῦτο φρονοῦμεν διτε εἶναι ἀρκούντως σημαντικόν. Κατὰ περιέργον τρόπον ἡ ἄγνοια περὶ τῶν ἀγγέλων ἐμφανίζεται μικροτέρα κατὰ 4-4,5%.

3. Τὸ κύριον χαρακτηριστικὸν τῶν περὶ Θεοῦ παραστάσεων εἶναι ὁ κυριαρχῶν ἀνθρωπομορφισμὸς καὶ ἡ σύνδεσις τοῦ Θεοῦ πρὸς ὥρισμένον χῶρον. Οἱ παῖδες, ὡς ἄλλως τε καὶ οἱ πρωτόγονοι, ταυτίζουν συνηθέστατα τὴν εἰκόνα πρὸς τὸ εἰκονιζόμενον πρόσωπον. Παῖδες ἔχοντες ζωηρὸν φαντασίαν σχηματίζουν ἐνίστε λίαν περιέργους παραστάσεις περὶ Θεοῦ, ἀλλ' αὐται οὐδέποτε σχεδὸν ἐκφεύγουν τῆς σφαίρας τοῦ αἰσθητοῦ καὶ τοῦ ὑλικοῦ. Τοιουτοτρόπως φαντάζονται τὸν Θεὸν ἄλλοτε ὡς νέφος, ἄλλοτε ὡς ἀέρα καὶ ἄλλοτε ὡς ἀκτινοβολοῦν ἀντικείμενον (ὁ μικρὸς Gottfried Keller ἔξελαβεν ὡς Θεὸν τὸν ἐπὶ τοῦ κωδωνοστασίου λαμποκοποῦντα χρυσοῦν ἀνεμοδείκητην¹). Ο αὐτὸς μικρὸς Keller ἔταύτισεν ἄλλοτε τὸν Θεὸν πρὸς μίαν εἰκόνα τοῦ βιβλίου του παριστάνουσαν μεγαλοπρεπῆ τίγριν! "Ετερος παῖς (κατὰ τὸν αὐτὸν Kabisch) ἐπίστευσε κάποτε ὡς Θεὸν τὸν πάστορα τοῦ χωρίου του². Γενικῶς δὲν ὑφίσταται δύομορφία εἰς τὰς περὶ Θεοῦ παραστάσεις καὶ ἡ φαντασία ἐκάστου παιδός, ἢτις ποικίλει εἰς ἔντασιν καὶ πλαστικότητα, δημιουργεῖ εἰς τὰς πλείστας τῶν περιπτώσεων ἰδιορύθμους ἀνθρωπομορφικὰς καὶ ἄλλου εἴδους περὶ Θεοῦ παραστάσεις. Τοιουτοτρόπως δὲν πρέπει νὰ γενικεύεται ἡ ἄλλως τε ἐπιτυχὴς παρατήρησις τοῦ Δακοῦ Θεολόγου καὶ φιλοσόφου Jacobsen, κατὰ τὴν ὅποιαν «οἱ παῖδες πιστεύουν δχι εἰς τὸν κατ' ἴδαικώτερον τρόπον περιγραφόμενον Θεὸν τῶν ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων, ἀλλ' εἰς τὸν παντοδύναμον Θεὸν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ ὅποιος ἡγάπα τοὺς πρωτοπλάστους Ἀδὰμ καὶ Εὔαν, ἐνώπιον τοῦ ὅποιου ἀπαν τὸ ἀνθρώπινον γένος, προφῆται, βασιλεῖς Φαραὼ κλπ. οὐδὲν ἄλλο ἥσαν ἡ εὐπειθὴ ἡ ἀπειθὴ παιδία»³ κλπ. Ο κατὰ παιδικὸν τρόπον σχηματισμὸς τῆς παραστάσεως περὶ τοῦ Θεοῦ εἶναι βεβαίως δυνατὸν νὰ συντελεῖται ὡς λέγει ὁ Jacobsen εἰς πλείστας περιπτώσεις, ἀλλ' ἡ τοιαύτη γενίκευσις δὲν ἀνταποκρίνεται πάντοτε πρὸς τὴν πραγματικότητα.

1. R. Kabisch, Wie lehren wir Religion? 1923, σελ. 40.

2. "Ἐνθ' ἀν. σελ. 41.

3. Παρὸ G. Bäumler καὶ L. Dröschker, Von der Kindesseele, 1908.

Πρβλ. καὶ Δ. N. M. ρ α ἵ το ρ, Θρησκευτικὴ καὶ Ἡθικὴ ἀγωγή, 1935, σελ. 82.