

MNHMOΣYNA

Κατά τὸ ἔτος 1965 ἡ ἑλληνικὴ θεολογία συνεθρήνησε μετὰ τῆς διεθνοῦς ἐπιστήμης τὸν θάνατον πέντε ἐγκρίτων ἀλλοδαπῶν ἐπιστημόνων, τῶν ἕξης:

1. Κα σ σι α ν δ σ Β e s o b r a s o f f, Τιτουλ. ἐπίσκοπος Κατάνης καὶ Σχολάρχης τοῦ ἐν Παρισίοις Ρωσικοῦ Ἰνστιτούτου Ὁρθοδόξου θεολογίας. Γεννηθεὶς (1892) καὶ σπουδάσας ἐν Πετρουπόλει, υἱὸς Γερουσιαστοῦ, ἐκ τῶν κορυφαίων θεολόγων τῆς Ρωσικῆς διασπορᾶς, ἀσχολούμενος περὶ τὴν ἐπιστήμην τῆς Κ. Διαβήκης, συγγραφεὺς καὶ περισπουδάστων ἔργων. Ἀφωσιαμένος εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν πατριαρχεῖον, παρ' οὐ εἶχε λάβει καὶ τὸν τίτλον τοῦ ἐπισκόπου Κατάνης, διακρινόμενος διὰ τὰ φιλεληνικά του αἰσθήματα, κάτοχος δὲ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης. Περὶ αὐτοῦ ἐδημοσιεύσαμεν ἐκτενεστέραν νεκρολογίαν ἐν τῷ καθ' ἡμᾶς περιοδικῷ «Ἐκκλησίᾳ» τῆς 1-15/9/1965. Πρβλ. καὶ «Θεολογίαν» 1965, σ. 176.

2. L e v. A. Z a n d e r. Ἐγεννήθη τὸ 1893 ἐπίσης ἐν Πετρουπόλει. Υἱὸς τοῦ προσωπικοῦ ἱατροῦ τῆς οἰκογενείας τοῦ τελευταίου Ρώσου ἀυτοκράτορος Νικολάου Β'. Προοριζόμενος διὰ τὸν διπλωματικὸν κλάδον ἐσπούδασε πολιτικὰς ἐπιστήμας ἐν Πετρουπόλει καὶ ἐπειτα ἐν Χαϊδελβέργῃ φιλοσοφίαν, τὴν διποίαν καὶ ἐδίδαξε ἐν Ρωσίᾳ μέχρι τοῦ 1922, ὅτε ἀναγκασθεὶς νὰ ἐκπατρισθῇ διὰ παντὸς ἐγκατεστάθη μετὰ πολλὰς περιπετειας ἐν Πράγᾳ κατ' ἀρχὰς καὶ μετά τινα χρόνον ἐν Παρισίοις ὡς καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφίας, τῆς Παιδαγωγικῆς καὶ τῆς Συμβολικῆς ἐν τῷ αὐτόθι Ρωσικῷ Ὅρθοδόξου θεολογίας συνδεθεὶς στενώτατα μετὰ τοῦ γνωστοῦ ἐπιφανοῦς καθηγητοῦ πατρὸς Σεργίου Μπουλγάκωφ. Συγχρόνως ἀνέπτυξε σπουδαίαν δρᾶσιν ὡς γραμματεὺς τῆς Ὅρθοδόξου Ρωσικῆς διάδοσης τῆς ἐν Γενεύῃ γνωστῆς παγκοσμίου φοιτητικῆς κινήσεως ἀλλὰ καὶ δρᾶσιν θεολογικήν, ἀναφερομένην εἰς τὰς σχέσεις τῆς Ὅρθοδοξίας μετὰ τῶν ἄλλων ἐκκλησιῶν καὶ μετὰ τῆς οἰκουμενικῆς κινήσεως, ἃς συμμετέσχεν ἐνεργῶς μέχρι τοῦ θανάτου του συμβάντος λήγοντος τοῦ 1964. Συμμετέσχεν εἰς πλεῖστα φοιτητικά καὶ θεολογικά συνέδρια ἀπὸ τοῦ 1937 καὶ ἕξης. Εἶχομεν τὴν εὐτυχίαν νὰ τὸν γνωρίσωμεν προσωπικῶς τὸ πρῶτον ἐν τῷ οἰκουμενικῷ φοιτητικῷ συνεδρίῳ τῆς Θεσσαλονίκης τὸ 1930. Ἐν ἔτει 1961 ἐκπληρῶν παλαιῶν του ἐπιθυμίαν ἐπεσκέψθη καὶ τὴν Ἑλλάδα, παραμείνας ἐπὶ τινας μῆνας ἐν αὐτῇ. Τὰ κυριώτερα τῶν δημοσιευμάτων του ἀναφέρονται εἰς τὸν Δοστογέέβσκη (Τὸ πρόβλημα τοῦ ἀγαθοῦ 1946, γαλλιστί, ἀγγλιστί καὶ γερμανιστί), εἰς τὴν θεολογίαν τοῦ Σεργ. Μπουγκάκωφ (1948) καὶ εἰς τὴν οἰκουμενικὴν κίνησιν (Vision and Action 1952 καὶ γερμανιστὶ ὑπὸ τὸν τίτλον Einheit ohne Vereinigung (1959). Εἰς ταῦτα προσθετέα καὶ πολυάριθμα καὶ ποικίλα δημοσιεύματα ἐν πλείστοις περιοδικοῖς διαφόρων χωρῶν.

Κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη ἡ σχολή θητὴ συντόνως εἰς τὴν ἐπιτυχῆ διοργάνωσιν Λειτουργιῶν 'Ἐβδομάδων ἐν Παρισίοις.

3. Πρωτοπρεσβύτερος Στέφανος Τσαγκώφ. Καθηγητὴς τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου ἐν τῇ Θεολογικῇ Ἀκαδημίᾳ τῆς Σόφιας. Μέλος τῆς Βουλγαρικῆς Ἀκαδημίας τῶν ἐπιστημῶν. Διδάκτωρ τῆς Θεολογίας τῶν Πανεπιστημίων Ἀθηνῶν, Βερολίνου καὶ Ὀξφόρδης. Ἀντιπροσώπευσε τὴν Βουλγαρικὴν Ἐκκλησίαν ἐν ἀπασι τοῖς οἰκουμενικοῖς συνεδρίοις ἀπὸ τῆς Γενεύης (1920) μέχρι τοῦ Ἐδιμβούργου (1937). Ἐπίσης μετέσχε τοῦ τε ἐν 'Αθήναις Α' Συνεδρίου Ὅρθοδόξου θεολογίας (1936) καὶ τῆς Α' Πανορθοδόξου

Διατοκέψεως ἐν Ρόδῳ (1961). Συνέγραψε πολυάριθμα θεολογικὰ συγγράμματα, δύο τὰ σπουδαιότερα εἶναι τὰ ἔξι: Das Orthodoxe Christentum des Ostens (1928). Die Verfassung der Bulgarischen Kirche, Die Verwaltung der Bulgarischen Kirche, Nation Kirche und Welt. 'Η Ὁρθόδοξος Βουλγαρικὴ Ἐκκλησία ἀπὸ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς μέχρι 1939. Σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. Θέσις καὶ δργάνωσις τῶν διαφόρων Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Μετάφρασις καὶ ἐπεξεργασία τῶν ἱ. κανόνων ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῶν Στεφάνωφ καὶ Τσάνεφ (εἰς δύο τόμους) κ.π.ἄ. Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ.

4. *W i l h e l m M i c h a e l i s*. Τακτικὸς καθηγητὴς τῆς Ἐρμηνείας τῆς Καινῆς Διαθήκης ἐν τῇ θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βέρνης ἀπὸ τοῦ 1928.

'Ἐγενήθη τὸ 1896 ἐν Darmstadt. 'Εσπούδασεν ἐν τῇ θεολογικῇ σχολῇ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βερολίνου, ὃπου διετέλεσε καὶ βοηθός τοῦ σεμιναρίου τῆς K. Διαθήκης ὑπὸ τὸν γνωστὸν καθηγητὴν Ad. Deissmann. 'Τριηγήτης τῆς K. Διαθήκης αὐτοῦ τὸ 1923. Τὸ 1930 ἐκλήθη ὑπὸ τῆς θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βέρνης ὡς διάδοχος τοῦ Καθηγητοῦ Hadorn ἐν τῇ ἔδρᾳ τῆς Ἐρμηνείας τῆς K. Διαθήκης. Εἴχομεν τὴν εὐτυχίαν νὰ τὸν γνωρίσωμεν τὸ πρῶτον ἐν τῇ I Ostwestliche Theologen Konferenz τοῦ Novisad τὸ 1929, ὃπου προεδρεύοντος τοῦ μακαρ. ἐπισκόπου Εἰρηναίου καὶ ὑπὸ τὴν ἐπιστημονικὴν διεύθυνσιν τοῦ καθηγητοῦ M. Dibelius ἐμελετήθησαν ἀπὸ κοινοῦ τὰ προβλήματα τῆς πρὸς Φιλιππίσιον ἐπιστολῆς τοῦ Ἀπ. Παύλου. Τὸ δὲ ἐπόμενον ἔτος συνειργάσθημεν μετ' αὐτοῦ ἐν τῇ II Ostwestliche Theologen Konferenz ἐν τῇ Διαπραγματεύσει τῶν προβλημάτων τῆς πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολῆς, προεδρεύοντος τοῦ παλαιοκαθολικοῦ ἐπισκόπου Βέρνης μακαρίου καθηγ. Ad. Küry καὶ διευθυντοῦ τῆς συζητήσεως πάλιν τοῦ κ. Dibelius.

Μετὰ μεγάλης δὲ χαρᾶς συνήντησαμεν αὐτὸν ἐν Βέρνη τὸ 1948 μετὰ τοῦ κ. I. Καλογήρου, ἵνα συνεργασθῶμεν μετ' αὐτοῦ ἐν τῇ Societas Studiorum Novi Testamenti πάλιν ἐν Βέρνη τὸ 1962.

Τὰ κυριώτερα τῶν πολυαριθμῶν δημοσιευμάτων τοῦ εἶναι: 'Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς Φιλιππήσιον ἐπιστολήν, αἱ παραβολαὶ τοῦ Κυρίου (δύο τεύχη), Μετάφρασις μετὰ σχολίων τῆς K. Διαθήκης (δύο τεύχη) Zur Engelchristologie im Urchristentum, Πρακτικὴ ἐρμηνεία τοῦ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου, Die Versöhnung des Alls (Περὶ ἀποκαταστάσεως τῶν πάντων). Das Ältestenamt der christl. Gemeinde καὶ προπαντὸς ἡ μεγάλη καὶ παρὰ τὸν ὄγκον τῆς εἰς γ' ἔκδοσιν τὸ 1961 ἐντὸς διλγῶν σχετικῶς ἐτῶν ἐκδοθεῖσα «Ἑσταγωγὴ εἰς τὴν K. Διαθήκην», συντηρητικῶρα τῆς τοῦ συγχρόνου τοῦ ρωμαιοκαθολικοῦ καθηγητοῦ A. Wickenhauser, ὡς εἴχομεν παρατηρήσεις κρίνοντες ἀπὸ τῶν στηλῶν τῆς «Θεολογίας» ἀμφότερα τὰ ἔργα. Εἶναι δὲ πολὺ λυπηρόν ὅτι ὁ σχετικῶς πρόσωρος θάνατος τοῦ ἀνδρὸς ἐστέρησε τὴν ἐπιστήμην τῆς K. Διαθήκης ἐνδὲ τῶν διαπρεπεστέρων συγχρόνων ἐκπραστῶν αὐτῆς. Η μάκην αὐτοῦ θὰ παραμείνῃ ὥπλον τονίσαντα ἡρά τον ἢ ποιητὴν ταῦτην.

5. *S é v e r i e n S a l a v i l l e*. Διαπρεπὴς βυζαντινολόγος ἐρευνητὴς καὶ θαυμαστῆς τῶν ἀνατολικῶν λειτουργιῶν. 'Ανήκων εἰς τὸ τάγμα τῶν Ἀσομψιονιστῶν ἐιργάσθη ἐπὶ πολλὰ ἔτη ὡς καθηγητὴς καὶ διευθυντὴς θεολογικῶν ἰδρυμάτων ἐν Ρώμῃ καὶ Κωνσταντινούπολει, ὃν συγχρόνως καὶ μέλος διαφέρων ἀκαδημαϊῶν, ἀπὸ δὲ τοῦ 1948 ἡγετὸς τημήματος Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου Βυζαντινῶν σπουδῶν, ὡπερ ἰδρυσεν ἐν Ψυχικῷ ἐφοδιάσας αὐτὸς διὰ πλούσιας καὶ σπουδαιοτέτης βιβλιοθήκης, ὅπου οἱ "Βαλληνὲς ἐπιστήμονες" ήσαν λιαντέρως εὐπρόσδεκτοι. Τὰ σπουδαιότερα τῶν ἔργων του ἡσαν: Liturgies Orientales (Paris 1932), μεταφρασθὲν καὶ ἀγγλιστὶ τὸ 1938, Notes de topographie Constantinopolitaine (1910), Karantaniidika: Bibliographie d' ouvrages en Turc imprimés avec des caractères Grecs en collaborabun avec E. Dalleggio, ἔκδοσις τοῦ Γαλλ. Ἰνστιτούτου τῶν Ἀθηνῶν (1958), ὡπερ παρουσίασε καὶ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ Ἀκαδημίᾳ. Προσωπικό-

της ίδιαιτέρως συμπαθής παρά τοῖς δρθιοδόξοις θεολόγοις καὶ βυζαντινολόγοις. Χαρακτηριστικὸν τῶν φιλορθιοδόξων καὶ φιλοελληνικῶν αἰσθημάτων του παραμένει ἀρθρίδιόν του δημοσιευθὲν ἐν ἀθηναϊκῇ ἐφημερίδι ἐν εἰδει διαθήκης του, ὅπερ δ ἀναγνώστης εὑρίσκει ἐν τῷ *Messager d' Athènes* τῆς 5)11)1965, ὃς ἐπιστέγασμα σχετικοῦ ἀρθρου ἀφωσιωμένου φίλου καὶ γραμματέως, τοῦ κ. Εὐγενίου Δαλεξίου.

Περὶ τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἔργου ὁ ἐνδιαφερόμενος ἀναγνώστης ἀς συμβουλευθῆ τὸν V. L a u r e n t, Le R. P. S. Salaville et l'Orient Chrétien ἐν Revue des Études Byzantines Paris 1958 σελ. 8 καὶ τῶν G. N o w a c k καὶ R. J a n i n, Mélanges Salaville.

Κοὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου αἰωνίᾳ θὰ παραμείνῃ ἡ μνήμη, πρὸς τοῖς ἄλλοις, καὶ μεταξὺ τοῦ δρθιοδόξου ἐπιστημονικοῦ κόσμου.

II. I. Μπρατσιώτης.