

Η ΕΝΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΞ ΕΠΟΨΕΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ*

(Μετάφρασις ἐκ τοῦ γερμανικοῦ πρωτούπου)

Γ Π Ο
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Ι. ΚΟΝΙΔΑΡΗ
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Θεμελιώδους σημασίας (διὰ τὸ ἡμ. θέμα) εἶναι «ἡ Συμβολὴ τῆς Ὁρθοδόξου Ἀντιπροσωπείας» ἐν Ν. Δελχὶ (1961), ἐπιδοθεῖσα εἰς τὸ «Τμῆμα τῆς Ἐνότητος» (Sektion: Unity). Τοῦτο ἐδημοσιεύθη τὸ πρῶτον, ἀγγλιστὶ καὶ ἑλληνιστὶ ὑπὸ τοῦ γράφοντος, ἐν τῇ «Θεολογίᾳ» (1962).

α) Τὸ κείμενον τὸ διανεμένον εἰς τὰ μέλη τοῦ Τμήματος τὴν 1ην Δεκεμβρίου 1975, ἐμφανίζει σύγχυσίν τινα, ἐν σχέσει δὲ πρὸς τὸ κείμενον τὸ περιεχόμενόν εἰς τὰς σχετ. σελίδας τοῦ Βιβλίου τῶν ἔργασιῶν (Arbeitsbuch: Nairobi 1975) τῆς Ε' Γεν. Συνελεύσεως τοῦ Π.Σ.Ε. δὲν εἶναι καλλίτερον**.

Τὸ πρόβλημα, ὅπερ τίθεται πρὸς τὸν ἀναγνώστην, εἶναι τὸ ἐπόμενον:

“Οταν δ λόγος — ἐν τῷ νέῳ σχεδίῳ κειμένου — εἶναι περὶ τῆς Ἐκκλησίας, τότε ἐρωτάται: ποία εἶναι αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία, διότι ἡ ἐμπειρία μας, ἡ πραγματικότης, εἶναι ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι χωρισμένος εἰς Ἐκκλησίας (Ὁρθόδοξον, Ἀνατολικάς, Ρωμαϊκήν, Ἀγγλικανικὴν καὶ Προτεσταντικὰς

* Σημείωμα ἐπιδοθὲν εἰς τὸ Β' τμῆμα (II Sektion) τῆς ἐν Nairobi τῆς Kenya Ε' Γεν. Συνελεύσεως τοῦ Παγκοσμίου, Συμβ. Ἐκκλησιῶν ὑπὸ τοῦ μέλους τῆς Ὁρθοδόξης Εκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, καθηγητοῦ Γεράσιμου Ι. Κονιδάρη, καὶ μέλους τῆς Ἐπιτροπῆς Πλευρᾶς καὶ Τάξεως καὶ ἐκπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας. Τὸ σημείωμα ἐπεδόθη καὶ εἰς τὸν Διευθυντὴν τῆς Γραμματείας «τῆς Πλευρᾶς καὶ Τάξεως» τοῦ Π.Σ.Ε.

** Μὲ τὰς εἰς τὴν II Sektion παρεμβάσεις τοῦ Σεβ. Αὐστραλίας, τοῦ Σεβ. Ἐλσινίου τοῦ πατρός καὶ συναδέλφου κ. Ρωμανίδου, τοῦ κ. Νησιώτη τοῦ γράφοντος κ. &c. τὸ τελικὸν κείμενον, ὑποβληθὲν εἰς τὴν Συνέλευσιν, μόλις τὴν 10ην Δ/βρίου, ἥτοι τὴν τελευταίαν ἡμέραν (λίγων χαρακτηριστικῶν) τῶν συνεδριῶν αὐτῆς, ἐβελτιώθη καὶ ἔγινεν ἀνεκτόν. “Ομως διὰ τοῦτο πρέπει νὰ ὑποστῇ νέαν χριτικὴν βάσανον ἐκ μέρους τῶν Ὁρθοδόξων. Προέτεινα εἰς τὴν Ι. Σύνοδον τὴν μετάφρασιν τοῦ κειμένου, ὅπερ εὑρίσκεται πρὸς ἐκτύπωσιν, διὰ τὴν ὅλην Ε' Γεν. Συνέλευσιν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Nairobi τῆς Kenya.

Τῆς καταθέσεως προηγήθη διεξοδικὴ συζήτησις εἰς τὴν Ὑποεπιτροπήν, ἡς προήδρευσεν διὰ R. Nelson, πρεσβύτερος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐργασίας. Ἐκεῖ διετύπωσα τὰς γνώμας μου διὰ μακρῶν παρεμβάσεων.

Βιβλιογραφία: Καρμίρη Ιω., Ὁρθόδοξος Ἐκκλησιολογία. Τόμος Ε' τῆς Δογματικῆς, Ἀθῆναι 1973.

‘Ομολογίας καὶ παραφυάδας). “Οταν δὲ λόγος γίνεται περὶ Ἐκκλησιῶν, τότε ἔρωτάται: ποῖαι εἶναι αὕται;

β) ’Εν τῇ Ὁρθοδόξῳ (Καθολικῇ) Ἐκκλησίᾳ αἰσθανόμεθα καὶ κατανοοῦμεν τὴν Ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ‘Ἐν δὲ τῇ αὐτῇ Οὐσίᾳ, διότι πρόκειται περὶ Ἐνότητος ἐν τῇ ταυτότητι (Identitätseinheit), καὶ οὐχὶ Ἐνότητος ὅμοσπόνδων Ἐκκλησιῶν, ἀλλ’ Ἐνότητος ἐν ἑσωτερικῇ δομῇ (Struktureinheit), ὑφισταμένην ἀπὸ τῶν πρώτων αἰώνων τοῦ Χριστιανισμοῦ, δτε αἱ ἐπισκοπικῶς συντεταγμέναι Ἐκκλησίαι ἀπετέλουν Ἐνότητα. Αὗται ἀπετέλουν Ἐνότητα διότι ἐκυριάρχει ἐν αὐταῖς Ἐνότης ἐν τῇ πίστει, ἐν τοῖς θεμελίοις τοῦ Πολιτεύματος — (ἥ συνοδικότης ἀπετέλει οὐσιαστικὸν σημεῖον) —, ἐν τῇ λατρείᾳ, χωρὶς ὅμοιομορφίαν καὶ εἰς τὸ θήσος. Αὕτη ἡ Ἐνότης εἶχεν ὡς ἐπακόλουθον κοινωνίαν τῆς Θείας Εὐχαριστίας, δι’ δὲ καὶ αὕτη ἀπετέλει προϋπόθεσιν διὰ τὴν Καθολικότητα ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν.

γ) Ἡ Ἐνότης αὕτη παρουσιάζει τὴν Ἐνότητα τοῦ Σώματος Χριστοῦ, δπως κατὰ τοὺς πρώτους αἰώνας, εἰς τὰ μυστήρια. “Ομως ἡ ἐγκυρότης τῶν μυστηρίων ἔχει ὡς προϋπόθεσιν τὸ ἐπισκοπικὸν λειτουργημα, ὡς τὴν πληρότητα τῆς Ἱερωσύνης τῆς Ἐκκλησίας, ἥτις δεικνύει ἀδιάκοπον Συνέχειαν (Kontinuität), διὰ τῶν Ἀποστολικῶν διαδοχῶν (μαρτυρία τοῦ Ἡγησίτηου, Εἰρηναίου, Ἰππολύτου, Εύσεβίου 1,1 «διαδοχὴ τοῦ Ἀποστόλων»), αἵτινες τὴν βεβαιώνουν καὶ τὴν ἐξασφαλίζουν.

δ) Διαδοχὴ τῶν Ἀποστόλων καὶ ἀποστολικὸν κήρυγμα καὶ «ακθιστάναι» ἐν τῇ Θ. Εὐχαριστίᾳ (Λειτουργία μετὰ δύο ἐπικλήσεων τοῦ Ἡγ. Πνεύματος ἐν Τριάδι), ἀποτελοῦσι θεμελιώδη συστατικὰ στοιχεῖα τῆς Ἐνότητος ταύτης, ἐν ᾧ ἡ Ἱεραρχία ἐξασφαλίζει, ἔνεκα τῶν ἐν λόγῳ στοιχείων, τὴν παρουσίαν τοῦ Ἡγ. Πνεύματος.

ε) “Ἐνεκα τοῦ λόγου τούτου ἐπέτυχεν ἡ Ἐκκλησία, ἵνα, ἐν τῷ ρεύματι τῆς Γραμματείας τοῦ Γνωστικισμοῦ τοῦ Β’ αἰώνος, συγκροτήσῃ τὰ βιβλία τῆς Κ. Διαθήκης εἰς «Κανόνα» καὶ ἀνακηρύξῃ τοῦτο.

στ) Ἡ παρὰ δοσὶς, ὡς περιεχόμενον καὶ μέσον τῆς Συνοδικότητος — κοινωνίας τῶν ἐπισκόπων, οἵτινες ἀπετέλουν κοινωνίαν τῆς Θ. Εὐχαριστίας, ἐπέτρεψεν τοῖς ἐπισκόποις, τῆς ἐν λόγῳ ἐποχῆς τοῦ ἀγῶνος, νὰ καθορίσωσι μὲ ίστορικὴν συνείδησιν τὴν Ἀποστολικὴν παράδοσιν, ἐν πίστει, ἐν τοῖς βιβλίοις τῆς Κ. Διαθήκης, δι’ ὃν ἐσχημάτισαν τὸν Κανόνα τῆς πίστεως. Τοῦτο παρουσιάσθη ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας, ὡς τὸ βιβλίον περὶ τῆς Ἀποκαλύψεως τῆς ἀληθείας: περὶ τοῦ Θεοῦ ἐν Τριάδι, περὶ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος καὶ περὶ τῆς σωτηρίας καὶ ἐν τοῖς ἐσχάτοις.

ζ) Τὴν εὐθύνην διὰ τὰ γεγονότα ταῦτα ἔφερον καὶ φέρουν οἱ διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων, οἱ ὅποιοι ἐγγυῶνται τὴν ἀσφαλῆ ἐν τῇ ἀληθείᾳ κοινωνίαν τῶν Ἀγίων καὶ τὴν Καθολικότητα ἑκάστης τοπικῆς Ἐκκλησίας. Τοῦτο ἀποτελεῖ ὑποχρέωσιν τοῦ λειτουργῆματος αὐτῶν.

'Η ένότης τῆς Ἑκκλησίας ἐν τῇ Εὐχαριστίᾳ καὶ τῷ ἐπισκόπῳ, ώς προεστῶτα καὶ ποιμένα τῆς κατὰ τόπον Ἑκκλησίας, εἶναι οὐσιαστικὴ ἔνότης*.

η) "Ενεκα τούτου εἶναι ἀδύνατος ἡ ἀποδοχὴ τῆς intercommunio. 'Ἐν τούτῳ ίσταμεθα ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τῆς ἀρχαίας Καθολικῆς Ἑκκλησίας, ἡ ὅποια παρουσιάζει μίαν κάθετον καὶ δριζοντίαν ἔνότητα. Αὕτη ἐδράζετο ἐπὶ τῆς ταυτότητος τῆς διδασκαλίας καὶ τοῦ πολιτεύματος, διότι οἱ ἵσοι πρὸς ἀλλήλους ἐπίσκοποι ἡγγυῶντο τὴν συνέχειαν μὲ τὴν Ἀρχικὴν Ἑκκλησίαν καὶ μεταξὺ ἀλλήλων ἐν τῷ κηρύγματι τῆς Ἀποστολικῆς πίστεως, οὗσαν προϋπόθεσιν τῆς «Κοινωνίας» (διακοινωνία ἥτο τι τὸ ἀδιανόητον, βεβαίως μετὰ αἵρετικῶν ἢ σχισματικῶν καὶ διὰ τοῦτο ἡ λέξις intercommunio εἶναι ἀγνωστος). "Ενεκα τῆς ρήξεως ἐν τῇ πίστει ἢ τῇ διοικήσει ἡ Ἑκκλησία καθίστα τοὺς αἵρετικούς ἀκοινωνήτους, ἔξ οὐ καὶ ἡ λ. ἀκοινωνησία.

θ) 'Η κοινωνία ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ προϋποθέτει πλήρη συμφωνίαν αλήρου καὶ λαοῦ ἐν τῇ πίστει καὶ εἰς τὰ θεμέλια τοῦ πολιτεύματος καὶ τὴν κατανόησιν τῶν ὅρων τῆς σωτηρίας. Ταῦτα δὲ ἔξεφράσθησαν καὶ διετυπώθησαν εἰς τὰς Οἰκουμενική Σύνοδους. Συνόδους καὶ τὴν συμφωνίαν τῶν Πατέρων.

* *

"Ενεκα τῶν λόγων τούτων πιστεύομεν οἱ Ὁρθόδοξοι, ὅτι μετὰ τὴν "Ἐνωσιν τῶν Ἑκκλησιῶν θά ύπάρξῃ ώς ἐπακόλουθον ἡ Κοινωνία — δχι διακοινωνία — ώς ἐπισφράγισις τῆς Ἔγώσεως. Τὴν ἀπόφασιν θὰ λάβουν αἱ Σύνοδοι καὶ νέα Οἰκουμενική Σύνοδος.

'Η ἐπιτυχία τῶν διαπραγματεύσεων τῶν Ἑκκλησιῶν — συνήθως διμερῶν — ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ὀρίμανσιν τῶν συζητήσεων τῶν χωριζουσῶν ἡμᾶς διαφορῶν.

'Ο σκοπὸς τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἔργου τοῦ Παγκ. Συμβουλίου τῶν Ἑκκλησιῶν θὰ ἔδει νὰ εἶναι ἡ προσπάθεια πρὸς ἐπεξεργασίαν τῶν θεμάτων, ώστε νὰ ὀριμάσουν αἱ λύσεις. Τοιοῦτο ἔργον θ' ἀπετέλει συμβολὴν εἰς τὴν ἔνότητα τῶν Ἑκκλησιῶν καὶ ἀληθῶς μεγάλην προσφοράν.

Δι' ἐμὲ κατέστη προβληματικὸν κατὰ πόσον βαδίζομεν κατ' εύθειαν τὴν δρθὴν ταύτην δόδον τῆς ἀληθείας.

Nairobi 2 Δεκεμβρίου 1975

Κατετέθη διὰ τὸ Τμῆμα II τῆς Ε' Γεν. Συνελεύσεως τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἑκκλησιῶν. 'Ἐν Δελχὶ συνῆλθεν ἡ Γ' (1961).

* Πρβλ. 'Ι. Ζηζιοῦλα: 'Η ἔνότης τῆς Ἑκκλησίας ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καὶ τῷ ἐπισκόπῳ κατὰ τοὺς τρεῖς πρώτους αἰῶνας. 'Αθῆναι 1965. Καὶ Δήλωσιν Ὁρθοδόξων ἐν N. Δελχὶ 1961. "Ἐκδ. Γ. Κονιδάρη, ἐν Θεολογίᾳ 1972, θ' ἀκολουθήσῃ πρὸς θεμελίωσιν ταύτης ἔργον γερμανιστὶ (ἔτοιμον πρὸς ἔκδοσιν): Ist ein konsensus im Eucharistie und Amt in der Ökumenie möglich? Πρόκειται περὶ ἀπαντήσεως, διὰ τῆς ἐρεύνης τῶν ἀρχαίων κειμένων τῶν δύο πρώτων αἰώνων τῆς Χριστ. Ἑκκλησίας. Σελ. 500 περίπου.