

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ  
ΕΝ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ\*  
(Σύντομος ίστορική ἐπισκόπησις)

γ π ο  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΠΑΤΡΩΝΟΥ, Δρ. Θ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  
ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Απὸ τῶν ἀρχῶν τοῦ παρόντος αἰῶνος ἐφάνησαν, ἀμυδρῶς ἐν ἀρχῇ, προσπάθειαι πρὸς ἔρμηνείαν τῶν ἀντιθέτων, ὡς ἐφαίνοντο εἰς πολλούς, μαρτυριῶν τῆς Κ. Διαθήκης, περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὡς παρούσης καὶ ὡς μελλούσης πραγματικότητος, αἱ δόποιαι ἐνετάθησαν ἀργότερον, καὶ ἴδιαιτέρως μετὰ τὴν ἐμφάνισιν εἰς τὰ θεολογικὰ γράμματα τῶν κορυφαίων μελετητῶν J. Weiss, A. Schweitzer καὶ C. H. Dodd. Δὲν δύναται τις ἀσφαλῶς νὰ ἴσχυρισθῇ δύμοιότητα βασικὴν εἰς τὰς προσπαθείας αὐτάς, ἀλλ' ὅπωσδήποτε κοινὸν γνώρισμα τούτων εἶναι ἡ ἐπιδίωξις τῆς ἐκ προτέρου ἀπελευθερώσεως τῆς θεολογικῆς σκέψεως ἐκ τοῦ ἴσχυροῦ ἐπηρεασμοῦ, τὸν δόποιον ὑπέστη αὕτη συνεπείᾳ τῆς ἐμφανίσεως τῶν διαφόρων σχολῶν ἐσχατολογίας, πρὸ τῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν προβλημάτων τῆς βιβλικῆς ἐσχατολογίας.

Ἐναντὶ, λοιπόν, τῶν σχολῶν τῆς «futuristic» καὶ τῆς «realized» εὑρίσκεται μία ἀλλη προσπάθεια τῆς βιβλικῆς ἐσχατολογίας, ἡ δόποια ἀπογυμνωμένη ἀπὸ τὰ πλέον «ὑπερβολικά» καὶ τὰ πλέον «περίεργα», ὡς ἔχαρακτηρίσθησαν, ἐρωτήματα περὶ τῶν ἀποκαλυπτικῶν στοιχείων (ὅπως τί εἶναι τὸ «τέλος» καὶ πότε τοῦτο ἔρχεται), ἐπεδόθη μὲν ἴδιαιτέραν φροντίδα εἰς τὴν διερεύνησιν καὶ τῶν τριῶν διαστάσεων τοῦ παρελθόντος, τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος. Ἡ ἀποψίς αὕτη βασικῶς ἀποδέχεται τὸ γεγονός τῶν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ παρεχομένων πρὸς τὸν Ἰσραὴλ ὑποσχέσεων καὶ ἐπαγγελῶν καὶ ὅτι ὁ Χριστὸς ἤλθεν ὡς ἡ τελικὴ ἐκπλήρωσις τούτων. Μερὶς δὲ τῆς προσπαθείας αὐτῆς δέχεται, ὅτι ἡ ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ δημιουργηθεῖσα Ἐκκλησία εἶναι ὁ χῶρος τῆς

\* Συνέχεια ἐκ τῆς σελ. 120 τοῦ προηγουμένου τεύχους.

συνεχοῦς ἐν χρόνῳ ἐκπληρώσεως πάντων τούτων καὶ ὅτι ἡ ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας πραγματοποιουμένη λυτρωτικὴ ἴστορία ἀναμένει τὴν τελικὴν πλήρωσιν καὶ ὀλοκλήρωσίν της εἰς τὸ μέλλον, μὲ τὸν σκοπὸν ὅπως συμπεριλάβῃ ἄπαν τὸ ἀνθρώπινον γένος καὶ τὸ σύνολον τῆς δημιουργίας.

Οὕτω, τὸ γεγονός τοῦ Χριστοῦ τίθεται εἰς τὸ κέντρον τῆς λυτρωτικῆς ἴστορίας καὶ θεωρεῖται ὡς τὸ ἀποφασιστικὸν ἔκεινο γεγονός, τὸ ὄποιον εἶναι ἡ βάσις ὅλων τῶν ἄλλων οὐσιωδῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, πρὸς τὴν δημιουργίαν. Ἡ δὲ ἐσχατολογία, ἀνοικτὴ πρὸς τὸ μέλλον καὶ ὅρθις κατανοούμενη, δὲν διακυβεύει τὴν ἴστορικὴν ἐνέργειαν καὶ πρᾶξιν, ἀλλ’ ἐρμηνεύεται ὡς διὰ πίστεως ἐν τῷ μέλλοντι δικαίωσις τοῦ ἀνθρώπου, ἐκφραζομένη ἐν τῷ παρόντι δι’ ὅρων ἴστορικῶν.

1. Θεωροῦμεν ἐπάναγκες ὅπως ἀναφερθῶμεν, ἐν πρώτοις, εἰς μίαν ὁμάδα μελετητῶν, οἵ ὄποιοι ἐπεβοήθησαν τοὺς μεταγενεστέρους νὰ κινηθοῦν καθ’ ὀλοκληρίαν ἐκτὸς τοῦ πνεύματος καὶ τῶν ἀποκαλυπτικῶν τάσεων τῆς «futuristic» ἐσχατολογίας τοῦ A. Schweitzer, καθὼς ἐπίσης καὶ ἐκτὸς τοῦ πνεύματος τῆς «realized» ἐσχατολογίας τοῦ C. H. Dodd. Ἡ ὁμάδας αὕτη ἐκινήθη οὐσιαστικῶς ἐπὶ γραμμῶν πνευματικῶν καὶ σαφῶς μὴ ἐσχατολογικῶν, ἀκολουθοῦσα πιθανῶς τὸ γενικῶτερον πνεῦμα τῆς ἐποχῆς, διὰ τὴν ἐρμηνείαν τῆς οὐσίας καὶ τῆς φύσεως τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

### L. Muirhead — E. von Dobschütz

Διὰ τὸν L. Muirhead<sup>1</sup>, κατ’ ἀρχήν, ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ὑψίστη πνευματικὴ πραγματικότης, παροῦσα πάντοτε ἐν τῇ ἐμπειρίᾳ τῶν πιστῶν, ἐνῷ διὰ τὸν E. von Dobschütz, ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ἰησοῦ ἔχομεν τὴν πραγματοποίησιν πασῶν τῶν προσδοκιῶν, αἱ ὄποιαι ἀνεμένοντο κατὰ τὴν Μεσσιανικὴν ἐποχήν<sup>2</sup>.

Ο Ernst von Dobschütz, περισσότερον συγκεκριμένως, ἐτόνισεν, ὅτι ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τοῦ Ἰησοῦ διακρίνει τις μίαν ἀχρονον ἡθικὴν τοποθέτησιν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἐκάστη προσδοκία, ἀναμενομένη ἐν τῷ μέλλοντι νὰ ἀποκαλυφθῇ δι’ ἔξωτερικῶν σημείων ἥδη βιοῦται ὑπὸ τῶν ἀτόμων ἐσωτερικῶς ἐν τῷ παρόντι. Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐδραιοῦται ἐν ταῖς καρδίαις τῶν ἀνθρώπων καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀνήκει ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ, ὡς ἐσωτερικὸν πνευματικὸν γεγονός, ὡς ἐμπειρία χαρᾶς. Οἱ μαθηταὶ, διὰ τῆς κοινωνίας αὐτῶν μετὰ τοῦ Διδασκάλου, ἀπετέλεσαν τὴν κοινότητα τοῦ Θεοῦ, κοινότητα

1. L. MUIRHEAD, The Eschatology of Jesus, London 1904.

2. E. VON DOBSCHÜTZ, The Eschatology of the Gospels, London 1910, σελ. 143.

βασιλείας Θεοῦ, καθ' ὅσον ὁ Ἰησοῦς δὲν εἶναι εἰς ἀπλοῦς πολίτης τῆς βασιλείας, ἀλλ' αὐτὸς οὗτος ὁ βασιλεὺς αὐτῆς. Οἱ μαθηταὶ εἶδον πρῶτοι ἐν Αὐτῷ τὸν μοναδικὸν καὶ ἔσχατον φορέα τῆς σωτηρίας, τὸν ἐκτελεστὴν τῶν ἀναμενομένων γεγονότων τοῦ τέλους.

Αὕτη εἶναι ἡ ὑπὸ τοῦ von Dobschütz προτεινομένη «Transmuted Eschatology»<sup>3</sup>, ἡ ὁποία ἐνῷ ὑπερτονίζει τὴν ὑπὸ τῆς χριστιανικῆς κοινότητος βίωσιν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ παρόντι, ὡς ἐν ἐσωτερικὸν πνευματικὸν γεγονός, ὡς μίαν «έμπειρίαν χαρᾶς»<sup>4</sup>, ἐπισημαίνει συγχρόνως τὴν σαφῆ μελλοντικὴν διάστασιν τῆς βασιλείας ἐν τῇ K. Διαθήκῃ, διότι τελικῶς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ θὰ φέρῃ ὁ Ἰδιος ὁ Θεός καὶ δὲν θὰ ἔλθῃ διὰ τῆς ἀνθρωπίνης προσπαθείας. Ἐν τῇ K. Διαθήκῃ ὁ Ἰησοῦς φανεροῦται ὡς ὁ ἀληθῆς Μεσσίας, ὅστις ἐκπληροῖ τὰς προσδοκίας καὶ ἐλπίδας τῆς Π. Διαθήκης, ἀλλὰ συγχρόνως ὅμως ὁ Ἰησοῦς εἶδεν Ἐαυτὸν καὶ ὡς Γίὸν τοῦ Ἀνθρώπου, ὡς τὸν Μεσσίαν destinatum, ὡς τὸν Μεσσίαν futurum<sup>5</sup>.

2. Ἀργότερον καὶ μετὰ τὰς ἐπιδράσεις, τὰς ὁποίας ἤσκησαν οἱ δύο προαναφερθέντες μελετηταί, ἐπανελήφθη ἡ ἐπὶ πνευματικῆς βάσεως ἐρμηνεία τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, κατὰ τρόπον πλέον ἐντυπωσιακὸν τὴν φορὰν αὐτήν, καὶ ἡ ὁποία ἐπέδρασεν, ἐν συνεχείᾳ, βαθέως εἰς τὰς προσφάτους προσπαθείας γεφυρώσεως τοῦ χάσματος τῶν ἀκραίων τάσεων, μιᾶς ἥδη πραγματοποιηθείσης ἐσχατολογίας καὶ μιᾶς καθ' ὅλοκληρίαν μελλοντικῆς τοιαύτης.

### T. W. Manson

Ο T. W. Manson<sup>6</sup> εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρηθῇ ὡς ὁ ἀντιπροσωπευτικώτερος ἐρμηνευτὴς αὐτῆς τῆς νέας — μὴ ἐσχατολογικῆς — τάσεως. Κατὰ τὴν ἀποφίνι του ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ οὐσίᾳ της, εἶναι ἡ κυριαρχία τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ ἐνὸς ἐκάστου. Ἐν τῇ ἐσωτερικῇ αὐτοῦ ζωῇ ἔκαστον ἀτομον θὰ λάβῃ γνῶσιν καὶ θὰ ἔχῃ ἐμπειρίαν τῆς πραγματικότητος τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Εἰς μίαν τοιαύτην προσωπικὴν βίωσιν, ἐρωτήσεις περὶ τοῦ χρόνου τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, παρούσης ἡ μελλούσης, εἶναι ἐντελῶς ἀσχετοί, διότι ἡ βασιλεία, ὡς ἡ κυριότης τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ζωῇ τῶν ἀνθρώπων, εἶναι ἀνεξάρτητος τῶν ἐννοιῶν τοῦ χρόνου καὶ τοῦ χώρου<sup>7</sup>.

3. E. VON DOBSCHÜTZ, "Ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 179 ἐξ., 191, 203 ἐξ.

4. E. VON DOBSCHÜTZ, The Eschatology of the Gospels, σελ. 339.

5. E. VON DOBSCHÜTZ, "Ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 201 (παρὰ G. LUNDSTRÖM, The Kingdom of God, σελ. 97).

6. T. W. MANSON, The Teaching of Jesus, Studies of its Form and Content, Cambridge 1931, 1935<sup>2</sup>.

7. T. W. MANSON, "Ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 135.

Κατὰ τὸν Manson, ἡ βαθυτέρα ἔννοια τῆς ἴστορικῆς παρουσίας τοῦ Ἰησοῦ δὲν δύναται νὰ κατανοηθῇ ἐν τοῖς ἐπὶ μέρους, ἐν τῇ ζωῇ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ τοῦ Ἰησοῦ, ἐν τῇ ἀποστολῇ τῶν Μαθητῶν, ἢ ἐν τῷ Σταυρῷ καὶ τῇ Ἀναστάσει τοῦ Διδασκάλου, διότι πάντα ταῦτα εἶναι τμήματα ἑνὸς ὅλου, ἀλλὰ κατανοεῖται μόνον ἐν τῷ ὅλῳ καὶ τῷ ὅλον τοῦτο εἶναι ἡ φανέρωσις τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὡς παρούσης πραγματικότητος<sup>8</sup>.

Διὰ τοῦ ὄρου «βασιλεία τοῦ Θεοῦ», κατ' οὐσίαν, ἐκφράζεται ἡ πρωταρικὴ σχέσις μεταξὺ τοῦ Θεοῦ, ὡς Βασιλέως, καὶ τῶν ἀτόμων ὡς πολιτῶν τῆς βασιλείας, σχέσις καθ' ὀλοκληρίαν πνευματική καὶ ἴδιαιτέρως προσωπικὴ μετὰ τοῦ Θεοῦ<sup>9</sup>. Διὰ τοῦτο τὴν πρώτην φανέρωσιν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς δυνάμεθα νὰ ἰδωμεν ἐν τῇ ὑπακοῇ τοῦ Ἰησοῦ καὶ τῶν μαθητῶν Του εἰς τὸν Θεόν, ὡς τοῦ μόνου Βασιλέως τῆς προσδοκιμένης βασιλείας. «Ἐκτοτε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ «φανεροῦται ἐν τῷ κόσμῳ ὡς κοινωνίᾳ», ἀποτελουμένη ἐκ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ ὑποτεταγμένου εἰς τὸν αὐτὸν Βασιλέα<sup>10</sup>.

Ἡ ἀναγνώρισις τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ δύναται νὰ γίνῃ ἐν τῷ πρωτῷ τοῦ Ἰησοῦ καὶ διὰ τῆς ἀναγνωρίσεως ταῦτης δυνάμεθα ἐπίσης νὰ εἴπωμεν ὅτι ἡ βασιλεία ἥδη ἔχει ἔλθει<sup>11</sup>. Ἡ πραγμάτωσις τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς κυριαρχίας Αὐτοῦ ἐν τῇ ἴστορᾳ, σημαίνει τὴν ταυτόχρονον φανέρωσιν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὡς ἴστορικῆς πραγματικότητος ἐν τῷ παρόντι<sup>12</sup>. Ἡ ἀποδοχὴ ἐκ μέρους τοῦ Manson μᾶς δύοιασδήποτε μορφῆς πραγματοποιήσεως τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ παρόντι θέτει τοῦτον ἀντίθετον πρὸς τὴν «μελλοντικὴν» ἐσχατολογίαν τοῦ A. Schweitzer, τὴν δύοιαν μάλιστα θεωρεῖ ὡς μίαν «μορφὴν σκεπτικισμοῦ» ἐν τῷ θεολογικῷ διαλόγῳ περὶ τῶν ἐσχάτων τῆς K. Διαθήκης<sup>13</sup>.

Αἱ ἀπόψεις αὐταὶ τοῦ T. W. Manson μᾶς φέρουν πλησιέστατα πρὸς τὴν «πραγματοποιηθεῖσαν» ἐσχατολογίαν τοῦ C. H. Dodd<sup>14</sup>, τὴν δύοιαν θεωρεῖ ὡς κλεῖδα διὰ τὴν κατανόησιν τῆς ἀποστολῆς τοῦ Ἰησοῦ, ὡς αὕτη ἀπαντᾶται ἐν τοῖς Συνοπτικοῖς Εὐαγγελίοις, μὲ τὴν μόνην διαφοράν, ὅτι ἡ παρούσα πραγματικότης τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὡς αὕτη διετυπώθη ὑπὸ τοῦ Manson,

8. T. W. MANSON, *The Sayings of Jesus*, London 1949, σελ. 344.

9. T. W. MANSON, *The Teaching of Jesus*, σελ. 131.

10. T. W. MANSON, 'Ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 134.

11. T. W. MANSON, 'Ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 130.

12. T. W. MANSON, 'Ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 134, 161.

13. Bλ. T. W. MANSON, *Realized Eschatology and the Messianic Secret*, ἐν *Studies in the Gospels, Essays in Memory of R. H. Lightfoot*, Oxford 1957, σελ. 209.

14. Εἶναι χαρακτηριστικὸν ὅτι ὁ Manson εἰς προσωπικὴν συγένετευξιν ἀπεκάλεσεν ἐκυρῶν «a half-realized eschatologist», δεικνύων οὕτω τὴν στενὴν ἀλλ' οὐχὶ ἀπόλυτον σχέσιν αὐτοῦ πρὸς τὴν σχολὴν τοῦ Dodd (N. PERRIN, *The Kingdom of God*, σελ. 92).

παραμένει ἀνοικτή «πρὸς μίαν μελλοντικὴν διοκλήρωσίν» της<sup>15</sup>. Ὁντως, κατὰ τὸν Manson, ἡ ἀποστολὴ τοῦ Ἰησοῦ περιέχει τὸ «πραγματικὸν Ἔσχατον», καθ' ὃσον ἐν τῇ ἱστορικῇ πορείᾳ τὸ «ἔσχατον» καθίσταται ὡς ἡ τελικὴ ἔξιλιξις τῆς λυτρωτικῆς ἱστορίας τοῦ Θεοῦ. Διὰ τοῦ Ἰησοῦ, λοιπόν, εἰσέβαλεν ἐν τῇ παρούσῃ στιγμῇ «τὸ τέλος»<sup>16</sup>. Οὕτως, ἐν τῇ σκέψει τοῦ Manson, ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι παροῦσα καὶ συγχρόνως μέλλουσα<sup>17</sup>, καθ' ὅτι ἡ παροῦσα πραγματικότης ἐργάζεται διὰ τὴν ἐν τῷ μέλλοντι συμπλήρωσιν καὶ ἀποτελέσιν αὐτῆς<sup>18</sup>.

Πράγματι δὲ Manson τονίζει, μετ' ἐμφάσεως μάλιστα, τὸ ἥδη πραγματοποιηθὲν ἐν τῷ προσώπῳ καὶ τῷ ἔργῳ τοῦ Ἰησοῦ. Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Ἰησοῦ, λέγει, «εἴ να τοῦτο ἐν τῇ πραγματικῇ ἐννοίᾳ ἡ ἔλευσις τῆς βασιλείας», καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ διδασκαλία Αὐτοῦ «εἴ να τοῦτο ὁ τελικὸς λόγος τοῦ Θεοῦ» ἐν τῇ ἱστορίᾳ· Παραλλήλως, δύναται, μετὰ τοῦ πραγματοποιηθέντος στοιχείου ἐν τῇ ἱστορίᾳ τονίζει καὶ τὴν μελλοντικὴν διάστασιν τοῦ Ἔσχάτου, καθ' ὃσον τὸ ἔσχατον ὡς τελικὸν ἐμπεριέχει μίαν τελικὴν ἀποκάλυψιν καὶ τελικὴν Κρίσιν<sup>19</sup>.

### C. J. Cadoux

Τὸν T. W. Manson ἀκολουθεῖ δὲ C. J. Cadoux, δστις εἶναι ἀναλυτικώτερος τοῦ πρώτου ἐν τῇ ἔκθέσει τῆς μὴ ἐσχατολογικῆς αὐτοῦ ἐρμηνείας. Καὶ δ' αὐτὸν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι τελικῶς ἡ ἀποδοχὴ ἐκ μέρους τοῦ ἀνθρώπου, ἐν τῇ προσωπικῇ αὐτοῦ ζωῇ, τῆς φιλευσπλάγχνου κυριαρχίας τοῦ Θεοῦ<sup>20</sup>. Ἡ δὲ εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ ἐξεφράσθη συγκεκριμένως ἐν τῇ ἱστορίᾳ διὰ τοῦ Ἰησοῦ, διότι δὲ Ἰησοῦς εἶναι «τὸ πρόσωπον δι' οὗ ἡ βασιλεία ἐγένετο πραγματικότης μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων»<sup>21</sup>.

Τὸ ἔργον τοῦ Ἰησοῦ μεταξύ τῶν ἀνθρώπων διὰ τὴν ἔλευσιν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, τὴν τοποθέτησιν Αὐτοῦ ἔναντι τῶν πολιτικῶν συνθηκῶν τῶν Ἰουδαίων τῆς ἐποχῆς, τὴν προσπάθειαν ἀφυπνίσεως τῆς συνειδήσεως τοῦ λαοῦ, ἐξετάζει δὲ C. J. Cadoux ὑπὸ τὸ πρᾶσμα μιᾶς ἐθνικῆς ἀποστολῆς τοῦ Ἰησοῦ. 'Ο *«λαός ἀγίων τοῦ Υἱού του»* πέπρωται νὰ γίνη διδασκαλος

15. T. W. MANSON, *The Sayings of Jesus*, σελ. 305.

16. T. W. MANSON, *The Servant-Messiah*, σελ. 63.

17. G. E. LADD, *Jesus and the Kingdom*, σελ. 27.

18. T. W. MANSON, *The Sayings of Jesus*, σελ. 305.

19. T. W. MANSON, *The Servant Messiah*, σελ. 63. Βλ. ἐπίσης τοῦ αὐτοῦ, *Realized Eschatology and the Messianic Secret*, σελ. 222.

20. Βλ. C. J. CADOUX, *The Historic Mission of Jesus. A Constructive Re-Examination of the Eschatological Teaching in the Synoptic Gospels*, London 1943.

21. C. J. CADOUX, "Ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 133.

καὶ ὁ ἀφανῆς ὁδηγὸς τῆς φυλῆς. Ἐν τέλει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ θὰ ἐφαρμοσθῇ ὑψὸς δόλοκλήρου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους<sup>22</sup>.

‘Η ἐρμηνευτικὴ αὐτὴ προσπάθεια τῆς μὴ ἐσχατολογικῆς ἢ πνευματικῆς τάσεως, ίδιαιτέρως ὡς παρουσάσθη ὑπὸ τοῦ T. W. Manson, δύντως ἐντυπωσιάζει τὸν σύγχρονον ἀνθρωπὸν διὰ τὸν τρόπον ἐρμηνείας τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καθ’ ὃσον προσεγγίζει τὰς συγχρόνους πνευματοκρατικὰς ἀντιλήψεις, τὰς ἔκτὸς ἴστορικῶν καὶ ἐκκλησιολογικῶν προϋποθέσεων ἐρμηνευομένας. Οὐσιαστικῶς δύμας πρόκειται περὶ παραποιήσεως τῶν βιβλικῶν δεδομένων, καθ’ ὃσον αὕτη ἐμμένει μόνον ἐπὶ τῆς βάσεως τοῦ κατὰ Μᾶρκον Εὐαγγελίου, καὶ μάλιστα ἐπὶ τινῶν χωρίων, τὰ δοποῖα προσφέρονται πρὸς τοὺς σκοποὺς καὶ τὰς ἐρμηνευτικὰς τάσεις τῆς ὁμάδος ταύτης τῶν ἐρμηνευτῶν, ὅτοι ἐπὶ χωρίων σαφῶς θεολογικοῦ καὶ παρανετικοῦ—κατηχητικοῦ περιεχομένου. Πρὸ τῆς πνευματικῆς δὲ ἐρμηνείας ταύτης ἔχει ἐξαφανισθῆ καὶ αὐτὸς οὗτος ὁ μετ’ ἐμφάσεως τονισμὸς τῆς ἐγγύτητος τοῦ τέλους. ‘Η αἰωνία δύμας βασιλεία τοῦ Θεοῦ, δυνάμειθα νὰ εἴπωμεν, ὅτι σαρκοῦται ἐπὶ τῆς γῆς μόνον ἐπὶ ἐνὸς λαοῦ ἴσταμένου ἐπὶ τῶν βουλῶν τοῦ Θεοῦ. Καὶ μία τοιαύτη ἐνσάρκωσις τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐπραγματοποιήθη ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὡς ἡ ἀπαρχὴ πάντων ἡμῶν, οἵτινες εἷμεθα τὸ σῶμα Αὐτοῦ, ἡ Ἐκκλησία, ὡς ἡ ἐνσαρκουμένη βασιλεία τοῦ Θεοῦ<sup>23</sup>, ἡ ἀναμένουσα καὶ πάλιν τὴν ἔλευσιν «τοῦ ἀναβάντος» Χριστοῦ «ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα» (Ἐφεσ. 4,10)<sup>24</sup>.

3. Ἐπὶ μιᾶς διαφορετικῆς βάσεως τῶν ἀνωτέρω μελετητῶν, ἀλλὰ κατ’ οὖσίαν ἐπὶ τῆς αὐτῆς κατευθύνσεως πρὸς ἀναζήτησιν διεξόδου διὰ τὴν ἀποφυγὴν πολώσεως μεταξὺ τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ συζητήσει τῆς μορφῆς καὶ τοῦ χρόνου αὐτῆς, τοποθετεῖται καὶ ὁ R. Otto, ὁ δοποῖος προώθησε τὰ μέγιστα τὴν θεολογίαν εἰς τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ διττοῦ χαρακτῆρος τῆς βασιλείας ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τοῦ Ἰησοῦ.

## R. Otto

‘Ο Rudolf Otto, ἐμφανισθεὶς κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς ριζικῆς μεταστροφῆς τῆς θεολογικῆς ἐκ τῆς πλήρους ἀδιαφορίας τῶν ἐσχατολογικῶν θεμάτων, ἥτις ἀδιαφορία, ὡς εἴδομεν, ἐχαρακτήρισε τὸν δέκατον ἔνατον αἰῶνα ὡς ἀντιεσχατολογικόν, πρὸς μίαν ἐποχὴν ἐντόνου ἐνδιαφέροντος περὶ τὴν ἐσχατολογίαν, δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς ὁ κύριος ἐκπρόσωπος αὐτῆς τῆς τάσεως, πρὸς πλήρη ἐπικράτησιν τοῦ ἐσχατολογικοῦ ἐνδιαφέροντος, καθ’ ὃσον, ὡς λέγει

22. C. J. CADOUX, “Ἐνθ’ ἀνωτ., σελ. 269.

23. C. J. CADOUX, “Ἐγθ’ ἀνωτ., σελ. 218.

24. G. LUNDSTRÖM, The Kingdom of God, σελ. 113.

καὶ ὁ Ἰδιος, ἡ διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ ἀπ' ἀρχῆς ἔως τέλους ἦτο τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

'Ως μαθητής δὲ τοῦ A. Ritschl, ὁ Otto διετήρησε μέχρι τέλους τοῦ ἔργου του ἀμείωτον τὸν ἐνθουσιασμόν, ὃς καὶ διδασκαλός του, διὰ τὰ ἐσχατολογικά θέματα κατεχόμενος δὲ ὑπὸ ἐντόνου ἀπολογητικοῦ ἐνδιαφέροντος, ἀφοῦ ἥλθεν εἰς διάλογον μετὰ τῆς δεσποζούσης κατὰ τὴν ἐποχήν του ὀρθολογιστικῆς σκέψεως, ἐξέφρασε τὴν θεολογίαν αὐτοῦ διὰ τινος ἀκράτου θρησκευτικοῦ φιλοσοφισμοῦ, περιέχοντος τὰς ἀρχὰς τοῦ κριτικοῦ ἰδεαλισμοῦ τῶν χρόνων του. 'Υπ' αὐτὰς τὰς προϋποθέσεις, ἡ ἔκθεσις τῶν ἰδεῶν του, ἰδιαιτέρως περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, παρουσιάζει ἀγορίγματα ἀνεπίτρεπτα πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, πιθανῶς ἐκ λόγων ἀπολογητικῆς καὶ ἐνεκα τοῦ ἐνδιαφέροντος αὐτοῦ, ὅπως ἔλθῃ εἰς διάλογον μετὰ τῶν συγχρόνων του διανοητῶν.

'Η βασιλεία τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὸν Otto, εἶναι τὸ «ἀπόλυτον θαῦμα», τὸ «ὅλως ἔτερον», τὸ «ὅλως ἀλλότριον» («das ganz andere»), τὸ «οὐράνιον γεγονός», τὸ ὄποιον, ἐνῷ τίθεται εἰς ἀντίθεσιν πρὸς τὸν κόσμον τοῦ «ἐνταῦθα» καὶ τοῦ «νῦν», μετέχει καὶ τοῦ παρόντος, ἐξ αἰτίας τοῦ «μυστηριώδους» καὶ «αἰττοῦ» αὐτῆς χαρακτῆρος<sup>25</sup>. 'Ως ἐκ τούτου ἡ ἐντελῶς μελλοντική, ὑπερφυσική καὶ ὑπερκόσμιος βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐνεργοποιεῖται ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ, ἐξ αἰτίας τοῦ καθαρῶς θαυματουργικοῦ τῆς χαρακτῆρος. "Ἐν σύνθετες γεγονός δύναται νὰ εἶναι εἴτε παρὸν εἴτε μελλοντικόν, ἡ βασιλεία ὅμως τοῦ Θεοῦ ὡς «καθαρὸν θαῦμα», ὡς mirum καὶ mysterium δύναται νὰ εἶναι ἀμφότερα<sup>26</sup>.

Οὕτως, ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὸν Otto, ἡ κατ' οὐσίαν μέλλουσα, συμφώνως πρὸς τὸ mirum τοῦ χαρακτῆρος τῆς, εἶναι παροῦσα, ὡς μία «θαυματουργὸς παρουσία». 'Ἐν τῇ «συνεπεῖ» («consistent») ἡ καλύτερον ἐν τῇ «γρηγορίᾳ» («grueniung») ἐσχατολογίᾳ του<sup>27</sup>, τὸ πρόβλημα τοῦ χρόνου τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ αἱρεται, καθ' ὅσον τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον ἵστανται ὅμοι, εἰς μίαν παράδοξην ἐνότητα καὶ διότι τὸ «θαυματουργικὸν παρὸν» τῆς βασιλείας ἀτενίζει πάντοτε πρὸς τὴν μεταμόρφωσιν καὶ τὴν μεταλλαγὴν τοῦ κόσμου, πρὸς τὴν «θαυμασίαν» ἐκείνην «νέαν δημιουργίαν» τοῦ μέλλοντος<sup>28</sup>.

25. Πρβλ. Ἔφεσ. 1,23: «ἥτις (Ἐκκλησία) ἐστὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου», καὶ Ἔφεσ. 3,19.

26. R. OTTO, Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Gottlichen und Sein Verhältnis zum Rationalen, Breslau 1917, Ἀγγλ. μετ., The Idea of the Holy. An Inquiry into the Non-Rational Factor in the Idea of the Divine and its Relation to the Rational, London and N. York, 1950, σελ. 85.

27. R. OTTO, Das Reich Gottes und Menschensohn, Ein Religionsgeschichtlicher Versuch, Munich 1934, Ἀγγλ. μετ., The Kingdom of God and the Son of Man, A Study in the History of Religion, London 1938, σελ. 73.

28. R. OTTO, "Ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 62 καὶ 52.

‘Η ιδέα δύμως ἐνὸς mirum καὶ ἐνὸς mysterium διὰ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ὁδηγεῖ τὸν Otto εἰς γενικεύσεις καὶ προεκτάσεις πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν. Διὰ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, συγκεκριμένως, λέγει, ἐφ' ὅσον αὕτη εἶναι «μυστήριον» δὲν ἐμφανίζεται μόνον τώρα ἀλλὰ καὶ πάντοτε καὶ δύναται μάλιστα νὰ εὑρεθῇ καὶ εἰς ἀλλας θρησκείας ἔκτος τοῦ Χριστιανισμοῦ. ‘Η βαθύτερα αὐτῆς πραγματικότης, ως «θαυματουργικὴ πραγματικότης», κατὰ τὸν Otto, ὑπῆρχε πάντοτε καὶ πρὸ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ. ‘Η βασιλεία τοῦ Θεοῦ, δθεν, διανοίγεται ἀπεριορίστως διὰ τοῦ «μυστηρίου» αὐτῆς χαρακτῆρος καὶ γίνεται μία πανθρησκειακὴ πραγματικότης<sup>28α</sup>.

Ασφαλῶς δ Otto, ἔχων τὴν συγείδησιν δτι δὲν δύναται νὰ εἶναι «συνεπής» («consequent») ἐν τῇ περιγραφῇ τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἰησοῦ, ως ἡθελησαν νὰ εἶναι δ J. Weiss καὶ δ A. Schweitzer, διότι εύρισκεν εἰς τὴν ἀποκαλυπτικὴν μίαν ἔντονον παραλογικότητα<sup>29</sup>, ἀντέδρα εἰς πᾶσαν ἀποκλειστικότητα περὶ «μελλοντικῆς» ἐσχατολογίας, χωρὶς παραλλήλως νὰ ἐνθαρρύνῃ τὰς προσπαθείας διὰ τὴν διατύπωσιν μιᾶς «πραγματοποιηθείσης» τοιαύτης, ἢ δόποια διετυπώθη κατὰ τρόπον ἀποκλειστικὸν ὀλίγον ἀργότερον ὑπὸ τοῦ C. H. Dodd, ως εἴδομεν προηγουμένως. Προσφέρει δύμως ἵκανὰ ἐρείσματα εἰς τοὺς μεταγενέστερους διὰ τὴν γεφύρωσιν τῶν ἀντιθέτων ἐσχατολογικῶν τάσεων καὶ ἐπιβοηθεῖ εἰς τὴν ἀναζήτησιν μιᾶς νέας μορφῆς συνθέσεως τούτων.

‘Ο Rudolf Otto δὲν εἶναι εὔκολον νὰ κριθῇ. Τὸ ἔργον του ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ως καὶ τὸ ἔργον τοῦ C. H. Dodd ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ θέματος, κατὰ κοινὴν δύμολογίαν πάντων, ἐδημιούργησεν ἐποχήν. Συμπεράσματά τινα δύμως αὐτοῦ τίθενται ἐν ἀμφιβόλῳ, ἀφ' ἧς στιγμῆς διαπιστοῦμεν, δτι ἐν τῇ προσπαθείᾳ διερευνήσεως τῶν προϋποθέσεων καὶ τῶν πηγῶν τῆς καινοδιαθηκῆς ἐσχατολογίας, ἀνάγει τὰς ρίζας τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἰησοῦ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ οὐχὶ μόνον εἰς τὴν II. Διαθήκην καὶ τὸν μεταγενέστερον Ἰουδαϊσμὸν ἀλλὰ καὶ εἰς ἑξω-Ιουδαϊκὰ θρησκεύματα, ως εἰς τὸν Ζωροαστρισμόν, Παρσισμὸν κ.ά., καὶ δέχεται ἀνευ ἐπιφυλάξεων ἀνατολικὰς ἐπιδράσεις εἰς τὴν διαμόρφωσιν τῶν ἐσχατολογικῶν δρῶν τῆς K. Διαθήκης<sup>30</sup>.

‘Επίσης «ἀμφιβολίαι ἔγειρονται, δταν δ Otto χαρακτηρίζῃ τὴν βασι-

28α. Ἐπὶ τῶν θρησκειολογικῶν θέσεων τοῦ R. Otto βλ. ἐκτενὲς σχόλιον παρὰ A. Π. ΧΑΣΤΟΥΠΗ, Ούσια τῆς Θρησκείας θεωρουμένη ἀξιολογικῶς ἐπὶ τῇ βάσει μαρτυριῶν ἐκ τῶν Ιερῶν Κειμένων, ἐν Ἀθήναις 1971, σελ. 169-175.

29. βλ. N. PERRIN, The Kingdom of God, σελ. 59, σημ. 4.

30. R. OTTO, The Kingdom of God, σελ. 25 κ. ἔξ. Πρβλ. Γ. Π. ΠΑΤΡΩΝΟΥ, Μεσσιανικαὶ καὶ ἐσχατολογικαὶ προσδοκίαι τῆς Μεσοιδιαθηκῆς περιόδου (200 π.Χ. — 100 μ.Χ.), Ἀθῆναι 1970, σελ. 16,23 κ.ά., ἔνθα συζητεῖται τὸ πρόβλημα τοῦτο καὶ ἀπορρίπτεται ἡ ὑπὸ πολλῶν διατύπωθεῖσα ἀποψίς περὶ ἀνατολικῶν ἐπιδράσεων ἐν τῇ διαμορφώσει τῶν βιβλικῶν ἐσχατολογικῶν ἀντιλήψεων.

λείαν τοῦ Θεοῦ ὡς «königherrschafts-bereich»<sup>31</sup>, καὶ ἴδιαιτέρως, ὅταν τονίζῃ τὸ χαρισματικὸν χαρακτηριστικὸν αὐτῆς, διότι τότε δὲν τονίζεται ἐπαρκῶς ὅτι ἡ βασιλεία εἶναι βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἔνθα κυριαρχεῖ ἀπολύτως ἡ προσωπικὴ Θέλησις Αὐτοῦ. Διὰ τὴν βιβλικὴν ἐσχατολογίαν δὲν νοεῖται μία ἀπρόσωπος βασιλεία, ἔνθα ἀπρόσωποι δυνάμεις καὶ θελήσεις ἐνεργοῦν, ἀλλὰ μόνον μία πραγματικότης δημιουργηθεῖσα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ πραγματοποιουμένη ἐν χρόνῳ διὰ τῆς προσωπικῆς θελήσεως καὶ κυριαρχίας Αὐτοῦ, μία πραγματικὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

4. ‘Η υἱοθετηθεῖσα, ὑπὸ πλείστων ἐρευνητῶν, κατὰ τὸ τέλος τοῦ πρώτου ἡμίσεος τοῦ παρόντος αἰῶνος, ἐσχατολογικὴ ἐρμηνεία τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ ἀποδοχὴ τῆς ὑπαρχούσης στενῆς σχέσεως μεταξὺ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἡ διαπίστωσις τῆς ἐνότητος τῆς ἴδεας περὶ βασιλείας, τῶν ἀπόψεων περὶ Μεσσίου καὶ τοῦ γεγονότος τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ τῆς ἡθικῆς ζωῆς τῶν πιστῶν, ὡς ἐσχατολογικῶν πραγματικοτήτων, πάντα ταῦτα ὀφείλονται ἐν πολλοῖς εἰς τοὺς τρεῖς ἐκ τῶν κορυφαίων τῆς ἐποχῆς μας ἐρμηνευτῶν, J. Jeremias, W. G. Kümmel καὶ O. Cullmann, τῶν ὅποιων τὰς κεντρικὰς θέσεις ἐπὶ τοῦ ἐσχατολογικοῦ διαλόγου προτιθέμεθα ἀμέσως κατωτέρω νὰ ἐκθέσωμεν.

### J. Jeremias

Μετὰ τὰ βασικὰ ἔργα τῶν A. Jülicher, A. T. Cadoux καὶ C. H. Dodd, ἐπὶ τῶν παραβολῶν τῆς K. Διαθήκης, ἡ παραβολικὴ διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ ἐτέθη εἰς τὸ κέντρον τοῦ θεολογικοῦ ἐνδιαφέροντος διὰ τὴν κατανόησιν τῆς βιβλικῆς ἐσχατολογίας καὶ ἔγινεν ἀντικείμενον ἀλλεπαλλήλων θεολογικῶν κριτικῶν μελετῶν, κατὰ τὴν πορείαν ἀναζητήσεως τῆς ἀρχικῆς θέσεως (τοῦ Sitz im Leben) τῶν παραβολῶν. Σταθμὸς εἰς τὴν πορείαν ταύτην δύναται νὰ χαρακτηρισθῇ ἴδιαιτέρως τὸ ἔργον τοῦ J. Jeremias<sup>32</sup>, δι’ οὗ ἡνοίχθη κατ’ οὓσιαν νέα ἐποχὴ εἰς τὴν περαιτέρω σπουδὴν τῶν παραβολῶν τῆς βασιλείας. ‘Ο Jeremias διὰ τοῦ τονισμοῦ, ἐν τῇ μελέτῃ του, ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐκήρυξε «τὴν ἔλευσιν τοῦ Θεοῦ» («der einbruch Gottes») προσεγγίζει πρὸς τὴν ἀποψὺν διὰ ταῖς παραβολαῖς πραγματικῶς διδάσκεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὡς πα-

31. G. LUNDSTRÖM, The Kingdom of God, σελ. 194.

32. ‘Ο J. Jeremias ἔξέφρασε τὸ ἐνδιαφέρον του ἐπὶ τῶν παραβολῶν τοῦ Ἰησοῦ διὰ πρώτην φορὰν εἰς μίαν σύντομον βιβλιοκρισίαν τῆς μελέτης τοῦ C. H. DODD, The Parables of the Kingdom («Eine Neue Schau der Zukunftsaussagen Jesu», ἐν Theologische Blätter, 20, 1941, σελ. 216-222) καὶ ἀργότερον προέβη εἰς τὴν ἔκδοσιν τοῦ κυρίου ἔργου του Die Gleichnisse Jesu, Zürich 1947<sup>1</sup>, τὸ δόπιον ἔξεδόθη εἰς ἐπανειλημμένας ἐκδόσεις μέχρι τοῦδε, 1965<sup>2</sup>.

ροῦσα πραγματικότης καὶ ὅτι παραλλήλως ἐν ταῖς αὐταῖς παραβολαῖς καταδεικνύεται ἡ μελλοντικὴ διάστασις αὐτῆς, δῆλον. τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ ὡς μελλούσης πραγματικότητος<sup>33</sup>.

‘Ο Joachim Jeremias, λαμβάνων μέρος εἰς τὸν σύγχρονον ἐσχατολογικὸν διάλογον καὶ εὑρισκόμενος μεταξὺ τῶν ἀποκλειστικῶν μελλοντικῶν τάσεων τῆς «συνεποῦς ἐσχατολογίας» («Konsequente Eschatologie») τῶν J. Weiss καὶ A. Schweitzer καὶ τῶν ἀποκλειστικῶν ἀντιθέτων τάσεων τῆς «πραγματοποιηθείσης ἐσχατολογίας» («Realized Eschatology») τοῦ C. H. Dodd, ἔταμε νέαν κατεύθυνσιν, τὴν ὁποίαν ἀπεκάλεσεν «ἐσχατολογίαν εἰς πορείαν πραγματοποιήσεως» («sich realisierende Eschatologie»)<sup>34</sup>.

Κατὰ τὴν νέαν ταύτην ἀποψιν, τῆς «πραγματοποιουμένης ἐσχατολογίας» τοῦ Jeremias, ὑπογραμμίζεται κυρίως τὸ γεγονός ὅτι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ παρίσταται ἐν ταῖς παραβολαῖς ὡς διαδοχικῶς καὶ συνεχῶς «πραγματοποιουμένη»<sup>35</sup>. ‘Ο Ἰησοῦς ἥτο δὲ Μεσσίας, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ δὲ Βασιλεὺς

33. ‘Ο G. LUNDSTRÖM, The Kingdom of God, σελ. 245 καὶ 249, δέχεται ὅτι δὲ J. Jeremias ἀνανεώνει κατ’ οὓσιαν τὴν παλαιότεραν ἐρμηνευτικὴν ἐκείνην τάσιν, ἡ ὁποία ἔδεχτο τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ μόνον ὡς μελλοντικὸν γεγονός. Εἰς τὴν ἀποψιν ταύτην τοῦ Lundström ἀντιτίθεται δὲ G. E. LADD, Jesus and the Kingdom of God, σελ. 27, σημ. 109. Νομίζομεν ὅτι δὲ Lundström ἔχει δίκαιον εἰς τὸ συμπέρασμά του, διότι πράγματι δὲ Jeremias μέχρι καὶ τῆς 3ης γερμανικῆς ἐκδόσεως τοῦ ἔργου του εὑρίσκετο εἰς πλήρη ἀντίθετον πρόδει τὸν Dodd. Εἰς τὴν 4ην ὅμως ἔκδοσιν τοῦ ἔτους 1956 δὲ Jeremias προσέθεσε καὶ νέαν παράγραφον, τὴν ὁποίαν ἀγνοεῖ δὲ Lundström, ἔχει ωντὸν δὲ ψήψιν του ὅμως δὲ Ladd, ἔνθα γίνεται σαφῆς πλέον ἡ σχέσις τοῦ J. Jeremias πρὸς τὸν Dodd. Περβλ. N. PERRIN, The Kingdom of God, σελ. 81-82, μαθητὴν τοῦ J. Jeremias, διστις τούτου ὅτι διὰ τοῦ ἔργου τοῦ διδασκάλου του κατεδείχθη, ὅτι τὸ μήνυμα τῶν παραβολῶν ἐμπεριέχει ἔμφασιν περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ὡς παρούσης (βλ. J. JEREMIAS, The Parables of Jesus, σελ. 93-99, (Now is the Day of Salvation) καὶ σελ. 99-120, «God’s Mercy for Sinners», ἐν σχέσει πρὸς τὴν 4ην ἔκδοσιν κ. ἐξ. τοῦ Die Gleichnisse Jesu, σελ. 98-106 καὶ 107-127) καὶ ὡς μελλούσης πραγματικότητος (βλ. “Ἐνθ’ ἀνωτ., σελ. 89-92, «The Great Assurance», καὶ σελ. 120-126, «The Imminence of Catastrophe»).

34. Τὴν προταθεῖσαν ὑπὸ τοῦ J. Jeremias ἔκφρασιν «sich realisierende Eschatologie» (βλ. Die Gleichnisse Jesu, Zurich 1956<sup>4</sup>, σελ. 194), πρόδει διόρθωσιν τῆς ἀτυχοῦς ἐκφράσεως, «realized eschatology», ἀπεδέχθη τελικῶς καὶ δὲ C. H. Dodd (The Interpretation of the Fourth Gospel, σελ. 447, σημ. 1), δὲν καὶ ἡ ἀγγλικὴ μετάφρασις αὐτῆς, «an eschatology that is in process of realization», δὲν ἀποδίδει τὸ ἀκριβὲς νόημα τῆς πρωτούπου ἐκφράσεως τοῦ J. Jeremias (The Parables of Jesus, σελ. 159). Σημειωθήτω ὅτι πρόδει διόρθωσιν τῆς «Realized Eschatology» ἐπροτάθη, ὡς θά εἴδωμεν καὶ κατωτέρω καὶ ὑπὸ τοῦ δρθοδέξου π. George Florovsky δὲρος «έγκαινιασθεῖσα ἐσχατολογία» (inaugurated eschatology), τὴν ὁποίαν ἀπορρίπτει κατ’ οὓσιαν δὲ Dodd, προτιμήσας τὴν ἀντίστοιχον τοῦ J. Jeremias (βλ. C. H. DODD, The Interpretation of the Fourth Gospel, σελ. 447, σημ. 1).

35. I. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, Αἱ Παραβολαὶ τοῦ Ἰησοῦ, σελ. 31. Βλ. σχετικῶς πλειόνα παρὰ W. G. KÜMMEL, Das Neue Testament, Geschichte der Erforschung

τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τῆς ἐνσάρκου ἐλεύσεώς Του ἐν ταπεινῇ μορφῇ<sup>36</sup>, εἰσέβαλεν ἐν τῇ ἴστορίᾳ τὸ γεγονός τῆς ἐσχατολογικῆς τελειώσεως τοῦ κόσμου, ὡς ἐν πλήρει μορφῇ θὰ συμβῇ κατὰ τὴν δευτέραν καὶ ἔνδοξον Αὐτοῦ παρουσίαν. “Ἐκτοτε διὰ τοῦ ἐνεργοῦντος Πνεύματος ἡ νέα δημιουργία, ἡ ὅποια ἥδη ἔχει ἀρχίσει, δόλοκληροῦται καὶ τείνει πρὸς τὴν «ἀνακεφαλάωσιν» τῶν πάντων ἐν τῷ Χριστῷ<sup>37</sup>. ‘Ο Jeremias κατέδειξε τὴν ἀκρατούσην συνέπειαν τῶν λόγων καὶ ἔργων τοῦ Ἰησοῦ καὶ διὰ τοῦ ἀστραποῦ ἐσχατολογική πραγματικότης τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ εἶναι ἥδη παρόντα καὶ ἐπομένως ἡ χριστιανικὴ κοινότης βιοῦ ἀπὸ τοῦ παρόντος τὴν σωτηρίαν, ἥτις εἶναι καὶ ὁ τελικὸς σκοπός τῆς ἴστορίας.

Οὕτω, διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ Jeremias διακοίνεται ἡ ὁδὸς καὶ πάλιν πρὸς τὸ μελλοντικὸν στοιχεῖον τῆς ἐσχατολογίας, τὴν δόποιαν ἡ «Realized» εἶχε πλήρως ἀποκλείσει, χωρὶς δύμας νὰ ἐπανέρχεται εἰς τὰς ἀπόψεις τῆς «Futurestic» ἐσχατολογίας. Διὰ τοῦ τρόπου τούτου συμβάλλει καὶ ὁ Jeremias εἰς τὴν νεωτέραν προσπάθειαν συνθέσεως τῶν δύο προηγουμένων ἀκραίων ἐρμηνευτικῶν τάσεων. Δυστυχῶς δύμας ἡ δύντως σημαντικὴ αὐτὴ προσφορὰ τοῦ Jeremias παρέμεινεν ἀνευ οὐσιαστικῶν καρπῶν, διότι τὸ ὑπ’ αὐτοῦ ὑπογραμμισθὲν τόσον ἐντόνως παρὸν τῆς βασιλείας δὲν συνεχεῖται πρὸς τὴν ἴστορικὴν πραγματικότητα τῆς ἐκκλησίας<sup>38</sup>, τὴν δόποιαν μάλιστα θέτει ἐκτὸς τῶν ἐνδιαφερόντων τοῦ Ἰησοῦ, καθ’ διὰ τοῦ διατάξεως τοῦ J. REMIAS, ὡς καὶ ἀπασα ἡ προτεσταντικὴ ἐρμηνευτικὴ θεολογία, ἀποδέχεται τὴν ἀπόψιν «ὅτι δὲ τὸν Ἰησοῦν δὲν εἶχε κατὰ νοῦν οὔτε ἀπεσκόπει εἰς τὴν ἰδρυσιν τῆς ἐκκλησίας»<sup>39</sup>.

## W. G. Kümmel

Καὶ τοῦ W. G. Kümmel<sup>40</sup> ἡ προσφορὰ εἶναι σημαντικωτάτη ἐπὶ τοῦ σημείου τούτου τῆς συνθέσεως τῶν διισταμένων ἀπόψεων ἐν τῷ ἐσχατολογικῷ

Seiner Probleme, Freiburg-München 1958, σελ. 286 ἐξ., 493 ἐξ. καὶ A. RICHARDSON, An Introduction to the Theology of the New Testament, London 1961, σελ. 86, σημ. 1, διότις προτιμᾷ τὴν ἔκφρασιν ἐπίσης τοῦ J. REMIAS.

36. Πρβλ. A. K. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ‘Ο Στὸς τοῦ Ἀνθρώπου, Ἀθῆναι 1963<sup>2</sup>, σελ. 45-48, «Η κατὰ κόσμον ἀσημος καὶ ταπεινὴ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ὡς Μίος τοῦ Ἀνθρώπου».

37. Ἐφεσ. 1,10.

38. Bλ. Ιδιαιτέρως ἐπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ προσφάτῳ ἔργῳ τοῦ J. JEREMIAS, Neutestamentliche Theologie, Erster Teil: Die Verkündigung Jesu, Gütersloher Verlagshaus, 1971, σελ. 165.

39. I. Δ. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, Βιβλιοκρισία ἐπὶ τοῦ ὡς ἀνω ἔργου τοῦ J. REMIAS, ἐν Δ.Β.Μ., 1 (1971), σελ. 85.

40. W. G. KÜMMEL, Verheissung und Erfüllung, Untersuchungen zur Eschatologischen Verkündigung Jesu, Zürich 1945<sup>1</sup>, 1956<sup>3</sup>. Τὸ ἔργον τοῦτο θεωρεῖται

διαλόγω περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Θεμελιώδης ἀρχή του εἶναι ἡ διάκρισις, ἡ ὅποια ὑπάρχει μεταξύ ἀποκαλυπτικῆς καὶ προφητικῆς ἐσχατολογίας. 'Ο Ιησοῦς, συμπεραίνει δὲ Kümmel, δίδει εἰς ἡμᾶς μὲ τὸ κήρυγμα Αὐτοῦ μίαν ἐσχατολογικὴν ὑπόσχεσιν, μίαν ἐσχατολογικὴν προκήρυξιν περὶ τῆς μελλούσης βασιλείας καὶ οὐχὶ μίαν ἀποκαλυπτικὴν διδασκαλίαν<sup>41</sup>.

Διὸ τὸν Kümmel, ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι μελλοντική τις ἐσχατολογικὴ πραγματικότης, καθ' ὅσον ἡ ἔλευσις αὐτῆς, ἐν χωρίοις τῆς Κ. Διαθήκης<sup>42</sup>, συσχετίζεται μετὰ τῆς παρουσίας τοῦ Γίνου τοῦ Ανθρώπου καὶ αὐτῆς ταύτης τῆς τελικῆς Κρίσεως<sup>43</sup>. Παρὰ δὲ τὸ γεγονός ὅτι ἡ Παρουσία θὰ πραγματοποιηθῇ εἰς ἀνύποπτον χρόνον καὶ ἡ χρονικὴ αὔτη διάρκεια εἶναι ἄγνωστος, τὸ ὑπὸ τοῦ Ιησοῦ ἀναμενόμενον «Ἐσχατον» θὰ ἐμφανισθῇ ἐν τῷ ἐγγὺς μέλλοντι.

Μὲ τὰς θέσεις αὐτὰς δὲ Kümmel πραγματοποιεῖ ἔν αποφασιστικὸν βῆμα πέρα τῶν πλείστων ἐκείνων συγγραφέων, οἱ ὅποιοι ἐμμένουν ἐν τῇ ἀπόψει ὅτι τὸ «Ἐσχατον» ἡδη πλήρως παρὸν ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ιησοῦ. 'Ο Kümmel σαφῶς προβάλλει τὴν διδασκαλίαν καὶ τὴν πίστιν τοῦ Ιησοῦ περὶ τῆς ἐπικειμένης ἐλεύσεως τῆς ἐσχατολογικῆς βασιλείας. 'Εν τῷ προσώπῳ τοῦ Ιησοῦ, λέγει, τὸ μελλοντικὸν τοῦτο ἐσχατολογικὸν πλήρωμα ἔχει μόνον τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ<sup>44</sup>. 'Η μέλλουσα βασιλεία ἡδη ἥρετο νὰ φανεροῦται ἐν τινὶ μορφῇ πραγματικότητος<sup>45</sup>. 'Η παροῦσα δύμας αὐτῆς φανέρωσις τῆς βασιλείας ὁρίζεται μόνον ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ιησοῦ, κατὰ τὸν Kümmel, καὶ οὐχὶ καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῆς Ἐκκλησίας, παρὰ τὸ γεγονός τῆς ἐπισημάνσεως ὑπὸ αὐτοῦ τοῦ ἐνδιαμέσου χρόνου μεταξύ τοῦ θανάτου τοῦ Ιησοῦ καὶ τῆς Παρουσίας Αὐτοῦ<sup>46</sup>. Οὕτω καὶ δὲ Kümmel, μετὰ τοῦ Jeremias, εἰργάσθη ἐπὶ τῷ σκοπῷ νὰ καταδείξῃ ὅτι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀμφότερα, παροῦσα πραγματικότης καὶ ἀμεσος μελλοντικὴ προσδοκία<sup>47</sup>.

---

δρθῶς ὡς ἐν ἑκ τῶν πλέον σημαντικῶν, τὰ ὅποια ἐκυκλοφόρησαν ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς ἐσχατολογίας, ἐντὸς τῶν τελευταίων δεκαετιῶν.

41. W. G. KÜMMEL, "Ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 95, 104.

42. 'Ο Κ. μ. m. e l ούσιαστικῶς ἐκκινεῖ ἐκ τῆς ἐκφράσεως τοῦ Ιησοῦ «ἡγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ» (Μάρκ. 1,15· Ματθ. 10,7), τὴν δόποιαν ἐρμηνεύει, οὐχὶ δέ δ ο δ δ «ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔχει ἔλθει», δλλ' ὡς «ἔχει ἔλθει ἐγγύς» (G. LUNDSTRÖM, The Kingdom of God, σελ. 212, σημ. 37).

43. Πρβλ. Μάρκ. 14,62.

44. W. G. KÜMMEL, Promise and Fulfilment, σελ. 152-154.

45. W. G. KÜMMEL, "Ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 105 καὶ 107.

46. Πρβλ. G. E. LADD, Jesus and the Kingdom, σελ. 28 καὶ 29.

47. Bλ. N. Q. HAMILTON, The Last Things, σελ. 142.

## O. Cullmann

Εἶς ἐκ τῶν πλέον ἀξιολόγων μελετητῶν εἰς τὸν χῶρον τῶν ἐσχατολογικῶν θεμάτων εἶναι ὁ Oscar Cullmann. Τὸ κλασσικὸν αὐτοῦ ἔργον *Christus und die Zeit*<sup>48</sup> τοποθετεῖ τὸ θέμα τῆς ἐσχατολογίας εἰς τὴν εὐρεῖαν βιβλικοθεολογικὴν ἀντίληψιν τῆς λυτρωτικῆς ἱστορίας, τῆς γνωστῆς ὡς «Heilsgeschichte». Εἰς δὲ τὸ ἐπίσης ἀξιόλογον ἔργον του *Die Christologie des Neuen Testaments*<sup>48a</sup> ἀντιμετωπίζει τὴν ἐσχατολογίαν χριστολογικῶς καὶ ἰδιαιτέρως μελετᾷ ταύτην ἐν ἀναφορᾷ πρὸς τὸ μελλοντικὸν ἔργον τοῦ Ἰησοῦ, καθ' ὃσον τοῦτο ἔξυπονοοῦν οἱ χριστολογικοὶ τίτλοι Ἰησοῦς ὡς Μεσσίας καὶ Ἰησοῦς ὡς Γίδες τοῦ Ἀνθρώπου.

Ίδιαιτέρως ὅμως ὁ Cullmann εἶναι γνωστὸς διὰ τὸ ἐνδιαφέρον του περὶ τὸ πρόβλημα τοῦ χρόνου καὶ ἴσχυρίζεται συγκεκριμένως, ὅτι ὁ ἀρχικὸς Χριστιανισμὸς δὲν ἀντιμετωπίζει τοιοῦτον πρόβλημα, καθ' ὅτι ὁ χρόνος δὲν εἶναι τι ἀντίθετον τοῦ Θεοῦ καὶ ὡς ἐκ τούτου οὐδὲ ἡ αἰώνιότης δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς ἴσταμένη ἔναντι τοῦ χρόνου. «Ἡ πρωτοχριστιανικὴ πίστις καὶ σκέψις δὲν ἔκκινε ἐκ τῶν ἀντιθέσεων τοῦ χώρου μεταξὺ τοῦ ἐνταῦθα καὶ τοῦ πέραν, ἀλλ' ἐκ τῆς διακρίσεως τοῦ χρόνου μεταξὺ τοῦ πρότερον, τοῦ νῦν καὶ τοῦ ὕστερον»<sup>49</sup>. «Ἡ ἔμφασις δηλαδὴ τίθεται ἐπὶ μιᾶς ὁρίζοντίου γραμμικῆς ἐννοίας τοῦ χρόνου καὶ ἐπὶ τῆς ἀντάσεως μεταξὺ παρόντος καὶ μέλλοντος. 'Ως ἐκ τούτου ἡ αἰώνιότης δὲν εἶναι μία ἄχρονος πραγματικότης»<sup>50</sup>.

«Ἡ διαφορὰ μεταξὺ τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος αἰώνος ἐκφράζεται κυρίως δι' ὅρων χρόνου, δι' ἑνὸς ὅριζομένου χρόνου (τοῦ ὅποίου εἶναι γνωστὴ ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος) καὶ δι' ἑνὸς ἀριστου (τοῦ ὅποίου εἶναι γνωστὴ ἡ ἀρχὴ ἀλλ' ἀγνωστὸν τὸ τέλος)»<sup>51</sup>. Συμφώνως δὲ πρὸς τὴν «γραμμικὴν» ταύτην ἀντίληψιν τοῦ χρόνου, τὴν βιβλικήν, ἡ σωτηρία ἐκφράζεται ἐν τῇ ἱστορίᾳ ὡς «Heilsgeschichte»<sup>52</sup>. «Ἡ δὲ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ἐν χρόνῳ καὶ θὰ πλη-

48. O. CULLMANN, *Christus und die Zeit*, Die Urchristliche Zeit Und geschichtsauffassung, Zürich 1946.

48a. O. CULLMANN, *Die Christologie des Neuen Testaments*, Tübingen 1957.

49. O. CULLMANN, *Christ and Time*, σελ. 37, ἔνθα τοιλέει συγχρόνως ὅτι ἡ ἔκφρασίς του αὐτὴ δὲν σημαίνει ὅτι αἱ οὐσιώδεις διακρίσεις τοῦ χώρου μεταξὺ δρατοῦ καὶ ἀδρατοῦ δὲν ὑπάρχουν ἐν τῇ Κ. Διαθήκῃ, ἀντιθέτως «ὑπάρχει ἐν τῇ Κ. Διαθήκῃ εἰς ἀδρατος οὐρανὸς καὶ μία δρατὴ γῆ· ἀδρατοι δυνάμεις καὶ ἔξουσιαι εἶναι ἐν δράσει, ἐνῷ δὲ δινθρωπος θεῖται μόνον τὰ δρατὰ ἔργα, τὰ ὅποια πραγματοποιοῦν αἱ ἐπὶ γῆς ἐκπροσωποῦσαι καταστάσεις τῶν δυνάμεων τούτων». Πρβλ. Α' Κορ. 2,8· Ρωμ. 13,1.

50. O. CULLMANN, *Christ and Time*, σελ. 49.

51. Πρβλ. O. CULLMANN, «Ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 46.

52. «Πρὸ τὸν δρόν τοῦτον «heil als geschichte» (εἰς τὴν Ἀγγλ. «salvation History») δὲ O. Cullmann καὶ οἱ ἔρμηνει κατ' οὐσίαν τὸ ἔργον τῆς θείας Οἰκουνομίας, τὴν «salvation economy» (βλ. O. CULLMANN, *Salvation in History*), σελ. 76, παρὰ Κ.Δ.

ρωθῆ ώσαύτως ἐν μελλοντικῷ χρόνῳ<sup>53</sup>. Οὕτως ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δὲν δύναται νὰ εἶναι δὲλλο τι εἰ μὴ μία ἴστορικὴ πραγματικότης, ἡ δύοια ἀναμένει τὴν πλήρωσίν της ἐν τῷ μέλλοντι, καθ' ὅσον ἡ σωτηρία ἐκφράζεται καὶ ἐν τῷ «καιρῷ» τοῦ παρόντος καὶ ἐν τῷ «αἰῶνι» τοῦ μέλλοντος.

Διὰ τὸν Cullmann ἡ ἐσχατολογία τῆς Κ. Διαθήκης δὲν δύναται νὰ θεωρηθῇ οὕτε «πραγματοποιηθεῖσα» («Realized»-Dodd) οὕτε μόνον «μελλοντική» («Only Future»-Schweitzer), διότι ὡς δὲδιος λέγει, «ἐξ ὑπαρχῆς ὑπάρχει μία ἐν τασις (tension) μεταξὺ τοῦ «ἥδη ἐκπληρουμένου» καὶ τοῦ «οὐχὶ εἰσέτι πεπληρωμένου»<sup>54</sup>. Τοῦτο ἀσφαλῶς θέτει πρὸ δημῶν ἐν πρόβλημα, πρόβλημα χρόνου, ἐντάσεως δηλ. μεταξὺ παρόντος καὶ μέλλοντος. Ἡ ἐντονωτέρα δὲ ἔμφασις, ἐκ μέρους τοῦ ἀρχικοῦ Χριστιανισμοῦ ἐπὶ τοῦ «ἥδη ἐκπληρουμένου», δὲν δψείλεται οὐσιαστικῶς εἰς τὴν ἀρνησιν τῆς μελλοντικῆς διαστάσεως αὐτοῦ, ἀλλὰ προέρχεται κυρίως ἐξ αἰτίας τῆς «ἐπιβραδύνσεως τῆς Παρουσίας», ἵνα μὴ ἀμφισβητηθῇ τὸ ᥙδη πραγματοποιηθέν<sup>55</sup>.

Ἐνταῦθα, ὡς ἀντιλαμβανόμεθα, ὁ Cullmann προσπαθεῖ νὰ κατανοήσῃ τὰ ἐσχατολογικὰ θέματα τῆς Κ. Διαθήκης ἀντικρύζων ταῦτα διὰ τοῦ πρίσματος τοῦ χρόνου, ἐκκινῶν δὲ οὐχὶ ἀσφαλῶς ἐκ φιλοσοφικῶν προϋποθέσεων, ἀλλ' ἐκ βιβλικῶν δεδομένων. Αἱ φιλοσοφικαὶ θέσεις ἔναντι τοῦ χρόνου ἢ αἱ ἀχρονοὶ ἀντιλήψεις τῆς μεταφυσικῆς εἶναι ξέναι πρὸς τὴν «γραμμικήν» ἀντιληψιν τοῦ χρόνου τῆς Κ. Διαθήκης<sup>56</sup>.

Ἡ προσφορὰ τοῦ Oscar Cullmann εἶναι δύντως μεγίστη. Ἐπεβοήθησε νὰ ἐννοηθῇ σαφέστερον ὅτι-διὰ-τὴν ὅρθην κατανόησιν τῶν δρων «χρόνος» καὶ «αἰῶνιότης» ἐν τῇ Κ. Διαθήκη πρέπει νὰ ἐκκινήσωμεν ἐκ βιβλικῶν καὶ οὐχὶ ἐκ φιλοσοφικῶν προϋποθέσεων. Διὰ τὴν Πλατωνικὴν σκέψιν ἀσφαλῶς ὑπάρχει διαφορὰ μεταξὺ χρόνου καὶ αἰωνιότητος καὶ μάλιστα διαφορὰ ποιοτική. Ἡ αἰωνιότης διὰ τὸν Πλάτωνα δὲν εἶναι εἰς ἐκτεινόμενος εἰς τὸ ἀπειρον χρόνος, ἀλλά τι ὅλως διάφορον, μία «ἀπούσια χρόνου». Ἡ Ἀγία Γραφὴ δύμας ἐπὶ τοῦ προβλήματος τούτου «τὸν χρόνον καὶ τὴν αἰωνιότητα δὲν βλέπει ἐν ἀντιθέσει ἀλλ' ἐν σχέσει πρὸς ἄλληλα»<sup>57</sup>. Ὁμοίως καὶ ὁ ἀρχικὸς Χριστια-

ΝΟΥΣΚΑ, Αἱ Ἐκκλησιολογικαὶ, Χριστολογικαὶ καὶ Ἐσχατολογικαὶ προϋποθέσεις τῆς ἡθικῆς σκέψεως τοῦ Ἰγνατίου Ἀντιοχείας, ἐν ΕΕΘΣΠΘ, 15 (1970), σελ. 412, σημ. 4).

53. O. CULLMANN, Christ and Time, σελ. 53.

54. O. CULLMANN, The Christology of the New Testament, σελ. 47.

55. Πρβλ. ἐπ' αὐτοῦ τοῦ σημείου τὸ ἀρθρὸν τοῦ O. CULLMANN, Das Wahre Durch die Ausgebliebene Parusie Gestellte Neutestamentliche Problem, ἐν Theologische Zeitschrift, 3 (1947), σελ. 177 κ. ἐξ. καὶ 422 ἐξ., ἔνθα συζητεῖ μετὰ τοῦ F. Buri τὸ πρόβλημα τῆς «ἐπιβραδύνσεως» τῆς Παρουσίας.

56. O. CULLMANN, Christ and Time, σελ. 53.

57. Σ. Χ. ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ, Τὸ Εὐαγγέλιον καὶ ὁ σύγχρονος κόσμος, Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 61.

νισμὸς οὐδόλως διέκρινεν, ώς ἡ ‘Ελληνικὴ Φιλοσοφία, μεταξὺ χρόνου καὶ αἰώνιότητος καὶ ώς ἐκ τούτου ἀγνοεῖ οἰανδήποτε ἀπουσίαν χρόνου<sup>58</sup>. ‘Οτε δὲ ἡ Βίβλος ποιεῖται χρῆσιν τοῦ ὅρου «αἰών», διὰ τὸν χαρακτηρισμὸν τοῦ παρόντος χρόνου, ποιεῖται ὡσαύτως χρῆσιν τοῦ πληθυντικοῦ «αἰώνες» ((αἰώνας αἰώνων)), ἵνα δηλώσῃ τὴν αἰωνιότητα<sup>59</sup>.

Οὕτως, ἐν ἀντιδιαστολῇ πρὸς τὴν ἐλληνικὴν σκέψιν, ἡ δποίᾳ ἀντιμετώπιζε τὸν χρόνον ως δύσκολον καὶ ἀλυτὸν πρόβλημα, δ. Χριστιανισμὸς τοῦ πρώτου αἰῶνος δὲν εἶχε τοιοῦτον πρόβλημα<sup>60</sup>, διότι ὁ χρόνος δὲν ἔθεωρεῖτο ώς πραγματικότης τις ἀντιτιθεμένη πρὸς τὸν Θεόν καὶ ἡ αἰωνιότης, ώς ἐλέχθη, δὲν ἦτο ἀντιθετος τοῦ χρόνου. ‘Η δὲ διαφορὰ μεταξὺ παρόντος αἰῶνος καὶ μέλλοντος δὲν εἶναι διαφορὰ ποιοτικὴ ἀλλ’ ἀπλῶς χρονική. ‘Η ἴστορία, ἐπομένως, δὲν ἀπορρίπτεται, ἀλλὰ κατανοεῖται πληρέστερον<sup>61</sup>.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγεται ὅτι καὶ αἱ περὶ «ἀχρόνου βασιλείας» ἀντιλήψεις, αἱ προταθεῖσαι κυρίως ὑπὸ τῶν H. A. Guy<sup>62</sup> καὶ A. M. Hunter<sup>63</sup>, δὲν ἀνταποκρίνονται εἰς τὸ βιβλικὸν πνεῦμα ἀλλ’ εἰς φιλοσοφικὰς τάσεις, ξένας πρὸς τὴν K. Διαθήκην. Οὕτω, κατὰ συνέπειαν, καὶ αἱ προσπάθειαι τῶν ἐρμηνευτῶν τούτων, τῶν ἐπιχειρούντων διὰ τῆς ἰδέας τῆς «ἀχρόνου βασιλείας» — τῆς βασιλείας δηλονότι ἐκτὸς χρόνου καὶ χώρου — νὰ γεφυρώσουν τὰς διαστάσεις τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τοῦ Ἰησοῦ, τίθενται ἐκτὸς τῆς καινοδιαθηκικῆς ἐσχατολογίας, καθ’ ὃσον εἶναι ξέναι πρὸς τὸ πνεῦμα τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καὶ τοῦ ἀρχικοῦ Χριστιανισμοῦ, ώς κατέδειξε τοῦτο ἐν πάσῃ σαφηνείᾳ ὁ O. Cullmann.

58. Τὸ ἐν Ἀποκ. 10,6 «ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται» δὲν σημαίνει οὐδόλως μίαν ἄχρονον ἐποχήν, μίαν «ἀπουσίαν χρόνου», πολὺ δὲ περισσότερον δὲν σημαίνει κατάργησιν τοῦ χρόνου, ἀλλ’ ἀπλῶς δηλοῦ ἀναβοήτην αὐτοῦ, ώς ἐν Ἐφρ. 10,37 «οὐδέρχομενος ἦξει καὶ οὐ χρονίσει», κατὰ τὸ Ἀβρ. 2,3 (βλ. O. CULLMANN, Christ and Time, σελ. 49. Περὶ τῆς ἐννοίας τοῦ χρόνου παρ’ Ἰωάννη βλ. Σ. Χ. ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ, Χρόνος καὶ Αἰωνιότης, σελ. 41 ἔξ.).

59. O. CULLMANN, Christ and Time, σελ. 46.

60. Ἀντιθέτως δ. G. DELLING, Das Zeitverständnis des Neuen Testaments, Gütersloh 1940, ἐνῷ παραδέχεται ὅτι δ. Ἰουδαϊσμὸς οὐδέποτε ἀντιμετώπισε πρόβλημα χρόνου, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸν Ἑλληνισμόν, ἰσχυρίζεται ὅτι δ. Χριστιανισμὸς κατὰ τοὺς πρώτους χρόνους ἀντιμετώπιζε τὸ πρόβλημα τοῦτο ὡς τι ἀντιθετον τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς αἰωνιότητος καὶ ἐπομένως ἀπήτει λύσιν. ‘Ο Cullmann ον διατίθεται πρὸς τὰς ἀπόψεις τοῦ Delling, δεχόμενος τὴν στενὴν σύνδεσιν Χριστιανισμοῦ καὶ Ἰουδαϊσμοῦ ἐπὶ τοῦ θέματος τοῦ χρόνου κατὰ τὸν πρῶτον χριστιανικὸν αἰώνα (βλ. Christ and Time, σελ. 49, σημ. 25).

61. O. CULLMANN, Christ and Time, σελ. 49.

62. H. A. GUY, The New Testament Doctrine of the Last Things, London 1948.

63. A. M. HUNTER, The Words and Works of Jesus, 1950.

Ἐκ πάντων τῶν ἀνωτέρω ἐν τῷ κεφαλαίῳ τούτῳ συμπεραίνεται, ὅτι ἡ ἄκρως «μελλοντική» ἐσχατολογία τοῦ A. Schweitzer καὶ τῆς Σχολῆς αὐτοῦ, διὰ τῆς μονοπλεύρου ἀντιμετωπίσεως τῶν ἐσχατολογικῶν θεμάτων, ὠδηγγησεν, ὡς ᾧτο φυσικόν, τὴν βιβλικο-ερμηνευτικὴν θεολογίαν, ἐξ ἀντιδράσεως, εἰς τὴν ἀντιπέραν δύθην τῆς «πραγματοποιηθείσης» ἐσχατολογίας τοῦ C. H. Dodd. Καὶ ἡ Σχολὴ αὐτοῦ, ὡς καὶ ἡ προηγουμένη, ὑπέπεσε δυστυχῶς εἰς τὸ αὐτὸ διμάρτημα τῆς ἀκρότητος καὶ ἀποκλειστικότητος. "Εκτοτε, πᾶσα ἔτερα ἕρμηνευτικὴ τάσις, διὰ τῆς διορθώσεως, τὴν δόποίαν ἀσκεῖ ἐπὶ τῶν προηγουμένων, συμβάλλει οὐσιαστικῶς ἐν τῇ γενικωτέρᾳ προσπαθείᾳ συνθέσεως πάντων τῶν στοιχείων ἐσχατολογίας, ἰδιαιτέρως τοῦ στοιχείου τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τοῦ Ἰησοῦ<sup>64</sup>.

Ἐν τῇ ἀναζητήσει μιᾶς ἐνδιαμέσου ὁδοῦ δύναται νὰ λεχθῇ ὅτι ἔχει ἀποβῆ κανὼν τὸ ὑπὸ τοῦ C. K. Barrett λεχθέν, ὅτι αἱ προαναφερθεῖσαι δύο ἀκροῖαι ἕρμηνευτικαὶ Σχολαὶ «ἔχουν δίκαιον εἰς ὅ, τι ὑποστηρίζουν, ἀλλ' ἔχουν ἀδικον εἰς ὅ, τι ἀρνοῦνται»<sup>65</sup>, διότι ἐκ τῶν Εὐαγγελίων ἡ ἐκ τῆς γνησίας διδασκαλίας τοῦ Ἰησοῦ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἔξαχθῃ μία «Futuristic» ἢ μία «Realized» ἐσχατολογία, συμπεραίνει ὁ αὐτὸς μελετητής<sup>66</sup>.

Ἄλλα καὶ ἐκ τῆς συνθετικῆς ἐργασίας δὲν ἀπούσασαν τὰ λάθη. Παρὰ τὸ γεγονός μιᾶς δύντως ἐκπληκτικῆς, διὰ τὸ μέγεθος καὶ τὴν ποιότητα, ἀνθρωπίνης ἐπιμόχθου ἐπιστημονικῆς προσπαθείας, δὲν ἥδυνήθη, ἡ σύγχρονος ἕρμηνευτικὴ τῶν Γραφῶν προτεσταντικὴ θεολογία, νὰ παρουσιάσῃ τὴν ὄργανικὴν ἐκείνην σύνθεσιν τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τὴν δόποίαν βλέπομεν εἰς τὴν ἀρχαίαν ἕρμηνευτικὴν παράδοσιν τῶν Ἑλλήνων Πατέρων καὶ εἰς τὰ λειτουργικὰ τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας κείμενα καὶ τὴν δόποίαν ἔξέφρασεν ἐντόνως ἡ ἀνατολικὴ παράδοσις οὐχὶ μόνον θεωρητικῶς ἐν τῇ θεολογίᾳ αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ βιωματικῶς, διὰ τῆς μορφῆς ζωῆς, ἡτις διεμορφώθη διὰ μέσου τῶν αἰώνων, ὑπὸ τὴν μυσταγωγικήν, μυστηριακὴν καὶ ἀσκητικὴν ἀτμόσφαιραν τῆς ὁρθοδόξου πατερικῆς σκέψεως<sup>67</sup>.

5. Πρὸς τὴν κατεύθυνσιν αὐτὴν τῆς συνθέσεως τῶν στοιχείων παρόντος καὶ μέλλοντος τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἀλλ' ἐπὶ ἐκκλησιολογικῆς βάσεως, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν γενικὴν ἀντιεκκλησιολογικὴν γραμμὴν τῆς προτε-

64. Ἡ ἐργασία, ἡ δόποια παρουσιάσθη ἐντὸς τῆς τελευταίας τριακονταετίας, ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου τῆς συνθέσεως, δύντως ἐντυπωσιάζει. Θὰ ἔχρειάζετο δὲ πολὺς χῶρος διὰ νὰ ἀναφερθοῦν καὶ μόνον οἱ τίτλοι τῶν ἔργων αὐτῶν.

65. C. K. BARRETT, New Testament Eschatology, σελ. 154.

66. C. K. BARRETT, "Ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 155.

67. 'Ἐπ' αὐτὸς βλ. Γ. Π. ΠΑΤΡΩΝΟΥ, Σχέσις παρόντος καὶ μέλλοντος εἰς τὴν περὶ βασιλείας τοῦ Θεοῦ διδασκαλίαν τῆς Ὁρθοδόξου θεολογίας (διδακτορικὴ διατριβή), 'Αθῆναι 1975.

σταντικῆς θεολογίας, δύναται νὰ θεωρηθῇ, σημαντικὴ καὶ ἡ προσφορὰ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς θεολογίας, εἰς τὸν σύγχρονον τοῦτον ἐσχατολογικὸν διάλογον, τούλαχιστον διὰ τὰς ἀντιρρήσεις της καὶ τὴν κριτικὴν τὴν ὅποιαν ἥσκησεν ἐπὶ τῶν ἑκάστοτε ἐμφανιζομένων νέων τάσεων.

‘Ως ἐπεσημάνθη ἥδη ἐν τῇ Εἰσαγωγῇ, ἡ Ὀρθόδοξος θεολογία<sup>68</sup> καὶ ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ τοιαύτη, ὁσάκις ἔλαβον μέρος εἰς τὴν περὶ τῶν ἐσχατολογικῶν ἀπόψεων τῆς Κ. Διαθήκης συζήτησιν, συμμετέσχον ὅλως περιπτωσιακῶς καὶ λίαν περιωρισμένως ἔναντι τοῦ καθολικοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς προτεσταντικῆς θεολογίας. ‘Η συμμετοχὴ τῆς ρωμαιοκαθολικῆς θεολογίας ἡκολούθει συνήθως μετὰ ἀπὸ ἔντονον συζήτησιν ἐπὶ τῶν ἑκάστοτε νέων προτεινομένων λύσεων ὑπὸ τῶν διαφόρων ἐσχατολογικῶν σχολῶν τῆς προτεσταντικῆς θεολογικῆς πρωτοπορίας ἐπὶ τοῦ προβλήματος τῆς ἐρμηνείας τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τοῦ Ἰησοῦ. ‘Η δὲ προσφορὰ αὐτῆς εἰς τὴν ἐν λόγῳ συζήτησιν δύναται νὰ θεωρηθῇ σοβαρὰ καὶ ἐνδιαφέρουσα, περιορίζεται δημοσίως βασικῶς εἰς τὴν κεντρικὴν ἀνάλυσιν τῶν ἐν τῷ προτεσταντικῷ χώρῳ ἐμφανισθεισῶν ἐρμηνευτικῶν τάσεων καὶ σχολῶν ἐπὶ τῆς κατανοήσεως τῆς βιβλικῆς ἔννοιας τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Βασικὴ εἶναι ἡ ἐντύπωσις ἐν τῇ ρωμαιοκαθολικῇ θεολογίᾳ ὅτι ἡ καθόλου συζήτησις ἐπὶ τοῦ ἐσχατολογικοῦ θέματος τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἐξ ἀπόψεως ἐπιστημονικῆς θεολογικῆς προσπαθείας, δὲν ἔχει εἰσέτι πλήρως διαμορφωθῆ, ἀλλ’ εὑρίσκεται εἰς κατάστασιν «eschatologicalische Schwäche», κατά τὴν ἐπιτυχῆ ἔκφρασιν τοῦ P. Hünermann<sup>69</sup>.

‘Ως κύριοι ἐκπρόσωποι τῆς ρωμαιοκαθολικῆς θέσεως ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἐξ ἀπόψεως ἐξηγητικῆς, δύνανται νὰ θεωρηθοῦν οἱ

68. Εἰς τὴν διεθνῆ θεολογικὴν τράπεζαν τῆς ἐν λόγῳ συζητήσεως ἀπὸ Ὀρθόδοξου πλευρᾶς ἡκούσθη μόνον ἡ φωνὴ τοῦ π. G. F l o r o v s k y, διὰ τῆς προτάξεως τοῦ ὄρου «inaugurated eschatology» ἔναντι τῆς «realized», ἣτις καὶ προύκάλεσε περιωρισμένην μόνον συζήτησιν μεταξὺ τοῦ C. H. D o d d (The Interpretation of the Fourth Gospel, σελ. 447, σημ. 1), τοῦ J. J e g e m a i s (The Parables of Jesus, σελ. 159) καὶ προσφάτως τοῦ F. F. B r u c e. ‘Ο τελευταῖος ἔγραψε τὸ ἀρθρον «Eschatology in the Apostolic Fathers», ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ὅρδοντα ἐτῶν τοῦ G. F. F l o r o v s k y, καὶ θεωρεῖ ὅτι οὗτος διὰ τοῦ ὄρου «inaugurated eschatology» ἐπλούτισε τὸ θεολογικὸν λεξιλόγιον (The Heritage of the Early Church, Essays in Honour of G. F. Florovsky, Orientalia Chr. Analecta, No. 195, Roma 1974, σελ. 77). ‘Ἐνῷ δὲ Ἀγγλικανὸς βιβλικὸς W. A. W h i t e h o u s e οἱ θεωρεῖ τὸν F l o r o v s k y μόνον ὡς ἀπλοῦν δημιουργὸν τοῦ συγχρόνου τούτου ὄρου καὶ οὐχὶ τῆς ἰδέας τῆς «ἐγκαίνιασθείσης ἐσχατολογίας», καθ’ ὃσον αὔτη ἡτο βασικὴ θέσις τῆς παραδοσιακῆς προτεσταντικῆς θεολογίας καὶ μάλιστα αὐτοῦ τούτου τοῦ ἴδιου τοῦ Καλβίου (The modern discussion of Eschatology, σελ. 76, σημ. 1). Βλ. σχετικῶς καὶ ἐν τῇ παρούσῃ ἐργασίᾳ, Εἰσαγωγή, σημ. 5.

69. P. HÜNERMANN, «Reich Gottes», ἀρθρον ἐν Sacramentum Mundi, Theologisches Lexikon für die Praxis, τόμ. 4ος, Basel-Wien 1969, στ. 141.

έρμηνευταὶ θεολόγοι J. Schildenberger<sup>70</sup>, F. Gils<sup>71</sup> καὶ J. Bonsirven<sup>72</sup>, οἱ δοῦλοι βασικῶς ἐμμένουν εἰς τὴν ἡδη πραγματοποιθεῖσαν μορφὴν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ προσώπῳ καὶ τῷ ἔργῳ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Περαιτέρω δὲ καθηγητὴς G. Martelet, ἐν τῇ προσπαθείᾳ αὐτοῦ ὅπως ἀναπτύξῃ διάλογον μετὰ τῶν συγχρόνων φιλοσοφιῶν καὶ θεολογικῶν τάσεων ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς ἐλπίδος καὶ τοῦ μέλλοντος, ἀπομακρύνει τὴν θεολογίαν ἀπὸ τοὺς καταλυτικοὺς ἐπηρεασμοὺς τοῦ καντιανισμοῦ καὶ τοῦ ἑγελιανισμοῦ καὶ καλεῖ αὐτὴν ὅπως ἔναντι τοῦ μέλλοντος διασώσῃ τὴν πρωτοβουλίαν ἐκείνην τοῦ Θεοῦ πρὸς μελλοντικὰς ἔξελίξεις καὶ διατηρήσῃ τὴν ἴστορίαν ἐσχατολογικῶς ἀνοικτὴν διὰ νέας μορφᾶς, συμφώνως πρὸς τὴν δυναμικὴν θέσιν τοῦ Ἀπ. Παύλου: «ἡμῶν γάρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει ἔξι οὖ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, διὸ μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὐτῷ τὸ πάντα» (Φιλιπ. 3,20-21). Οὕτως ἐν τῷ ἐσχατολογικῷ τούτῳ δυναμισμῷ ἡ προβληματικὴ παρὸν ἦ μέλλον τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ αἱρεται καὶ ἡ ἴστορία μᾶς ἐπιφυλάσσει τὴν πλήρωσιν αὐτῆς διὰ νέων μελλοντικῶν στοιχείων<sup>73</sup>.

Ο A. Feuillet, δοτις συζητεῖ ἰδιαιτέρως τὸ ἐσχατολογικὸν πρόβλημα μετὰ τῶν εἰσηγητῶν τῶν διαφόρων ἐπὶ τοῦ ἐν λόγῳ θέματος τάσεων, ἀναφέρεται συχνάκις εἰς τὴν eschatologie réalisée καὶ διὰ τῆς ἀπόψεως αὐτοῦ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ὡς ὑπερχρονικῆς καὶ ὑπερφυσικῆς πραγματικότητος, ἐν ἀναφορᾷ πάντοτε πρὸς τὴν «μυστηριακὴν» αὐτῆς φύσιν καὶ τὴν παγκοσμιότητα τοῦ Μεσσίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, διαφυλάσσει τὴν μελλοντικὴν αὐτῆς προοπτικήν<sup>74</sup>. Καὶ διὰ τὸν Feuillet, ἐπομένως, ὡς ἐπίσης καὶ διὰ πάντας τοὺς προαναφερθέντας ρωμαϊκοαθηλιωκούς ἐρμηνευτὰς καὶ τὸν ἐρμηνευτὴν L. Cerfau<sup>75</sup>, ἐπιπροσθέτως, ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Χριστοῦ, δὲ Ὁποῖς εἶναι «οὐδὲν καὶ δὴν καὶ δὲρχόμενος» (Ἀποκ. 1,4), κατανοεῖται εἰς τὰς δρθὰς αὐτῆς ἴστορικὰς καὶ ἐσχατολογικὰς διαστάσεις<sup>76</sup>.

70. J. SCHILDENBERGER, «Verheissung und Erfüllung», ἐν Biblica 24 (1943), σελ. 107-24, 205-30.

71. F. GILS, «Jésus prophète d'après les Evangiles synoptiques», ἐν Orientalia et Biblica Lovaniensia, τόμ. II, Louvain 1957, σελ. 98 ἔξ.

72. J. BONSIRVEN, Le Règne de Dieu, ἐν Théologie, 37 (1957), σελ. 48 ἔξ.

73. G. MARTELET, Μαρξισμὸς-Ἀνθρωπισμὸς-Χριστιανισμός, ἐν «Προβλήματα Θεολογίας», 10 (1973), σελ. 39.

74. A. FEUILLET, «Le Règne de Dieu et la personne de Jésus d'après les Évangiles Synoptiques», ἐν A. Robert-A. Feuillet, Introduction à la Bible, τόμ. II, Nouveau Testament, Tournai 1958, σελ. 776, 779.

75. L. CERFAUX, La doctrine du Royaume de Dieu, ἐν Collationes Tornacenses (1934), σελ. 321 ἔξ.

76. A. FEUILLET, «Ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 784.

‘Ως σημαντικώτερος ὅμως ἐκπρόσωπος τῆς ρωμαιοκαθολικῆς θεολογίας ἐν τῇ συγχρόνῳ συζήτησει περὶ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ θεωρεῖται ὑπὸ πάντων ὁ ἔξιηγητής Rudolf Schnackenburg, τοῦ ὄποιου, μάλιστα, αἱ θέσεις ίδιαιτέρως ἐπεσημάνθησαν ὑπὸ πολλῶν καὶ ἔχαρακτηρίσθη ἡ προσπάθεια αὐτοῦ ἐκ τῶν ἀξιολογωτέρων ἐπὶ τοῦ ἐσχατολογικοῦ προβλήματος, τόσον πρὸς ἀποφυγὴν τῶν γνωστῶν ἀκροτήτων ὃσον καὶ πρὸς συμβιβασμὸν τῶν ποικιλομόρφων κατὰ τὸ παρελθόν διατυπωθεισῶν ἀπόψεων. Ὁ Schnackenburg, προβάλλων ἐν τῇ συγχρόνῳ συζήτησει τὴν παραδοσιακὴν ἀντίληψιν, οἰκοδομεῖ ταύτην ἐπὶ ἐντελῶς νέας βάσεως καὶ ὁρολογίας, καταστὰς οὕτως εἰσηγητής τῆς «ἐκκλησιαστικῆς» ἐρμηνείας περὶ βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ συγχρόνῳ θεολογίᾳ. Ἀκολούθων δὲ οὗτος τὴν κοινὴν ρωμαιοκαθολικὴν τάσιν ἀναφορᾶς τοῦ θέματος τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καταλήγει εἰς μίαν «vergegenwärtigten Eschatologie»<sup>77</sup>.

Ἐπὶ τοῦ θέματος παρὸν ἡ μέλλον τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ὁ S. ἐναρμονίζει τὰς ἀπόψεις του πρὸς αὐτὰς τῆς Συνοπτικῆς παραδόσεως καὶ προβάλλει μετ’ ἐμφάσεως ἀμφοτέρας αὐτῆς τὰς ἀναφορὰς καὶ ρήσεις ἐπὶ τοῦ πραγματοποιηθέντος καὶ ἐπὶ τοῦ ἀναμενομένου στοιχείου τῆς ἐσχατολογίας. Τὴν συνθετικήν του αὐτὴν προσπάθειαν ἐναρμονίσεως τῶν δύο τούτων στοιχείων ἐπιτυγχάνει διὰ τῆς ἐμφάσεως τῶν χριστοκεντρικῶν καὶ ἐκκλησιολογικῶν προϋποθέσεων κατανοήσεως τῆς καινοδιαθηκικῆς ἐσχατολογίας.

Ἡ κεντρικὴ δὲ ἀποψίς τοῦ S., ὅστις μάλιστα μελετᾷ διεζοδικῶς τὴν ιστορίαν τῆς ἐσχατολογικῆς ίδεας τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐν τε τῇ Παλαιᾷ καὶ τῇ Καινῇ Διαθήκῃ, ἐκφράζεται ἐν τῇ πεποιθήσει αὐτοῦ ὅτι ἡ κυρία ἐμφασίς καὶ ἐν τῇ διδασκαλίᾳ καὶ ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ Ἰησοῦ φυσικῶς πίπτει ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς βασιλείας. Ὁ Schnackenburg ἐκ τῆς πληθύος τῶν συγχρόνων ἐσχατολογικῶν δρῶν προτιμᾷ τὸν τῆς «Gottesherrschaft» (ἡ κυριαρχία τοῦ Θεοῦ) ἢ τῆς «Königsherrschaft Gottes» (ἡ βασιλικὴ κυριαρχία τοῦ Θεοῦ) ἀντὶ τοῦ δρου «Gottesreich» (ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ), καὶ τοῦτο διότι συχνάκις προτιμᾷ νὰ τονίζῃ τὸν «σωτηριολογικὸν χαρακτῆρα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ»<sup>78</sup>. Ὁμιλῶν, συγκεκριμένως, περὶ τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἰησοῦ, ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς βασιλείας, τονίζει μετ’ ἐμφάσεως, ὅτι «δὲν δύναται ἀσφαλῶς νὰ λεχθῇ μετ’ ἀποκλειστικότητος, ὅτι ἡ ίδεα τῆς «Gottesherrschaft» ἐν τῷ στόματι Αὐτοῦ πάντοτε σημαίνει τὴν ἐσχατολογικὴν βασιλείαν («Königtum») τοῦ Θεοῦ, ἀν καὶ ἡ σκέψις τῆς αἰωνίου θείας παγκοσμίου διακυβερνήσεως εἶναι ἐπίσης εἰς τὸν Ἰησοῦν οἰκεία καὶ ἀδιάψευστος. Ἄλλ’ ὁ Ἰησοῦς δὲν ὅμιλει περὶ αὐτῆς, δταν ὅμιλῃ περὶ τῆς «Königsherrschaft Gottes». ὅπου ἡ ἐκφρασις

77. R. SCHNACKENBURG, Johannes Kommentar, Friburg 1967, σελ. 140.

78. R. SCHNACKENBURG, Gottes Herrschaft und Reich, Friburg 1959, σελ. 56.

αὕτη ἐμφανίζεται, σημαίνει σταθερῶς τὴν ἐσχατολογικὴν βασιλείαν («Königstum») τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ κείμενα δὲν πρέπει νὰ ἔρμηνεύωνται μὴ ἐσχατολογικῶς<sup>79</sup>. Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἣν δὲν ὁ Ἰησοῦς ἐκήρυξε, δὲν σημαίνει τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοῦ σύμπαντος ἢ τὴν ἔξουσίαν Αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ Ἰσραὴλ (ἄν καὶ τοῦτο προϋποτίθεται), ἀλλὰ «τὸ πλήρως πραγματοποιηθέν, πλήρως ἐνεργοῦν τέλος τοῦ χρόνου, τὴν τελικὴν Königstum τοῦ Θεοῦ»<sup>80</sup>.

Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δηλ., κατὰ τὸν Schnackenburg, «εἶναι γεγονός τι ἐρχόμενον τοῖς ἀνθρώποις, γεγονὸς προσφερόμενον αὐτοῖς... γεγονὸς πλήρως ἐσχατολογικὸν καὶ πλήρως ὑπερφυσικόν»<sup>81</sup>. Διὰ τοῦτο ἀντιτίθεται πρὸς τὰς πεπλανημένας ἀπόψεις τοῦ A. Schweitzer, καθ' ἃς ὁ Ἰησοῦς καὶ μετ' αὐτὸν ἡ πρώτη Ἔκκλησία, ἀνέμενον ὡς λίαν ἐπικειμένην τὴν ἔλευσιν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ προτιμᾶ, ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς Παρουσίας, τὴν χρῆσιν τοῦ ὄρου «Stetserwartung» («συνεχῆς ἀναμονὴ») τοῦ H. Schürmann, ἀντὶ τοῦ τόσον ἀποκλειστικοῦ ὄρου «Naherwartung» («έγγυς προσδοκία»)<sup>82</sup>, δι’ οὗ διαφυλάσσεται ἡ πεποίθησις, ὅτι τὸ τέλος ἥλθεν ἐγγύτερον ἐν τῇ ἴστορίᾳ καὶ διὰ τοῦ ἀνθρωπος ἥδη εἰσῆλθεν ἐν τῇ τελευταίᾳ φάσει αὐτῆς, γεγονὸς ὅπερ συνεπάγεται τὴν ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου συνεχῆ ἐγρήγορσιν<sup>83</sup>. Διὰ τὸν Schnackenburg τὸ παρὸν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ συνδέεται ἀμεσώτατα μὲ τὸ γεγονὸς τῆς σωτηρίας, τὸ δόποιον ἀπεργάζεται δὲ Θεὸς ἐν τῷ προσώπῳ καὶ τῷ ἔργῳ τοῦ Μεσσίου Του Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἐγκαινιασθεῖσα ὅμως αὕτη στιγμὴ τῆς σωτηρίας ἀναμένει τὴν ἐν τῷ μέλλοντι πλήρωσιν αὐτῆς, καταδεικνύουσα συγχρόνως τὴν μελλοντικότητα τῆς βασιλείας, ὡς τὸ ἀπώτερον σημεῖον τῆς ἴστορίας τῆς θείας Οἰκονομίας<sup>84</sup>. Οὕτως, «ἡ βασιλεία εἶναι οὐσιαστικῶς», κατὰ τὸν Schnackenburg καὶ πάλιν, «ἡ ἀποκάλυψις τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ, ἀν καὶ ἐν τῷ παρόντι ἡ ἀποκάλυψις αὕτη δὲν ἔφθασεν ἐν τῇ πληρότητι τῆς δόξης Αὐτοῦ»<sup>85</sup>.

Τὴν ὁργανικὴν σχέσιν τοῦ «ινῦν» καὶ τοῦ «ούπω εἰσέτι» τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τὴν συνάντησιν δηλ. τῆς ἴστορικῆς πραγματικότητος καὶ τῆς ἐσχατολογικῆς διαστάσεως αὐτῆς, κατανοεῖ καὶ ἔρμηνει δρθῶς δὲ Schnackenburg, δι’ ἐκκλησιολογικῶν κατηγοριῶν. Οὕτος, ἀν καὶ ἀπομακρύνεται πως ἐκ τῶν παραδοσιακῶν, θέσεων τοῦ παρελθόντος περὶ ἀπολύτου ταυτίσεως τῆς Ἔκκλη-

79. R. SCHNACKENBURG, "Ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 52.

80. R. SCHNACKENBURG, "Ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 53.

81. G. LUNDSTRÖM, The Kingdom of God, σελ. 268.

82. R. SCHNACKENBURG, Die Kirche im N. Testament, Friburg 1963, σελ. 110.

83. Ι. Δ. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, 'Απαρχαὶ Ἔκκλησιολογίας εἰς τὸ κατὰ Μᾶρκον Εὐαγγέλιον, Θεσσαλονίκη 1972, σελ. 64-65.

84. R. SCHNACKENBURG, Gottes Herrschaft und Reich, σελ. 60, 77, 87 ἐξ.

85. R. SCHNACKENBURG, "Ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 84.

σίας καὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἐμμένει ἐπὶ τῆς ὀργανικῆς σχέσεως τούτων. Οὕτως, ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, μὴ ταυτίζομένη, ἀσφαλῶς, μετὰ τῆς χριστιανικῆς κοινότητος, εὑρίσκεται εἰς ἄμεσον καὶ ὀργανικήν σχέσιν πρὸς αὐτήν, διότι ἡ χριστιανικὴ κοινότης, ἡ ἰδρυθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ εἶναι πραγματικότης ἀσκήσεως τῶν σωτηριολογικῶν δυνάμεων τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ προϋπόθεσις πραγματώσεως τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ μέλλοντος. Αὕτη δὲ ἡ ἐκκλησιολογικὴ κοινότης θὰ μεταβληθῇ εἰς τὴν τελείαν κοινότητα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. ‘Η Ἐκκλησία ἥδη ἀπαρτίζεται ἐξ ἑκείνων, οἵτινες ἀναμένουν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Παρὸ δὲ τὸ γεγονός ὅτι ἡ μετοχὴ ἐν τῇ παρούσῃ Ἐκκλησίᾳ δὲν προδικάζει ἀμετακλήτως τὴν μετοχὴν καὶ ἐν τῇ ἐρχομένῃ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ, διότι ἐν τῷ ἴστορικῷ χρόνῳ παραμένει πάντοτε τὸ πρόβλημα τῆς πτώσεως καὶ τῆς ἀμαρτίας, αἱ δαιμονικαὶ δυνάμεις τοῦ παρόντος δὲν θὰ καταλύσουν τὴν ὀργανικὴν ταύτην σχέσιν, τὴν ὑπάρχουσαν μεταξὺ τῶν δύο τούτων πραγματικοτήτων.

Τὸ παρόν καὶ τὸ μέλλον συναντῶνται ἐν τῇ ἐσχατολογικῇ προσδοκίᾳ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ποίμνη τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ μεσιανικοῦ ποιμένος Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διὰ πάντα τ' ἀνωτέρω, ἔχαιρετίσθη ἡ παρουσία τοῦ Rudolf Schnakenburg, Ἰδιαιτέρως ὑπὸ τῆς συντηρητικῆς προτεσταντικῆς μερίδος τῆς θεολογίας τῆς Δύσεως, ὡς ἐλπὶς γεφυρώσεως καὶ προσβάσεως τῶν ποικιλομόρφων προβλημάτων τῶν περὶ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἀτερμόνων συζητήσεων, ἐξ αἰτίας τῶν παραδοσιακῶν προϋποθέσεων ἀλλὰ καὶ τοῦ συγχρόνου ἀνανεωτικοῦ θεολογικοῦ πνεύματος αὐτοῦ<sup>86</sup>.

(Συνεχίζεται)

86. Πρβλ. N. PERRIN, The Kingdom of God, σελ. 89.