

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ  
ΠΑΓΙΣΙΟΣ ΛΑΜΠΑΡΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ  
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ

ΥΠΟ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ, Δρ. Φ.

'Ερευνητού τοῦ Κέντρου 'Ελληνικῆς καὶ Ρωμαϊκῆς Αρχαιότητος  
τοῦ 'Εθνικού 'Ιδρυματος 'Ερευνῶν.

---

Μετὰ τὸν Πατριάρχη Δωρόθεο<sup>1</sup> τῶν ἀρχῶν τοῦ 16ου αἰῶνος, τὸν θρόνον Ιεροσολύμων κατέλαβε μιὰ σειρὰ συγγενῶν μεταξὺ τους Πατριαρχῶν ἀπὸ τὴν Δημητσάνα. Αὐτοὶ ἦσαν ὁ Γερμανὸς (1537-1579)<sup>2</sup> ἀπὸ τὴν Ἀράχωβα, κοντὰ στὴν Δημητσάνα, ὁ Σωφρόνιος Καρκαλᾶς (1579-1608)<sup>3</sup> ἀνεψιός ἀπὸ ἀδελφὴ τοῦ Γερμανοῦ, ὁ Θεοφάνης Καράκαλλος (1608-1644)<sup>4</sup> μακρινὸς συγγενῆς ἢ ἀπλὸς συμπολίτης τοῦ Σωφρονίου, καὶ ὁ Παΐσιος Λαμπάρδης (1645-1660)<sup>5</sup> ἀνεψιός τοῦ Θεοφάνη, στὸν δποῖο ἀναφέρονται καὶ οἱ τέσσερες ἐπιγραφές μας.

'Ο Παΐσιος γεννήθηκε στὴ Δημητσάνα περὶ τὸ τέλος τοῦ 16ου αἰῶνος, ἀπὸ τοὺς Δημήτριο καὶ Βασιλική, τὰ ὄνόματα τῶν δποίων μαθαίνουμε ἀπὸ τὴν πρώτη ἐπιγραφή. "Ἐλαβε τὸ δνομα Παναγιώτης καὶ τὸ πρῶτα γράμματα τὰ διδάχθηκε στὴ γενέτειρά του. Σὲ παιδικὴ ἥλικα τὸν ἔστειλαν στὰ Ιεροσόλυμα στὸν θεῖο του Θεοφάνη, ὁ δποῖος τὸν ἔβαλε ὑποτακτικὸ κοντὰ στὸν Πατριάρχη Σωφρόνιο. "Οταν ἔφθασε σὲ κατάλληλη ἥλικα τὸν ἔκειραν μονα-

1. Δοσιθέον, Δωδεκάβιβλος, σελ. 1191, Κυρίλλον 'Αθανασιάδον, Τὰ κατὰ τὸν δοιδιμὸν Παΐσιον, σελ. 213-214, σημ. 3.

2. Δοσιθέον, Δωδεκάβιβλος, σελ. 1166, κεφ. β', στ. 16-22, Χρυσοστόμον Παπαδιόποιον, Ιστορία τῆς Ἐκκλησίας Ιεροσολύμων, σελ. 465 ἐπ., Γεωργίον I. Καρβελᾶ, 'Η Δημητσάνα καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς, τόμ. Α', σελ. 51, σημ. 2.

3. Γεωργίον I. Καρβελᾶ, 'Η Δημητσάνα καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς, τόμ. Α', σελ. 50-54.

4. Κυρίλλον 'Αθανασιάδον, Τὰ κατὰ τὸν δοιδιμὸν Θεοφάνην, ἐν Σωτήρ, 1889, σελ. 18.

5. Κυρίλλον 'Αθανασιάδον, Τὰ κατὰ τὸν δοιδιμὸν Παΐσιον, τόμ. Δ', σελ. 211-233, Εὐθυμίον Καστροχήη, Περὶ τῆς ἐν Δημητσάνῃ Ἐλληνικῆς Σχολῆς καὶ περὶ τῶν καθιδρυτῶν καὶ πρώτων αὐτῆς διδασκάλων, ἐν Αθήναις 1847. σελ. 43-45.

χό καὶ τοῦ ἔδωσαν τὸ ὄνομα Πατέσιος ἐν συνεχείᾳ τὸν χειροτόνησαν διάκονο, ἵερέα καὶ τὸν διόρισαν ἐφημέριο στὸ ναὸν τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ πρώτη ἐπιγραφὴ ἀνήκει σ' αὐτὴ τὴν περίοδο, ποὺ δὲ Πατέσιος ὑπηρετοῦσε ὡς ἵερενς (θύτης) στὸ Ναὸν τῆς Ἀναστάσεως καὶ φέρει χρονολογία 1624. Ἡ δεύτερη ἐπιγραφὴ ἀνήκει στὴν ἀρχὴν τῆς πατριαρχείας του καὶ φέρει χρονολογία 1647. Ἡ τρίτη ἀνήκει στὰ τελευταῖα χρόνια τῆς πατριαρχείας του καὶ φέρει χρονολογία 1657, ἡ δὲ τέταρτη ποὺ φέρει χρονολογία 1660, πιστεύω δὲ εἶναι ἀπὸ τὸ ἀμέσως μετὰ τὸν θάνατόν του χρόνια. Χαράχθηκε κατὰ τὸ ἔτος τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ λειψάνου του ἀπὸ τὸν τόπο τῆς ταφῆς του —κοντά στὰ Μύρα τῆς Λυκίας— στὰ 'Ιεροσόλυμα καὶ φέρει τὴν ἡμερομηνίαν καὶ τὸ ἔτος τῆς ταφῆς καὶ ὅχι τῆς μετακομιδῆς<sup>6</sup>.

Τὰ κενὰ χρονικὰ διαστήματα μεταξὺ τῶν ἐπιγραφῶν τὰ συμπληρώνουμε προσφεύγοντας στὶς ἱστορικὲς πηγὲς τῆς ἐποχῆς<sup>7</sup>. Οἱ ἐπιγραφὲς αὐτὲς ἐπιβεβαιώνουν, διορθώνουν καὶ προσθέτουν καινούργια στοιχεῖα στὰ μέχρι τώρα γνωστὰ γύρω ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Πατέσιο.

'Ε πιγραφὴ πρώτη (βλ. εἰκ. 1). Τὴν ἐπιγραφὴν αὐτὴν συναντᾶμε εἰσερχόμενοι ἀπὸ τὴν ροτόντα τοῦ Παναγίου Τάφου στὸ καθολικὸν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως στὰ δεξιά μας, ἐπάνω στὸν τοῖχο τῆς βασιλικῆς κάμαρας, σὲ ὑψος ἀπὸ τὸ δάπεδο τοῦ καθολικοῦ 1,27 ἑκ. τοῦ μέτρου<sup>8</sup>. Εἶναι μιὰ ἑξάστιχη ἐπιγραφὴ ἐντὸς πλαισίου διπλῆς γραμμῆς, διατηρημένη σὲ ἀρκετὰ καλὴ κατάσταση, σκαλισμένη στὶς πέτρες τῆς καμάρας. Διαστάσεις: ὑψος 0,55 ἑκ., πλάτος 0,60 ἑκ., ὑψος γραμμάτων: 0,035-0,045.

6. Στὸ σημεῖον αὐτὸν θέλω νὰ ἐκφράσω τὶς εὐχαριστίες μου σ' ὅλους ὅσους μὲ βοήθησαν μὲ τὸν τρόπο τους εἰς τὴν διεκπεραίωσην αὐτῆς μου τῆς ἔρευνας.

7. Δοσιθέος, Δωδεκάθιβλος, 'Αρσενίος Σουχάνωφ, Προσκυνήταριον, N. Κάπτερεφ, Σχέσεις τῶν Πατριαρχῶν τῆς 'Ιερουσαλήμης πρὸς τὴν Ρωσικήν ἀρχὴν ἀπὸ τοῦ β' ἡμίσεος τοῦ 16ου μέχρι τέλους τοῦ 18ου αἰώνος, καὶ 'Αθανάσιος Κομνηνού, 'Υψηλάντος, Εκκλησιαστικῶν τε καὶ Πολιτικῶν βιβλία 12, ἔκδ. V. Beñesevic.

8. Στὸ 16ο μέρος καὶ σὲ ὑψος ἀπὸ τὸ ἔδαφος 2,38 ἑκ. τοῦ μέτρου εἶχε ἀρχίσει νὰ σκαλίζει παρόμοια ἐπιγραφὴ κάποιος ἄλλος ναΐτης δυομαζόμενος Θεωνᾶς τὸ 1632, τὴν δόπια δὲν δολολήρωσε. Τὸ 16ο πλαίσιο φιλοξένησε ἀργότερο κάποιον ἄλλον ναΐτη δυομαζόμενο Γεράσιμο τὸ 1664, καὶ τέλος κάποιον ἄλλον, τὸ δύομα τοῦ δοπίου εἶναι δισανάγνωστο καὶ γραμμένο μὲ χρῶμα ποὺ φέρει χρονολογία 1647. Ἀπὸ αὐτές τὶς ἐπιγραφὲς συμπεραίνουμε δὲτι μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ναΐτες, δηλαδὴ ἀγιοταφίτες ποὺ ὑπηρετοῦσαν ἐντὸς τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, εἶχαν τὴν συνήθειαν νὰ γράφουν τὰ δύοματά τους κάπου γιὰ νὰ μνημονεύονται ἀπὸ τοὺς μεταγενεστέρους τους. Παραθέτω καὶ τὸ κείμενο τῆς ἐπιγραφῆς «κατὰ τὸ α.χ.λ.β. Νο(εμβρίου). ιε' / τ Θεωνᾶς. θύτης. ορμώμε / κατὰ τὸ α.χ.ξ.δ. Σε(πτεμβρίου). κξ. / τ Γεράσιμος. Ιεροδιάκονον δοῦλος Χ(ριστοῦ) / ... 1647».



*Eἰκ. 1. † Παῖσιος θύτης ὁ μώμενος † ἐκ περιφίμον / Πελοποννήσου  
† ἐκ χόρας Διμητζάνας τινὸς ὁ / δὲ Δημητρίου καὶ / Βασιλικῆς † ,Αχδ'*

‘Η ἐπιγραφὴ αὐτὴ μᾶς δίδει τὸ μοναχικό του ὄνομα, τὸν ἱερατικὸν βαθμὸν ποὺ ἔφερε κατὰ τὸ ἔτος 1624, τὸν τόπο καταγωγῆς του, τὰ ὀνόματα τῶν γονιῶν του καὶ τὸ ἔτος ποὺ χαράχτηκε (1624). Εἶναι μιὰ ἐπιγραφὴ μὲ πολλὰ στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὴν ἀρχὴν τῆς σταδιοδρομίας του, ὅταν ὑπηρετοῦσε ὡς ἱερεὺς στὸ Ναὸν τῆς Ἀναστάσεως.

*Περίοδος μεταξὺ τῆς πρώτης καὶ δευτέρας ἐπιγραφῆς (1624-1647).*

Σύμφωνα μὲ τὸν Δοσίθεο καὶ Ἀθανάσιο Κομνηνὸν Ὅψηλάντη (ὁ δεύτερος ἀντλεῖ τὶς πληροφορίες του ἀπὸ τὸν Δοσίθεο) μαθαίνουμε ὅτι μετὰ τὴν διακονία του στὸ Ναὸν τῆς Ἀναστάσεως ὁ Παῖσιος ἀποσύρθηκε στὴν ἔρημο τοῦ Ιορδάνου, ἐκεῖ ποὺ ὑπῆρχαν ὅλοτε ἀκμαῖα μοναστήρια ὅπου γιὰ πολλὰ χρό-

νια ἀσκήθηκε πνευματικά, ζώντας βίο ἀσκητικό<sup>9</sup>. Απὸ τὴν ἔρημο τοῦ Ἰορδάνου τὸν μετακάλεσε ὁ Θεῖος του Θεοφάνης, ποὺ εἶχε διαδεχθεῖ στὸν θρόνο τὸν Πατριάρχη Σωφρόνιο καὶ τὸν ἔστειλε ἡγούμενο πρῶτα τῆς Μονῆς τῆς Θεοτόκου Μπουρνόσκη στὸν Ἱάσιο καὶ ὑστερα τῆς Μονῆς Γαλατᾶ κοντὰ στὸν Ἱάσιο καὶ παράλληλα σὲ δύο ἐμπιστευτικές ἀποστολές στὴ Μόσχα τὸ 1636 καὶ 1638. Πρόθεση τοῦ θείου του, Πατριάρχη Θεοφάνη ἦταν νὰ τὸν γνωρίσει μὲ τοὺς ἡγεμόνες τῆς Μολδοβλαχίας, τὴν Τσαρικὴ ἀὐλή, τοὺς πλούσιους ἔλληνες ἐμπόρους καὶ ὄλους τοὺς φίλους του, νὰ τὸν μυήσει στὶς σχέσεις τῶν Πατριάρχῶν μὲ τοὺς Ἡγεμόνες καὶ νὰ τὸν προετοιμάσει γιὰ διάδοχό του. Αὐτὸ ἔγινε μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Θεοφάνη μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ ἡγεμόνα τῆς Μολδαβίας Βασιλείου Λούπου<sup>10</sup>, τοῦ μεγάλου εὐεργέτου τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καὶ ὄλων ἐν γένει τῶν Πατριαρχείων παρὰ τὴν θέληση τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Παρθενίου τοῦ Β', δὲ ὅποῖς ἤθελε νὰ ἐπιβάλει στὸν θρόνο ‘Ιεροσολύμων τὸν Βερροίας Ἰωαννίκιο. ‘Ἐτσι ὁ Παΐσιος, ὁ ἀνθρωπὸς τοῦ ἡγεμόνος Βασιλείου Λούπου καὶ ὁ ἐκλεκτὸς τῶν ἀγιοταφιῶν, χειροτονήθηκε τὴν 23 Μαρτίου 1645 ἀρχιερεὺς στὸν Ἱάσιο, μετὰ ἥλθε στὴν Κωνσταντινούπολη, ἔλαβε τὸ Φιρμάνι περὶ τῶν δικαιωμάτων του ὡς Πατριάρχου ‘Ιεροσολύμων ἀπὸ τὸν Σουλτάνο Ιμπραήμ καὶ ἀπὸ ἕκει συνοδεύομενος ἀπὸ Κυβερνητικὸν ὑπάλληλο ἥλθε στὰ ‘Ιεροσόλυμα, ὅπου ἐνθρονίστηκε ἐπισήμως Πατριάρχης ‘Ιεροσολύμων<sup>11</sup>. Περὶ τοῦ Παΐσιος ὁ Δοσίθεος γράφει μεταξὺ ἄλλων ὅτι ἦταν

9. Βλ. ἀνωτέρω Κυρίλλου ‘Αθανασίᾳ, τὰ κατὰ τὸν ἀοίδιμον Παΐσιον, σελ. 212.

10. Δοσίθέος Δωδεκάβιλος, σελ. 1190. ‘Ο Δοσίθεος γράφει γιὰ τὸν ἡγεμόνα Βασίλειο ὅτι ἔξφρησε τὰ χρέη τοῦ Παναγίου Τάφου πληρώνοντας 12.000 φλοριά βενέτικα, 40.000 φλοριά Ούγγαρικά καὶ «ὅτι μετὰ τὴν τῆς Κων/πόλεως ὑπὸ τῶν Ὀθωμανῶν ἀλωσιν, οὐδεὶς βασιλεὺς ἡ ἡγεμὼν ἐποίησε τῷ Πατριαρχικῷ θρόνῳ τῆς Ιερουσαλήμ τοιοῦτον καλόν».

11. Δοσίθέος Δωδεκάβιλος, σελ. 1191 «καὶ ἀπεδέξαντο αὐτὸν ἡ σύνοδος καὶ οἱ Πατέρες ὡς οἰκεῖον καὶ νόμιμον Πατριάρχην, οἱ κληρικοὶ δύμας δόφιθησαν ἐναντίοι δι’ αἰτίαν τοιαύτην, ἐπειδὴ ὡς προεπόμεν διὰ τὸ ἔχειν ἔξουσίαν ἐν Ιερουσαλήμ τοὺς τῆς Αἴγυπτου Αὔθεντας, οὐκ ἡσαν Ρωμαῖοι, ἀλλὰ ‘Αραβεῖς Πατριάρχαι, ἐπεκράτησε δὲ ἔξικενον τοῦ καιροῦ ἰσχύειν τοὺς ἐντοπίους ἐν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς, ἐπειδὴ μάλιστα οἱ ‘Αραβεῖς εἰσὶ μικροπρεπεῖς καὶ τοῖς ἰδίοις ὑπὲρ τὸ μέτρον ἀεὶ χαριζόμενοι, καὶ διὰ τοῦτο οἱ ‘Αραβεῖς Πατριάρχαι διώκοντο μετὰ τῶν συγγενῶν αὐτῶν καὶ ἐντοπίων ἀδιαφόρως, καὶ οἱ Ρωμαῖοι Πατριάρχαι ὑστερον ἔχοντες σκάνδαλα μετὰ τῶν ἔθνων, εἴλων τοὺς ‘Αραβας ἐν ᾧ εἶχε δεδομένον ἡ συνήθεια, ὥστε πάντων τῶν τοῦ Θρόνου εἰσοδημάτων τοὺς ἐντοπίους ‘Αραβας ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τὴν ἔξουσίαν ἐσχηκέναι, καὶ προστάτας αὐτοὺς τῶν ἀναγκαίων χρειῶν εἴναι, ἀφορῶντας δύμας μόνον εἰς τὸ ἔδιον συμφέρον, καὶ ἐπειδὴ δὲ Θεοφάνης ὑστέρησεν αὐτοὺς δλήγον τι τῆς τόλμης τῆς παλαιᾶς, καὶ ὁ Παΐσιος ἥλθε Πατριάρχης Νέος, οἱ ἐντόπιοι δύμοφων ἡσαντες, ἔξηλθον ἔξω τῆς ἀγίας πόλεως καὶ ἐποίησαν σωρὸν λίθον, καὶ τοιαῦτα πάντα ἐγίνοντο ἵνα ὅσιν ἐναντίοι τῷ Πατριάρχῃ. ‘Ο Παΐσιος δὲ ὡς εἰρηται ἀνδρεῖας δὲν ψυχῆς, συνενάλησε τοῖς κριταῖς κρυφίως, καὶ δέδωκεν αὐτοῖς καὶ μέρος τι χρημάτων ἐπὶ

ἀκτήμων, ζηλωτής, ἀσκητικός, φιλαλήθης καὶ ὅτι ἔφερε στὰ Ἱεροσόλυμα χρήματα καὶ βοήθεια ὅσο κανές ἀλλος<sup>12</sup>.

Μετὰ ἀπὸ μικρὴ διαμονὴ στὰ Ἱεροσόλυμα ἔρχεται στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἀπὸ ἐκεῖ ἐπισκέπτεται τὴν Μολδοβλαχία καὶ πάλι μέσω Κωνσταντινουπόλεως ἐπιστρέφει στὴν Ἱερουσαλήμ, φέροντας μαζί του διάφορα διατάγματα ὑπὲρ τῶν προσκυνημάτων. Τότε φαίνεται ὅτι ἔγιναν οἱ ἐργασίες στὴ μονὴ του Προφήτου Ἡλιοῦ, στὶς δποῖες ἀναφέρεται ἡ δεύτερη ἐπιγραφή.

Ἐπιγραφὴ δεύτερη (βλ. εἰκ. 2). Εἶναι μιὰ ἐπιγραφὴ σκαλισμένη σὲ ἀσπρη πέτρα, ἐντοιχισμένη σὲ ὄψος 7 μέτρων στὰ ἀριστερὰ του εἰσερχομένου στὴ μονὴ του Προφήτου Ἡλιοῦ πού βρίσκεται μεταξὺ Ἱεροσολύμων καὶ Βηθλεέμ. Διαστάσεις: ὄψος 0,55, πλάτος 0,60, ὄψος γραμμάτων: 0,020-0,050. Αποτελεῖται ἀπὸ 7 στίχους καὶ ἔχει ὡς ἔξης:



Εἰκ. 2. † Πατριαρχοῦντο[ς δ]ὲ τοῦ Παναγιοτάτου κ(αὶ) Μακαριοτάτου, Πατριάρχου Ἱεροσολύμων[ν] | Κυρ(ι)ου Παΐσιον τοῦ ἐκ τῆς Περιφήμου Πελο/πονόσου· ἐκ χώρας Δημιτζάνας· ἐτε/λειόθι ὁ παρὸν οἶκος μετὰ ἀνοθεν ἐκ βάθρων/ων | κα(ὶ) ἐτερα δίο κελλία δπον εἶναι ἀνωθεν τοῦ βήμα/τος ἀριστερὰ διὰ ἔξόδου αὐτοῦ † Αχμζ' †

ρητοῖς, ὅτι ἔαν τις τῶν ἐντοπίων θελήσῃ ἀρνήσασθαι αὐτοῦ τὸ σέβας, μὴ γίνεσθαι δεκτόν, εἴτα ἐποίησεν ἀγωγὴν κατ' αὐτῶν, καὶ τοσοῦτον ἐπαίδευσεν αὐτούς, ὥστε καὶ ἐσωφρονήθσουσαν ὡς δρῶνται τὴν σήμερον εὔτακτοι καὶ εἰρηνικοί μέτρον τέλειον εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ ἔχοντες.

12. Δισιθέον Δωδεκάβιλος σελ. 1191. «Καὶ ἔφερεν ὁ Πατσιος οὗτος τότε

Στήν έπιγραφή αύτή δύος και στήν πρώτη ό Πατσιος, τώρα πλέον Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων, ἀναφέρει τὸν τόπο καταγωγῆς του και τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του Δημητσάνα μὲ νπερηφάνεια «ὅρμωμενος ἐκ τῆς Ηεριφήμου Πελοποννήσου ἐκ χώρας Δημιτζάνας» και ἐν συνεχείᾳ ἀπαριθμεῖ τοὺς χώρους στοὺς δποίους ἔγιναν ἔργασίες δι' ἔξδων του και διτὶ ἀποπερατώθησαν τὸ ἔτος 1647 και δχι περὶ τὸ τέλος τῆς Πατριαρχείας του τὸ 1657-8, δύος γράφουν δλοι οι μεταγενέστεροι τοῦ Δοσιθέου συγγραφεῖς<sup>13</sup>, παρασυρθέντες ἀπὸ τὸ διτὶ ό Δοσίθεος ἀναφέρει πρὸς τὸ τέλος τῆς συγγραφῆς του περὶ Πατσίου δλα τὰ ἔργα του μαζὶ στὸ ἴδιο κεφάλαιο<sup>14</sup>. 'Ο Κύριλλος Ἀθανασιάδης ἐπὶ παραδείγματι γράφει, διτὶ δταν ό Πατσιος ἐπέστρεψε στήν 'Ιερουσαλήμ μετὰ τὸ ἐπεισόδιο τῆς Κορώνας τοῦ 1657 δὲν ἀναπαύθηκε ἀλλὰ μὲ διάφορα ἔργα ἀρχισε νὰ καλλωπίζει τὸν θρόνο τοῦ Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων<sup>15</sup>. Ἀπαριθμώντας τα σύμφωνα πάντα μὲ τὸν Δοσίθεο ἀναφέρει τρίτο στὴ σειρὰ τῶν ἔργων του τὶς ἔργασίες τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ<sup>16</sup>. Ἀφοῦ δὲ δλοκληρώνει τὸν κατάλογο τῶν ἔργων, ποὺ ἀφήνει νὰ νοηθεῖ διτὶ τέλειωσαν κατὰ τὸ βραχὺ αὐτὸ χρονικὸ διάστημα, ἀναφέρει διτὶ ἐπειδὴ ἐδαπάνησε μεγάλα ποσὰ χρημάτων σκεπτόταν νὰ ἀρχίσει νέα περιοδεία γιὰ ἐλεγμοσύνες<sup>17</sup>.

εἰς τὰ 'Ιεροσόλυμα χρήματα και βοήθειαν ώς ἀλλοις ούδεις και δὴ και ἀλευρον και βούτυρον ἀπὸ Μολδοβλαχίας ἐν καιρῷ λιμοῦ, και πᾶν δ φέρει τὸ Γιάσιον ἀγαθὸν διὰ φορτηγῶν πλοίων».

13. Γρηγόριος Παλαμᾶς, 'Ιεροδ. στήν 'Ιεροσολυμιάδα, σελ. 518. Κύριλλος Ἀθανασιάδης, Τὰ κατὰ τὸν ἀοιδόμυν Πατσίου Πατριάρχην 'Ιεροσολύμων ... σελ. 226. Καλλιστος Μηλιαρᾶς, οἱ "Ἄγιοι τόποι..., τόμ. Β', σελ. 105. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, 'Ιστορία τῆς Ἐκκλησίας 'Ιεροσολύμων, σελ. 575.

14. Δοσιθέου Δωδεκάβιλος, ἔνθ' ἀνωτέρω, σελ. 1207, «Περὶ τῶν ἔργων και οἰκοδομῶν ὃν ἐποίησεν ό Ιεροσολύμων Πατσιος ἐν 'Ιερουσαλήμ και ἀλλαχοῦ».

15. Κυρίλλος Ἀθανασιάδης, 'Ιεροδ. στήν 'Ιεροσολυμιάδα, σελ. 225, «οὐκ ἐτράπη εἰς τρυφάς και ἀναπαύσεις... ἀλλὰ πάραντα εἰς ἀλλα ἐπίσης θεάρεστα και ἔνδοξα ἔργα τὴν ἐπιμέλειαν αὐτοῦ και δραστηριότητα ἐστρεψε πρὸς καλλωπισμὸν τοῦ Θρόνου τοῦ Ἀδελφοθέου και εὔκλειαν τῆς Ἐλληνικῆς φιλοπονίας και φιλοκαλίας...».

16. Δοσιθέου Δωδεκάβιλος, ἔνθ' ἀνωτ., σελ. 1207, «ἀναμέσον τῆς 'Ιερουσαλήμ και τῆς Βηθλεὲμ κεῖται Ναὸς περίφημος μετὰ καλῆς περιοχῆς, ὡστε εἶναι Μοναστήριον ἐπ' ὄνδρας τιμώμενον τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ, ἀπὸ δὲ τῆς πολυκαυρίας τῆς περιοχῆς διαφθαρεῖσης, ἦν ἡ Ἐκκλησία ἡ αὐτὴ και κατοικία. Διὰ τοῦτο οὗτος δυνάμει πληρεστάτης δαπάνης χρημάτων πεποίηκε μερικὴν περιοχὴν πρὸς δυσμάς, ἦν νῦν ἔχει δ τοῦ Προφήτου Ναὸς εἰ και ὑστερὸν ὁ Κιοπρουλῆς, Δούξ ὃν τῆς Δαμασκοῦ, διερχόμενος ἐκεῖθεν χάριν τοῦ ἀπελθεῖν εἰς προσκύνησιν τῆς ἐν Χεβρὼν Φιλοξενίας τοῦ Ἀβραάμ, και ἰδών τῆς περιοχῆς τὴν οἰκοδομήν, ἐμάνη κατὰ τοῦ Πατριάρχου, δύμας σὺν Θεῷ εἰρήνευσεν ίκανη δαπάνη χρημάτων, και ἔμεινε τὸ Μοναστήριον ἀλώβητον».

17. Κυρίλλος Ἀθανασιάδης, 'Ιεροδ. στήν 'Ιεροσολυμιάδα, σελ. 227. «Ἐπειδὴ δύμας διὰ τὰς εἰρημένας οἰκοδομὰς και ἐπισκευὰς ποσὰ χρημάτων οὐκ εὐκαταφρόνητα ἐδαπανήθησαν, ών τὰ πλεῖστα ἐπὶ βαρεῖ τόκων ἐλήγθησαν και πολύτιμα κειμήλια ἐνεχειρίδοις θησαν, πολλοῖς

Δίνοντας τὴν ἀπαιτούμενη προσοχὴ στὰ ἀνωτέρω γραφόμενα ἀπὸ τὸν Δοσίθεο καὶ προσδιορίζοντας τὸ ἔτος ποὺ πέρασε ἀπ’ ἑκεῖ ὁ Κιοπρουλῆς (βλ. σημ. 16), οὐαθώς καὶ ἔνα ἄλλο γεγονός, στὸ ὅποιο θὰ ἀναφερθῶ ἐν συνεχείᾳ, ἔρχομαι νὰ συμφωνήσω ὅτι τὸ ἔτος 1647 τῆς ἐπιγραφῆς εἶναι τὸ ἔτος ἀποπε-ρατώσεως τῶν ἔργασιῶν ποὺ ἔγιναν ἐπὶ Παΐσου στὴ Μονὴ τοῦ Προφήτου ὩΗλιοῦ. 'Ο Δοσίθεος γράφει «πεποίηκε» δηλ. ἔκαμε, δλοκλήρωσε τὶς ἔργα-σίες καὶ «ύστερον» περνώντας ἀπ’ ἑκεῖ ὁ Κιοπρουλῆς εἰδε τὴν οἰκοδομὴν καὶ θύμωσε, δηλ. τὴν εἰδε τελειωμένην. 'Ο Μεχμέτ Κιοπρουλῆς (Mehmet Kö-prülü)<sup>18</sup> ἦτο μουτεσελλήμης τοῦ βιλαετίου τῆς Δαμασκοῦ τὸ 1647-50. 'Ο Δοσίθεος στὴ Δωδεκάβιβλο γράφει ὅτι ὁ Κιοπρουλῆς πέρασε ἀπὸ τὴν Ἱερου-σαλήμ τὸν καιρὸ ποὺ ὁ Παΐσιος βρισκόταν στὴ Σερβία, δηλ. περὶ τὸ 1650-51<sup>19</sup>, ἐνῶ ὁ Παΐσιος ἀπουσίαζε καὶ λίγο πρὶν ὁ Κιοπρουλῆς ἀναλάβει γιὰ μιαρὸ χρο-νικὸ διάστημα τὸ 1651-52 ὡς ὑπουργὸς ἀνευ χαρτοφυλακίου (Kubbe Veziri) στὴν Κωνσταντινούπολη στὶς ἀρχὲς τῆς βασιλείας τοῦ Σουλτάνου Μεχμέτ τοῦ Δ'<sup>20</sup>. Αὕτη τὴν ἐποχὴν ὁ Παΐσιος γνωρίστηκε μὲ τὸν Κιοπρουλῆ γιατὶ τότε μόνο μπόρεσε νὰ ἐπιστρέψει στὴν Κωνσταντινούπολη, ἐπειδὴ στρεφόταν ἐναντίον του ἡ κατηγορία τοῦ Παρθενίου Β' ὅτι ἐπιβουλευόταν τὴν βασιλεία<sup>21</sup>.

ἔτεροδόξους, τὸ δὲ ἱερὸν κοινὸν τοῦ Π. Τάφου χρέει πάλιν ὑπέκυψεν ὑπερόγκω, ἥρξατο ὁ Θειότατος Πατριάρχης σκέπτεσθαι περὶ τὸ πρακτέον, καὶ νέων πάλιν καὶ ἐπιπόνων καὶ δχληρῶν δόδιτοριῶν ἐπιλαμβάνεται πρὸς ἀνακούφισιν τοῦ χρέους».

18. 'Ο Πασάς Μεχμέτ Κιοπρουλῆς ἦταν ἀλβανὸς τὸ γένος. Γεννήθηκε στὸ Ρουτνίκ κοντά στὸ Βεράτιο ἀπὸ γονεῖς Χριστιανούς. Γιὰ περισσότερα βιογραφικὰ στοιχεῖα βλέπε S t a n f o r d J. S h a w, History of the Ottoman Empire, vol. I Empire of the Ga-zis: The Rise and the Decline of the Ottoman Empire 1280-1808, Cambridge 1976, σελ. 207-208 καὶ Encyclopédie de l' Islam, Nouvelle édition, tome V, Leiden-Paris, 1980, σελ. 254-257.

19. Δοσίθεος Δωδεκάβιβλος, σελ. 1194. «Ο ρηθεὶς Βεζύρης ἐν τῷ καιρῷ καθ' ὃν ἦν ὁ Παΐσιος ἐν τῇ Σερβίᾳ, ἦν Δούξ τῆς Δαμασκοῦ, ὡς δὲ ὄντων τῶν τῆς Ἱερουσαλήμ καὶ Νεαπόλεως καὶ Γάζης καὶ Γαλαάδ, ἡτοι, Γγέμπτε ἀγγιλοῦν ἡγεμόνων ἐν τῇ ὑποταγῇ αὐτοῦ, ἥθέλησε περιοδείαν ποιῆσαι χάριν ψυχαγγωγίας, καὶ ἀφορμὴ τοῦ προσκυνήσειν ἐν Ἱερουσα-λήμ, ἀπῆλθεν ἑκεῖσε, κάκεῖθεν μετέβη εἰς τὴν Φιλοξενίαν τοῦ Ἀβραάμ εἰς Χειρών, καὶ ἤλθον εἰς αὐτὸν ἀγγελίαι, ὅτι ἐγένετο ἄλλος Δούξ ἐν τῇ Δαμασκῷ, κάκεῖθεν διὰ τὸ εἶναι πετρώδη τὴν διὰ τῆς Ἱερουσαλήμ ὁδόν, κατέβη εἰς Γάζαν, ἵνα ἑκεῖθεν ἀπέλθῃ εἰς τὴν Κων-σταντινούπολιν».

20. 'Ο Πασάς Μεχμέτ Κιοπρουλῆς πιστεύω ὅτι ἀνέλαβε ὡς ὑπουργὸς ἀνευ χαρτοφυ-λακίου ἐπὶ Μεχμέτ τοῦ Δ' 1648-1687 καὶ ὅχι, δπως γράφει ὁ Δοσίθεος στὴ Δωδεκάβιβλο, (ἐνθ' ἀνωτέρω, σελ. 1192) ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Σουλτάνου Ἰμπραήμ, ὁ ὄποιος βασιλεύεις ἀπὸ τὸ 1640-1648, βλέπε στὸ βιβλίο τοῦ S t a n f o r d J. S h a w, History of the Ottoman Empire, ποὺ ἀναφέρω ἀνωτέρω. 'Ο Παΐσιος γράφει ἀνωνύμως «ὅς Βεζύρης τοῦ Σουλτάνου».

21. 'Ο Παΐσιος εὑρισκόμενος στὸ Ιάσιο κατὰ τὴν ἐπανάσταση τῶν Κοζάκων κατὰ τῶν Πολωνῶν τὸ 1648 ἀνέλαβε προθύμως τῇ προτροπῇ τοῦ ἡγεμόνος Βασιλείου Λούπου μιᾶς ἥποστολῆ ἐκ μέρους τῶν Κοζάκων πρὸς τὸν Τσάρο τὴν ὄποια συνεδύασε καὶ μὲ ἐκκλησια-

Τότε διευθέτησε καὶ τὴν μικρότερη κατηγορία, ὅτι ἐπισκεύασε τὴν μονὴν τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ χωρὶς ἄδεια τῶν ἀρχῶν. Τις κατηγορίες αὐτὲς ὁ Παῖσιος ἔξαγγόρασε μὲ τὸ ποσδὴ τῶν 4.000 χρυσῶν νομισμάτων. Τὸ σεβαστὸ αὐτὸ ποσό, σὲ περίοδο ποὺ ἡ κυβέρνηση εἶχε μεγάλη ἀνάγκη, τὸν βοήθησε νὰ κερδίσει τὴν εὔνοια τοῦ Κιοπρουλῆ, ὁ δόποιος ἐφρόντισε νὰ τὸν ἐφοδιάσει μὲ διάταγμα περὶ ἐπισκευῆς τοῦ Ναοῦ τῆς Βηθλεὲμ καὶ κατὰ τῶν ἐνοχλούντων τὴν ἀδελφότητα ἔνεκα τῶν ἐπισκευῶν τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ. ‘Ο Κιοπρουλῆς βοήθησε πολὺ τὸν Παῖσιο, ἴδιαιτέρως μετὰ τὸ 1656 ποὺ ἔγινε μέγας Βεζύρης σὲ θέματα προσκυνηματικὰ καὶ κατὰ τῶν κατηγοριῶν ὅτι κατεσκεύασε Κορώνα γιὰ τὸν Τσάρο τῆς Μόσχας, μετὰ δὲ τὸν ἀπάγχονισμὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Παρθενίου τοῦ Γ' ἔψαχνε νὰ τὸν βρῷ νὰ τὸν κάμει Πατριάρχη Κων-σταντινουπόλεως, κατὶ ποὺ ὁ Παῖσιος ἀπέφυγε.

Τό γεγονός που έπικαλέσθηκα πιο πάνω το ἀναφέρει ὁ Ἀρσένιος Σουχάνωφ στὸ Προσκυνητάριό του καὶ ἐνισχύει τὴν ἀποψή ὅτι οἱ ἔργασίες στὴ Μονὴ τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ εἶχαν τελειώσει τὸ 1647, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιγραφή. Τὸ γεγονός αὐτὸ ἀναφέρεται στὸ ἔτος 1653 καὶ ἀποδεικνύει ὅτι τὸ ἔτος αὐτὸ ἡ μονὴ τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ ἦταν σὲ πλήρη λειτουργία. Σ' αὐτὴν ὁ Πατριάρχης Παΐσιος ὑποδέχθηκε τοὺς τρεῖς Ἀρμενίους Πατριάρχες, που συνέπεσε ἐκεῖνο τὸ ἔτος νὰ βρίσκονται στοὺς Ἅγιους Τόπους<sup>22</sup>.

στικά θέματα, έτσι, βρέθηκε στή Μόσχα το 1649. Τόν Τσάρο συνέχισε νά τὸν κρατᾶ ἐνήμερο για τὸ θέμα αὐτὸν ἔως δτου τὸν ὑποχρέωσε τὴν 3ην Ἰανουαρίου τὸ 1651 νὰ δεχθῇ τοὺς Κοζάκους ὡς ὑπηκόους του καὶ μαζὶ τους τὴ N.D. Ρωσία. Μεταξὺ δὲλλων ἔγραφε στὸν Τσάρο μέσω τοῦ Ἀρσενίου Σουγάνωφ στὶς 11 Δεκεμβρίου τοῦ 1649 (Ρῶσσος ἡγούμενος ποὺ συνδέεται τὸν Πατριάρχη Παΐσιο στὸν Ἀγίους τόπους ὡς ἀπεσταλμένος τοῦ Τσάρου Ἀλέξιου Μιχαήλοβιτς καὶ τοῦ Πατριάρχου Ἰωσῆφ νὰ περιγράψῃ τοὺς Ἀγίους τόπους καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν τυπικὴν διάταξιν τῶν λεπτῶν ἀκολουθῶν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, γνωστῆς καὶ στὸ "Ἀγιον ὄρος δπου τὸ 1654 ἀγόρασε 498 Ἑλληνικὰ καὶ Σλαβικά χειρόγραφα), δτι καλὸ θά ἦταν νὰ βοηθήσει τοὺς ἡγεμόνες Μολδαβίας Βασιλείο καὶ Βλαχίας Ματθαῖο, οἱ δποὶ ἐπωφελούμενοι ἐκ τοῦ πολέμου τῆς Ἐνετίας πρὸς τὴ Τουρκία σκόπευαν κατὰ τὸ θέρος νὰ ἀναλάβουν ἐπίθεση μαζὶ μὲ τοὺς Σέρβους κατὰ τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἀπὸ αὐτὰ δὲλλὰ καὶ ἀπὸ τὴ φιλαργυρία του δρμάμενος δ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Παρθένιος δ B' κατηγόρησε τὸν Παΐσιο στὶς τουρκικὲς ἀρχές δτι συνωμοτεῖ κατὰ τοῦ τουρκικοῦ κράτους. Αὐτὸς ἦταν δ λόγος ποὺ δ Παΐσιος ἐπέστρεψε στὴ Κων/πολη μόνο μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Παρθένιου B' δταν τὸ ἔδαφος εἶχε προετοιμασθεῖ, ὥστε νὰ τοῦ ἐπιτρέψει μὲ μιὰ ἀδρὴ ἔξαγορὰ νὰ ἀπαλλαγεῖ τῶν κατηγοριῶν.

22. Βλ. Καλλίστον Μηλιαρᾶ. Οἱ Ἀγιοὶ τόποι, ἐνθ' ἀνωτ., τόμ. Β', σελ. 89. «Μετά τινας ἡμέρας οἱ Ἀρμένιοι Πατριάρχαι συνοδεύουμενοι ὑπὸ πολυαριθμοῦ ἀκολουθίας ακληρικῶν ἐπεσκέψθησαν τὸν Πατριάρχην Πατσίον ἐν τῷ Μοναστηρίῳ τοῦ Προφήτου Ἡλίου, ἐνθα ὑπέδεχθη ἀυτοὺς ἐν τῇ ἔκκλησίᾳ μετὰ τοῦ ακήρου φάλλοντος τὸ Ἀξιονέστιν» ἀκολούθως ἀνῆλθον εἰς τὸ ἰδιαίτερον διαμέρισμα τοῦ Πατριάρχου καὶ ἐπὶ μακρὸν ἀγαπαυθέντες ἀπῆλθον».

Ἐπιγραφή πού βρίσκεται στὴν ἔξωτερηκή ἐπιφάνεια καὶ γύρω ἀπὸ τὸν πόλο τῆς Κορώνας<sup>23</sup>, γνωστῆς ὡς «Μίτρας τοῦ Παιίσιου» μέσα σὲ διπλὸν γραμμικὸν κυκλικὸν πλαίσιο, τῆς Κορώνας ποὺ γράφτηκε στὴν ἱστορία τῆς Ἑκκλησίας Ἱεροσολύμων. Τὸ κείμενό της ἔχει ὡς ἔξῆς:



Εἰκ. 3. † Ἡ παροῦσα περικεφαλαία κατεσκεβάσθη ἐξ αἰναλώματι καὶ δαπάνης ἐμοῦ τοῦ Π(α)τριάρχου Ἱεροσολύμων Παΐσιου καὶ ἀφιερώθη ἐν τῷ Ἀγίῳ καὶ Ζωοδόχῳ τάφῳ ἐν ἦτι 1657.

Κάτω ἀπὸ τὸν πόλο, ἐκεῖ ποὺ ξεκινοῦν οἱ τέσσερες κεραῖες σταυροῦ, ὑπάρχει μιὰ ἄλλη ἐπιγραφὴ μοιρασμένη σὲ δύο τοις επίσημοις σταυροῖς δύο σὲ κάθε κεραία, ἡ ὧδη μᾶς δίνει τὸ ὄνομα τοῦ κατασκευαστή τῆς Κορώνας: «ὅ ταύτην / κατασκεψάσας / Λοΐζος /» (βλ. εἰκ. 3). Ἡ κυρίως

23. Ο Δοσίθεος χρησιμοποιεῖ τὸν ὄρο «Κορώνα» γιὰ τὴν ἀρχιερατικὴ μίτρα, βλ. Δωδεκάθιβλο, σελ. 1190, στίχοι 17, 29, σελ. 1191, στ. 34, 40, 47, σελ. 1196, στ. 5, 8, 10, σελ. 1197, στ. 5, 9, 11, 13, 17, 21, 29, 32, 35.

ἐπιγραφή φέρει χρονολογία 1657, δηλαδή τὸ ἔτος ποὺ κατηγορήθηκε ὁ Παΐσιος στὶς κρατικὲς ἀρχὲς ὅτι κατασκεύασε τὴν κορώνα γιὰ νὰ τὴν στείλει στὸν Τσάρο τῆς Ρωσίας, κατηγορίᾳ ἐπιπέδου ἐπιβουλῆς κατὰ τοῦ κράτους, ἢ ὅποια παρὰ λίγο νὰ τοῦ στοίχιζε τὴ ζωή.

Γιὰ νὰ καταλάβουμε πῶς φθάσαμε στὸ ἐπεισόδιο αὐτό, νὰ ἔξηγήσουμε σωστὰ τὸ κείμενο τῆς ἐπιγραφῆς καὶ νὰ εἴμαστε ἀντικειμενικοὶ στὰ συμπεράσματά μας, πρέπει πρῶτα νὰ ἀνατρέξουμε μερικὰ χρόνια πρίν, γιὰ νὰ δοῦμε ἐὰν τὰ πολιτικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα μποροῦσαν νὰ ἔχουν κάποια σχέση μ' αὐτό. "Ἐπειτα νὰ παραβάλουμε τὸ κείμενο τῆς ἐπιγραφῆς μὲ τὶς ἀφηγήσεις τοῦ περιστατικοῦ αὐτοῦ ἀπ' τὸν Δοσίθεο<sup>24</sup> καὶ τὸν ἀρχιμανδρίτη Ἰωάσαφ<sup>25</sup>, ἀμφοτέρους μάρτυρες τοῦ ἐπεισοδίου. Τὸ 1653 ὁ ἡγεμόνας τῆς Μολδαύας Βασίλειος Λούπος, ὁ φίλος καὶ εὐεργέτης τοῦ Παΐσιου, ἔχασε τὸν θρόνο του καὶ λίγο ἀργότερα βρέθηκε φυλακισμένος στὸ Ἐπταπύργιο τῆς Κων/πόλεως. Ὁ Παΐσιος φαίνεται ὅτι ἦταν σὲ συνεχῆ ἐπαφὴ μαζί του καὶ ὅτι μὲ τὴν συγκατάθεσή του ἔγραψε δύο ἐπιστολές στὸν Τσάρο Ἀλέξιο, τὸ 1655 καὶ 1656, προτείνοντας στὸν Τσάρο νὰ ἀναλάβει τὴν Μολδαύαν ὑπὸ τὴν προστασία του<sup>26</sup>. Ἀποσκοπώντας στὴν ἐπαναφορὰ τοῦ Βασίλειου Λούπου στὸν θρόνο τοῦ ἡγεμόνος τῆς Μολδαύας, στὴν ἐνδυνάμωση τοῦ Τσαρικοῦ κράτους ἔναντι τῆς Τουρκίας καὶ στὴν Τσαρικὴ οἰκονομικὴ καὶ ἡμικὴ ὑποστήριξη τῶν δικαίων τοῦ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Κατὰ τὰ ἔτη αὐτὰ ὁ Παΐσιος βρισκόταν σὲ ἀγαθὲς σχέσεις μὲ τὶς τουρκικὲς ἀρχές, ἴδιαιτέρως μετὰ τὸν διορισμὸ τοῦ Μεχμέτ Κιοπρουλῆ ὁ μεγάλου Βεζύρη τὸ 1656. Τὰ ἔτη 1654-1656 χαρακτηρίζονται ἀπὸ μεγάλες ἐπιτυχίες τοῦ Παΐσιου στὰ προσκυνηματικὰ. Ἐπέτυχε τὴν ἔκδοση σπουδαίων Σουλτανικῶν διαταγμάτων ὑπὲρ τῶν Ἑλληνικῶν δικαίων στοὺς Ἀγίους τόπους, τὰ ὅποια δμως ὄπως ἦταν φυσικὸ ἀπαίτησαν πολλοὺς κόπους καὶ μεγάλες δαπάνες, σὲ σημεῖο ποὺ τὰ οἰκονομικὰ τοῦ Πατριαρχείου νὰ περιέλθουν σὲ οἰκτρή κατάσταση<sup>27</sup>. Τὰ διατάγματα αὐτὰ ποὺ

24. Δοσίθεος, Δωδεκάβιθλος, ἐνθ' ἀνωτέρω, σελ. 1195-7.

25. Καλλίστου Μηλιαρᾶ, Οἱ "Ἄγιοι τόποι... ἐνθ' ἀνωτέρω, σελ. 103-104.

26. Χρυσοστόμου Παπαδόπουλος, Συμπληρωματικὰ εἰς τὰς σχέσεις τῶν Πατριαρχῶν Ιεροσολύμων πρὸς τοὺς Ρώσους κατὰ τὸν 17ον αἰώνα, Νέα Σιών, τόμ. 32, 1940, σελ. 121.

27. Δοσίθεος Δωδεκάβιθλος, σελ. 1194. «Λέγει δὲ ὁ Βεζύρης τῷ Πατριάρχῃ, δὸς τῷ Βασιλεῖ δικαιώσαντί σε, ἐκατὸν πουγγείων ἀργύρια, δὲ Πατριάρχης εἶπεν, ἡμεῖς ἐσμὲν πτωχοὶ ἀνθρωποί, καὶ δίδομεν καὶ τοῖς ἐν τῷ Τζαμῆ τοῦ Σουλτᾶν Ἀχμέτ καὶ τὸν 1400 φλωρία Βενέτικα, λέγει αὐτῷ δὲ Βεζύρης... δότε 30 πουγγεῖα ἥδη, καὶ ἀπέλθετε». Καλλίστου Μηλιαρᾶ, Οἱ "Ἄγιοι τόποι, ἐνθ' ἀνωτ., τόμ. Β', σελ. 98· τῷ 1654 ὁ Παΐσιος ἔγραψε τῷ Τσάρῳ Ἀλεξίῳ τὰ ἔξης: «Περιερχόμεθα ἀπὸ τόπου εἰς τόπον ζητοῦντες ἐλεημοσύνην διὰ τοὺς Θεοβαδίστους Ἀγίους τόπους ὅπου καθ' ἔκαστην ἡμέραν δὲν ἐλλείπουσιν ἐνοχλήσεις καὶ δαπάναι ἐκ μέρους τῶν Ἀγαρηνῶν καὶ ἐκ μέρους τῶν αἰρετικῶν Ἄρμενίων καὶ καθ' ἔκαστην ἡμέραν ἐνοχλούμεθα. Ἐν τούτοις διὰ τοῦ εὐλογημένου

θεωρήθηκαν ἐπιτυχία τοῦ Πατέσιου ἥσαν κατὰ τῶν Ἀρμενίων. Στὴν περίπτωση δὲ ποὺ θὰ ἐφαρμόζονταν, τὰ προσκυνηματικὰ συμφέροντά των θὰ ἔθιγονταν καίρια. Ἡταν αὐτονόητο λοιπὸν δτὶ δ' Ἀρμένιοι θὰ ἀντιδροῦσαν. (Δικαιο εἶχε ἐκεῖνος ποὺ μποροῦσε νὰ πληρώσει τὰ περισσότερα χρήματα στὶς ἀρχές. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο δυνάστης ἀποσποῦσε συνεχῶς μεγάλα χρηματικὰ ποσὰ ἀπὸ τοὺς χριστιανούς).

'Εθνικοθρησκευτικοὶ καὶ οἰκονομικοὶ λόγοι ὁδήγησαν τὸν Πατέσιο στὴ σκέψη νὰ στραφεῖ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ πρὸς τὸν Τσάρο 'Αλέξιο γιὰ βοήθεια, ἐπειδὴ δὲ Βασίλειος Λοῦπος διεγάλως εὐεργέτης του βρισκόταν στὴ φυλακὴ καὶ ἡ οἰκονομικὴ κατάσταση τοῦ Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων ἦταν οἰκτρή. Τότε ἔλαβε χώρα τὸ περιστατικὸ τῆς Κορώνας. 'Ο Πατέσιος ἔδειξε στὸν φίλο του ἐξ Ἰουδαίων ιερομόναχο Γαβριήλ, «τὸν ἀπὸ τῆς παλαιᾶς Πάτρας» ἀριστο λιθογράμωνα, μιὰ κορώνα μοσχικὴ (ρωσικοῦ τύπου) νὰ τοῦ ἔκτιμήσει τοὺς λίθους. 'Ο Γαβριήλ θέλοντας νὰ ἀλλάξει τοὺς πολύτιμους μὲ ήμιπολύτιμους λίθους ἔπεισε τὸν Πατέσιο νὰ τὴν μετασκευάσῃ σὲ βυζαντινοῦ τύπου δηλαδὴ σὲ βυζαντινὸ στέμμα. Τότε διέρρευσε ἡ φήμη δτὶ διοικάζει βυζαντινὸ στέμμα γιὰ τὸν Τσάρο τῆς Ρωσίας τὴν ὅποια ἐκμεταλλεύτηκαν οἱ ἔχθροι του Ἀρμένιοι καὶ τὸν κατηγόρησαν στὶς ἀρχές<sup>28</sup> —σὲ χρόνο ποὺ διέλυτο τοῦ μεγάλος βεζύρης Μεχμέτ Κιοπρουλῆς ἀποουσίαζε στὴν Ἀδριανούπολη— δτὶ μὲ τὴν πράξη του αὐτὴ ἐπιβούλευεται τὸ κράτος. 'Η Κορώνα κατεσχέθη, δ Πατέσιος φυλακίσθηκε, βασανίσθηκε, οἱ δικοὶ του κινητοποιήθηκαν, τὸ θέμα ἔφθασε στὸν μεγάλο βεζύρη καὶ κατόπιν σουλτανικῆς κρίσεως δ Πατέσιος ἀπελευθερώθηκε καὶ ἡ κορώνα τοῦ ἔπειστράφη<sup>29</sup>. 'Ἐπέζησε ταλαιπωρημένος, ταπεινωμένος καὶ ὀδέκαρος (γιατὶ ἂν καὶ δὲν ἀναφέρεται τίποτε περὶ ἔξαγορᾶς εἶναι ἀδιανόητο νὰ μὴν ἔδειψαν καὶ τὴν τελευταία τους οἰκονομία στὴν τόσο σοβαρὴ αὐτὴ ὑπόθεση). Αὐτὸς εἶναι καὶ διαβικὸς λόγος ποὺ βγαίνει ἀμέσως σὲ περιοδεία νὰ συλλέξει ἐλεημοσύνες στὶς γύρω ἀπὸ τὴν Προποντίδα ἐλληνικὲς κοινότητες Πάνορμο, Πέραμο, Ἀρτάκη, Μηχανιώνα, Καλλολιμένα, Σιγή, Μουντανιά, Κατιρλῆ, πρὸς ἐπιστρέψει διὰ θαλάσσης μέσω Κωνσταντινουπόλεως στὰ 'Ιεροσόλυμα). "Ετσι μᾶς ἀφηγεῖται τὸ ἐπεισόδιο δ Δοσίθεος καὶ

ἔλεους τῆς μεγάλης βασιλείας σου καὶ τῶν εὐσεβῶν 'Ορθοδόξων Χριστιανῶν ίστάμεθα καὶ μαχόμεθα κατὰ τῶν ἀγριῶν θηρῶν». N. Καὶ πτερεφ, Σχέσεις τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ιερουσαλήμ πρὸς τὴν Ρωσικὴν ἀρχήν.

28. Παρόμοια κατηγορία κατὰ τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Παρθενίου τοῦ Γ' λίγο πρὸ τῆς 24 Μαρτίου τοῦ 1657 εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὸν θάνατο τοῦ Παρθενίου καὶ τὸ 1638 τὸν θάνατο ἐπίσης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Κυρήλλου Λούκαρι.

29. Γιὰ τὸ ἐπεισόδιο τῆς Κορώνας βλ. Δοσίθεος Δωδεκάβιβλος, σελ. 1195-7. 'Αθανασίου Κομνηνοῦ 'Υψηλάντου, ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 468, Κυρίλλου 'Αθανασίου, ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 221-225, Γρηγορίου Παλαμᾶ, ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 515-517 καὶ Καλλίστου Μηλιαρᾶ, ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 103-104.

én μέρει ὁ Ἰωάννας, οἱ δποῖοι ἀποσκοποῦν μᾶλλον στὴν ἐπικράτηση τῆς ἀπόφεως ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ ἀπλῆ κατηγορία. Νομίζω ὅτι προσπαθοῦν ἀπὸ φόβο ἵσως νὰ ἀποκρύψουν τὴν πραγματική πρόθεση τοῦ Παΐσιον νὰ δωρήσει ἔνα βυζαντινὸ στέμμα (μία περικεφαλαία) στὸν Τσάρο Ἀλέξιο. Θὰ ἥταν πολυτέλεια στὶς δύσκολες ἑκεῖνες μέρες ὁ Παΐσιος νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὴν μεταποίηση μιᾶς ἀρχιερατικῆς Κορώνας<sup>30</sup> γιὰ νὰ ἴκανοποιήσει προσωπική του φιλοδοξία. Ἐπίσης κακοήθης ἡ κατηγορία ποὺ ἀποδόθηκε στὸν ἱερομόναχο Γαβριὴλ ὁ δποῖος ἥταν μεταξὺ τῶν φίλων τοῦ Πατριαρχείου ποὺ παρέστησαν στὸ βασιλικὸ συμβούλιο ὅταν ἔκρινε τὸν Παΐσιο καὶ τοὺς Ἀρμενίους τὸ 1656 καὶ ποὺ δικαίωσε τὸν Παΐσιο. Τὸν ἀνθρωπὸ ποὺ ἐθελουσίως παρέμεινε κοντὰ στὸν Παΐσιο στὴ φυλακή, βασανίστηκε, κινδύνευσε καὶ ὅταν ἀφέθηκε ἐλεύθερος ἐπέστρεψε στὸ Μετόχι τοῦ Παναγίου τάφου. Τὸν Γαβριὴλ ὁ Παΐσιος τὸν συμβούλευτηκε σὰν ἐμπειρογνώμονα μόνο, ἡ δεύτερη ἐπιγραφὴ τῆς κορώνας φέρει ὡς κατασκευαστὴ τῆς Κορώνας κάποιον ἄλλον, ὁνομαζόμενον Λοτζό.

Τέλος, στὴν ἐπιγραφὴ τῆς Κορώνας ἀναγράφεται ὡς «περικεφαλαία», ποὺ σημαίνει μᾶλλον στρατιωτικὸ κράνος καὶ ὅχι ἀρχιερατικὴ μίτρα. Ἡ φράση «ἀφιερώθη ἐν τῷ Ἀγίῳ καὶ Ζώοδόχῳ τάφῳ» ἔχει μᾶλλον τὴν ἔννοια τοῦ καθηγιάσθη ἐπὶ τοῦ Παναγίου τάφου. (Σ' αὐτὸ ἔγκειται καὶ ἡ μεγάλη ἀξία τῆς, ἐπειδὴ ἡ χάρις τοῦ Παναγίου τάφου θὰ φύλαγε τὸν φέροντα αὐτὴν Τσάρο ἀπὸ κάθε κακό).

Ἄπο δσα ἀνέφερα συμπεραίνουμε δτι πρόθεση τοῦ Παΐσιον ἥταν νὰ στείλει ἔνα στέμμα καθαγιασμένο ἐπὶ τοῦ Παναγίου τάφου στὸν Τσάρο, ἡ ἀξία τοῦ δποίου. ἥταν περισσότερο εὐλογιακὴ καὶ συμβολικὴ ἀπὸ ἀγάπη καὶ εὐγνωμοσύνη καὶ νὰ τὸν παροτρύνει, ὥστε νὰ συνεχίσει τὴν τόσο ἀναγκαῖα ὑλικὴ καὶ ἡθικὴ βοήθεια του πρὸς τοὺς Ἀγίους τόπους.

Ο Παΐσιος εἶχε κατηγορηθεῖ καὶ παλαιότερα δτι ἐτοίμαζε αὐτοκρατορικὸ στέμμα γιὰ νὰ στέψει αὐτοκράτορα τὸν ἡγεμόνα Βασίλειο Λούπο, ὅταν δ Σουλτάνος θὰ ἀπουσίαζε σὲ πόλεμο ἐναντίον τῶν Ἐνετῶν<sup>31</sup>.

30. Δικαίωμα νὰ φέρει Κορώνα εἶχε ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, μιμούμενος τὸν Πάπα Ρώμης. "Οταν ἔγινε Οἰκουμενικὸς ἀπὸ Ἀλεξανδρείας ὁ Κύριλλος Λούκαρις ἔφερε στὸν οἰκουμενικὸ θρόνο καὶ αὐτὸ τὸ δικαίωμα, τὸ δποῖοι οι Σουλτάνοι ἔδωσαν ἐν συνεχείᾳ στοὺς διαδόχους του καὶ τοὺς λοιποὺς Πατριάρχες τῆς Ἀνατολῆς.

31. N. Iorga, Byzance après Byzance, Continuation de l' Histoire de la vie Byzantine, Bucarest 1971, σελ. 179. N. Iorga, Basile Lupu, prince de Moldavie, comme successeurs des empereurs d' Orient dans la tutelle du Patriarcat de Constantinople et de l' Eglise Orthodoxe (1640-1653), κεφ. II, σελ. 115-116, ἐν Academie Roumaine, Bulletin de la section historique 2 (1914), σελ. 88-123, δποι γράφει δτι τὸ στέμμα αὐτὸ τὸ φόρεσε μὲ σκοπὸ νὰ τὸ καθαγιάσει κατὰ τὴν λειτουργία τοῦ Πάσχα τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1645, ὁ Οἰκ. Πατριάρχης Παρθένιος ὁ Β', θέλοντας νὰ τονίσει μὲ τὴν πράξη

'Επιγραφή σκαλισμένη σὲ ἀσπρη πέτρα πού φυλάσσεται στὸ μουσεῖο τοῦ Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων· τῆς ἐπιγραφῆς αὐτῆς ἔχει ἀποξεστεῖ τὸ κάτω ἀριστερὸ μέρος, ἐκεῖ ὀκριβῶς πού βρίσκεται τὸ ὄνομα «Παΐσιος»· οἱ διαστάσεις τῆς εἶναι 0,70 ἑκ., πλάτος 0,63 ἑκ., καὶ πάχος 0,65 ἑκ., ὑψὸς γραμμάτων: 0,035-0,075. 'Η πλάκα στὴν πίσω ἐπιφάνειά της φέρει λείψανα ἀπὸ ἀσβέστη πού μαρτυροῦν ὅτι κάπου ἦταν τοποθετημένη ἢ κάτι κάλυπτε.



*Eἰκ. 4. † Ἐνθάδε κατε / τέθη τὸ ἱερὸν λύ/φανον τοῦ μακαριωτάτου Πα-  
τρι / ὁρχον τῶν 'Ιεροσολύμων κ(υρίο)ν / [Παΐσιον ,A]χ.ξ. γ' Ὁκτωβ(ρίου).*

τού αὐτῆς ὅτι ἡ ἀξέλα του ἔγκειτο εἰς τὸν καθαγιασμό του καὶ ὅχι στὰ ὄλικὰ ἀπὸ τὰ ὄποια  
ἦταν κατεσκευασμένο.

Γιὰ τὶς αὐτοκρατορικὲς διεκδικήσεις τῶν Ρουμάνων ἡγεμόνων βλέπε τὶς σχετικὲς  
ἐργασίες τοῦ D. N a s t a s e, L' idée impériale dans les pays roumains et «le crypto-  
empire chrétien» sous la domination ottomane, ἐν «Σύμμεικτα» (1981), σελ. 201-250  
(μὲ βιβλιογραφίαν· πρβλ. καὶ τοῦ Iōnou, L' aigle dicéphale dissimulée dans les armoiries  
des pays roumains, ἐν Da Roma alla terza Roma, Documenti e studi, Studi-I, Se-  
minario 21 Aprile 1981, Roma-Constantinopoli-Mosca, σελ. 363-364,

‘Η ἐπιγραφὴ 4 πιστεύω ὅτι ἀνήκει στὴν πλάκα ποὺ σκέπασε τὰ λείψανα τοῦ Πατσίου, ὅταν τὰ μετακόμισαν ἀπὸ τὸ προσωρινὸ μέρος τῆς ταφῆς του κοντὰ στὰ Μύρα τῆς Λυκίας, στὰ ‘Ιεροσόλυμα, γιὰ νὰ τοὺς ἀποδοθεῖ ἡ πρέπουσα τιμὴ σὲ ἀσφαλῆ καὶ μόνιμο τόπο. ‘Η πέτρα πάνω στὴν ὁποίᾳ εἶναι χαραγμένη εἶναι ἐντοπίου προελεύσεως. ‘Η ἐπιγραφὴ δὲν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα στὴν ἀνάγνωση ἐκτὸς ἀπὸ τὸν τελευταῖο στίχο, ἡ ἀρχὴ τοῦ ὅποιου λείπει. ‘Η συμπλήρωσή του ἔγινε μὲ δλη τὴν ἐπιβαλλόμενη προσοχή. Σ’ αὐτὸ πολὺ βοηθήθηκα ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντα χρονολογικὰ στοιχεῖα καὶ τὴν ἱστορία τῆς ‘Εκκλησίας ‘Ιεροσολύμων. Τὸν στίχο τὸν διαβασα ὡς ἔξῆς: «[ Πατσίου α]χξ γ’ δκτωβ.». “Ἐτσι ἡ 3η Ὁκτωβρίου τοῦ ἔτους 1660 εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς τοῦ Πατσίου, ἡ ὁποίᾳ ἥταν γνωστὴ καὶ ὡς ἐκ τούτου γράφηκε πάνω στὴν πλάκα ποὺ σκέπασε τὰ λείψανά του μετὰ τὴν ἀνακομιδὴ των (ἡ ἡμερομηνία τῆς ἀνακομιδῆς γραφόταν μόνον ἐφ’ ὅσον ἡ ἡμερομηνία τοῦ θανάτου ἦταν ἄγνωστη).

‘Η ἐπιγραφὴ αὐτὴ ἔρχεται νὰ διορθώσει τὸν Δοσίθεο, ὁ ὁποῖος γράφει ὅτι δι Πατσίος πέθανε στὶς 2 Δεκεμβρίου καὶ ἐτάφη μία μέρα ἀργότερα, δηλαδὴ στὶς 3 Δεκεμβρίου<sup>32</sup>. Συνηγορώντας ὑπὲρ τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἐπιγραφῆς παραθέτω ἕνα χάρτη τοῦ μοιραίου αὐτοῦ ταξίδιου ἐπιστροφῆς τοῦ Πατσίου, βάσει τῶν στοιχείων ποὺ ἀντλησα διαβάζοντας προσεκτικὰ τὴν περιγραφὴ τῆς ἐπιστροφῆς του στὴν «Δωδεκάβιβλο» τοῦ Δοσίθέου<sup>33</sup> (βλ. εἰκ. 5). ”Αλλωστε τὸν Δεκέμβριο, ὡς χειμερινὸ μῆνα, τὸν θεωρῶ ἀκατάλληλο γιὰ τέτοια μακρινὰ ταξίδια. ‘Η ἡμερομηνία 3 Ὁκτωβρίου δίδει ἐπίσης μιὰ μεγαλύτερη καὶ ρεαλιστικώτερη ἀνεση στὸ νὰ γίνουν δλες οἱ ἀπαίτουμενες διαδικασίες γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ διαδόχου του, Πατριάρχου Νεκταρίου στὴν Κωνσταντινούπολη τὴν 26η Ἰανουαρίου τοῦ 1661<sup>34</sup>, παρὰ ἡ 3η Δεκεμβρίου. Γιατὶ ἀπὸ ὅσα διαβάζουμε στὸ Δοσίθεο, μετὰ τὴν ταφὴ τοῦ Πατσίου τοὺς καθυστέρησαν οἱ ἀγάδες τοῦ Καστελλορίζου ζητοῦντες τὴν περιουσία του καὶ ἀφοῦ ἀφέθηκαν ἐλεύθεροι συνέχισαν τὸ ταξίδι τους στὴν Ἀττάλεια καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολη. Στὴν «Δωδεκάβιβλο» λοιπὸν ἔχει γραφεῖ λάθος ἡ 2α Δεκεμβρίου ἀντὶ τῆς 2ας Ὁκτωβρίου ὡς ἡμέρα τοῦ θανάτου τοῦ Πατσίου. ‘Η πιθανὴ διατύπωση «Ι βρίου» τοῦ χειρογράφου τοῦ Δοσίθέου ἔχει ἀναγνωσθεῖ Δεκεμβρίου ἀντὶ Ὁκτωβρίου, δηλαδὴ δέκατο μῆνα ποὺ δηλώνει τὸ I ἀριθμητικά.

‘Ο Πατσίος τὸν Μάιο τοῦ 1658 ξεκίνησε μέσω Κωνσταντινουπόλεως

32. Δοσίθεος, Δωδεκάβιβλος, σελ. 1206, στ. 10-15.

33. Δοσίθεος, Δωδεκάβιβλος, σελ. 1205-6, καὶ Νέα Σιών 1937, σελ. 3, ὅπου διαβάζουμε ὅτι ἔνα πλοϊο ἔχρειαζόταν 6 ἡμέρες ἀπὸ τὴν Ἰόππη νὰ φθάσῃ στὸ Καστελλόριζο καὶ 6-7 ἡμέρες ἀπὸ τὸ Καστελλόριζο στὴ Χίο.

34. Δοσίθεος, Διδεκάβιβλος, σελ. 1208., Α. Παπαδόπουλος-Κεραμέως, ’Ανάλεκτα Ιεροσολυμιτικῆς Σταχυολογίας, τόμ. Β’, σελ. 273.

γιὰ μιὰ μεγάλη καὶ κοπιώδη περιοδεία στὶς πόλεις καὶ Μονὲς τοῦ Πόντου καὶ τῆς ὁμόδοξης Γεωργίας<sup>35</sup>. Σκοπός του ἦταν νὰ ζητήσει τὴν ἐλεημοσύνη τῶν χριστιανῶν πιεζόμενος ἀπὸ μεγάλα χρέη καὶ μὴ ἔχοντας ποῦ ἀλλοῦ νὰ στραφεῖ, ὅφοῦ μετὰ τὸ ἐπεισόδιο τῆς Κορώνας εἶχε ἀποκοπεῖ καὶ ἀπὸ τὸν τελευταῖο μεγάλο προστάτη του τὸν Τσάρο Ἀλέξιο. Ἡ κοπιώδης αὐτὴ περιοδεία ποὺ κράτησε περίου δύο χρόνια τὸν κούρασε πάρα πολύ. Δὲν εἶχε δὲ προλάβει νὰ ἐπιστρέψει στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅταν πληροφορήθηκε ὅτι τὸ μοναστήρι τοῦ Ἀγίου Ἰακώβου εἶχε ἀποδοθεῖ πάλι στοὺς Ἀρμενίους. Ἐσπευσε ὀμέσως στὴν Ἀδριανούπολη ὅπου συνάντησε τὸν μεγάλο Βεζύρη Μεχμέτ Κιοπρουλῆ, τὸν ὁποῖο ἱκέτευσε καὶ ἔδωσε ὅλους σχεδὸν τοὺς πενιχροὺς καρποὺς τῆς περιοδείας του ζητώντας νὰ τοῦ ἐπιστραφεῖ ἡ Μονὴ. Ἀδικως ὄμως γιατὶ ὁ Βεζύρης τὸν ἀπέπεμψε. "Ολα αὐτὰ τὸν λύπησαν τόσο πολύ, ποὺ ὅταν ἐπέστρεψε στὴν Κωνσταντινούπολη τὴν Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου τὸ 1660 ὑπέστη καρδιακὴ προσβολή. Ἀπὸ τότε, ἀν καὶ ἀνάρρωσε, γνώριζε ὅτι πλησίαζε πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του· καὶ θέλοντας νὰ πεθάνει στὴν Ἱερουσαλήμ ἀρχισε μὲ δόσες δυνάμεις τοῦ εἶχαν ἀπομείνει τὸ ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς, στὶς ἀρχές Σεπτεμβρίου τοῦ 1660. Γιὰ νὰ μὴν ἐπιστρέψει μὲ ἀδεια χέρια ἐπισκέψθηκε καθ' ὅδὸν μερικὲς ἑλληνικὲς κοινότητες τῆς Προποντίδος ὅπως καὶ πρὸ ἐτῶν εἶχε κάμει γιὰ νὰ συγκεντρώσει μικροελημοσύνες. Πέρασε ἀπὸ τὴν Κίο, τὴν Προύσα, τὸ Μιχαλίτζι, τὴν Πέραμο<sup>36</sup> καὶ Καλλίπολη. Ἀπὸ ἐκεῖ, μετὰ ἀπὸ μιὰ τριήμερη κρίση ἀφασίας, ἀπέπλευσε γιὰ τὴ Λέσβο καὶ Χίο στὴν ὁποίᾳ ἔφθασε σχεδὸν ἐτοιμοθάνατος. Ἀπὸ τὴν Χίο ἀπέπλευσε γιὰ τὴν Κῷ καὶ μέσω Ἀλικαρνασσοῦ (Μπουτρούμ), ὅπου παράμειναν λίγο ἀναμένοντας οὔριο ἀνεμο, ἔφθασαν στὴ Ρόδο. Τώρα πλέον εἶχε σταματήσει νὰ τρώει καὶ παραληροῦσε. Οἱ συνοδοὶ του, ποὺ ἀποφάσιζαν πλέον γι' αὐτόν, ἀφοῦ ἐναύλωσαν πλοῖο γιὰ τὴν Ἀττάλεια τὸν ἐπιβίβασαν ἀναίσθητο σ' αὐτὸ καὶ ἀπέπλευσαν. Μόλις δὲ παρέκαμψαν τὸ Καστελλόριζο, περὶ τὰ 10 μίλια, ξεψύχησε, στὶς 2 Οκτωβρίου 1660. Τὴν ἐπομένη, ἀγκυροβολήσαντες στὴν ἀκτὴ τῆς Λυκίας, τὸν ἔθαψαν στὴν κορυφὴ ἐνὸς ὑψώματος κοντὰ στὰ Μύρα. Μετὰ δὲ μέσω Ἀτταλείας ἐπέστρεψαν στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἀνήγγειλαν τὸν θάνατό του. Ἡ ἔκλογὴ τοῦ διαδόχου του ἔγινε τὴν 26η Ιανουαρίου τοῦ 1661.

### 35. Δοσιθέου, Δωδεκάβιθλος, σελ. 1197-1204.

Ἡ Γεωργία ἦταν ὁρθόδοξο βασιλεῖο, οἱ βασιλεῖς της μνημονεύονταν ἐπὶ τῶν Παναγίων προσκυνημάτων μετὰ τὸν Τσάρο τῆς Ρωσίας καὶ τοὺς ἡγεμόνες τῆς Μολδοβλαχίας, βλ. Καλλίστον Μηλιαρᾶ, Οἱ "Ἄγιοι τόποι..., τόμος Β', σελ. 92, ὅπου γράφει ὅτι δὲ Ἀρσένιος Σουχάνωφ στὴν περιγραφὴ τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἐπιταφίου του 1653 λέγει, ὅτι «πρὸ τοῦ λιθου τῆς ἀποκαθηλώσεως ἐγένετο αἰτησις ὑπὲρ τοῦ Τσάρου τῆς Ρωσίας τῶν ἡγεμόνων τῆς Βλαχίας καὶ τῶν βασιλέων τῆς Γεωργίας».

### 36. Δοσιθέου, Δωδεκάβιθλος, 1205-6.

Πιστεύω ὅτι πῆγε στὴν Πέραμο καὶ ὅχι Πέργαμο καὶ ὅτι δὲ Δοσιθεος καὶ δοιοι οἱ

## Συμπεράσματα.

'Από τὴν παραβολὴ τῶν ἐπιγραφῶν μὲ τὶς ἡδη γνωστὲς ἴστορικὲς πηγὲς περὶ Παΐσίου συμπεραίνω, ὅτι πρέπει νὰ εἴμαστε πολὺ προσεκτικοὶ ὅταν μελετᾶμε τὶς ἴστορικὲς πηγὲς γιατὶ ἀποδεικνύεται ὅτι ἔχουν πολλὰ λάθη. 'Απὸ τὴν μελέτη τῶν ἐπιγραφῶν προέκυψαν τὰ ἔξῆς καινούργια στοιχεῖα ποὺ συμπληρώνουν ἀλλὰ καὶ διορθώνουν τὶς ἡδη γνωστὲς πηγές:

'Α πὸ τὴν πρώτη ἐπιγραφή, τὰ ὄνδρατα τῶν γονιῶν του. (Ἡταν γιὸς τοῦ Δημητρίου καὶ τῆς Βασιλικῆς).

'Α πὸ τὴν δεύτερη ἐπιγραφή, ὅτι οἱ ἐργασίες στὴ Μονὴ τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ τέλειωσαν τὸ 1647 καὶ ὅχι τὸ 1657-8, διποὺς ἀναφέρουν ὁ Δοσίθεος καὶ οἱ μεταγενέστεροί του συγγραφεῖς.

'Α πὸ τὴν τρίτη ἐπιγραφή, προκύπτει τὸ ὄνομα τοῦ κατασκευαστοῦ τῆς Κορώνας. Κατασκευαστὴς ἦταν κάποιος ὄνδρος Λοΐζος καὶ ὅχι ὁ Γαβριήλ, διποὺς θεωροῦσαν μέχρι σήμερα. 'Ο Γαβριήλ κατ' ἐμὲ ἦταν ἐμπειρογνώμων, διποὺς ἀνέφερα καὶ προηγουμένως, δ ἀνθρωπος ποὺ καθοδήγησε τὸν τεχνίτη στὴν κατασκευὴ ἥ μᾶλλον στὴν μετατροπὴ τῆς μίτρας ἀπὸ Μοσχικὴ σὲ Βυζαντινὸ στέμμα. Τὸ κείμενο τῆς ἐπιγραφῆς περιέχει στοιχεῖα τὸ δύοια μὲ κάνουν νὰ πιστεύω, ὅτι πράγματι ὁ Παΐσιος προόριζε τὴν κορώνα αὐτὴ γιὰ τὸν Τσάρο τῆς Ρωσίας ἀπὸ εὐγνωμοσύνη πρὸς αὐτὸν καὶ γιὰ νὰ τὸν παροτρύνει νὰ συνεχίσει τὴν ἥθικὴ καὶ ὑλικὴ βοήθεια πρὸς τοὺς Ἀγίους τόπους. 'Η ἀξία τοῦ δώρου αὐτοῦ εἶχε συμβολικὸ καὶ εὐλογιακὸ χαρακτῆρα.

'Α πὸ τὴν τέταρτη ἐπιγραφή, μαθαίνουμε ὅτι ἡ ἀκριβῆς ἡμερομηνία τοῦ θανάτου καὶ τῆς ταφῆς του εἶναι ἡ 2α καὶ 3η Ὁκτωβρίου τοῦ 1660 καὶ ὅχι ἡ 2α καὶ 3η Δεκεμβρίου, διποὺς ἀναφέρεται στὴ «Δωδεκάβιλο» τοῦ Δοσίθεου.

Τέλος, ἡ πλάκα ποὺ φέρει τὴν τέταρτη ἐπιγραφὴ εἶναι ἔκεινη ποὺ κάλυψε τὰ λείψανά του μετὰ τὴν μετακομιδὴ τους στὰ Ιεροσόλυμα καὶ ὅχι ἡ ταφόπετρα ποὺ κάλυψε τὸ σῶμα του στὸν πρόχειρο τάφο κοντά στὰ Μύρα τῆς Λυκίας.

---

μετὰ ἀπὸ αὐτὸν συγγραφεῖς ἐπαναλαμβάνουν τὸ ἕδιο λάθος. 'Η Πέραμος εἶναι κώμη τῆς Κυζικηνῆς χερσονήσου καὶ πάνω στὸ δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς του. 'Απ' ἐκεῖ συνεχίζει στὴν Καλλίπολη καὶ κατέρχεται ἀπὸ τὴν Προποντίδα στὸ Αἰγαῖο, δηλαδὴ στὴ Μεσόγειο, κατὶ πολὺ φυσικό. Τὸ ἕδιο λάθος παρατήρησε καὶ κατὰ τὴν περιοδεία ποὺ ἀνέλαβε ἀμέσως μετὰ τὸ ἐπεισόδιο τῆς Κορώνας κατὰ τὸν Ιανουάριο τοῦ 1658, βλ. ἀνωτ. σελ. 1197, στ. 36-41 (Κων/πολη - Πάνορμο - Πέργαμο - Ἀρτάκη - Μηχανιώνα - Καλόλιμνο - Σιγή - Μουντανία - Κατιρόλη - Κων/πολη). 'Η Πέραμος ἦταν ἔξω, ἀπὸ τὸν δρόμο του καὶ δὲν δικαιολογεῖται οὕτε ἀπὸ τὸν περιορισμένο χρόνο ποὺ διέθετε οὕτε καὶ ἀπὸ τὴν ἐπιστροφὴ του στὴν Καλλίπολη, ἐπειδὴ μποροῦσε νὰ βγῆ στὸ Αἰγαῖο πολὺ πιὸ εύκολα ἀπὸ τὴν Πέργαμο.



Εἰκ. 5. Χάρτης τοῦ μοιραίου ταξιδίου ἐπιστροφῆς τοῦ Πλαΐσιου, στὸν ὃποῖο φαίνονται τὰ μέρη ἀπὸ τὰ ὅποια πέρασε καὶ, κατὰ πρόσεγγιση, οἱ ἡμερομηνίες κατὰ τὶς ὅποιες βρισκόταν ἔκει.

Ἄπὸ τὴν Κωνσταντινούπολι ἀναχωρεῖ στὶς ἀρχὲς Σεπτεμβρίου τοῦ 1660.

Στὴν Καλλίπολι εὑρίσκετο μεταξὺ 15 καὶ 20 Σεπτεμβρίου.

Ἄπὸ τὴν Χίο φεύγει στὶς 24 Σεπτεμβρίου.

Ἄπὸ τὴν Ρόδο πέρασε περὶ τὰ τέλη Σεπτεμβρίου.

Παραπλέοντας δὲ τὸ Καστελλόριζο, ἀπέθανε στὶς 2 Ὁκτωβρίου καὶ ἐτάφη παρὰ τὰ Μύρα τῆς Λυκίας στὶς 3 Ὁκτωβρίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους.