

Α' ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (Κρήτη – Κολυμπάρι 8-10 Σεπτεμβρίου 1992)

ΥΠΟ
άρχιμ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Τὸν μῆνα Σεπτέμβριο τοῦ ἔτους 1992 πραγματοποιήθηκε στοὺς φιλόξενους καὶ σύγχρονους χώρους τῆς Ὁρθόδοξης Ἀκαδημίας Κρήτης, στὸ Κολυμπάρι, τὸ Α' Διαχριστιανικὸ Συμπόσιο, μὲ θέμα «Θεοπία καὶ Προσευχὴ».

Κύριοι διοργανωτές τοῦ παρόντος ἦταν ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ τὸ Ἰνστιτοῦτο Πνευματικότητας τοῦ Πανεπιστημίου «Ateneum Antonianum» τῆς Ρώμης, πραγματοποιήθηκε δέ μὲ τὴν πρόνοια καὶ ύποστήριξη τοῦ τάγματος τῶν Μοναχῶν Πατέρων Καπουκίκων τῆς Πάδοβας καὶ τῆς Ἑλλάδος.

Μὲ τὴν παρουσία τους τίμησαν τὸ παρὸν Συμπόσιο, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Κισσάμου καὶ Σελίνου κ. Εἰρηναῖος, ὁ Ρωμαιοκαθολικὸς Ἐπίσκοπος Σύρου, Κρήτης καὶ Θήρας κ. Φραγκίσκος Παπαμανώλης, ὁ Κοσμήτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ἀντώνιος Παπαδόπουλος, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἰνστιτοῦτου Πνευματικότητας τοῦ Ateneo Antonianum π. Luigi Padovese, καθηγητὴς Πατρολογίας καὶ πλήθος εἰδικῶν ἐπιστημόνων.

Μετὰ τὸν χαιρετισμό τῶν προαναφερθέντων προσωπικοτήτων καὶ τὸ καλωσόρισμα τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ὁρθοδόξου Ἀκαδημίας τῆς Κρήτης κ. Κωνσταντίνου Ζερβᾶ, τὸν ἐναρκτήριο λόγο ἔλαβε ὁ Καθηγητὴς Πνευματικότητας εἰς τὸ Ateneum antonianum, Βυζαντινῆς καὶ Νεοληνικῆς Θεολογικῆς Σκέψης εἰς τὸ Παπικὸ Ἰνστιτοῦτο Ἀνατολικῶν Σπουδῶν τῆς Ρώμης π. Ἰωάννης Σπιτέρης, ὁ ὅποιος ἔθεσε τὸ πλαίσιο τῆς σκέψης καὶ τοῦ προβληματισμοῦ τοῦ παρόντος Συμποσίου.

Αὐτὸ τὸ ὅποιο ἔχει σημασία εἶναι ὅτι ὅλοι οἱ προαναφερθέντες ὀμιλητὲς τόνισαν τὴν ἐπικαιρότητα τοῦ ὑπὸ διαπραγμάτευση θέματος, τὸ ὅποιο ἔξεταζόμενο, μὲ κριτήρια ἐπιστημονικά, θὰ συμβάλει εἰς τὴν ἀλληλοκατανόηση τοῦ σοβαροῦ προβλήματος τῆς «Θέας τοῦ Θεοῦ» καὶ θὰ ἀποτελέσει ἔνα οὐσιαστικὸ ἄξονα διαλόγου, ἐφ' ὅσον ἔνα ἀπὸ

τὰ σοβαρότερα προβλήματα μὲ τὰ ὅποια θὰ κληθεῖ κάποτε νὰ ἀσχοληθεῖ ὁ δικερὸς Θεολογικὸς Διάλογος τῶν Ἑκκλησιῶν θὰ εἶναι καὶ αὐτό, τὸ τῆς διάκρισης Ούσιας καὶ Ἐνεργειῶν εἰς τὸν Θεὸν καὶ τὸ συναφὲς θέμα τὸ τῆς Ἀποκάλυψης καὶ Θέας Αὐτοῦ. Συνεπῶς καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἄποψη τὸ παρόν συμπόσιο ἔχει τὴν ἐπικαιρότητά του.

Εἰσηγήσεις

Τὴν πρώτη ἡμέρα — Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου — μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία εἰς τὴν Ἱερὰ Μονὴ Γωνιᾶς, τοὺς προαναφερθέντες χαιρετισμοὺς καὶ τὶς εἰσαγωγικὲς ὄμιλες, προεδρεύοντος τοῦ π. Ἰωάννη Σπιτέροι πραγματοποιήθηκαν οἱ ἔξης εἰσηγήσεις:

α) Τοῦ καθηγητὴ τῆς Ἀγίας Γραφῆς, εἰς τὸ Ateneo Antonianum π. Anselmo Dalbesio, μὲ θέμα: «Ἡ θεολογία τῶν Πνευματικῶν αἰσθήσεων στὴν Α' Ἐπιστολὴ τοῦ Ἰωάννου καὶ ἡ ἀνάπτυξή της στὴν δυτικὴ παράδοση». Ὁ ὄμιλητής προσπάθησε νὰ παρουσιάσει τὸν ωρό τῆς ἐμπειρίας, ὡς σωματικὴ ἐμπειρία ἀρχικά, καὶ ὡς «μεταμορφωμένη» πνευματικά, ἐπὶ τῇ βάσει τῆς Ἰωαννείου παράδοσης, ἐνῷ στὸ δεύτερο μέρος ἀνέπτυξε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο ἡ παροῦσα βιβλικὴ παράδοση ἐρμηνεύεται ἀπὸ τὸν πατέρες τῆς Δύσης.

β) Τοῦ καθηγητὴ τῆς Δογματικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεοσαλονίκης κ. N. Ματσούκα, ἡ ὅποια διαβάστηκε ἀπὸ τὸν καθηγητὴ κ. Βασ. Ψευτογκᾶ, λόγω τοῦ ἀπουσιάζοντος εἰσηγητοῦ, μὲ θέμα: «Οἱ Θεοφάνειες στὴν Ἰστορία τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῆς Ἐκκλησίας ὡς Θεοπτία καὶ Θεογνωσία».

Ἡ πρωτὶ συνεδρία, ὡς καὶ οἱ λοιπές, ἔκλεισε μὲ γόνιμο διάλογο, μὲ τὸν ὅποιον ἐπιτεύχθηκε ἀφ' ἐνὸς ἡ καλύτερη κατανόηση τῶν ὑπὸ διαπραγμάτευση θεμάτων καὶ ἀφ' ἐτέρου ἡ οὐσιαστικότερη προσέγγιση αὐτῶν.

Στὴν ἀπογευματινὴ συνεδρία, προεδρεύοντος τοῦ Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεοσαλονίκης καθηγητὴ κ. Ἀντωνίου Παπαδοπούλου, ὁμίλησαν:

γ) 'Ο καθηγητὴς π. Marc Sheridan, ἥγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ Ἀγ. Ἀνσέλμου τῆς Ρώμης, μὲ θέμα: «Προσευχὴ, Θεοπτία καὶ πνευματικὴ ἔξέλιξη στὸ ἔργο τοῦ Ἰωάννου Κασσιανοῦ», τονίσας, μὲ τρόπο συστηματικό, τὴν σκέψη τοῦ μαθητοῦ τοῦ ἄγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, γιὰ τὴν σχέση προσευχῆς καὶ θεοπτίας, ὡς δεῖγμα καὶ βασικὸ παράγοντα πνευματικῆς ἀνάπτυξης τοῦ ἀνθρώπου.

δ) 'Ο καθηγητὴς τῆς Καινῆς Διαθήκης, στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεοσαλονίκης κ. Πέτρος Βασιλειάδης, μὲ θέμα: «'Ορθόδοξη Πνευματολογία καὶ Θεοπτία». 'Ο ὄμιλητής, θέσας ὡς βασικὴ ἀρχὴ τὴν ἔλλειψη

μιᾶς ἀνεπτυγμένης πνευματολογίας στὴ δυτικὴ σκέψη, ἀνέπτυξε τὸ διάφορον τῆς προσέγγισης καὶ κατανόησης τόσο τοῦ προβλήματος τῆς Θεοπτίας ὅσον καὶ πολλῶν ἄλλων συναφῶν θεολογικῶν θεμάτων καὶ προβλημάτων.

Τὴν δευτέρα ήμέρα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, μετὰ τὴν τέλεση τῆς Λατινικῆς Θείας Λειτουργίας, προεδρεύοντος τοῦ καθηγητὴ τῆς Πατρολογίας καὶ Διευθυντοῦ τοῦ Ἰνστιτούτου Πνευματικότητας Ateneo Antonianum π. Luigi Padovese, πραγματοποιήθηκαν οἱ κάτωθι εἰσηγήσεις:

ε) Τοῦ καθηγητὴ τῆς Ἰστορίας Δογμάτων, Διορθοδόξων καὶ Διαχριστιανικῶν Σχέσεων τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Θεοσαλονίκης καὶ Κοσμήτορα τῆς Σχολῆς κ. Ἀντωνίου Παπαδοπούλου, μὲ θέμα: «Ἡ “ἡ κατὰ Θεὸν” σχολή, προϋπόθεση τῆς θεοπτίας». Ἡ προσπάθεια τοῦ εἰσηγητὴ ἐπικεντρώθηκε στὴν παρουσίαση τοῦ περιεχομένου τῆς χαρακτηριζομένης ως «κατὰ Θεὸν» σχολῆς, τόσο ὑπὸ τὸ φῶς τῆς Φιλοκαλικῆς παράδοσης, ὅσο καὶ ὑπὸ τῆς λοιπῆς πατερικῆς παράδοσης καὶ τὸ κυριότερο, ὑπὸ ποίᾳ ἔννοια αὐτὴ ἀποτελεῖ τὴν βασικὴ προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς θεοπτίας.

στ) Τοῦ καθηγητὴ τῆς Πατρολογίας καὶ εἰδικοῦ μελετητὴ τῆς σκέψης τοῦ Ἱεροῦ Αὐγούστινου, στὸ Πανεπιστήμιο Augustinianum τῆς Ρώμης, π. Nello Cipriani, μὲ θέμα: «Ἀπὸ τὴν σκέψη τοῦ Πλωτίνου εἰς τὴν χριστιανικὴ θεοπτία τῆς σκέψης τοῦ Ἀγίου Αὐγούστινου», ὁ δόποιος τόνισε ὅτι ὁ Αὐγούστινος ἥτο ἐκεῖνος ποὺ κατάφερε, γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα τῆς θεοπτίας, νὰ ὑπερβεῖ τὴν σκέψιν τοῦ Πλωτίνου καὶ τῶν Νεοπλατωνικῶν καὶ νὰ δώσει μία ἰδιαίτερη προσέγγιση, αὐτὴ τὴν χριστιανικὴ.

ζ) Τοῦ καθηγητὴ Πατρολογίας στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Θεοσαλονίκης κ. Βασιλείου Ψευτογκᾶ, μὲ θέμα: «Θεοφάνεια καὶ Θεοπτία στὰ ἀρχαῖα καὶ νέα μαρτυρολόγια». Ἐνα θέμα ἐπίκαιῳ ἄλλᾳ καὶ πρωτότυπῳ. Ὁ διμιλητῆς καθηγητῆς ἀνέλυσε στὸ πρῶτο μέρος τῆς εἰσηγησῆς τοῦ τὰ φιλολογικὰ καὶ ἄλλα προβλήματα, τὰ σχετιζόμενα μὲ τὰ μαρτυρολόγια, ἐνῷ στὸ δεύτερο μέρος παρουσίασε τὸ θεολογικὸ ὑπόβαθρο τῆς θεοφανείας καὶ θεοπτίας εἰς τὴν μαρτυρολογικὴ γραμματεία.

Καὶ η) τοῦ καθηγητὴ τῆς Συστηματικῆς Πνευματικότητας καὶ Θεολογίας εἰς τὸ Ateneum Antonianum τῆς Ρώμης π. Alvaro Caccioti, μὲ θέμα: «Βασικὰ στοιχεῖα στὴ μυστικιστικὴ τῶν Φραγκισκανῶν».

Τὸ ἀπόγευμα τῆς δεύτερης ήμέρας ἥταν ἀφιερωμένο σὲ πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις, στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ - Ροτόντας, στὴν περιοχὴ τῆς Ἐπισκοπῆς, τοῦ 9ου αἰῶνα καὶ στὸ Εύρωπαϊκὸ Κέντρο Νεότητας.

Τὴν ἐπομένη, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν οἱ ύπόλοιπες εἰσηγήσεις. Τὸ πωαί, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ καθηγητὴ τῆς Καινῆς Διαθήκης τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Πέτρου Βασιλειάδη παρουσιάσθηκαν οἱ ἔξης:

θ) Τοῦ καθηγητὴ Ἀνατολικῆς Πνευματικότητας στὸ Πανεπιστήμιο Grecorianum καὶ στὸ Παπικὸ Ἰνστιτοῦ Ἀνατολικῶν Σπουδῶν τῆς Ρώμης π. Tomas Spidlik, μὲ θέμα: «Ἡ καρδιακὴ προσευχὴ στὴ δυτικὴ παράδοση». Ὁ ὅμιλητὴς μὲ τρόπο ἀπλὸ καὶ ἐπιστημονικὸ συγχρόνως, μᾶς ἔδωσε νὰ κατανοήσουμε, ὅτι αὐτὸ τὸ δόποιο στὴν ἀνατολὴ χαρακτηρίζουμε ὡς «καρδιακὴ προσευχὴ» ἢ «προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ» δὲν εἶναι κάτι εἶνο γιὰ τὴ Δύση. Κέντρο καὶ αὐτῆς τῆς προσευχῆς εἶναι ἡ «Καρδιὰ» καὶ ὅχι ὁ νοῦς, ὁ δόποιος ἀπλὰ ἀκολουθεῖ τὴν καρδιὰ στὴν προσευχὴ.

ι) Τοῦ ἀναπληρωτὴ καθηγητὴ τῆς Δογματικῆς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης κ. Γεωργίου Μαρτζέλου, μὲ θέμα: «Ἡ Θεοπτία τοῦ Ἡσαῖου κατὰ τὴν Ὁρθόδοξη Παράδοση». Μία εἰσήγηση, ἡ ὁποία πανθομολογουμένως ἐντυπωσίασε τὴν πλειονότητα τῶν παρόντων ἐπιστημόνων, γιὰ τὴν διερευνητικὴ προσέγγιση τοῦ θέματος καὶ γιὰ τὴν ιστορικοδογματικὴ καὶ θεολογικὴ ἀξιοποίηση τῶν πηγῶν τῆς πατερικῆς καὶ λειτουργικῆς παράδοσης, σχετικὰ μὲ τὸ πρόβλημα τῆς Θεοπτίας τοῦ προφήτου Ἡσαῖου. Ὁ ὅμιλητὴς, στὴν ἀρχὴ τῆς εἰσήγησής του, ἔθεσε δύο βασικὰ ἔρωτήματα, τὰ δόποια ἀπετέλεσαν καὶ τοὺς ἄξονες προσέγγισης τοῦ θέματος. Τὸ πρῶτο, τί «εἶδε» ὁ προφήτης Ἡσαῖας καὶ δεύτερον ποίᾳ ἡ ἐκ μέρους τῆς Ὁρθοδόξου διδασκαλίας, ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος τῆς παρουσῆς θεοπτίας σὲ σχέση μὲ τὸ ἀκατάληπτο καὶ ἄγνωστο τοῦ Θεοῦ.

ια) Τοῦ καθηγητὴ Giuseppe Toffanello, μὲ θέμα: «Ἡ θεοπτία καὶ προσευχὴ στὴ σύγχρονη κοινωνίᾳ καὶ τὰ θρησκευτικὰ - μυστικιστικὰ κινήματα τοῦ 2Οοῦ αἰῶνα καὶ ιβ) τοῦ καθηγητὴ Πνευματικότητας στὸ Teresianum τῆς Ρώμης π. Jesus Castellano, μὲ θέμα: «Ο Ἰωάννης τοῦ Σταυροῦ. Σύμβολα καὶ Διδασκαλία γύρω ἀπὸ τὴν θεοπτία». Ο πρῶτος ἐκ τῶν ὅμιλητῶν προσπάθησε νὰ παρουσιάσει τὸ παράλληλο τῆς κοινῆς φαινομελογίας, μεταξὺ τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ τῶν λοιπῶν μυστικιστικῶν κινημάτων, ὡς ἐπίσης καὶ τὸ πρόβλημα τῆς θείας ἐμπειρίας στὴν σύγχρονη κοινωνιολογικὴ πραγματικότητα. Ο δεύτερος εἰσηγητὴς μᾶς παρουσίασε τὴν ἐκ μέρους τοῦ Ἰωάννου τοῦ Σταυροῦ (16ος αἰῶνας) χρήση διαφόρων συμβόλων καὶ παραστάσεων καὶ, μέσω αὐτῶν, τὴν διδασκαλία τοῦ συγγραφέα περὶ τῆς θεοπτίας. Τὸ σπουδαῖο εἶναι ὅτι στὸ πρῶτο μέρος τῆς εἰσήγησής του διερεύνησε τὴν ἐπίδραση τῶν Ἀρεοπαγιτικῶν Συγγραφῶν καὶ τοῦ ἀγ. Γρηγορίου Νύσσης, στὴ σκέψη τοῦ Ἰωάννου τοῦ Σταυροῦ.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἵδιας ἡμέρας πραγματοποιήθηκαν οἱ δύο τελευταῖς εἰσηγήσεις καὶ κατόπιν ἀκολούθησε συζήτηση καὶ ἀξιολόγηση τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ Συμποσίου.

Πρώτη ἀπογευματινὴ εἰσῆγηση ἦταν ιγ) τοῦ γράφοντος, ὁ ὅποιος προσκεκλημένος τοῦ Ateneum Antonianum, ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Ἡ ἔννοια καὶ τὸ περιεχόμενο τῆς Θεοπτίας εἰς τὸν Βαρλαὰμ τὸν Καλαβρό». Ό δομιλητὴς ἀνάφερε, ὅτι τὸ περιεχόμενο τῆς ἔννοιας «θεοπτία» στὴ σκέψη τοῦ Καλαβροῦ μοναχοῦ Βαρλαὰμ (14ος αἰῶνας), ἀποτελεῖ τὸ «κλειδί» γιὰ τὴν προσέγγιση τῶν γεγονότων τῆς πρώτης περιόδου τῶν ἡσυχαστικῶν ἐρίδων καὶ τὴν ἐρμηνεία τοῦ «φαινομένου» τῆς μεταστροφῆς τοῦ Καλαβροῦ Μοναχοῦ, ὅπως αὐτὴ παρουσιάζεται στὰ ἐκδοθέντα καὶ ἀνέκδοτα ἔργα του. ιδ) Δεύτερη εἰσῆγηση ἦταν ἡ παρουσίαση ἐκ μέρους τοῦ καθηγητὴ τῆς Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Θεοσαλονίκης κ. Κ. Χαραλαμπίδη τοῦ θέματος: «Προσευχόμενοι στὴ Βυζαντινὴ Εἰκονογραφία» (μὲ φωτεινὲς διαφάνειες). Παρουσιάζων τὴν ἑξελικτικὴ μορφὴ τῆς στάσης τῶν χειρῶν τῶν προσευχομένων ἄγιων στὴν εἰκονογραφικὴ τέχνη, ἐρμήνευσε θεολογικὰ τὸ φαινόμενο, ὡς καὶ τὸ μυσταγωγικὸ καὶ πνευματικὸ περιεχόμενον αὐτῶν.

Ἄπο τὶς εἰσηγήσεις ποὺ εἶχαν προγραμματισθεῖ δὲν πραγματοποιήθηκαν οἱ ἀκόλουθες: Τοῦ καθηγητὴ τῆς Βιβλικῆς Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Urbanianum τῆς Ρώμης, Tommaso Federici, μὲ θέμα: «Ο Κύριος Ἰησοῦς: Θεοπτία καὶ Προσευχὴ στὸν Πατέρα» καὶ τοῦ καθηγητὴ τῆς Ἑκκλησιαστικῆς Ἰστορίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Θεοσαλονίκης Νικολάου Ζαχαροπούλου, μὲ θέμα «Δεῖγμα ἀντιμετώπισης τῆς Θεοπτίας στοὺς κάτω χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας».

“Οπως ἀναφέρθηκε ἀπὸ πολλοὺς ἐκ τῶν συμμετασχόντων ἐπιστημόνων, αὐτὸ τὸ ὅποιο χαρακτήρισε τὸ Α' Διαχροιστιανικὸ Συμπόσιο, ἦταν τὸ ὑψηλὸ ἐπιστημονικὸ ἐπίπεδο, ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ ἀλληλοεκτίμηση, ἡ δημιουργία ἐπιστημονικῶν γεφυρῶν καὶ ἡ θεολογικὴ προσέγγιση τῆς ὁρολογίας μὲ βάση τὴν μοναστηριακὴ ἐμπειρία καὶ τὴν κοινὴ θεολογικὴ ἐνόραση. Οἱ ὑπάρχουσες τέλος διαφορὲς ἐκφράσεων καὶ παραδόσεων, ἀπετέλεσαν τὴν βάση γιὰ τὴν ἀνάπτυξη μᾶς ἄλλης μορφῆς Διαλόγου, πέραν τοῦ Ἐπισήμου Θεολογικοῦ μεταξὺ τῶν δύο Ἑκκλησιῶν, δ ὅποιος ὀδήγησε στὴν ποικιλία καὶ τὸν ἐμπλουτισμό.

Ἐχοντας ὑπ’ ὅψη ὅλα τὰ προηγούμενα ἃς εὐχηθοῦμε γιὰ μία ἐπιτυχὴ συνέχιση αὐτοῦ τοῦ ἐπιστημονικοῦ καὶ πνευματικοῦ Συμποσίου,

σήμερα μάλιστα ποὺ οἱ ἀνθρωπιστικές σπουδὲς περνοῦν κρίση ταυτότητας καὶ προσανατολισμοῦ. Ἡ ἔκδοση τέλος τῶν πρακτικῶν τοῦ Συμποσίου καὶ τὴν εἰσηγήσεων θὰ ἀποτελέσουν μία οὐσιαστικὴ συμβολὴ στὴ βιβλιογραφία καὶ τὴν σχετικὴ ἔρευνα γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα καὶ προβληματισμὸ τοῦ αὐτοῦ.