

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

OSCAR CULLMANN

Τὴν 16ην Ιανουαρίου 1999 ἀπεβίωσεν ἐν Chamonix τῆς Γαλλίας εἰς ἡλικίαν 97 ἑτῶν ὁ Καθηγητὴς Oscar Cullmann, εἷς τῶν διαποεπεστέρων ἔρμηνευτῶν τῆς Ἀγίας Γραφῆς καὶ ἴδιαιτέρως τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Ο Cullmann ἐγεννήθη τὴν 25ην Φεβρουαρίου 1902 εἰς τὸ Στραβούργον καὶ ἐσπούδασεν εἰς τὴν Θεολογικὴν καὶ τὴν Φιλοσοφικὴν Σχολὴν τῆς πόλεως, εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τῆς Σορβόνης, ἀκολούθως δὲ ἐδίδαξεν εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Στρασβούργου τὸ 1930-1938 καὶ 1945-1948. Ἀπὸ τὸ 1938 μέχρι τὸ 1972 διετέλεσε Καθηγητὴς τῆς ἀρχεγόνου Ἐκκλησιαστικῆς Ἰστορίας εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τῆς Basle, ἐνῷ ταυτοχρόνως, ἀπὸ τὸ 1948 μέχρι τὸ 1972 ἥτο τακτικὸς Καθηγητὴς τοῦ ἀρχεγόνου Χριστιανισμοῦ εἰς τὴν Προτεσταντικὴν Σχολὴν τῶν Παρισίων. Ἐδίδαξεν ἐπίσης εἰς τὴν Σορβόνην καὶ εἰς τὸ Σεμινάριον τῆς Waldenser Kirche τῆς Ρώμης. Προσκληθείς, ἔδωσε διαλέξεις εἰς πλεῖστα Πανεπιστήμια, μεταξὺ τῶν ὅποιων τοῦ Λονδίνου, τοῦ Μάντσεστερ, Ἐδιμβούργου, Χάρβαρντ, Γιέηλ, Πρίντον, Νότρο-Ντάμ, Ρώμης, Νεαπόλεως, Χαϊδελβέργης, Βόννης, Ἀθηνῶν, κ.λπ.

Ο Cullmann συνέγραψε πλήθος βιβλίων καὶ μικροτέρων μελετῶν, ὅπως *La prière selon les épîtres Pauliniennes*, *Einheit durch vielfält, Der johanneisch kreis*, *Christologie des Neuen Testaments*, *Baptism in the New Testament*, *The earliest christian confessions*, *Hell als Geschichte*, καὶ πολλὰ ἄλλα. Ο Cullmann εἶχε τιμηθεῖ μὲ πλῆθος μεταλλίων καὶ διακρίσεων.

Ἡδη ἀπὸ τῆς δεκαετίας τοῦ '20 εἶχε καλλιεργήσει συνομιλίας μὲ Ρωμαιοκαθολικοὺς καὶ Ὁρθοδόξους ὑπὲρ τῆς Οἰκουμενικῆς Κυνήσεως πολὺ πρὸν ὁ Οἰκουμενισμὸς ἐμφανισθῆ ἐπισήμως ὡς δργάνωσις. Ἐλαβε μέρος ὡς παρατηρητὴς εἰς τὴν Β' Βατικάνειον Σύνοδον τῆς Ρώμης (1962-65). Κατὰ τὴν γνώμην του, ὁ Οἰκουμενισμὸς δύναται νὰ στηριχθῇ μόνον ὡς μία Κοινότης Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν, καὶ ἀπέρριπτε τὴν ἰδέαν μιᾶς Παγκοσμίου Ἐνιαίας Ἐκκλησίας, τὴν ὅποιαν ἐθεώρει ἐπικίνδυνον.

‘Ως έρμηνευτὴς τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὁ Cullmann ἀπετέλει τὸν ἀντίποδα τοῦ Rudolf Bultmann, τὸν ὅποιον κατηγόρει ὅτι διὰ τῆς μεθόδου τῆς «ἀπομυθεύσεως» κατεκερμάτιζε τὰ κείμενα καὶ κατέστρεψε τὴν περὶ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰκόνα τῶν Εὐαγγελίων, ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, γενικώτερον. Κατὰ τὸν Cullmann, δι’ ὅλης τῆς Ἁγίας Γραφῆς διήκει ἡ πραγματικότης τῆς ἴστορίας τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας τοῦ κόσμου, εἰς τὰ πλαίσια τῆς ὁποίας ἐντάσσονται ὁ Ἰσραὴλ ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν