

**ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΖΟΑΝ ΜΕΡΒΙΝ ΧΑΣΣΥ (1907-2006)
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ**

ΥΠΟ
ΙΟΥΛΙΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΖΟΑΝ ΜΕΡΒΙΝ ΧΑΣΣΥ (1907-2006) (Νεκρολογία)

Γνωστή διεθνῶς γιὰ τὴν μεγάλη προσφορὰ τῆς στὶς Βυζαντινὲς Σπουδὲς ἡ Καθηγήτρια Τζόαν Μ. Χάσσου (Joan Mervyn Hussey) ὑπῆρξε ἔξέχουσα ἐπιστήμων μὲ διεισδυτικὴ κρίση, εὐρεία γνώση καὶ βαθιὰ κατανόηση τοῦ ἀντικειμένου τῆς.

Ἡ Τζόαν Χάσσου γεννήθηκε στὶς 5 Ἰουνίου 1907. Τὴν πρώτη ἐπαφή τῆς μὲ τὰ γράμματα εἶχε μέσω ἴδιωτικῆς διδασκαλίας στὸ σπίτι. Ἀργότερα φοίτησε στὸ *Trowbridge High School for Girls* καὶ στὸ *Lycée Victor Duruy* στὸ Παρίσι. Ἀκολούθησε προπτυχιακὲς σπουδὲς Ἰστορίας στὸ Κολλέγιο St Hugh's στὴν Ὁξφόρδη, ὅπου συνέχισε τὶς μεταπτυχιακές τῆς σπουδὲς ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ Γ. Ντ. Ρός (W.D. Ross) καὶ ἀργότερα τοῦ Νόρμαν Μπεῖνς (N. H. Baynes) στὸ Λονδῖνο, ὅπου καὶ ὀλοκλήρωσε τὴν διδακτορικὴ τῆς ἔρευνα τὸ 1935.

Μὲ τὴν ἐνίσχυση τῆς Ἐνώσεως Πανεπιστημιακῶν Γυναικῶν (ώς International Travelling Fellow of the Federation of University Women) τὸ 1934-35 καὶ τοῦ Κολλεγίου Girton τοῦ Καίμπριτζ (ώς Pfeiffer Research Fellow) τὸ 1935-37, εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ φοιτήσει στὸ ἔξωτερο. Τότε συνεργάσθηκε γιὰ κάποιο διάστημα μὲ τὸν διάσημο Βυζαντινολόγο Φράντς Ντόλγκερ (Franz Dolger) στὸ Μόναχο καὶ ξεκίνησε τὴν ἔρευνά της στὰ χειρόγραφα μὲ τὰ ἔργα τοῦ βυζαντινοῦ λογίου Ἰωάννου Μαυρόποδος, ποὺ φυλάσσονται στὴν Hofbibliothek στὴν Βιέννη, στὴν Βατικανὴ Βιβλιοθήκη καὶ στὴν Ι. Μ. Ἀγίου Στεφάνου στὰ Μετέωρα. Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἀσχολήθηκε ἐπίσης μὲ τὸν Ἅγιο Συμεὼν τὸν Νέο Θεολόγο. Ἀργότερα παρέδωσε τὶς σημειώσεις τῆς γιὰ τὸν ἔξέχοντα αὐτὸν ἐκπόρσωπο τῆς Ὁρθοδόξου νηπικῆς θεολογίας στὸν Ἄρχιεπίσκοπο Βασίλειο Krivocheine.

Τὸ 1937 ἡ Τζόαν Χάσσου διορίσθηκε Βοηθὸς Λέκτωρ στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μάντσεστερ, τὸ 1943 Λέκτωρ καὶ κατόπιν Ἀναπληρώτρια

Καθηγήτρια στὸ Κολλέγιο Μπέντφορντ (Bedford) στὸ Λονδῖνο, καὶ τὸ 1950 Τακτικὴ Καθηγήτρια Ἰστορίας (Professor of History) τοῦ Πανεπιστημίου Λονδίνου, στὸ Κολλέγιο Ρόγιαλ Χόλοουεϊ (Royal Holloway), ὅπου διετέλεσε Διευθύντρια τοῦ Τμήματος Ἰστορίας μέχρι τὴν συνταξιοδότησή της τὸ 1974.

Λόγῳ τῶν ἀκαδημαϊκῶν ὑποχρεώσεών της τὴν περίοδο αὐτὴ ὁ χρόνος γιὰ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα ἥταν περιορισμένος. Ἡ διδακτορικὴ τῆς διατριβὴς εἶχε ἥδη ἐκδοθεῖ σὲ ἀνεπτυγμένη μορφὴ τὸ 1937 μὲ τίτλο Ἐκκλησία καὶ Μάθηση στὴν Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία, 867-1185 (*Church and Learning in the Byzantine Empire, 867-1185*). Ἐπίσης σὲ διάφορα ἐπιστημονικὰ ἄρθρα ἔξεδωσε τὰ πορίσματα τῆς ἔρευνάς της γιὰ τὸν Βυζαντινὸ μοναχισμό, ἔνα θέμα ποὺ τὴν ἀπασχόλησε καθ' ὅλη τὴν πορεία της. Ἀργότερα ἀσχολήθηκε μὲ τὴν ἔκδοση τῶν δύο τόμων τῆς Βυζαντινῆς Ἰστορίας καὶ Πολιτισμοῦ στὴν σειρὰ *Cambridge Medieval History*. Ἐνῶ οἱ τόμοι αὐτοὶ σχεδιάσθηκαν ἀμέσως μετὰ τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σὲ συνεργασία μὲ τὸν Νόρμαν Μπεΐνς, τελικὰ ἐκδόθησαν πολὺ ἀργότερα (1965-6), γεγονὸς ποὺ ὀφείλεται στὸ ἔξαιρετικὰ δύσκολο ἔργο νὰ διαπραγματευθεῖ κανεὶς ἐνα τόσο εὐρὺ θέμα καὶ νὰ συντονίσει μὰ τόσο πολυδιάστατη ὁμάδα ἐπιστημόνων. Ταυτόχρονα, ὡς Πρόεδρος τῆς Βρετανικῆς Ἐπιτροπῆς Βυζαντινῶν Σπουδῶν συνέβαλε στὴν διοργάνωση τοῦ 13ου Διεθνοῦ Συνεδρίου Βυζαντινῶν Σπουδῶν στὸ Λονδῖνο τὸ 1966.

Υπῆρξε ἡ πρώτη ποὺ εἰσήγαγε εἰδικὰ καὶ κατ' ἐπιλογὴν μαθήματα (Special and Optional subjects) Βυζαντινῆς Ἰστορίας καὶ Πολιτισμοῦ στὸ προπτυχιακὸ πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Λονδίνου, ἐνῶ τὸ 1957 ἔξεδωσε γιὰ τοὺς φοιτητές της ἐνα μικρὸ εἰσαγωγικὸ βιβλίο μὲ θέμα τὸν βίο καὶ τὴν ἴστορία τῶν Βυζαντινῶν (*The Byzantine World*) ποὺ παραμένει ὑπόδειγμα τοῦ εἰδους του. Τὸ 1956 μετέφρασε γιὰ τοὺς ἀγγλόφωνους φοιτητές της τὴν κλασσικὴ μελέτη τοῦ Γεωργίου Ὁστρογκόρσκι (G. Ostrogorsky) Ἰστορία τοῦ Βυζαντινοῦ Κράτους (*History of the Byzantine State*), παρέχοντάς τους μία σύγχρονη γενικὴ ἴστορία τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Γιὰ ὅσους εἶναι ἔξοικειωμένοι μὲ τὴν διαδικασία μετάφρασης ἀπὸ μία γλῶσσα σὲ ἄλλη, ἡ ἀξία αὐτοῦ τοῦ ἔργου εἶναι αὐταπόδεικτη.

Ἐν τῷ μεταξὺ τὸ 1964 ἀνεκάλυψε τὰ ἔγγραφα τοῦ ἴστορικοῦ καὶ φιλέλληνα Τζώρτζ Φίνλεϋ (George Finlay, 1799-1875) ποὺ βρίσκονταν προφανῶς ἐγκαταλειμμένα στὴν Βρετανικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν. Κατὰ τὴν

έπόμενη δεκαετία ή Τζόαν Χάσου περνοῦσε κάθε Σεπτέμβριο στήν Αθήνα προσπαθώντας νὰ καταγράψει τὴν συλλογὴ τῶν ἐγγράφων αὐτῶν. Τὸ 1973 ἔξεδωσε ἓνα εύρετιχριο (*Finlay Papers*) καὶ τὸ 1995 δύο τόμους μὲ ἐπιλεγμένα ἡμερολόγια καὶ ἐπιστολές του (*The Journals and Letters of George Finlay*).

Τὸ ἐνδιαφέρον τῆς γιὰ τὸν Φίνλεϋ, ὅμως, φαίνεται ὅτι ἦταν πάρεργο. Τὴν ἴδια ἐποχὴ (1970-84), μὲ τὴν ἐνθάρρυνση τοῦ Καθηγητῆ Χένρου Τσάντονιχ (Henry Chadwick), ἐργάσθηκε πάνω στὴν Ἰστορία τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας στὸ Βυζάντιο. Τὸ ἔργο τῆς ἐκδόθηκε τὸ 1986 μὲ τίτλο Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία (*The Orthodox Church in the Byzantine Empire*) στὴν σειρὰ *Oxford History of the Christian Church*.

Παράλληλα μὲ τὰ ἀκαδημαϊκὰ καθήκοντα καὶ δραστηριότητές της, καθὼς καὶ τὶς ἐπαφές καὶ δεσμούς της μὲ εὐρωπαϊκὰ πανεπιστήμια, ἐπέδειξε ζωηρὸ ἐνδιαφέρον γιὰ ἐκπαιδευτικὲς ἐξελίξεις τόσο σὲ πανεπιστήμια ὅσο καὶ σὲ σχολεῖα. Εἶχε ἐπίγνωση ὅτι ὁ πανεπιστημιακὸς φοιτητῆς διαμορφώνεται σὲ μεγάλο βαθμὸ στὸ σχολεῖο. Γιὰ πολλὰ χρόνια διετέλεσε κύριος ἐξεταστὴς τῆς Ἐπιτροπῆς Τοπικῶν Ἐξετάσεων τοῦ Καίμπριτζ (Chief Examiner for the Cambridge Local Examination Board) καὶ ὡς πανεπιστημιακὸς δάσκαλος στὸ Λονδίνο εἶχε ἐπαφές μὲ ἀναπτυσσόμενα πανεπιστημιακὰ Κολλέγια ἐκτὸς Βρετανίας. Αὐτὸ σήμαινε τὴν δημιουργία ἐκ μέρους της καταλλήλων προγραμμάτων ὅλης ποὺ καλύπτουν διάφορα ἐπίπεδα ἐκπαίδευσης σὲ Πανεπιστήμια καὶ Κολλέγια στὴν Τροπικὴ Ἀφρικὴ καὶ στὴν Malaya. Ἔτσι τῆς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ ἐπισκεφθεῖ πανεπιστήμια καὶ σχολεῖα στὴ Νιγηρία, Ἀνατολικὴ Ἀφρική (ἰδιαίτερα στὴν Ούγκαντα), Σουδάν καὶ Μαλαισία. Ἐπίσης διατροφοῦσε στενούς δεσμούς μὲ εὐρωπαϊκὰ Πανεπιστήμια. Τῆς ἀπενεμήθη ὁ τίτλος τῆς Ἐπιτίμου Εταίρου (Honorary Fellow) ἀπὸ τὸ Ἰνστιτούτο Βυζαντινῶν Σπουδῶν τῆς Σικελίας καὶ τὸ παλαιό της Κολλέγιο St Hugh's στὴν Ὀξφόρδη. Εἶναι λυπηρὸ ποὺ δὲν ἐπροτάθη ποτὲ ὡς ὑπόψηφος μέλος τῆς Βρετανικῆς Ακαδημίας καὶ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

“Κοιτώντας πίσω”, ἔγραψε κάποτε σὲ ἓνα γράμμα της, “ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς πολύτιμους δεσμούς μου μὲ τὸ ἐξωτερικό, θὰ ἥθελα νὰ τιμήσω δύο ἀπὸ τοὺς δασκάλους μου στὴν Ὀξφόρδη, E.M. Τζέιμισον (E.M. Jamison) καὶ E.S.S. Πρόκτορ (E.S.S. Proctor), ποὺ μοῦ ἐνστάλλαξαν στὰ προπτυχιακά μου χρόνια τὶς ἀρχές τῆς ἐπιστημονικῆς μελέτης, τὸ

Πανεπιστήμιο τοῦ Μάντσεστερ ποὺ μοῦ ἀποκάλυψε τὸ ἀληθινὸν νόημα τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητας, τοὺς δικούς μου φοιτητές στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Λονδίνου ποὺ τόσο συχνὰ οἱ συζητήσεις μαζύ τους διαφώτιζαν τὴν ἴστορία τοῦ Ἀνατολικοῦ Ρωμαϊκοῦ Κράτους, καὶ πάνω ἀπ' δλους τὸν Νόρμαν Μπέϊνς ποὺ μοῦ ἔδειξε τὴν ἀπόλυτη ἴσορροπία ἀνάμεσα στὴν ἴστορικὴ λεπτομέρεια καὶ τὶς εὐρύτερες συνέπειες τοῦ ἀντικειμένου, καὶ ἡ φιλία τοῦ ὅποιου φάτισε τόσες ἄλλες πτυχὲς τῆς καθημερινῆς ζωῆς". Οἱ ἐπιστημονικὲς αὐτὲς ἀρχὲς ἀντανακλῶνται ὅχι μόνον στὶς μελέτες τῆς Τζόαν Χάσσου ποὺ ἀποτείνονται στὴν περιορισμένη ἐπιστημονικὴ κοινότητα, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄρθρα τῆς σὲ διάφορες ἐγκυκλοπαίδειες γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ εὐρύτερου κοινοῦ. Σὲ ἀναγγώριση τῆς συνεισφορᾶς τῆς στὶς Βυζαντινὲς Σπουδὲς ὁμάδα συνεργατῶν καὶ πολαιών φοιτηῶν τῆς ἔξεδωσε τιμητικὸ γενέθλιο τόμο τὸ 1988 μὲ τὸν ἀρμόζοντα τίτλο *Καθηγήτρια*.

"Ανθρωπος μὲ δυναμικὸ καὶ παραλληλα σεμνὸ χαρακτήρα, ποὺ συνδύαζε καλωσύνη καὶ ἀπλότητα, ὑπῆρξε ἐμπνευσμένη καθηγήτρια. Ἐνστάλλαξε στοὺς φοιτητές τῆς τὶς ὑψηλὲς ἐπιστημονικὲς ἀρχές, καὶ τοὺς προσέφερε ἀπλόχερα βοήθεια καὶ κατεύθυνση στὴν ἔρευνά τους. Σὲ ἀνταπόδωση ζητοῦσε ὑψηλὸ ἐπιστημονικὸ ἐπίπεδο καὶ ἀπόλυτη ἀφοσίωση στὴν μελέτη. 'Υπῆρξε ἔνας γνήσιος ἀντιπρόσωπος τῆς παραδοσῆς τοῦ ἀφοσιωμένου καὶ ἀκέραιου ἐπιστήμονος.

Ἡ Καθηγήτρια Τζόαν Μ. Χάσσου πέθανε στὸ Σάρρεϋ τῆς Ἀγγλίας στὶς 20 Φεβρουαρίου 2006, ἀφήνοντας πίσω τῆς ἔνα σπουδαῖο ἔργο, γιὰ τὸ ὅποιο αἰσθανόμαστε εὐγνωμοσύνη.

'Ιουλιανὴ Χρυσοστομίδου
 'Ομότιμος Καθηγήτρια Βυζαντινῆς ἴστορίας
 Διευθύντρια
 Hellenic Institute
 Royal Holloway
 University of London