

**Η ΠΑΠΙΚΗ «ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ» ΤΟΥ 1995
ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ FILIOQUE
ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ**

ΥΠΟ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΑΡΙΔΗ

Η ΠΑΠΙΚΗ «ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ» ΤΟΥ 1995 ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ FILIOQUE ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ

**ΥΠΟ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΑΡΙΔΗ
Μαθηματικοῦ – Δρος Πληροφορικῆς
ΜΑ Θεολογίας Α.Π.Θ.**

1. Εἰσαγωγὴ

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου Α' στὴ Ρώμη τὸν Ἰούνιο τοῦ 1995, τὸ Βατικανὸ ἔκανε σκέψεις γιὰ τὴ δυνατότητα μιᾶς κοινῆς δήλωσης στὸ πρόβλημα τοῦ Filioque καὶ στὴ λειτουργικὴ χρήση του στὸ Credo τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας. Ὄταν αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀνέφικτο, δὲ Πάπας Ἰωάννης Παῦλος Β' ζητᾷ στὴν ὁμιλίᾳ του, τὴν 29^η Ἰουνίου 1995, στὴ Βασιλικὴ τοῦ ἄγιου Πέτρου, ἐνώπιον τοῦ Πατριάρχη τὴ διασάφηση τῆς παραδοσιακῆς διδασκαλίας τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας στὸ ζήτημα τῆς ἐκπόρευσης τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, μὲ στόχῳ τὴν ἀπόδειξη τῆς συμβατότητας τῆς λατινικῆς παραδοσῆς μὲ τὴν Ἑλληνικὴ στὸ σημεῖο αὐτό. Ἀποτέλεσμα τῆς παπικῆς αὐτῆς ἐπιθυμίας ἦταν ἡ δημοσίευση κειμένου ἐκ μέρους τοῦ Concilio Pontificio, τὴν 13^η Σεπτεμβρίου 1995, στὸ περιοδικὸ Osservatore Romano, μὲ τίτλο: “*Ἡ Ἑλληνικὴ καὶ ἡ λατινικὴ παράδοση περὶ ἐκπορεύσεως τοῦ Ἅγιου Πνεύματος: Μία διασάφηση μὲ εὐθύνη τοῦ Ποντιφικικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν Προώθηση τῆς Ἐνότητας τῶν Χριστιανῶν*”. Ἡ διασάφηση αὐτὴ κατέστη ἀντικείμενο ἐνδελεχοῦς ἐξέτασης ἀπὸ ὅμαδα εἰδικῶν σὲ πνευματολογικὰ θέματα θεολόγων, δυτικῶν καὶ ἀνατολικῶν, ποὺ συνῆλθαν σὲ Σύνοδο Ἐργασίας ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Ἰδρύματος PRO ORIENTE τὸ Μάιο τοῦ 1998 στὴ Βιέννη.

Άντικείμενο τοῦ πονήματος αὐτοῦ εἶναι ὁ σχολιασμὸς καὶ ἡ θεματικὰ δομημένη παρουσίαση τῶν σπουδαιότερων ὀρθοδόξων¹ τοποθετήσεων ἐπὶ τῆς παπικῆς διασάφησης στὴ Σύνοδο Ἐργασίας τῆς Βιέννης, οἱ ὅποιες ἀφοροῦν τόσο τὴν ἔρμηνευτικὴν δόσον καὶ τὴν συστηματικὴν πλευρὰν τοῦ προβλήματος τοῦ Filioque. Στόχος του εἶναι τόσο ἡ πληρότερη παρουσίαση ὅσον καὶ ἡ βαθύτερη κατανόηση τοῦ προβληματισμοῦ ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὶς τοποθετήσεις αὐτές.

Ἡ παρουσίαση ἀρχίζει μὲν μία εἰσαγωγὴ στὴν ἐπίκαιρη κατάσταση τοῦ θεολογικοῦ αὐτοῦ προβλήματος, μέσα ἀπὸ μία σύντομη ἴστορικὴ ἀνασκόπηση τῶν τελευταίων ἔξελίξεων ἐπ’ αὐτοῦ στὰ πλαίσια τοῦ οἰκουμενικοῦ διαλόγου. Ἡ συνέχεια ἀφιερώνεται στὴν ἀνάλυση τῶν ὀρθοδόξων τοποθετήσεων στὴν ἔρμηνευτικὴν καὶ στὴν συστηματικὴν πλευρὰν τοῦ προβλήματος τοῦ Filioque, ἔτοι ὅπως αὐτές προσεγγίζονται ἀπὸ τὸ παπικὸν κείμενο²: Τὸ ἔρμηνευτικὸν μέρος ἀφορᾶ τὴν προβληματικὴν τῆς καινοδιαθηκῆς θεμελίωσης τῆς ἐκπόρουσης, ἐνῶ τὸ συστηματικὸν περιέχει τὴν ἀνάλυσην ἐννοιῶν, ἐκφράσεων καὶ διακρίσεων ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ Filioque, μὲ σκοπὸν τὴν ἔξακριβωση ταυτίσεων ἢ ἀποκλίσεων τοῦ νοηματικοῦ περιεχομένου τους στὶς δύο παραδόσεις. Κλείνοντας παρατίθεται ὁ προβληματισμὸς γύρω ἀπὸ τὶς δυνατότητες συμφιλίωσης τῆς ἐλληνικῆς μὲ τὴ λατινικὴν παράδοσην καὶ ἀποτιμᾶται ἡ οἰκουμενικὴ ἐμβέλεια τοῦ παπικοῦ κειμένου.

‘Ως κύριες πηγὲς χρησιμοποιοῦνται τὸ ρωμαϊκὸν κείμενο καὶ τὰ πρακτικὰ τῆς Συνόδου Ἐργασίας τοῦ Ἰδρύματος PRO ORIENTE τῆς Βιέννης. Ἀμφότερα ἔχουν συγκεντρωθεῖ στὸ γερμανόφωνο τόμο μὲ τίτλο “Περὶ Ἅγιου Πνεύματος”, ποὺ ἐκδόθηκε ἀπὸ τοὺς Alfred Stirnemann καὶ Gerhard Wilflinger ([StWi98]) τὸ 1998.

1. Μία συνολικὴ ἀνάλυση τῶν ἀνατολικῶν καὶ δυτικῶν θεολογικῶν τοποθετήσεων δίδεται στὴ διπλωματικὴ ἐργασία (Master) τοῦ συγγραφέα μὲ τίτλο: ‘Ἡ παπικὴ “διασάφηση” τοῦ 1995 στὸ πρόβλημα τοῦ Filioque καὶ ὁ θεολογικὸς προβληματισμὸς τῆς, Α.Π.Θ., Μάρτιος 2006 ([ΓαΧρ06]).

2. Λόγῳ τῆς μεγάλης ἔκτασής του δὲν παρατίθεται ἐδῶ δλόκληρο τὸ παπικὸν κείμενο, ἀλλὰ μόνο τὰ ἀπαραίτητα γιὰ τὴν εἰσαγωγὴν στὸν προβληματισμὸν σημεῖα. Τὸ κείμενο σὲ βατή νεοελληνικὴ μετάφραση ὑπάρχει στὸ [ΓαΧρ06] 10-15.

2. Ιστορικὴ ἀναδρομὴ

Τὸ πρόβλημα

Οἱ διαφορὲς ἀνάμεσα στὴ διδασκαλία τῆς Δυτικῆς καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας, τόσο στὶς ἀδιδεῖς σχέσεις τοῦ Ἅγίου Πνεύματος μὲ τὰ ἄλλα δύο πρόσωπα τῆς Ἅγίας Τοιάδας (Θεολογίᾳ) δσο καὶ στὸ ρόλο του στὴν κτίση καὶ στὴ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας (*Oἰκονομία*), συνθέτουν τὸ λεγόμενο πνευματολογικὸ πρόβλημα. Τὸ πρόβλημα προσέκυψε μὲ τὴν προσθήκη στὴ λατινικὴ διατύπωση τοῦ Συμβόλου τῆς Νίκαιας – Κωνσταντινούπολης (ἐφεξῆς NK) τῆς διδασκαλίας τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας περὶ ἐκπόρευσης τοῦ Ἅγίου Πνεύματος καὶ «ἐκ τοῦ Υἱοῦ» (ἐφεξῆς *Filioque*) καὶ τὴν ἐπακόλουθη χορήση τῆς στὴ λειτουργικὴ ζωὴ της. Ὡς ἐκ τούτου τὸ πρόβλημα τῆς προσθήκης τοῦ *Filioque* (ἐφεξῆς πρόβλημα τοῦ *Filioque*) ἔχει διπλὸ χαρακτῆρα³: Τὸν τυπικό (τῆς προσθήκης) καὶ τὸν θεολογικό (ἢ περιεχομένου στὸ χῶρο τῆς τριαδολογικῆς διδασκαλίας). Τὸ πρόβλημα τῆς προσθήκης τοῦ *Filioque* ἀποτελεῖ κατὰ γενικὴ δύμολογία τὸν πυρήνα τοῦ γενικότερου πνευματολογικοῦ προβλήματος καὶ ἔχει σοβαρὲς ἐπιπτώσεις ὅχι μόνο στὴν τριαδικὴ θεολογία, ἀλλὰ καὶ στὶς ἐπιμέρους οἰκονομικὲς ἐκφάνσεις της, δηλ. στὴ χριστολογία καὶ τὴν ἐκκλησιολογία⁴. Ἡ συμβολὴ τοῦ προβλήματος αὐτοῦ στὸ σχίσμα τοῦ 1054 θεωρεῖται ἀποφασιστικῆς σημασίας.

Τὸ πρόβλημα αὐτὸ προέρχεται, κατὰ τὸν ἄγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ, ἀπὸ τὴν ἀδυναμία τῆς δυτικῆς θεολογίας νὰ διακρίνει μεταξὺ ὑποστατικῶν καὶ φυσικῶν προσόντων, δηλ. τῶν ὑποστατικῶν ἰδιωμάτων καὶ τῶν φυσικῶν ἢ οὐσιωδῶν ἐνεργειῶν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀποδίδοντας ἔτσι τὸ ἐκπορευτικὸ ἰδίωμα ὅχι μόνο στὴ ὑπόσταση τοῦ Πατέρα ἀλλὰ καὶ τοῦ Υἱοῦ. Ἡ διατύπωση αὐτὴ εἰσήγαγε διαρχία στὴν τριαδικὴ θεο-

3. Γιὰ τὸ διπλὸ χαρακτῆρα τοῦ προβλήματος ἀπὸ ἀρκετὲς φωνὲς ὁρθοδόξων, ομαιοκαθολικῶν καὶ εὐαγγελικῶν θεολόγων βλ. Larentzakis, [LaGr83] 597-635 (εἰδικὰ 615-617).

4. Γιὰ συνοπτικὲς παρουσιάσεις ἀπὸ ὁρθόδοξης πλευρᾶς τῶν θεολογικῶν προϋποθέσεων τοῦ *Filioque* στὴ δυτικὴ θεολογία βλ. Τσελεγγίδης, [ΤσΔη98] 22-28, Μαρτζέλος, [ΜαΓε93] 101-131 καὶ Ματσούκας, [ΜαΝι99] 128-144.

λογία καὶ ἐπέφερε σύγχυση ἀνάμεσα στὴ Θεολογία καὶ Οἰκονομία, ταυτίζοντας τὴν ἀΐδια ἐκπόρευση μὲ τὴν οἰκονομικὴ πέμψη τοῦ Πνεύματος. Ἡ προσθήκη αὐτὴ νίοθετήθηκε ἀρχικὰ ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα τῶν Φράγκων Κάρολο τὸ Μεγάλο, τὸ 767, καὶ ἔγινε ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴν Σύνοδο τοῦ Aachen τοῦ 809. Ἐπίσημα ἡ διδασκαλία τοῦ Filioque ἔγινε ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴν Ἑκκλησία τῆς Ρώμης τὸν 11ο αἰώνα (1014) ἀπὸ τὸν πάπα Βενέδικτο Η' (1012-1024), μετὰ ἀπὸ πίεση τοῦ αὐτοκράτορα τῆς Δύσης 'Ερρίκου Β'.

Ιστορικοὶ σταθμοὶ

Ἡ πρωτοβουλία τοῦ Βατικανοῦ τὸ 1995 δὲν ἀποτελεῖ μία μεμονωμένη ἐνέργεια, ἀλλὰ ἐδρᾶζεται στὸ σταθερὸ διδαφος πολύχρονης οἰκουμενικῆς ἐργασίας. Τὸ πρόβλημα τοῦ Filioque ἀποτέλεσε θέμα τοῦ πολυμεροῦς διαλόγου στὰ πλαίσια τοῦ ΠΣΕ, κυρίως ὅμως ἀποτέλεσε, καὶ συνεχίζει νὰ ἀποτελεῖ, θέμα διμερῶν διαλόγων μεταξὺ τῶν χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν. Ἀκόμη ἀποτέλεσε θέμα σημαντικῶν θεολογικῶν συνεδριών στὰ πλαίσια τῆς οἰκουμενικῆς κίνησης, τὰ ἀποτελέσματα τῶν ὅποιων συμπεριλαμβάνονται συνήθως στὰ κείμενα τῶν ἐπισήμων διαλόγων. Ἐπειδὴ μία ἀναφορὰ στὴν σύνολη ιστορικὴ διαδομὴ⁵ τοῦ προβλήματος τοῦ Filioque θὰ ὑπερέβαινε τὰ δρια τῆς παρουσίασης αὐτῆς, ἀκολουθεῖ μόνο μία σύντομη καταγραφὴ τῶν σοβαρότερων προσπαθειῶν ἐπίλυσής του τῶν τελευταίων τριῶν δεκαετιῶν, οἱ ὅποιες συνέβαλαν στὴ δημιουργία εύνοϊκου κλίματος γιὰ τὴν ἀνάληψη αὐτῆς τῆς πρωτοβουλίας ἐκ μέρους τοῦ Βατικανοῦ:

Οἱ οἰκουμενικὲς προσπάθειες γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος τοῦ Filioque ἔχουν ἥδη μεγάλο παρελθόν· ἀνάγονται στὶς σχετικὲς δηλώσεις καὶ στὴν τελικὴ παραίτηση ἀπὸ τὴν προσθήκη τοῦ Filioque τῆς Παλαιοκαθολικῆς Ἑκκλησίας (1875, 1942 καὶ 1970). Κυρίως ὅμως ἀρχίζουν τὴν ἐποχὴ τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 1600 ἐτῶν τῆς Β' Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Κωνσταντινούπολης, τοῦ 381.

5. Ἐντελῶς ἐνδεικτικά, μπορεῖ νὰ γίνει παραπομπὴ στὶς ἐκτενεῖς ἀναδρομὲς στὴ γένεση καὶ ἔξτις τοῦ προβλήματος τοῦ Filioque τῶν Ritschl, [ViLu81] 25-42, Kelly, [KeJo93], Ρωμανίδης, [ΡωΙω75] 286-314, Marx, [MaJü77], Ritter, [RiAd82] 99-283, Gamillscheg, [GaMa96] 143-182, Oberdorfer, [ObBe01] 129-258, κ.ἄ.

Καταλύτης γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὸ πρόβλημα τοῦ Filioque τῶν τελευταίων τριῶν δεκαετιῶν ἦταν χωρὶς ἀμφιβολία τὰ δύο διεθνῆ συνέδρια τῆς Ἐπιτροπῆς «Πίστη καὶ Τάξη» τοῦ ΠΣΕ, στὶς 26-29 Ὀκτωβρίου 1978 καὶ 23-27 Μαΐου 1979, στὸ ἀνάκτορο τοῦ Klingenthal τῆς Ἀλσατίας, στὰ ὅποια ἔλαβε μέρος ἔνας ἀξιοσημείωτος ἀριθμὸς θεολόγων διαφόρων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν. Οἱ ἐργασίες τῶν συνεδρίων κατέληξαν σὲ δύο σημαντικὰ συμπεράσματα: «*Πρῶτον, δὲ θὰ πρέπει νὰ λέγει κανεὶς ὅτι τὸ Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ, ἐπειδὴ αὐτὸ θὰ ἐξαφάνιζε τὴ διάκριση του πρὸς τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱό.* Δεύτερον, θὰ πρέπει κανεὶς νὰ πεῖ ὅτι ἡ ἐκπόρευση τοῦ Πνεύματος ἐκ τοῦ Πατρὸς προϋποθέτει τὴν ὑφιστάμενη ἐνδοτριαδικὴ σχέση μεταξὺ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ, ἐπειδὴ ὁ Υἱὸς εἶναι ἀιδίως ἐν καὶ παρὰ τῷ Πατρὶ καὶ ὁ Πατὴρ δὲν εἶναι ποτὲ χωρὶς Υἱό. Ή ἀνατολικὴ θεολογία λόγω τῆς παράδοσής της ὑπερτόνισε τὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ δυὸ συμπεράσματα. Οἱ Λατίνοι πατέρες ἀσχολήθηκαν μὲ τὶς συνεπαγωγὲς τοῦ δευτέρου, πολὺ πιὸ πρὸιν προστεθεῖ τὸ *Filioque* στὴν ὁμολογία τῆς πίστης⁶. ‘Ο τόμος τῶν δύο συνεδρίων δὲν περιέχει μόνο τὶς ἀντιρροσωπευτικὲς ὁμολογιακὲς ἀπόψεις ἐπὶ τοῦ θέματος· περιέχει καὶ τὸ κοινὸν “μνημόνιο” τοῦ δευτέρου συνεδρίου, τὸ ὅποιο πῆρε ἐπίσημο χαρακτῆρα μετὰ ἀπὸ πρόταση τῆς Ἐπιτροπῆς «Πίστη καὶ Τάξη» νὰ σταλεῖ στὶς ἐκκλησίες γιὰ περαιτέρω μελέτη. Τὰ ἀποτελέσματα τῶν συνεδρίων συμπεριλήφθηκαν στὸ κείμενο μελέτης “*Πρὸς μία κοινὴ ὁμολογία τῆς μᾶς πίστης*” τοῦ 1991 τοῦ “Πίστη καὶ Τάξη”⁷.

Ἀμέσως μετὰ τὸ Klingenthal, τὸ 1981, μὲ τὸ θέμα ἀσχολήθηκε ὁ “Οἰκουμενικὸς Κύκλος Ἐργασίας Εὐαγγελικῶν καὶ Καθολικῶν Θεολόγων” (“Jäger-Stählin-Kreis”), ἀντιμετωπίζοντας μάλιστα τὸ Σύμβολο NK ὡς «*τὸ μόνο πραγματικὰ οἰκουμενικὸ Πιστεύω τῶν χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν*»⁸. Στὴν “κοινὴ δήλωση τοῦ κύκλου ἐργασίας” ἀναφορικὰ μὲ “*τὴν οἰκουμενικὴ σημασία τῆς Α΄ Συνόδου τῆς Κωνσταντινούπολης (381)*” μπῆκε καὶ μία παράγραφος σχετικὰ μὲ τὸ *Filioque*, ἡ ὅποια κατονομάζει τὶς διάφορες διαστάσεις τοῦ προβλήματος καὶ ὁμιλεῖ γιὰ μία ἐν μέρει ἐνδοδυτικὴ καὶ μία ἐν μέρει δυτικοανατολικὴ συνεννόηση, μὲ στόχο τὴν προσέγγιση μᾶς κοινῆς διατύπωσης.

6. Vischer, [ViLu81] 20.

7. Πίστη καὶ Τάξη, κείμενο ἀριθ. 140.

8. Lehmann, [LeKa82] 9.

Στὸ πρόβλημα τοῦ Filioque ἀναφέρονται ἡ πρώτη καὶ ἡ τρίτη δήλωση (Μόναχο 1982, Νέο Βάλαμο 1988) τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξὺ Ὁρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν. Ἡ δήλωση τοῦ Μονάχου, ἀποφεύγοντας μία πρόωρη θεολογικὴ ἀντιπαράθεση στὸ ζήτημα αὐτό, ἔκανε ἀποδεκτὰ σχετικὰ μὲ τὴ Θεολογία: 1) τὸν Πατέρα ὡς μόνη πηγὴ τῆς Τριάδας καὶ 2) μία ἐνδοτριαδικὴ σχέση Υἱοῦ – Ἅγιου Πνεύματος, τὴν ὅποια περιέγραψε μὲ τὴν περιφημη φράση τοῦ ὄγιου Ἰωάννη Δαμασκηνοῦ, ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι «αἰωνίως ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον καὶ ἐν Υἱῷ ἀναπαυόμενον»⁹. τόνισε δὲ τὴ στενὴ σχέση τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος στὴν Οἰκονομία. Στὴ δήλωση τοῦ Βάλαμο ἐπαναλαμβάνεται ὁ στενὸς σύνδεσμος Χριστοῦ – Ἅγιου Πνεύματος, κυρίως στὴν Οἰκονομία. «Οσον ἀφορᾶ τὴ Θεολογία, ἐπαναλαμβάνεται ἡ φράση τοῦ ὄγιου Ἰωάννη Δαμασκηνοῦ, ἡ ὅποια συμπεριλήφθηκε στὸ κείμενο τοῦ Μονάχου γιὰ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸ ὅποιο προετοίμασε τὴ φανέρωση τοῦ Χριστοῦ.

Τὸ 1988 ἀσχολήθηκε ἐκ νέου μὲ τὸ πρόβλημα, στὸ Συνέδριο τοῦ Lambeth, ἡ Κοινότητα τῶν Ἀγγλικανικῶν Ἐκκλησιῶν, ἡ ὅποια ἀπὸ τὸ Συνέδριο τοῦ Lambeth τοῦ 1978 καὶ μετὰ καλοῦσε τὰ μέλη της νὰ σταθμίσουν μία χρήση τοῦ Συμβόλου NK στὴν ἀρχική του μορφή, χωρὶς ὅμως αὐτὸ νὰ ὀδηγεῖ σὲ ἄρνηση τῆς αὐγουστίνειας φιλιοκβιστικῆς τριαδολογίας¹⁰. Τὸ Συνέδριο κατέληξε στὴν ἀπόφαση γιὰ ὀριστικὴ ἀφαίρεση τοῦ Filioque ἀπὸ τὴν Ὁμολογία τῆς Κωνσταντινούπολης.

Ἡ Ε' Παγκόσμια Διάσκεψη τῆς Ἐπιτροπῆς “Πίστη καὶ Τάξη” στὴν πόλη τῆς Ισπανίας Santiago de Compostela τὸ 1993 ἀσχολήθηκε μὲ τὸ πρόβλημα τοῦ Filioque στὴ βάση τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ Klingenthal. Τὸ συμπέρασμα τῆς πολυμεροῦς αὐτῆς διάσκεψης ἦταν: «Περαιτέρω προτείνουμε, χάριν τῆς οἰκουμενικῆς κοινότητας, τὴν ἐπιστροφὴ στὸ ἀρχικὸ κείμενο τῆς ὅμολογίας, χωρὶς ὑστερες προσθῆκες, ποὺ ἔγιναν μονομερῶς»¹¹. Τὴν 9^η Μαΐου 1994 πῆρε θέση ἔναντι τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ Santiago de Compostela ἡ Γερμανικὴ Ἐπιτροπὴ Οἰκουμενικῶν Σπουδῶν, ἐνῶ τὴν 1^η Δεκεμβρίου τοῦ 1995 τοποθετήθηκε ἡ Ὁμάδα Ἐργασίας τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Γερμανίας.

9. Ἔκδοσις Ὁρθοδόξου Πίστεως, I7, PG 94, 805B.

10. The Report of Lambeth Conference 1978, London 1979, 51.

11. Gassmann, [GaGü94] 227.

Ρόμη 1995

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου Α' στὴ Ρώμη, τὴν 29^η Ιουνίου 1995, ὁ Πάπας Ἰωάννης Παύλος Β', στὸ λόγο ποὺ ἐκφώνησε στὴ Βασιλικὴ τοῦ Ἀγίου Πέτρου, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς λειτουργίας πρὸς τιμὴ τῶν πρωταποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, ξήτησε τὴ διασάφηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας περὶ Filioque σὲ σχέση μ' αὐτὴ τῆς Β' Οἰκουμενικῆς Συνόδου περὶ Ἀγίου Πνεύματος. Ὁ στόχος τοῦ αἰτήματος γιὰ διασάφηση τῆς «περὶ τοῦ Filioque πατροπαράδοτης διδασκαλίας, ποὺ περιέχεται στὴ λειτουργικὴ διατύπωση τοῦ λατινικοῦ “Πιστεύω”» ἦταν «νὰ φωτισθεῖ ἐντελῶς ἡ τέλεια ἀρμονία τῆς πρὸς ὅσα ὄμολογεῖ στὸ σύμβολό της ἡ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ποὺ συνῆλθε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 381· τὸν Πατέρα ὡς πηγὴ τῆς ὅλης Τριάδας, μόνη ἀρχὴ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος».

Ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιθυμίας τοῦ Πάπα ἦταν ἡ δημοσίευση ἀπὸ τὸ Concilio Pontificio γιὰ τὴν Προώθηση τῆς Ἐνότητας τῶν Χριστιανῶν ἐνὸς κειμένου (ἐφεξῆς “διαισάφηση”), τὴν 13^η Σεπτεμβρίου 1995, στὸ ἔντυπο τοῦ Βατικανοῦ L' Osservatore Romano (ὁ Ρωμαῖος Παρατηρητής), μὲ τίτλο: “Ἡ ἑλληνικὴ καὶ ἡ λατινικὴ παράδοση σχετικὰ μὲ τὴν ἐκπόρευση τοῦ Ἀγίου Πνεύματος: Μία διασάφηση μὲ τὴν εὐθύνη τοῦ Ποντιφικικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν Προώθηση τῆς Ἐνότητας τῶν Χριστιανῶν”¹². Μεθοδολογικά, ἡ διασάφηση αὐτὴ ἔκεινα ἀπὸ τὶς γλωσσικὲς διαφορὲς στὴν ὁρολογία τῶν δύο παραδόσεων καὶ καταλήγει στὶς θεολογικὲς συνέπειές τους. Δὲν περιορίζεται ὅμως μόνο σ' αὐτό, ἀλλὰ ἐπιχειρεῖ ἐπιπλέον καὶ μία ἐπαναπροσέγγιση τῶν ἀρχαίων παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας στὸ ξήτημα τῆς ἐκπόρευσης τοῦ Ἀγίου Πνεύματος μὲ βάση σχετικὲς πατερικὲς καὶ βιβλικὲς ἀναφορές.

Τὴ δημοσίευση τῆς παπικῆς “διαισάφησης” τὸ Σεπτέμβριο τοῦ 1995, ἀκολούθησε “ἡ τοποθέτηση τοῦ Διευθυντηρίου τῆς Ἐνωσης Εὐαγγελικῶν Λουθηρανικῶν Ἐκκλησιῶν Γερμανίας (VELKD) σὲ ὅρισμένα

12. Τὸ κείμενο ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸ τυπογραφεῖο τοῦ Βατικανοῦ στὴ γαλλική, ἑλληνική, ὅγγλική καὶ ρωσική γλῶσσα. Γερμανικὴ ἀνεπίσημη μετάφραση ὑπάρχει στὸ περιοδικὸ Una Sancta 50 (3) 1995, [UnSa95].

έρωτήματα τῆς διατύπωσης τοῦ Συμβόλου NK”¹³, τὸ Μάιο τοῦ 1997. Ἀξίζει δὲ νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ σημαντικὸ αὐτὸ κείμενο, παρὰ τὶς θετικὲς τάσεις ύπερβασης τοῦ προβλήματος τῶν περασμένων χρόνων, δὲν παραμένει μόνο ἀποφασιστικὰ σταθερὸ στὴ “δυτική” διατύπωση τῆς ὁμολογίας, ἀλλὰ προστατεύει μὲ πάθος τὴν τριαδολογικὴ διατήρηση τοῦ Filioque¹⁴.

Βιέννη 1998

Ἀπὸ τὶς 17 ἔως 18 Μαΐου 1998, στὴ Σύνοδο Ἐργασίας τοῦ Ἰδρύματος PRO ORIENTE στὴ Βιέννη, ἔγινε μετὰ ἀπὸ μία διεξοδικὴ συζήτηση ἐπὶ τοῦ κειμένου τῆς “διασάφησης”, μία πρώτη θεολογικὴ καὶ οἰκουμενικὴ ἀποτίμηση τοῦ περιεχομένου τῆς. Ἡ πρώτη διαπίστωση ἦταν ὅτι στὸ παπικὸ κείμενο δὲ γίνεται καμία ἀναφορὰ στὶς συγκλίσεις ποὺ ἐπιτεύχθηκαν στὸν πολυμερῆ διάλογο τοῦ “Πίστη καὶ Τάξη” τοῦ ΠΣΕ (Klingenthal 1978-1979, μελέτη κειμένου “Πρὸς μία κοινὴ ὁμολογία τῆς μιᾶς πίστης” 1991, Santiago de Compostela 1993). Τὴν ἀδυναμία αὐτὴ προσπάθησε ἡ σύνοδος νὰ ὑπερβεῖ: 1) μὲ τὸν τονισμό (ἀπὸ τὴ ρωμαιοκαθολικὴ πλευρά) τῆς πολυμεροῦς σύγκλισης ποὺ ἥδη ἐπιτεύχθηκε καὶ 2) μὲ τὴ διεύρυνση τοῦ διμεροῦς πλαισίου συζήτησης –δεδομένο ἀπὸ τὴ φύση τοῦ κειμένου– σὲ πολυμερές, μὲ τὴ συμμετοχὴ στὶς συζητήσεις καὶ τῶν Παλαιοκαθολικῶν, Λουθηρανῶν καὶ Μεταρρυθμισμένων¹⁵.

Τὸ ἀναμενόμενο ἀντίτιμο στὸ πλεονέκτημα τῆς πολυμέρειας τῆς συνόδου ἦταν οἱ περιορισμένες προσεγγίσεις τῶν εἰδικότερων θεολογικῶν ἔρωτημάτων τοῦ κειμένου λόγῳ τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν συμμετεχόντων (πάνω ἀπὸ 40 θεολόγοι). Ἐπίσης, ὁ περιορισμένος χρόνος τῆς συνόδου

13. VELKD-Informationen Nr. 81 (Mai 1998), 17-21. Πρβλ. τὸ κείμενο στὴν Ökumenische Rundschau 47 (1998), 265-268.

14. Oberdorfer, [ObBe01] 510.

15. Κατὰ τὸν ρωμαιοκαθολικὸ Καθ. Peter Hofrichter (Salzburg) «τὸ πρόβλημα τοῦ Filioque μπορεῖ νὰ ἔχει τὴν ἀπαρχὴ του στὴ διαμάχη μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Λατίνων, δὲν μπορεῖ ὅμως νὰ λυθεῖ μόνο ἀπ’ αὐτούς, ἐπειδὴ ἡ θεωρία του σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση ὑπερέβη τὰ ὅρια ἐκκλησιῶν καὶ ὁμολογιῶν. Ἀπὸ τὴ δυτικὴ παράδοση πρέπει νὰ πάρουν τὸ λόγο ἐπίσης οἱ Λουθηρανοί, οἱ Μεταρρυθμισμένοι καὶ οἱ Παλαιοκαθολικοί, ἐπειδὴ καὶ αὐτοὶ εἶναι κληρονόμοι τοῦ Filioque. Ἄλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ πρέπει νὰ ἐκπροσωπηθοῦν τόσο οἱ Χαλκηδόνιοι ὅσο καὶ οἱ Προοχαλκηδόνιοι», [StWi98] 36.

ἀφησε ἀδιαπραγμάτευτα σημαντικὰ θέματα ποὺ θίχθηκαν στὶς διαλέξεις, ὅπως π.χ. νέες ἐρμηνευτικὲς προσεγγίσεις στὴν ἐρμηνεία τῆς Γραφῆς καὶ τῆς παράδοσης, κριτήρια δεσμευτικότητας συνοδικῶν διατυπώσεων, κλπ. «Ἐτσι, ἡ παρότρυνση τοῦ PRO ORIENTE γιὰ ἔνα ὅσο τὸ δυνατὸν θεματικὰ ἐνιαῖο, βιβλικά, ἴστορικὰ καὶ παραδοσιακὰ συνεπὲς κείμενο συναίνεσης, στὸ ὅποιο θὰ ἀντικατοπτρίζονταν ἐξίσου οἱ ἀπόψεις τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἑλληνικῆς καὶ λατινικῆς παράδοσης, παρέμεινε ἀνεκπλήρωτη.

Ἐντούτοις, τὸ «Ιδρυμα PRO ORIENTE πιστεύει ὅτι ἡ σπουδαία συνεισφορὰ τῆς συνόδου αὐτῆς δὲν ἀφορᾶ μόνο τὴ γνωστοποίηση τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ ρωμαιϊκοῦ κειμένου, τὸ ὅποιο ἔως τότε παρέμεινε σὲ μεγάλο βαθμὸ ἄγνωστο ἀκόμη καὶ σὲ ἐπιστημονικοὺς κύκλους· πολὺ περισσότερο ἔγκειται στὴν οὐσιαστικὴ συμπλήρωση τῆς ρωμαιοκαθολικῆς ἀποψῆς γιὰ τὸ πρόβλημα μὲ κριτικὲς καὶ δημιουργικὲς θεολογικὲς παρατηρήσεις, τόσο ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ (Ἑλληνική, ρουμανική, βουλγαρική καὶ ἀρμενική) ὅσο καὶ ἀπὸ τὴ δυτικὴ (λουθηρανική, μεταρρυθμισμένη καὶ παλαιοκαθολική) παράδοση.

Σύγχρονες ἔξελίξεις

Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ τονισθεῖ ὅτι τόσο μεταξὺ τῶν δυτικῶν ἐκκλησιῶν ὅσο καὶ μεταξὺ τῶν δυτικῶν θεολόγων, ἀκόμη καὶ τῆς Ἰδιαῖς ὁμολογίας, δὲν ἐπικρατεῖ μία ἐνιαία ἀποψη στὸ πρόβλημα τοῦ Filioque, γεγονὸς ποὺ κάνει τὴν ἐπίλυσή του ἀκόμη δυσκολότερη. Ὁ εἰδικὸς ἐρευνητὴς τοῦ Filioque, λουθηρανὸς θεολόγος Bernd Oberdorfer θεωρεῖ ὑπεύθυνη γιὰ τὴν κατάσταση αὐτὴ τὴ βαρύτητα τῶν ὁμολογιακῶν διαφοροποιήσεων τῶν διαφόρων μερῶν καὶ περιγράφει χαρακτηριστικὰ τὴν ἐπικρατοῦσα σύγχυση ὡς ἔξῆς: «»Ἐτσι, δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ λουθηρανὸς Wolfhart Pannenberg καὶ ὁ ρωμαιοκαθολικὸς Walter Kasper κρίνουν μὲν τὸ Filioque ὡς μὴ αἰρετικό, θεολογικὰ ὅμως τελείως ἀνεπαρκές· στὸ θέμα δὲ τῆς δεσμευτικῆς λειτουργικῆς χρήσης τοῦ καταλήγοντον σὲ διαφορετικὰ συμπεράσματα: Ο Pannenberg προτείνει τὴ διαγραφὴ τῆς προσθήκης τοῦ Filioque, ἐνῶ ὁ Kasper δὲν εἶναι σὲ θέση νά «δεῖ» γιατί θὰ πρέπει ἡ Δύση νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ὁμολογιακὴ παράδοση¹⁶, καὶ αὐτὸ μάλιστα τὴ στιγμὴ ποὺ αὐτὸς βρίσκεται

16. Kaspar, [KaWa82] 272.

έγγυτερα στή “μοναρχία τοῦ Πατρός” τῶν Ὁρθοδόξων, ἀπ’ ὅτι ὁ Pannenberg. ‘Υπάρχει ὅμως καὶ ἡ ἀντίστροφη περίπτωση: ‘Ο ρωμαιοκαθολικὸς Yves Congar π.χ. ἀγορεύει γιὰ ἀπομάκρυνση¹⁷, ἐνῶ ὁ λουθηρανὸς Wilfried Härle θεωρεῖ τὴν προσθήκη γιὰ λόγους τριαδολογικούς, ὁμολογιακούς καὶ ἐρμηνευτικούς συμβατή¹⁸. ὑπενθυμίζει δὲ ὅτι οἱ κανονιστικὲς θεωρίες τῶν ὁμολογιῶν περὶ ἐκκλησιαστικῆς κανονικότητας δὲ δίνουν ἔκαθαρα χειροπιαστὰ κριτήρια γιὰ ἀποφάσεις· ἢ ἀκόμη τὰ κριτήρια αὐτὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἐντελῶς διαφορετικὰ στὶς διάφορες τριαδολογικὲς ἐκδοχές τους»¹⁹.

Σύμφωνα μὲ τὸν Oberdorfer, στὶς τριαδολογικὲς συζητήσεις τῶν τελευταίων 30 χρόνων πάνω στὸ πρόβλημα τοῦ Filioque, στὰ πλαίσια τῆς οἰκουμενικῆς κίνησης, στὴν πρώτη θέση βρίσκεται πάντοτε τὸ θέμα τῆς νομιμότητας τῆς ὁμολογιακῆς αὐτῆς προσθήκης. Αὐτὴ σχετίζεται μὲν μὲ τὴν ἐξέταση τῆς θεολογικῆς ὀρθότητας τῆς διδασκαλίας περὶ διπλῆς ἐκπόρευσης τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, «ταυτόχρονα ὅμως προκαλεῖ (στὶς δυτικὲς ἐκκλησίες) βαριές ἐκκλησιολογικές, ὁμολογιακὲς καὶ ἐρμηνευτικὲς ἐμπλοκές, γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε καὶ τὶς λειτουργικὲς πλευρὲς τοῦ ξητήματος»²⁰. Η διστακτικότητα τῆς Δύσης στὴν unisono ἀπαίτηση τῆς Ὁρθοδοξίας γιὰ διαγραφὴ τοῦ Filioque καὶ ἀποκατάσταση τοῦ ἀρχικοῦ κειμένου τοῦ Συμβόλου NK ὀφείλεται κατὰ τὸν Oberdorfer «1) στὶς διάφορες (καὶ πιθανὸν μεγάλης ἐκτασῆς) συνέπειες ποὺ θὰ ἔχει ἡ διαγραφὴ του γιὰ τὴν κοινότητα τῶν ἐκκλησιῶν τῆς Δύσης, 2) στοὺς διαφορετικοὺς προσανατολισμοὺς καὶ στόχους τῶν δυτικῶν ἐκκλησιῶν γιὰ τοὺς μελλοντικοὺς οἰκουμενικοὺς διαλόγους τους καὶ 3) στὶς διαφορετικὲς ἐκτιμήσεις τους σχετικὰ μὲ τὴ δυνατότητα νὰ γίνει ἀνεκτὴ ἡ διδασκαλία τοῦ Filioque ὡς ἐπιμέρους δυτικὴ παράδοση»²¹.

“Ολα τὰ μέχρι τώρα συνεδριακὰ κείμενα εἶναι μνημόνια, ποὺ ἀπευθύνονται στὶς ἐκκλησίες καὶ κάνουν αὐσθητὸ τὸ αἴτημα γιὰ ἐκκλησιαστικὲς ἀποφάσεις· δὲν εἶναι ὅμως γιὰ τὶς ἐκκλησίες δεσμευτικά. Τὸ πρόβλημα τοῦ Filioque ἔχει ἥδη ἐπιλυθεῖ ὁριστικά, μὲ βάση ἀποφάσεις περὶ

17. Congar, [CoYv82] 451.

18. Härle, [HdWi95] 404.

19. Oberdorfer, [ObBe01] 507.

20. Oberdorfer, στὸ Ṅδιο.

21. Oberdorfer, στὸ Ṅδιο.

τῆς Θεοῦ διδασκαλίας, στοὺς Παλαιοκαθολικοὺς τὸ 1970 μὲ τὴν πλήρη παραίτησή τους ἀπὸ τὴν προσθήκη τοῦ Filioque καὶ ταυτόχρονη ἀπόρριψη μιᾶς αἵτιώδους συμμετοχῆς τοῦ Υἱοῦ στὴν ἐκπόρευση τοῦ Πνεύματος. Ἐπίσης, ἡ Κοινότητα Ἀγγλικανικῶν Ἐκκλησιῶν, μὲ τὸ Συνέδριο τοῦ Lambeth τοῦ 1988, ἀφαίρεσε ἐπίσημα τὸ Filioque ἀπὸ τὸ Σύμβολο NK. Δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ ὅτι οἱ δυὸ αὐτὲς Ἐκκλησίες ἀκολούθησαν πρῶτες αὐτὴ τὴν ὁδόν· ἡ ἀρχέγονη ἐπισκοπικὴ ἐκκλησιολογία τους μπόρεσε νὰ τὶς ὀθήσει νὰ ἀναγνωρίσουν τουλάχιστον τὴν τυπικὴ ἀντικανονικότητα τῆς ὁμολογιακῆς αὐτῆς προσθήκης.

‘Ο ρόλος τῆς θεολογίας

Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ προσπάθεια γιὰ λύση κοινῆς συναίνεσης ἔχει ἀνέλθει σὲ ἔνα ἐπίπεδο ποὺ ὑπερβαίνει πιὰ τὶς ἀκαδημαϊκές-θεολογικὲς συζητήσεις καὶ ἀπαιτεῖ συγκεκριμένες πράξεις: «Τώρα ἀναζητοῦνται ἐκκλησιαστικές-κανονιστικὲς διαδικασίες λήψης ἀποφάσεων, οἱ διοικητὲς θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ παράγουν δεσμευτικές ωριμίσεις ἀπὸ πλευρᾶς ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου καὶ λειτουργικῆς. Κατὰ συνέπεια, ἡ πολυπλοκότητα, ἡ πολλαπλότητα καὶ ἡ ἀντιστρεπτότητα τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς θεολογικῆς ἔρευνας συρρικνώνται ἀναγκαστικὰ σὲ διαδικασίες λήψης ἀποφάσεων. Τὰ ἐρωτήματα λοιπὸν ποὺ τίθενται στὴ Δύση εἶναι: Πρέπει νὰ ἀπαγγέλλεται ἡ ὁμολογία πίστης στὶς λειτουργίες καὶ νὰ καταγράφεται στὰ δεσμευτικὰ κείμενα διδασκαλίας χωρὶς τὸ Filioque ἢ ὅχι; Πρέπει μία φιλοκβιστικὴ τριαδολογικὴ διδασκαλία νὰ κριθεῖ ὡς αἱρετική, ὡς δυνατὴ ἢ ἀκόμη καὶ ὡς ἀναγκαία; Ἡ θεολογικὴ ἔρευνα μπορεῖ νὰ συμβάλλει γνωμοδοτικὰ στὶς ὁμολογιακές, ἐρμηνευτικές, ἀλλὰ καὶ στὶς κανονιστικές, διαδικαστικὲς πλευρὲς τῆς λήψης ἐκκλησιαστικῶν ἀποφάσεων. Ἐκτὸς τούτου μπορεῖ νὰ τοποθετηθεῖ ἀναλυτικά-διαγνωστικά, ἀλλὰ καὶ κριτικά-δημιουργικά σὲ ἐκκλησιαστικὲς ἀποφάσεις περὶ διδασκαλίας, ποὺ ἔχουν ἥδη ληφθεῖ. Δὲν μπορεῖ ὅμως τὶς ἐκκλησιαστικὲς αὐτὲς πράξεις οὕτε νὰ τὶς προεξοφλήσει ἐκ τῶν προτέρων δίκην αὐθεντίας οὔτε νὰ τὶς ὑποκαταστήσει»²².

Τὸ γενικὸ ἐρώτημα ποὺ τέθηκε στὴ Σύνοδο Ἐργασίας τοῦ PRO ORIENTE στὴ Βιέννη τὸ 1998 ἦταν, ἐὰν ἡ “διασάφηση”, μέσα στὸ πλέγ-

22. Oberdorfer, [ObBe01] 508.

μα δύλων αὐτῶν τῶν προβληματισμῶν καὶ προοπτικῶν ποὺ ἀναφέρθηκαν ἀνωτέρω, μπορεῖ νὰ καταστεῖ ἀφορμὴ γιὰ μία γενικότερη οἰκουμενικὴ διασάφηση τοῦ προβλήματος: «Πρόκειται γιὰ τὴν ἀναζήτηση μᾶς ὅδοῦ, μὲ τὴν ὁποίᾳ μποροῦμε νὰ ἐπιτύχουμε μία συναίνεση χωρὶς ἀπώλεια τῆς ταυτότητάς μας καὶ μάλιστα σχετικὰ τόσο μὲ τὸ κείμενο τῆς κοινῆς ὁμολογίας πίστης, ὅσο καὶ μὲ τὴν ἀμοιβαία ἀναγνώριση τοῦ ἐπιτρεπτοῦ καὶ ὁρθοῦ τῶν διαφορετικῶν πνευματολογικῶν παραδόσεών μας»²³.

3. Ὁ θεολογικὸς προβληματισμὸς τῆς διασάφησης

Οἱ τοποθετήσεις τῆς Συνόδου Ἐργασίας τοῦ Ἰδρύματος PRO ORIENTE στὴ Βιέννη τὸ 1998 ἔθιξαν τόσο τὴν ἐρμηνευτικὴν ὅσο καὶ τὴ συστηματικὴν (δογματική) πλευρὰ τοῦ προβλήματος τοῦ Filioque. Ἡ ἐρμηνευτικὴ πλευρὰ ἀφορᾶ τὴν καινοδιαθηκὴν θεμελίωση τῆς ἐκπόρευσης τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, ἐνῷ ἡ δογματικὴ τὸ πλέγμα τῶν αἰτιωδῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν προσώπων τῆς Ἅγίας Τριάδας καὶ τῶν ἐκφράσεών τους στὴ συστηματικὴ τριαδολογία τῆς λατινικῆς καὶ τῆς ὁρθόδοξης παράδοσης. Οἱ τοποθετήσεις αὐτὲς στὶς ἐπιμέρους ἐρμηνευτικὲς καὶ δογματικὲς πτυχὲς τοῦ προβλήματος συνθέτουν τὸν θεολογικὸ προβληματισμὸ τῆς “διασάφησης”, ὁ ὁποῖος παρατίθεται ἐν συντομίᾳ στὰ ἔπομενα.

3.1 Ὁ ἐρμηνευτικὸς προβληματισμὸς τῆς ἐκπόρευσης

‘Ο ἐρμηνευτικὸς προβληματισμὸς στὸ θέμα τῆς ἐκπόρευσης τοῦ Ἅγιου Πνεύματος ἔστιάζεται κυρίως στὴν ἐφαρμογὴ τῆς διάκρισης μεταξὺ ἀΐδιας καὶ οἰκονομικῆς Τριάδας κατὰ τὴν ἐρμηνεία τριαδολογικῶν βιβλικῶν χωρίων. Ἀπὸ τὶς σχετικὲς τοποθετήσεις ἔγινε σαφὲς ὅτι ἡ διάκριση αὐτή, ποὺ γιὰ τὴ θεολογικὴ σκέψη καὶ παραγωγὴ τῶν πατέρων τοῦ 4^{ου} αἰώνα ἦταν *sine qua non*, παραμένει καὶ γιὰ τὴν ὁρθόδοξη τριαδολογία τοῦ 20^{ου} αἰώνα θεμελιώδης. Ἀντίθετα, ἀπὸ δυτικῆς πλευρᾶς ἐμφανίζονται ἀμφιβολίες σχετικὰ μὲ τὴ γενικὴ ἴσχυ καὶ ἐφαρμογὴ τῆς διάκρισης αὐτῆς. Διατυπώνονται δὲ ἀπαιτήσεις γιὰ μία ἀκριβέστερη προσέγγιση τῆς πρόθεσης τῶν συγγραφέων τῶν σχετικῶν χωρίων μέσω τῆς ἴστορικοκριτικῆς μεθόδου.

23. Hofrichter, [StWi98] 41.

Τὸ ὁρθόδοξο ἔρμηνευτικὸ σχῆμα τῆς ἀῖδιας ἐκπόρευσης καὶ τῆς χρονικῆς πέμψης

Στὸ ρωμαϊκὸ κείμενο παρατίθενται πατερικὲς μαρτυρίες, οἵ ὅποιες τουλάχιστον γιὰ τὴν ὁρθόδοξην πλευρὰ ἀποδεικνύουν πειστικὰ ὅτι τὸ Ἀγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται πρὸ πάντων τῶν αἰώνων ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ πέμπεται στὸν κόσμο ἐκ τοῦ Πατρὸς δι' Υἱοῦ. Ἡ πατερικὰ μαρτυρούμενη διαφορὰ ἀνάμεσα στὴν ἀῖδια ἐκπόρευση τοῦ Ἀγίου Πνεύματος καὶ στὴν ἐν χρόνῳ πέμψη του στὸν κόσμο ἐκ τοῦ Πατρὸς δι' Υἱοῦ στηρίζεται ἀπὸ ὁρθόδοξης πλευρᾶς²⁴ στὶς χρονικὲς διατυπώσεις τῶν ἀκόλουθων καινοδιαθηκιῶν μαρτυριῶν:

Οἱ φηματικοὶ χρόνοι

Στὸ χωρίο Ἰω. 15,26 χρησιμοποιοῦνται δυὸ διαφορετικοὶ φηματικοὶ χρονικοὶ τύποι: «ἐκπορεύεται» καὶ «πέμψω». Ὁ ἐνεστώς «ἐκπορεύεται» ἐκφράζει τὴν ἀῖδια καὶ ἀναλλοίωτη κατάσταση τοῦ Ἀγίου Πνεύματος στὴ θεία Τριάδα. Ἡ ἴδια ἀναλογία ὑπάρχει καὶ γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ: γιὰ νὰ χαρακτηρίσει ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τὴν ἀῖδια κατάστασή του χρησιμοποίησε τὸ βοηθητικὸ σχῆμα εἰμὶ σὲ ἐνεστῶτα, λέγοντας: «πρὸν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί» (Ἰω. 8,58).

Ο μέλλων «πέμψω» δηλώνει τὴν ἐν χρόνῳ πέμψη τοῦ Ἀγίου Πνεύματος στὸν κόσμο. Ὁ Χριστὸς διατύπωσε αὐτὴ τὴν πέμψη σὲ χρόνο μέλλοντα, λέγοντας «ὅ Πατήρ καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν» (Ἰω. 14,16). «ὅ δὲ παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἀγιον, ὅ πέμψει ὁ πατήρ ἐν τῷ ὄνόματί μου» (Ἰω. 14,26). Ο μέλλων ἐδῶ δηλώνει ἔνα πρόσωπο, ποὺ ἡδη ὑφίσταται, ἐνῷ τὸ «ἐκπορεύεται» φανερώνει τὸν τρόπο λήψης τῆς ὑπαρξῆς ἀπὸ τὸ ἵδιο τὸ πρόσωπο.

Ἐὰν τὸ Ἀγιο Πνεῦμα ἐκπορευόταν καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ, τότε θὰ ἦταν αὐτονόητο νὰ ἔλεγε ὁ Χριστός «ἔξ ἡμῶν ἐκπορεύεται» ἢ «ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ ἔξ ἐμοῦ ἐκπορεύεται». Τὸ γεγονός δῆμος ὅτι δὲν τὸ διατύπωσε ἔτσι, ἀλλά «ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται», σημαίνει ὅτι ὁ ἵδιος ὁ Χριστὸς διακρίνει ὡς δυὸ διαφορετικὲς διαδικασίες τὴν ἀῖδια ὑποστατικὴ ἐκπό-

24. Ἡ θέση αὐτὴ ἀναπτύχθηκε ἀπὸ τὸν Βούλγαρο ὁρθόδοξο Καθ. Totju Koev (Σόφια), [StWi98] 167.

ρευμη τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, ποὺ συνδέεται μὲ τὸν Πατέρα, ἀπὸ τὴν ἐν χρόνῳ πέμψη του στὸν κόσμο, ποὺ συνδέεται μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱό.

Ἐπίσης στὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ «ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. οὐ γάρ λαλήσει ἀφ' ἔαυτοῦ, ἀλλ' ὅσα ἂν ἀκούσῃ λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. Ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν»²⁵ (Ιω. 16, 13-14) χρησιμοποιοῦνται ωματικοὶ χρονικοὶ τύποι σὲ μέλλοντα: «διδάξει», «πέμψει», «ὁδηγήσει», «λαλήσει», «δοξάσει», «λήψεται», «ἀναγγελεῖ». Αὐτὸς εἶναι μία ἀπόδειξη, ὅτι καὶ ἐδῶ δὲν πρόκειται γιὰ τὴν ὑποστατικὴ ἐκπόρευση τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἐν χρόνῳ πέμψη καὶ δράση του στὸ κόσμο, σὲ σχέση μὲ τὸ λυτρωτικὸ ἔργο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Η δράση αὐτὴ εἶναι βασικὸς παράγοντας τῆς σωτηρίας στὴν Ἐκκλησίᾳ ποὺ ἰδρύθηκε ἀπὸ τὸν Θεάνθρωπο Χριστό. Συνεπῶς μπορεῖ νὰ γίνει γενικὰ ἀποδεκτὴ ἡ διάκριση τῆς ἀΐδιας ἐνδοτριαδικῆς ζωῆς ἀπὸ τὴν ἐνδοκοσμικὴ δράση τῆς Ἅγιας Τριάδας μὲ βάση τοὺς χρόνους τῶν ωματικῶν τύπων.

Οἱ ἐνστάσεις στὸ ὁρθόδοξο ἐρμηνευτικὸ σχῆμα ἀΐδιας ἐκπόρευσης - χρονικῆς πέμψης

Πρόβλημα γενίκευσης

Τὸ ἐρώτημα ποὺ πλανᾶται στὴ δυτικὴ θεολογικὴ σκέψη σχετικὰ μὲ τὸ ὁρθόδοξο ἐρμηνευτικὸ σχῆμα, ὅπου ὁ ἐνεστωτικὸς τύπος δηλώνει τὴν ἀΐδια κατάσταση, ἐνῷ ὁ μελλοντικὸς τὴν ἐνδοκοσμικὴ δράση τῆς Ἅγιας Τριάδας, ἀφορᾶ τὴ γενικὴ ἐφαρμογή του. Δυτικοὶ θεολόγοι ἐπισημαί-

25. Ἐπεξηγηματικὰ ἐδῶ πρέπει νὰ σημειωθεῖ τὸ ἔξῆς: Ἀναφορικὰ μὲ τὰ τρία πρόσωπα ὑφίσταται πάντοτε μία μόνο κοινὴ ἀλήθεια (ἐνέργεια). «Οταν ὅμιλει ἔνα ἀπὸ αὐτά, ὅμιλει πάντοτε τὴ μία αὐτὴ ἀλήθεια· τὴν ὄμιλει βέβαια πάντοτε ἐκ τοῦ ὑποστατικοῦ του ἴδιωματος, ποὺ σημαίνει ὅτι ἀλλάζει ὁ τρόπος τῆς ἐκφορᾶς της. Ως ἐκ τούτου, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα δὲ θὰ μιλήσει ἔξι ἐαυτοῦ, σημαίνει: Δὲν θὰ πεῖ τίποτα, ποὺ εἶναι δικό του ἢ γνωστὸ μόνο σ' αυτό, ἀλλὰ θὰ μιλήσει καὶ θὰ εὐαγγελισθεῖ ὅτι πρὶν ἀπ' αὐτὸν εἶπε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, δηλ. τὴ μία ἀλήθεια. Μὲ τὸ σωτηριῶδες ἔργο του θὰ βοηθήσει τοὺς μαθητές τοῦ Χριστοῦ νὰ γνωρίσουν τὴν ἀλήθεια, τὴν ὁποία δὲν μποροῦσαν νὰ γνωρίσουν πρίν (πρβλ. Ιω 16,12).

νουν τὸ πρόβλημα ποὺ θὰ δημιουργοῦσε στὴν ἐρμηνεία τῆς ἀΐδιας σχέσης Υἱοῦ-Πνεύματος ὁ ἐνεστωτικὸς τύπος τῶν ρημάτων ποὺ περιγράφουν τὴν οἰκονομικὴν τους σχέσην σὲ χρόνο μέλλοντα, καὶ παρατηροῦν ὅτι μία ἀπαίτηση γιά (γενική) ἴσχυν σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις ὀδηγεῖ σὲ νέα ἐρμηνευτικὰ προβλήματα, ὅπως π.χ. μὲ τὸν ἐνεστωτικὸν τύπο «λαμβάνει» τοῦ χωρίου «διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν» (*Ιω.* 16,15)²⁶. Τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται ἐδῶ εἶναι ἐὰν ὁ ἐνεστώς «λαμβάνει», ποὺ ἀναφέρεται στὴ σχέση τοῦ Υἱοῦ μὲ τὸ Πνεῦμα, θὰ ἐκφράζει μία ἀΐδια ἡ μία ἐν χρόνῳ κατάσταση²⁷. Ἐπίσης, στὸ χωρίο αὐτὸ ἔχει ἥδη ἐπισημανθεῖ ἡ διαφορὰ ποὺ ὑπάρχει στὴ μετάφραση τῆς Vulgata μὲ τὸ ἐλληνικὸν κείμενο, στὴν ὅποια ἐπιδιώχθηκε μία μετάθεση τοῦ τονισμοῦ μὲ τὴ χρήση τοῦ μέλλοντα («accipiet»).

Ιω. 15, 26

Τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται σχετικὰ μὲ τὸ χωρίο *Ιω.* 15,26 ἀπὸ ἀρκετοὺς δυτικοὺς θεολόγους εἶναι ἐὰν ἡ διαφοροποίηση τῶν χρονικῶν τύπων μὲ τὴν ἔννοια τῆς διάκρισης ἀΐδιας καὶ οἰκονομικῆς Τριάδας εἶναι συμβατὴ μὲ τὴν ὅλη συνάφεια τοῦ κατὰ Ιωάννην Εὐαγγελίου. Γιὰ τὸ ρωμαιοκαθολικὸ καὶ ὅχι μόνο χῶρο²⁸ εἶναι πραγματικὰ ἔνα ἐρώτημα ἐὰν τέτοιες ἐρμηνείες ὀντιστοιχοῦν ἡ ὅχι στὶς ἴστορικὲς συγγραφικὲς προθέσεις τοῦ Ιωάννη. Υπάρχουν βέβαια κάποια χωρία μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἐκπόρευ-

26. Εἶναι ἐπισήμανση τοῦ πολωνοῦ ρωμαιοκαθολικοῦ Καθ. Waclaw Hryniewicz (Lublin), [StWi98] 183.

27. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ χωρίο αὐτὸ ποὺ κατὰ τὴν ὄρθοδοξὴν ἐρμηνείαν ἀναφέρεται στὸ οἰκονομικὸ ἔργο τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, ἐρμηνεύεται ἀπὸ τὸ σύνολο σχεδὸν τῶν Λατίνων Πατέρων μὲ ἔναν τρόπο ποὺ φανερώνει σύγχυση ἀνάμεσα στὴν ἀΐδια ἐκπόρευση καὶ τὴν οἰκονομικὴν πέμψη τοῦ Πνεύματος, ὡς ἐπακόλουθο τῆς τάσης τους νὰ κάνουν Θεολογία στὰ πλαισία τῆς Οἰκονομίας. Γιὰ τοῦ λόγου τοῦ ἀληθέος, μερικὰ παραδείγματα: «..ἀσφαλῶς τὸ νὰ λαμβάνει ἀπὸ τὸν Υἱὸν καὶ νὰ λαμβάνει ἀπὸ τὸν Πατέρα εἶναι τὸ ἕδιο πράγμα», Ἰλάριος Πουατιέ, *De Trinitate VIII*, 20 PL 10, 250C-251AZ «τὸ Πνεῦμα λοιπὸν λαμβάνει ἀπὸ τὸ Χριστό, ὁ Χριστός ἀπὸ τὸν Πατέρα καὶ κατὰ συνέπεια καὶ τὸ Πνεῦμα ἀπὸ τὸν Πατέρα (ἐνν. διὰ μέσου τοῦ Χριστοῦ)», «ὅτι ἔχει τὸ Πνεῦμα τὸ λαμβάνει ἀπὸ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ» Μάριος Βικτωρίνος, *Adversus Arium I* 13, PL 8, 1048BZ1050B. Γιὰ περισσότερα βλ. Μαρτζέλος, [MaGe93] 101-131.

28. Οἱ ἐπισημάνσεις προέρχονται ἀπὸ τὸν ρωμαιοκαθολικὸ Καθ. Hans-Joachim Schulz (Würzburg), [StWi98] 50.

σης. Γι' αύτὸν ἀκοιβῶς ὑποστηρίζεται ὅτι ἡ παγίωση τῆς διάκρισης αὐτῆς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ποτὲ ἀπόλυτη, ἐὰν θὰ ἔπρεπε νὰ διατηρηθεῖ ἀναλλοιώτη ἢ ἀρχικὴ σημασία τους (βιβλικὴ διαφάνεια). Ἐπιπλέον, ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ Ἀνατολὴ ἀκινητοποιήθηκε ἀναφορικὰ μὲ τὸ πρόβλημα τοῦ Filioque σὲ μία αὐστηρὴ διάκριση μεταξὺ Οἰκονομίας καὶ ἀΐδιας Τριάδας, ἢ ὅποια δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ὑποχρεωτικὴ γιὰ πάντα. Αὐτὴ θεωρεῖται μᾶλλον μία ἐπιπλέον ὁριοθέτηση καὶ ὑπερφόρτωση τῆς διδασκαλίας τῶν Συνόδων Νίκαιας καὶ Κωνσταντινούπολης, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀντέξει στὰ βιβλικὰ καὶ συνοδικὰ πορίσματα.

Ἄλλὰ καὶ σὲ διάφορους προτεσταντικοὺς κύκλους ὑπάρχει διάχυτη ἡ ἐντύπωση, ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ «ἐκπόρευεσθαι» τοῦ Ἰω. 15,26 δὲν ταυτίζεται μ' αὐτὴ τῆς «ἐκπόρευσης» τῶν Πατέρων τοῦ 4ου αἰώνα. Τό *«ἐκπόρευεσθαι»* χαρακτηρίζει μᾶλλον τὴν οἰκονομικὴ ἀποστολὴ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος στὸν κόσμο καὶ ὅχι τὴν ἀΐδια ἐκπόρευση ἐκ τοῦ Πατρός, ποὺ σημαίνει ὅτι τὸ Sitz im Leben τοῦ χωρίου πρέπει νὰ εἶναι καθαρὰ οἰκονομικό. Ἡ πιθανὴ αὐτὴ διαφορὰ στὴν ἐρμηνεία τοῦ 4^{ου} αἰώνα καὶ στὴ σύγχρονη ἴστορικοριτικὴ ἐξήγηση σημαίνει «ὅτι μᾶς ὑποχρεώνει νὰ θέσουμε τὴν ἐρμηνεία τοῦ 4^{ου} αἰώνα στὸ φῶς τῆς ἀρχικῆς σκέψης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, καὶ ἔκεινώντας ἀπ' αὐτό, νὰ φθάσουμε σὲ μία ἐπανερμηνεία αὐτοῦ ποὺ ἔχει λεχθεῖ τὸν 4^ο αἰώνα. Αὐτὸν σημαίνει, ὅτι ἡ οἰκονομικὴ σημασία ποὺ ἐκφράζεται μὲ τὸ Ἰω. 15,26 πρέπει νὰ ἐφαρμοσθεῖ κατὰ τὴν ἐρμηνεία τῶν τριαδολογικῶν διατυπώσεων τοῦ 4^{ου} αἰώνα, καὶ κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ ἐπανασυνδεθοῦν οἱ διατυπώσεις τοῦ 4^{ου} αἰώνα περὶ ἀΐδιας Τριάδας μὲ τὴ διαδικασία τῆς Οἰκονομίας»²⁹.

Ἡ θέση αὐτὴ στηρίζεται κυρίως στὴν ἐρμηνεία τοῦ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίου ἀπὸ τὸν Rudolf Schnackenburg, ὁ ὄποιος γιὰ τὸ χωρίο 15,26 ἐπισημαίνει: «Ἡ διπλὴ διατύπωση ὅτι ὁ Ἰησοῦς πέμπει τὸν Παράκλητο καὶ ὅτι Αὐτὸς ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπόρευεται, εἶναι ἔνας συνώνυμος παραλληλισμός, ὁ ὄποιος ἐκφράζει μὲ παραλλαγμένο τρόπο τὸ ἴδιο πράγμα. Οἱ περισσότεροι τῶν Πατέρων ἀλλὰ καὶ μερικοὶ ἀκόμη νεώτεροι ὁριμαιοκαθολικοὶ ἐξηγητὲς ἀντιλαμβάνονται τὴν “ἔξodo ἀπὸ τὸν Πατέρα” ἐνδοτριαδικά, ὡς ἐκπόρευση ἐκ τοῦ Πατρός (οἱ Ἔλληνες) καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ (οἱ Λατίνοι, Filioque). Αὐτὴ ὅμως ἡ σκέψη, ποὺ εἶναι καθ' ἔαυτὴ δυνατὴ καὶ συνεπής γιὰ τὸ δογματικὸ τρόπο σκέψης, βρίσκεται

29. Κατὰ τὸν λουθηρανὸν Καθ. Ulrich Kühn (Λειψία), [StWi98] 184.

ἐκτὸς τῆς ἰωάννειας προοπτικῆς (πρβλ. ὅμοια τὸ 14,28). Ὁ ἰωάννειος Ἰησοῦς μπορεῖ νὰ ἐκφράσει τὴν πέμψη ἀπὸ τὸν Πατέρα καὶ μὲ τὴν ἔκφραση “έγὼ γάρ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐξῆλθον” (8,42· 13,3· 16,27· 17,8) καὶ τὸ διαπιστώσαμε (στὰ 7,29 καὶ 8,42) ὅτι αὐτὴ δὲν ἔχει κάποιο ἄλλο νόημα· τὸ ἐκπορεύεσθαι εἶναι μία παραλλαγὴ Stil (stilistische Variante) στὸ ἐξέρχεσθαι»³⁰.

Μὲ βάσιτ αὐτά, γιὰ πολλοὺς δυτικοὺς θεολόγους ἡ πατερικὴ ἑρμηνεία τοῦ χωρίου Ἰω. 15,26 δὲν ἔχει ἀπόλυτο, ἀλλὰ σχετικὸ χαρακτῆρα. Γίνεται ἀποδεκτὴ ὡς μία δυνατὴ ἑρμηνεία, χωρὶς ὅμως αὐτὸν νὰ σημαίνει, ὅτι αὐτὴ ταυτίζεται κατ’ ὄντας μὲ τὴν ἀρχικὴ πρόθεση τοῦ εὐαγγελιστῆ. Στὴ περίπτωση αὐτὴ γίνεται λόγος γιὰ μία θεολογικὴ μετεξέλιξη ἥ γιὰ μία δυναμικὴ ἐπανερμηνεία τοῦ χωρίου, κατὰ τὴν δοποία προβλήθηκε ἥ ἐνδοτριαδικὴ ζωὴ σ’ αὐτό. ‘Υπάρχουν ὅμως καὶ θεολόγοι ποὺ ἀποδέχονται ὅτι μὲ τὴν ἴστορικοκριτικὴ μέθοδο δὲν μπορεῖ οὔτε νὰ στηριχθεῖ, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ ἀπορριφθεῖ ὁ ἴσχυρος περὶ ὀρθότητας ἥ λάθους τῆς ἑρμηνείας τῶν Καπταδοκῶν. Καὶ αὐτὸν γιατί «ἥ ὅλη ἐπιχειρηματολογία περὶ ἐκπόρευσης δὲ βρίσκεται στὸ ἑρμηνευτικό, ἀλλὰ στὸ συστηματικὸ ἐπίπεδο, καὶ σ’ αὐτὸν μόνο μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπισθεῖ. Σὲ κάθε περίπτωση εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ γνωρίζει ὁ ἑρευνητὴς σὲ ποιὸ ἐπίπεδο κινεῖται»³¹.

Ἀπὸ τίς μέχρι τώρα συζητήσεις στὴν ἑρμηνευτικὴ διάσταση τῆς ἐκπόρευσης γίνεται αἰσθητὴ μία ἐπιθυμία τῆς δυτικῆς θεολογικῆς σκέψης, νὰ παραμείνει ἀνοικτὴ ἥ διαφορὰ ἀνάμεσα στὰ βιβλικὰ χωρία καὶ στὶς δογματικὲς διατυπώσεις, γιατί βλέπει πίσω ἀπ’ αὐτὲς ἔνα θεμελιακὸ ἑρμηνευτικὸ βιβλικό-θεολογικὸ πρόβλημα. Ἐκτὸς τούτου τίθεται –κυρίως ἀπὸ τὸν Προτεστάντες– τὸ γενικὸ ἑρώτημα γιὰ τὸ πῶς θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζεται ἥ βιβλικὴ παράδοση καὶ γιὰ τὸ ἐὰν θὰ μποροῦσαν νὰ ἀναζητηθοῦν ὅλες οἱ δογματικὲς διατυπώσεις στὴ Βίβλο³².

30. Schnackenburg, [ScRu77] 135-136.

31. Κατὰ τὸν ωμαϊκαθολικὸ Καθ. Bernd Jochen Hilberath (Tübingen), [StWi98] 184.

32. Ἐδῶ ἐπανέρχεται πάλι στὸ προσκήνιο τὸ κλασικὸ πρόβλημα τῶν Προτεσταντῶν, ποὺ διατυπώθηκε ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ προτεσταντικοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ Adolf von Harnack στὶς ἀρχές τοῦ 20^{ου} αἰώνα, ὅτι τὸ ὀρθόδοξο δόγμα εἶναι παράγωγο τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ στοχασμοῦ, μὴ ἔχοντας τὶς φίλες του στὸ βιβλικὸ λόγο. Σχετικὰ βλ. Μαρτζέλος [MaΓε02] 1-6.

‘Ο δρόθιδοξος ἀντίλογος καὶ ἡ βάση τῆς δρόθιδοξης ἐρμηνευτικῆς

‘Ως δρόθιδοξη ἀπάντηση στὶς δυτικὲς ἐνστάσεις σχετικὰ μὲ τὸ ἀπόλυτό της ἐφαρμογῆς τῆς διάκρισης Θεολογίας καὶ Οἰκονομίας στὴν ἐρμηνεία χωρίων τῆς Γραφῆς ἴσχυον τὰ ἔξης:

Σωτηριολογικὴ βάση

‘Υπάρχουν χωρία στὴν Ἁγία Γραφὴ ποὺ μιλοῦν γιὰ τὴν ἀποστολὴ τοῦ Πνεύματος ἀπὸ τὸ Χριστὸ στὸν κόσμο ἢ τὴν ἀποστολὴ τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸ Πνεῦμα στὴν ἔρημο, ὅπως π.χ. «ὅταν ἐλθῃ ὁ παράκλητος, ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν» (Ιω. 15,26) ἢ «καὶ ἥγετο (ὁ Ἰησοῦς) ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ἐν τῇ ἐρήμῳ» (Λκ. 4,1). Τέτοια χωρία θὰ μποροῦσαν νὰ ὀδηγήσουν κάτω ἀπὸ κατόλληλες προϋποθέσεις στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ εἶναι ἀρχὴ τοῦ προσώπου τοῦ Πνεύματος καὶ ἀντίστροφα. Πρὸς ἀποφυγὴ κάθε σύγχυσης ἀπὸ τὴν ἐρμηνεία τέτοιων τριαδολογικῶν χωρίων, ποὺ θὰ καθιστοῦσε τὸ ἔνα θεῖο πρόσωπο ἀρχὴ τοῦ ἄλλου στὴν ἀīδια Τριάδα, προέκυψε ἡ ἀναγκαιότητα τῆς διάκρισης ἀīδιας καὶ οἰκονομικῆς Τριάδας στὴν ἐρμηνευτικὴ διαδικασία. Η διάκριση αὐτὴ στὴν ‘Ορθόδοξη ‘Ερμηνευτικὴ ἔχει ἀπόλυτο χαρακτῆρα, ἐπειδὴ στηρίζεται σὲ σωτηριολογικὴ βάση. Βασικὸς στόχος της εἶναι ἡ διαφύλαξη τῆς σωτηριολογικῆς πραγματικότητας γιὰ τὸν ἀνθρώπο, ἡ ὅποια ἀσφαλῶς διαταράσσεται, ὅταν μὲ τὴ σύγχυση τῶν οἰκονομικῶν καὶ ἀīδιων σχέσεων τῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδας αὐτὰ χάνουν τὴν ὄντολογική τους αὐτοτέλεια, ὑποβιβάζονται σὲ ἔξαρτώμενα κτίσματα καὶ κατὰ συνέπεια ἀδυνατοῦν νὰ ἐκπληρώσουν τὸ σωτηριολογικό τους ἔργο στὴν Οἰκονομία. Γιὰ τὴν δρόθιδοξη ἐρμηνευτικὴ παράδοση ἡ διάκριση αὐτὴ ἀποτέλεσε μία ἀσφαλῆ καὶ ἐπιτυχῆ μέθοδο τόσο στὴν ἀποφυγὴ ὅσο καὶ στὴν καταπλέμηση αἰρετικῶν διδασκαλιῶν.

Η διάκριση ἐφαρμόσθηκε ἐκτενῶς ἀπὸ τὸ Μ. Ἀθανάσιο κατὰ τῶν Ἀρειανῶν καὶ Πνευματομάχων καὶ ὑπῆρξε κοινὴ γραμμή, μὲ ὅλες τὶς παραλλαγὲς καὶ διαφοροποιήσεις σὲ προγενέστερες καὶ μεταγενέστερες ἐποχὲς τῆς δρόθιδοξης θεολογίας. Μεθοδολογικὰ ἡ διάκριση, ἐνῶ ἐφαρμόζεται σὲ συγκεκριμένα χωρία ποὺ ὀφείλουν νὰ ἐρμηνευθοῦν, δὲ δεσμεύεται οὕτε στὸ γράμμα οὕτε σὲ a priori θεωρητικὲς ἀρχές, ἀλλὰ στηρίζεται στὴ ζωντανὴ ίστορία τῆς θείας Οἰκονομίας, δηλ. στὴν ζωντανὴ ἐμπειρία περὶ Θεοῦ τῆς Ἐκκλησίας.

Πατερικὴ ἐδμηνεία

Οἱ δυτικὲς αἰτιάσεις σχετικὰ μὲ τὴ συμβατότητα τῆς ὁρθόδοξης πατερικῆς ἐδμηνείας μὲ τὸ πραγματικὸ νόημα τῶν πνευματολογικῶν χωρίων τῆς Γραφῆς θέτουν ἐκ νέου ἐπὶ τάπητος τὴν ἀντίληψη γιὰ τὴν ἐδμηνεύτικὴ διαδικασία καὶ τὶς μεθόδους τῆς, ποὺ γίνονται ἀποδεκτὲς ἀπὸ τὴν κάθε ἐκκλησία βάσει τῶν ἐκκλησιολογικῶν τῆς προϋποθέσεων.

Μὲ βάση τὴν αὐτοσυνειδησία τῆς ὡς σῶμα Χριστοῦ, ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία ἀντιλαμβάνεται τὴν ἐδμηνεύτικὴ διαδικασία ὡς μία χαρισματικὴ λειτουργία τοῦ σώματός της, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ αὐτονομηθεῖ ἀπ’ αὐτὸν καὶ ἀποσκοπεῖ στὴν αὔξηση καὶ τὴν οἰκοδομή του. Στὴ βάση τῶν προϋποθέσεων αὐτῶν, μία ἐδμηνεία κρίνεται ἀληθής καὶ ἀποδεκτή, ἐφόσον συνάδει μὲ τὴ συνείδηση τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας καὶ συμβάλλει στὴν φυσιολογικὴ λειτουργία του. Ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ οἱ πατερικὲς τριαδολογικὲς ἐδμηνεῖες εἶναι ἀληθεῖς, γιατὶ δὲν παρέμειναν ἴδιωτικὲς γνῶμες τῶν πατέρων, ἀλλὰ προσλήφθηκαν ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μέσῳ διαδοχικῶν οἰκουμενικῶν συνόδων, ἀπαλλάσσοντάς το ἀπὸ ποικίλες αἰρετικὲς διαβρώσεις. Αὐτὸ δῆμως δὲ σημαίνει ὅτι ἡ Ὁρθόδοξη Ἐδμηνεύτικὴ ἀκινητοποιεῖται στὴν πατερικὴ ἐδμηνεία. Χωρὶς νὰ τὴν ἀγνοεῖ ἡ νὰ τὴν ἀκυρώνει, ἐπιχειρεῖ διαρκῶς, κάτω ἀπὸ τὴν τελειωτικὴ ἐπίδραση Ἅγιου Πνεύματος, τῇ θεολογικῇ τῆς διαπλάτυνση ἡ καὶ ὑπέρβαση. Ἐπειδὴ μόνο νάτω ἀπὸ αὐτὴ τὴν προϋπόθεση παραμένει πιστὴ στὸ πνεῦμα τῶν Πατέρων³³.

Στὴν περίπτωση τοῦ Ἅγιου Πνεύματος ἥταν ἀναγκαῖο νὰ βροῦνται οἱ Πατέρες ἔνναν διαφορετικὸ δόρο ἀπὸ τὴ γέννηση (τοῦ Υἱοῦ), γιὰ νὰ ἐκφράσουν τὴν ἐκπόρευση τοῦ Πνεύματος ἀπὸ τὸν Πατέρα, «ῶστε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἐντύπωση τῶν διδύμων³⁴ (ταυτοπροσωπία) γιὰ τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Πνεῦμα»³⁵. Ἔτσι, ὁ ἄγιος Γρηγόριος Ναζιανζηνός, ἔχοντας ὡς σημεῖο ἐκκίνησης τὸ Ἰω. 15,26, ἐφάρμοσε αὐτὴ τὴ βιβλικὴ ὁρολογία στὴ δογματικὴ. Τονίζεται ἐπίσης ὅτι «οἱ δυὸ διαφορετικοὶ χρονικοὶ τύποι τοῦ χωρίου Ἰω. 15,26 φανερώνουν ὅτι δὲν πρόκειται ἐδῶ ἀπλὰ γιὰ ἔνα «συνώνυμο παραλληλισμό» (Schnackenburg), ἀλλὰ γιὰ δύο διαφορε-

33. Καθ. Πέτρος Βασιλειάδης (Θεσσαλονίκη), [ΒαΠε95] 72.

34. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος 31, PG 36, 140C.

35. Καθ. Γρηγόριος Λαρεντζάκης (Graz), [StWi98] 182.

τικὲς διαδικασίες. Τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλείσει τὴν πιθανότητα νὰ εἶναι ἡ πιὸ αὐθεντικὴ ἡ ἐρμηνεία τοῦ χωρίου αὐτοῦ ἀπὸ τοὺς Πατέρες».

Νεώτερη ἐρμηνευτικὴ

‘Η νεώτερη ὁρθόδοξη ἐρμηνευτικὴ χρησιμοποιεῖ τὴν ἰστορικοκριτικὴ μέθοδο³⁷, ἀν καὶ ὅχι χωρὶς ἐπιφυλάξεις³⁸, ἔχοντας ταυτόχρονα ἐπίγνωση τῶν περιορισμένων δρίων ἐφαρμογῆς τῆς στὰ βιβλικὰ κείμενα. ‘Η ἰστορικοκριτικὴ μέθοδος θεωρεῖται ἀπευθείας ἀπόγονος τῆς πατερικῆς τυπολογίας καὶ ἐγγύαται σὲ μεγάλο βαθμό, μὲ τὴν ἰστορική της γλῶσσα, ἀκοιβέστερες προσεγγίσεις τοῦ θείου λόγου τῶν βιβλικῶν κειμένων. ’Ενῶ ὅμως ἀναγνωρίζεται ἡ ἀρμοδιότητα τῆς μεθόδου στὴ μετάφραση (μεταφροὰ τῆς ἀρχικῆς μορφῆς ἐνὸς κειμένου στὸ γλωσσικὸ ἴδιωμα τοῦ ἐρευνητῆ) καὶ στὴν ἐξήγηση (ἀνακάλυψη τῆς ἀρχικῆς σημασίας τοῦ κειμένου), τονίζεται ἡ ἀδυναμία της στὴν ἐρμηνεία του (διαδικασία τῆς μεταφροᾶς τῆς ἀρχικῆς σημασίας του στὴ σύγχρονη πραγματικότητα). Στὸ τελευταῖο αὐτὸ στάδιο ὑπεισέρχεται ἡ πεῖρα τῆς πατερικῆς θεολογίας, ἡ πνευματικὴ ἔλλαμψη καὶ καθοδήγηση τοῦ Ἅγίου Πνεύματος («θεοπτία»). Τὸ στάδιο αὐτὸ βρίσκεται οὐσιαστικὰ ἐκτὸς τῆς δικαιοδοσίας τῆς ὁρθόδοξης βιβλικῆς ἐπιστήμης καὶ συνεπῶς καὶ τῆς ἰστορικοκριτικῆς μεθόδου³⁹.

36. Λαρεντζάκης, στὸ ἵδιο.

37. Βασιλειάδης, [ΒαΠε95] 75.

38. Αὔτες προέρχονται κυρίως ἀπὸ τή «ρωσική» σχολή: ‘Ο π. Γεώργιος Florovsky δὲν ἔχει ἀπορρίψει τή νέα μέθοδο, ἀλλὰ ἔχει ἐπισημάνει ὅπλα τὰ δρία τῆς, [FlGe68] 29. ‘Ο π. John Breck παραδέχεται τή νέα μέθοδο, ἀλλὰ ἐμμένει στὴν ἀναγκαιότητα τῆς *theoria* (θεοπτία) σὰν ἀπαραίτητη προϋπόθεση ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ἐρευνητῆ, ὁ ὥποιος «πρέπει νὰ θέτει τὸν ἑαυτό του ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ Πνεύματος τῆς ἀληθείας», [BrJo76] 217. ’Επίσης ὁ ἵδιος ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ὁρθόδοξη ἐρμηνευτικὴ μέθοδος εἶναι ἔλλιπτης, «ἄν ὁ ἔξηγητής ἀσχολεῖται μόνο μὲ τὴν “πρόθεση” τοῦ βιβλικοῦ συγγραφέα» (στὸ ἵδιο, 208). Ἀπὸ τὴν «ἔλληνική» σχολὴ τή «θεωρία» σὰν χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῆς ὁρθόδοξης ἐρμηνευτικῆς θεωρεῖ καὶ ὁ Καθ. π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, [PwIω77] 504.

39. Βασιλειάδης, [ΒαΠε95] 80.

Ἐξελληνισμὸς τῶν δογμάτων

Ἐχει ἀποδειχθεῖ βαρὺ λάθος ὁ δυτικὸς ἰσχυρισμός, ὅτι οἱ “Ἐλληνες πατέρες εἶχαν ὡς βάση τὴν ἀρχαιοελληνικὴ μεταφυσικὴ κατὰ τὴν θεολογικὴ τους δραστηριότητα καὶ παραγωγή. Ἡ Βίβλος ἦταν ἡ βάση τῆς δογματικῆς τους παραγωγῆς. Εἶναι ὁρθόδοξη θέση ὅτι «τὸ χριστιανικὸ δόγμα δὲν πρέπει νὰ θεωρεῖται ὡς προϊὸν τοῦ ἐλληνικοῦ πνεύματος, ἐπειδὴ βρίσκεται ἡδη σπερματικὰ διατυπωμένο μέσα στὴν Ἅγια Γραφή. Παρουσίασε βέβαια κάποια μορφολογικὴ ἀνάπτυξη μὲ βάση κυρίως τὴν ἐλληνικὴ φιλοσοφικὴ ὁρολογία, κατὰ τὸ περιεχόμενο ὅμως παρέμεινε πάντοτε τὸ ἴδιο ἀπὸ τὴν σπερματικὴ του βιβλικὴ διατύπωση μέχρι τὴν πιὸ ἀναπτυγμένη ἐκκλησιαστικὴ του μορφή»⁴⁰. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπάρξει μόνο μία γλωσσικὴ ἐξέλιξη στὴ μορφολογικὴ διαμόρφωση τοῦ δόγματος, ποὺ ἡδη ἐνυπάρχει σπερματικὰ στὴ Γραφὴ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ νοηθεῖ ἐκτὸς αὐτῆς.

3.2 Ὁ συστηματικὸς προβληματισμὸς τῆς ἐκπόρευσης

Ἡ συστηματικὸς προβληματισμὸς τῆς ἐκπόρευσης στὴ βάση τῆς παπικῆς “διασάφησης” ἄπτεται μιᾶς σειρᾶς ἐννοιῶν, ἐκφράσεων καὶ διακρίσεων, οἱ ὅποιες καλύπτουν σχεδὸν τὸ σύνολο τῶν πλευρῶν τοῦ προβλήματος τοῦ Filioque. Οἱ ἐννοιες, οἱ διακρίσεις καὶ οἱ ἐκφράσεις αὐτές, ποὺ καθορίζουν τόσο τὶς αἰτιώδεις σχέσεις μεταξὺ τῶν προσώπων τῆς Ἅγιας Τριάδας ὅσο καὶ τὶς ἐν χρόνῳ σχέσεις τους μὲ τὴ δημιουργία, δὲν κατανοήθηκαν, ἀλλὰ καὶ δὲν κατανοοῦνται ἀκόμη μὲ τὸν ἴδιο τρόπο σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση. Ἡ κατανόησή τους κρίνεται ἀκρως σημαντική, ἐπειδὴ θεωρεῖται ὡς βασικὴ προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τοῦ Filioque.

Ἐννοιες

Ἡ παπικὴ “διασάφηση” ἀναφέρει ὅτι ὁ Πατὴρ εἶναι «πηγή», «ἀρχή» καὶ «αἴτια» στὴν Ἅγια Τριάδα, ἀλλὰ δὲν ἔξηγεῖ ἐπαρκῶς ἂν εἶναι ἡ μό-

40. Μαρτζέλος, [ΜαΓε02] 1.

νη ἀρχὴ ἢ ἡ μόνη αἵτια τῆς ἐκπόρευσης τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. Ὡς ἐκ τούτου εἶναι ὑψίστης σπουδαιότητος ἀπὸ κάθε ἄποψη, ἡ διασάφηση τῶν ἔννοιῶν «πηγὴ», «ἀρχὴ», «αἵτια» καὶ «πρόσωπον», ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ἅγια Τριάδα.⁴¹

«Πηγὴ», «ἀρχὴ»

Οἱ ἔννοιες «πηγὴ» καὶ «ἀρχὴ» στὴν τριαδολογίᾳ εἶναι γενικὰ γνωστὲς σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση, τουλάχιστον ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μ. Ἀθανασίου. Οἱ χαρακτηρισμοὶ αὐτοὶ ἀποδίδονταν στὸν Πατέρα καὶ δήλωναν τὴν προέλευση τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Πνεύματος ἀπ’ αὐτὸν. Ἡ χρήση τους σήμαινε μία φυσικὴ καὶ κατὰ συνέπεια ἀπρόσωπη παράσταση περὶ Θεοῦ. Διάφοροι θεολόγοι τοῦ 4^{ου} αἰώνα χρησιμοποίησαν τὶς ἔννοιες αὐτές, γιὰ νὰ ἐκφράσουν κατ’ αὐτὸν τὸν ἀπρόσωπο τρόπο τὴν διοουσιότητα.

Στὸ σημεῖο αὐτὸν πρέπει νὰ γίνει γιὰ τὴν περίπτωση τοῦ Filioque ἡ ἔξῆς βασικὴ παρατήρηση: «Στὴν ἐποχὴ τοῦ Βυζαντίου ἡ ὁρθόδοξη πλευρὰ κατηγοροῦσε τοὺς λατινόγλωσσους χριστιανούς, ποὺ ὑποστήριζαν τὸ Filioque, ὅτι εἰσάγουν δύο θεοὺς στὴν Τριάδα. ‘Ο λόγος γι’ αὐτὸ ἦταν ἡ πίστη τῆς ὅτι τὸ Filioque δὲν δημιοῦσε ἀπλὰ σὲ δυὸ πηγὲς ἢ ἀρχὲς στὴν Ἅγια Τριάδα ἀλλὰ σὲ δύο αἵτιες»⁴². Αὐτὸ ὁδηγεῖ στὴν ἀνάγκη ἀνάλυσης τῆς ἔννοιας τῆς «αἵτιας» στὴν τριαδολογίᾳ.

41. Ὁ Μητρ. Περγάμου Ἰωάννης Ζηζιούλας θεωρεῖ ὅτι «αὐτὸν εἶναι τὸ κύριο, ἀν δχι ἵσως τὸ ἀποφασιστικὸ σημεῖο τῆς διαμάχης τοῦ Filioque» [StWi98] 141. Φαίνεται ὅμως ἀπὸ τὶς διάφορες τοποθετήσεις ὅτι ἀποτελεῖ καὶ τὴ βασικὴ ἀπαίτηση τῶν Ὁρθοδόξων γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος τοῦ Filioque.

42. Φαίνεται ἀπὸ τὴν ἀτάντηση τοῦ Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητῆ πρὸς τοὺς Βυζαντινοὺς στὸ πρόβλημα τοῦ Filioque: Πρὸς Μαρκῖνον, PG 91, 136A-B «Καὶ τὸ μὲν πρῶτον, συμφώνους παρήγαγον χρήσεις τῶν Ρωμαίων πατέρων· ἔτι γε μὴν καὶ Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, ἐκ τῆς πονηθείσης αὐτῷ εἰς τὸν εὐαγγελιστὴν ἄγιον Ἰωάννην ἰερᾶς πραγματείας· ἐξ ὧν, οὐκ αἵτιαν τὸν Υἱὸν ποιοῦντας τοῦ Πνεύματος, σοφάς αὐτοὺς ἀπέδειξαν μίαν γὰρ ἴσασιν Υἱοῦ καὶ Πνεύματος τὸν Πατέρα αἵτιαν· τοῦ μὲν κατὰ τὴν γένησιν, τοῦ δὲ κατὰ τὴν ἐκπόρευσιν· ἀλλ’ ἵνα τὸ δὲ αὐτοῦ προϊέναι δηλώσωσιν· καὶ ταύτη τὸ συναφές τῆς οὐσίας καὶ ἀπαράλλακτον παραστήσωσιν» (“διασάφηση”, §16). Ἡ αὐθεντικότητα τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς ἀμφισβητεῖται.

«Αἰτία»

‘Η εἰσαγωγὴ τῆς ἔννοιας τῆς «*αἴτιας*» ἀπὸ τοὺς Καππαδόκες Πατέρες δίπλα στὶς ἔννοιες «*πηγὴ*» καὶ «*ἀρχὴ*» δὲν εἶναι τυχαία. ‘Η χοήση τῆς, ὅταν ἀναφερόταν στὸν Πατέρα, δὲ σήμαινε μία φυσικὴ καὶ ἐκ τούτου ἀπρόσωπη παράσταση, κατάλληλη γιὰ τὴν ἔκφραση τοῦ ὄμοουσίου, ἀλλά «ἔναν ἐλεύθερο, θέλοντα καὶ προσωπικὸ αὐτουργό»⁴³. ‘Ετσι, ἐνῶ ἡ «*ἀρχὴ*» μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπρόσωπη, ἡ «*αἴτια*» εἶναι πάντα προσωπική, ἐπειδὴ ταυτίζεται μὲ ἔνα πρόσωπο, τὸ πρόσωπο τοῦ Πατρός. Συνεπῶς, ἡ μοναδικότητα τοῦ πρόσωπου τοῦ Πατρὸς δριζε καὶ τὴ μία αἰτία στὴν Ἀγία Τριάδα.

‘Η ταύτιση τῆς «*αἴτιας*» μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Πατρὸς κατέστη δυνατὴ ἀπὸ τοὺς Καππαδόκες μὲ τὴ διάκριση «*οὐσίας*» καὶ «*προσώπου*». Μὲ τὴ διάκριση αὐτὴ ἀναχαιτίσθηκε μία παραγωγὴ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Πνεύματος ἀπὸ τὴν οὐσία τοῦ Πατρός, ἐπειδὴ ὁ Εὐνόμιος ταύτιζε τὸν Πατέρα μὲ τὴν οὐσία καὶ προσπαθοῦσε μ' αὐτὸν νὰ ἀποδείξει ὅτι ὁ Υἱὸς βρίσκεται ἐκτὸς τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός. Τὸ γεγονός λοιπὸν ὅτι ἡ σκέψη τοῦ «*αἴτιον*» στοὺς Καππαδόκες δὲν εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὴν «*οὐσία*» ἀλλὰ μὲ τὸ «*πρόσωπο*», δείχνει ὅτι «μὲ τὸ “*αἴτιον*” δὲ συνδέεται καμμία αἰτιότητα, καμμία ἀναγκαία αἰτιότητα καὶ καμμία φυσικὴ αἰτιότητα»⁴⁴.

Εἶναι πραγματικὰ ἀληθές –ὅπως ἄλλωστε ἀναφέρεται καὶ στὴ “διαισάφηση”– ὅτι ἡ Δ΄ Σύνοδος τοῦ Λατερανοῦ ἀποκλείει κάθε ἐρμηνεία ποὺ θὰ καθιστοῦσε τὴν οὐσία πηγὴ ἡ αἰτία τῆς γέννησης τοῦ Υἱοῦ καὶ τῆς ἐκπόρευσης τοῦ Πνεύματος. Παρόλα αὐτὰ ὅμως ἡ καππαδοκικὴ ἰδέα τῆς «*αἴτιας*» φαίνεται νὰ λείπει παντελῶς ἀπὸ τὴ λατινικὴ θεολογικὴ παράδοση⁴⁵. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸν ἀπευθύνονται αὐτονόητα πρὸς τὴ Δύση τὰ ἔξης βασικὰ ἐρωτήματα: 1) εἶναι ἡ θεολογία τῆς Δύσης ἔτοιμη νὰ

43. Ζηζιούλας, [StWi98] 142.

44. Ζηζιούλας, [StWi98] 176.

45. ‘Ο μεταρρυθμισμένος Καθ. Alasdair Heron (Βέρονη) ἐπισημαίνει ἐδῶ ὅτι στὴν ἐποχὴ τῆς καππαδοκικῆς παράδοσης ὑπῆρχε καὶ ἡ ἀλεξανδρινή, ἡ ὅποια ἀπέρριπτε συνειδητὰ τὴν καππαδοκικὴ ἰδέα τῆς *αἰτίας* (ώς χαρακτηρισμὸ τῆς σχέσης μεταξὺ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ): «Εἶναι φανερὸ ὅτι σὲ πολλὰ σημεῖα ἡ καππαδοκικὴ καὶ ἡ αἰγυπτιακὴ παραδοσιακὴ γραμμὴ δὲν ταυτίζοταν πάντοτε, καὶ ἴδιαίτερα στὴν κύρια περίοδο περὶ τὸ 400 μ.Χ.», [StWi98] 174.

ἀναγνωρίσει τὴν καππαδοκικὴν ἰδέα τοῦ «*αἰτίου*» ὡς διαφορετικὴ⁴⁶ ἀπὸ τις ἔννοιες «πηγή» ή «ἀρχή» καὶ 2) εἶναι σὲ θέση νὰ ἀποδεχθεῖ ἐπιπλέον ὅτι ὁ Υἱὸς σὲ καμμία περίπτωση δὲν ἀποτελεῖ μία «*αἴτια*» γιὰ τὴν ἐκπόρευση τοῦ Πνεύματος; Μία θετικὴ ἀπάντηση στὰ δύο αὐτὰ ἐρωτήματα θὰ ἔφερνε τὶς δύο παραδόσεις ἀναφορικὰ μὲ τὸ Filioque τὴν μία πολὺ κοντά στὴν ἄλλη.

Ἡ λογικὴ τῆς «*αἴτιας*»

Ἡ ἀπαίτηση πρὸς τὴν Δύση νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν καππαδοκικὴν ἔννοια τοῦ «*αἰτίου*» ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴν ἀποκλείουσα λογικὴν της, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ἔξηγηθεῖ ὡς ἔξῆς: «Ἡ σημασία τῆς καππαδοκικῆς ἰδέας τοῦ αἰτίου γίνεται φανερή, ὅταν θεωρεῖται ἡ ἔκφραση “ἄναρχος ἀρχή”, στὴν ὁποία τὸ ωμαϊκὸ κείμενο προσμετρᾷ μεγάλη σημασία. Τὸ νὰ πεῖ κανεὶς –δύος κάνει τὸ κείμενο– ὅτι ὁ Πατὴρ εἶναι “ἄναρχος ἀρχή”, θὰ μποροῦσε νὰ σημαίνει ὅτι στὴν Ἅγια Τριάδα ὑπάρχει καὶ μία ἄλλη ἀρχή, ποὺ ἀπὸ τὴν πλευρά της ἔχει μία ἀρχή, δηλ. ὁ Υἱὸς ποὺ ἡ ἀρχή του βρίσκεται στὸν Πατέρα. Στὴν περίπτωση ὅμως αὐτὴ θὰ εἰσάγονταν δύο ἀρχές στὸ Θεό: Μία, ἡ ὁποία δὲν ἔχει ἀρχή (=Πατὴρ) καὶ μία ἄλλη, ποὺ ἔχει ἀρχή (=Υἱός). Αὐτὸς θὰ ὀδηγοῦσε στὴν ἀποδοχὴν δύο ἀρχῶν στὸ Θεό, κάτι τὸ ὄποιο θὰ ἦταν θεολογικὰ μία ἐπικίνδυνη ἰδέα. Ὁ χρακτηρισμὸς ὅμως “*αἴτιον*” καθιστᾶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἀδύνατη τὴν εἰσαγωγὴν δύο ἀρχῶν στὴν Τριάδα. Καὶ αὐτὸς ἐπειδὴ μπορεῖ νὰ ὑπάρχει μόνο ἔνα “*αἴτιον*”, ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι “*αἴτιατά, οὐ ἐκ τοῦ αἰτίου*”, σύμφωνα μὲ τὴν ὁρήση τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης»⁴⁷.

46. ‘Υπάρχουν βέβαια σημεῖα στὴν τριαδολογία τῶν Καππαδοκῶν, ὅπου οἱ ἔννοιες «ἀρχή» καὶ «*αἴτια*», ἀν δὲν ταυτίζονται, τουλάχιστον χρησιμοποιοῦνται συνώνυμα ὅπως π.χ. Γρηγορίου Θεολόγου, Ὁμιλία 20, PG 25, 1073A: «Αἱ δὲ ἴδιότητες, Πατρὸς μὲν, καὶ ἀνάρχουν, καὶ ἀρχῆς ἐπινοουμένουν καὶ λεγομένουν (ἀρχῆς δέ, ὡς αἰτίου, καὶ ὡς πηγῆς, καὶ ὡς αἰδίου φωτός) ...». Ἐπίσης στὸ ἔδιο, 1077A: «“Ωστε συντρέχει τὸ εἶναι τοῦ Πατρὸς τῷ γεννήσθαι τοῦ Μονογενοῦς, ἐξ αὐτοῦ τε ὑπάρχοντος, καὶ οὐ μετ’ αὐτόν, ἡ ἐπινοία μόνη τῇ τῆς ἀρχῆς· ἀρχῆς δέ ὡς αἰτίου». Γ. τοῦ ὁ τρόπος χρήσης τῶν δύο αὐτῶν ἔννοιῶν στὴν καππαδοκικὴ θεολογία θὰ ἄξιζε γιὰ λόγους ιστορικοδογματικῆς συνέπειας μιᾶς συνολικότερης ἀναλυτικῆς ἔξέτασης.

47. Ζηξιούλας, [StWi98] 146.

«Πρόσωπον»

Τὸ πρόβλημα τοῦ Filioque δείχνει τελικὰ ὅτι ἐνῶ ἡ Β' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἔγινε τυπικὰ ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴ Δύση στὴ Σύνοδο τῆς Χαλκηδόνας τὸ 451, ἡ θεολογία της ποὺ ἐπηρεάσθηκε ἀποφασιστικὰ ἀπὸ τοὺς Καππαδόκες μὲ τὴ διάκριση «ἀρχῆς» καὶ «αἵτίας» δὲν ἔγινε πραγματικὰ ἀποδεκτὴ. Ἀπ' αὐτὸ προκύπτει ἡ δυσκολία ἀναγνώρισης τῆς καππαδοκῆς ἰδέας τοῦ «αἵτιου» στὸ Θεό, ἡ δποία ὑφίσταται ἀκόμη καὶ σήμερα τόσο σὲ καθολικοὺς ὅσο καὶ σὲ προτεστάντες θεολόγους, μὲ συνέπεια νὰ προσμετρᾶται στὸ Filioque μεγαλύτερη βαρύτητα ἀπ' ὅτι στὴν ἵδια τὴ διδασκαλία περὶ Ἅγιου Πνεύματος. Τὸ βαθύτερο νόημα τῆς διάκρισης μεταξύ «ἀρχῆς» καὶ «αἵτίας» βρίσκεται στὴ σημασία τοῦ ὕδου «πρόσωπο» στὴ θεολογία. Ἡ σημασία αὐτὴ φαίνεται ἀπὸ τὴν ἀπάντηση τῶν Καππαδοκῶν πατέρων στὸ ὄντολογικὸ ἐρώτημα περὶ Θεοῦ: Νὰ στηριχθεῖ ἡ ἐνότητα καὶ νὰ ἀποδοθεῖ ἡ ἀρχὴ ἡ ἡ αἵτια τοῦ Θεοῦ σὲ ἔνα πρόσωπο, αὐτὸ τοῦ Πατρός, καὶ ὅχι ἀποκλειστικὰ στὴν οὐσία του⁴⁸. Ἡ ἔννοια τῆς αἵτίας ἀναδύεται καὶ ἔχει τὸ ρόλο της ἀκριβῶς στὸ σημεῖο αὐτό, δηλ. στὸ ὅτι «ἡ ἀρχὴ μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπρόσωπη, ἐνῶ ἡ αἵτια ἀπαιτεῖ πάντοτε μία προσωπικὴ συνάρτηση»⁴⁹.

Τὸ Filioque ἀναδεικνύει τὴ σημασία τοῦ προσωπικοῦ Εἶναι στὴν τριαδικὴ θεολογία, ἐπειδὴ εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ μία ἀναφροδὰ σὲ πρόσωπα, ὅχι σὲ οὐσία: «Οἱ λέξεις Πατὴρ καὶ Υἱός (ὅπως καὶ Πνεῦμα) εἶναι σχέσεις προσωπικοῦ Εἶναι, καὶ ἐκ τούτου δὲ θὰ ἥταν ὁρθό, ἀλλὰ καὶ ἀπαραίτητο, νὰ τοποθετηθεῖ τὸ Filioque σὲ ἄλλο ἐπίπεδο ἐκτὸς τοῦ προσωπικοῦ ἡ ὑποστατικοῦ. Μὲ ἄλλα λόγια, τὸ ἀποφασιστικὸ ἐρώτημα ποὺ προέκυψε μὲ τὸ Filioque γιὰ τὴ δυτικὴ θεολογία εἶναι ἐὰν ἡ ὄντολογικὴ ἐξάρτηση τοῦ Πνεύματος ἀντιστοιχεῖ σὲ ἔνα πρόσωπο ἡ ὅχι. Ἐὰν τὸ Filioque θὰ ἐπρεπε νὰ γίνει ἀποδεκτό, αὐτὸ μπορεῖ νὰ συμβεῖ μόνο «οὐσιωδῶς», ποὺ σημαίνει στὸ ἐπίπεδο τῆς οὐσίας (ὅπως στὸν Κύριλλο Ἀλεξανδρείας, τὸν Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή, κ.ἄ.), καὶ ὅχι τοῦ προσώπου»⁵⁰.

48. Γιανναρᾶς, [ΓιΧρ94] 233.

49. Ζηζιούλας, στὸ ἵδιο.

50. Ζηζιούλας, στὸ ἵδιο.

Ἐκφράσεις

“Μοναρχία τοῦ Πατρός”

Ἡ ἵδεα τῆς “μοναρχίας τοῦ Πατρός” εἰσήχθη στὴν ὁρθόδοξη τριαδολογία ἀπὸ τοὺς Καππαδόκες Πατέρες, γὰρ νὰ διασφαλίσει τὴ μοναρχία στὴ θεότητα καὶ νὰ ἀποκλείσει τὸν τριθεῖσμό. Ἡ ἐνότητα τῆς Ἁγίας Τριάδας δὲν ὄφείλεται κατὰ τοὺς Καππαδόκες ἀπλῶς στὴν ἐνότητα τῆς οὐσίας ἡ καὶ τῶν ἐνεργειῶν τῶν τριῶν θείων προσώπων, ἀλλὰ κατεξοχὴν στὴν ὑπαρξὴ μᾶς ἀρχῆς καὶ μίας αἰτίας στὴ θεότητα, ποὺ εἶναι τὸ πρόσωπο τοῦ Πατρός. Ὁ Πατὴρ εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἐνότητας τῆς οὐσίας καὶ τῶν ἐνεργειῶν στὴν Ἁγία Τριάδα.

Ἡ “διασάφηση” μοιονότι ἀποδέχεται ωρτὰ τὴν ἵδεα τῆς “μοναρχίας τοῦ Πατρός” (§4, §9), λέγοντας ὅτι ἡ λατινικὴ καὶ ἡ Ἑλληνικὴ παράδοση ἀναγνωρίζουν τὸν Πατέρα ὡς τὴ μοναδικὴ ἀρχὴ στὴν Ἁγία Τριάδα, δὲν ἔξηγεται ἐπαρχῶς ἐὰν ἡ διδασκαλία τοῦ Filioque εἶναι συμβατὴ μὲ τῇ “μοναρχία τοῦ Πατρός”. Κατὰ τὴν ὁρθόδοξη ἀποψη ἡ “μοναρχία τοῦ Πατρός” ἀναφέρεται ὀντολογικὰ στὸ συστατικὸ ἐπίπεδο τῆς Ἁγίας Τριάδας καὶ παραμένει ἀσύμβατη⁵¹ μὲ τὸ Filioque, ἐπειδὴ εἶναι ἀδύνατη στὸ

51. Μὲ βάση τὴν ἀναλυτικὴ τοποθέτηση στὸ θέμα τῆς “μοναρχίας τοῦ Πατρός” τοῦ βούλγαρου ὁρθοδόξου Καθ. Totju Koev (Σόφια), [StWi98] 166. Στὸ ἐρώτημα ἐὰν ἡ μοναρχία προϋποθέτει τὴν ὑποταγὴν τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Πνεύματος στὸν Πατέρα ἀπαντᾷ: «Ἐνα τέτοιο συμπέρασμα εἶναι ἐπιτρεπτὸ μόνο στὸ χῶρο τῆς ἀνθρώπινης ἐμπειρίας, στὸν δῆποι τὸ αἴτιο ἐκτιμᾶται ὑπέρτερο ἀπ’ ὅ, τι τὸ ἀποτέλεσμά του. Στὸ Θεὸ τὸ κριτήριο αὐτὸ δὲν εἶναι ἐπιτρεπτό. Σ’ αὐτὸν ἡ αἰτία ὡς τελειότητα τῆς ἀγάπης δὲν ἐπιφέρει ἀποτελέσματα, τὰ δόποια εἶναι λιγότερο τέλεια. Ἀντίθετα, ἐπιθυμεῖ τὴν ἵση ἀξία μ’ αὐτὰ καὶ εἶναι αὐτὴ ἡ μόνη αἰτία τῆς ἰσότητάς τους. Ἀναφορικὰ μὲ τὸ Θεό, δὲν ὑπάρχει καμμία ἀντίθεση ἡ ἀντιθετικότητα μεταξὺ αἰτίου καὶ ἀποτελέσματος: ὑπάρχει μόνο αἰτιότητα ἐντὸς τῆς μίας θείας φύσης. Ἡ αἰτιότητα αὐτὴ δὲν ὄδηγει οὔτε σὲ μία ἔξωτερη συνέπεια, ὅπως συμβαίνει στὸν κτιστὸ κόσμο, οὔτε σὲ μία συνέπεια, ποὺ ἔξηγεται ἀπὸ τὴν αἰτία τῆς», Koev, στὸ 166. Στὸ ἐρώτημα ἐὰν ἀντιφάσκει ἡ μοναρχία στὴν κοινωνία τῶν τριαδικῶν προσώπων ἀπαντᾷ: «Εἶναι μόνο μία ἀτελῆς προσπάθεια νὰ ἐκφρασθεῖ μὲ λόγια ἡ ἀνέκφραστη κοινωνία τῶν τριῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδας. Ὁ Πατὴρ δὲν θὰ ἥταν κατὰ πραγματικὴ ἔννοια ὁ Πατὴρ τοῦ Λόγου, ἐὰν δὲ βρισκόταν σὲ πλήρη κοινωνία μὲ τὰ ἄλλα δύο πρόσωπα, τῶν δόποιων εἶναι ἡ ἀρχὴ. Ἀπὸ τὸν ἀπόλυτο Πατέρα προέρχεται ὁ ἀπόλυτος Υἱὸς καὶ τὸ ἀπόλυτο Πνεῦμα. Αὐτὰ τὰ τρία ἀπόλυτα πρόσωπα δὲν ὑπάρχουν χωριστά, κάτι ποὺ θὰ ἥρε τὴν ἀπολυτότητά τους, ἀλλὰ βρίσκονται ἀιδίως σὲ ἀδιαιρέτη ἐνότητα καὶ σχηματίζουν τὸν ἔνα ἀπόλυτο Θεὸ στὴν Τριάδα του.

ἐπίπεδο αὐτὸν ἡ εἰσαγωγὴ δύο ἀρχῶν ὡς ἀρχῶν ἐκπόρευσης, χωρὶς νὰ καταστραφεῖ ἡ “μοναρχία τοῦ Πατρός”. Τὸν ἔνα Θεό (ἐνότητα) ἔξασφαλίζει ὁ Πατήρ, ὅχι ἡ θεία οὐσία. Τὸ Filioque συνδέεται μὲ τὸ ἐρώτημα ἐὰν ἡ ἀρχὴ στὸ Θεό ταυτίζεται τελικὰ μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Πατρός καὶ ἐάν, ὅπως ἔξεθεσε ὁ Karl Rahner, ἀκολουθεῖται ἡ ἀποψη τῆς Βίβλου καὶ τῶν Ἑλλήνων Πατέρων ὅτι «ὁ Θεὸς εἶναι Πατέρας τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Στὴ δυτικὴ παράδοση ὑπάρχει καὶ ἡ Θέση⁵², ἡ ὁποίᾳ δὲ θέλει τὸ Ἀγιο Πνεῦμα νὰ βρίσκεται σὲ μία “ἀποστειρωμένη” (steril) κατάσταση. Σύμφωνα μὲ τὴ θέση αὐτὴ θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχει ἔνα εἶδος ἀντίστροφης ἢ πυκνικῆς κίνησης στὴν Τριάδα, ἵτοι ὥστε ἡ ἐνδοτριαδικὴ κίνηση νὰ μὴ σταματᾷ στὸ Ἀγιο Πνεῦμα καὶ νὰ ἀποκλείεται κάθε δυνατότητα ὑποταγῆς. Κατὰ τὴν ὁρθόδοξη ὅμως ἀποψη, μία ἀντίστροφη κίνηση στὸ συστατικὸ ἐπίπεδο τῆς Ἁγίας Τριάδας θὰ ἔξαλειφε τὴ “μοναρχία τοῦ Πατρός” (ὡς ἀρχή, αἴτιον)· μία τέτοια κίνηση θὰ ἦταν δυνατὴ μόνο στὸ περιχωρητικὸ ἐπίπεδο τῆς ἐνδοτριαδικῆς ζωῆς. Ὡς ἐκ τούτου στὸ συστατικὸ ἐπίπεδο ὑπάρχουν δύο ἐπιλογές: 1) στὸ Θεό ἡ ἀρχὴ ταυτίζεται μὲ τὸν Πατέρα καὶ ὁ Πατήρ εἶναι ἡ «ἄναρχος ἀρχή». Στὴν περίπτωση αὐτή, οὔτε ὁ Υἱὸς οὔτε τὸ Ἀγιο Πνεῦμα μποροῦν νὰ εἶναι ἀρχές. 2) ὁ Υἱὸς ἢ τὸ Πνεῦμα εἶναι ἔνα εἶδος ἀρχῆς τοῦ Πνεύματος (Filioque) ἢ τοῦ Υἱοῦ (Spirituque) ἀντιστοίχως. Τότε ὅμως ἡ ἴδιότητά τους αὐτὴ θὰ μποροῦσε νὰ προβληθεῖ καὶ στὸν Πατέρα, ὥστε ὁ Υἱὸς ἢ τὸ Πνεῦμα νὰ μπορεῖ νὰ γεννᾶ καὶ τὸν Πατέρα· κάτι τέτοιο ὅμως θὰ ὀδηγοῦσε σὲ παράλογα συμπεράσματα.

⁵² Η τριαδικότητα δὲν εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα κάποιας διαδικασίας, ἀλλὰ ἔνα ἀρχικὸ δεδομένο. Η ἀρχή της βρίσκεται ἐντὸς τῆς ἴδιας τῆς Τριάδας καὶ ὅχι πάνω ἀπὸ αὐτή. Δὲν ὑπάρχει τίποτε, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ τὴν ὑπερβεῖ: Η “μοναρχία” ἐκδηλώνεται μόνο ἐν ἑαυτῇ, δι’ ἑαυτῆς καὶ ἐφ’ ἑαυτῆς (τῆς Τριάδας), Κοεν, στὸ ἔδιο. Κατὰ τὴν ἀποψη τῶν Παλαιοκαθολικῶν ([StWi98] 112) καὶ τῶν Ρουμάνων ([StWi98] 158) ἡ “διασάφηση” ἔχεισώνει τὴ “μοναρχία” μὲ τὴν “πρωταρχία” τοῦ Πατρός λόγῳ τῆς ἀναφορᾶς τῆς στὴν Κατήχηση τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας (KKK), ἡ ὁποίᾳ ἐρμηνεύει τὴ Β' Σύνοδο τῆς Λυών ὡς ἔξης: «ὁ Πατήρ εἶναι ἡ πρώτη ἀρχὴ τοῦ Πνεύματος ὡς “ἀρχὴ ἄνευ ἀρχῆς”, ἀλλ’ ἐπίσης ὡς Πατήρ τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ εἶναι μαζὶ μ’ αὐτόν “ἢ μία ἀρχή” ἐκ τῆς ὁποίας ἐκπορεύεται τὸ Ἀγιο Πνεῦμα» (§18, §19).

52. Hryniewicz, [StWi98] 173.

‘Ομοούσια κοινωνία

Στὴν παπική «διασάφηση» χρησιμοποιεῖται ἡ νέα ἐκφραση «όμοούσια κοινωνία» ἢ «ἐπικοινωνία τῆς ὁμοούσιας κοινωνίας», γιὰ νὰ δηλωθεῖ ἡ μοναδικὴ ἀρχὴ τῆς πέμψης τοῦ Ἅγιου Πνεύματος ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ. Στὸ κείμενο (§17) ἀναφέρεται: «Τὸ γεγονὸς ὅτι στὴ λατινικὴ καὶ ἀλεξανδρινὴ θεολογίᾳ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἔξερχεται (πρόεισιν) ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ μέσα ἀπὸ τὴν ὁμοούσια κοινωνία τους, δὲ σημαίνει ὅτι ἡ θεία οὐσία εἶναι αὐτὴ ποὺ ἔξερχεται σ' αὐτὸ ἀλλά, πολὺ περισσότερο, ὅτι μεταδίδεται σ' αὐτό, ἐκεῖνο ποὺ εἶναι κοινὸ στὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱό, ἡ θεία οὐσία». Ἐπίσης, σὲ μία ἀκόμη προσπάθεια ἐναρμονισμοῦ τῆς ἑλληνικῆς καὶ λατινικῆς παράδοσης σχετικὰ μὲ τὴν ἀ̄δια ἀρχὴ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, ἐμφανίζεται (§20) καὶ ἡ ἀκόλουθη προστατευτικὴ γιὰ τὸ Filioque ἐρμηνεία: «Ἐὰν τὸ Filioque τῆς λατινικῆς παράδοσης χρησιμοποιηθεῖ σωστά, δὲν πρέπει νὰ ὀδηγήσει σὲ ὑποταγὴ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος στὴν Τοιάδα. Ἀκόμη καὶ ὅταν ἡ καθολικὴ διδασκαλία διακηρύξτει ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα προέρχεται (*procedit*) ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ κατὰ τὴν μετάδοση (*communicatio*) τῆς ὁμοούσιας θεότητάς τους, ἀναγνωρίζει ἔξισου τὴν πραγματικότητα τῆς ἀρχέτυπης σχέσης, τὴν ὅποια ἔχει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὡς πρόσωπο μὲ τὸν Πατέρα, σχέση τὴν ὅποια οἱ Ἑλληνες Πατέρες ἐκφράζουν μὲ τὸν ὅρο «ἐκπόρευσις».

Κατὰ τὴν ὀρθόδοξη ἀντίληψη ἡ «όμοούσια κοινωνία» δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀποδεκτὴ ὡς «μία καὶ μοναδικὴ ἀρχὴ» τῆς προέλευσης (Ausgang) τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, ἐπειδὴ ἡ κοινωνία ἀφορᾶ τὸ περιχωρητικὸ ἐπίπεδο τῶν προσώπων καὶ σημαίνει τὴ μεταξὺ τῶν τριῶν προσώπων περιχώρηση τῆς κοινῆς ἐνδοτριαδικῆς θείας ζωῆς καὶ σὲ καμμία περίπτωση ἀμοιβαία (ἐναλλασσόμενη) ἀρχὴ μετάδοσης τῆς οὐσίας τους, ὥστε νὰ ἀποτελεῖ τὴν αἵτια γιὰ τὴ συγκρότηση τῆς προσωπικῆς ταυτότητάς τους⁵³. Ἔτσι, ἡ μετάδοση τῆς θείας οὐσίας τοῦ Πατρὸς στὸν Υἱό, ποὺ

53. Πρβλ. Μητρ. Μολδαβίας-Μπουκοβίνας Daniel Ciobotea (’Ιάσιο), [StWi98] 158. Ἐπίσης καὶ οἱ Παλαιοκαθολικοὶ ἐπισημαίνουν τὴν ἀσυνέπεια τῆς «διασάφησης» νὰ διακρίνει καθαρὰ ἀνάμεσα στὸ ἐπίπεδο τῆς (μετάδοσης) τῆς οὐσίας καὶ αὐτὸ τῶν ἀ̄διων σχέσεων ἀρχῆς (συντατικὸ τῶν προσώπων), ([StWi98] 113). Κατὰ τὴ βουλγαρικὴ ἀποψη δ τονισμὸς τῆς κατοχῆς καὶ μετάδοσης τῆς οὐσίας ἀπὸ τὸν Πατέρα ἐπαναφέρει τὴ θεολογία στὴν προνικαϊκὴ περίοδο ([StWi98] 167).

συμβαίνει μὲ τὴν κατ' οὐσίαν γέννηση καὶ συνιστᾶ τὴν ἔκφραση τῆς μεταξύ των κοινωνίας, δὲν σημαίνει καὶ τὴ μετάδοση αἵτιώδους ὑποστατικοῦ γνωρίσματος στὸν Υἱό, τὸ δόποιο ὡς ἴδιαζον βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὰ πλαίσια τῆς κατ' οὐσίαν κοινωνίας καὶ περιχώρησης. Μὲ ἄλλα λόγια, ἐπειδὴ στὸ ἐπίπεδο τῆς κοινῆς οὐσίας κάθε τριαδικὸ πρόσωπο μεταδίδει (κοινοποιεῖ) τὴν οὐσία του (τὸ Εἶναι του) στὰ ἄλλα, ἡ ἀνάδειξη τῆς μετάδοσης τῆς οὐσίας ὡς συστατικῆς ἀρχῆς προσώπου θὰ καθιστοῦσε αὐτόματα τὸ ἔνα πρόσωπο ἀρχὴ τῶν ἄλλων. Συνεπῶς ἡ ἔκφραση “ὅμοιούσια κοινωνία” ὡς ἀρχὴ προέλευσης τοῦ Ἅγιου Πνεύματος ἔχει διφορούμενο χαρακτῆρα⁵⁴: Τὸ διφορούμενο ἔγκειται στὸ γεγονός, ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἀπὸ τὴν πλευρά του θὰ ἐπρεπε νὰ θεωρεῖται ἀπὸ τὴ μία αἵτιατο καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη αἴτιο ἡ ἀρχὴ τῆς σύστασης τοῦ προσώπου τόσο τοῦ Υἱοῦ ὅσο καὶ τοῦ Πατέρα. Κάτι τέτοιο ὅμως θὰ ἦταν ἄκρως ἀπαράδεκτο.

«Principaliter»

Ἡ «διασάφηση» δὲ βλέπει καμμία διαφορὰ ἀνάμεσα στή «μοναρχία τοῦ Πατρός» καὶ στήν ἔκφραση τοῦ Αὐγουστίνου, ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται «principaliter» ἀπὸ τὸν Πατέρα. «Ομως ἡ δυτικὴ θεολογικὴ σκέψη θέτει σήμερα τὸ ἐρώτημα ἐὰν ἡ ἔκφραση «principaliter» σημαίνει μόνο ὅτι ὁ Πατήρ εἶναι τὸ principium καὶ τίποτε περισσότερο (δηλ. κανένα «upum principium» σχετικὰ μὲ τὰ δυὸ πρόσωπα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ, καμμία «una spiratio» μὲ τὴν ἔννοια τῆς Συνόδου τῆς Λυών). Κατὰ μία ἐρμηνεία⁵⁵ ποὺ ὀδηγεῖ στή «μοναρχία τοῦ Πατρός», «principaliter» σημαίνει ὅτι ὁ Πατήρ εἶναι τὸ «principium» καὶ ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ συμπιεσθεῖ ἔνα δεύτερο «principium» στὴν Τριάδα. Ἡ ἐρμηνεία αὐτὴ προϋποθέτει ὅτι ἡ ἔκφραση «principaliter» εἶναι πραγματικὰ σημαντικότερη ἀπὸ τὴν ἔκφραση ὁ Πατήρ καὶ ὁ Υἱὸς ὡς «upum principium» σχετικὰ μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Κατὰ μία ἄλλη ὅμως μὲν ἐρμη-

54. Προβλ. Ciobotea, [StWi98] 159.

55. Schulz, [StWi98] 123. Σχετικὰ μὲ τὶς δυνατότητες ἐπανερμηνείας τοῦ Αὐγουστίνου ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς «μοναρχίας τοῦ Πατρός», καθὼς ἐπίσης γιὰ τὴ σχέση τῆς προανγουστίνειας καὶ αὐγουστίνειας μὲ τὴν Ἑλληνικὴ παράδοση τῆς ἐκπόρευσης βλ. [Γα-Χρ06], 34-36.

νεία⁵⁶, ή ἐξέταση τῶν ἐκφράσεων «*unum principium*» καὶ «*principaliter*», ποὺ ἀπαντῶνται στὸ *De Trinitate* 14 ἢ 15, δόδηγει στὴν ἀσφαλῆ διαπίστωση ὅτι κατὰ τὴν ἱεράρχηση τῶν ἐκφράσεων, ἡ ἐκφραση «*unum principium*» διαβαθμίζεται ὑψηλότερᾳ ἀπ’ ὅ, τι αὐτὴ τοῦ «*principaliter*».

Τὸ καίριο ἐρώτημα⁵⁷ ποὺ συνδέεται ἀπὸ ὁρθόδοξης πλευρᾶς μὲ τὴν ἐκφραση «*principaliter*» εἶναι ἐὰν αὐτὴ σημαίνει ἀναγκαστικὰ τὴν ὑποταγὴ τοῦ Υἱοῦ στὴν ὄντολογικὴ ἐκπόρευση τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Καὶ αὐτό, ἐπειδὴ τὸ *Filioque* φαίνεται νὰ προτείνει δυὸ ἀρχὲς γιὰ τὴν προσωπικὴ ὑπαρξὴ τοῦ Πνεύματος: ‘Η μία ἀπ’ αὐτὲς (ὁ Πατήρ) μπορεῖ νὰ ὀνομάζεται πρώτῃ καὶ ἀρχικῇ αἰτίᾳ («*principaliter*»), ἐνῶ ἡ ἄλλη (ὁ Υἱός) μπορεῖ νὰ θεωρεῖται ὡς δεύτερῃ (μὴ «*principaliter*») αἰτίᾳ. Οἱ συζητήσεις, τόσο κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μ. Φωτίου ὅσο καὶ στὴ Λυών, ἀλλὰ καὶ στὴ Φλωρεντία-Φεράρα, δὲν ἔλυσαν, ἀλλὰ ἔδωσαν μεγάλη προσοχὴ στὸ καυτὸ αὐτὸ σημεῖο. Δὲν εἶναι δὲ τυχαῖο ὅτι οἱ “Ἐλληνες θεολόγοι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μ. Φωτίου ἐπέμειναν στὴν ἐκφραση «μόνος αἴτιος ὁ Πατήρ» τόσο τοῦ Υἱοῦ ὅσο καὶ τοῦ Πνεύματος.

Ἡ περίπτωση αὐτὴ δὲ φαίνεται ὅτι ἔχει καλυφθεῖ ἐντελῶς ἀπὸ τὴν ἐκφραση «*principaliter*» τοῦ Αὐγουστίνου, ἐπειδὴ αὐτὴ δὲ φαίνεται νὰ ἀποκλείει μία δεύτερη ἀρχὴ στὴν Τριάδα. Ἄλλὰ καὶ ἡ Β' Σύνοδος τῆς Λυών ἔχει παραμείνει ἀσαφῆς στὸ σημεῖο αὐτό, ὅταν λέει ὅτι ὁ Πατήρ, ὡς Πατήρ αὐτοῦ τοῦ Υἱοῦ, εἶναι μαζὶ μ' αὐτὸν ἡ “μία ἀρχή” ἀπὸ τὴν ὅποια ἐκπορεύεται τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Θὰ πρέπει ἐπομένως νὰ διασφηνισθεῖ ἐὰν ἡ ἐκφραση «*principaliter*» τοῦ ἄγιου Αὐγουστίνου εἶναι πλήρως ταυτόσημη μὲ τὴν ἐκφραση «μοναδικὴ αἰτία» τῶν Ἐλλήνων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

«Δι’ Υἱοῦ»

Στενὰ συνδεδεμένο μὲ τὸ ζήτημα τῆς μοναδικῆς ἀρχῆς εἶναι τὸ πρόβλημα τῆς συμμετοχῆς τοῦ Υἱοῦ στὴν ἐκπόρευση τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Γιὰ τὴν περιγραφὴ τοῦ ρόλου του σ' αὐτὴ χρησιμοποιεῖται καὶ ἡ ἐκφραση «δι’ Υἱοῦ». Εἶναι μία ἐκφραση ποὺ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὴν Πατρολο-

56. Aldenhoven, [StWi98] 123.

57. Ζηζιούλας, [StWi98] 142.

γία, ὅπως π.χ. ἀπὸ τὸν ἄγιο Μάξιμο ‘Ομολογητή, τὸν ἄγιο Ἰωάννη Δαμασκηνὸν καὶ ἔμμεσα ἀπὸ τὸν Γρηγόριο Νύσσης. Τὸ ωμαϊκὸ κείμενο (§8) ἐπισημαίνει ὅτι στὴν ἔκφραση αὐτὴ βρίσκεται ἡ βάση στὴν ὅποια πρέπει νὰ στηριχθεῖ ἡ συνέχιση τοῦ παροντικοῦ διαλόγου Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ Ὁρθοδόξων. Αὐτὸν εἶναι ἀποδεκτὸν καὶ μπορεῖ ἀκόμη νὰ προστεθεῖ ὅτι οἱ συζητήσεις διεξάγονται ὑπὸ τὴν ὀπτικὴ γωνία τῆς «μόνης αἰτίας», στὴν ὅποια ἔχει γίνει ἡδη ἀναφορά. Γενικά, «ἡ ἔκφραση “δι’ Υἱοῦ”, ὡς μία ἐναλλακτικὴ λύση στὸ *Filioque*, κρίνεται ἀπὸ ὁρθόδοξης πλευρᾶς ἄξια θεώρησης»⁵⁸.

‘Υπὸ τὸ φῶς τῆς ὁρθόδοξης σύνθεσης τῆς ἑλληνικῆς καὶ λατινικῆς διδασκαλίας περὶ ἀΐδιας ἀρχῆς τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, ὅπως αὐτὴ διατυπώθηκε ἀπὸ τὸν ἄγιο Μάξιμο τὸν ‘Ομολογητή⁵⁹, μπορεῖ νὰ διαπιστωθεῖ στὴ Ἅγια Τριάδα μία ἀΐδια, βαθεὶὰ καὶ μοναδικὴ στὸ εἶδος τῆς σχέσης μεταξὺ Υἱοῦ καὶ Πνεύματος, «ἐὰν ὁμολογηθεῖ ὅμως ταυτόχρονα ὁ Πατὴρ ὡς ἡ μόνη αἰτία τοῦ Ἅγιου Πνεύματος»⁶⁰. Στὴν περίπτωση αὐτῆς, ἡ ἔκφραση «δι’ Υἱοῦ ἐκπορευόμενον» (ποὺ σημαίνει: ἔχει τὴν ἀρχὴν του διὰ τοῦ Υἱοῦ ἀπὸ τὸν Πατέρα), ὅπως χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὸν Μ. Βασίλειο⁶¹, τὸν ἄγιο Μάξιμο τὸν ‘Ομολογητὴ⁶² καὶ τὸν Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνό⁶³, «δὲν ἔχει τὸ νόημα μᾶς δεύτερης ἀρχῆς οὕτε ἐνὸς εἰδους ὁργάνου ἐκπόρευσης τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ ἐνὸς σκοποῦ (τέλους). Παραπέμπει στὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ‘Ἄγιο Πνεῦμα λαμβάνει τὴν ἀρχὴν του ἀπὸ τὸν Πατέρα ἐν τῷ Υἱῷ καὶ διὰ τὸν Υἱόν, ὅτι δηλ. ἐνοικεῖ στὸν Υἱὸν μὲν σκοπὸν τὴν πληρότητα τῆς κοινωνίας»⁶⁴. Αὐτὸν σημαίνει ὅτι ὁ ρόλος τοῦ Υἱοῦ στὴν ἐκπόρευση τοῦ Ἅγιου Πνεύματος δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι αἰτιώδης.

58. Ζηζιούλας, [StWi98] 143.

59. Πρὸς Μαρῖνον, PG 91, 136A-B42.

60. Ciobotea, [StWi98] 155.

61. Περὶ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, PG 32, 152A «δι’ ἐνὸς Υἱοῦ τῷ ἐνὶ Πατῷ συναπτόμενον καὶ δι’ ἑαυτοῦ συμπληροῦν τὴν πολυνύμινητον καὶ μακαρίαν Τριάδα» (“διασάφηση”, §8).

62. Πρὸς Θαλάσσιον, PG 90, 672C «τὸ γὰρ Πνεῦμα τὸ ἄγιον ὥσπερ φύσει κατ’ οὐσίαν ὑπάρχει τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, οὕτως καὶ τοῦ Υἱοῦ φύσει κατ’ οὐσίαν ἐστίν, ὡς ἐκ τοῦ Πατρός οὐσιωδῶς, δι’ Υἱοῦ γεννηθέντος, ἀφράστως ἐκπορευόμενον» (“διασάφηση”, §8).

63. Διάλογος κατὰ Μανιχαίων 5, PG 94, 1512BZ PG 94, 848-849A «λέγω (ὁ Πατὴρ) ἔχων ἐξ αὐτοῦ τὸν αὐτοῦ λόγον, καὶ διὰ τοῦ Λόγου αὐτοῦ ἐξ ἑαυτοῦ τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ ἐκπορευόμενον» (“διασάφηση”, §8).

64. Ciobotea, [StWi98] 177-178.

Μεσιτικὸς ρόλος

Ποιός ὅμως μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ ρόλος τοῦ Υἱοῦ στὴν ἐκπόρευση τοῦ Ἅγιου Πνεύματος; Ὁ ἄγιος Γρηγόριος Νύσσης ἀποδέχεται μὲ ἔμφαση ὅτι ὁ Υἱὸς ἀσκεῖ ἔνα εἶδος διαμεσολάβησης («μεσιτεία») κατὰ τὴν ἐκπόρευση τοῦ Πνεύματος ἀπὸ τὸν Πατέρα. Ἐὰν ληφθεῖ ὁ Πατέρας αὐτὸς ὡς πρότυπο, τότε θὰ πρέπει νὰ γίνει ἀποδεκτὸ ὅτι στὴν ἔννοια «ἐκπόρευσις» τοῦ Πνεύματος ἀπὸ τὸν Πατέρα ὁ Υἱὸς παίζει ἔνα μεσιτικὸ ρόλο⁶⁵, ὁ ὄποιος ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει τὴν ἔννοια ἐνὸς μέσου (instrumental) ἐπὶ τοῦ συστατικοῦ ἐπιπέδου καὶ κατὰ συνέπεια νὰ εἶναι αἰτιώδης⁶⁶. «Τὸ Filioque ἀντίθετα, ἔτσι ὅπως κατανοήθηκε παραδοσιακά, δὲν παρέχει στὸν Υἱὸν κάποιο μεσιτικὸ ρόλο, ἀλλὰ ἔναν τέτοιο ποὺ θέτει τὸν Υἱὸν μὲ τὸν Πατέρα κατὰ τὴν ἐκπνοή τοῦ Πνεύματος στὸ ἴδιο σκαλί. Ἀπ’ αὐτὸ φαίνεται ὅτι ἡ ἔκφραση «δι’ Υἱοῦ» δὲν ταυτίζεται μὲ τὴ θεολογία τοῦ Filioque, ἔτσι ὅπως αὐτὴ κατανοήθηκε στὴ Δύση»⁶⁷.

Μπορεῖ ὅμως ὁ ρόλος αὐτὸς τοῦ Υἱοῦ νὰ ἔκφρασθεῖ μὲ τὴ βοήθεια τῆς πρόθεσης «διά» (ἐκ τοῦ Πατρὸς δι’ Υἱοῦ), ὅπως φαίνεται νὰ προτείνουν ὁ ἄγιος Μάξιμος καὶ ἄλλες πατερικὲς πηγές;

Ἡ προβληματικὴ τοῦ «δι’ Υἱοῦ»

Σχετικά μὲ τὸ νόημα τῆς ἔκφρασης «δι’ Υἱοῦ» μποροῦν νὰ διαπιστωθοῦν στοὺς Πατέρες δύο σημασίες: «1) σὲ μερικὰ χωρία τὸ «δι’ Υἱοῦ» ἀναφέρεται στὴν οὐσία, ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς ἐνότητας τῆς οὐσίας καὶ 2) στὰ περισσότερα χωρία ἀναφέρεται στὴν οἰκονομικὴ Τριάδα. Τὸ λατινικὸ ὅμως Filioque, ἔτσι ὅπως ἔμφανίζεται ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Αὐγουστίνου, δὲν ἀντιστοιχεῖ στὸ «δι’ Υἱοῦ»»⁶⁸.

65. Ἀντίθετη ἀκριβῶς εἶναι ἡ στάση τοῦ Barth, στὴν ὅποια στηρίζεται πλήρως ἡ στάση τῶν Μεταρρυθμισμένων ἀναφορικὰ μὲ τὴν προβληματικὴ τῆς ἔκφρασης αὐτῆς. Γιὰ περισσότερα βλ. [ΓαΧρ06], 4.3 (4).

66. Κατὰ τὸν Μητρ. Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα ἡ μεσιτεία μπορεῖ νὰ σημαίνει ἔνα εἶδος συμμετοχῆς (involvement) τοῦ Υἱοῦ, ἡ ὅποια ὅμως σὲ καμμία περίπτωση δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι αἰτιώδης, [StWi98] 197.

67. Ζηζιούλας, [StWi98] 148.

68. Μὲ βάση τὴν ἀνάλυση τοῦ Καθ. Θεόδωρου Νικολάου (Μόναχο), ὁ ὄποιος θέτει ταυτόχρονα τὸ ἐρώτημα γιὰ τὸ πῶς θὰ πρέπει νὰ κατανοηθεῖ ἡ ἔκφραση «διὰ τὸν Υἱόν», [StWi98] 178.

Ἡ πρώτη σημασία τοῦ «δι’ Υἱοῦ» ἀναφορικὰ μὲ τὴν οὐσία καὶ τὴν ἐνότητά της στὴν Ἅγια Τοιάδα πρέπει νὰ εῖναι περισσότερο ἔνα διανοητικὸ παγνύδι παρὰ μία πρόταση σχετικὰ μὲ τὴν ἐνδοτριαδικὴ πραγματικότητα. Γιὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι σὲ κάθε περίπτωση βέβαιο τὸ ἀκατάληπτο καὶ τὸ ἄφραστο τῆς οὐσίας τῆς ἀΐδιας Τοιάδας. «Ἡ κατανόησή της εἶναι γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ἀντίληψη ἀδύνατη καὶ ἡ ἔκφρασή της ἀκόμη πιὸ ἀδύνατη. Καὶ ἀπ’ αὐτὴ τῇ σκοπιὰ πρέπει νὰ κατανοηθεῖ τὸ «δι’ Υἱοῦ» στὴν περίπτωση αὐτή»⁶⁹.

Στὸν ἄγιο Ἰωάννη τὸ Δαμασκηνὸ ἀπαντῶνται τόσο ἡ ἔκφραση «δι’ Υἱοῦ» ὅσο καὶ ἡ ἔκφραση «ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον καὶ ἐν τῷ Υἱῷ ἀναπαυόμενον». Ἀπὸ τὴ σύγκριση τῶν δύο αὐτῶν ἐκφράσεων γίνεται σαφὲς ὅτι τὸ «διά» δὲν πρέπει νὰ κατανοηθεῖ μὲ τὴν ἔννοια μιᾶς ἀκόμη «ἀρχῆς» ἐκπόρευσης γιὰ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα: Τὸ διὰ ἐδῶ σημαίνει: «τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται διὰ μέσου τοῦ Υἱοῦ, σὰν νὰ εἶναι ἐντὸς αὐτοῦ. Ἡ ἐκπόρευση δὲ γίνεται μετὰ ἀπὸ κάτι, ἀλλὰ ταυτόχρονα, “οὐ μαζὶ μὲ κάτι, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ κάτι”». Ο ἄγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας λέει π.χ., ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ρέει ἀπὸ τὸν Πατέρα μέσα στὸν Υἱό. Αὐτὴ ἡ ἐρμηνεία τοῦ «διά» ἔρχεται ἐγγύτερα στὴν ἔκφραση τῆς «ἀνάπταυσης ἐν τῷ Υἱῷ». Αὐτὴ καθιστᾶ δυνατὴ τὴν ἔκφραση «δι’ Υἱοῦ», χωρὶς νὰ πρέπει νὰ κατανοήσουμε μία δεύτερη ἀρχή»⁷⁰.

Αὐτὰ δείχνουν ὅτι μία ἔκφραση κατάταξη τοῦ «διά» στὴν ἀΐδια ἡ οἰκονομικὴ περιοχὴ εἶναι ἀκόρως προβληματική, ποὺ προκύπτει κυρίως ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι στὴν ἀλεξανδρινὴ θεολογία αὐτὸ δὲν ἀναφέρεται μόνο στη χάρη καὶ στὴν ἀλήθεια (δηλ. στὴν ἐνέργεια) ἀλλὰ καὶ στὴν οὐσία. «Ἀπὸ ὅρθοδοξῆς πλευρᾶς δὲν ἔχει ἀκόμη ἀποσαφηνισθεῖ ὑπὸ ποίᾳ ἔννοια τὸ «δι’ Υἱοῦ» (per filium) διακρίνεται ἀπὸ τὸ Filioque καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ταυτισθεῖ μ’ αὐτό»⁷¹. Στὴ «διασάφηση» (§8) ἐξάλλου προκαλεῖ τὴν ἐντύπωση ὅτι τὸ «δι’ Υἱοῦ» πλησιάζει πάρα πολὺ τὸ Filioque.

‘Ως ἐκ τούτου ἡ ἔκφραση «δι’ Υἱοῦ» θέτει ἔνα διπλὸ πρόβλημα πρὸς ἐπίλυση: 1) νὰ ἐξηγηθεῖ ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ μία δεύτερη «αἵτια» ἡ «ἀρχή» καὶ 2) νὰ ἔκφρασθεὶ ταυτόχρονα τὸ ὅτι καὶ τὸ γιατί τὸ Ἅγιο

69. Νικολάου, [StWi98] 178.

70. Εἶναι ἡ ἐρμηνεία τοῦ Μητροῦ Μολδαβίας-Μπουκοβίνας Daniel Ciobotea (Ιάσιο), δ ὅποιος θεωρεῖ τὴν μετάφραση στὴν ἀγγλικὴ τοῦ «διά» μὲ τὸ «εῦ» ὡς ἐναλλακτικὴ λύση στὸ through the Son τοῦ Κυρίλλου ἀνεπιτυχῆ, [StWi98] 179.

71. Ciobotea, [StWi98] 179.

Πνεῦμα εἶναι Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ. Ἡ Καινὴ Διαθήκη μιλᾶ γιὰ τὸ «Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ» καὶ γιὰ τὴ σωτηριώδη ἀποστολὴ τοῦ Πνεύματος ἀπὸ τὸν Υἱό, ποτὲ ὅμως γιὰ τὸν «Υἱὸ τοῦ Πνεύματος», ἔτσι ὥστε νὰ μὴ μπορεῖ νὰ βγεῖ τὸ συμπέρασμα γιὰ ἓνα Spirituque: «‘Ο προβληματισμὸς τοῦ μέλλοντος θὰ εἶναι μὲ ποιό τρόπο θὰ μπορεῖ νὰ συνδυασθεῖ 1) ἡ σύσταση τῆς Τριάδας μὲ 2) τὴν ἐνδοτριαδικὴ περιχωρητικὴ ζωὴ της»⁷².

Τὸ δύσκολο πρόβλημα τῆς ἑρμηνείας τέτοιων ἐκφράσεων, ὅπως π.χ. «δι’ Υἱοῦ», ἀντανακλᾶται καὶ στὴν ἀποδοχή τους ἀπὸ τὰ λειτουργικὰ κείμενα. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἐπισημανθεῖ μὲ ἓνα παράδειγμα ἀπὸ τὴ λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας: Ἡ λειτουργία τῆς ἐπιφοίτησης τοῦ Ἀγίου Πνεύματος τοῦ Σαββάτου τῆς Πεντηκοστῆς, ἐνῶ παρέλαβε ἀπὸ τὸν ἄγιο Ἰωάννη Δαμασκηνὸ τὴν ἐκφραστὴν «ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον καὶ ἐν τῷ Υἱῷ ἀναπανόμενον», ἀπέφυγε τὴν ἐκφραστὴν «δι’ Υἱοῦ». «Τὰ λειτουργικὰ κείμενα εἶναι μία ἐνδειξη γιὰ τὸ τί ἔχει κάνει ἀποδεκτὸ ἢ Ἐκκλησία: ‘Ολες οἱ σκέψεις καὶ ὅλα τὰ κείμενα τῶν πατέρων δὲν ἔχουν περάσει στὴ λειτουργία»⁷³.

«Ἐν τῷ Υἱῷ ἀναπανόμενον»

Ἡ ἐκφραστὴ «ἐν τῷ Υἱῷ ἀναπανόμενον» τοῦ ἀγίου Ἰωάννη Δαμασκηνοῦ θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ἐπίσης ὡς μία ἐναλλακτικὴ λύση στὸ πρόβλημα⁷⁴. Ἡ σημασία τῆς ἀναγνωρίζεται καὶ ἐκφράζεται ἀπὸ τὴ “δια-

72. Ciobotea, [StWi98] 180, ὁ ὀποῖος θεωρεῖ ὅτι στὸ ἐπίπεδο τῆς ἐνδοτριαδικῆς ζωῆς μπορεῖ νὰ γίνει λόγος γιὰ ἀμοιβαία αὐτοπαράδοση, ὅχι ὅμως στὸ ἐπίπεδο τῆς σύστασης τῆς Τριάδας, [StWi98] 180.

73. Ciobotea, στὸ 7διο.

74. Κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ ρωμαιοκαθολικοῦ Καθ. Wacław Hryniewicz (Lublin), «τὸ Filioque μπορεῖ ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ νὰ ἐκφράσει κάτι ἀληθινὸ καὶ σημαντικό, ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως δείχνει κάποια ἀνισορροπία. Δὲ λέει τίποτε γιὰ τὴν ἀμοιβαία σχέση μεταξὺ τοῦ Υἱοῦ καὶ Πνεύματος. Ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ τὸ Filioque ἀποτελεῖ καὶ γιὰ τὴν ἴδια τὴ Δύση ἔνα πρόβλημα, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ λυθεῖ μόνο μὲ τὴν ὑπεράσπιση παλαιότερων θέσεων. Ἡ ἔννοια τῆς “ἀνάπταυσης τοῦ Πνεύματος” ἐν Χριστῷ ἐν χρόνῳ καὶ αἰωνίως καθιστᾶ δυνατὴ μία πραγματικὰ οἰκουμενικὴ πρόσβαση στὸ ζήτημα τῆς σχέσης μεταξὺ Υἱοῦ καὶ Πνεύματος. Ἡ σκέψη ὅτι τὸ Ἀγιο Πνεῦμα, τόσο ἀϊδίως ὅσο καὶ ἐν χρόνῳ, ἀναπαύεται ἐν τῷ Υἱῷ ἥταν ἴδιαίτερα ἐγγύτερα στὴ συριακή-ἀντιοχειανὴ παράδοση. ”Ισως αὐτὸ νὰ εἶναι ἡ καλύτερη δυνατότητα γιὰ μία νέα πρόσβαση στὴν κατανόηση τῆς σχέσης μεταξὺ Υἱοῦ καὶ Πνεύματος», [StWi98] 65-66.

σάφηση”, στὴν ὁποίᾳ ἀπαντᾶ τρεῖς φορές: 1) στὸ ἥδη μνημονευθὲν χωρίο τῆς Δήλωσης τοῦ Μονάχου (§1), 2) στὴ φράση τοῦ Ἰωάννη Δαμασκηνοῦ «τοῦ Πατρὸς προερχομένη καὶ ἐν τῷ Λόγῳ ἀναπανομένην» καὶ 3) στὴ συνάφεια τοῦ προβληματισμοῦ γιὰ τὴ θεία ἀγάπη, ποὺ ἔχει τὴν ἀρχή της στὸν Πατέρα καὶ ἀναπαύεται «στὸν Υἱὸν τῆς ἀγάπης του». Ἡ ἴδια σκέψη ἀναφέρεται δύο ἀκόμη φορές στὶς παρατηρήσεις τῆς §23, χωρὶς ὅμιλος νὰ καταγράφονται οἱ ἀντίστοιχες συνέπειες. Ἡ ἔκφραση αὐτῇ, ἃν καὶ ἀναφέρεται στὴν ἀīδια Τριάδα, μπορεῖ νὰ συσχετισθεῖ μόνο μὲ τὴν ὄντολογικὴ σχέση τοῦ Πνεύματος⁷⁵ μὲ τὸν Υἱό, ὅπως τὸ ἕδιο θὰ ἀπαιτοῦσαν καὶ οἱ ἔκφράσεις «ἐξπόρευσις» καὶ «filioque». Ἡ σχέση ὅμιλος αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι αἰτιώδης, ἀλλὰ μόνο περιχωρητική. Γιατί;

”Ηδη ἔχει ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ ἔκφραση «δι’ Υἱοῦ» δὲν εἰσάγει ἔναν αἰτιώδη ρόλο τοῦ Υἱοῦ στὴν ἐκπόρευση τοῦ Ἅγιου Πνεύματος ἀπὸ τὸν Πατέρα, ἀλλὰ παραπέμπει στὸ γεγονὸς τῆς ἐνοίκησης τοῦ Πνεύματος στὸν Υἱό, ἐφόσον τὸ Πνεῦμα λαμβάνει τὴν ἀρχή του ἀπὸ τὸν Πατέρα ἐν τῷ Υἱῷ καὶ διὰ τὸν Υἱόν. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ δηλώνεται ὁ σκοπός (τέλος) τῆς ἐνοίκησης ἢ τῆς ἀνάπαυσης, ἡ ὁποίᾳ δὲν πρέπει νὰ κατανοηθεῖ ὡς ἀδράνεια (Inaktivität), ἀλλὰ ὡς πληρότητα σκοποῦ καὶ κοινωνίας προσώπων. Ἡ πληρότητα αὐτὴ τῆς ἐνδοτριαδικῆς ζωῆς δὲν ἀφορᾶ τὸ συστατικὸ ἐπίπεδο τῶν προσώπων τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ μόνο τὸ περιχωρητικὸ τῶν μεταξὺ τῶν ἀīδιων σχέσεων, στὸ ὅποιο καὶ φανερώνεται. Μόνο ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτὴ συγκρίνει ὁ ἄγιος Ἰωάννης Δαμασκηνὸς τὴν ἔκφραση «ἐκ τοῦ Πατρὸς μὲν δι’ Υἱοῦ ἐκπορευομένη»⁷⁶ μὲ τὴν ἔκφραση «τοῦ Πατρὸς προερχομένη καὶ ἐν τῷ Λόγῳ ἀναπανομένην»⁷⁷, οἱ ὅποιες ἀναφέρονται στὴν ἀρχὴ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Συγκεκριμένα λέγει: «...δύναμιν ούσιώδη (τοῦ Πνεύματος) αὐτὴν ἔαυτῆς ἐν ἴδιαζούσῃ ὑποστάσει θεωρουμένην, ἐκ τοῦ Πατρὸς προερχομένην, καὶ ἐν τῷ Λόγῳ ἀναπανομένην καὶ διὰ τοῦ Λόγου αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ ἐκπορευόμενον»⁷⁸. Παρόμοια ἔκφράζει καὶ ὁ ἄγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς τὴν ἀīδια σχέση ἀνάμεσα στὸν Υἱὸν καὶ τὸ Ἅγιο

75. Ζηζιούλας, [StWi98] 148.

76. Ἐκδοσις Ὁρθοδόξου Πίστεως, PG 94, 849A.

77. Στὸ ἕδιο, PG 94, 805B.

78. Στὸ ἕδιο, PG 94, 805BZ. Διάλογος κατὰ Μανιχαίων, PG 94, 1512B.

Πνεῦμα: «Ἐκεῖνο δὲ τὸ Πνεῦμα τοῦ ἀνωτάτου Λόγου, οὗτον τις ἔρως ἐστὶν ἀπόρρητος τοῦ Γεννήτορος πρὸς αὐτὸν τὸν ἀπορρήτως γεννηθέντα Λόγον ὡς καὶ αὐτὸς ὁ τοῦ Πατρὸς ἐπέραστος λόγος καὶ Υἱὸς χρῆται πρὸς τὸν Γεννήτορα, ἀλλ' ὡς ἐκ τοῦ Πατρὸς ἔχων αὐτὸν συμπροελθόντα, καὶ συμφυῶς ἐν αὐτῷ ἀναπαυόμενον»⁷⁹.

Ἡ ἐκφραση λοιπόν «ἐν τῷ Υἱῷ ἀναπαυόμενον» δὲν εἶχε ποτὲ τὸ ὑπόβαθρο νὰ ὑπηρετήσει τὴν Ἰδια πρόθεση ὅπως τὸ Filioque. Εἶναι ἀπλὰ μία ἀπόπειρα περιγραφῆς τῆς ὄντολογικῆς σχέσης Υἱοῦ καὶ Πνεύματος στὸ περιχωρικὸ ἐπίπεδο τῆς ἐνδοτριαδικῆς ζωῆς καὶ φανέρωσης. Ἀντίθετα, τὸ ἀποφασιστικὸ σημεῖο σχετικὰ μὲ τὸ Filioque εἶναι ὅτι δὲν ἀνήκει στὴν ἐνδοτριαδικὴ ζωὴ καὶ φανέρωση, ἀλλὰ στὴν ὑπαρξη (τρόπο τοῦ γίγνεσθαι) τοῦ Πνεύματος. “Οπως παραθέτει ὁ ἄγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός⁸⁰, ὑπάρχει διαφορὰ μεταξὺ τῶν ἐννοιῶν 1) «ἐκπόρευσις», ποὺ εἶναι ταυτόσημη μὲ τό «ἔχειν τὴν ὑπαρξιν», 2) «φανέρωσις», ἢ ὅποια εἶναι ἀΐδια καὶ ἐνδοτριαδικὴ καὶ συμβαίνει «δι’ Υἱοῦ» καὶ 3) «μετάδοσις τῇ κτίσει», ἢ ὅποια συμβαίνει πάλι «δι’ Υἱοῦ».

Διακρίσεις

Οἱ διακρίσεις αὐτὲς ἀναφέρονται στοὺς διαφόρους ὅρους ποὺ χρησιμοποιήθηκαν στὴ δυτικὴ καὶ ἀνατολικὴ παράδοση, γιὰ νὰ ἐκφράσουν τὴν ἀΐδια διαδικασία τῆς ἐκπόρευσης τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐν χρόνῳ ἔξιδό του στὸν κόσμο. Τὸ ἐνδιαφέρον ἐδῶ ἐστιάζεται στὸ νοηματικὸ περιεχόμενο τῶν ὅρων αὐτῶν στὶς δύο παραδόσεις καὶ στὴν ἐπίδραση ποὺ εἶχαν σ’ αὐτὸ οἱ γλωσσικὲς διαφοροποιήσεις τῶν παραδόσεων.

«Ἐκπόρευσις» καὶ «processio»

“Ενα σπουδαῖο σημεῖο τῆς “διασάφησης” εἶναι αὐτό (§13), στὸ ὅποῖο γίνεται μὲ ἔμφαση διάκριση μεταξὺ τῆς καππαδοκικῆς «ἐκπόρευσης» καὶ τῆς λατινικῆς «processio», ἀλλὰ καὶ ἀναγνωρίζεται ἡ “ἀθέλητα”

79. Κεφάλαια φυσικὰ καὶ θεολογικά, PG 150, 1144D-1145A.

80. Ὁμιλία εἰς τὸ Ἀγιον Σάββατον, PG 96, 605A.

λανθασμένη ἰσοτιμία ποὺ προέκυψε γιὰ τὴν ἀΐδια ἀρχὴ τοῦ Πνεύματος μεταξὺ τῆς ἀνατολικῆς θεολογίας τῆς «ἐκπόρευσης» καὶ τῆς λατινικῆς τῆς «processio». Ποιά εἶναι ὅμως ἡ γλωσσικὴ καταγωγὴ καὶ ποιό τὸ θεολογικὸ περιεχόμενο τῶν δυὸς αὐτῶν, ποὺ τοὺς καθιστᾶ διαφορετικούς;

«Ἐκπόρευσις»

Ἡ «ἐκπόρευση», σύμφωνα μὲ τὸ κείμενο, δὲ σημαίνει τίποτε ἄλλο παρὰ μόνο τὴν αἰτιώδη σχέση τοῦ Ἅγίου Πνεύματος πρὸς τὸ μοναδικὸ Πατέρα, ὁ ὅποῖς εἶναι ἡ ἀναρχος ἀρχὴ τῆς Τριάδας. Ἡ σχέση αὐτὴ κατὰ τὴν καππαδοκικὴ θεώρηση δὲν ὁρίζει μόνο τὸ ὑποστατικὸ ἴδιωμα τοῦ Ἅγίου Πνεύματος, μὲ τὸ ὅποιο διακρίνεται ἡ ὑπόστασή του ἀπὸ τὴν κοινὴ οὐσία τῆς θεότητας, ἀλλὰ δηλώνει καὶ τὸν ἴδιαιτερο τρόπο ὑπάρξεως τῆς ἀΐδιας ὑπόστασής του: «Πράγματι, ὁ ἄγιος Γεηγόριος ὁ Ναζιανζηνὸς ἔταν αὐτός, ποὺ καθιέρωσε ὁριστικὰ τὸν ὅρο “ἐκπόρευσις” σὲ ἴδιωνυμη ἔννοια γιὰ τὴν ἴδιαιτερότητα τῆς ὑπαρξῆς τοῦ Ἅγίου Πνεύματος. Πρὸν ὅμως ἀπ’ αὐτὸν ἔγινε ἔνα σπουδαῖο βῆμα ἀπὸ τὸ Μ. Βασίλειο: ‘Ο Βασίλειος, ὅπως βέβαια καὶ οἱ ἄλλοι Καππαδόκες, χρησιμοποιεῖ τὸν ὅρο “ἐκπορεύεσθαι” ὅχι μόνο γιὰ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν Υἱὸν μὲ τὴ σημασία τοῦ “προέρχεσθαι”, χωρὶς κατὰ συνέπεια νὰ τὸν θεωρεῖ τεχνικὸ ὅρο ποὺ δηλώνει τὸ ὑποστατικὸ ἴδιωμα τοῦ Πνεύματος. Ἐρμηνεύοντας ὅμως τριαδολογικὰ τὸ ψαλμικὸ χωρίο “τῷ λόγῳ τοῦ Κυρίου (ἔνν. τοῦ Πατρός) οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν, καὶ τῷ πνεύματι (ἔνν. τὸ Ἅγιο Πνεῦμα) τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτῶν” (Ψλ. 32,6), λέγει ἐμφατικὰ ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸν Πατέρα ὅχι γεννητῶς (δηλ. ὅχι μὲ τὸν τρόπο ὑπαρξῆς τοῦ Υἱοῦ), ἀλλ’ ὡς πνοὴ τοῦ στόματος αὐτοῦ: “ὅς οὖν ὁ δημιουργὸς Λόγος ἐστερεώσε τὸν οὐρανόν, οὕτω τὸ Πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ Θεοῦ, ὁ παρὰ τοῦ Πατρός ἐκπορεύεται (τουτέστιν, ὁ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἵνα μὴ τῶν ἔξωθεν κτισμάτων αὐτὸν κρίνησ, ἀλλ’ ὡς ἐκ Θεοῦ ἔχον τὴν ὑπόστασιν δοξάζης), ἀπάσας τὰ ἐν αὐτῷ δυνάμεις συνεπέφερε”⁸¹. ”Ετοι, ἐρμηνεύοντας τὸν τρόπο τοῦ “ἐκπορεύεσθαι” τοῦ Ἰω. 16,25 ὡς “πνεῦμα στόματος αὐτοῦ”, ὁ ἄγιος

81. Ὁμιλία εἰς τὸν Ψαλμὸν 32, PG 29, 333B.

Βασίλειος δημιουργησε δύλες τίς προϋποθέσεις γιὰ νὰ γίνει τό “έκπορεύεσθαι” (έκπορευτό) ἀπὸ τοὺς ἄλλους Καππαδόκες, καὶ εἰδικότερα ἀπὸ τὸν ἄγιο Γρηγόριο Ναξιανζηνό, terminus technicus ποὺ δηλώνει τὸ ὑποστατικὸ ἰδίωμα, δηλ. τὸν ἴδιαίτερο τρόπο ὑπάρχειας τοῦ Ἅγιου Πνεύματος»⁸².

«Processio»

Ἡ λατινικὴ «processio» εἶναι μία γενικὴ ἔννοια, ἡ δποία δὲ χαρακτηρίζει μόνο τὴν ἀΐδια ἐκπόρευση καὶ τὴν οἰκονομικὴ ἀποστολὴ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, ἀλλὰ σύμφωνα μὲ τὴν παπικὴ “διασάφηση” (§13) καὶ τὴ μετάδοση τῆς ὁμοούσιας θεότητας τοῦ Πατρὸς στὸν Υἱό, καὶ διὰ καὶ μετὰ τοῦ Υἱοῦ στὸ Ἀγιο Πνεύμα. Προέρχεται ὡς οὐσιαστικὸ ἀπὸ τὸ ωῆμα «procedere» (=προέρχεσθαι)⁸³, μὲ τὸ δποῖο ἀποδόθηκε στὶς ἀρχαῖες λατινικὲς μεταφράσεις τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἀλλὰ καὶ τῆς Vulgata τοῦ Ιερωνύμου, τόσο τὸ ωῆμα «έκπορεύεσθαι» (Ιω. 15,26) ὅσσο καὶ τὸ ωῆμα «έξέρχεσθαι» (Ιω. 8,42). Ἐτοι προέκυψε μία σημασιολογικὴ ταύτιση ἀνάμεσα στὸ «έκπορεύεσθαι», ποὺ χαρακτηρίζει κατὰ τοὺς ἀνατολικοὺς Πατέρες τοῦ 4ου αἰώνα τὴν ἀΐδια προέλευση τοῦ Πνεύματος, καὶ τὸ «έξέρχεσθαι», ποὺ μετὰ τὴν ἔξαπλωση τοῦ Ἄρειανισμοῦ στὴ Δύση ἐκφράζει κατὰ τοὺς Λατίνους Πατέρες ὅχι μόνο τὴν οἰκονομικὴ ἀποστολὴ τοῦ Υἱοῦ στὸν κόσμο, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀΐδια προέλευσή του ἀπὸ τὸν Πατέρα. Συνεπῶς, ἡ χρήση τοῦ ωήματος «procedere» στὴ λατινικὴ θεολογικὴ παράδοση δὲ δηλώνει ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο τὴν ἀΐδια προέλευση τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ τοῦ Υἱοῦ, καθὼς καὶ τὴν οἰκονομικὴ τους ἀποστολὴ στὸν κόσμο. Ἐπομένως ὁρθὰ ἐπισημαίνει τὸ κείμενο ὅτι οἱ Λατῖνοι ὁμολογῶντας «ex Patre procedentem» δὲν μποροῦσαν παρὰ νὰ ὑποθέτουν ἔνα σιωπηρὰ ὑπονοούμενο Filioque, τὸ δποῖο ἀργότερα θὰ γινόταν καὶ ἐπίσημα μέρος τοῦ λειτουργικοῦ τους Συμβόλου.

82. Μαρτζέλος (Θεοσαλονίκη), [StWi98] 185. Γιὰ περισσότερα βλ. Μαρτζέλος, [ΜαΓε02] 44-45. Ἀναλυτικότερα γιὰ τίς ἔννοιες «πατρότης», «γέννησις» καὶ «έκπορευσις» βλ. [ΓαΧρ06], 44-46 (Ἡ θεολογικὴ ἐρμηνεία τῆς «έκπορευσης» καὶ ἡ προβληματικὴ τῆς «processio»).

83. Βλ. «Esprit-Saint» στὸ Dictionnaire de Théologie Catholique V1, J.-M. Carriques, 353-355.

Οἱ ὁρθόδοξες τοποθετήσεις στὴν παπική “διασάφηση” ὑπέδειξαν τὸν προσωπικὸ χαρακτῆρα τῆς αἰτιώδους σχέσης ποὺ ἐνέχει ἡ «ἐκπόρευση», ὡς σχέση διάκρισης προσώπων, τονίζοντας ἴδιαίτερα τὸ στοιχεῖο τῆς ἐλευθερίας ποὺ εἰσάγεται μὲ τὴν ἔννοια τῆς προσωπικῆς σχέσης ἀπὸ τοὺς προκαθορισμούς (αἰτιότητα) τῆς οὐσίας. Ἀκόμη ἔγινε εἰδικὴ ἀναφορά, στὸ ἐὰν ἡ μετάφραση τῆς ἔννοιας «ἐκπόρευση» σὲ ἄλλες γλῶσσες μπορεῖ νὰ ἀποδώσει πραγματικὰ τὸ στοιχεῖο τῆς ἐλευθερίας, ποὺ ἀποδίδεται στὴν Ἑλληνικὴ μὲ τὸν ὅρο αὐτό.

Ἡ ἐπίδραση τῶν γλωσσικῶν χρωματισμῶν στὸ θεολογικό-δογματικὸ περιεχόμενο τῆς ἔννοιας «ἐκπόρευση», τὴν ὅποια χρησιμοποίησαν οἱ ἀνατολικοὶ Πατέρες τοῦ 4ου αἰώνα γιὰ νὰ ἐκφράσουν τὴν ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴν ὑποστατικὴ ὑπαρξη τοῦ Ἅγιου Πνεύματος καὶ τὴ σχέση του μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱό, «ὅφείλεται κυρίως, ὅπως διαπιστώνει καὶ ἡ “διασάφηση” (§10), στὴν ἀδυναμίᾳ τῆς ἀνθρώπινης γλώσσας νὰ ἐκφράσει τὸ μυστήριο τῆς Ἅγιας Τριάδας. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀναγκάζει τὸν ἔρμηνευτὴ νὰ ἀποδεχθεῖ ἄνευ ὅρων τὰ σαφῆ καὶ ἀποφασιστικὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸ Ἰω. 15,26, ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα δὲν προέρχεται (entstammt) ὡς φυσικὸς ἀπόγονος, ἀλλὰ ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸν Πατέρα. “Οτι δηλ. μεταξὺ Πατρὸς καὶ Πνεύματος δὲν ὑφίσταται μία σχέση “προϊένεσις”, δηλ. φυσικῆς παραγωγῆς, ἀλλά “ἐκπόρευσις”»⁸⁴.

Σημασιολογία

Τὸ πῶς ὑπεισέρχεται γλωσσικὰ τὸ στοιχεῖο τῆς ἐλευθερίας στὴν ἔννοια «ἐκπόρευσις» διὰ τοῦ ρήματος «ἐκπορεύεσθαι» μπορεῖ νὰ ἔξηγηθεῖ μὲ τὸν ἀκόλουθο τρόπο: «... Πόρος σημαίνει: “Ἐνας δρόμος μέσα ἀπὸ κάτι, ἔνα πέρασμα, ἔνα τέναγος, μία δίοδος, μία γέφυρα. Τὸ ρῆμα πορεύω, παραγόμενο ἀπὸ τὸ πόρος, σημαίνει: Θέτω σὲ κίνηση, συνοδεύω, ὁδηγῶ κάποιον μέσα ἀπὸ κάτι, ἀνοίγω τὸν δρόμο σὲ κάποιον. Ἡ κύρια ἰδέα ἐδῶ εἶναι: τὸ θέτω σὲ κίνηση. ”Αν προστεθεῖ ἡ πρόθεση ἐκ, τότε προκύπτει ἡ σημασία τοῦ ἀποστέλλω, τοῦ ἀφήνω κάποιον νὰ ἔξελθει. ‘Ο αὐτοπαθῆς τύπος ἐκπορεύομαι σημαίνει: Ξεκινῶ βγαίνοντας στὸ δρόμο, πρέπει νὰ ἔξελθω, φανερώνομαι.

84. Ἡ θέση αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ τὸν βούλγαρο ὁρθόδοξο Καθ. Totju Koev (Σόφια), [StWi98] 169.

Σὲ ἀντίθεση πρὸς τὸ παθητικό “προϊέναι” (entstammen), ἡ ἔννοια τῆς “ἐκπόρευσης” ἐκφράζει τὴν ἰδέα τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐνεργητικῆς δράσης (energische Handlung). “Τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται” σημαίνει κατὰ λέξη: “τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ποὺ ἐξέρχεται καθ’ ἑαυτὸ (τὸ ἴδιο, ἐλεύθερο) ἀπὸ τὸν Πατέρα”, καὶ ὅχι “αὐτὸ ποὺ ἐξέρχεται κατὰ φυσική συνέπεια ἀπὸ τὸν Πατέρα” (λατινικά: procedit). Στὴν πραγματικότητα εἶναι ἀδύνατη μία ἐντελῶς ἀκριβῆς καὶ σωστῆ μετάφραση τοῦ “ἐκπορεύεται” στὴ λατινικὴ ἥ σὲ μία σλαβικὴ ἥ σὲ κάποια ἄλλη γλῶσσα. Στὶς μεταφράσεις αὐτὲς λείπει ἡ ἰδέα τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐνεργητικῆς δράσης. Αὐτὴ ἡ ἰδέα ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὸ παθητικό “ἐξέρχομαι” (ausgehen), κάτι ποὺ στὸ ἐλληνικὸ πρωτότυπο δὲν ὑπάρχει. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ οἱ ἐρευνητὲς τοῦ προβλήματος τοῦ Filioque καταλήγουν στὸ συμπέρασμα, ὅτι τὸ “ἐκπορεύεσθαι” δὲν ταυτίζεται μὲ τὶς μεταφράσεις του στὶς ἄλλες γλῶσσες.

‘Απ’ αὐτὸ προκύπτει καὶ ἡ πολυπλοκότητα τοῦ προβλήματος: Τό “προέρχεται καθ’ ἑαυτό” ἥ τό “ἀποστέλλεται ἀφ’ ἑαυτοῦ” ἥχονταν στὴν περίπτωση τοῦ Ἀγίου Πνεύματος πολὺ χοντρά, ἐνῶ ἡ ἔννοια “ἐξέρχεται” (ausgeht) ἀλλάζει τὸ νόημα. ‘Ως ἐκ τούτου θὰ ἐπρεπε νὰ χρησιμοποιηθεῖ μία περιγραφικὴ μέθοδος, ἡ ὅποια ὅμως στὴν περίπτωση μίας σύντομης δογματικῆς διατύπωσης δὲν εἶναι ἐφαρμόσιμη. Αὐτὸ ὅμως εἶναι ἔνα θέμα, ποὺ μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ ἐξετασθεῖ μὲ βάση τὶς πολύτιμες πατερικὲς μαρτυρίες, ἐπειδὴ αὐτὲς εἶναι ἡ φωνὴ τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ ὡς τέτοιες ἔχουν μία ἀδιάπτωτη ὀξύτης⁸⁵. Σύμφωνα μ’ αὐτά, οἱ ἐρευνητὲς ποὺ ἐρευνοῦν τὴν ἀλήθεια τῆς «ἐκπόρευσης» τοῦ Ἀγίου Πνεύματος πρέπει νὰ ἔχουν συναίσθηση τί ἐρευνοῦν: Ἐπειδὴ δὲν πρόκειται περὶ μᾶς “θεωρίας”, “θεολογικῆς γνώμης” ἥ “ἰδέας”, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἴδια τὴ ζωὴ τοῦ Θεοῦ.

«Ἐκπόρευσις» καὶ «προϊέναι»

Εἶναι ἴστορικὰ ἀληθὲς ὅτι στὴν ἐλληνικὴ παράδοση γινόταν πάντοτε μία ξεκάθαρη διάκριση ἀνάμεσα στὸ καππαδοκικό «ἐκπορεύεσθαι» καὶ στὸ ἀλεξανδρινό «προϊέναι»: Τό «ἐκπορεύεσθαι» ἀναφερόταν ἀποκλει-

85. Ἡ ἐνδιαφέρουσα αὐτὴ ἀνάλυση προέρχεται ἐπίσης ἀπὸ τὸν Koev, [StWi98] 169-170.

στικὰ στὴν ἀΐδια ἐκπόρευση τοῦ Ἅγίου Πνεύματος μόνο ἐκ τοῦ Πατρός. Τὸ «προιέναι» χρησιμοποιήθηκε κυρίως γιὰ τὸ χαρακτηρισμὸ τῆς οἰκονομικῆς ἔξαρτησης τοῦ Ἅγίου Πνεύματος ἀπὸ τὸν Υἱὸν καὶ ἐνίστε γιὰ τὴν περιγραφὴ τῆς μετάδοσης τῆς θείας οὐσίας σ' αὐτὸν (ἀλεξανδρινὴ παράδοση). Ἔτσι, ἐφόσον τὸ Πνεῦμα ἀνήκει στὴν κοινὴ δοντότητα (ἢ οὐσία), αὐτὴ τὴ λαμβάνει ἀφενὸς ἐκπορευόμενο μόνο ἀπὸ τὸν Πατέρα ὡς πρόσωπο ἢ ὑπόσταση. Τὴ λαμβάνει ὅμως καὶ ἀπὸ τὸν Υἱὸν ὡς «προϊὸν οὐσιωδῶς», ἐπειδὴ ἡ οὐσία εἶναι κοινὴ καὶ γιὰ τὰ τρία πρόσωπα (Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, Μάξιμος Ὁμολογητῆς, κ.ἄ.).

Τὸ ἀλεξανδρινό «προιέναι» δὲν μπορεῖ νὰ ταυτισθῇ μὲ τὴν «ἐκπόρευση», κάτι ποὺ ἰσχυρίζεται καὶ τὸ ρωμαϊκὸ κείμενο (§5). Ἡ ἐρμηνεία τοῦ χωρίου τοῦ ὁγίου Κυρίλλου «πρόεισι δὲ καὶ ἐκ Πατρός καὶ Υἱοῦ, πρόδηλον ὅτι τῆς θείας ἐστὶν οὐσίας, οὐσιωδῶς ἐν αὐτῇ καὶ ἐξ αὐτῆς προϊόν»⁸⁶ καθιστᾶ σαφὲς ὅτι τὸ «προιέναι» στοὺς Ἀλεξανδρινοὺς Πατέρες δὲν ἀφορᾶ τὸ ἐπίπεδο τῆς χάρος (ἐνέργειας), ἀλλὰ κατὰ προτίμηση τῆς οὐσίας. Στὸ σημεῖο αὐτὸν ὑπάρχει διαφορετικὸς τονισμὸς τόσο ἀπὸ τοὺς Ἀλεξανδρινοὺς ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς Καππαδόκες. Τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται ἐδῶ εἶναι τὸ πῶς θὰ μποροῦσε νὰ ἐξηγηθεῖ ὅτι τὸ «προιέναι», ποὺ ἀναφέρεται στὴν οὐσία, δὲν εἶναι τὸ ἴδιο ὅπως ἡ «ἐκπόρευσις». Ἡ διαφορετικὰ διατυπωμένο: Ποιά εἶναι ἡ διαφορὰ μεταξύ «προιέναι» καὶ «ἐκπορεύσεως» σὲ σχέση μὲ τὴν οὐσία; Αὐτὸν τὸ ἐρώτημα, γιὰ τὸ δόπιο ἔγινε λόγος καὶ στὴν προβληματικὴ τοῦ «δι’ Υἱοῦ», «δὲν ἔχει ἀπαντηθεῖ ἀπὸ ὁρθόδοξης πλευρᾶς»⁸⁷. Ἀκόμη, ἐπειδὴ ὁ ἄγιος Κύριλλος λέει ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὁρεῖ ἀπὸ τὸν Πατέρα μέσα στὸν Υἱό, αὐτὸν σημαίνει ὅτι τὸ «προιέναι» στηρίζεται στὸ γεγονός, ὅτι «ἐν δὲ τῷ Υἱῷ φυσικῶς τε καὶ οὐσιωδῶς διῆκον παρὰ τοῦ Πατρός τὸ Πνεῦμα»⁸⁸, ὅχι ὅμως στὸ ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα παίρνει τὴν ἀρχή του ἀπὸ τὸν Υἱό. «Αὐτὴ ἡ διάκριση εἶναι μὲν ξεκάθαρη, δὲν μπορεῖ ὅμως νὰ ἐξηγηθεῖ πλήρως»⁸⁹.

Ἡ ὁρθόδοξη θέση γιὰ τὴ σχέση τῶν δύο αὐτῶν ἐννοιῶν μὲ τὸ Filioque εἶναι ἡ ἔξῆς: Τὸ Filioque ἀφορᾶ στὸ «ἐκπόρευσις» καὶ ὅχι στὸ «προιέναι», γι’ αὐτὸν δὲν πρέπει τὸ «προιέναι» νὰ ἀναμειγνύεται μὲ τὸ

86. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Βίβλος Θησαυρῶν, PG 75, 585A.

87. Ciobotea, [StWi98] 180.

88. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Βίβλος Θησαυρῶν, PG 75, 577A.

89. Ciobotea, [StWi98] 180.

Filioque: «Αὐτὴ ἡ ἀνάμειξη προκύπτει, ἐπειδὴ στὸ ἐπίπεδο τῆς οὐσίας ὑπάρχει ἔνα εἶδος Filioque. Τὸ Filioque ὅμως ἀναφέρεται στὸ πῶς ἔχεται στὴν ὑπαρξη τὸ πρόσωπο τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Αὐτὸ δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν κοινὴ οὐσία, στὴν ὅποια μετέχουν τὰ τρία πρόσωπα. Τὸ Filioque ἔχει νὰ κάνει μὲ τὶς διαφορὲς μεταξὺ τῶν προσώπων, δηλ. μὲ τὸ πῶς ἔνα πρόσωπο διακρίνεται ἀπὸ τὰ ἄλλα. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα διακρίνεται ἡ ἔχεται στὴν ὑπαρξη ὡς ἵδια ταυτότητα διὰ τῆς “ἐκπόρευσης”, ὅχι διὰ τῆς οὐσίας»⁹⁰. Σὲ μερικοὺς δυτικοὺς θεολόγους ἐπικρατεῖ ἡ ἀντίληψη, ὅτι ἡ θεολογία δὲν θὰ πρέπει νὰ παραμένει ὁρολογικὰ ἄκαμπτη καὶ ἀπόλυτη σὲ ὄρισμένες ἔννοιες, ὅπως π.χ. «ἐκπόρευση», ἀλλὰ ὅτι θὰ ἥταν δυνατή, κάτω ἀπὸ ἀνάλογες προϋποθέσεις, τουλάχιστον σὲ ἐπίπεδο ὁρολογίας, μία δογματικὴ μετεξέλιξη γιὰ τὶς ἔννοιες αὐτές⁹¹. Παράδειγμα γι’ αὐτὸ εἶναι ἡ χρήση τῆς ἔννοιας «ἀγιασμός» ἀπὸ τὸ M. Βασίλειο, πρὶν καταστεῖ ἡ «ἐκπόρευση» ἀπὸ τὸν ἄγιο Γρηγόριο Ναζιανζηνὸ terminus technicus, μὲ τὴν παραγωγὴ τῆς ἀπὸ τὸ Ἰω. 15,26. Ὡς ἐκ τούτου ὑποστηρίζουν ὅτι, ἐὰν πρέπει νὰ διατηρηθεῖ ἀμετάβλητο τὸ ἀρχικὸ νόημα τῶν βιβλικῶν κειμένων, ἔνας τέτοιος ὁρολογικὸς καθορισμός (τῆς «ἐκπόρευσης») δὲν θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἀπόλυτος.

Στὸ θέμα τῆς ἔξελιξης τῶν δογματικῶν ὅρων τονίζεται ἀπὸ ὁρθόδοξης πλευρᾶς ὅτι ἡ θεολογία δὲν ἀσχολεῖται ποτὲ μὲ ὑποθετικὲς καταστάσεις, ἀλλ’ ἀντιδρᾶ πάντοτε σὲ προκλήσεις, διαβρωτικὲς γιὰ τὴν ἀλήθειά της. «Ἡ παραγωγὴ τοῦ τεχνικοῦ ὅρου “ἐκπόρευσης” ἀποτελεῖ μία τέτοια ἀντίδραση τῶν πατέρων στὴν ἀρνηση τῆς θεότητας τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Αὐτὴ δὲν παρέμεινε ἰδιωτικὴ γνώμη τῶν Πατέρων, ἀλλ’ ἔγινε ἀποδεκτὴ ἀπὸ σειρὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ κατέστη μέρος τοῦ

90. Ζηζιούλας, [StWi98] 181.

91. “Οπως π.χ. οἱ ϕωματικοθολικοὶ Καθ. Hans-Joachim Schulz (Würzburg) καὶ Adelbert Davids (Eichstätt). Ο Schulz φέρνει ὡς παράδειγμα μίας τέτοιας ἔξελικτικῆς τὴν ἔννοια Λόγος, γιὰ τὴν ὅποια διαπιστώνει: «Ἡ ἔννοια αὐτὴ παρέμεινε στὴ νικαϊκὴ θεολογία κάπως ἀποστάτευτη, μὲ τὴν ἔξισωσή της μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Ἐντούτοις ἡ ἔκφραση Λόγος μπορεῖ νὰ χαρακτηρίζει μόνο τὴν ἐκπόρευση τοῦ Υἱοῦ, καὶ ὅχι τὴ γέννηση, ἐὰν θέλει κανεὶς νὰ παραμείνει βιβλικὰ συνεπής ὑπάρχουν ἀρκετὰ τέτοια χωρία μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἐκπόρευσης. Γ’ αὐτὸ ἔνας τέτοιος καθορισμός δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ εἶναι ἀπόλυτος», [StWi98] 185. Ο Davids δέχεται γιὰ ὑποστήριξη τῆς ἔξελικτικῆς αὐτῆς τάσης, ὅτι στὴν ἐποχὴ τῶν Καππαδοκῶν οἱ ἄνθρωποι πίστευαν στὸ Ἅγιο Πνεῦμα μὲ ἔναν τρόπο τελείως διαφορετικὸ ἀπ’ ὅ,τι οἱ σημερινοί, [StWi98] 183.

Συμβόλου τῆς Πίστεως. Μία τέτοια ἔκφραση δὲν μπορεῖ νὰ ἀλλάξει κατὰ τὸ δοκοῦν»⁹².

«Processio» καὶ «προϊέναι»

Παρὰ τὶς κάποιες ὅμοιότητες, ἀναγνωρίζεται γενικὰ ὅτι ἡ λατινικὴ «processio» δὲν ταυτίζεται μὲ τὸ ἀλεξανδρινό «προϊέναι»⁹³. Ἐν καὶ ἔγραψε ὁ ἄγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας «τὸ Ἀγιον Πνεῦμα πρόσεισι δὲ ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ, πρόδηλον ὅτι τῆς θείας ἐστὶν φύσεως, οὐσιωδῶς ἐν αὐτῇ καὶ ἐξ αὐτῆς προϊόν»⁹⁴, τὸ ἀλεξανδρινό «προϊέναι» τοῦ Ἅγιου Πνεύματος ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ ταυτισθεῖ μὲ τὴν «ἐκπόρευση» τοῦ Ἅγιου Πνεύματος ἐκ τοῦ Πατρός, καὶ συνεπῶς δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφράσει μία σχέση ἀρχῆς γιὰ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Τό «προϊέναι» ἐκφράζει τὸ γεγονός, ὅτι τὸ Πνεῦμα ἐνοικεῖ ταυτόχρονα καὶ ἀπὸ κοινοῦ στὸν Πατέρα καὶ στὸν Υἱό, φανερώνοντας (manifestierend) τὴν ἀμοιβαία τους συνύπαρξην, ἐπειδή «τὸ Πνεῦμα φέρει φυσικὰ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐν τῷ Υἱῷ»⁹⁵. Ἀντίθετα, ἡ «processio», ὅπως ἥδη ἔχει ἀναφερθεῖ, δὲν περιγράφει μόνο τὴν οἰκονομικὴ σχέση τοῦ Πνεύματος μὲ τὰ ἄλλα πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδας, ἀλλὰ ὑπεισέρχεται καὶ στὴν αἵτιόδη σχέση μεταξὺ Πατρὸς καὶ Ἅγίου Πνεύματος.

Μὲ βάση τὴ διάκριση αὐτῆς θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ἐπιχειρηματολογήσει ὅτι στὸ ἐπίπεδο τῆς οὐσίας ὑπάρχει ἔνα εἶδος Filioque, ὅχι ὅμως σ' αὐτὸ τῆς ὑπόστασης. Ὁπως ἀναφέρεται στὸ κείμενο (§13), ἡ διάκριση ἀνάμεσα στὸ «ἐκπορεύεσθαι» καὶ «προϊέναι» δὲν συνέβη στὴ λατινικὴ θεολογία, ἡ ὁποία μὲ τὴν ἔννοια «procedere» περιέγραφε καὶ τὶς δύο πραγματικότητες. Ἀρκεῖ ὅμως αὐτὸ γιὰ τὴν ἐξήγηση τῆς ἐμμονῆς τῆς λατινικῆς παράδοσης στὸ Filioque; «Ο ἄγιος Μάξιμος Ὁμολογητὴς φαίνεται νὰ τὸ σκέφτεται. Γι' αὐτὸν τὸ Filioque δὲν ἦταν αἰρετικό, ἐπειδὴ ἡ πρόθεση τοῦ Filioque δὲν ἦταν νὰ περιγράψει τὸ «ἐκπορεύε-

92. Λαρεντζάκης, [StWi98] 184.

93. «Ομοια τοποθετεῖται καὶ ἡ «διασάφηση» (§5): «Καὶ στὸν ἄγιο Κύριλλο ὁ ὅρος «ἐκπόρευσις», τελείως διαφορετικὰ ἀπ' ὃν ὁ ὅρος «προϊέναι», δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ χαρακτηρίσει μόνο μία αἵτιόδη σχέση πρὸς τὴν ἀναρχὴ ἀρχῆ τῆς Τριάδας: τὸν Πατέρα».

94. Ἅγιον Κυριλλον Ἀλεξανδρείας, Βίβλος Θησαυρῶν, PG 75, 585A⁹⁸.

95. Κυριλλον Ἀλεξανδρείας, Βίβλος Θησαυρῶν, PG 75, 577A¹⁰⁰.

σθαι”, ἀλλὰ τό “προϊέναι” τοῦ Πνεύματος. Αὐτὸ παραμένει μία πολύτιμη ὑπόδειξη, ἀν καὶ ἡ ἴστορία στὴ συνέχεια φάνηκε ὅτι τὴν ἀγνόησε»⁹⁶.

Ἡ συμπεριληπτικὴ καὶ συμφιλιωτικὴ παρουσίαση τῆς λατινικῆς καὶ ἀλεξανδρινῆς διδασκαλίας σχετικὰ μὲ τὴν ἄιδια ἀρχὴ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος ἀπὸ τὸν ἄγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή⁹⁷, δείχνει καθαρὰ τὸ ποιά πρέπει νὰ εἶναι τὰ κριτήρια μίας ὁρθόδοξης-καθολικῆς διδασκαλίας γιὰ τὴν «ἐκπόρευση» τοῦ Ἀγίου Πνεύματος: «‘Ο Πατήρ εἶναι ἡ μόνη αἰτία τοῦ γεννητοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἐκπορευτοῦ Πνεύματος, ὅμως τὸ “προϊέναι” ἦν ἡ “processio” τοῦ Ἀγίου Πνεύματος ἀπὸ τὸν Υἱὸν δὲν εἶναι “ἐκπόρευση” (αἰτιώδης σχέση), ἀλλά “φανέρωση” (Manifestation) τοῦ Πνεύματος, ποὺ ἔξερχεται παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐν τῷ Υἱῷ καὶ διὰ τὸν Υἱόν, ὡς μιὰ ἐνδοπροσωπικὴ δωρεὰ καὶ ἔνας συνδετικὸς ἀρμὸς μεταξὺ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ»⁹⁸.

Ἄιδια καὶ οἰκονομικὴ Τριάδα

Συμπληρωματικὰ πρέπει στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ τονισθεῖ ὅτι ἡ “διασάφηση” πέραν τῶν ἀναφερθέντων ὁρολογικῶν διακρίσεων δὲν διακρίνει ἐπαρκῶς μεταξὺ ἄιδιας καὶ οἰκονομικῆς Τριάδας καὶ καθόλου μεταξὺ οὐσίας καὶ ἐνεργειῶν. Τὸ τελευταῖο μέρος τῆς “διασάφησης” (§24-§26), ποὺ περιγράφει τὸ Πνεῦμα ὡς δωρεὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Πατρὸς πρὸς τὸν Υἱὸν καὶ ἐπιχειρεῖ νὰ κινηθεῖ πέρα ἀπὸ τὴν *nexus amoris* ἰδέα τοῦ Αὐγουστίνου, δημιουργεῖ σοβαρὲς δυσκολίες. Ἀπὸ τὴ μία μεριὰ τὸ κείμενο συνοψίζει τὴν ἀμετάβλητη τάξη τῆς Τριάδας, σύμφωνα μὲ τὴν ὅποια τὸ Πνεῦμα μπορεῖ νὰ χρωκηρίζεται ὡς «τὸ πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ», ἀλλὰ ποτὲ ὁ Υἱὸς ὡς «Υἱὸς τοῦ Πνεύματος» (Γρηγόριος Νύσσης, Μάξιμος Ὁμολογητής, κ.ἄ.). Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως περιγράφει τὸ Πνεῦμα ὡς αἰώνια δωρεὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Πατρὸς πρὸς τὸν Υἱὸν μὲ βάση βιβλικὰ κείμενα, τὰ ὅποια εἶναι προσανατολισμένα χωρὶς ἔξαίρεση πρὸς τὴ θεία Οἰκονομία.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ φαίνεται νὰ ἀναβιώνουν πάλι οἱ συνήθεις δυσκολίες μεταξὺ τῆς ἀνατολικῆς καὶ δυτικῆς θεολογικῆς παράδοσης, δηλ. τὸ πρόβλημα τῆς μὴ διάκρισης τοῦ ἄιδιου ἀπὸ τὸ οἰκονομικὸ ἐπίπεδο στὴ θεία

96. Ζηζιούλας, [StWi98] 144.

97. Πρὸς Μαρῖνον, PG 91, 136A-B⁴².

98. Ciobotea, [StWi98] 155.

ὕπαρξη μὲ τὶς ἐκτεταμένες συνέπειές του. Ἀς σημειωθεῖ ὅτι τὸ Filioque στὸ ἐπίπεδο τῆς Οἰκονομίας δὲν ἀποτελεῖ καμμία δυσκολία γιὰ τοὺς Ὁρθοδόξους. Ἡ μεταφορά του ὄμως στὸ ἐπίπεδο τῆς ἀϊδιας Τριάδας προκαλεῖ μεγάλες δυσκολίες. Χαρακτηριστικὴ στὸ σημεῖο αὐτὸ εἶναι ἡ στάση τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ⁹⁹: Δὲν ἀπορρίπτει τὸν ὅρο «δι' Υἱοῦ», εἶναι δὲ ἔτοιμος νὰ δεχθεῖ καὶ τὴν «ἐκ τοῦ Υἱοῦ» ἐκπόρευση ἐρμηνευμένη ὁρθόδοξα (ἔνν. οἰκονομικά). Ἐτσι, ἐνῶ στὴν ὁμολογίᾳ τοῦ Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου δέχεται (ό Παλαμᾶς) μία «πηγαίαν» καὶ «θεογόνον θεότητα»¹⁰⁰, ἐκ τῆς ὁποίας ἐκπορεύεται τὸ Πνεῦμα, δέχεται ἀκόμη καὶ διττή (οἰκονομική) πρόοδο ἢ ἔκχυσή του, τὴν ὁποία ὑποχωρώντας μπορεῖ νὰ ὀνομάσει ἐκ πόρευση· δηλ. τὸ Πνεῦμα ἐκπόρευσό μενο ἀϊδίως ἐκ τοῦ Πατρός, ἀναπαύεται στὸν Υἱὸν καὶ προχέεται ἐκ τῶν δύο, «ἔξ ἀμφοῖν», στούς «ἀξίοντος». Τὴ γνώμη αὐτή, τῆς ὁποίας σπέρματα ἀνευρίσκονται σὲ χωρίο τοῦ Γρηγορίου Νύσσης¹⁰¹, ποὺ παρατίθεται ἀπὸ τὸ Γρηγόριο Παλαμᾶ, εἶχε ἥδη ἀναπτύξει τὸν 13^ο αἰώνα ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Γρηγόριος Κυπριώτης¹⁰².

Οἱ ὑποδείξεις τῆς «διασάφησης» σὲ γνωστὸ χωρίο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, ὅπου τὸ Ἀγιο Πνεῦμα περιγράφεται ὡς «ἔνα εἶδος ἀγάπης» («ἔρωτος»)¹⁰³ τοῦ Πατρός πρὸς τὸν Υἱὸν ἢ σὲ ἐκεῖνο τοῦ ἁγίου Ἰωάννη Δαμασκηνοῦ, ποὺ μιλᾶ γιὰ Πνεῦμα «ἀναπαυόμενον» στὸν Υἱό, δὲν θὰ πρέπει νὰ ἐπιστρατεύονται πρὸς ἐπίρρωση αὐγουστίνειων φιλιοκβι-

99. Συγκεκριμένα λέγει: «Ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος πρόοδος διττὴ διὰ τῆς θεοπνεύστου κηρύζεται γραφῆς· προχεῖται γὰρ ἐκ τοῦ Πατρός διὰ τοῦ Υἱοῦ, εἰ δὲ βούλει καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ, ἐπὶ πάντας τοὺς ἀξίοντος, οἷς καὶ ἐπαναπαύεται καὶ ἐνοικεῖ. Αὗτη οὖν ἡ κίνησίς τε καὶ πρόοδος, εἰ δὲ βούλει καὶ ἐκπόρευσις – οὐδὲ γὰρ περὶ τῶν ὀνομάτων ζυγομαχοῦντες ἀσχημονήσωμεν, ἐπεὶ καὶ Δαβὶδ λέγει “ὅ Θεός ἐν τῷ ἐκπορεύεσθεσαὶ σε ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ σου, ἐν τῷ διαβαίνει σε ἐν τῇ ἐρήμῳ γῇ ἐσείσθη” (Ψαλ. 67,8-9), ἐκπόρευσιν ἐνταῦθα λέγων τὴν τοῦ Πνεύματος ἔκχυσιν ἐπὶ πᾶσαν σάρκα τὴν εἰς Χριστὸν πιστεύσασαν...», Λόγοι ἀποδεικτικοὶ δύο, Α', 29, 25, Συγγράμματα Γρηγορίου Παλαμᾶ, ἔκδ. Β. Bobrińskoy, Π. Χοήστου, Τόμος Α, 54-55.

100. Περὶ θείων ὀνομάτων 2, 5 PG 3, 641DZ 2, 7 PG 3, 645B.

101. «Πνεῦμα μεμαθηκότες Θεοῦ τὸ συμπαρομαρτοῦν τῷ λόγῳ», Λόγος κατηχητικὸς μέγας, PG 45, 17B. Πρβλ. Ἰωάννη Δαμασκηνοῦ, «Ἐκδοσις Ὁρθοδόξου Πίστεως, PG 94, 805A-B.

102. Περὶ ἐκπόρευσεως τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, PG 142, 274A.

103. Κεφάλαια φυσικὰ καὶ θεολογικά, PG 150, 1144D-1145A⁷.

στικῶν θέσεων. Οἱ ἐκφράσεις τῶν δύο αὐτῶν χωρίων παρὸτε τὴν ἐνδοτριαδική τους ἀναφορὰ δὲν ὑπηρετοῦν τὴν ἴδια πρόθεση, ὅπως τὸ Filioque. ‘Ο Παλαμᾶς, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι ἀνατολικοὶ θεολόγοι, δὲν ἔξαγει ποτὲ τις ἀναφορὲς γιὰ τὴν ἀΐδια σχέση Υἱοῦ καὶ Πνεύματος ἀπὸ τὴν σχέση τῶν δυὸς αὐτῶν προσώπων στὴν Οἰκονομία, ὅπως φαίνεται νὰ κάνει ὁ ἄγιος Αὔγουστῖνος, ὅπως ἐπίσης κάνει καὶ ἡ παπική “διασάφηση”.

Τὸ Filioque δὲν μπορεῖ σὲ καμμία περίπτωση νὰ προβληθεῖ ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ στὴν ἀΐδια Τριάδα. Τὸ ἴδιο ἰσχύει ἀντίστροφα γιὰ ὁποιαδήποτε μορφὴ ἐνὸς Spirituque¹⁰⁵, κατὶ τὸ ὅποιο βέβαια δὲν εἶναι διανοητό, ἀλλὰ θὰ μποροῦσε νὰ ἔξαχθεῖ ἀπὸ τὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ Χριστοῦ ὡς πνεῦμα στὴν ἴστορία τῆς σωτηρίας. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ δύσκολα μποροῦν νὰ βροῦν ἀποδοχὴ στὴν ὁρθόδοξη πλευρὰ ἐκφράσεις ποὺ ὑποθάλπουν προβολὲς ὅπως αὐτὴ τῆς “διασάφησης” (§27): «Ο ρόλος αὐτὸς τοῦ Πνεύματος στὸ πλέον ἐνδόμυχο τῆς ἀνθρώπινης ὑπαρξῆς τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἐνανθρωπήσαντος, ἐκπηδᾶ ἀπὸ μία ἀΐδια τριαδικὴ σχέση, μὲ τὴν ὅποια τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μέσα ἀπὸ τὸ μυστήριο του ὡς δωρεὰ τῆς ἀγάπης, χαρακτηρίζει τὴ σχέση τοῦ Πατρός, ὡς πηγὴ τῆς ἀγάπης, πρὸς τὸν ἀγαπημένο του Υἱό».

104. Κατὰ τὸν ρωμαιοκαθολικὸ Καθ. Gerhard Podskalsky (Βιέννη) ἡ ὁρθόδοξη θεολογία θὰ ἔπρεπε τουλάχιστον νὰ ἐπανεξετάσει τὴν ἀρνητικὴ τοποθέτησή της ἀπέναντι στὸν ἄγιο Αὔγουστῖνο, ἐπειδὴ κατὰ τὴ γνώμη του ὑπάρχουν νέες ἐνδείξεις γιὰ χρήση ἔργων του ἀπὸ Πατέρες τῆς Ἀνατολῆς. Συγκεκριμένα, κατὰ τὴ γνώμη τοῦ ἀνωτέρω Καθηγητῆ, στὸ βιβλίο του λουθηρανοῦ ἐρευνητῆ Reinhard Flogaus, “Η θέωση στὸν Παλαμᾶ καὶ στὸ Λούθηρο: Μία συνεισφορὰ στὸν οἰκουμενικὸ διάλογο” [FIRe97], κατατίθενται πειστικὰ στοιχεῖα, ὅτι ὁ Παλαμᾶς δὲ γνώριζε ἀπλῶς τὸ ἔργο De Trinitate τοῦ Αὔγουστίνου σὲ μετάφραση (Παλαμῆ);, ἀλλὰ τὸ χρησιμοποίησε ἀνώνυμα καὶ κατὰ θετικὸ τρόπο. Σύμφωνα μ' αὐτά, ὁ Παλαμᾶς δὲ χρησιμοποίησε ἀπ' αὐτὸ μόνο τὸ ἐν λόγῳ χωρίο, ἀλλὰ καὶ μεγαλύτερα μέρη του, τὰ ὅποια συμπίπτουν λεκτικὰ ἡ νοηματικὰ μὲ αὐτὰ τοῦ Αὔγουστίνου. Κατὰ τὴν ἀποψή τοῦ Podskalsky πρέπει τουλάχιστον νὰ διευκρινισθεῖ γιὰ ποιὸ λόγο καὶ σὲ ποιὸ περιβάλλον βρῆκε καὶ ἀσχολήθηκε μὲ τὴ μετάφραση αὐτὴ ὁ ἄγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς.

105. Στὸ σημεῖο αὐτὸ δύπλοι εἶναι ὑπόδειξη ἀπὸ ρωμαιοκαθολικῆς πλευρᾶς στὸ βιβλίο τοῦ Ρώσου θεολόγου P. Evdokimov (†1970) “L’ Esprit Saint dans la tradition orthodoxe”, στὸ ὅποιο γίνεται λόγος γιὰ συμπλήρωση τοῦ Filioque μὲ ἔνα Spirituque: «Il (le Fils) est né ex patre Spirituque». Μία τέτοια ἀποψη βέβαια δὲν εἶναι γενικὰ ἀποδεκτὴ ἀπὸ ὁρθόδοξης πλευρᾶς. Κατὰ τὸν παλαιοκαθολικὸ Καθ. Herwig Aldenhoven (Βέρονη) στὴ διατύπωση αὐτῆς, τὴν ὅποια ὁ Evdokimov πήρε ἀπὸ τὸν Bulgakov, φαίνεται καθαρὰ ἀπὸ τὴ συνάφειά της ὅτι δὲν ἀφορᾶ σχέσεις ἀρχῆς. Αὐτὸ γίνεται σαφὲς ἀπὸ τὴ σημείωση τοῦ Evdokimov: «de manifestation seulement».

Εἶναι πολὺ σημαντικὸν νὰ διασαφηνισθεῖ ἡ διάκριση μεταξὺ ἀΐδιας καὶ οἰκονομικῆς Τριάδας. «Ἡ θεολογία τοῦ Αὐγουστίνου, ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ ρωμαϊκὸν κείμενο, εἶναι πρὸς αὐτὴν κατεύθυνση προβληματική»¹⁰⁶. Ἔτσι τίθεται τὸ ἐρώτημα εάν εἶναι ποτὲ δυνατὸν νὰ ἐπέλθει ταύτιση στὸ Filioque, χωρὶς προηγουμένως νὰ ἐπέλθει συμφωνία σχετικὰ μὲ τὴ διάκριση μεταξὺ ἀΐδιας καὶ οἰκονομικῆς Τριάδας, καὶ χωρὶς νὰ ἔχει φθάσει ἡ συζήτηση στὸ σημεῖο, ὅπου οἱ σχέσεις μὲ τὶς διόπτες συνδέονται τὰ τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδας στὴν Οἰκονομία, νὰ μὴν μεταφέρονται καὶ στὴν ἀΐδια ζωὴ τοῦ Θεοῦ. «Ἡ παπική «διασάφηση» στὸ σημεῖο αὐτὸν εἶναι μὴ ἴκανον ποιητική»¹⁰⁷.

‘Η συμφιλίωση τῆς ἑλληνικῆς μὲ τὴ λατινικὴ παράδοση στὸ ξήτημα τῆς ἐκπόρευσης

‘Ο δηλωμένος στόχος τῆς παπικῆς «διασάφησης» «νὰ φωτισθεῖ ἐντελῶς ἡ τέλεια ἀρμονία τῆς περὶ τοῦ Filioque διδασκαλίας τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας πρὸς ὅσα ὅμολογεῖ στὸ Σύμβολό της ἡ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ποὺ συνῆλθε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 381: τὸν Πατέρα ὡς πηγὴ τῆς ὅλης Τριάδας, μόνη ἀρχὴ καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» δημιουργεῖ τὴν ἐντύπωση τοῦ ἐνιαίου τῆς ἑλληνικῆς καὶ λατινικῆς παράδοσης στὸ θέμα τῆς ἐκπόρευσης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτὸν ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ στηριχθεῖ ἀπὸ τὴν γραπτὴν μαρτυρία τῆς παράδοσης, ἀκόμη καὶ ἐὰν ἀναγνωρισθεῖ ὅτι στὴν ἐποχὴ τῶν Πατέρων ὑπῆρχε μία εὐρεία κοινὴ βάση. Ἔτσι τίθεται τὸ ἐρώτημα γιὰ τὸ ποῦ καὶ πῶς θὰ ἥταν δυνατὸν νὰ ἐπιτευχθεῖ μία σύγκλιση τῶν δύο παραδόσεων στὸ πρόβλημα τοῦ Filioque. Ταυτόχρονα ἀνακύπτει καὶ τὸ ξήτημα τοῦ ρόλου τῶν παραδόσεων στὴν ἐπίτευξη μίας τέτοιας συμφιλίωσης.

Τὸ κύριο ἐμπόδιο

‘Ηδη ἔχει ἐπισημανθεῖ ὁ διπλὸς χαρακτῆρας τοῦ προβλήματος τοῦ Filioque: ὁ τυπικός (τῆς προσθήκης στὸ Σύμβολο NK) καὶ ὁ θεολογικός

106. Ζηζιούλας, [StWi98] 147.

107. Ζηζιούλας, στὸ ἕδιο.

(στὸ χῶρο τῆς τριαδολογικῆς διδασκαλίας). Αὐτὸ σημαίνει ὅτι κύριο ἐμπόδιο στὸ δρόμο γιὰ τὴ συμφιλίωση τῶν δύο παραδόσεων παραμένει τόσο ἡ διαρκῆς παρουσία τῆς προσθήκης αὐτῆς στὴν ὁμολογία πίστης, ὅσο καὶ ἡ θεολογία τοῦ Filioque καθ' ἐαυτή. Τὸ ξητούμενο λοιπὸν γιὰ τὴ συμφιλίωση τῶν δύο παραδόσεων εἶναι νὰ βρεθεῖ ἀπὸ κοινοῦ ἀφενὸς μὲν ἔνας κοινὰ ἀποδεκτὸς τρόπος ἀπάλειψης τῆς προσθήκης τοῦ Filioque, ἀφετέρου δὲ νὰ ἐπιτευχθεῖ μία μέγιστη δυνατὴ σύγκλιση στὴν τριαδολογία τῶν δύο παραδόσεων. "Οσον ἀφορᾶ στὸ θεολογικὸ σκέλος τοῦ προβλήματος, ἡ Δύση ἀπαιτεῖ γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος τὴν ἔξενορεση μίας ἔκφρασης, ἡ ὅποια θὰ περιγράφει μὲ ἔναν κοινὰ ἀποδεκτὸ τρόπο τὴν ἀΐδια σχέση μεταξὺ Υἱοῦ καὶ Πνεύματος. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν στὴ Δύση οἱ προσπάθειες διατύπωσης νέων τριαδολογικῶν μοντέλων¹⁰⁸, ἀπὸ τὰ ὅποια προσδοκᾶται μία πληρέστερη περιγραφὴ τῶν ἀΐδιων σχέσεων τῶν προσώπων τῆς Ἅγιας Τριάδας.

‘Ο ρόλος τῆς παράδοσης

‘Ο ρόλος τῆς παράδοσης εἶναι κατεξοχὴν ἀνανεωτικός. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ πρόβλημα τόσο τῆς ὀρθόδοξης ὅσο καὶ τῆς λατινικῆς παράδοσης εἶναι νὰ ἀνανεωθοῦν μέσω νέων συνθέσεων, χωρὶς ὅμως τὴν ταυτόχρονη ἄρνησή τους. Τόσο ἡ παράδοση ὅσο καὶ ἡ πίστη ὅφείλουν νὰ ἀνανεωθοῦν καὶ νὰ ἐπιβεβαιωθοῦν ἐκ νέου μέσα σὲ μία νέα συνάφεια. Ἡ πρόκληση σήμερα βρίσκεται στὸ ὅτι αὐτὸ πρέπει νὰ γίνει ἀπὸ κοινοῦ καὶ ὅχι ἀνταγωνιστικά. Οἱ μὴ ἀνταγωνιστικὲς προσεγγίσεις τῶν προβλημάτων ἀπαιτοῦν τὴν παύση τῆς σύγκρισης τῶν θεολογιῶν (ὅπως στὴν ἀγορά) γιὰ τὸ ποιά εἶναι ἡ καλύτερη.

Γιὰ τὴν ὑπέρβαση τοῦ προβλήματος τοῦ Filioque θὰ πρέπει: «1) νὰ γίνει μία σύνθεση τῆς ἀλεξανδρινῆς, τῆς λατινικῆς καὶ τῆς καππαδοκικῆς παράδοσης καὶ 2) νὰ ληφθεῖ ὑπόψη ἡ σύνολη Βίβλος καὶ ὅχι πάντα μεμονωμένα χωρία»¹⁰⁹. Ἡ δεύτερη προϋπόθεση εἶναι σημαντικὴ γιὰ μία οἰκουμενικὴ ὁμολογία μὲ θετικὴ προοπτική, ἐπειδὴ ἡ ζωὴ τῆς Ἅγιας

108. Γιὰ περισσότερα πάνω στὰ κλασικὰ καὶ μοντέρνα τριαδολογικὰ μοντέλα τῆς δυτικῆς θεολογίας βλ. [ΓαΧρ06] 60-70.

109. ‘Ο Μητρ. Μολδαβίας-Μπουκοβίνας Daniel Ciobotea (Ιάσιο), [StWi98] 177.

Τριάδας καὶ ἡ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ὡς λαοῦ τοῦ Θεοῦ, σώματος τοῦ Χριστοῦ καὶ ναοῦ τοῦ Ἅγίου Πνεύματος, φανερώνεται πληρέστερα στὴ βάση τῆς σύνολης Ἅγιας Γραφῆς, καὶ εἰδικότερα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτῆς εἶναι χαρακτηριστικὸ δτὶ ἡ ρωμαϊκὴ “διασάφηση” καταλήγει ἀκριβῶς μὲ μία λίστα ἀναφορῶν ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη, οἵ δοποῖς φανερώνουν τὴ σχέση μεταξὺ τῶν θείων προσώπων τῆς Τριάδας μέσα ἀπὸ τὴ σωτήρια καὶ ἀγιαστικὴ τους ἀγάπη πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Ὡς ἐκ τούτου, «ἡ “διασάφηση” εἶναι μία καλὴ ἀρχὴ γιὰ πιὸ συστηματικὲς καὶ οἰκουμενικὲς θεωρήσεις σχετικὰ μὲ τὴν κοινὴ πίστη, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ δυνατότητα νὰ ὀμοιογηθεῖ ἀπὸ κοινοῦ ἡ αὐτὴ οἰκουμενικὴ ὁμολογία πίστης»¹¹⁰.

Παραδείγματα σύνθεσης παραδόσεων, ἀλλὰ καὶ οἰκουμενικῆς στάσης ἀπέναντι στὸ πρόβλημα τοῦ Filioque, δίνουν οἱ ἄγιοι Μάξιμος Ὁμοιογητῆς καὶ Γρηγόριος Παλαμᾶς, οἵ δοποῖοι ἐπιχείρησαν νὰ πραγματοποιήσουν μία τέτοια σύνθεση: ‘Ο πρῶτος στὴν ἐπιστολή του “Πρὸς Μαρίνον ἐκ Κύπρου”¹¹¹, ἡ δοποίᾳ δὲν προέρχεται ἀπὸ ἔνα Λατīνο, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ Μάξιμο, ἔκανε αὐτὴ τὴ διαφοροποιημένη οἰκουμενικὴ προσπάθεια. ‘Ο δεύτερος κατὰ τὴν περιγραφὴ¹¹² τοῦ Ἅγιου Πνεύματος ὡς ἔρωτα, διορθώνοντας καὶ συμπληρώνοντας τὴν ἑδημηνεία τοῦ Ἅγιου Πνεύματος ὡς ἀγάπη τοῦ ὄγίου Αὐγούστινου. Καὶ στὶς δύο αὐτὲς προσπάθειες ἔρχεται στὸ φῶς ὁ σεβασμός τους γιὰ τὸν ἄγιο Αὐγούστινο. Μία τέτοια σύνθεση εἶναι ἀπαραίτητη σήμερα, γι’ αὐτὸ πρέπει τέτοια παραδείγματα νὰ θεωροῦνται ὀδηγοὶ στὶς οἰκουμενικὲς διεργασίες.

Σήμερα οἱ δύο παραδόσεις εἶναι ἐλεύθερες ἀπὸ ἔξωγενεῖς καταναγκασμούς. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀνάγκη σύναψης μιᾶς συμφωνίας ἀνάμεσα στὸν αὐτοκράτορα καὶ τὸν πάπα, ἀλλὰ διατήρησης τῆς πιστότητας στὸ Εὐαγγέλιο. Τὸ ἐρώτημα πρὸς τὶς δύο παραδόσεις εἶναι: Πάνω σὲ ποιά θεολογικὴ βάση θὰ μποροῦσαν αὐτὲς νὰ ἀνανεωθοῦν, ὥστε νὰ δοθεῖ ἀπάντηση τόσο στὸ τυπικὸ πρόβλημα τῆς προσθήκης Filioque ὡσοῦ καὶ στὶς θεολογικὲς προεκτάσεις του; Ἀπὸ δυτικῆς πλευρᾶς προτείνεται ὡς μοχλὸς ἀνανέωσης ἡ προσπάθεια ἐπίτευξης σύγκλισης στὰ ἀκόλουθα σημεῖα:

110. Ciobotea, [StWi98] 160.

111. Πρὸς Μαρίνον, PG 91, 136A-B⁴².

112. Κεφάλαια φυσικὰ καὶ θεολογικά, PG 150, 1144D-1145A⁷⁹.

Οι άναγκαιες συγκλίσεις

1. Σύγκλιση στὸ δογματικὸ πυρήνα τοῦ Συμβόλου NK: Στὸ ἐρώτημα ποὺ ἀφορᾶ στὴν τύχη τοῦ Filioque ἔχει ἀρχίσει ἥδη νὰ σχηματίζεται στὴ Δύση μία ἰσχυρὴ διομολογιακὴ τάση ἀπομάκρυνσής του ἀπὸ τὸ Σύμβολο NK, μὲ στόχῳ τὴν ἐπάνοδο τῶν παραδόσεων στὴν πρὸ τοῦ σχίσματος κατάσταση. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ ἀκόλουθη ρωμαιοκαθολικὴ ἄποψη: «Τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ σήμερα ἐμπόδιο στὴν ἀνάληψη καὶ συνέχιση τοῦ διαλόγου περὶ ἐκπόρευσης τοῦ Ἅγιου Πνεύματος σὲ μία πραγματικὰ οἰκουμενικὴ προοπτική. Ἡ δυτικὴ καὶ ἀνατολικὴ παράδοση πρέπει νὰ ἐπανέλθουν στὴν πρὸ τοῦ σχίσματος περίοδο. Τότε, παρόλη τὴ διαφορετικότητά τους, οἱ δύο τριαδολογικὲς θεολογίες συνυπῆρχαν εἰσιτηκὰ ἡ μία δίπλα στὴν ἄλλη. Γι’ αὐτὸ οἱ ἐκκλησίες δὲ θὰ πρέπει νὰ αἰχμαλωτισθοῦν ἀπὸ τὶς διάφορες θεολογικὲς ἐκτιμήσεις. Τὸ σημαντικὸ εἶναι νὰ ἀνακαλύψουν καὶ νὰ μαρτυρήσουν ἐκ νέου τὸν κοινὸ δογματικὸ πυρήνα τῆς τριαδολογικῆς ὅμοιογίας τους»¹¹³.

Ποιός δῆμος εἶναι αὐτὸς ὁ δογματικὸς πυρήνας καὶ πῶς γίνεται ἀντιληπτὸς στὴ Δύση; «Οἱ πατέρες τῆς Συνόδου τοῦ 381 ἤθελαν πρὸ πάντων νὰ ὀντικρούσουν τὶς θέσεις τῶν Μακεδονιανῶν. Ταυτόχρονα ἀπέφυγαν νὰ ἰσχυρισθοῦν φανερὰ τὴ θεότητα καὶ τὴν ὁμοουσιότητα τοῦ Πνεύματος. Πρόθεσή τους ἦταν νὰ διευκολύνουν τὸν Πνευματομάχον, ποὺ θεωροῦσαν τὸ Πνεῦμα δημιουργῆμα τοῦ Υἱοῦ, νὰ ἐπανέλθουν στὴν ὁρθόδοξη ὅμοιογία. Ἡ τότε πρόταση γιὰ τὴν ἐκπόρευση τοῦ Ἅγιου Πνεύματος εἶναι παράλληλη μὲ τὸ δεύτερο ἀρθρό περὶ Υἱοῦ. «Οταν ὁμοιογοῦν ὅτι ὁ Υἱὸς γεννᾶται ἐκ τοῦ Πατρός, θέλουν νὰ ποῦν ὅτι αὐτὸς δὲν ἔχει δημιουργηθεῖ ἐκ τοῦ μηδενός. «Οταν πάλι ὁμοιογοῦν ὅτι τὸ Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ Πατρός, θέλουν νὰ ποῦν ὅτι τὸ Πνεῦμα δὲν εἶναι δημιούργημα. Αὐτὸ εἶναι μὲ πλήρη σαφήνεια ἡ ὁμοιογία τῆς θεότητας τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, σὲ πλήρη συμφωνία μὲ τὶς ὑπόλοιπες πνευματολογικὲς διατυπώσεις τοῦ Συμβόλου»¹¹⁴.

Αὐτὸ δείχνει ὅτι Ἀνατολὴ καὶ Δύση ἀναγνωρίζουν στὸ Σύμβολο NK τὸ δογματικὸ πυρήνα τῆς κοινῆς πίστης, ἐπειδή «ἡ ὁμοιογία αὐτὴ δὲν καθορίζει μὲ κανένα τρόπο τὸ εἶδος τῆς ἐκπόρευσης τοῦ Ἅγιου Πνεύ-

113. Hryniewicz, [StWi98] 54.

114. Hryniewicz, στὸ ἴδιο.

ματος καί, ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτή, ὑπερβαίνει τὴν ὕστερη διαμάχη μεταξὺ Μονοπατρισμοῦ καὶ Φιλιοκτιβισμοῦ. Οἱ Πατέρες τῆς Κωνσταντινούπολης ὅμολόγησαν ἔμμεσα τὴν ὁμοουσιότητα τοῦ Ἅγίου Πνεύματος ὡς τρίτου προσώπου τῆς Τριάδας. Ἡ διστακτικότητά τους ἦταν σκόπιμη, γιὰ νὰ ἐγκαταλειφθεῖ κάθε σκέψη γιὰ μία σχέση μεταξὺ Υἱοῦ καὶ Πνεύματος. Ἡ διατύπωση τοῦ Συμβόλου ἀπλὰ σημαίνει: Τὸ Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ Πατρός, ἐφόσον αὐτὸς γεννᾷ τὸ μονογενῆ Υἱόν»¹¹⁵.

Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸς ὁ δογματικὸς πυρήνας τοῦ Συμβόλου NK ὑπηρετεῖ τὴν οἰκουμενικὴ σύγκλιση (consensus) τῶν ἐκκλησιῶν, ἐπειδὴ «ἡ ἀναλογία τῆς ἐκπόρευσης πρὸς τὴ γέννηση ἀποκλείει ἐκ προοιμίου κάθε σκέψη, ὅτι τὸ Πνεῦμα μπορεῖ νὰ εἶναι ἔνα δημιούργημα ὑποταγμένο στὸν Υἱό. Τὸ Ἑλληνικὸ πρωτότυπο περιέχει τὴν ἀναγκαία πληρότητα πίστεως πρὸς τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Τὸ νέο ἡλίμα τοῦ διαλόγου προσφέρει τὴ δυνατότητα γιὰ ἐπιστροφὴ στὴν ἀρχικὴ μορφὴ τοῦ Συμβόλου NK»¹¹⁶.

2. Σύγκλιση στὴ σχέση Υἱοῦ καὶ Πνεύματος: Ἐπειδὴ ἡ ὁρθόδοξη θεολογία διακρίνει αὐστηρὰ μεταξὺ δυὸς ὄντολογικῶν ἐπιπέδων γιὰ τὰ πρόσωπα τῆς Ἅγιας Τριάδας, ἐνὸς συστατικοῦ καὶ ἐνὸς περιχωρητικοῦ, μία τέτοια σχέση θὰ ἦταν ἀπὸ ὁρθόδοξης πλευρᾶς δυνατὴ μόνο στὸ περιχωρητικὸ ἐπίπεδο τῆς ἐνδοτριαδικῆς ζωῆς. Χωρὶς νὰ καθορίζει ἐπακριβῶς τὸ ἐπίπεδο τῆς σχέσης Υἱοῦ καὶ Πνεύματος, τὸ μνημόνιο τοῦ Klingenthal κάλεσε ἀπαντας νὰ λάβουν σοβαρὰ ὑπόψη τὴν ἐμπλοκὴ καὶ τὴ σημασία τοῦ Filioque στὸ σημεῖο αὐτό, ἐπειδὴ μεταξὺ Υἱοῦ καὶ Πνεύματος ὑφίσταται μία μυστηριακὴ καὶ πραγματικὴ σχέση: «Αὐτὸς δὲν μπορεῖ νὰ παραθεωρηθεῖ, γιατὶ εἶναι ἔνα δεδομένο. Ἐὰν κανεὶς τὸ ἀρνηθεῖ, τότε δὲ λαμβάνει στὰ σοβαρὰ τὴν πιστότητα τῆς ἀποκάλυψης. Οἱ προσπάθειες τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ τείνουν πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση καὶ ἐπιχειροῦν νὰ διορθώσουν καὶ νὰ συμπληρώσουν τὸν Αὐγουστῖνο»¹¹⁷.

Μὲ βάση τὴ διάκριση τῶν δύο ὄντολογικῶν ἐπιπέδων στὴν Ἅγια Τριάδα, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι σύμφωνα μὲ τὴν ὁρθόδοξη θεώρηση καὶ διαφορετικὸ τρόπο Πνεῦμα τοῦ Πατρὸς καὶ Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ:

115. Hryniwicz, [StWi98] 55. Βλ. ἐπίσης δύο σημαντικὰ συμπεράσματα ποὺ ἔβγαλε τὸ Συνέδριο τοῦ Klingenthal μὲ βάση τὸ γεγονός αὐτό (Εἰσαγωγή).

116. Hryniwicz, στὸ 3διο.

117. Ciobotea, [StWi98] 178.

«Εἶναι Πνεῦμα τοῦ Πατρός, ἐπειδὴ ἀπ’ αὐτὸν ἔχει τὴν ἀρχή του (συστατικὸ ἐπίπεδο). Εἶναι Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ, ἐπειδὴ ὁ Υἱὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς ἐκπόρουσής του. Τὸ Ἀγιο Πνεῦμα, ὅπως λέγει ὁ ἄγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸν Πατέρα πρὸς τὸν Υἱό, ἢ ἐντὸς τοῦ Υἱοῦ. Ἀκόμη, ἡ ἐκφραση “δι’ Υἱοῦ” στὸ Μάξιμο, στὸν Ἰωάννη Δαμασκηνὸν καὶ στὸ Γρηγόριο Παλαμᾶ δὲν ἔχει τὸ νόημα ἐνὸς ὁργάνου ἢ μᾶς δεύτερης ἀρχῆς, ἀλλὰ ἐνὸς σκοποῦ (τέλους). Αὐτὸ ἐκφράζεται καὶ ὅταν λέγεται ἀπὸ τὸν ἄγιο Ἰωάννη Δαμασκηνό: Τὸ Ἀγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸν Πατέρα καὶ ἀναπαύεται στὸν Υἱό. Ἡ ἀνάπαυση ἐδῶ δὲν πρέπει νὰ κατανοηθεῖ ὡς ἀδράνεια, ἀλλὰ ὡς πληρότητα σκοποῦ καὶ κοινωνίας (περιχωρητικὸ ἐπίπεδο)»¹¹⁸. Κατὰ συνέπεια, ἡ ὑπαρξὴ καὶ μόνο τῆς ἐνδοτριαδικῆς περιχωρητικῆς ζωῆς δὲν ἐπιτρέπει στὴν Ὁρθοδοξία νὰ διαγράψει ἀπλὰ τὸ Filioque, χωρὶς νὰ προσφέρει ἀντισταθμιστικὰ μία διατύπωση γιὰ τὴν περιγραφὴ τῆς περιχωρητικῆς σχέσης τοῦ Υἱοῦ πρὸς τὸ Ἀγιο Πνεῦμα. «Ἡ δήλωση τοῦ Μονάχου (1982), ποὺ παράλαβε καὶ ἡ πατική “διασάφηση”, θὰ μποροῦσε ἐδῶ νὰ ἀποτελέσει ἔνα δυνατὸ σημεῖο προσέγγισης: Τὸ Ἀγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸν Πατέρα καὶ ἀναπαύεται στὸν Υἱό»¹¹⁹.

Στὴ Δύση, ὅταν γίνεται λόγος γιὰ τὴ διαδικασία τῶν θείων προελεύσεων, γίνεται διάχριση μεταξὺ τῆς τάξης (ἢ τῆς κίνησης) “ἀπό” καὶ τῆς τάξης “πρός”, χωρὶς βέβαια νὰ καθορίζεται ξεκάθαρα τὸ ὄντολογικὸ ἐπίπεδο τῆς τάξης τοῦ Filioque: Παρόλα αὐτὰ φθάνει κανεὶς στὴν ἀκόλουθη διαπίστωση: «Τὸ Filioque ἀναφέρεται στὴν τάξη “ἀπό”, δηλ. τὴν κίνηση ἀπὸ τὸν Πατέρα καὶ ἀπὸ τὸν Υἱό, ἐνῶ δὲν λέει τίποτε γιὰ τὴν τάξη “πρός”, δηλ. τὴν κίνηση πρὸς τὸν Πατέρα. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ Filioque μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἔναν ἐν δυνάμει κίνδυνο καὶ γιὰ τὴ δυτικὴ θεολογία, ἐὰν αὐτὴ τονίσει μόνο μία κίνηση, μόνο μία πλευρὰ τῆς ἀδιασ ζωῆς τοῦ Θεοῦ. Ἐπειδὴ τότε δὲ θὰ πρόκειται μόνο γιὰ μία ὑποταγὴ τοῦ Πνεύματος μὲ δλες τὶς περαιτέρω ἐπιπλοκές, ἀλλὰ γιὰ τὸν κίνδυνο μίας “ἀπροσωποποίησης” (Entpersönlichung) τοῦ Ἰδιου τοῦ Θεοῦ»¹²⁰. Τὴ διέξοδο ἀπὸ τοὺς κινδύνους αὐτοὺς βλέπουν οἱ δυτικοὶ θεολόγοι στὴν περιχωρητικὴ θεολογία τοῦ ἄγιου Ἰωάννη Δαμασκηνοῦ, βά-

118. Ciobotea, στὸ Ἰδιο.

119. Ciobotea, στὸ Ἰδιο.

120. Hryniewicz, [StWi98] 66.

σει τῆς ὁποίας θεωροῦν ὡς δυνατὴ τὴν ἀκόλουθη συναίνεση: «Οἱ δύο παραδόσεις μποροῦν νὰ συμφωνήσουν στὸ ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ Πατρὸς πρὸς τὸν Υἱό. Κατὰ τὸν ἄγιο Ἰωάννη Δαμασκηνό, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ Πατρός, γιὰ νὰ ἀναπαυθεῖ ἐν τῷ Υἱῷ καὶ νὰ παραμείνει ἐν αὐτῷ. Δὲν παραμένει ὅμως στὸν Υἱὸν ὡς τελικὸ σταθμό, ἀλλὰ ἀναφέρεται πάλι στὸν Πατέρα. "Ἐτοι καθίσταται ἡ Τριάδα τέλεια κοινωνία τῶν θείων προσώπων, ἡ ἀμοιβαία καὶ ἀΐδια ἔκχυση τῆς ἀγάπης»¹²¹.

“Ολα αὐτὰ δείχνουν πᾶς μποροῦν νὰ πλησιάσουν οἱ δύο παραδόσεις ἡ μία τὴν ἄλλη καὶ νὰ συμφiliωθοῦν: «Μὲ καλὴ θέληση, ἀκούγοντας ὃ ἔνας τὸν ἄλλο, μπορεῖ νὰ φθάσει κανεὶς σὲ μία βασικὴ συναίνεση μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσης καὶ νὰ τὴν ἐκφράσει ἀπὸ κοινοῦ»¹²².

Ἀνακεφαλαιώνοντας μπορεῖ κανεὶς νὰ πεῖ: Ἡ δυτικὴ θεολογία φαίνεται νὰ ἔρχεται βαθμιαῖα πρὸς μία οἰκουμενικὴ συναίνεση μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι ὁ Πατὴρ εἶναι ἡ μοναδικὴ πηγὴ καὶ αἰτία στὴν Τριάδα. Ἡ ὁρθόδοξη θεολογία ἀπὸ τὴν πλευρά της εἶναι διατεθεμένη ὅλο καὶ περισσότερο νὰ ἀναγνωρίσει στὸν Υἱὸν ἔναν (μεσιτικό;) ρόλο στὴν ἐκπόρευση τοῦ Πνεύματος ἐκ τοῦ Πατρός, ποὺ δὲ θὰ θέτει σὲ κίνδυνο τὴ “μοναρχία τοῦ Πατρός” καὶ θὰ ἀναφέρεται στὴν ἐνδοτριαδικὴ περιχωρητικὴ ζωή. ”Ἐτοι πλησιάζουμε σιγά-σιγά σὲ μία οἰκουμενικὴ λύση τοῦ προβλήματος τοῦ Filioque, ἡ ὁποία εἶναι σὲ θέση νὰ ὑπερβεῖ τὴ γλωσσικὴ καὶ θεολογικὴ προβληματικὴ τῆς σύγχυσης. Ἡ ἀνατολικὴ καὶ ἡ δυτικὴ πρόσβαση στὸ τριαδολογικὸ μυστήριο εἶναι νόμιμες, ἀλλὰ δὲν μποροῦν νὰ ἐλαττωθοῦν σὲ μία μὴ κριτικὴ σύνθεση. Εἶναι πιθανὸν νὰ πρέπει νὰ παραμείνουν στὶς προϋποθέσεις καὶ στοὺς στόχους τους ἀμετάβλητες.

Ἀποτίμηση

Οἱ ἀρετὲς καὶ οἱ ἀδυναμίες τῆς παπικῆς “διασάφησης”, ποὺ ἐνδυναμώνονται ἢ διποδυναμώνονται ἀντίστοιχα τὶς οἰκουμενικὲς προθέσεις της, ἔχουν καταγραφεῖ λεπτομερῶς στὰ πρακτικὰ¹²³ τῆς Συνόδου Ἐργασίας

121. Hryniewicz, στὸ ἴδιο.

122. Hryniewicz, στὸ ἴδιο. Ἐπίσης πρβλ. M. Torre, [ToMi94] 313.

123. [StWi98] 217.

τοῦ PRO ORIENTE τὸ Μάιο τοῦ 1998 στὴ Βιέννη μὲ τὴ μορφὴ τῶν θετικῶν καὶ ἀρνητικῶν σημείων. Ἀξιες μνείας εἶναι καὶ οἱ συστάσεις τῆς συνόδου πρὸς πᾶσαν κατεύθυνση. Γιὰ τὴν ἔξαγωγὴ ἐκ μέρους τοῦ ἀναγνώστη ἐνὸς γενικοῦ συμπεράσματος σχετικὰ μὲ τὴ θεολογικὴ καὶ οἰκουμενικὴ ἀξία τῆς ρωμαϊκῆς διασάφησης παρατίθενται στὴ συνέχεια μαζὶ μὲ ἓνα σύντομο σχολιασμὸ τὰ βασικότερα θετικὰ καὶ ἀρνητικὰ σημεῖα τοῦ κειμένου:

Θετικὰ σημεῖα

1. Ἀποδέχεται τὸν συνοδικό, κανονιστικὸ καὶ οἰκουμενικὸ χαρακτῆρα τοῦ Συμβόλου ΝΚ: Τὸ σημεῖο αὐτὸ ἐπικροτήθηκε ζωηρὰ ἀπὸ ὅλες ἀνεξαρτήτως τὶς ὅμοιογίες, ποὺ ἔλαβαν μέρος στὴ σύνοδο.

2. Ἀποτελεῖ σημαντικὴ ὥθηση γιὰ τὶς περαιτέρω οἰκουμενικὲς συζητήσεις: Ἰδιαίτερα χαιρετίσθηκε ἡ ἀναφορὰ τῆς “διασάφησης” στὴ Δήλωση τοῦ Μονάχου τοῦ 1982.

3. Θεωρεῖ (δικαίως) ὡς βάση τῆς τριαδολογικῆς καὶ πνευματολογικῆς διδασκαλίας τῶν δύο παραδόσεων τὴ “μοναρχία τοῦ Πατρός”. Γιὰ τὴν ὁρθόδοξη ὅμως πλευρὰ παραμένει ἀκόμη ἀνοικτὸ τὸ ἐρώτημα τῆς σημασιολογικῆς ταύτισης ὁρισμένων δυτικῶν τριαδολογικῶν ἐννοιῶν μὲ τὴν ἔννοια τῆς μίας καὶ μοναδικῆς ἀρχῆς (π.χ. τοῦ *principaliter*).

4. Διαπιστώνει τὴ μερικὴ μόνο σύλληψη τῆς πληρότητας τῶν σχέσεων μεταξὺ Υἱοῦ καὶ Ἅγίου Πνεύματος ἐκ μέρους τοῦ Filioque.

5. Ἐκφράζει τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ ἀνατολικὴ καὶ ἡ δυτικὴ παράδοση περὶ ἐκπόρευσης τοῦ Ἅγιου Πνεύματος εἶναι δύο νόμιμοι καὶ ἀλληλοισυμπληρούμενοι τρόποι θεώρησης τοῦ θέματος. Ἡ ἀποψη αὐτὴ μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἀπὸ τὴν ὁρθόδοξη πλευρὰ ὡς θετικὸ σημεῖο μόνο ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι ἡ συμπληρωματικότητα δὲ θὰ θίγει τὴν ἔννοια τῆς μίας ἀρχῆς: Τὸ ἐὰν καὶ κατὰ πόσο αὐτὸ ἰσχύει, ἀπαιτεῖ περαιτέρω ἀπὸ κοινοῦ διασάφηση. Μπορεῖ ὅμως νὰ λεχθεῖ ἀπὸ τώρα ὅτι ὅπως τὸ ἀνατολικό «ἐκ μόνου τοῦ Πατρός» ἔτσι καὶ τὸ δυτικό «*filioque*» ἐπιθυμεῖ νὰ διασαφηνίσει τὸ βαθύτερο νόημα τῆς κοινῆς οἰκουμενικῆς ὅμοιογίας· σὲ καμμία ὅμως περίπτωση δὲ θέλει καὶ δὲν μπορεῖ νὰ τὴν ἀλλοιώσει.

6. Ἐπιτρέπει τὴ βασικὴ διαπίστωση ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ ὑπαρξη ἀλληλοσυμπληρούμενων τρόπων θεώρησης ἢ ἡ συμπλήρωση αὐτῶν ποὺ ἔχουν ἀνάγκη νὰ συμπληρωθοῦν ἀπὸ ἄλλες: Αὐτὸ προκύπτει ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι ἡ δεσμευτικὴ καὶ ἐνωτικὴ διμολογία τῆς Ἑκκλησίας ἔχει ἀνάγκη ἐρμηνείας. Καμμία ὅμως ἐπιμέρους ἐρμηνεία δὲν μπορεῖ νὰ συλλάβει καὶ νὰ ἐκφράσει καθ' ὅλοκληρίαν καὶ σὲ τέλεια μορφὴ τὸν ὅλο πλοῦτο τῆς διμολογίας. "Οπως οἱ βιβλικὲς ἐκφράσεις, ἔτσι καὶ τὰ δόγματα καὶ οἱ ἐκφράσεις τῶν Πατέρων ἐπιτρέπουν μία νόμιμη καὶ μάλιστα ἀναγκαία ποικιλία τρόπων ἐκφράσης, ποὺ δὲ θέτει σὲ κίνδυνο τὴν ταυτότητα τῆς πίστης, ἀλλὰ φανερώνει τὸν πλοῦτο τοῦ ἐνὸς Πνεύματος, ποὺ ἐνώνει.

Ἄρνητικὰ σημεῖα

1. Δημιουργεῖ λανθασμένες ἐντυπώσεις: α) ὅτι πρόκειται γιὰ ἀπὸ κοινοῦ συνταχθὲν οἰκουμενικὸ κείμενο καὶ β) ὅτι ἡ παράδοση τῆς ἐκπόρευσης τοῦ Ἅγιου Πνεύματος εἶναι μᾶλλον πιὸ ἐνιαία, ἀπὸ ὅτι συμβαίνει στὴν πραγματικότητα. Ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ὅταν τὸ πιὸ ἀποφασιστικὸ σημεῖο εἶναι ἡ ἐνότητα τῆς ἀρχαίας παράδοσης, μία ἀναφορὰ στὶς ὑφιστάμενες διαφορὲς μὲ στόχῳ τὴν οἰκουμενικὴ συναίνεση θὰ ἥταν σημαντική.

2. Δὲ δίνει ἐπαρκὴ προσοχὴ στὰ διαφορετικὰ ἐπίπεδα τοῦ προβλήματος: 2.1) τὸ κανονικὸ 2.2) τὸ λειτουργικὸ καὶ 2.3) τὸ θεολογικό-συστηματικό.

2.1) Μολονότι ἀναγνωρίζεται ὅτι τὸ Σύμβιολο NK ὀλλοιώθηκε κατὰ τὸ Μεσαίωνα μὲ τὴν προσθήκη τοῦ Filioque, καὶ ἴστορικὰ ἡ προσθήκη αὐτὴ μεταβλήθηκε σὲ μέσο ποὺ ὑπέστη πολιτικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ κατάχρηση, μὲ συνέπεια νὰ καταστεῖ σύμβιολο διαχωρισμοῦ, ἐντούτοις δὲ γίνεται καμμία σκέψη σχετικὰ μὲ κανονιστικὲς διαδικασίες ποὺ θὰ ὁδηγοῦσαν στὴν ἀποκατάσταση τοῦ ἀρχικοῦ συμβόλου στὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἑκκλησία.

2.2) Δὲ γίνεται λόγος γιὰ τὶς λειτουργικὲς συνέπειες ποὺ θὰ εἶχε μία παραίηση ἀπὸ τὴν προσθήκη Filioque στὴ Δύση. Εἶναι ὅμως σαφὲς ὅτι μία τέτοια παραίηση ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα στὴν ἀνάγκη ἐναρμόνισης τοῦ *lex credendi* μὲ τὸν *lex orandi* τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἑκκλησίας.

2.3) Γίνεται ἀνεπαρκὴς διάκριση μεταξὺ τοῦ ἀΐδιου τρόπου τρόπου τοῦ προσώπου (ἀΐδια Τριάδα) καὶ τῆς σωτηριώδους Οἰκο-

νομίας (οίκονομική Τριάδα). Αύτὸ δόδηγετ σὲ ἀσάφειες κατὰ τὴ χρήση χωρίων π.χ. τοῦ Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ, τοῦ Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας καὶ τοῦ Μαξίμου Ὄμολογητῆ. Ὅμως καὶ ἄλλα χωρία Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας χρησιμοποιοῦνται δίχως τὴν ἀνάλογη κατάταξη στὴν Ἰστορικὴ καὶ θεολογικὴ τους συνάφεια. Ἐνα Filioque στὸ χῶρο τῆς Οἰκονομίας δὲν ἦταν ποτὲ πρόβλημα γιὰ τὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἐντούτοις τὸ θεολογικὸ ἔντημα διατηρεῖ τὴ σημασία του καὶ στὴ χρήση τοῦ Συμβόλου NK, στὴ διατύπωση τοῦ 381. Οἱ συζητήσεις τῆς Συνόδου Ἐργασίας τῆς Βιέννης ἔδειξαν ὅτι ἡ σχέση Θεολογίας καὶ Οἰκονομίας χρήζει περαιτέρῳ διασάφησης.

3. Δὲν γίνεται λόγος γιὰ τὴ σχέση μοναρχίας καὶ περιχώρησης στὴν Τριάδα. Ἐνας ἐγγύτερος καθορισμὸς τῆς σχέσης αὐτῆς εἶναι ἐπιθυμητὸς καὶ ἀπόλυτα ἀναγκαῖος.

Τὸ πρῶτο μέρος τῆς “διασάφησης”, ποὺ ἀναγνωρίζει τὸ συνοδικό, κανονιστικὸ καὶ οἰκουμενικὸ χαρακτῆρα τοῦ Συμβόλου NK, βρῆκε γενικὰ θετικὴ ἀνταπόκριση ἀπὸ τὴν Ὁρθόδοξη πλευρά. Παρὰ τὴν κριτικὴ ποὺ ἀσκήθηκε στὸ δεύτερο μέρος λόγω τῆς ἔμμεσης προσπάθειάς του γιὰ μία αἰτιολόγηση τοῦ Filioque βάσει ἀποφάσεων Γενικῶν Συνόδων τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας, γιὰ τὸ πρῶτο σημειώθηκε ἀπερίφραστα ὅτι «θὰ μποροῦσε νὰ προσφέρει μία καλὴ βάση γιὰ τὴ συνέχιση τοῦ διαλόγου στὸ θέμα αὐτό, γιατὶ δὲν ὑφίσταται κίνδυνος αἴρεσης»¹²⁴. Ἰδιαίτερα τονίσθηκε τὸ ἀποφασιστικὸ σημεῖο σύγκλισης τοῦ πρώτου μέρους, ὅτι δὲν πρέπει ἔνα τοπικὸ σύμβολο πίστης νὰ βρίσκεται σὲ ἀντίθεση μὲ ἔνα οἰκουμενικὰ ἀποδεκτό. Αύτὸ σημαίνει ὅτι «ἡ ἐκφραση Filioque τοῦ λατινικοῦ Credo πρέπει νὰ κριθεῖ μὲ τὰ μέτρα τοῦ αὐθεντικοῦ κειμένου (συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς θεολογικῆς θεμελίωσης αὐτοῦ τοῦ κειμένου, ὅπως τὸ Ἰω. 15,26 καὶ τῶν Ἰστορικῶν προθέσεων τῆς διατύπωσης τῶν Πατέρων τοῦ 381).” Ετσι, κριτήριο ἐρμηνείας δὲν μπορεῖ νὰ γίνει κάποια σχολαστικὴ τριαδολογικὴ ἀρχὴ τοῦ Μεσοίωνα, ὅπως π.χ. ἐκείνη ποὺ ἰσχυρίζεται ὅτι μόνο μὲ μία relationis oppositio στὴν Τριάδα μπορεῖ νὰ γίνει διάκριση μεταξὺ Υἱοῦ καὶ Πνεύματος· νὰ πρέπει δηλ. νὰ ἀντικείται ὁ Υἱὸς ὡς Spirator στὸ Πνεῦμα (τὸν Spiratus), ὅπότε θὰ προέκυπτε ἡ ἀναγκαιότητα νὰ γίνει κατανοητὸ τὸ κείμενο τοῦ 381 ὑπὸ τὴν

124. Ὁ Μητρ. Ἐφέσου Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης, *30 Giorni (30 Ημέρες)*, Απρίλιος 1996, 38-41.

ἔννοια τοῦ Filioque. Μία τέτοια μέθοδος ἔρμηνείας θὰ ἦταν πρακτικὰ ἀναχρονισμὸς καὶ “μετάβασις εἰς τὸ ἄλλον γένος”, ὅσον ἀφορᾶ στὴν ὁμολογία τῆς Β' Οἰκουμενικῆς Συνόδου»¹²⁵.

Ἡ μέχρι τώρα ἐξέλιξη τοῦ διαλόγου στὸ πρόβλημα τοῦ Filioque ἀπέδειξε ὅτι οἱ Ἐκκλησίες ἔχουν συναίσθηση τῆς εὐθύνης τους ἀπέναντι στὴν ἐνότητα τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Στὰ δυσκολότερα δὲ σημεῖα τοῦ διαλόγου αὐτοῦ θὰ κριθεῖ ἡ πιστότητα τῶν μελῶν τους στὸν Κύριο, στὴν ἀποστολικὴ καὶ πατερικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας του, καθὼς καὶ κατὰ πόσο εἶναι ἔτοιμα νὰ θυσιάσουν κάτι ἀπὸ τὸ μέχρι τώρα εἶναι τους, ὅχι χάριν τοῦ ἄλλου, ἀλλὰ χάριν τῆς ἀλήθειας, ποὺ εἶναι αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Ἡ συναίσθηση τῆς εὐθύνης αὐτῆς διφείλει νὰ θεωρηθεῖ ἐκ τῶν ὄντων οὐκ ἄνευ τοῦ διαλόγου, ἐπειδὴ «ἡ σπιγμὴ αὗτη τῆς διαλογικῆς συναντήσεως ἡμῶν εἶναι ἴστορική, κρίσιμος καὶ ἀπολύτως ὑπεύθυνος» (ὁ Χαλκηδόνας Μελίτων).

125. Ὁ Μητρ. Περγάμου Ἰωάννης Ζηζιούλας, στὸ ἴδιο, 35-38.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Έλληνόγλωσση:

- [ΒαΠε95] *Βασιλειάδης Πέτρος*, ‘Ερμηνεία τῶν Εὐαγγελίων’, Έκδόσεις Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1995.
- [ΓαΧρ06] *Γαρίδης Χρήστος*, ‘Η παπική “διασάφηση” τοῦ 1995 στὸ πρόβλημα τοῦ Filioque καὶ ὁ θεολογικὸς προβληματισμός τῆς, διπλωματικὴ ἐργασία (Master) Α.Π.Θ, Μάρτιος 2006.
- [ΓιΧρ94] *Γιανναρᾶς Χρήστος*, Σχεδίασμα εἰσαγωγῆς στὴ φιλοσοφία, Έκδόσεις Δόμος, Ἀθήνα 1994.
- [ΜαΓε93] *Μαρτζέλος Γεώργιος*, Οἱ ἀπαρχὲς καὶ οἱ προϋποθέσεις τοῦ Filioque στὴ δυτικὴ θεολογικὴ παράδοση, στό: ’Ορθόδοξο δόγμα καὶ θεολογικὸς προβληματισμὸς Α’, Έκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1993.
- [ΜαΓε02] *Μαρτζέλος Γεώργιος*, ‘Η ἴστορία τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας καὶ πνευματικότητας’, Έκδόσεις Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2002.
- [ΜαΝι99] *Ματσούκας Νικόλαος*, Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία, Τόμος Β’, Έκδόσεις Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1999.
- [ΠαΑν96] *Παπαδόπουλος Ἀντώνιος*, Θεολογικὸς Διάλογος ’Ορθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν (’Ιστορία – Κείμενα – Προβλήματα), Έκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1996.
- [ΡωΙω75] *Ρωμανίδης Ιωάννης*, Τὸ Filioque, στὸ Κληρονομίᾳ 7 (1975).
- [ΡωΙω77] *Ρωμανίδης Ιωάννης*, Κριτικὸς ἔλεγχος τῆς ἐφαρμογῆς τῆς θεολογίας, στὸ Χαριστήρια εἰς τιμὴν τοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος, 1977.
- [ΤσΔη98] *Τσελεγγίδης Δημήτριος*, Δυτικὴ Θεολογία καὶ Πνευματικότητα, Έκδόσεις: ’Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1998.

Ξενόγλωσση:

- [BrJo76] *Breck John, Theoria and Orthodox Hermeneutics*, SVTQ 20, 1976.
- [BuSe37] *Bulgakov Sergej, The Wisdom of God*, New York – London 1937.
- [CoYv82] *Congar Yves, Der Heilige Geist*, Freiburg 1982.
- [EvPa69] *Evdokimov Paul, L' Esprit Saint dans la tradition orthodoxe*, Paris 1969.

- [FlGe68] *Florovsky Georgij*, The Patterns of Historical Interpretation, ATR 50, 1968.
- [FlRe97] *Flogaus Reinhard*, Theosis bei Palamas und Luther: Ein Beitrag zum ökumenischen Gespräch, Gottingen 1997.
- [GaGu94] *Gassmann Gunther*, *Heller Dagmar*, Santiago de Compostela 1993. Fünfte Welt-konferenz für Glauben und Kirchenverfas-sung, Beiheft zur ÖR 67, Verlag Otto Lembeck, 1994.
- [GaMa96] *Gamillscheg Maria-Helene*, Die Kontroverse um das Filioque. Möglichkeiten einer Problemlösung auf Grund der Forschun-gen und Gespräche der letzten hundert Jahre, Würzburg 1996 (=Das östliche Christentum, Neue Folge, Band 45).
- [HaWi95] *Härle Wilfried*, Dogmatik, Berlin – New York 1995.
- [KaWa82] *Kaspar Walter*, Der Gott Jesu Christi, Mainz 1982.
- [KeJo93] *Kelly John*, *Davidson Norman*, Altchristliche Glaubenbeken-nisse. Geschichte und Theologie, Göttingen 1993 (London 1972).
- [LaGr83] *Larentzakis Grigorios*, Das Glaubensbekenntnis von Konstan-tinopel (381) und das Filioque in der heutigen Ökumene: Tendenzen und Erwartungen, Μνήμη Συνόδου Ἀγίας Β' Οἰκουμενικῆς, Ἐν Κωνσταντινούπολει 381, Τόμος Α', Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, Πατριαρχικὸν Ἰδρυμα Πατερικῶν Με-λετῶν, Θεσσαλονίκη 1983.
- [LeKa82] *Lehmann Karl*, *Pannenberg Wolfhart*, Glaubenbekenntnis und Kirchengemeinschaft. Das Model des Konzils von Kon-stantinopel (381), Freiburg 1982.
- [MaJu77] *Marx, Hans Jürgen*, Filioque und Verbot eines anderen Glaubens auf dem Florentinum. Zum Pluralismus in dogmati-schen Formeln, St. Augustin 1977.
- [ObBe01] *Oberdorfer Bernd*, Filioque: Geschichte und Theologie eines ökumenischen Problems, Vandenhoeck & Puprecht, Göttin-gen 2001.
- [RiAd82] *Ritter Adolf Martin*, Dogma und Lehre in der Alten Kirche, in: Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte, Bd. I, Göttingen 1982.
- [ScRu77] *Schnackenburg Rudolf*, Das Johannesevangelium, Band III, Herder Verlag, Freiburg 1977.
- [StWi98] *Stirnemann Alfred*, *Wilflinger Gerhard*, Vom Heiligen Geist, Tyrolia, Wien 1998.
- [ToMi94] *Torre Michael*, St. John Damascene and St Thoma Aquinas on the Eternal Procession of the Holy Spirit, in: SVTQ 38, No 3, 1994.

- [ViLu81] *Vischer Lukas*, Geist Gottes – Geist Christi. Ökumenische Überlegungen zur Filioque-Kontroverse, Beiheft zur ÖR 39, Verlag Otto Lembeck, 1981.
- [UnSa95] *Una Sancta*, Zeitschrift 50 (3), Kyrios-Verlag, Meitingen Freising, 1995.