

Τὸ ̄θος τῆς συνοδικότητας

ΑΝΕΣΤΗ ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Στὸν ἐνθρονιστήριο λόγο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου πρὸν ἐνάμισυ χρόνο περίπου, ἀκούσαμε νὰ λέγονται μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὰ ἔξῆς: «Ἡ χάραξη τῆς πορείας τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ἡ λήψη τῶν ἀποφάσεων, ἡ ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων ποὺ κατὰ καιροὺς προκύπτουν καὶ ἡ ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν ἄλλων ζητημάτων, γιὰ τὰ ὅποια ἔχει ἀρμοδιότητα ἡ Ἱεραρχία, ὁφείλουν νὰ εἶναι καρπὸς συνεργασίας τῶν μελῶν τῆς, οἱ ὅποιοι συναποφασίζουν ἐν Ἀγίῳ Πνεύματι μὲ ̄θος συνοδικό» (ἡ ὑπογράμμιση εἶναι δική μας). Ἐπίσης πιὸ κάτω τὸ κείμενο ἐπισημαίνει ὅτι «ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει τὴν εὐθύνη νὰ μεριμνᾷ ὥστε τὸ συνοδικὸ πνεῦμα (πάλι ἡ ὑπογράμμιση εἶναι δική μας) νὰ διαποτίζει κάθε πτυχὴ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου καὶ νὰ καθορίζει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο λειτουργοῦν ὅλες οἱ δομὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς πραγματικότητας»¹.

Ωστόσο, στὴν πρώτη ἔκτακτη Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας ὁ ἕδιος διαπιστώνει ὅτι «τὸ ἔλλειμμα οὐσιαστικῆς συνοδικότητας, στὴν εὐρεῖα καὶ οὐσιαστικῇ τῆς διασταση, κάνει ἐμφανεῖς τὶς συνέπειές του μὲ φαινόμενα, τὰ ὅποια εἶναι ἥδη δρατὰ στὶς μέρες μας». Καὶ ἐνῶ καλεῖ τὸν συνεπισκόπους του «νὰ ἀξιοποιήσουν ἔργω καὶ λόγω τὶς ἀγιασμένες δυνατότητες ποὺ προσφέρει καὶ ἔξασφαλίζει τὸ συνοδικό μας σύστημα», παράλληλα ὑπογραμμίζει ὅτι «τὸ ἐκκλησιαστικὸ ̄θος καὶ ἔθος δὲν ἐπιτρέπουν τὶς αὐτάρεσκου χαρακτῆρα αὐτοπροβολὲς καὶ ἐπιδείξεις προσωπικῶν ἐπὶ θεμάτων γιὰ τὰ ὅποια ἀπαιτεῖται μία συνοδικῶς ἐπεξεργασμένη καὶ θεολογικῶς τεκμηριωμένη ἀντιμετώπιση»².

Ἡ συνοδικότητα ἀποτελεῖ γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἡσωὴ ταυτόχρονα τὸ μεγάλο ζητούμενο ἄλλὰ καὶ τὸ τρομακτικὸ ἔλλειμμα. Θὰ ἄξιζε καὶ θὰ ἀπαιτοῦσε ἵσως μιὰ ὀλόκληρη οἰκουμενικὴ σύνοδος νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ ζήτημα αὐτό,

1. Βλ. περ. Ἐκκλησία, ἔτος 850, τεῦχ. 3, Ἀθῆναι 2008, σ. 201.

2. Βλ. ὕπ., τεῦχ. 7, Ἀθῆναι 2008, σ. 490-491.

άφου ἀποτελεῖ τὴ βασικότερη προϋπόθεση καὶ θέμα ἐκ τῶν ὡν οὐκ ἄνευ γιὰ τὴν ἀληθινὴ ὑπαρξὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἰδιαίτερα στὴ σημερινὴ ἐποχὴ οἱ Ὁρθόδοξοι μοιάζουμε νὰ βολοδέρονυμε καὶ νὰ ἀμφιταλαντεύομαστε ἀνάμεσα σὲ δύο μοντέλα. Ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ εἶναι ἡ Ἐκκλησιολογία τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν, ποὺ προβάλλοντας τὸ πρωτεῖο τοῦ Πάπα ὑπεροτονίζουν τὴν παγκόσμια Ἐκκλησία ἀποκλείοντας τὴν πληρότητα τῆς τοπικῆς, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἐκ διαμέτρου ἀντίθετη πλευρὰ βρίσκεται ἡ πρακτικὴ τῶν Προτεσταντῶν, ὅπου ἐν ὀνόματι τῆς δημοκρατικότητας χάνεται ἡ μία Ἐκκλησία καὶ ὁδηγούμαστε σὲ μία ἀπλὴ κοινότητα θρησκευομένων ἀτόμων μὲ τόσες Ἐκκλησίες καὶ τόσα «Σώματα Χριστοῦ» ὅσοι εἶναι καὶ οἱ πιστοί.

Φοβᾶμαι ὅτι συχνὰ τὰ πράγματα δὲν φαίνονται νὰ εἶναι καλύτερα καὶ στὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία. Πέρα ἀπὸ τὸν ἀνεπαρκὴ τονισμὸ τῆς συνοδικότητας στὸ λόγο τῆς Ἐκκλησίας μας, δηλαδὴ στὴν κατήχηση καὶ τὸ κήρυγμά της, εἶναι ἡ μεγάλη σύγχυση καὶ ἡ ἀποστασιοποίησή της ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τῆς παραδόσεως μας ποὺ σημαδεύει τὴν καθημερινὴ της πρακτική. Σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο δὲν εἶναι λίγοι οἱ Χριστιανοὶ ποὺ «θρησκεύονται» ὡς ἀτομα καὶ ἐνεργοῦν μὲ βάση τίς «ἀτομικές τους θεολογίες»³, ἐνῶ δὲ νοιώθουν τὴν ἀνάγκη οὔτε καὶ νὰ γνωρίζουν τὴ γνώμη τῶν ὑπολοίπων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ἀρνηθεῖ ὅτι ὑπάρχουν ἐπίσκοποι καὶ ποιμένες ποὺ ἀρέσκονται νὰ ἀποφασίζουν καὶ νὰ ἐνεργοῦν ἐρήμην τῶν ὑπολοίπων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας. Ἄν αὐτὸ συμβαίνει συχνὰ σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο Ἐκκλησιῶν, σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο παραθεωρεῖται σχεδὸν συστηματικὰ ἡ σημασία τῆς ἐνότητας καὶ τῆς συμπορεύσεως, δηλαδὴ τῆς συνοδικότητας τῆς ἀνὰ τὴν οἰκουμένη Ἐκκλησίας. «Οπως σωστὰ ἔχει τονισθεῖ, αὐτὴ εἶναι ἡ αἰτία γιὰ τὴν ὅποια «ἡ Συνοδικότης ὡς ἐμπειρία τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας δὲν ἀσκεῖ σήμερα καμμία ἀπολύτως ἐπιρροὴ στὶς σύγχρονες κοινωνίες, τὶς λεγόμενες δημοκρατικές, καὶ στὸν τρόπο κατὰ τὸν ὅποιο αὐτὲς δογανώνονται καὶ ὑπάρχουν. Τὰ σύγχρονα δημοκρατικὰ καθεστῶτα τελοῦν, ὡς πρὸς τὴν δομὴ καὶ ἀνάπτυξή τους, ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς, ἡ ἀκόμα τῆς Προτεσταντικῆς Ἐκκλησιολογίας»⁴.

3. Γιὰ τὶς ἀτομικὲς ἡ ἰδιωτικὲς θεολογίες βλ. καὶ π. ΘΕΡΜΟΥ ΒΑΣ., *Ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης. Κείμενα ἐκκλησιαστικῆς κριτικῆς*, ἐκδ. Ἀρμός, Ἀθήνα 2001, σ. 181 κ.έ.

4. Ἐπισκόπου ΒΡΑΝΤΣΕΒΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ, «Ἡ Συνοδικότης τῆς Ἐκκλησίας», στὸ περ. *Σύναξη*, τεῦχ. 76, Ἀθήνα 2000, σ. 16.

‘Η ἀνάγκη τῆς συνοδικότητας τῆς Ἐκκλησίας ὀγγίζει κατεξοχὴν τὴ σχέση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ μὲ τοὺς ποιμένες καὶ δὲν εἶναι ἀπλῶς θέμα τρόπου διοικήσεως τῶν πραγμάτων τῆς. Καὶ αὐτὴ ἡ ἀνάγκη δὲν περιορίζεται μόνο σὲ χῶρες καὶ λαούς, ὅπου ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποτελεῖ τὴν ἐκ παραδόσεως ἐπικρατοῦσα Ἐκκλησία, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται καὶ στὸ χῶρο τῆς διασπορᾶς. Γι’ αὐτό, ἀν ἀπὸ τὴ μία μερὶα θεμελιώδης προϋπόθεση γιὰ τὴν ὑπαρξὴ ἐκκλησιαστικῆς ἐνότητας εἶναι ἡ ἀναγνώριση μᾶς ἐπισκοπῆς καὶ ἐνὸς ἐπισκόπου σὲ κάθε γεωγραφικὴ περιφέρεια, ὅμως ἀπὸ τὴν ἄλλῃ πλευρᾷ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀρνηθεῖ ὅτι ὁ κίνδυνος μᾶς βατικάνειας ἔρμηνειας, ποὺ ὑπαγορεύει ἰσοπεδωτικὴ ἔξομοιωση τῶν πιστῶν, ἐλλοχεύει πάντοτε καὶ ἴδιαίτερα στὶς χῶρες τῆς ὁρθόδοξης διασπορᾶς.

‘Η λέξη σύνοδος, ποὺ ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὴν πρόθεση σὺν καὶ τὸ οὐσιαστικὸ ὄδος καὶ ταυτίζεται ἰστορικὰ μὲ συνόδους ἱεραρχῶν, σημαίνει συνοδοιπορία καὶ συμπόροευση κατ’ οὐσίαν ὀλοκλήρου τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Πέρα ἀπὸ τὶς ἰστορικὲς μαρτυρίες ποὺ βουκινίζουν γιὰ συμμετοχὴ σὲ συνόδους ὅχι μόνο ἐπισκόπων ἀλλὰ καὶ πρεσβυτέρων, διακόνων καὶ λαϊκῶν⁵, μία σωστὴ ἐκφραση τοῦ συνοδικοῦ ἥθους προϋποθέτει συμμετοχὴ στὰ πράγματα τῆς Ἐκκλησίας ὅλων τῶν μελῶν τῆς. ’Ετοι ἡ λέξη σύνοδος ἐκφράζει σὲ τελευταίᾳ ἀνάλυση τὸ πνεῦμα, τὸ ἥθος καὶ τὸ βίωμα τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν παραμένει στὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴ γνησιότητα τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Γιατὶ ἡ Ἐκκλησία σὲ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τῆς, στὴ λατρεία, τὴν ὅμοιογία τῆς πίστεως, στὴν ποιμαντικὴ καὶ τὴν ἱεραποστολὴ λειτουργεῖ συνοδικὰ ὡς κοινοτικὴ συμπόρευση καὶ συνοδοιπορία καὶ ὅχι ὡς ἀτομικὴ ἴδιωτευση καὶ ἴδιορυθμία.

Στὴν πρώτη Ἐκκλησία καὶ στὰ ἀμέσως κατοπινά τῆς χρόνια λειτουργοῦσε ὡς ἐκκλησιαστικὸς θεσμὸς τὸ συμβούλιο τῶν πρεσβυτέρων, ποὺ ἀποτελοῦσε τὸ ἀπαραίτητο ὅργανο, γιὰ νὰ λειτουργεῖ καὶ νὰ ποιμαίνει συνοδικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ τὴν πόλη καὶ τὴν ἐπαρχία του ὁ ἐπίσκοπος. Ἐκεῖ ὁ κάθε ἱερέας κατέθετε πρωτογενῶς τὰ προβλήματα ἀλλὰ καὶ τὰ ἐρωτήματα, τὶς ἀγωνίες καὶ τὸν προβληματισμὸ τοῦ ποιμνίου του. Στὴ συνέχεια ὁ ἐπίσκοπος τὰ διαβίβαζε στὴν τοπικὴ σύνοδο, ἐνῶ ὁ πρώτος καὶ πρόεδρος τῆς τοπικῆς τὰ προχωροῦσε σὲ οἰκουμενικὸ ἐπίπεδο, ὅταν μάλιστα διέθεταν καθολικότερο ἐνδιαφέρον καὶ εὐρύτερη σπουδαιότητα. ’Ετοι, ἡ φωνὴ καὶ ἡ ἀγωνία τῶν ἀπλῶν ἀνθρώπων καὶ

5. Βλ. σχετικὰ τὴ μελέτη τοῦ π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤ., «Τὸ Αὐτοδιοίκητο τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὸν ἀγίους Πατέρες», στὸ περ. Σύναξη, τεῦχ. 23, Ἀθήνα 1987, σ. 31 κ.έ.

τῆς βάσης ἔφθανε στὴν κορυφὴ τῆς πυραμίδας, ἀπασχολοῦσε τὸ εὐρύτερο σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀποτελοῦσε ἀντικείμενο τῆς προσοχῆς του.

Δὲν θὰ ἥταν ὑπερβολὴ ἂν λέγαμε ὅτι καὶ σήμερα ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπὸ πλευρᾶς δομῶν καὶ θεσμῶν διαθέτει ἀνάλογα ὅργανα σὲ σχέση μὲ τὸ παρελθόν. Ἐξέλιξη γιὰ παράδειγμα τοῦ συμβουλίου τῶν πρεσβυτέρων ἐκείνης τῆς ἐποχῆς θὰ μποροῦσαν νὰ θεωρηθοῦν οἱ διάφορες ἵερατικὲς συνάξεις, ποὺ κατὰ τὸ μᾶλλον ἡ ἡπτὸν λειτουργοῦν σήμερα σὲ ὅλες σχεδὸν τις μητροπόλεις. Σὲ κάποιες περιπτώσεις μάλιστα διευρύνονται σὲ συνάξεις αληθικολαϊκές, ὅπου συμμετέχει καὶ ἔνας ἴκανὸς ἀριθμὸς λαϊκῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας. Παράλληλα στὶς κατὰ τόπους Ἐκκλησίες συγκαλοῦνται οἱ ἐπίσκοποι σὲ διαρκεῖς ἡ ἐνδημοῦσες συνόδους ἄλλὰ καὶ σὲ συνόδους ὅλης τῆς Ἱεραρχίας, ἐνῶ κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια, ἀπὸ τὸ 1992 καὶ ἐντεῦθεν, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου συνῆλθαν σὲ ἀλλεπάλληλες κατὰ καιροὺς Συνάξεις οἱ Προκαθήμενοι τῶν κατὰ τόπους Πατριαρχείων καὶ τῶν λοιπῶν Αὐτοκεφάλων καὶ Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν.

‘Ωστόσο, ἐνῶ θεσμικὰ λίγο ἡ πολὺ ὑπάρχουν οἱ ἀσφαλιστικὲς δικλεῖδες γιὰ νὰ διαφυλάξουν τὸ συνοδικὸ πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας, δὲν εἶναι σπάνιες οἱ περιπτώσεις, κατὰ τὶς ὅποιες ἐντοπίζεται καὶ ἐπισημαίνεται ἔλλειψια συνοδικότητας καὶ ἀπόκλιση ἀπὸ τὸ ἥθος τῆς. Καὶ βέβαια τὰ συμπτώματα αὐτὰ δὲν περιορίζονται μόνο στὶς ὑπερβάσεις καθήκοντος, τὶς καταδολεύσεις ἡ τὴν αὐταρχικότητα καὶ τὴν ἔξουσιαστικότητα ποὺ μπορεῖ κατὰ καιροὺς νὰ ἐμφανίζεται στὴ συμπεριφορὰ κάποιου πατριάρχη ἡ ἀρχιεπισκόπου, ἡ συνοδικοῦ προέδρου, ὅταν ἀγνοεῖ ἡ ὑπερβαίνει τῇ «συνοδικὴ διαγνώμῃ» καὶ ἐνεργεῖ ἀποκλειστικὰ μὲ τὴ δική του ἀτομικὴ λογική.

‘Η πραγματικότητα τῆς ἀνυπαρξίας ἡ τοῦ ἔλλειμματος συνοδικοῦ ἥθους ἐντοπίζεται στὸν ἀποκλεισμὸν ἡ καὶ τὴν ἄγνοια γιὰ τὰ οὐσιώδη πράγματα τῆς Ἐκκλησίας τῶν ὑπολοίπων μελῶν, δηλαδὴ τῶν πρεσβυτέρων, τῶν διακόνων ἄλλὰ καὶ τῶν λαϊκῶν. Στὸ σημεῖο αὐτὸν εἶναι ἀνάγκη νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ ἐπίσκοπος εἶχε καὶ ἔχει λόγο στὴ σύνοδο μόνο ὡς ἐκπρόσωπος καὶ φορέας τῆς γνώμης καὶ τοῦ μηνύματος τῆς ἐπαρχίας καὶ τοῦ ποιμνίου στὸ ὅποιο προϊσταται καὶ στὸ ὅποιο ἀνήκει. Αὐτὸν ἐξηγεῖ τὸ γιατί μὲ βάση τοὺς Ἱεροὺς κανόνες ἀποκλείονται ἀπὸ τὴ συμμετοχὴ στὴ σύνοδο οἱ μὴ ἐπαρχιοῦχοι καὶ οἱ σχολάζοντες ἀρχιερεῖς. Ἀλλὰ καὶ ἡ παρουσία τῶν ἐπαρχιούχων ἐπισκόπων στὴ σύνοδο δὲν μπορεῖ νὰ καρπογονήσει, ὅταν κουβαλάει καὶ προβάλλει τὴν αὐθεντία καὶ τὴ «θεοπνευστία» τῆς ἔξουσιαστικότητας, ἀρνούμενη νὰ ἀφογκρασθεῖ ποιμαντικὰ καὶ νὰ διακονήσει κενωτικὰ καὶ σὲ αὐτὸν τὸ χῶρο τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. ‘Οπως

προσφυγῶς ἔχει τονισθεῖ, καὶ αὐτὴ ἡ στάση «δὲν λύνει τὸ πρόβλημα, τὸ ὅποιο συνοψίζεται ἐν τέλει στὴν κυριαρχίᾳ τῆς ἀπόσωπης -μονοπρόσωπης ἢ πολυπρόσωπης δὲν ἔχει σημασία- θεσμοποίησης καὶ τῆς ἔξουσιαστικότητας, ποὺ ὡς τρίτη πραγματικότητα ἀνάμεσα στὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶμα καὶ τὴν ἀλήθεια παραμερίζουν τὴν πνευματολογία καὶ κάνουν τὴν ἀγάπη αὐτοῦ τοῦ σώματος, τὴ σύνοξη τῆς ὄγιας εὐαίσθησίας, νὰ ἀσφυκτᾶ»⁶.

Τὸ ἥθος τῆς συνοδικότητας εἶναι ἥθος μᾶς ἐπ’ ἐλευθερίᾳ ἀποδοχῆς τῆς ἑτερότητας καὶ τῆς διαφορετικότητας. Αὐτὸ κατ’ ἀρχὴν ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ δομὴ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἔχει ὅχι μόνο κληρικούς -καὶ μάλιστα διαφορετικῶν βαθμίδων- ἀλλὰ καὶ λαϊκούς, ποὺ διαθέτει ὅχι μόνο ποιμένες ἀλλὰ καὶ ποιμαινόμενους. Πέρα ὅμως ἀπὸ τὴ διάκριση τῶν λειτουργημάτων καὶ διακονημάτων, ὑπάρχει καὶ διαφορὰ χρακτήρων καὶ συμπεριφορῶν, καθόλου εὐκαταφρόνητη στὴν ἐπικοινωνία καὶ τὴ σχέση τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὴ ἡ διαφορὰ μπορεῖ νὰ λειτουργήσει ὡς δυνατότητα ἀληθινῆς κοινωνίας καὶ σχέσης, ὅταν ἔχει ὡς ὑπόβαθρο τὴ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ μπορεῖ ταυτόχρονα νὰ ὁδηγήσει ἀκόμη καὶ στὸ σχίσμα, ὅταν ἀγνοήσει τὴ θεολογία καὶ ἐκτροχιασθεῖ ἀπὸ τὸ χριστιανικὸ ἥθος. Τέτοια προβλήματα δὲν εἶναι, δυστυχῶς, ἄγνωστα στὴν ἐποχή μας, ὅπου ἡ διαίρεση καὶ ἡ ἀδυναμία κοινωνίας φτάνει μέχρι τὸ σχίσμα. Οἱ παλαιοιμερολογίτες μὲ τὶς ἐπιμέρους ὀκτὼ ἡ ἐννιά παρατάξεις στὴν Ἑλλάδα, οἱ παλαιόπιστοι στὴ Ρωσία, οἱ τρεῖς ὀρθόδοξες Ἱεραρχίες τῆς Οὐκρανίας, ἡ μέχρι πρότινος ὑπερόριος Ρωσικὴ Ἐκκλησία κ.λπ. ἀποτελοῦν ἀπτὰ παραδείγματα ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές.

Τὶς περισσότερες φορές προσπαθοῦμε νὰ ἐπιλύσουμε τὰ προβλήματα αὐτὰ εἴτε ἐρήμην τῆς θεολογίας εἴτε ἔκεινώντας ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν προβληματική τους. Γι’ αὐτὸ ὁ φαῦλος κύκλος ποὺ δημιουργεῖται, τὸ μόνο ποὺ ἐπιτυγχάνει εἶναι νὰ τὰ ἀναπαράγει καὶ νὰ δημιουργεῖ καινούργια ἀδιέξοδα. Τὸ πρόβλημα τῆς διασπορᾶς καὶ τῶν πολλῶν «δικαιοδοσιῶν» στὸν ἴδιο τόπο, γιὰ παράδειγμα, ποὺ τόσο βασανίζει τὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία σήμερα καὶ στὴν ούσία του ὀφείλεται ὅχι τόσο στὴν καινούργια ἀνακατάταξη τοῦ χώρου ὃσο στὴν ἔκπτωση καὶ τὸν ἐκφυλισμὸ τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν σὲ ἔθνικὲς Ἐκκλησίες, ὅπου προσπαθοῦμε νὰ τὸ ἐπιλύσουμε μὲ βάση τὶς ἔθνοτητες. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ πεισματικὰ

6. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΧΡΥΣ., *Ἐρως καὶ θάνατος*, ἔκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2009, σ. 227. Γιὰ τὴν ἐνότητα καὶ τὸ ἀλάθιτο τῆς Ἐκκλησίας βλ.. ἐπίσης WARE ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ (νῦν Μητροπ. Διοκλείας), *Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία*, μετ. Ιωσήφ Ροηλίδης, ἔκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1996, σ. 388 κ.ἔ.

δὲν θέλουμε νὰ κατανοήσουμε εἶναι ὅτι οἱ ἐθνότητες, σὰν πεπερασμένες καὶ κτιστὲς πραγματικότητες ποὺ εἶναι, διαιροῦν. Μόνο ἡ ἀγάπη καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ μποροῦν νὰ ἔνωσουν⁷.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι –ἢ καλύτερα διαρκῶς γίνεται– ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ. Εἶναι οἱ ἄνθρωποι «οἵ ποτε οὐ λαός, νῦν δὲ λαὸς Θεοῦ, οἱ οὐκ ἡλεγμένοι, νῦν δὲ ἐλεγθέντες»⁸. Εἶναι ὁ ναὸς τοῦ ζωντανοῦ Θεοῦ, ὅπως ὁ Ἰδιος εἶπε: Θὰ κατοικήσω ἀνάμεσά τους καὶ θὰ πορεύομαι μαζί τους. Θὰ εἴμαι Θεός τους καὶ αὐτοὶ θὰ εἶναι λαός μου⁹. Αὐτὲς οἱ βιβλικὲς ἐπισημάνσεις δίνουν τὸ στίγμα τῆς ζωῆς τῶν πρώτων Χριστιανῶν, τῶν ὁποίων «ἥν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία»¹⁰, ἀλλὰ καὶ προσδιορίζουν τὸ κοινοτικὸν ἥθος τῆς πρώτης Ἐκκλησίας. Φανερώνουν ὅτι ἡ συνοδικότητα προϋποθέτει τὴ σύναξη, τὸ μάζεμα, τὴ συγκέντρωση ἐπὶ τῷ αὐτῷ καὶ τὴν ἐνότητα, ἐνῷ δὲν εὐδοκιμεῖ ἐκεῖ ὅπου ἐπικρατεῖ ὁ χωρισμός, ἡ διάσπαση καὶ ἡ διαίρεση.

Ἡ παράμετρος αὐτὴ τοῦ συνοδικοῦ ἥθους ἐρμηνεύει τὴν καθιέρωση τῆς ἔννοιας τῆς sobornost ἀπὸ τοὺς Σλαβόφιλους τοῦ 19ου αἰῶνα καὶ ἐντεῦθεν. Ἡ ἔννοια αὐτὴ ἥρθε νὰ ἀντικαταστήσει ἀρχικὰ τὸν ὅρο “καφολιτσέσκαϊα”. Ἀπὸ τὸ ἐπίθετο “σομπόρναϊα”, ποὺ σημαίνει «συμμαζεμένος», «συγκεντρωμένος» ὡς προερχόμενο ἀπὸ τὸ οὐσιαστικό “σομπόρ” («συγκέντρωση») καὶ εἶχε ἀρχίσει σταδιακὰ ἀπὸ τὸν 14ο αἰῶνα νὰ ἀντικαθιστᾶ τὸ “καφολιτσέσκαϊα” («καθολική») τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, ὁ Ρωσός διανοητής Ἀλέξης Χομιακώφ δημιούργησε τὸ νεολογισμό “σομπορνόστ”, προβάλλοντάς τον ὡς ἔννοια ποὺ ἔπερνα τὴν τυπικὴ σύγκληση τῶν συνόδων καὶ ἐκφράζει τὴ συνοδικότητα καὶ «συμφωνικότητα» τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνότητα στὴν πολλαπλότητα. Παρὰ τὶς ἐπιφυλάξεις ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει κανεὶς ἀπέναντι στὶς ἐκκλησιολογικὲς προεκτάσεις τῆς ἔννοιας τῆς sobornost καὶ τὴν κριτικὴ ποὺ δέχθηκε ἀπὸ κορυφαίους ὁρθόδοξους θεολόγους, σωστὰ ἔχει ὑπογραμμισθεῖ ὅτι «ὅ ἰδιοφυής αὐτὸς διανοούμενος ἔκανε φανερή, ἔστω καὶ μὲ μονομερῆ τρόπο, μιὰ βαθιὰ ἀλήθεια τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, πρᾶγμα ποὺ ἔξηγει τὸ ὅτι ἡ διδασκαλία αὐτῆς, χωρὶς ποτὲ νὰ νίοθετηθεῖ ἐπίσημα, εἶχε τεράστια ἐπίδραση στὴ χριστια-

7. Γὰ τὰ προβλήματα αὐτὰ βλ. ἐπίσης καὶ ΝΕΛΛΑ ΠΑΝ., *Ζῶον Θεούμενον*, ἐκδ. Ἐποπτεία, Αθῆνα 1979, σ. 114 καὶ 293-294.

8. *A' Πέτρο*, 2,10.

9. *Bλ. B' Κορ*, 6,16.

10. *Πράξ*, 4,32.

νική σκέψη»¹¹. Ἀλλωστε ἐὰν ἡ ἐκκλησιαστικὴ καθολικότητα εῖναι ἀδιάστατη ἀπὸ τὴν ἐνότητα, δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ μὴν ἔχει ἀποτέλεσμα στὴν ἵδια τὴ φύση καὶ τὴν ποιότητα αὐτῆς τῆς ἐνότητας. «Οπως ὑπογραμμίζει ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ προηγούμενου αἰώνα, ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκι, «ὅ σκοπὸς καὶ τὸ κριτήριο αὐτῆς τῆς καθολικῆς ἐνότητας βρίσκεται στὸ νὰ εἶναι τοῦ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία ὅπως συνέβαινε μὲ τὴν ἀρτιγέννητη κοινότητα τῶν Ἱεροσολύμων. Διαφορετικὰ ἡ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας συρρικνώνεται»¹².

Τὸ ἕθος τῆς συνοδικότητας προϋποθέτει ἐλευθερία καὶ σαφῶς βρίσκεται μακρὺν ἀπὸ συμβατικότητες, καταναγκασμούς, παξάρια καὶ συναλλαγές, ἔξευρεση ψήφων καὶ ἄγρα «κουκιῶν», ξεπλήρωμα καὶ ἀνταπόδοση ὑποχρεώσεων, στημένες πλειοψηφίες καὶ ἄλλα παρόμοια. Ἡ συνοδικότητα εῖναι καὶ ἀποβαίνει σὲ τελευταίᾳ ἀνάλυση χαρισματικὴ κατάσταση γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἀλλιθινὴ ἐνέργεσία γιὰ τὸν κάθε Χριστιανό, ὅταν γίνει συνείδηση ὅτι ἡ ἐλευθερία ποὺ παρέχει εἶναι νὰ ζεῖ στὸν Θεὸν καὶ ὁ Θεὸς σ' αὐτόν. Γιὰ τὸν ἄπιστο ἐλευθερία σημαίνει τὴν ἴκανοποίηση τοῦ ἐγωϊσμοῦ, τῆς ἰδιοτέλειας καὶ τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ. Ἐκεῖνος νοιώθει ἐλεύθερος καλλιεργώντας τὸ «ἴδιον θέλημα», «κάνοντας ὅ,τι θέλει». Ὄμως γιὰ τὸν πιστὸν ἡ ἐλευθερία τοποθετεῖται στὴν ἀγάπη καὶ τὸν Θεό. Οἱ χριστιανοὶ μποροῦν νὰ συμπορεύονται, νὰ συνοδοῦν καὶ νὰ ἐκφράζονται συνοδικὰ ἐλεύθεροι, ὅταν ζοῦν τὴν ἐλευθερία τοῦ Θεοῦ καὶ κάνουν ὅ,τι θέλει ὁ Θεός.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ μαζὶ μὲ τὴν ἐλευθερία ἡ συνοδικότητα προϋποθέτει καὶ ὑπακοή. Αὐτὸ ἐκ πρώτης ὅψεως φαίνεται παράδοξο καὶ ἀντιφατικό, ὅμως ἀποτελεῖ ἄθλημα μέγα καὶ ἀληθινὴ φανέρωση ἐκκλησιαστικοῦ ἕθους καὶ φρονήματος. Ἐδῶ δὲν πρέπει νὰ ἀποκρύψουμε τὶς παραχαράξεις ἢ τὶς παρερμηνεῖς μέσα ἀπὸ τὶς ὁποῖες κατὰ καιροὺς ἡ ὑπακοὴ προβλήθηκε καὶ βιώθηκε σὲ διοισμένους ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους, ἢ νὰ παραθεωρήσουμε τὴν πρόδηλη ἢ ὑφέρπουσα σύγχυση ποὺ ὑπάρχει –ἀκόμη πολλὲς φορὲς καὶ σὲ ἐπίπεδο ἱεραρχῶν– ἀνάμεσα στὴν ὑπακοὴ καὶ τὴν πειθαρχία¹³, μήτε καὶ νὰ παραβλέψουμε τὸ πόσο παρέλειψε ἡ ποιμαντικὴ τῆς Ἐκκλησίας νὰ διδάξει τὴν ὑπακοὴ ὡς

11. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ STAOUROU MICHEL, «Ἴχνογράφημα δρθοδόξου θεολογίας τῆς συνοδικότητας», μετ. Ἰ. Κ. Παπαδόπουλος, στὸ περ. Σύναξη, τεῦχ. 91, σ. 37-38.

12. *Tὸ σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ*, ἐκδ. Ἀρμός, Ἀθῆνα 1999, σ. 55-56.

13. Γιὰ τὴ σχέση ὑπακοῆς καὶ πειθαρχίας βλ. Ἀρχιμ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ, *Ἄσκησις καὶ θεωρία*, Ἔσσεξ Ἀγγλίας 1996, σ. 53.

χρέος τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας¹⁴. "Ομως ὁ ἀπόστολος Πέτρος, ποὺ ὡς συμπρεσβύτερος παρακαλεῖ τοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας νὰ ποιμαίνουν τὸ ποίμνιο τοῦ Θεοῦ «ἐπισκοποῦντες μὴ ἀναγκαστικῶς, ἀλλ᾽ ἔκουσίως»¹⁵, ἀλλὰ καὶ ἡ πατερικὴ ἐμπειρία, ποὺ ὑπογραμμίζει ὅτι «βουλομένων, οὐ τυραννούμενων (ἐστι) τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον»¹⁶ προσδιορίζουν μὲ σαφήνεια τὴ θέση τῆς ἐπ' ἐλευθερίᾳ ὑπακοῆς¹⁷, ποὺ ἀπεργάζεται στὴ συνέχεια καὶ τὴ γνήσια συνοδικότητα στὴν Ἐκκλησία.

Στὶς ἐκκλησιαστικὲς ἀκολουθίες καὶ τὰ μυστήρια ἀκοῦμε τακτικὰ τὶς φράσεις: «Βαπτίζεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ...» ἢ «χρίεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ...» ἢ «μεταλαμβάνει ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ...», ποὺ κάνουν κάποιους-συνήθως ἀπόμακρους καὶ ἀμύητους- σ' αὐτὰ νὰ διερωτῶνται πόσο ἐλεύθερος παραμένει ὁ ἀνθρωπός στὴν Ἐκκλησία. Ωστόσο λησμονεῖται στὴν περίπτωση αὐτὴ ὅτι μόνο ἀν κάποιος γίνει δοῦλος Χριστοῦ, μπορεῖ νὰ ὑπάρξει καὶ ὡς ἀπελεύθερος Χριστοῦ¹⁸. "Οταν ὁ ἀνθρωπός θελήσει νὰ γίνει δοῦλος καὶ ὑπήκοος στὸν Χριστό, τότε Ἐκεῖνος τὸν κάνει φίλο του εἰσάγοντάς τον στὴ βασιλεία Του. Τότε ἐφαρμόζεται τὸ «ὑμεῖς φίλοι μου ἐστέ... οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλους»¹⁹. Σωστὰ λοιπὸν ἔχει ἐπισημανθεῖ ὅτι «προϋπόθεση γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ἀληθινῆς ὑπακοῆς εἶναι ἡ ἐλευθερία. Χωρὶς αὐτὴν ἡ ὑπακοὴ εἶναι δουλεία. Ἀλλὰ καὶ χωρὶς τὴν ὑπακοὴ ἡ ἐλευθερία εἶναι ἀσυναρτησία: εἶναι ὑποταγὴ στὸ ἀτομικὸ θέλημα, ποὺ διαιρεῖ τὴν ἀνθρώπινη φύση»²⁰.

"Οταν ἀναφερόμαστε στὸ ἔλλειμμα τοῦ ἥθους τῆς συνοδικότητας, δὲν μποροῦμε νὰ μὴν σταθοῦμε σὲ δύο βασικὲς αἵτιες ποὺ τὸ προκαλοῦν. Ἡ πρώτη ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴ θέση τῶν λαϊκῶν μέσα στὴν Ἐκκλησία. «Λαϊκός» εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἀνήκει στὸ «λαὸ τοῦ Θεοῦ», δηλαδὴ στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ περιλαμβάνει κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. Ἐπομένως, δῆλοι οἱ χριστιανοὶ σὲ τελευταία ἀνάλυση εἶναι «λαϊκοί» ὡς ἀνήκοντες στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. Οἱ λαϊκοὶ δὲν εἶναι τμῆμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ μάλιστα τὸ κατώτερο -ὅπως δυστυχῶς τὶς περισσό-

14. Βλ. ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ., *Προτάσεις Ποιμαντικῆς Θεολογίας*, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2009², σ. 34 κ.έ.

15. *A' Πέτρ.* 5,2.

16. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, *Λόγος* 12,5, PG 35, 849B καὶ *Λόγος* 22, 1 PG 35, 1132A.

17. *Βλ. Γαλ.* 5,13.

18. *Βλ. A' Κορ.* 7,22.

19. *Τω.* 15,14.

20. ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ Γ., *Χριστιανικὴ Ήθικὴ* II, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2003³, σ. 203.

τερες φορές ἐκλαμβάνεται— ἀλλὰ εἶναι ὀλόκληρη ἡ Ἐκκλησία. Ἀλλωστε, ἐνώ παραμένει ἀδιαμφισβήτητη ἡ ἰδιαίτερη θέση τοῦ ἐπισκόπου καὶ τῶν πρεσβυτέρων στὴ συνοδικὴ δομὴ καὶ τὸ πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας, οὐδεὶς δύναται νὰ ἴσχυρισθεῖ ὅτι ἀποτελοῦν ἔνα ἄλλο ἔχωριστὸ τμῆμα, ἔξω ἀπὸ τὴ συμπόρευση καὶ τὴ συνοδοιπορία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Πολὺ εὔστοχα ἔχει ἐπισημανθεῖ ὅτι «ὅλοι (ἐπίσκοπος, πρεσβύτεροι, διάκονοι καὶ ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ) συνοδεύουν καὶ συμπορεύονται πρὸς τὴ Βασιλεία ἀκολουθοῦντες τὸν Χριστόν. Ὁ ἐπίσκοπος καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔχουν τὸ χάρισμα νὰ προηγοῦνται τῆς συνοδείας καὶ νὰ δεικνύουν τὴν ἑνότητα τοῦ ποιμάνου των»²¹.

Γενικότερα στὴν πατερικὴ καὶ κανονικὴ παραδοση δὲν ὑπάρχει «ταξικὸς διαχωρισμὸς ἀνάμεσα σὲ κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, ἀφοῦ ὅλοι εἶναι μέλη τοῦ ἰδίου σώματος, τῆς Ἐκκλησίας. Ἄκομα καὶ ἡ διάκριση τῶν πιστῶν σὲ «πρόβατα καὶ ποιμένες», εἶναι ἐντελῶς συμβατικὴ καὶ «ἀνθρωπίνη», ἀφοῦ μπροστὰ στὸν Χριστὸν ὅλοι εἴμαστε πρόβατα. «Πρόβατα καὶ ποιμένες πρὸς τὴν ἀνθρωπίνην εἰσὶ διαιρέσιν, πρὸς δὲ τὸν Χριστὸν πάντες πρόβατα· καὶ γὰρ οἱ ποιμαίνοντες καὶ οἱ ποιμαίνομενοι ὑψ’ ἐνός, τοῦ ἄνω ποιμένος, ποιμαίνονται»²². Ἡ ἑνότητα τοῦ σώματος δὲν ἐπιτρέπει κοσμικὲς διαφοροποιήσεις σὲ ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενους. «Οὐκ ἀρχόντων ταῦφος ἐστιν ἐνταῦθα (δηλαδὴ στὴν Ἐκκλησίᾳ), οὐδὲ ἀρχομένων δουλοπρέπεια, ἀλλ’ ἀρχὴ πνευματική, τούτῳ μάλιστα πλεονεκτοῦσα, τῷ τὰς τιμὰς πλείους ἀναζητεῖν»²³. «Οπως σωστὰ ἔχει παρατηρηθεῖ, οἱ λαϊκοί «ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ κοινοῦ βαπτίσματος εἶναι ἵστομα μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ μετὰ τῶν κληρικῶν, κεκλημένοι πάντες εἰς διακονίαν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἐν διαφόρῳ βαθμῷ καὶ τόπῳ καὶ διακονήματι ἔκαστος»²⁴.

Αὐτὴ ἡ βασικὴ ἐκκλησιολογικὴ ἀλήθεια ὅτι ἡ διαφοροποίηση τῶν διακονιῶν καὶ λειτουργημάτων στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καθόλου δὲν ἐμποδίζει τὴν ἀξιολογικὴ ἰσοτιμία ὅλων τῶν μελῶν μπροστὰ στὴν κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι ὁ Χριστός, καὶ ὅτι ὅλοι, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, μπροστὴν νὰ ζοῦν ἀρμονικὰ μὲ ποικιλία διακονημάτων μέσα στὴν Ἐκκλησία συστοιχεῖται πλήρως μὲ τοὺς λόγους τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ποὺ γράφει: «Καθάπερ γὰρ ἐν ἐνὶ σώμα-

21. Ἀρχιμ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Καθηγ. Ι. Μονῆς ‘Οσίου Γρηγορίου, Θέματα Ἐκκλησιολογίας καὶ Ποιμαντικῆς, ἐκδ. «Ορθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1975, σ. 19.

22. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ὁμιλία εἰς τὴν Ἀνάληψιν τοῦ Χριστοῦ 12, PG 52,784D.

23. Τοῦ ἰδίου, Ὁμιλία εἰς Β' Κορινθίους 5, PG 61, 427D-428A.

24. ΚΑΡΜΙΡΗ Ι., Ἡ θέσις καὶ ἡ διακονία τῶν Λαϊκῶν ἐν τῇ Ὁρθοδόξω Ἐκκλησίᾳ, ἐν Ἀθήναις 1976, σ. 36.

τι μέλη πολλά ἔχομεν, τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν, οὕτως οἱ πολλοὶ ἐν σῶμα ἐσμεν ἐν Χριστῷ, ὁ δὲ καθ' εἰς ἀλλήλων μέλη»²⁵. Η Ἱερωσύνη εἶναι χάρισμα, ποὺ ἐνεργοποιεῖται σὲ συγκεκριμένο λειτουργημα. Οἱ κληρικοὶ λαμβάνονται τὸ χάρισμα καὶ τὴν ἀποστολὴν νά «συνάγουν τὸν λαόν»²⁶, ὅχι γιατὶ ἔχουν δική τους Ἱερωσύνη, ἀλλὰ γιατὶ λειτουργοῦν στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τὴν «ἴερατείαν» τοῦ Χριστοῦ²⁷.

“Ομως, ἐνῶ τὸ χάρισμα καὶ τὸ λειτουργημα αὐτὸ εἶναι θεμελιῶδες, γιὰ τὴν ὑπόσταση τῆς Ἐκκλησίας, δὲν ἀποκλείει ἄλλα χαρίσματα καὶ χαρισματικοὺς φορεῖς μεταξὺ τῶν λαϊκῶν²⁸. Σὲ κείμενα ποὺ ἀνάγονται στὸν πρώην Χριστιανισμό, κατατίθεται μαρτυρία γιὰ δυνατότητα καὶ τρόπο συνυπάρξεως, συμπορεύσεως καὶ συλλειτουργίας ὅλων τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας: «Τῷ γάρ ἀρχιερεῖ ἰδίᾳ λειτουργίαι δεδομέναι εἰσὶν καὶ τοῖς Ἱερεῦσιν ἕδιος ὁ τόπος προστέκται καὶ λευτίταις ἰδίᾳ διακονίαι ἐπίκεινται· ὁ λαϊκὸς ἄνθρωπος τοῖς λαϊκοῖς προστάγμασιν δέδεται. Ἔκαστος ἡμῶν, ἀδελφοί, ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι εὐχαριστείτω Θεῷ ἐν ἀγαθῇ συνειδήσει ὑπάρχων, μὴ παρεκβαίνων τὸν ὥρισμένον τῆς λειτουργίας αὐτοῦ κανόνα, ἐν σεμνότητι»²⁹.

‘Ο 8ος κανόνας τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ποὺ θέτει τὴν προϋπόθεση τοῦ ἐνὸς ἐπισκόπου στὴν κάθε γεωγραφικὴ περιοχή, σαφέστατα ἐννοεῖ τὸν ἐπίσκοπο πατέρα, ποὺ γνωρίζει καὶ ἔχει πατρικὴ σχέση μὲ τὰ παιδιά του, καὶ ὅχι τὸν ἐπίσκοπο διοικητή. Τὸ παπαδιαμαντικὸ διήγημα «Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ ἄγιου δεσπότη», νομίζω ὅτι ἔχει νὰ πεῖ πολλὰ γιὰ τὸ θέμα αὐτό. Άσφαλῶς δῆμος καὶ σήμερα δὲν φαίνεται τὰ πράγματα νὰ ἔχουν ἀλλάξει κατὰ πολὺ. Σὲ πάρα πολλὲς περιπτώσεις στὴν αἰσθητη πολλῶν ἀνθρώπων ὁ ἐπίσκοπος εἶναι ἔνας ἐκκλησιαστικὸς διοικητής, μὲ ρόλο καὶ ἔξουσία ἀνάλογη μὲ ἐκείνη τοῦ νομάρχη, τοῦ δήμαρχου ἢ τοῦ στρατιωτικοῦ διοικητῆ, καὶ βέβαια δὲν εἶναι ὁ πατέρας μὲ τὸν ὅποιο μποροῦν νὰ ἀναπτύξουν σχέση προσωπική. Τὸ ἕδιο ἐπίσης μπορεῖ νὰ συμβαίνει καὶ στὴ διασπορά, ὅταν ἐν ὀνόματι τῆς ὁρθόδοξης ἐκκλησιολογίας παρακάμπτεται καὶ παραθεωρεῖται ἡ ἀνάγκη καὶ τὸ δικαίωμα τῶν

25. *Ρωμ.* 12, 4-5.

26. Βλ. *Κανόνες κδ' Ἀντιοχείας καὶ ἱβ' Σαρδικῆς*, στὸ ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Π., *Κώδικας Ἱερῶν Κανόνων καὶ Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων*, ἐκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1991², σ. 246 καὶ 262 ἀντίστοιχα.

27. *Κανὼν Καιοχηδόνος*, δ.π., σ. 426.

28. Βλ. σχετικὰ Α΄ *Κορ.* 12,18-31.

29. ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ, *Ἐπιστολὴ Α΄ Πρὸς Κορινθίους*; 40, 75-76, PG 1, 289A.

ὅποιων μεταναστῶν νὰ τελοῦν τὴ θεία Λειτουργία στὴ μητρικὴ γλῶσσα τῶν δικῶν τους ἐμπειριῶν καὶ νὰ ἐπικοινωνοῦν οὐσιαστικὰ μὲ τοὺς ποιμένες τους.

‘Ο ἐπίσκοπος ἀπὸ τὴν ἐκλογὴ καὶ ἴδιαίτερα τὴ χειροτονίᾳ του ἐνώνεται ἀναπόσπαστα μὲ τὴν ἐπισκοπή του. Περίτρανη ἀπόδειξη τὸ ὅτι στὴν εὐχὴ τῆς χειροτονίας του μνημονεύεται καὶ τὸ ὄνομα τῆς ἐπισκοπῆς του. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας προβλέπουν τὴν διὰ βίου παραμονή του στὴν ἐπισκοπὴ καὶ καταδικάζουν τὴ μετάθεσή του σὲ κάποια ἄλλη. Ἐξάλλου μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἔνωση συνδέονται καὶ ὅλες οἱ τοπικὲς ἐκκλησίες καὶ ὁ κάθε ἐπίσκοπος μὲ τοὺς ἄλλους ἐπισκόπους. Ἐπομένως, ὅταν ὁ ἐπίσκοπος πηγαίνει στὴ Σύνοδο, δὲν πηγαίνει ἀτομικὰ ἄλλα ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας του, φέρνει δηλαδὴ κατὰ κάποιο τρόπο μαζί του ὀλόκληρη τὴν ἐπισκοπή του καὶ γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐκφράζει τὸ αἰσθημα καὶ τὴ γνώμη τοῦ λαοῦ³⁰. Ἔτσι ἐνότητα τῶν ἐπισκόπων σημαίνει καὶ ἐνότητα τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε εἶναι ἀδόκιμοι οἱ ὅροι «σῶμα» καὶ «σύλλογος» τῶν ἐπισκόπων, ἀφοῦ οἱ παραδοσιακοὶ ὅροι «καθολικὴ Ἐκκλησία» καὶ «Σύνοδος» ἐκφράζουν ἀριστα τὴν ἀλήθεια τοῦ πράγματος³¹.

‘Η ὑπαρξὴ καὶ διάρθρωση τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο, τὸν ἰερεῖς καὶ τὸ λαό, μαρτυρεῖ σ’ αὐτὴν τὴν ὑπαρξὴν καὶ κοινωνία τῶν πολλῶν καὶ διαφορετικῶν λειτουργημάτων. Χωρὶς αὐτὰ τὰ πολλὰ λειτουργήματα, χαρίσματα καὶ διακονήματα –ποὺ δυστυχῶς ὅχι λίγες φορές θεωροῦνται ὡς ἔξουσίες καὶ ἀξιώματα– τὰ ὅποια εἶναι μεταξύ τους διαφορετικά, δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει ἀληθινὴ Ἐκκλησία. Αὐτὸ ἄλλωστε ὑπογραμμίζει τὴ μεγάλη πραγματικότητα ὅτι στὴν Ἐκκλησία οἱ διαφορὲς τῶν πιστῶν στὸν τρόπο λειτουργίας τους δὲν ἔξαφανίζονται ἀλλὰ τονίζονται, γιὰ νὰ ὑπάρχει ὄντως Ἐκκλησία. Κανένα ἀπὸ τὰ λειτουργήματα τῆς Ἐκκλησίας δὲν ὑπάρχει μόνο του καὶ γιὰ τὸν ἔαυτό του, αὐτόνομο καὶ χωρὶς κοινωνία καὶ σχέση μὲ τὰ ὑπόλοιπα.

‘Ετσι ἡ κοινωνία καὶ ἡ σχέση ἐκφράζει τὸ ἥθος τῆς κοινότητας καὶ τῆς συνοδικότητας, ποὺ βρίσκεται στὸν ἀντίποδα τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ἴδιορρυθμίας τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ καὶ τῆς ἀτομικότητας. Κάθε λειτουργημα στὴν Ἐκκλησία εἶναι ἀπόλυτο ὡς πρὸς τὴ σπουδαιότητά του, ἐπειδὴ εἶναι σχετικό, δηλαδὴ ἔχει

30. Βλ. Ἀρχιμ. ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (νῦν ἀρχιεπ. Αὐστραλίας), *Περὶ τὸ ἀλάθητον τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ ὁρθοδόξῳ θεολογίᾳ*, Ἀθῆναι 1965, σ. 46.

31. Γιὰ ὅλα αὐτὰ βλ. ΝΕΛΛΑ ΠΑΝ., «Ἐπισκοπικὴ συλλογικότητα: ‘Ἐνα καινούργιο πρόβλημα», στὸ περ. *Σύναξη*, τεῦχ. 80, σ. 57.

σχέση, ώς πρὸς τὴ λειτουργία του καὶ προϋποθέτει τὴν ὑπαρξην καὶ τῶν ἄλλων λειτουργημάτων. Σὲ αὐτὴ τὴν προοπτικὴ θὰ μπορούσαμε νὰ δεχθοῦμε καὶ τὴ θέση ὅτι «ἡ Συνοδικότης τῆς Ἐκκλησίας συνίσταται στὴ συνύπαρξη καὶ τὴν ἀμοιβαιότητα τῆς σχέσεως τοῦ Πρώτου, δηλαδὴ τοῦ ἐπισκόπου, μὲ τοὺς Πολλούς. Οἱ Πολλοὶ στὴν Ἐκκλησία δὲν δύνανται τίποτε νὰ κάνουν χωρὶς τὸν Πρώτον, ὅπως καὶ ὁ Πρώτος δὲν μπορεῖ νὰ πραγματοποιήσει τίποτε χωρὶς τὴ συμφωνία τῶν Πολλῶν»³².

Φοβᾶμαι ὅτι καὶ σήμερα στὶς πρακτικές μας τονίζεται περισσότερο ἡ Ἐκκλησία ὡς θεσμὸς καὶ «σῶμα τῶν ἐπισκόπων», ποὺ δικαιολογημένα στὴ συνείδηση τῶν ἀνθρώπων ταυτίζεται μὲ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, παρὰ ὡς σῶμα Χριστοῦ, δηλαδὴ τὸ χαρισματικὸ σύνολο τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ, ὅπως τὸ διασώζει ἡ βιβλικὴ θεολογία καὶ ἡ πατερικὴ παράδοση. Ὁχι λίγες φορές ἡ ἴδια ἡ γλῶσσα καὶ ὁ τρόπος ποὺ ἀπευθύνεται καὶ «πληροφορεῖ ἡ Ἐκκλησία τὸν λαό» δίνει αὐτὴ τὴν αἰσθηση τῆς θεσμοποιημένης Ἐκκλησίας, τὴν ὁποίᾳ ὁ λαὸς δὲν ἀντιμετωπίζει ὡς μετέχων στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ³³. Ἔτσι σωστὰ ἔχει ἐπισημανθεῖ ὅτι «στοὺς λαϊκούς, στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, ἐπιφυλάσσεται ὁ ρόλος τοῦ ἀποδέκτη τῶν συμβουλῶν καὶ τῶν προτροπῶν τῆς Συνόδου, τοῦ τηρητῆ τῶν παραδεδομένων. Ἡ ἀντιμετώπιση αὐτὴ ὁδηγεῖ στὴν παθητικότητα τοῦ λαοῦ, ποὺ γίνεται ἀπλὸς δέκτης τῆς καθοδήγησης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καὶ στὴν ἀντικειμενοποίησή του, τὴν ἀντιμετώπισή του δηλαδὴ ὡς ἀντικειμένου μέριμνας της»³⁴.

Ἄν τελικὰ συμφωνήσουμε ὅτι τὸ συνοδικὸ πολύτευμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας δὲν εἶναι κάτι ποὺ μποροῦμε μόνο νὰ τὸ προβάλλουμε στοὺς διαλόγους μας μὲ τοὺς ἑτερόδοξους καὶ τοὺς ἀλλοδόξους ἢ νὰ τὸ ἐπικαλούμαστε γιὰ νὰ «ἀποστομάσουμε» στὶς συζητήσεις μας πολιτικοὺς καὶ δημοσιογράφους, τό-

32. Ἐπισκ. ΒΡΑΝΤΣΕΒΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ, μν. ἔρ. σ. 21. Βλ. ἐπίσης Ἀρχιμ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ, "Ανθρωπος καὶ Θεάνθρωπος", Ἀθήνα 1974, σ. 167, Μητρ. Περγάμου ΖΗΖΙΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ, *Ἡ ἐνότης τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καὶ τῷ ἐπισκόπῳ κατὰ τοὺς τρεῖς πρώτους αἰῶνας*, Ἀθῆναι 1965, σ. 146 κ.έ., Τερομ. ΓΙΕΒΤΙΤΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (νῦν ἐπισκ. Πρώτην Ἐργασίαν), *Ἡ ἐκκλησιολογία τοῦ ἀποστόλου Παύλου κατὰ τὸν ἰερὸν Χρυσόστομον*, Ἀθήνα 1984, σ. 83 κ.έ καὶ π. ΦΛΩΡΟΦΣΚΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, *Τὸ σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ*, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 16 κ.έ.

33. Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλὲς βλ. τὴ διατομὴ τῆς ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗΣ, *Ἡ Ἐκκλησία στὴ νεοελληνικὴ κοινωνία. Γλωσσοκοινωνιολογικὴ ἀνάλυση τῶν ἐγκυρών τῆς Ἱερᾶς Συνόδου*, Θεσσαλονίκη 1991.

34. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗΣ, «Ἐκκλησία: σῶμα Χριστοῦ ἢ σῶμα ἐπισκόπων;», στὴ *Σύναξη*, τεῦχ. 61, σ. 63.

τε μὲ εἰλικρίνεια θὰ σταθοῦμε στὴ διαπίστωση τοῦ ἐλλείμματος τῆς συνοδικότητας. Καὶ ἂν ἐπίσης παραδεχθοῦμε ὅτι τὸ ἔλλειμμα αὐτὸ ἐκφράζει καὶ ἀπουσίᾳ ἥθους ἄλλὰ καὶ δογματικῆς συνειδησης, κατὰ τὸν μακαριστὸ Γέροντα Σωφρόνιο, τότε θὰ θελήσουμε νὰ ξήσουμε ούσιαστικότερα τὸ ἐκκλησιαστικὸ γεγονὸς ὡς χάρη καὶ χαρὰ ἔμπονη, ποὺ ὀδηγεῖ σὲ αὐτοκριτικὴ καὶ σεβασμὸ τῶν χαρισμάτων τῶν ἄλλων. Τότε θὰ μάθουμε ὅτι στὴν Ἐκκλησία, ποὺ εἶναι τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ χῶρος τοῦ Ἀχωρήτου, χωροῦν δὲ καὶ μποροῦν νὰ ἐκκλησιασθοῦν τὰ πάντα. Μόνο ποὺ τὸ μάθημα αὐτὸ χρειάζεται νὰ μᾶς τὸ διδάξει τὸ ἥθος τῆς συνοδικότητας, ποὺ εἶναι ἥθος ταπείνωσης, μετάνοιας, κενωτικῆς προσφορᾶς καὶ ἀγωνίας γιὰ τὴν πτώση καὶ τὴν ἀστοχία πρῶτα τὴ δική μας καὶ ἔπειτα τῶν ἄλλων.