

Περιοδικά Ανάλεκτα

Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der Älteren Kirche (τόμος 100, τεῦχος 2/2009)

Στὸ νέο τεῦχος τοῦ διεθνοῦς κύρους περιοδικοῦ *ZNW* δημοσιεύονται πέντε κύριες μελέτες καὶ τέσσερις μικρότερες, καθὼς καὶ ἐπισκόπηση τῶν βιβλικῶν περιοδικῶν ποὺ κυκλοφόρησαν στὸ πρώτο ἥμισυ τοῦ 2009.

Ἡ πρώτη κύρια μελέτη τοῦ περιοδικοῦ εἶναι τοῦ Carl Joachim Classen καὶ φέρει τὸν τίτλο «Kann die rhetorische Theorie helfen das Neue Testament, vor allem die Briefe des Paulus, besser zu verstehen?». Ἀφετηρία τοῦ συγγραφέα εἶναι ἡ διαπίστωση ὅτι ἴδιαίτερα κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ βιβλικὴ ἐπιστήμη ἀξιοποίησε δημιουργικὰ κατηγορίες τῆς λεγόμενης «ροτορικῆς θεωρίας» στὴν ἔρμηνεία τοῦ τῆς Π.Δ. ὅσο καὶ τῆς Κ.Δ. Στὴ συνέχεια ὁ συγγραφέας κάνει μία σύντομη κριτικὴ ἐπισκόπηση τῆς ἔρευνας ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς δημοσίευσης τῶν δύο μελετῶν - σταθμῶν τοῦ H.D. Betz καὶ τοῦ G.A. Kennedy μέχρι σήμερα καὶ παρουσιάζει τὶς ἔρμηνευτικὲς τάσεις ποὺ ἐκδηλώθηκαν ὅσον ἀφορᾶ στὴ χρήση τῆς ροτορικῆς στὴν ἔρμηνεία τῆς Κ.Δ., ἀλλὰ καὶ τὰ ποιοβλήματα ποὺ προκύπτουν ἀπὸ αὐτῆν. Στὸ δεύτερο μέρος τῆς μελέτης του χρησιμοποιεῖ τὸ παράδειγμα τῆς πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς, γιὰ νὰ παρουσιάσει τὰ πλεονεκτήματα μίας τέτοιας ἔρμηνευτικῆς προσέγγισης καὶ τὰ ἐρωτήματα, τὰ ὅποια ὠστόσο παραμένουν ἀναπάντητα. Καταλήγει ὅτι ἡ ροτορικὴ κριτικὴ ὡς ἔρμηνευτικὴ μέθοδος μπορεῖ νὰ ἀξιοποιηθεῖ στὴν ἔρμηνεία τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Παύλου ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπολοίπων βιβλίων τῆς Κ.Δ. μὲ συνείδησην πάντοτε τῶν ἔρμηνευτικῶν ὄρίων καὶ δυνατοτήτων της.

Στὸ δεύτερο ἄρθρο, μὲ τὸν τίτλο «Rabbinische Literatur und Neues Testament. Alte Schwierigkeiten und neue Möglichkeiten» ἡ Gudrun Holtz ἐξετάζει τὴν ἀξία ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχουν τὰ ὁρινικὰ κείμενα στὴν κατανόηση καὶ ἔρμηνεία τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἡ συγγραφέας συζητᾷ τὸ πρόβλημα τῆς χρονολόγησης τῶν ὁρινικῶν κειμένων, τὸ ὅποιο ὑπῆρξε καὶ ὁ σοβαρότερος -κατὰ τὰ τελευταῖα 25 χρόνια- ἀντίλογος στὴν ἀξιοποίηση τῶν ὁρινικῶν κειμένων γιὰ τὴν κατανόηση τῶν καινοδιαθητικῶν κειμένων καὶ διατυπώνει τὴ θέση ὅτι ἡ ἀξιολόγηση τῆς ἀναλογίας καὶ ἡ υἱόθετηση τοῦ μοντέλου τοῦ πολιτισμικοῦ κώδικα μποροῦν νὰ προσφέρουν νέες δυνατότητες συγκριτικῆς ἀνάλυσης τῶν καινοδιαθητικῶν καὶ ὁρινικῶν κειμένων.

Τὸ ἄρθρο τοῦ Stephen Hultgren, «The Apostolic Church's Influence on the Order of Sayings in the Double Tradition; Part II: Luke's Travel Narrative», εἶναι, ὅπως ἄλλωστε προδίδει ὁ ὑπότιτλός του, τὸ δεύτερο μέρος μίας ἐκτενοῦς μελέτης

σχετικά μὲ τὴ σειρὰ τῶν λογίων στὴ διπλὴ παράδοση στὸ κατὰ Ματθαῖον καὶ κατὰ Λουκᾶν (τὸ πρῶτο μέρος εἶχε δημοσιευθεῖ στὸν τόμο 99 [2008] τοῦ περιοδικοῦ). Ὁ συγγραφέας ἔξετάξει ἐπιμέρους παραδείγματα αὐτῆς τῆς διπλῆς παράδοσης καὶ καταλήγει σὲ συμπεράσματα παρόμοια μὲ ἐκεῖνα, στὰ ὅποια κατέληξε στὸ πρῶτο μέρος τῆς μελέτης του: ἡ σειρὰ τῶν λογίων σὲ αὐτὴν τὴ διπλὴ παράδοση μπορεῖ νὰ ἔξηγηθεῖ καλύτερα, ἐὰν συνδεθεῖ μὲ τὴν εὐρύτερην εὐαγγελικὴν παράδοσην καθὼς ἐπίσης καὶ μὲ ζητήματα τῆς ζωῆς ποὺ ἀπασχολοῦσαν τὴν ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν, παρὰ ἐὰν ἀποδοθεῖ στὸν ἐπίδρασην ἐνὸς μόνο κειμένου τῆς Πηγῆς Q. Θὰ ἀκολουθήσει σὲ προσεχὲς τεῦχος κι ἔνα τρίτο μέρος, ὅπου ὁ συγγραφέας ἀξιοποιώντας τὰ συμπεράσματα τοῦ πρώτου καὶ δεύτερου μέρους θὰ προτείνει μία ἐναλλακτικὴ λύση γιὰ τὴ διατήρησην, παράδοσην καὶ ἔνταξην τοῦ ὑλικοῦ τῆς διπλῆς παράδοσης μέσα στὸ κατὰ Ματθαῖον καὶ στὸ κατὰ Λουκᾶν.

Ὁ Jörn Müller πραγματεύεται στὴ συνέχεια στὸ ἄρθρο του μὲ τὸν τίτλο «Willensschwäche und innerer Mensch in Röm 7 und bei Origenes; Zur christlichen Tradition des Handelns wider besseres Wissen» τὸ πρόβλημα τῆς «ἀκρασίας», τῶν ἥθικῶν διλαδὸν ἐπιλογῶν ποὺ κάνει ὁ ἀνθρώπος ἐνάντια στὸν κρίσιον καὶ στὴ θέλησή του. Ὁ συγγραφέας ἀναλύει τὸν καινοδιαθητικὸν locus classicus γιὰ τὸ συγκεκριμένο ζήτημα –διλαδὸν τὸ Prahm. 7– καὶ παρουσιάζει τὸν τρόπο ποὺ αὐτὸν τὸ κεφάλαιο ἐρμηνεύεται ἀπὸ τὸν Ὁριγένη στὸ ὑπόμνημά του καὶ ἀξιοποιεῖται γιὰ τὴ διατύπωση πρωτότυπων θέσεων ὅσον ἀφορᾶ στὸν ἀνθρώπινο «ἀκρασία». Ὁ συγγραφέας ὑποστηρίζει ὅτι ἡ διαχρονικὴ συζήτηση σχετικὰ μὲ αὐτὸν τὸ ἥθικὸ πρόβλημα μπορεῖ νὰ κατανοθεῖ ὅχι μόνο μέσα στὸ πλαίσιο τῆς πρόσληψης τῆς ἀντίληψης περὶ «ἀκρασίας» τῶν κλασικῶν χρόνων ἀλλὰ μὲ τὴ βοήθεια μίας «ἐναλλακτικῆς» παράδοσης, ἡ ὅποια ἔχει τὶς φίλα της στὸν K.Δ.

Στὴν πέμπτη κύρια μελέτη τοῦ περιοδικοῦ ὁ Jorg Christian Salzmann («Jüdische Messiasvorstellungen in Justins Dialog mit Trypho und im Johannesevangelium») συγκρίνει τὸν τρόπο ποὺ παρουσιάζει ὁ Ἰουστίνος στὸ Διάλογο πρὸς Τρύφωνα τὶς ἰουδαϊκὲς ἀντιλήψεις περὶ Μεσσίᾳ μὲ ἐκεῖνες ποὺ ἀποδίδει στὸν Ἰουδαίους τὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιο καὶ ἐντοπίζει ὄμοιότητες καὶ διαφορές. Τὸ κείμενο τοῦ Ἰουστίνου μπορεῖ κατὰ τὴ γνώμη τοῦ συγγραφέα νὰ ἀποτελέσει μία μαρτυρία τῶν ἰουδαϊκῶν μεσσιανικῶν προσδοκιῶν κατὰ τὸν 1ο καὶ 2ο αἰ. μ.Χ., οἱ ὅποιες διαδραμάτισαν σημαντικὸ ρόλο στὴν ἀντιπαράθεσην Ἰουδαϊσμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ.

Ἀκολουθοῦν τέσσερις σύντομες μελέτες. Στὴν πρώτη, μὲ τὸν τίτλο «The Words of the Luminaries, the Curse of the Law, and the Outpouring of the Spirit in Gal. 3,10-14», ὁ Rodrigo J. Morales ἀποπειρᾶται νὰ ἐρμηνεύσει τὸ Γαλ. 3,10-14 μὲ τὴ βοήθεια μίας ἰουδαϊκῆς παράδοσης, ἡ ὅποια ἀπαντᾶ στὸ Δευτεροσατία, στὸν Δόγον τῶν Πεφωτισμένων στὸ Κουμράν (4Q504) καὶ στὴ Διαθήκη τοῦ Ἰουδά. Σύμφωνα μὲ τὸ συγγραφέα, τὸ Πνεῦμα εἶναι ἐκεῖνο ποὺ διαδραματίζει τὸ ρόλο-κλειδὸν στὴν κατανόηση τοῦ σχετικοῦ χωρίου. Στὴ δεύτερη, μὲ τὸν τίτλο «Bathed in living waters; Papyrus Oxyrhynchus 840 and Christian baptism reconsidered», ὁ Alistair Stewart-Sykes ἔξετάξει τὴν πιθανότητα τὸ ἔξωκανονικὸ κείμενο, τὸ ὅποιο

διασώζει ὁ πάπυρος P Oxy 840, νὰ συνδέεται μὲ κάποια ἐνδοχριστιανικὴ ἀντιπαράθεση σχετικὰ μὲ τὸ βάπτισμα, ἢ ὅποια ἀντικατοπτρίζει τὴν προσπάθεια χριστιανικῶν ὄμάδων νὰ διακριθοῦν ἀπὸ Ἰουδαϊκὲς ὄμάδες ποὺ ἔδιναν ἔμφαση σὲ τελετουργίες καθαρισμοῦ. Παρόμοιες συζητήσεις φαίνεται ὅτι διεξάγονταν τὴν ἕδια ἐποχὴ καὶ στὴ Συρία μὲ τὴν ὅποια συνδέει ὡς συγγραφέας τὸ κείμενο τοῦ παπύρου. Η Teresa Kuo-Yu Tsui ἔξετάζει στὸ τρίτο ἀρθρό («Some Observations on the Use of the Future in Rom. 6,5,8») τὴν χρήση τοῦ μέλλοντος στὰ *Rom.* 6,5.8 καὶ ὑποστηρίζει ὅτι σὲ αὐτὴν τὴν περιπτώσην πρόκειται γιὰ γνωμικὸ ἀόριστο, ὁ ὅποιος ἐκφράζει τὴν διαχρονικότητα τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ πιστοὶ θὰ εἶναι ἢ θὰ ξίσουν σίγουρα ἐν Χριστῷ ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ θανάτου τους μὲ τὸν Χριστό. Στὴν τελευταίᾳ μελέτη («Problematisches „Iva“ καὶ im Neuen Testament») ὁ Dieter Zeller ἔξετάζει ἐκεῖνα τὰ χωρία τῆς Κ.Δ., ὅπου ἡ χρήση τῆς φράσης «ἴνα καί» παρουσιάζει προβλήματα. Θεωρεῖ ὅτι σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις τὸ «καί» ἔχει προπορετεῖ ἔνα λογικὸ συλλογισμὸ καὶ σκοπὸ ἔχει νὰ καταδείξει ὅτι τὸ γεγονὸς εἶναι τὸ προσδοκώμενο ἢ τὸ ἀποτέλεσμα μίας αἰτίας (ἢ τὸ ἀντίστροφο).

Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft (τόμος 121, τεῦχος 3/2009)

Τὸ περιοδικὸ *Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft* εἶναι ἔνα ἔγκριτο ἐπιστημονικὸ περιοδικό, τὸ ὅποιο ἔδω καὶ 100 περίπου χρόνια δημοσιεύει ἐπιστημονικὲς μελέτες ἀπὸ τὸ κῶδις τῆς Ἑρευνας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ τοῦ ἀρχαίου Ἰουδαϊσμοῦ. Κυκλοφορεῖ τέσσερις φορὲς τὸ χρόνο καὶ συμπληρώνεται ἀπὸ μία σειρὰ μελετῶν, γνωστὴ ὡς *Beihefte zur ZAW*.

Τὸ πρῶτο ἀρθρό τοῦ τρίτου τεύχους τοῦ 2009 εἶναι τοῦ Nadav Na’aman καὶ φέρει τὸν τίτλο «Saul, Benjamin and the Emergence of ‘Biblical Israel’». ‘Ο συγγραφέας σὲ αὐτὸν ἀποπειρᾶται νὰ ἀπαντήσει στὸ ἐρώτημα, γιατί οἱ συγγραφεῖς τοῦ Ἰούδα χρησιμοποίησαν τὸν ὅρο «Ἰσραὴλ» γιὰ νὰ δηλώσουν τὸ βασίλειο τοῦ Ἰούδα καὶ τοὺς κατοίκους του. Μετὰ ἀπὸ ἔξεταση ἐπιμέρους προβλημάτων ὡς συγγραφέας διατυπώνει τὴν ὑπόθεσην ὅτι ἡ ἰδέα τοῦ “βιβλικοῦ Ἰσραὴλ” γεννήθηκε στὴν ἴστοριογραφία τοῦ Ἰούδα κατὰ τὴν προαιχμαλωσιακὴ περίοδο. ‘Ο ὅρος «Ἰσραὴλ» προτιμήθηκε, ἐπειδὴ δήλωνε μία ἐπικράτεια μεγαλύτερη ἐκείνης τοῦ βασιλείου τοῦ Ἰούδα κι ἐπειδὴ μετὰ τὴν κατάληψη τοῦ Βόρειου Βασιλείου ἀπὸ τοὺς Ἀσσύριους δὲν τὸν διεκδικοῦσε πλέον κανείς.

Ο Joseph Fleishman στὸ δεύτερο ἀρθρό, μὲ τὸν τίτλο «Did a Child’s Legal Status in Biblical Israel depend upon his being Acknowledged?», ἔξετάζει κατὰ πόσο στὸν ἀρχαῖο Ἰσραὴλ ἡ νομικὴ θέση τοῦ παιδιοῦ ἔξαρτιόταν ἀμεσα ἀπὸ τὴν ἀναγνώσιν του ἀπὸ τὸν πατέρα του. ‘Υποστηρίζει ὅτι αὐτὰ τὰ δύο εἶναι ἀνεξάρτητα κι ὅτι κάθε παιδί ποὺ γεννιόταν μέσα σὲ μία νόμιμη σχέση θεωροῦνταν νόμιμο τέκνο τοῦ πατέρα του. ‘Η νομικὴ ἀρχὴ φαίνεται ὅτι διατυπώθηκε γιὰ νὰ ἀποφευχθοῦν περιπτώσεις, ὅπου ἔνα παιδί μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ χωρὶς πατέρα, ἀποκομμένο ἀπὸ τὸ οἰκογενειακὸ πλαίσιο, ἀπόκληρο καὶ χωρὶς τὰ δικαιώματα τοῦ γιοῦ καὶ κληρονόμου.

Στὸ τρίτο ἄρθρο, «Die »eherne Schlange«. Zur Religionsgeschichte und Theologie von Num. 21,4-9», ὁ Bernd U. Schipper ἔξετάζει κατὰ πόσο ἡ Ἰστορία τοῦ χάλκινου ὄφεως εἶναι ἐπηρεασμένη ἀπὸ ἀντιλήφεις τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς σχετικὰ μὲ τὸ γήτεμα τῶν φιδιῶν. Οὐ συγγραφέας καταλήγει ὅτι ἡ Ἰστορία στὸ Ἀριθ. 21,4-9 εἶναι μοναδικὴ στὸ εἶδος της. Πρόκειται γιὰ ἓνα μεταγενέστερο κείμενο, τὸ ὃποῖο χρονιμοποιεῖ τὴν συγκεκριμένη Ἰστορία τοῦ Ἰσραὴλ στὴν ἔρημο ὡς ἕνα παράδειγμα ἀντίθεσης πρὸς τὴν συνεχιζόμενη πρακτικὴ τοῦ γητέματος τῶν φιδιῶν καὶ τῶν μαγικῶν τελετουργιῶν.

Ο Juha Pakkala στὴν συνέχεια («The Date of the Oldest Edition of Deuteronomy») ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἀρχαιότερη ἔκδοση τοῦ Δευτερονομίου ἀνάγεται σὲ μία ἐποχὴ μετὰ τὸ 586 π.Χ. καὶ θεωρεῖ ἀπίθανη τὴν χρονολόγηση τοῦ λεγόμενου «Πρωτοδευτερονομίου» στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰωσίᾳ ἢ σὲ δοπιαδήποτε ἄλλη στιγμὴ τῆς μοναρχίας ὡς ἀπίθανη. Εἰδικὰ τὸ ἀρχαιότερο κείμενο τοῦ Δτν 12, τὸ ὃποῖο γενικὰ θεωρεῖται ὡς ὁ πυρόνας τοῦ Πρωτοδευτερονομίου, μπορεῖ νὰ συντάχθηκε μόνο σὲ μία συνάφεια, ὅταν δὲν ὑπῆρχε Ναός, κράτος ἢ μονάρχης, ἐνῷ ἄλλα τμήματα τοῦ Πρωτοδευτερονομίου, στὸ μέτρο ποὺ αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἀποκατασταθεῖ, ἐπίσης προδίδουν μία μεταγενέστερη χρονολόγηση.

Τὸ Ἑλληνικὸ κείμενο τῶν Ο' γιὰ τὴν ἀφέρεωση τοῦ Ναοῦ ἀπὸ τὸν Σολομώντα ἀποτελεῖ τὸ θέμα τοῦ ἄρθρου τοῦ Martin Rösel ποὺ ἀκολουθεῖ («Salomo und die Sonne. Zur Rekonstruktion des Tempelweihspruchs I Reg 8,12f.»). Ο συγγραφέας θέτει τὸ ἔρωτημα κατὰ πόσο τὸ ἀρχικὸ ἔβραϊκὸ κείμενο, τὸ ὃποῖο ἀποτέλεσε τὴν βάσην τῆς Ἑλληνικῆς μετάφραστος, μπορεῖ νὰ ἀποκατασταθεῖ καὶ καταλήγει σὲ δύο συμπεράσματα: 1) δὲν εἶναι δυνατὴ μία ἀξιόπιστη ἀπόδοση τοῦ Ἑλληνικοῦ κειμένου στὰ ἔβραϊκά, καὶ 2) τὸ ἀρχικὸ Ἑλληνικὸ κείμενο ἔχει τὴ δική του θεολογικὴ ἀντίληψη, ὅσον ἀφορᾶ στὸ Ναὸ τοῦ Σολομῶντος. Τὸ ὑποτιθέμενο προηγούμενο πρωτότυπο ποὺ χρονιμοποιήθηκε στὴ μετάφραση τῶν Ο', δὲ μπορεῖ νὰ χρονιμοποιηθεῖ γιὰ νὰ ἀνακατασκευασθεῖ ἢ ἰδεολογία γιὰ τὸ Ναὸ ποὺ τὸν Σολομώντα.

Στὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ τεύχους («Omnipresent in Narratives, Disputed among Grammarians: Some Contributions to the Understanding of wayyiqtol and their Underlying Paradigms») ὁ Gard Granerod συζητᾷ τὴν συντακτικὴ λειτουργία τοῦ τύπου wayyiqtol, ὁ ὃποῖος εἶναι χαρακτηριστικὸς στὶς ἀφηγήσεις τοῦ ἔβραικοῦ βιβλικοῦ κειμένου. Διατυπώνει τὴν ὑπόθεσην ὅτι ἡ κυρίαρχη παρατακτικὴ σύνταξη τῶν ἀφηγήσεων στὴ μετάφραση τῶν Ο' θὰ μποροῦσε νὰ λειτουργήσει ὡς ὑπόδειγμα γιὰ τὶς σύγχρονες μεταφράσεις. Κατὰ συνέπεια, οἱ μονότονες ἀλυσίδες τῶν ἀρχικῶν προτάσεων wayyiqtol στὶς ἔβραικὲς ἀφηγήσεις θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποδοθοῦν στὶς σύγχρονες γλῶσσες μὲ παρατακτικὴ σύνδεση.

Newe Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie (τόμος 51, τεῦχος 2/2009)

Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τεύχους, μὲ τὸν τίτλο «Nachdenken über den ontologischen Gottesbeweis. Eine Diskussion philosophischer Einwände gegen seine beiden Grundformen mit einem Blick auf die zeitgenössische Theologie», ὁ

Bernd Goebel ἔξετάζει, λαμβάνοντας ύπόψη τὴν σύγχρονη θεολογία, ἐκεῖνες τὶς ἀντιρρήσεις ποὺ διατυπώθηκαν καὶ ἔξακολουθοῦν νὰ διατυπώνονται ἐναντίον τῶν τροπικῶν καὶ μὴ τροπικῶν ὄντολογικῶν ἐπιχειρημάτων γιὰ τὴν ὑπαρξήν τοῦ Θεοῦ. Ἔξετάζει τέσσερις παλαιότερες σημαντικὲς ἐκδοχὲς τῆς ὄντολογικῆς ἀπόδειξης: ἐκείνην τοῦ Ἀνοέλμου στὸ σύγγραμμά του *Prooslogion*, τὸ ἐπιχείρημα τοῦ Καρτέσιου καὶ τὸ τροπικὸ ἐπιχείρημα τοῦ Leibniz, τὸ ὅποιο στὴ συνέχεια ὑποστροφίκηται ἀπὸ τοὺς Hartshorne καὶ Plantinga. Ὁ συγγραφέας καταλήγει ὡστόσο ὅτι ἡ ἀπόρριψη τῶν δύο ἐκδοχῶν τοῦ ὄντολογικοῦ ἐπιχειρήματος (τροπικοῦ καὶ μὴ τροπικοῦ) εἶναι μία ὑπόθεση περισσότερο προβληματικὴ ἀπ’ ὅτι συνήθως γίνεται ἀντιληπτό.

‘Ο Ulrich Lincoln, στὴ συνέχεια, στὸ ἄρθρο του μὲ τὸν τίτλο «*Das Nichts, das alles zur Erscheinung kommen lässt*». Sören Kierkegaards Begriff des Anlasses und seine hermeneutische Relevanz für die Theologie» ἔξετάζει τὴν ἴδεα τῆς περίστασης (*Andlegning*), ὅπως αὐτὴ ἀναπτύσσεται στὰ ἔργα τοῦ Søren Kierkegaard. Ὁ Kierkegaard περιγράφει τὴν περίστασην ὡς ἔνα μυστηριῶδες ἀλλὰ καὶ ἰσχυρὸ στοιχεῖο στὴν ἐπικοινωνία σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τῆς ἀνθρώπινης ὑπαρξῆς, π.χ. στὸν αἰσθητικό, τὸν ἥθικὸ καὶ τὴ θρησκεία. Ἀκολουθώντας τὴν ἔρμηνεία τοῦ Kirkegaard ὁ συγγραφέας καταλήγει σὲ συμπεράσματα σημαντικὰ γιὰ τὴν κατανόηση μίας θεολογικῆς ἔρμηνείας, ἡ ὅποια ἀντιλαμβάνεται τὴν περίστασην ὡς ἔνα δυναμικὸ στοιχεῖο στὴ μετάδοση τοῦ ἐνάγγελίου.

Ἡ τρίτη μελέτη εἶναι τοῦ Holger Thiel καὶ φέρει τὸν τίτλο «*Konditionale Argumentation in Plantingas Religionsphilosophie*». Ὁ συγγραφέας συχντὰ τὴ λεγόμενη «warrant-theory» τοῦ Alvin Plantinga, σύμφωνα μὲ τὸν ὅποια ὑπάρχει ἴσοτιμία μεταξὺ τῶν ἐπιστημονικῶν καὶ θρησκευτικῶν συλλογιστικῶν προτάσεων καὶ καταλήγει ἔκεινώντας ἀπὸ τὴν προοπτικὴν τῆς θεωρίας γιὰ τὴν ὑποθετικὴν συλλογιστικὴν προτάσεις ὅτι ἡ θεωρία τοῦ Plantinga γιὰ τὴν ἴσοτιμία τῶν θεολογικῶν καὶ ἐπιστημονικῶν συλλογισμῶν δὲ μπορεῖ νὰ ἴσχυσει κι ὅτι τὸ τμῆμα ἐκεῖνο τῆς «warrant-theory», τὸ ὅποιο ἀσχολεῖται μὲ τὴ φιλοσοφία τῆς θρησκείας, δὲν προσφέρει τίποτε στὸν πραγματικὸ γνώσην.

‘Ο Christian Danz παρουσιάζει στὴν ἐπόμενη μελέτη («*Der Jesus der Exegeten und der Christus der Dogmatiker. Die Bedeutung der neueren Jesusforschung für die systematisch-theologische Christologie*) τὰ πορίσματα τῆς νέας φάσης στὴ λεγόμενη ἔρευνα τοῦ Ἰστορικοῦ Ἰνστιτοῦ καὶ ἀναζητᾶ τὴ σημασία ποὺ αὐτὰ μπορεῖ νὰ ἔχουν γιὰ τὴ Χριστολογία ἀπὸ συστηματικῆς καὶ θεολογικῆς ἀπόφεως. Ὁ συγγραφέας καταλήγει ὅτι ἡ δογματικὴ Χριστολογία ἔχει ὡς σκοπὸ της νὰ ἔξηγήσει τὴν ἀλληλεπίδραση μεταξὺ γεγονότος καὶ ἔρμηνείας, ἡ ὅποια εἶναι θεμελιώδους σημασίας γιὰ κάθε ἔρμηνεία τῆς ἴστορίας.

Στὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ τεύχους («*Auf dem Weg zu einer narrativen Theodizee. Gott und das Leid bei Eleonore Stump: Eine Annäherung*») ὁ Christoph J. Amor παρουσιάζει μὲ συστηματικὸ καὶ κριτικὸ τρόπο τὶς θέσεις τῆς φιλοσόφου Eleonore Stump καὶ ὑποστηρίζει ὅτι ἡ βασικὴ θέση της Stump νὰ ἔρμηνείσει τὸ

κακὸς ὡς παιδαγωγικὸς μέσος στὸ πλαίσιο μιᾶς γενικότερης ἐπιχειρηματολογίας γιὰ τὴν ἐλεύθερη θέληση, δὲν ἔχει ἀλλάξει οὐσιαστικὰ κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια.

Evangelische Theologie (τόμος 69, τεῦχος 3/2009)

Τὸ περιοδικὸ *Evangelische Theologie* εἶναι ἔνα διεθνοῦς κύρους διαθεματικὸ θεολογικὸ ἔντυπο, τὸ ὅποιο ἀπευθύνεται σὲ ἀκαδημαϊκούς, σὲ κληρικούς, σὲ φοιτητὲς τῆς θεολογίας ἀλλὰ καὶ σὲ μὴ εἰδικοὺς καὶ πραγματεύεται σὲ θεματικὰ καὶ μὴ τεύχη ἐπίκαια θεολογικὰ ξηπήματα. Κυκλοφορεῖ ἔξι φορὲς τὸ χρόνο.

Στὸ τρίτο τεῦχος τοῦ τρέχοντος ἔτους τὸ θέμα ἔταν ὁ νέος τρόπος κατανόησης τῆς ἰστορίας καὶ ἡ σημασία ποὺ αὐτὸς μπορεῖ νὰ ἔχει γιὰ τὴν θεολογία. Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ περιοδικοῦ («Kulturwissenschaft und Exegese. Gegenwärtige Geschichtsdiskurse und die biblische Geschichtskonzeption») ὁ Lukas Bormann παρουσίασε τὶς ἐξελίξεις τῶν τελευταίων χρόνων στὶς ἀνθρωπιστικὲς ἐπιστῆμες καὶ ὑπογράμμισε τὴν σημασία ποὺ ἔχει ἡ λεγόμενη «πολιτισμικὴ στροφή» (“cultural turn”) γιὰ τὶς ὑπόλοιπες ἀνθρωπιστικὲς ἐπιστῆμες ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν θεολογία. Ἰδιαίτερα ἡ πρόοδος στὶς πολιτισμικὲς ἐπιστῆμες (κοινωνιολογία, ἀνθρωπολογία κ.τ.λ.) συμβάλλει στὴν ὑπέρβασην τῶν ὁρίων ποὺ ἔθεταν οἱ προηγούμενες προσεγγίσεις τοῦ βιβλικοῦ κειμένου.

Ο Peter Lampe στὴν συνέχεια («Der Modellfall Auferstehung Jesu. Zu einer konstruktivistischen Theorie der Geschichtsschreibung») θέτει τὸ ἐρώτημα τῆς σημασίας ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει ὁ κονστρουκτιβισμὸς γιὰ τὴν ἀνάπτυξη μιᾶς θεωρίας γιὰ τὴν ἰστοριογραφία. Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὴν νέαν αὐτὴν ἀντίληψην ἡ ἰστοριογραφία εἶναι ἔνα κατασκεύασμα, στὸ ὅποιο γεγονότα καὶ ἐρμηνεία συννοφρίανοται μὲ τρόπο ποὺ δὲ μποροῦν νὰ διακριθοῦν καὶ ὅπου ἡ ἀναφορὰ στὸ παρὸν εἶναι ἀπαραίτητη καὶ πάντοτε παροῦσα προϋπόθεση. Ως παράδειγμα ἐφαρμογῆς αὐτοῦ τοῦ θεωρητικοῦ πλαισίου ὁ συγγραφέας χρησιμοποιεῖ τὸ παράδειγμα τῶν πρώτων χριστιανικῶν ἀφηγήσεων γιὰ τὴν ἀνάστασην τοῦ Ἰησοῦ.

Στὸ ἐπόμενο ἄρθρο, μὲ τὸν τίτλο «Geschichte und Wahrheit im Matthäusevangelium. Das Problem der narrativen Fiktionen» ὁ Ulrich Luz ἐξετάζει τὴν πιθανὴν σχέσην τοῦ κατὰ Ματθαῖον πρὸς τὸν διαφόρους τύπους τῆς ἀρχαίας ἰστοριογραφίας ἀπὸ τὴν μία καὶ πρὸς τὰ παραδοσιακὰ βιβλικὰ ἰστοριογραφικὰ ἔργα ἀπὸ τὴν ἄλλην. Ο συγγραφέας καταλήγει ὅτι διάφορα χαρακτηριστικὰ τοῦ εὐαγγελίου (ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ ἀναφορὰ στὸν Βίβλο ὡς μοναδικὴ πηγὴ τοῦ εὐαγγελίου, ἡ ἀνωνυμία, ἡ ἀπουσία προλόγου ποὺ νὰ ἀπευθύνεται στὸν ἀναγνώστη καὶ ἡ ὅμοιότητα τῶν ἀφηγήσεων μὲ ἀνάλογα γεγονότα τῆς Βίβλου) καταδεικνύουν ὅτι τὸ κατὰ Ματθαῖον ἀνήκει μᾶλλον στὸν τύπο τῆς βιβλικῆς ἰστοριογραφικῆς καταγραφῆς.

Ο Philip Stoellger τέλος («Glaube als Geschichte – Religion als Gedächtnis. Vom Nutzen und Vorteil der Historie für den Glauben») ἐξετάζει κατὰ πόσο πίστη καὶ ἰστορία μποροῦν νὰ συνδεθοῦν μεταξύ τους καὶ τὴν σημασία ποὺ ἔχει ἡ νέα ἀντίληψη περὶ ἰστορίας γιὰ τὴν πίστην καὶ τοὺς πιστούς.

Kerygma und Dogma (τόμος 55, τεῦχος 1/2009)

Στὸ πρῶτο τεῦχος τοῦ ἔτους 2009 τοῦ περιοδικοῦ *Kerygma und Dogma* δημοσιεύονται τέσσερα ἄρθρα. Στὸ πρῶτο ἀπὸ αὐτά, τῆς Kartrin Schindehütte, μὲ τὸν τίτλο «Beweisstücke im Fall Anselm? „Id quo maius cogitari nequit“ – gedankliche Stringenz und theologischer Sinn des so genannten ontologischen Gottesbeweises Anselms von Canterbury», ἡ συγγραφέας συζητᾶ τὸ λεγόμενο ὅντολογικὸ ἐπιχείρημα γιὰ τὴν ὑπαρξὴν τοῦ Θεοῦ, τὸ ὅποιο ἀνέπτυξε ὁ Ἀνσελμος στὸ ἔργο του *Προσολόγιον*. Παρουσιάζει μία συγκεκριμένη πτυχὴ τῆς σκέψης του καὶ τονίζει ὅτι κατὰ τὴν σύνθεσην τῆς ἐσωτερικῆς καὶ τῆς ἐξωτερικῆς διάστασης τοῦ διαλόγου μὲ τὸν Θεὸν ὁ Ἀνσελμος ὑπογράμμισε τὴν σχέσην μεταξὺ τῆς ἀναζήτησης καὶ τῆς κατανόησης ὡς γλωσσικὴ δεξιότητα μέσα στὸν ἴδια τὴν πράξην πίστης.

Στὴν συνέχεια («Gott hochstpersönlich. Das trinitarische Personverständnis in Schellings Spätphilosophie») ὁ Malte Dominik Krüger ἔξετάζει τὸ πῶς ἀντιλαμβάνεται ὁ φιλόσοφος Friedrich Wilhelm Joseph Schelling τὸν προσωπικὸ Θεὸν καὶ ποιά θέσην καταλαμβάνει αὐτὴν ἡ ἵδεα μέσα στὸ φιλοσοφικὸ του ἔργο. Ἐνῶ στὰ νεότερα χρόνια του ὁ Schelling ἀπέρριψε τὴν ἵδεαν ἐνὸς προσωπικοῦ Θεοῦ, ἐπέστρεψε σὲ αὐτὴν ἀργότερα. Ὁνόμασε τὸ ἀπόλυτο, τὸ ὅποιο θεώρησε ὅτι εἶναι πρόσωπο, «πατέρα». Αὐτὸς ὁ πατέρας ἔχει τὴν ἐλευθερίαν νὰ πραγματώσει τὴν φύσην του ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὸν υἱὸν καὶ τὸ πνεῦμα. Μὲ τὴν δημιουργίαν ὅμως τοῦ κόσμου ὁ υἱὸς καὶ τὸ πνεῦμα, οἵ ὅποιοι μέχρι τότε ἦταν στιγμὴς τῆς φύσης τοῦ πατέρα, καθίστανται ἀνεξάρτητα πρόσωπα, μέσω τῶν ὅποιων ἀποκαλύπτεται ἡ φύση τοῦ πατέρα. Ἐπειδὴ σὲ αὐτὴ τὴν διαδικασίαν ὁ πατέρας προσφέρει ἐλευθερίαν τὴν φύσην του πρὸς χάριν τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου, ἡ φύση του φανερώνεται ὡς ἀγάπη.

Στὸ τρίτο ἄρθρο, μὲ τὸν τίτλο «Konsensökumene? Differenzökumene? Ökumene der Profile? Ulrich Körtner's Beitrag zur neueren Diskussion um Leitvorstellungen des ökumenischen Gesprächs», ὁ Bernd Oberdorfer σχολιάζει κριτικὰ τὴν θέσην ποὺ διατύπωσε πρόσφατα ὁ Ulrich Körtner σχετικὰ μὲ τὸ μέλλον τοῦ διαλόγου μεταξὺ τῶν ἐκκλησιῶν. Σύμφωνα μὲ τὸν Körtner κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται μία μετακίνηση «ἀπὸ τὸν οἰκουμενισμὸν τῆς συμφωνίας (consensus) πρὸς τὸν οἰκουμενισμὸν τῶν διαφορῶν», μὲ τὴν ἔννοιαν ὅτι τώρα οἱ ἐκκλησίες, ποὺ συμμετέχουν στὸ διάλογο, τονίζουν περισσότερο τὰ ἰδιαιτερα χαρακτηριστικά τους καὶ τὶς διαφοροποιήσεις τους. Μία τέτοια στάση εἶναι τὸ ἀρνητικὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ἀμαρτωλοῦ ἐγώϊσμοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ θετικὴ ἐκφραστὴ τῆς πολυμορφίας, τῆς δημιουργίας καὶ τῆς πολυφωνίας τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Ο Körtner ἔκτιμά ὅτι οἱ οἰκουμενικοὶ διάλογοι πρέπει νὰ ἔχουν ὡς στόχο νὰ καταστήσουν σαφὲς ὅτι ἡ κάθε ἐκκλησία χρειάζεται τὶς ἄλλες γιὰ νὰ ὀλοκληρωθεῖ. Ὁ συγγραφέας τοῦ ἄρθρου παρατηρεῖ ὅτι αὐτὴν ἡ θέση τοῦ Körtner οὐσιαστικὰ δὲν ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ θέση τοῦ «οἰκουμενισμοῦ τῆς συμφωνίας», ἀλλὰ μᾶλλον ἀποτελεῖ συνέχειά της.

Ο Francis Watson στὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ τεύχους μὲ τὸν τίτλο «Is the Historian competent to speak of the Resurrection of Jesus? A Study in Hermeneutics» θέτει τὸ ἐρώτημα κατὰ πόσο ἡ ἴστορικοκριτικὴ μέθοδος δημιουργεῖ

προβλήματα γιὰ τὴν χριστιανικὴν πίστην στὴν ἀνάστασην τοῦ Ἰησοῦ. Συνχὰ ὁ Ἰστορικὸς προσπαθεῖ νὰ περάσει πίσω ἀπὸ τὶς εὐāγγελικὲς ἀφογήσεις γιὰ τὴν ἀνάστασην, νὰ ἐντοπίσει τὸν Ἰστορικὸν πυρόντα τους καὶ νὰ ἀποκαταστήσει τὴν Ἰστορικὴν ἀλήθειαν. Ο Watson ἀσκώντας κριτικὴν σὲ αὐτὴν τὴν τάσην ἐπισημαίνει τοία στοιχεῖα, τὰ ὅποια προκύπτουν καὶ ἀπὸ τὶς ἔξελίξεις στὴν σύγχρονη ἐπιστήμην τῆς Ἰστορίας. Πρῶτον, δὲν ὑπάρχει ἔνας «καθαρὰ Ἰστορικός» τρόπος γιὰ νὰ κατανοθοῦν τὰ γεγονότα, γιατὶ ἡ Ἰστορία, ὡς καταγραφὴ γεγονότων, ἐμπεριέχει πάντοτε τὸ στοιχεῖο τῆς ἐρμηνείας. Δεύτερον, ὁ συγγραφέας ἀπορρίπτει ὡς συνέχεια τῆς προπογύμνενης θέσης τὴν ἄποψη ὅτι ἡ Ἰστορία θὰ πρέπει νὰ ἀποχωρισθεῖ ἀπὸ ἄλλες ἐπιστῆμες, ὅπως εἶναι γιὰ παράδειγμα ἡ θεολογία. Στὴν Ἰστορικὴν ἔρευνα δὲν εἶναι πάντοτε ἀναγκαῖο νὰ γίνεται ἡ διάκριση μεταξὺ τοῦ γεγονότος τῆς ἀνάστασης) καὶ τῆς παρουσίασής του (τῶν εὐāγγελικῶν ἀφογήσεων περὶ ἀναστάσεως).

Kerygma und Dogma (τόμος 55, τεῦχος 2/2009)

Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ δεύτερου τεύχους τοῦ περιοδικοῦ *Kerygma und Dogma*, μὲ τὸν τίτλο «Comenius, Lichtmetaphysik und Wissenschaftsreform», ὁ Jan Rohls ἔξεταζε τὴν ἴδεα τῆς παγκόσμιας ἐπιστήμης, ποὺ εἰσήγαγε ὁ Johann Amos Comenius κατὰ τὸ πρῶτο ἥμισυ τοῦ 17ου αἰ. καὶ ἀναλύει τὸ θεολογικό της ὑπόβαθρο. Ὁ Comenius ἐπηρεάστηκε πολὺ στὴν σύλληψη καὶ συγκρότηση αὐτοῦ τοῦ προγράμματος ἐπιστημονικῆς ἀναδιάρθρωσης ἀπὸ τὸ δάσκαλό του, Johann Heinrich Alsted, καθηγητὴ τῆς Θεολογίας καὶ Φιλοσοφίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Herborn. Τὸ γεγονὸς αὐτό, ὅτι δηλαδὴ τὸ πρόγραμμά του ἔχει ἰσχυρότερο θεολογικὸν ὑπόβαθρο ἀπ’ ὅτι ἐκεῖνο ἀντίστοιχων προσπαθειῶν τῆς ἐποχῆς του, ἐξηγεῖ γιατί, κατὰ τὴν γνώμην τοῦ συγγραφέα, ὁ Comenius δὲν γίνεται ἡ πρώτη προσπάθεια κυρίως ἡ Βασιλικὴ Ἔταιρεία.

Ο Martin Hailer, στὴν συνέχεια («Glaube und Vernunft. Evangelische Überlegungen anlässlich der Regensburger Vorlesung Benedikts XVI»), προσεγγίζει ἀπὸ λογιθηρανικὴν πλευρὰ τὴν γνωστὴν ὄμιλία τοῦ πάπα Βενέδικτου στὸ Regensburg τὸ φθινόπωρο τοῦ 2006 καὶ ἵδιαίτερα τὸ ζήτημα τῆς σχέσης πίστης καὶ λογικῆς, τὸ ὅποιο ἦταν ἔνα ἀπὸ τὰ κεντρικὰ θέματα ἐκείνης τῆς ὄμιλίας. Ὁ συγγραφέας τονίζει στὴν ἀρχὴν ὅτι ἡ λογικὴ δὲν εἶναι ἔνα οὐδέτερο ἐργαλεῖο κατανόησης, ἀλλὰ ἐμπλέκεται στὴ σάση τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στὸν Θεό. Στὴ συνέχεια παρατιρεῖ ὅτι ὑπάρχει ἔνα εῖδος φυσικῆς ἴδεας γιὰ τὸν Θεό, ἃν καὶ αὐτὴ δὲν παρουσιάζει τὸν Θεὸν ὡς πατέρα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ κι ἐπομένως εἶναι ἐσφαλμένη. Καὶ τὰ δύο αὐτὰ σημεῖα σχολιάζονται μὲ τὴ βοήθεια κειμένων τοῦ Λουθήρου. Εἰδικότερα, ὅσον ἀφορᾶ στὴ δεύτερη παρατήρηση, αὐτὴ ὀδηγεῖ τὸ συγγραφέα σὲ μία ἀνάλυση τῶν πρόσφατα δημοσιευμένων θέσεων τοῦ φιλόσοφου Thomas Rentsch.

Τὸ τρίτο ἄρθρο εἶναι τοῦ Jonas Adelin Jorgensen καὶ φέρει τὸν τίτλο «Theology of Religious as Interreligious Hermeneutics. Presentation and Discussion of a

Typological Model for Theology of Religions on the Basis of Two Field Studies of Syncretistic Religious Movements». Σὲ αὐτὸ διαθέσις συγγραφέας ἀναπτύσσει ἔνα θρησκειοθεολογικὸ μοντέλο μὲ βάσιν δύο ἐμπειρικὲς μελέτες σχετικὰ μὲ τὴ συνάντησην Χριστιανισμοῦ καὶ Ἰσλāμ ἀφ' ἐνὸς καὶ Χριστιανισμοῦ καὶ Ἰνδουϊσμοῦ ἀφ' ἐτέρου. Η μελέτη αὐτῆς τῆς συνάντησης προϋποθέτει καὶ ἐπιβεβαιώνει μία διαθρησκειακὴ ἐρμηνευτική. Μὲ βάσιν αὐτὴν τὴν ἐρμηνευτικὴν μέθοδο διαθέσις συγγραφέας μία τυπολογία καὶ καταλήγει σὲ μία θέση, τὴν ὅποια ὀνομάζει «χριστοκεντρικὸ πλουραλισμό». Η θέση αὐτὴ κατὰ τὴν γνώμην του ἐπιτρέπει τόσο τὴ διαφύλαξη τῆς ὑπαρξιακῆς καὶ προσωπικῆς σχέσης τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Ἰησοῦν Χριστό, ὃσο καὶ τὴ διεύρυνση καὶ τὴ μεταβολὴ τοῦ χριστιανικοῦ θεολογικοῦ σύμπαντος μέσα ἀπὸ τὴ συνάντηση μὲ τὶς ἄλλες θρησκείες.

Στὸ ἐπόμενο ἀρθρό («Theologiegeschichte des Urchristentums. Zwölf Fragen des Schriftleiters von „Kerygma und Dogma“ an den Neutestamentler Ferdinand Hahn») ὁ ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ καὶ καθηγητὴς τῆς Συστηματικῆς Θεολογίας στὴν Εὐαγγελικὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Παν/μίου τοῦ Μονάχου, Gunther Wenz, θέτει στὸν ὅμοτιμο καθηγητὴν τῆς K.D. τοῦ Παν/μίου τοῦ Μονάχου Ferdinand Hahn δώδεκα ἐρωτήματα σχετικὰ μὲ τὴν θεολογία τοῦ ἀρχέγονου Χριστιανισμοῦ. Μεταξὺ τῶν ἐρωτήσεων εἶναι: ἡ διάκριση συστηματικῆς θεολογίας/δογματικῆς καὶ βιβλικῆς θεολογίας, ἡ διάκριση θεολογίας τῆς K.D. καὶ Π.Δ., ἡ σύνδεση ἴστορίας τῆς θεολογίας τοῦ ἀρχέγονου Χριστιανισμοῦ καὶ κανόνα, ἡ σχέση ἴστορικοῦ Ἰησοῦ καὶ κηδούματος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ διάκριση μεταξὺ τῆς θεολογίας τῶν κοινοτήτων ποὺ μιλοῦσαν ἀραμαϊκὰ καὶ τῶν ἐλληνιστικῶν-ἰουδαιοχριστιανικῶν, ἡ παύλεια θεολογία καὶ ἡ θεολογία τῆς ἀντιοχειανῆς κοινότητας, τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τῆς παύλειας θεολογίας, ὁ χαρακτήρας τῶν συνοπτικῶν εὐαγγελίων, τὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιο καὶ ἡ σχέση του μὲ τοὺς συνοπτικούς.

Ο διαθέσις καθηγητὴς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἰστορίας τοῦ Παν/μίου τῆς Heidelberg Adolf-Martin Ritter στὴν συνέχεια («Situationsgerechtes kirchliches Handeln in der Spätantike und heute am Beispiel des Johannes Chrysostomos») θέτει τὸ ἐρώτημα κατὰ πόσο οἱ σύγχρονοι λογθηρανοί, ἀπλὰ μέλη τῆς ἐκκλησίας καὶ κληρικοί, μποροῦν νὰ διδαχθοῦν ἀπὸ τὸν ἄγιο Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομο στὴν ἀντιμετώπιση τῶν καθημερινῶν προβλημάτων λαμβάνοντας μάλιστα ὑπ' ὄψη κάθε φρογὰ τὶς ἑκάστοτε περιστάσεις. Ο συγγραφέας παρουσιάζει ἐν συντομίᾳ στὴν ἀρχὴν στοιχεῖα τῆς βιογραφίας τοῦ ἄγιου καὶ τῶν ἔργων του καθὼς καὶ τὴν ἐποχὴν κατὰ τὴν ὥραν ἔχοντας. Στὴ συνέχεια προγματεύεται διεξοδικὰ τὸ ἐρώτημα, τὸ ὅποιο ὁ Ἰδιος ἔθεσε καὶ καταλήγει ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔχει σημασία σήμερα δὲν εἶναι νὰ κατανοθεῖ ὁ προτεσταντισμὸς κυρίως ὡς ὁ ἀντίποδας τοῦ καθολικισμοῦ (ὅπως πρότεινε ὁ A. von Harnack), ἀλλὰ Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ Προτεστάντες νὰ θέσουν ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἐρώτημα ποιό εἶναι τὸ περιεχόμενο τῆς χριστιανικῆς πίστης καὶ ποιές συνέπειες ἔχει στὴ ζωὴ του κάθε πιστοῦ. "Αν καὶ οἱ συνθῆκες ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τοῦ ἄγιου Ἰωάννην τοῦ Χρυσόστομου μέχρι σήμερα ἔχουν ἀλλάξει, ὁ συγγραφέας

καταλήγει ότι τὸ παράδειγμα τοῦ ἀγίου μπορεῖ νὰ ὠφελήσει τοὺς σύγχρονους πιστοὺς καὶ νὰ δώσει ἀπαντήσεις στὰ παραπάνω ἐρωτήματα.

Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη,
Λέκτορας Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Studies in Christian Ethics (τόμος. 22, τεῦχος. 3, 2009)

Τὸ περιοδικὸ *Studies in Christian Ethics* ἀπευθύνεται κυρίως στὸν ἄγγλόφωνο θεολογικὸ κόσμο καὶ ἀσχολεῖται μὲ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν Χριστιανικὴ ἡθική. Ἔκδίδεται σὲ συνεργασία μὲ τὴν Society for the Study of Christian Ethics ποὺ ἔχει ἔδρα τὴν Μεγάλην Βρετανία καὶ δημοσιεύει ἐπιστημονικὰ ἀρθρά σχετικὰ μὲ τὴ θεματικὴ αὐτὴ ἥ καὶ εἰσηγήσεις ἀπὸ ἀνάλογα συνέδρια.

Στὸ πρῶτο ἀρθρό μὲ τίτλο «The Poor in Spirit' and Our Life in Christ: An Eastern Orthodox Perspective on Christian Discipleship» ὁ Liviu Barbu ἔστιάζει τὸ ἐνδιαφέρον του στὴ φράση «οἵ πτωχοὶ τῷ πνεύματι» (Ματθ. 5,3), ἀπὸ τὴν ἐπὶ τοῦ "Ορούς ὅμιλία τοῦ Χριστοῦ. Ἡ φράση αὐτὴ σύμφωνα μὲ κάποιους μελετητές (π.χ. Hans Dieter Betz) δὲν συναντᾶται σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς Κ.Δ ἥ γενικότερα στὴν ἀρχαία χριστιανικὴ καὶ μή (έλληνόφωνη) γραμματεία. Ἐστιάζοντας στὴ σπουδαιότητα τοῦ σχετικοῦ μακαρισμοῦ ἀπὸ τὸ ἐνδιαγέλικό κείμενο τοῦ Ματθαίου, ὁ συγγραφέας ἐπιχειρεῖ νὰ ἔξετάσει σὲ ποιό βαθμὸ μία ὑπομονετικὴ ἀνάλυση τῆς χριστιανικῆς ἀξίας τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ πραόπτης μπορεῖ νὰ ἀναδείξει ἔνα εῖδος ζωῆς ἀντάξιο τῶν εὐλογιῶν ποὺ δέχονται οἱ «πτωχοὶ τῷ πνεύματι» στὴ Βασιλεία. "Ἐτοι διαπιστώνεται πώς ἥ ταπεινοφροσύνη καὶ ἥ πραόπτητα ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιο τῆς χριστιανικῆς πορείας καὶ ζωῆς, μὲ τὴ βοήθεια ἐπιχειρημάτων ποὺ ἀντλοῦνται ἀπὸ τὴν πατερικὴ γραμματεία, τὸ παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ κατεξοχὴν καὶ ἐπίσης ἀπὸ τὴν ὁρθόδοξην πρακτικὴ καὶ πνευματικὴ ἀσκησην.

Ο Philip G. Ziegler στὸ δεύτερο ἀρθρό μὲ τίτλο «'Not to Abolish, but to Fulfil': The Person of the Preacher and the Claim of the Sermon on the Mount» ἐπιχειρεῖ νὰ ἐντοπίσει καὶ ἀναδείξει τὴ βαθύτερη διασύνδεση ποὺ ὑφίσταται μεταξὺ τοῦ προσώπου καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς διδασκαλίας του, μὲ ἀφοροῦν τὴ θεώρηση ὅτι οἱ ἀξιώσεις τοῦ Ἰησοῦ στὸ *Matth.* 5, 17-20 ἀντιμετωπίζονται ὡς τὸ ἔρμηνευτικὸ κλειδὶ γιὰ τὶς ἡθικὲς ἀξιώσεις τῆς ἐπὶ τοῦ "Ορούς ὅμιλίας. Σ' αὐτὸ τὸ πλαίσιο, ὁ συγγραφέας ἐπιθυμεῖ νὰ ἔρευνήσει τὸ σημαντικὸ ρόλο ποὺ διαδραματίζει ὁ Χριστὸς ὡς ὁ «πληρωτὴς τοῦ Νόμου» καὶ «ὁ κομιστὴς τῆς Βασιλείας», ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἔρμηνευτικῶν προσεγγίσεων τῆς ἐπὶ τοῦ "Ορούς ὅμιλίας ἀπὸ τὸν Eduard Thurneysen καὶ Dietrich Bonhoeffer, οἱ ὅποιοι διακηρύσσουν τὴ σημασία τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ ὡς κήρυκα τῶν ἀξιώσεων τῆς ὅμιλίας, σὲ ἔνα μάλιστα ἐσχατολογικὸ ἔρμηνευτικὸ πλαίσιο, ἀναδεικνύοντας καταληκτικὰ τὴ διασύνδεση τῶν ἔρμηνευτικῶν αὐτῶν μὲ τὴ διακήρυξη τῆς Barmen.

Στὸ ἐπόμενο ἀρθρό μὲ τίτλο «Decolonization of the Lifeworld by Reconstructing the System: a Critical Dialogue Between Jürgen Habermas and Reinhold Niebuhr», ὁ Ilseup Ahn μὲ βάση τὴ σκέψη τοῦ Reinhold Niebuhr εἰσηγεῖται μία

προσπάθεια ύπέρβασης τῶν ἀδυναμιῶν τοῦ ἡθικοῦ συστήματος τοῦ Jurgen Habermas –ό διόποιος στὴν ἡθική του θεώρηση ἀφίνει ἐντελῶς ἐκτὸς συζήτησης δύο κρίσιμα ζητήματα, ὅπως τὸ χρῆμα καὶ τὸ δύναμην)– προτείνοντας μιὰ προσέγγιση, ὅπου ἀπαιτοῦνται τόσο τὰ πραγματικὰ ἡθικὰ ἵδεώδη ὅσο καὶ μιὰ ἀνάλογα θεμελιωμένη νομοθεσία μὲ κύρια ἐπιδίωξη τὴν ἡθικὴν καθοδήησην τῶν διαχειριστῶν τοῦ συστήματος.

Ο Stefan Heuser στὸ ἄρθρο τοῦ «Dancing with Macromolecules: Ethical Tasks at the Dawn of Molecular Medicine» καταπιάνεται μὲ ἔνα ἔξαιρετικὰ σύμπλοκο ζήτημα βιοηθικῆς. Μὲ βάση κάποιες πρόσφατες ἐφευρέσεις τῆς Γενετικῆς ἐπιστῆμας θὰ ἐπιχειρήσει νὰ δεῖξει ὅτι ἡ βιοηθικὴ χρειάζεται νὰ διαμορφώσει μία προβληματική, ἡ διόποια νὰ ἐνθαρρύνει μία ἀνανεωμένη κατανόηση τῆς πολυπλοκότητας τῶν φαινομένων τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, πρὸς τὰ ὅποια ἡ μοριακὴ ιατρικὴ θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἀνοικτή. Αὐτές, ώστόσο, οἱ θεωρήσεις θὰ κριθοῦν τελικὰ ἐπὶ τῇ βάσει τῶν πορισμάτων τῶν νέων ἔξελίξεων στὸ χῶρο τῆς ἔρευνας τῶν βλαστοκυτάρων καὶ τῆς γενετικῆς.

Στὸ ἄρθρο μὲ τίτλο «Felicity to the Original Text? The Translation of Bonhoeffer's Ethics», ἡ Jennifer Moberly ἐπικεντρώνεται στὴν προσπάθειά της νὰ ἀναδείξει τὰ σοβαρὰ προβλήματα ποὺ παρουσιάζει σὲ ἐπίπεδο τόσο γλωσσικὸ σοσιαλιστικὸ καὶ ἐρμηνευτικὸ ἡ μετάφραση τῆς «Ἡθικῆς» τοῦ Bonhoeffer, ἡ διόποια λόγῳ ἀκριβῶς τῆς ἀσάφειας καὶ τῶν γλωσσολογικῶν ἀδυναμιῶν της συσκοτίζει ἡ διαστρέφει ἀπὸ φιλοσοφικὴ καὶ θεολογικὴ ἀποψη τὴν δὲν σκέψη τοῦ μεγάλου γερμανοῦ θεολόγου.

Ο Tobias Winright στὸ τελευταῖο μελέτημα τοῦ τρέχοντος τεύχους τοῦ περιοδικοῦ μὲ τίτλο «The Morality of Clutter Bombing», προσπαθώντας νὰ ἀναδείξει τὴν κριτιμότητα τοῦ ζητήματος τῆς χρήσης ὅπλων μαζικῆς καταστροφῆς ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἔργων τοῦ John C. Ford καὶ τοῦ Oliver O'Donovan, ἐπιχειρεῖ μιὰ κριτικὴ ἐπεξεργασία τοῦ θέματος στὸν ὁρίζοντα τῶν ἀρχῶν τῆς ἀναλογικότητας, τῆς διάκρισης κ.ἄ. Πρόκειται γιὰ ἔνα θέμα τὸ ὅποιο, μολονότι κρίνεται καθοριστικῆς σημασίας ἀπὸ διάφορες ὅμαδες ὑπεράσπισης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ Ἐκκλησίες, δὲν ἔχει ώστόσο τύχει ἔως τώρα ἐνδελεχοῦς μέλετης, παρὰ μόνο σὲ περιστασιακὰ κείμενα καὶ διακυρότερες.

International Journal of Systematic Theology (τόμος. 11, τεῦχος. 4, Ὁκτώβριος, 2009)

Τὸ τρέχον τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ εἶναι ἀφιερωμένο στὴ θεολογία τοῦ Ἰωάννη Καλβίνου, ἐνὸς ἀπὸ τοὺς πρωτεργάτες τῆς Μεταρρύθμισης. Εἰδικοὶ μελετητὲς τοῦ ἔργου του ἐπιχειροῦν νὰ προσεγγίζουν διάφορες ὄψεις τῆς πολυσήμαντης σκέψης του.

Στὸ προλογικὸ κείμενο τοῦ ἀφιερωμάτος μὲ τίτλο «Calvin amongst the Systematarians?» ὁ S. Holmes προσπαθεῖ νὰ δώσει τὸ στίγμα τοῦ ἀφιερωμάτος προσεγγίζοντας τὸ ἔργο τοῦ ἐλβετοῦ θεολόγου τῆς Μεταρρύθμισης μέσα ἀπὸ τὴν προ-

οπτική της συστηματικής θεολογίας, θέλοντας νὰ ἀναδείξει τὴ συμβατότητα ἢ μὴ τῆς καλβινικής θεολογίας μὲ τὸ πεδίο αὐτό.

Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τεύχους μὲ τίτλο «From Calvin to Gillespie on Covenant: Mythological Excess or an Exercise in Doctrinal Development?» ὁ Carl Trueman ἔξετάζει καταρχὰς τὴν πορεία διαμόρφωσης τῆς μεταρρυθμισμένης θεολογίας κατὰ τοὺς 16-17οι αἰώνες, ὅπου διάφορες βασικὲς παράμετροι τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος (π.χ. οἱ ἔννοιες «ἔργα», «ἀπολύτωση» κ.ἄ.) λαμβάνουν διαφορετικὴ θέσην στὸ ὑπὸ ἀνάπτυξη δογματικὸ οἰκοδόμημα τῆς θεολογίας τῶν Μεταρρυθμιστῶν. Ἐξετάζοντας τὰ κείμενα τοῦ Καλβίνου καὶ τοῦ μετέπειτα ἐκφραστῆ του, Patrick Gillespie συμπεράίνει πὼς ἡ Μεταρρυθμισμένη θεολογία ποτὲ δὲν ἔγκατέλειψε τὸ ἀρχικὸ προτεσταντικὸ ἐνδιαφέρον διασύνδεσης τῆς ἔξηγητικῆς μὲ τὴ δογματικὴ σύνθεσην.

Τὸ ἐπόμενο κείμενο, ἀπὸ τὸν Michael S. Horton, μὲ τίτλο «Union and Communion: Calvin’s Theology of Word and Sacrament» ἐπιδιώκει νὰ ὑπερβεῖ τὴν ἔντασην ποὺ ὑφίσταται μεταξὺ τῶν ἔρμηνευτῶν τοῦ ἔργου τοῦ Καλβίνου, σχετικὰ μὲ τὴ θέση τῶν μυστηρίων καὶ εἰδικὰ τῆς Εὐχαριστίας στὴν ὅλη συνάφεια τῆς θεολογίας του (δηλαδὴ εἴτε ὅτι ἀποτελοῦν τὰ μυστήρια κεντρικὸ ἄξονα στὸ ὅλο ἔργο του εἴτε ὅτι εἶναι ἔνα μᾶλλον ἔνο σῶμα). Ὁ συγγραφέας ὑποστηρίζει ὅτι ἡ Εὐχαριστία ἀποτελεῖ οὐσιῶδες γνώρισμα στὶ σκέψη τοῦ Καλβίνου, ὅδηγώντας ἐπίσης καὶ σὲ μιὰ σημαντικὴ σὲ οἰκουμενικὸ πλαίσιο ἐκκλησιολογία.

Ο Mark A. Garcia στὸ ἄρθρο του μὲ τίτλο «Imputation as Attribution: Union with Christ, Reification and Justification as Declarative Word» ἐπιχειρεῖ νὰ ἔξετάσει τὴ φύση τῆς «κατηγορίας», τοῦ καταλογισμοῦ εὐθυνῶν ὡς μιὰ πρωτίστως γλωσσικὴ ἐνέργεια. Θεωρεῖται πὼς πρόκειται γιὰ ἔνα σωτηριολογικὸ ἐπακόλουθο τῆς χριστολογικῆς ἴδεας τῆς ἀπόδοσης (attribution) καὶ κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο μπορεῖ νὰ σχετισθεῖ μὲ τὴ διδασκαλία τῆς ἔνωσης μὲ τὸν Χριστὸ κ.λπ.

Στὸ ἄρθρο μὲ τίτλο «John Calvin’s Soteriology: On the Multifaceted ‘Sum’ of the Gospel» ὁ J. Todd Billings εἰσηγεῖται μιὰ ἐμβάθυνση στὴ σωτηριολογία τοῦ Καλβίνου, ἔχοντας στὸ ἐπίκεντρο τῆς μελέτης του τὴν περιεκτικὴ ὅσο καὶ συνοπτικὴ ἐπιτομὴ τοῦ Ἐλβετοῦ Μεταρρυθμιστῆ γιὰ τὸ Εὐαγγέλιο πρόκειται γιὰ τὴν κεντρικὴ ἴδεα τῆς διπλῆς χάριτος, τῆς δικαίωσης καὶ ἀγιοποίησης ποὺ λαμβάνει ὁ πιστός μὲ τὴν ἔνωσή του μὲ τὸν Χριστό.

Στὸ κείμενο μὲ τίτλο «A Mirror for God and for Us: Christology and Exegesis in Calvin’s Doctrine of Election» ὁ David Gibson ἐπιχειρεῖ μιὰ οὐσιαστικὴ ἐπανεξέταση τῆς περὶ ἐκλογῆς θεολογίας τοῦ Καλβίνου, προκειμένου νὰ δείξει πὼς ὁ Χριστὸς εἶναι ταυτόχρονα τὸ ὑποκείμενο ἀλλὰ καὶ τὸ ἀντικείμενο τῆς ἐκλογῆς, καθὼς αὐτὸς συλλαμβάνει τὸ σχέδιο τῆς ἐκλογῆς, ἀλλὰ καὶ μεσολαβεῖ ἐπίσης γιὰ τὴν ἐκλογὴν καὶ τὴν ἐξ αὐτῆς προερχόμενη σωτηρία. Μὲ αὐτὴ τὴν ἔρμηνευτικὴ προσέγγιση ὁ συγγραφέας ἀναζητᾷ σημεῖα ἐπαφῆς καὶ διασύνδεσης μὲ σημαντικὰ θεολογικὰ θέματα, ὅπως ὁ «χριστοκεντρισμός» στὴ θεολογία τοῦ Καλβίνου ἢ ἡ ἀνάγνωση τοῦ Καλβίνου ἀπὸ τὸν Karl Barth κ.ἄ.

Στὸ τελευταῖο ἄρθρο μὲ τίτλο «‘Deny Yourself and Take up Your Cross’: John Calvin on the Christian Life», ὁ Randal Zachman ἐπικεντρώνει τὸ ἐνδιαφέρον του σὲ μιὰ πτυχὴ τῆς ἡθικῆς σκέψης τοῦ Καλβίνου, ἢ ὅποια ἀφορᾶ στὴν πεποίθηση του ὅτι αὐτὸ ποὺ διαστρέφει τὴ ζωή μας καὶ μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν πορεία πρὸς τὸ καθ’ ὅμοίωσιν (Θεοῦ) δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸν τυφλὸν ἀγάπην πρὸς τὸν ἔαυτό μας, δηλαδή, ὃ ναρκισσισμός.

Τὸ τεῦχος ὀλοκληρώνεται μὲ πλῆθος βιβλιοπαρουσιάσεων, ὅπως ἐπίσης καὶ μὲ τὰ περιεχόμενα τοῦ τόμου.

Modern Theology (τόμος 25, τεῦχος 4, Ὁκτώβριος, 2009)

Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τρέχοντος τεύχους μὲ τίτλο «Christian Humility, courtly civility and the code of the streets», ἢ Jennifer A. Herdt ἐπιχειρεῖ νὰ διερευνήσει τὸ status τῆς ταπεινότητας ὡς χριστιανικῆς ἀρετῆς μέσα στὸ πλαίσιο τοῦ σύγχρονου ἀστικοῦ τρόπου ζωῆς, καθὼς διαπιστώνεται ἀδυναμία ἀπὸ τὸν ἀνθρώπο τοῦ αἰώνα μας νὰ κατανοήσει τὴν ἐξάρτηση ἀπὸ τὸν ἄλλο, ὡς ἔνα εἶδος δώρου καὶ ὥχι καταρχὰς ὡς ἀδυναμίας· ἔτι συνεκδοχικὰ ἡ ταπεινότητα προσεγγίζεται καὶ κατανοεῖται μᾶλλον μὲ ἀρνητικὸν νόημα καὶ περιεχόμενο.

Ἡ Jesse Couenhoven στὸ κείμενό της μὲ τίτλο «What sin is: a differential analysis» εἰσηγεῖται μιὰ διαφορετικὴ θεολογικὴ καὶ ἐρμηνευτικὴ προσέγγιση τοῦ νοήματος τῆς ἀμαρτίας, πέραν ἀπὸ τὶς κλασικὲς καὶ στερεότυπες θεωρήσεις γιὰ τὴ σχέσην π.χ. τῆς ἀμαρτίας πρὸς τὸ κακό. Ἔτοι προτείνει, ἐπὶ τῇ βάσει μιᾶς φιλοσοφικοῦ χαρακτήρα «θεολογίας τῆς ὑπευθυνότητας», ἔνα εἶδος ὑπευθυνότητας τῆς ἀμαρτίας (sin responsibility), ὅπου ἡ ἀμαρτία κατανοεῖται καθαυτὴ ὡς ἔνα ἀξιόποινο κακό, ὡς ἔνοχη πραγματικότητα.

Ο M. DeLashmutt στὸ ἐπόμενο ἄρθρο μὲ τίτλο «Paul Ricoeur at the foot of the Cross: Narrative identity and the resurrection of the body» προσπαθεῖ νὰ συσχετίσει τὸν «ἀφηγηματικὴ ταυτότητα» τῆς φιλοσοφικῆς ἀνθρωπολογίας τοῦ Γάλλου φιλοσόφου P. Ricoeur μὲ τὴν προσωπικὴ ἐσχατολογία τῆς χριστιανικῆς πίστης, ὅπως ἐκφράζεται κατεξοχὴν στὸ γεγονὸς τῆς ἐνσώματης ἀνάστασης τοῦ Ἰησοῦ. Τὸ ἄρθρο ἐπιδιώκει νὰ διατυπώσει τὴν ἀποφή πώς αὐτὴ ἡ θεώρηση περὶ τῆς «ἀφηγηματικῆς ταυτότητας» μπορεῖ νὰ συνεισφέρει τὰ κατάλληλα μέσα στὴ θεολογία, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀναλογία γιὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ σώματος, προκειμένου νὰ ἐρμηνεύσει καὶ νὰ οἰκοδομήσει μιὰ ἐπίκαιον ἔννοια περὶ «ἔαυτοῦ».

Στὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ τρέχοντος τεύχους μὲ τίτλο «The Christological focus of Vladimir Soloviev’s sophiology» ὁ Br. Gallaher εἰσηγεῖται μιὰ ἐπανερμηνεία τῆς σκέψης τοῦ μεγάλου Ρώσου τοῦ 19ου αἰώνα Vladimir Soloviev (1853-1900), μακριὰ ἀπὸ τὴν κλασικὴν προσέγγιστην του ὡς ἐνὸς ἀπλοῦ «θροσκευτικοῦ φιλοσόφου», ὁ ὅποιος εἶχε δεχθεῖ τὶς ἐπιδράσεις ἀπὸ τὸν Γνωστικισμὸ καὶ τὸν Γερμανικὸν Ἰδεαλισμό. Ἔτοι σύμφωνα μὲ τὸν συγγραφέα ἡ θεολογία τοῦ Soloviev θὰ πρέπει νὰ κατανοηθεῖ περισσότερο, ὡς ἔνα μοναδικὸ εἶδος Χριστολογίας, ποὺ ἐνσωματώνει τὶς γνωστικὲς καὶ ἰδεαλιστικὲς θεωρήσεις μέσα στὴν προοπτικὴ τῆς Χαλκ-

δόνιας ὅρθοδοξίας. Σύμφωνα μὲ τὸν ἀθρογράφο, ὁ Soloviev προσφέρει μιὰ σπουδαϊκὴ σοφιολογικὴ ἀνάγνωση τῆς Χριστολογίας, προσπαθώντας νὰ θεμελιώσει τὸ κτιστὸ ἐπὶ τοῦ ἀκτίστου, κατὰ τρόπο ἀσύγχυτο καὶ ἀχώριστο.

Τὸ τεῦχος ὀλοκληρώνεται μὲ βιβλιοκρισίες καὶ παρουσιάσεις βιβλίων.

Participatio (τεῦχος 1, 2009)

Τὸ περιοδικὸ *Participatio* ἀποτελεῖ ἑτήσια ἡλεκτρονικὴ ἔκδοση (<http://www.tftorrance.org/journal.php>) τῆς Thomas F. Torrance Theological Fellowship, ἡ ὁποία εἶναι ἀδελφότητα ποὺ δραστηριοποιεῖται στὸ χῶρο τῆς θεολογίας μὲ ἀφετηρία καὶ πλαίσιο τῆς θεολογικῆς σκέψης τοῦ μεγάλου εὐαγγελικοῦ θεολόγου τοῦ 20οῦ αἰώνα, Thomas F. Torrance (1913-2007).

Τὸ παρθενικὸ αὐτὸ τεῦχος εἶναι εὐλογα ἀφιερωμένο στὴ θεολογία τοῦ Thomas F. Torrance καὶ ἔχει ὡς τίτλο «The Theological Significance and Legacy of Thomas F. Torrance».

Τὸ τεῦχος ἔχει καὶ δύο κείμενα «In memoriam» τοῦ Alasdair Heron καὶ «T. F. Torrance: A Eulogy» τοῦ George Hunsinger, ἀφιερωμένα στὴ μνήμη τοῦ ἐκλιπόντος θεολόγου, τὰ ὁποῖα σκιαγραφοῦν μὲ γλαφυρὸ τρόπο τὴν πολυσύνθετη προσωπικότητα του, δίνοντας διάφορα βιογραφικά, ἐργογραφικά καὶ ἄλλα στοιχεῖα.

Στὴ συνέχεια ἀκολουθεῖ μιὰ σειρά κειμένων-μαρτυρίες ἀπὸ διάφορους μαθητές ἢ συναδέλφους τοῦ Torrance, οἵ ὁποῖοι μᾶς σκιαγραφοῦν ἐπίσης πτυχὲς τῆς προσωπικότητας τοῦ ἐν λόγῳ θεολόγου.

Στὸ τρίτο μέρος τοῦ τρέχοντος τεύχους τοῦ περιοδικοῦ περιλαμβάνονται μελέτες, οἵ ὁποῖες ἀφιερώνονται σὲ διάφορες πλευρές τῆς πολυσύμαντης θεολογικῆς σκέψης τοῦ Thomas F. Torrance. Στὸ πρῶτο κείμενο μὲ τίτλο «The practical theology of T. F. Torrance» ὁ Ray S. Anderson ἐπιχειρεῖ νὰ τονίσει ὅτι ἡ θεολογία τοῦ εὐαγγελικοῦ θεολόγου δομεῖται στενά συνδεδεμένη μὲ τὶς πρακτικὲς ἀνάγκες, τὴν ἀποστολὴν καὶ τὴν ἱερωσύνην τῆς Ἐκκλησίας στὸν κόσμο. Ὁ συγγραφέας ἐπιθυμεῖ νὰ εἰσηγηθεῖ μιὰ νέα ἐν προκειμένῳ ἀνάγνωση τοῦ ἐργοῦ τοῦ Torrance, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ κατανοηθεῖ ὡς ἔνας πρακτικὸς θεολόγος ποὺ προσφέρει μιὰ μὴ δυαλιστικὴ καὶ ἐπὶ τοῦ πρακτικοῦ πεδίου ὅριοθετημένη θεολογία, ἡ ὁποία βασίζεται στὴν αὐτοαποκάλυψη τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ. Τὸ ἄρθρο ὀλοκληρώνεται μὲ τὴν ἀνάδειξη τῶν ἴεραποστολικῶν συνεπειῶν τῆς θεολογίας τοῦ Torrance.

Ο Alister E. McGrath στὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Thomas F. Torrance and the search for a viable natural theology: some personal reflections» συζητᾷ τὴν σπουδαιότητα τῆς σκέψης τοῦ Torrance γιὰ μιὰ σύγχρονη φυσικὴ θεολογία. Τὸ κείμενο ἀσχολεῖται μὲ τὸ γεγονὸς τῆς ἐπανατοποθέτησης ἀπὸ τὸν Torrance τῆς *theologia naturalis* μέσα στὸ πλαίσιο τῆς *theologia revelata*, γεγονὸς ποὺ ὀδηγεῖ σὲ μιὰ νέου τύπου φυσικὴ θεολογία, ἡ ὁποία καλλιεργεῖται κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίδραση μιᾶς ἀνεπτυγμένης τριαδικῆς ὄντολογίας.

Στὸ ἐπόμενο κείμενο μὲ τίτλο «The centrality of the Trinity in the theology of Thomas F. Torrance», ὁ Paul D. Molnar προσπαθεῖ νὰ ἐρμηνεύσει, γιατί ἡ περὶ

Τριάδος θεολογία ἀποτελεῖ κεντρικὸν ἄξονα τῆς ὅλης δογματικῆς σκέψης του. Αὐτὸ ποὺ καθιστᾶ τὴν τριαδικὴν θεολογία τοῦ Torrance ἰδιαίτερα ἐπιβλητικὴ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὴ θεμελιώνεται στὴν πατεροὶκὴν παράδοσην καὶ στὴν πεποίθηση του ὅτι ἡ περὶ Τριάδος θεολογία ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιον καὶ τὴν «γραμματικήν» τοῦ θεολογικοῦ λόγου. Ἔτοι ἡ τριαδικὴ θεολογία ἀποτελεῖ τὸ κατεξοχὴν πρίσμα, μέσῳ τοῦ ὅποιου θεωροῦνται ὅλες οἱ ἐπιμέρους θεολογικὲς διαστάσεις (δημιουργία, ἐνσάρκωση κ.λπ.).

Σύναξη (τεῦχος 111, Ἱούλιος-Σεπτέμβριος 2009)

Τὸ τρίτο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ γιὰ τὸ τρέχον ἔτος ἀφιερώνεται στὴν συνέχειαν τῆς συζήτησης (βλ. παρουσίαση τοῦ τχ. 110 στὴν Θεολογία τχ. 2, 2009) γύρω ἀπὸ τὴν σχέσην Κράτους καὶ Ἑκκλησίας.

Στὸ πρῶτο κείμενο μὲ τίτλο «Χωρισμὸς ἢ διάλογος κράτους καὶ Ἑκκλησίας;», ὁ Γ. Μπέκος προσπαθεῖ νὰ πραγματευθεῖ τὸ ὅλο ζῆτημα στὸ πλαίσιο τῆς σύγχρονης πραγματικότητας. Ἡ συζήτηση γιὰ τὸ χωρισμὸν τοῦ κράτους ἀπὸ τὴν Ἑκκλησίαν ἐμφανίζεται τὴν περίοδο τῆς ἀνόδου καὶ κυριαρχίας τοῦ ἔθνους-κράτους. Σήμερα ὅμως τὰ πράγματα ἐμφανίζονται πολὺ διαφορετικά, ἀφοῦ παρατηρεῖται «ἐπιστροφὴ τῆς θρησκείας» στὸ δημόσιο χῶρο ἐνῷ τὸ ἔθνος-κράτος βρίσκεται σὲ ἀναζήτηση τῆς ταυτότητάς του. Ὁ συγγραφέας ἐπιθυμεῖ νὰ προτείνει τὸ διάλογο τῶν δύο παραγόντων, γεγονὸς ποὺ ταιριάζει, ὅπως ὑποστηρίζει, τόσο στὸ ἥθος τῆς Ἑκκλησίας ὡσοւσα καὶ στὸ χαρακτήρα τοῦ σύγχρονου διαλογικοῦ κράτους.

Στὸ ἐπόμενο ἀρθρὸ μὲ τίτλο «Νέος ‘νόμος περὶ εὐθύνης χριστιανῶν’; Ἀμελλητί», ὁ π. Βασίλειος Θεομός, ἀφορμώμενος ἀπὸ τὴν ἐπικαιρότητα τῆς ὑπόθεσης καθαίρεσης τοῦ μητροπολίτη πρ. Ἀπτικῆς, ἐπιθυμεῖ νὰ προσεγγίσει ποικίλα σοβαρὰ προβλήματα ποὺ ἀναδείχθηκαν καὶ στὴν προκείμενη περίπτωση, τὰ ὅποια σχετίζονται μὲ τὴν ἀπονομὴ τῆς Ἑκκλησιαστικῆς δικαιοσύνης. Ἔτοι ἀναλαμβάνει, ὑπὸ μορφὴ ἐρωτήσεων, νὰ σχολιάσει τὰ ἐγγενῆ προβλήματα ποὺ παρουσιάζει ὁ τρόπος ἀπόδοσης τῆς Ἑκκλησιαστικῆς δικαιοσύνης, ὅπως π.χ. ποιοί ἐμπίπτουν στὴ δικαιοδοσία τῶν Ἑκκλησιαστικῶν δικαστηρίων, ποιές παραβάσεις ἔρχονται συνήθως στὴν κρίση τῶν Ἑκκλησιαστικῶν δικαστηρίων, γιατί οἱ ἐπίσκοποι ποὺ χειροτονοῦν ἢ ποὺ «ποιμαίνουν» τοὺς παραβάτες κληρικοὺς ἀπολαμβάνουν ἀσυλίας κ.λπ.

Ο Γουίλιαμ Μίλλες στὸ κείμενό του μὲ τίτλο «Κληρικαλισμὸς καὶ συνοδικότητα: Μεγέθη ἀλληλοαναιρούμενα, μελέτη στὴ σκέψη τοῦ π. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν» ἐπιχειρεῖ νὰ ἀποτυπώσει σὲ ἀδρές γραμμὲς τὸν τρόπο ποὺ ὁ μεγάλος θεολόγος τῆς Ρωσικῆς διασπορᾶς ἀντιμετωπίζει τὸ πρόβλημα τοῦ κληρικαλισμοῦ, προσφέροντας ὡς λύση τὴν ὁρθὴν θεολογικὴν κατανόησην τῆς ἱερατικῆς διακονίας μέσα στὸ πλαίσιο τῆς συνοδικῆς φύσης τῆς Ἑκκλησίας, προσδίδοντας παράλληλα στὸ λαὸ τὸ ρόλο ποὺ τοῦ ἀρμόζει μέσα ἀπὸ μιὰ μυστηριακὴν προσέγγισην τῆς Ἑκκλησίας. Τὸ κείμενο ὀλοκληρώνεται ἀπὸ ὁρισμένες πρακτικοὺς χαρακτήρα προτάσεις τοῦ ἴδιου τοῦ συγγραφέα στὸ πλαίσιο τῆς σκέψης τοῦ Σμέμαν καὶ στὴν προοπτικὴ ὑπέρβασης τῆς «κληρικαλικῆς κουλτούρας».

‘Ο Δημ. Μόσχος μὲ τὸ ἀφηγηματικὸ κείμενό του «Ἡ Ἀνάνηψη», παρουσιάζει τὸ διάλογο μεταξὺ ἐνὸς ἀσθενοῦς (κ. Ἀργύρως) ποὺ ἀνάνηψε μετὰ ἀπὸ μεγάλο χρονικὸ διάστημα νοσηλείας στὸ νοσοκομεῖο, ἔπειτα ἀπὸ ἔνα σοβαρὸ ἀτύχημα, καὶ τοῦ ἵερέα τοῦ Ἰδρύματος. ‘Ο διάλογος μὲ τὸ γλαφυρὸ ὑφος τῆς ζωντανῆς μαρτυρίας ἐπικεντρώνεται ὅχι τόσο στὰ διλήμματα γιὰ τὸ εἶδος καὶ τὸν τρόπο δράστης τῆς Ἐκκλησίας στὸ δημόσιο χῶρο καὶ τὸ σύγχρονο κόσμο, ὅσο στὸ πῶς ὁ καθέ-
νας ἀπὸ τὴν πλευρά του θὰ ἐρμήνευε καὶ θὰ κατανοοῦσε τὸ γεγονὸς τῆς ἀναπάντε-
χης ἀνάνηψης τοῦ κ. Ἀργύρου.

Στὴν συνέχεια τὸ περιοδικὸ δημοσιεύει ἀνέκδοτο ἔως τώρα ὑλικὸ μὲ τίτλο «Ὑλικὸ σπουδῆς» ἀπὸ κείμενα τοῦ Παν. Νέλλα, ὑλικὸ ποὺ σχετίζεται μὲ προτά-
σεις ποὺ εἶχε ὑποβάλλει ὁ Ἰδιος πρὸς πολιτικὰ κόμματα (Π.Α.Σ.Ο.Κ.) τὴν ἐποχὴν
ἀμέσως μετὰ τὴν μεταπολίτευση σχετικὰ μὲ συνταγματικὲς καὶ ἄλλες ρυθμίσεις γιὰ
τὸ ξήτημα τῆς σχέσης Ἐκκλησίας καὶ Κράτους.

‘Ο Νίκος Μαγγιῶρος στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Συνέδριο γιὰ τὶς σχέ-
σεις κράτους καὶ θρησκείας» περιγράφει ἔνα συνέδριο ποὺ ἔγινε στὴ Θεσσαλονί-
κη (Ιούνιος 2009) καὶ διοργανώθηκε ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Θεματικὸ Δίκτυο
«Εὐρωπαϊκὲς σπουδὲς γιὰ τὴ διάδραση Θρησκείας καὶ Κράτους»-EuReSIS NET
μὲ τὸ συντονισμὸ τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ, στὸ ὅποιο ἔλαβαν μέρος
διάφοροι ἐπιστήμονες ἀπὸ τὴν Εὐρώπη ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ ἐπίμαχο ξήτημα.

Στὸ ἐπόμενο ἀρθρὸ μὲ τίτλο «Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολὴ καὶ ἡ κατ’ αὐτοὺς Δύση» ὁ
Θεοδ. Ζαχαριάδης ἀφορμώμενος ἀπὸ τὴν ἔκδοση τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Μ. Φωτίου
πρὸς τὸν Βούλγαρο ἡγεμόνα τὸ 864 μ.Χ. ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἡγεμών», ποὺ ἀφορᾶ σὲ
νουθεσίες τοῦ πρώτου γιὰ τὴ συμπεριφορὰ ποὺ πρέπει νὰ ἐπιδεικνύει ἔνας ἄρχο-
ντας, ὥστε νὰ θεωρεῖται χριστὸς κατὰ κόσμον καὶ κατὰ Θεόν, ἐπιθυμεῖ νὰ συζητή-
σει τυχὸν ἀναλογίες τοῦ κειμένου τοῦ Φωτίου μὲ τὸν «Ἡγεμόνα» τοῦ Μακιαβέλι.

‘Η Ντράγκιτσα Τάντιτσ στὸ κείμενό της μὲ τίτλο «Σκέψεις περὶ τῆς μή-γραμμα-
τικότητας τῆς γλώσσας στὴ θεία Λειτουργία», ἐπιχειρεῖ νὰ διατυπώσει κάποιες
σκέψεις γιὰ τὴ γλώσσα τῆς Θείας Λειτουργίας, μὲ ἀφορμὴ τὸ ἔργο τοῦ γνωστοῦ
Σέργειου λογοτέχνη Μ. Πάβιτς, τοῦ ὅποιου ὁ τρόπος γραφῆς ἔχει χαρακτηρισθεῖ
ἀπὸ εἰδικούς, ὡς «μή-γραμμικὴ λογοτεχνία ἢ ὑπερλογοτεχνία». ‘Ο Πάβιτς θεω-
ρεῖται μάστορας στὴ «δημιουργία τῶν ἀνοικτῶν ἔργων», γεγονὸς ποὺ σημαίνει ὅτι
αὐτὰ τὰ ἔργα προσφέρουν στοὺς ἀναγνῶστες τους δύο ἢ περισσότερες ἴσοτιμες
ἀναγνώσεις τους. ‘Η συγγραφέας βρίσκει σ’ αὐτὸ τὸ πλαίσιο τὸ ἔρμηντικὸ κλειδὶ
γιὰ τὴν ἀνάγνωση τῶν Λειτουργιῶν στὴ διπλὴ ὄψη τοῦ ἄγιασμένου χρόνου (κινη-
τός-ἀκίνητος κύκλος), τὸ ὅποιο κλειδί, ὃστόσο βρίσκεται πρωτίστως στὰ χέρια τῆς
ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας καὶ δὲν ἐντοπίζεται ἀπλῶς στὴν διαλογικὴ σχέση συγ-
γραφέα-ἀναγνώστη.

‘Ο Ἀντ. Χατζόπουλος στὸ κείμενό του «Ἡ θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση στὰ μειο-
νοτικὰ σχολεῖα τῆς Θράκης» ἐπιχειρεῖ μιὰ διερεύνηση τοῦ περιεχόμενου τῶν βι-
βλίων τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ διδάσκονται στὰ μουσουλμανικὰ μειονοτικὰ σχο-
λεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς Θράκης. Καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ χαρακτή-
ρας τῆς μειονοτικῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης εἶναι περισσότερο (Δημοτικὸ καὶ

Γυμνάσιο) ἢ λιγότερο καπηκητικός (Λύκειο-μελέτη Ἰολαμικοῦ πολιτισμοῦ καὶ θεολογίας).

Στὸ κείμενο «Συμπάθεια γιὰ ἔναν ζηλωτή» ὁ Σταῦρος Ζουμπουλάκης ἐπιχειρεῖ νὰ ἀναδείξει, μὲ βάσον τὰ ποιητικὰ κείμενα τοῦ Γ. Μανουσάκη (τὴ συλλογὴ του «Τὸ Τρίγλυφο»), τὴν ἀνθρώπινη μορφὴ τοῦ ζηλωτῆ καλόγερου, «τοῦ φλογισμένου, μονοκόμματου, δικτομικοῦ...», τὸν ὅποιο ὁ συγγραφέας τοῦ ἄρθρου, ὅπως ἐπισημαίνει χαρακτηριστικά, «προτιμᾶ ...ἀπὸ κάτι νερόβραστους νεοευσεβιστές...».

Στὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ τεύχους μὲ τίτλο «Ἡ διαχείριση τῆς Μνήμης» ὁ Γεώργιος Πλουμίδης προσεγγίζει τὴ σπουδαιότητα τῆς λειτουργίας τῆς Μνήμης, ἥ δοποιά διαδραματίζει καθοριστικὸ ρόλο στὴ διαμόρφωση τῆς ταυτότητας καὶ ἰδιαιτερότητας προσώπων καὶ κοινωνιῶν. Τὸ βασικὸ ἔργωτημα στὸ δοποῖο ἐπικεντρώνεται τὸ μελέτημα ἀφορᾶ στὸ «ποιόν θὰ ἐμπιστευθοῦμε τὴ διαχείριση τῆς μνήμης μας», σὲ συνάφεια στὸν προκειμένην περίπτωση μὲ τὸ ρόλο καὶ τὴν κυριαρχία τῶν ΜΜΕ στὸν ἐποχή μας.

Τὸ τρέχον τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ συνεχίζεται μὲ δημοσίευση ἐνὸς ὑπομνήματος ἀπὸ γνωστοὺς μὴ θεολόγους ἐπιστήμονες (π.χ. Ν. Ἀλιπράντης, Ε. Σαροῆς, Μ. Καράσης, Γ. Πανούσης κ.ἄ.) γιὰ τὴ φυσιογνωμία, τὴ θέση καὶ ἄλλα εἰδικότερα θέματα, ὅπως ἥ ἀπαλλαγή, τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

«Ἐνα σημαντικὸ μέρος τοῦ περιοδικοῦ ἀφιερώνεται στὶς «ἀναγνώσεις», στὸ στοχασμό - ἀνάγνωση ἀπὸ καταξιωμένους διανοτές (Β. Μακρίδης, Μ. Πάγκαλος) πάνω στὸ περίφημο βιβλίο τοῦ Ch. Taylor, «Πηγὲς τοῦ ἑαυτοῦ».

Τὸ τεῦχος ὀλοκληρώνεται μὲ βιβλιοπαρουσιάσεις καὶ βιβλιοκριτικές.

Níkos Ἀσπρούλης

Contacts, Revue Française de l'Orthodoxie, (τεῦχος 227, Ἰούλιος- Σεπτέμβριος 2009)

Στὸ προλογικὸ σημείωμα τοῦ περιοδικοῦ γίνεται λόγος γιὰ τὸ 13ο Ὁρθόδοξο Συνέδριο τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης ποὺ ἔγινε τὸν Μάιο τοῦ 2009 στὸν Amiens τῆς Γαλλίας μὲ θέμα «Ἡ δημιουργία στὰ χέρια μας». Οἱ τέσσερις κύριες εἰσηγήσεις τοῦ συνεδρίου αντοῦ καθὼς καὶ οἱ παρεμβάσεις τῶν στρογγυλῶν τραπεζῶν καὶ τῶν ἐργαστηρίων τοῦ ἐν λόγῳ συνεδρίου δημοσιεύονται στὸ παρὸν τεῦχος. ᩴ μελέτη τοῦ Michel Stavrou, «Τὸ μυστήριο τῆς δημιουργίας», ἀποτελεῖ μιὰ γενικὴ εἰσαγωγὴ στὸ θέμα τοῦ συνεδρίου, προσφέροντας τὴν βιβλικὴ καὶ πατερικὴ προσέγγισην τῆς κλήσης τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τῆς δημιουργίας. Μὲ κορύφωση τὴν χριστολογικὴ καὶ φιλοκαλικὴ προοπτικὴ τῆς κτίσης, γίνεται λόγος γιὰ τὴ σύγχρονη οἰκολογικὴ κρίση καὶ τὶς θεολογικές της φίξεις. Στὸ κείμενό του μὲ τίτλο, «Ἄδαμ ποῦ εἶ;», ὁ Pierre Bouteneff ἐπικεντρώνει τὸ στοχασμό του στὸν ἀνθρωπολογία τῆς πτώσης καὶ τοῦ κατ' εἰκόνα, στὸν ἀντίθετο μεταξὺ παλαιοῦ καὶ νέου Ἀδάμ. ᩴ Elisabeth Theokritoff στὸν εἰσήγησή της μὲ τίτλο, «Οἰκολογικὴ κρίση καὶ χριστιανικὴ μαρτυρία: πρόκληση γιὰ τὴν Ἐκκλησία», ἐπιχειρεῖ νὰ δεῖξει πῶς ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ συμμετάσχει στὴ συνειδητοποίηση τῆς σύγχρονης οἰκολογίας, ἐμπνέοντας πέρα

ἀπὸ τὴν οἰκονομία τῆς κατανάλωσης μιὰ οἰκονομία τῆς κοινωνίας. Ἀκολουθεῖ τὸ ἄρθρο τοῦ Bertrand Vergely μὲ τίτλο, «Πρὸς μία μεταμόρφωση τῆς καθημερινότητας», δ ὅποιος προτείνει τὴ διαιρκῆ πρόσληψη καὶ συμμετοχὴ στὴ ζωὴ τοῦ κόσμου ἐκ μέρους τῶν χριστιανῶν, μὲ σκοπὸ τὴν σταδιακὴν πρόοδο καὶ τὴν πνευματική του μεταμόρφωσην μὲ τὴν ἐνεργὸν παρουσία καὶ δοάση τοῦ Θεοῦ. Ἀκολουθοῦν οἱ παρεμβάσεις τοῦ Ἀρχιμ. Symeon Cossec μὲ θέμα, «Μοναχισμὸς καὶ δημιουργία» καὶ τοῦ Bruce Clark μὲ τίτλο, «Ο ἀγώνας τοῦ πατριάρχη Βαρθολομαίου Α' γὰ τὸ περιβάλλον» καί, τέλος, παρατίθενται τὰ συμπεράσματα ἀπὸ 13 πολυθεματικὰ ἐργαστήρια, τὰ ὅποια φανερώνουν τὴν ζωντάνια, τὶς ποιμαντικὲς προτεραιότητες, ἀλλὰ καὶ τὸν θεολογικὸν δυναμισμὸν τῆς ὁρθόδοξης διασπορᾶς στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη. Τὸ τεῦχος κατακλείεται μὲ τὸ «Τελικὸ Μήνυμα τοῦ 13ου Ὁρθόδοξου Συνεδρίου τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης πρὸς τὴν Αὐτοῦ Ἀγιότητα τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖον Α'» καὶ τὴν στήλη μὲ τὶς βιβλιοκρισίες.

Σ. Γ.

Scripta Theologica. Revista de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, (τόμος XLI, τεῦχος 2, Μάιος-Αὔγουστος 2009).

Τὸ τελευταῖο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ *Scripta Theologica* ἀνοίγει μὲ κείμενο τῆς Marie Dominique Goutierre μὲ θέμα: «Ἡ σημασία τοῦ τέλους, αἴτιο τῶν αἰτίων. Πρὸς μία θεολογία ζωντανὴ καὶ θεωρητικὴ στὴ σχολὴ τοῦ ἀγίου Θωμᾶ» (σσ. 351-375), τὸ ὅποιο ἔκεινα μὲ τὴν παρατήρηση ὅτι ἂν ἐπιθυμοῦμε ἡ θεολογία νὰ μὴν καταλήξει ἀπλὸς φιντεῖσμός, χρειαζόμαστε μιὰ ἰσχυρὸν φιλοσοφικὴ βάση, ὅπως αὐτὴν ποὺ προοφέρει ἡ κατανόηση τοῦ ἀριστοτελικοῦ τέλους ὡς *causa causarum* ἀπὸ τὸν Θωμᾶ Ἀκκινάτη, ἐρμηνεία ποὺ λησμόνησε ἡ σχολαστικὴ φιλοσοφία καὶ ἡ ὅποια φωτίζει ἀποσπάσματα τῆς *Summa Teologica* καὶ τὴ γνώση μας γιὰ τὸν Θεό, τὴ δημιουργία κ.λπ. Ἀκολουθοῦν μιὰ μελέτη τοῦ Gregorio Guitián ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὴ «Σχέσην ἐργασίας-οἰκογένειας. Ἔνας διάλογος μεταξὺ τῆς κοινωνικῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν» (σσ. 377-402) καὶ στὴ συνέχεια ἔνα πολὺ ἐνδιαφέρον ἀφιέρωμα στὰ δεκάχρονα τῆς παπικῆς ἐγκυκλίου *Fides et ratio* (ἀφοροῦσε, ὡς γνωστόν, στὴ σχέση φιλοσοφίας-ἐπιστημῶν καὶ θεολογίας). Παρουσιάζονται κείμενα τῶν Giuseppe Tanzella-Nitti («Ἡ ἐνότητα τῆς ἀλήθειας στὴν προσέγγιση τοῦ Θεοῦ: ἐπιστήμη, λογικὴ καὶ πίστη», σσ. 409-424), Jose Maria Valderas («Φιλοσοφία τῆς βιολογίας, ἔνας ρόλος διαμεσολαβητικὸς μεταξὺ ἐπιστήμης καὶ θεολογίας», σσ. 425-450), César Izquierdo («Ἡ κυκλικὴ σχέση μεταξὺ φιλοσοφίας καὶ θεολογίας: *Fides et ratio* 73», σσ. 451-468) καὶ Lourdes Flamarique («Ἐρμηνευτικὴ φιλοσοφία καὶ θεολογία. Ὁρισμένες σκέψεις μὲ ἀφορμὴ τὴν *Fides et ratio*», σσ. 469-508), ποὺ ἀποτελεσαν παρεμβάσεις σὲ σχετικὴ ἡμερίδα ποὺ διοργάνωσε τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ναβάρρα, σὲ συνεργασία μὲ τὴ Θεολογικὴ καὶ τὴ Φιλοσοφικὴ Σχολή. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ ἀφιέρωματος συναντοῦμε μιὰ μελέτη τοῦ Ramiro Pellitero μὲ θέμα «Θρησκεία καὶ Ψυχιατρική. Δρόμοι γιὰ μιὰ συνάντηση» (σσ. 511-538), ποὺ ἔκεινα ἀπὸ τὶς ἀπόφεις ἐνὸς μὴν χριστιανοῦ ψυχιατρού, τοῦ γνωστοῦ μας Irvin D. Yalom, συ-

νεχίζει μὲ τὸ διάλογο καὶ τὴ διαμάχη μεταξὺ ἄλλων σύγχρονων εἰδικῶν ἀπὸ διάφορες θροσκεῖταις καὶ ἐπιστημονικὲς κατευθύνσεις καὶ καταλήγει μὲ τὶς ἀπόψεις τοῦ ψυχίατρου καὶ κληρικοῦ Juan Bautista Torello. Τὸ κυρίως σῶμα τοῦ περιοδικοῦ κλείνει μὲ δύο κείμενα: τοῦ Pablo Blanco («Σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τοῦ Defectus ordinis-UR 22. Μιὰ διαμάχη μεταξὺ τῆς καθολικῆς καὶ λουθηρανῆς θεολογίας στὴ γερμανικὴ γλώσσα», σσ. 539-583) καὶ τοῦ Agusto Sarmiento («Ο ὑποχρεωτικὸς χαρακτήρας τῶν νόμων τῆς Πολιτείας κατὰ τὸν Francisco de Vitoria», σσ. 585-610), ἔνα πολὺ ἐνδιαφέρον κείμενο πολιτικῆς θεολογίας βασισμένο σὲ κείμενα τοῦ ἐπισκόπου τῆς Βιτόρια στὶς ἀρχὲς τοῦ 16ου αἰώνα.

Carthaginensis. Revista de Estudios e Investigación, Instituto Teológico de Murcia O.F.M., (τόμος XXV, τεῦχος 47, Ἱανουάριος-Ιούνιος 2009)

Στὸ ἔξαμννιαῖο περιοδικὸ Carthaginensis τοῦ Θεολογικοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Μούρθια δημοσιεύεται ἡ μελέτη τοῦ Antonio Gomez Cobo «Ἡ ἀντίθεση ὡς διδακτικὸ καὶ παιδαγωγικὸ μέσον στὸν Λέανδρο Σεβίλλην. Πηγὲς τῶν ἀντιθέσεών του» (σσ. 1-42), ὁ ὅποῖος ἔξετάζει μὲ ποιό τρόπο χρονιμοποιεῖ ὁ ἐπίσκοπος στὴν ἐπικειρηματολογίᾳ του ἀντιθέσεις γιὰ τὰ θέματα τῆς παρθενίας καὶ τῆς ἐνότητας τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ τὶς κλασικές, βιβλικὲς καὶ πατερικὲς πηγὲς τους. Ἀκολουθεῖ πολυσύχλιδο κείμενο τοῦ Miguel Ángel Escribano Arráez μὲ τίτλο «Ἡ Ἐκκλησία μπροστὰ στὸν ἔξελιξην τοῦ οἰκογενειακοῦ δικαίου στὴν Ἰσπανία» (σσ. 43-143), ποὺ περιλαμβάνει πληθώρα σχετικῶν θεμάτων ἀπὸ τὴν ἐκκοσμίκευσην τοῦ δικαίου καὶ τὴ σύγχρονη θροσκευτικὴ ἐκπαίδευση μέχρι τούς «γάμους» ὁμοφυλοφίλων, μὲ ἀντιπαραβολὴν παπικῶν ἐγκυκλίων καὶ ἐκκλησιαστικῶν κανόνων μὲ τὸ ὑπάρχον νομοθετικὸ πλαίσιο στὴν Ἰσπανία. Στὴ συνέχεια δημοσιεύεται ἔνα «Φραγκισκανικὸ Λεξικό» τοῦ Francisco Gómez Ortín (σσ. 145-182), ὃπου ἀναλύονται καὶ διασφενίζονται ὅροι τῆς φραστικανικῆς βιβλιογραφίας καὶ κατόπιν μελέτη τοῦ Pedro Castillo Maldonado σχετικὰ μὲ τὴν «Ἀσκητικὴ πνευματικότητα καὶ τοὺς σπηλαιώδεις χώρους τῆς ὕστερης ἀρχαιότητας: Ὁρισμένα παραδείγματα ἀπὸ τὴν κεντρικὴ καὶ τὴ νότια Ἰβηρικὴ Χερσόνησο» (σσ. 183-196), ὃπου ἔξετάζονται στὴν οὐσία οἱ ἀπαρχές τοῦ ἀναχωρητισμοῦ καὶ τοῦ μοναστικοῦ βίου στὴν Ἰσπανία. Τέλος, πρὸ ἀπὸ τὶς βιβλιοκροίες, στὴ στήλη «Σημειώσεις καὶ Σχόλια», παρουσιάζεται ἀπὸ τὸν Luis Oviedo Torró τὸ βιβλίο τοῦ γνωστοῦ Ἰσπανοῦ θεολόγου Olegario González de Cardedal «Τὸ ἔργο τῆς θεολογίας» (σσ. 197-200).

Δημήτρης Ἀγγελῆς

St. Vladimir's Theological Quarterly (τόμος 53, τεῦχος 1, 2009)

Τὸ *St. Vladimir's Theological Quarterly*, τοιμηνιαῖο ἐπιστημονικὸ περιοδικό, ἐκδίδεται ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Θεολογικὸ Σεμινάριο τοῦ St. Vladimir στὸ Crestwood, NY ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ Dr. Paul Meyendorff.

Στὸ πρῶτο τεῦχος τοῦ τρέχοντος ἔτους περιλαμβάνονται τέσσερα ἄρθρα θεολογικοῦ ἐνδιαφέροντος.

Τὸ πρῶτο ἄρθρο ἔχει συγγραφέα τὸν Daniel Strumara καὶ τίτλο “The Chiastic Key to the Identity of the Beloved Disciple”. Στὸ ἄρθρο αὐτὸ ὁ συγγραφέας ἀσκολεῖται μὲ τὸ πρόβλημα τῆς ταυτότητας τοῦ ἀποστόλου “ὅν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς,, δηλαδὴ μὲ τὸν συγγραφέα τοῦ τετάρτου Εὐαγγελίου ταυτόσημου μὲ τὸν “ἐπὶ σπήθους” ἀπόστολο. Στὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο ὁ ἀπόστολος αὐτὸς εἶναι ἀνώνυμος ἀλλὰ ἔχει πρωτεύοντα ρόλο στὰ γεγονότα τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ (κεφ. 21). Ἀνικνεύοντας τὴν χιαστικὴ δομὴ τῶν χωρίων ποὺ ἀναφέρονται στὸν ἀνώνυμο αὐτὸ ἀπόστολο, ὁ συγγραφέας ἀποδεικνύει ὅτι ταυτίζεται μὲ τὸν Εὐαγγελιστὴν Ἰωάννην.

Στὸ δεύτερο ἄρθρο μὲ τίτλο “Irenaeus on Scripture, Graphē, and the Status of Hermas”, ὁ συγγραφέας του M. C. Steinberg ἐπιχειρεῖ νὰ ἀπαντήσει στὸ ἔρωτημα πῶς γινόταν ἀντιληπτὲς οἱ ἔννοιες τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τοῦ κανόνα τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἡ ἔννοια γενικότερα τῆς αὐθεντίας στὸν Ἐκκλησίαν στὰ συγγράμματα τοῦ ἀγίου Εἰρηναίου Λογδούνου καὶ ἄλλων πατέρων. Ὁ Εἰρηναῖος ἀναγκάστηκε νὰ δροθετήσει μιὰ ἔννοια σταθεροῦ κανόνα τῆς Ἁγίας Γραφῆς στὰ πλαίσια τῆς μάχης του ἐναντίον τῶν Μαρκιανῶν, οἱ ὅποιοι ἀμφισβητοῦσαν τὴν ἐγκυρότητα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἀποδεικνύεται ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, αὐτὸ τὸ ὅποιο ὀνομάζει ὁ Εἰρηναῖος Γραφὴ δὲν ἀποτελεῖ κλειστὸ κατάλογο ἀποδεκτῶν κειμένων, ἀποτελεῖται μᾶλλον ἀπὸ κείμενα ποὺ παρουσιάζουν τὸν Χριστὸ σύμφωνα μὲ τοὺς τύπους ποὺ ὑπάρχουν στὸν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ τὰ κείμενα ποὺ συμφωνοῦν μὲ τὶς Ἀποστολικὲς διδασκαλίες. Κανόνας, δηλαδὴ, γιὰ τὸν Εἰρηναῖο εἶναι κανόνας ἀληθείας, τὰ κείμενα ποὺ κηρύσσουν μιὰ χριστοκεντρικὴ ἀντίληψη γιὰ τὸν κόσμο, σύμφωνα μὲ τὸ κήρυγμα καὶ τὸ λόγο τῶν Ἀποστόλων.

Τὸ τρίτο ἄρθρο φέρει τὸν τίτλο “Primitive, Unique, and True: Eusebius and the Legacy of His Ecclesiastical History”. Ο συγγραφέας του Jason M. Scarborough παρουσιάζει τὸ ἔργο τοῦ Εὐσέβιου ὡς πρωτότυπη ἀντίληψη τῆς ἰστορίας ὅπου ὁ ὡριγενισμός του μεταφράζεται σὲ ἔνα σχῆμα ἰστορικῆς προόδου, σὲ μιὰ θεωρία γιὰ τὴ σειριακὴ ἔξελιξη τῆς ἰστορίας, ὅπου ἡ ἐσχατολογία καὶ ἡ χρονολογία συμπίπτουν. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ γεννιέται ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἰστορία, ὅπως τὴ γνωρίζουμε σήμερα, ὅπου τὸ δόγμα ἀποκαλύπτεται βαθμῷ δὸν καὶ ὅπου ἡ χριστιανοσύνη εἶναι ταυτόσημη μὲ τὸν πολιτισμό. Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ καὶ συγκεκριμένα ὁ Χριστὸς γίνονται ἀντιληπτοὶ ὡς ὀδηγοὶ τῆς ἰστορίας –ἡ ἰστορία εἶναι τελικὰ ταυτόσημη μὲ τὴ θεία οἰκονομία τῆς σωτηρίας.

Στὸ τέταρτο ἄρθρο τοῦ Jeffrey A. Vogel μὲ τίτλο “How the Spirit Hides: Rival conceptions in Recent Orthodox Theology” ἐπιχειρεῖται μιὰ ἀνάλυση μερικῶν θεολογικῶν οευμάτων σχετικά μὲ τὸ Ἀγιον Πνεῦμα. Ὁ ἴδιαίτερος μυστικὸς χαρακτήρας τοῦ Ἀγιον Πνεύματος ἐρμηνεύεται ποικιλοτρόπως ἀπὸ τοὺς νέους Ὁρθόδοξους θεολόγους. Ὁ συγγραφέας ἐπικεντρώνεται σὲ δύο ἐρμηνεῖες: 1) Τὸ Ἀγιον Πνεῦμα εἶναι πρόσωπο κοινωνίας –ἔμφανίζει τὸν Χριστὸ καὶ συγκροτεῖ τοὺς πιστοὺς σὲ Ἐκκλησία στὸ πλαίσιο τῆς Εὐχαριστίας. 2) Γίνεται λόγος ἀπὸ μερικοὺς θεολόγους (Μπουλγκάκοφ/Φλορένσκυ) γιά «κένωση» τοῦ Ἀγιον Πνεύματος, δηλαδὴ ὅτι τὸ Ἀγιο Πνεῦμα “περιορίζεται” γιὰ νὰ μὴν περιορίζει τὴν

έλευθερία τῶν ἀνθρώπων, οἵ ὁποῖοι ἀκόμη δὲν βρίσκονται σὲ κατάστασην νὰ ἀντέχουν τὴ θέα τῆς παρουσίας τοῦ Πνεύματος καὶ τῆς πλήρους δόξης τοῦ Θεοῦ. Ὁ συγγραφέας, μετὰ ἀπὸ ἔξονυχιστικὴν ἐξέταση τῶν κειμένων σχετικὰ μὲ τὴ δράση τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καταλήγει ὑπὲρ τῆς πρώτης ἐμπνείας. Ἡ κένωσις τοῦ Ἀγίου Πνεύματος δὲν εἶναι περιορισμός, μᾶλλον ὁδηγεῖ σὲ ἕκσταση-ὑπέρβασην τοῦ ἑαυτοῦ ποὺ γίνεται βάση γιὰ κάθε ἀληθινὴ κοινωνία.

Sobornost (τόμος 31, τεῦχος 1 /2009)

Τὸ Sobornost εἶναι διετὲς ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ ποὺ ἐκδίδεται ἀπὸ τὸν Σύλλογο τῶν Ἀγίων Ἀλβανοῦ καὶ Σεργίου, ἵνα σύλλογο ποὺ ἔδρεύει στὴν Ὁξφόρδην καὶ ποὺ εἶναι ἀφιερωμένος στὴν πορεία πρὸς τὴν ἐνότητα τῶν Ἑκκλησιῶν, ἰδίως μεταξὺ τῆς Ὁρθοδόξου καὶ τῆς Ἀγγλικανικῆς. Στὸ τρέχον τεῦχος φιλοξενοῦνται τέσσερα ἄρθρα.

Τὸ πρῶτο ἄρθρο μὲ συγγραφέα τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Βολοκοάμκ Hilarion Alfeyev (Ἐπικεφαλῆς τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας) τιτλοφορεῖται “The Orthodox Understanding of Primacy and Catholicity”. Ἐκεῖ ὁ συγγραφέας ἀνιχνεύει τὴ θεολογικὴ βάση τοῦ Πρωτείου στὴν Ἑκκλησία καὶ πῶς αὐτὸς συνδέεται μὲ τὴν ἔννοια τῆς συνοδικότητας. Παραδόξως, ἀναιρεῖ κάθε δυνατότητα ὑπάρχεως πρωτείου στὴν Ἑκκλησία μὲ τὸν ἴσχυρισμὸ ὅτι σήμερα «δὲν ὑπάρχουν μηχανισμοὶ στὴν Ὁρθόδοξη παραδόση γιὰ τὴν ἐπίλυση... διαφορῶν» μεταξὺ τῶν τοπικῶν αὐτοκεφάλων Ἑκκλησιῶν. Τελικά, ἡ μόνη ἔννοια τοῦ πρωτείου ποὺ ἐπιτρέπεται στὴν θεωρία τοῦ συγγραφέα βρίσκεται ἀποκλειστικὰ στὶς κεφαλὲς τῶν τοπικῶν Ἑκκλησιῶν. Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν ἀρνεῖται πλήρως τὸν παραδοσιακό, κανονικὸ ρόλο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου νὰ λειτουργεῖ ὡς ἀνώτατη ἀρχὴ γιὰ τὴν ἐπίλυση ἐκκλησιαστικῶν ἥπτημάτων ἀνάμεσα στὶς Ὁρθόδοξες Ἑκκλησίες, ὅπως ἐμφαίνεται σαφῶς σὲ κανονικοὺς θεσμοὺς ὅπως τὸ «ἐκκληπτόν».

Στὸ δεύτερο ἄρθρο, “The Primacy of the See of Canterbury”, ὁ συγγραφέας J. Robert Wright προτείνει ὅτι ἡ πάλαι ποτὲ Ἀρχιεπισκοπὴ Καντερβύρουριας θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελέσει παραδειγματικὴ γιὰ τὶς ἄλλες Ἑκκλησίες ὡς πρὸς τὴν ἐνότητα τῶν Ἑκκλησιῶν ὡς δυνητικὰ ἡ πρωτεύουσα Ἑκκλησία τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἑκκλησίας καὶ θὰ παραχωρήσει τὰ δικαιώματα αὐτὰ στὸν ἐπίσκοπο Ρώμης. Προτείνει ὅτι ὅλες οἱ Ἑκκλησίες –συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν Ὁρθόδοξων– νὰ ἀκολουθήσουν ἓνα τέτοιο παραδειγματικὸν «ταπεινότητα» καὶ παρομοίως νὰ θυσιάσουν τὰ ἀρχαῖα τους δικαιώματα καὶ νὰ τὰ παραχωρήσουν στὸν Ρώμην «πρὸς δόξαν Θεοῦ» γιὰ τὸ καλὸ διοικήσου τῆς Ἀγίας Ἑκκλησίας τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ μεταοἰκουμενικοῦ αἰώνα ποὺ κεῖται μπροστά μας.

Τὸ τρίτο ἄρθρο μὲ τίτλο “Inspiration of the Scriptures” μὲ συγγραφέα τὸ συντάκτη τοῦ περιοδικοῦ καὶ καθηγητὴ θεολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Durham τῆς Ἀγγλίας Andrew Louth, ἀσχολεῖται μὲ τὸ θέμα τῆς «θεοπνευστίας» τῶν Γραφῶν,

ὅπως ὁ ὄρος αὐτὸς ἔρμηνεύεται ἀπὸ Ἐβραίους καὶ Χριστιανούς. Ἀπὸ τὴν λειτουργικὴν πράξην τῆς Ἰουδαιο-χριστιανικῆς παράδοσης καθίσταται σαφὲς ὅτι ἡ Ἁγία Γραφὴ δὲν θεωρεῖται μία ἴσοπεδωμένη μάξα. Δηλαδή, ἀπὸ τὴν μία ὅλην ἡ Γραφὴ εἶναι θεόπνευστη ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην ἡ χρήση τῆς Γραφῆς καταδεικνύει ὅτι ὅλα ὅσα ἐμπεριέχονται σ' αὐτὴν δὲν ἔχουν ἀκριβῶς τὴν ἰδιαίτερον τοῦ.

Ἀπὸ τὴν χρήση τῶν Γραφῶν τῶν Χριστιανῶν καταδεικνύεται ὅτι σαφῶς ὑπάρχουν «πρωτεύοντα» καὶ «δευτερεύοντα» βιβλία, ὅπως καὶ στὴν περίπτωση τῶν Ἰουδαίων. Στὴν περίπτωση τοῦ Χριστιανισμοῦ ὁ δείκτης εἶναι πάντοτε ὁ Χριστός, ἐπομένως τμήματα τῆς Ἱερᾶς Γραφῆς ποὺ ἀναφέρονται στὸν Χριστό, ὅπως τὰ βιβλία τῶν προφητῶν, ἔχουν σαφῶς μεγαλύτερη λειτουργικὴ καὶ θεολογικὴ σημασία.

Στὸ τέταρτο ἔξαιρετικὰ ἐνδιαφέρον ἄρθρο μὲ τίτλο “Transformation of Religious Imagery in the Post Soviet Russian Cinema: From *Solaris* to *Ostrov*”, ἡ συγγραφέας Tamar Gagudze, συγκρίνει δύο Ρώσικες ταινίες μὲ ὅρθόδοξο περιεχόμενο, τὸ “*Solaris*” τοῦ Andrey Tarkovsky (1932-1980) ἀπὸ τὴν Σοβιετικὴν ἐποχὴν καὶ τὸ “*Ostrov*” τοῦ Pavel Lungin ἀπὸ τὴν μετα-Σοβιετικὴν ἐποχήν. Στὴν ἐποχὴν ποὺ δημιουργοῦνται δὲ Tarkovsky τὸ νὰ ἐντάξει κανεὶς χριστιανικὰ μνήματα σὲ ταινίες ἥταν ἔξαιρετικὰ ἐπικίνδυνο διότι ἵδιως οἱ καλλιτέχνες ἥταν στὸ στόχαστρο τῶν ἀρχῶν, ἐπομένως μνήματα πίστεως ἔπρεπε νὰ μεταδοθοῦν μεταμφιεσμένα κάτω ἀπὸ ἐκκοσμικευμένη γλώσσα. Ωστόσο, ἡ ταινία αὐτὴν καταφέρει νὰ ἐκπέμψει βαθιά μνήματα καὶ ἔτσι θεωρεῖται ἀριστούργημα ποὺ ἐπέτρεψε τοὺς πιστοὺς νὰ διατηρήσουν τὴν πίστη τους κάτω ἀπὸ τὸ Σοβιετικὸν καθεστώς. Ἡ ἐποχὴ τοῦ *Ostrov* δὲν ἐπέβαλε ἀνάλογη ἀνάγκη γιὰ ἔμμεσην γλώσσα στὴν ἐπικοινωνία θεμάτων πίστεως καὶ τελικά ἡ ταινία στερεοῖται ἀναλόγου βάθους. Προβάλει ἔναν ἐγωκεντρικό, ἐκκεντρικό ἄγριο «Σαλὸ διὰ Χριστόν», ὃς τύπον ἀγίοτητας καὶ Ὁρθοδοξίας. Ἡ ταινία ἔχει ἀπολαύσει ἐπιτυχία στὴν Δύση, διότι ὁ τύπος τοῦ Σαλοῦ εἶναι ἄγνωστος σ' αὐτὴν καὶ διότι ὁ ἀκραίος ἀτομικισμὸς τοῦ πρωταγωνιστῆς –ποὺ πολὺ λίγο ἔχει νὰ κάνει μὲ γνήσια ὁρθόδοξην πνευματικότητα– ταιριάζει μὲ τὴν ἰδιοσυγκρασία τῆς Δυτικῆς κοινωνίας ποὺ ψάχνει γιὰ ἀνεξάρτητον ἐπαναστατικούς ἥρωες χωρὶς καμία ἔννοια σταυρώσεως τοῦ ἐγώ. Τελικά, ἐνῷ τὸ “*Ostrov*” στοχεύει νὰ κηρύξει ἔνα μήνυμα καταναγκαστικοῦ ἐπιφανειακοῦ Χριστιανισμοῦ, τὸ “*Solaris*” δὲν κηρύζει μὲ τὴν ἐπιβολὴν στὸ θεατή, μᾶλλον, κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ, ἀπλῶς δίνει παραβολές.

Theological Studies (τόμος 70, τεῦχος 2, Ἰούνιος 2009)

Τὸ *Theological Studies* εἶναι ἔνα τριμηνιαῖο θεολογικὸν ἐπιστημονικὸν περιοδικό, τὸ ὁποῖο ἐκδίδεται ἀπὸ τὸ Τάγμα τῶν Ἰνσουτῶν τῆς Βορείου Ἀμερικῆς. Στὸ τρέχον τεῦχος φιλοξενοῦνται δέκα ἀρθρα. Τὸ τεῦχος αὐτὸν ἀφιερώνεται στὸν “*Ιησοῦν τῆς Γαλιλαίας*”.

Στὸ πρῶτο ἀρθρό μὲ τίτλο “Jesus the Galilean Jew in Mestizo Theology” ὁ συγγραφέας του Virgilio Elizondo, ὁ ὁποῖος εἶναι Ρωμαιοκαθολικὸς ἱερέας μὲ μεικτὴ Μεξικάνικη καὶ Ἀμερικάνικη καταγωγή (“Mestizo” - ἀνάμικτος), διηγεῖται τὴ δι-

κή του πνευματική πορεία ώς μιγά και μέλους μιᾶς μειονότητας στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Ἡ πορεία αὐτὴ τὸν ὄδηγον φυσιολογικὰ σὲ θεολογικὴ ἐξερεύνηση τῆς Γαλιλαίας, διότι καὶ ὁ χῶρος αὐτός, ὁ ὄποιος βρισκόταν στὰ σύνορα μιᾶς μεγάλης αὐτοκρατορίας, καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς, ὁ ὄποιος ἦταν Ἐβραῖος Γαλιλαῖος ἀπὸ τὴν Ναζαρὲτ κάτω ἀπὸ Ρωμαϊκὴ κατοχή, παρουσιάζουν πολλὲς ὅμοιότητες μὲ τὴν κατάσταση τῶν σημερινῶν “Mestizo”. “Οπως ἡ ἔθνικὴ αὐτὴ ἀναφορὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν πρώτων Ἀποστόλων ἦταν τόσο σημαντικὴ ὡς πλαίσιο γιὰ τὴν διάδοση τῆς ἐπαναστατικῆς ἀπελευθερωτικῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι καὶ σήμερα εἶναι φυσικὸ ὅτι ἡ θεολογία τῆς ἀπελευθέρωσης ἔκεινης ἀπὸ μιὰ παρόμοια περιθωριακὴ περιοχὴ τῆς γῆς, ὅπως ἡ Λατινικὴ Ἀμερική.

Τὸ δεύτερο ἄρθρο μὲ τίτλο “The Galilean Jesus and a Contemporary Christology” καὶ συγγραφέα τὸν Sean Freyne, ἐπιχειρεῖ νὰ συνδέσει τὸν Ἰησοῦν μὲ τὶς θεολογικὲς διδασκαλίες γιὰ τὸ πρόσωπό του μέσῳ τριῶν ζητημάτων που ἀναδύονται στὴν ἀποστολή του: 1) τὴν ὑπόστασή του ὡς Μεσσία, 2) τὴν τελικὴ ἀπόδοξη τῶν ἔθνικῶν, καὶ 3) τὸν ρόλο του ὡς διδασκάλου τῆς σοφίας. Αὐτὰ ἐξετάζονται στὸ ἰστορικὸ πλαίσιο τῆς Γαλιλαίας τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ συγγραφέας τονίζει πώς αὐτὰ τὰ τοπικὰ στοιχεῖα ἦταν οὐσιαστικὰ ἡ βάση γιὰ τὸν χαρακτῆρα τοῦ πρώτου χριστιανικοῦ κηρύγματος.

Τὸ τρίτο ἄρθρο, “Jesus and the Undocumented Immigrant: A Spiritual Geography of a Crucified People”, μὲ συγγραφέα τὸν Daniel G. Groody, C.S.C., ἀνιχνεύει τὴν πνευματικότητα τῶν παρανόμων μεταναστῶν στὴν περιφέρεια τῶν συνόρων ΗΠΑ/Μεξικοῦ. Ἀρχικὰ συσχετίζει τὴν φυσική, ἐξωτερικὴ γεωγραφία τοῦ τόπου ἐκείνου μὲ τὴν ἐσωτερικὴ γεωγραφία τῶν παρανόμων αὐτῶν μεταναστῶν, ἡ ὅποια πλάθει μιὰ ἴδιαίτερη μεταναστευτικὴ πνευματικότητα. Τελικὰ προτείνει ὅτι ἡ ἐμπειρία τῶν μεταναστῶν αὐτῶν προσφέρει καινούργιους τρόπους νὰ κατανοήσουμε κάποια νευραλγικὰ στοιχεῖα τοῦ Εὐαγγελίου, διότι οἱ λαοὶ αὐτοὶ ἀναδύονται ὡς σταυρωμένοι πληθυσμοὶ ἀνθρώπων, οἱ ὄποιοι κυριολεκτικὰ φισκάρουν θάνατο στὴν ἔρημο γιὰ νὰ ζήσουν ἄλλοι. Σὲ τέτοιες περιπτώσεις, τελικὰ δὲν εἶναι ἡ Ἑκκλησία ποὺ σώζει τοὺς μετανάστες, μᾶλλον οἱ μετανάστες σώζουν τὴν Ἑκκλησία.

Στὸ τέταρτο ἄρθρο μὲ τίτλο “The Option for the Poor Arises from Faith in Christ”, ὁ ἵδρυτης τῆς “Θεολογίας τῆς Ἀπελευθερώσεως”, ὁ Περούβιανὸς Gustavo Gutierrez, ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ὄπτικη γωνία τῶν πτωχῶν ἀποτελεῖ ἀναγκαῖο στοιχεῖο γιὰ ὅσους θέλουν νὰ ἀκολουθήσουν τὸν Χριστό. Μᾶς δίνει μιὰ «ἔρμηνευτικὴ τῆς ἐλπίδας» ποὺ εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν κατανόηση τῆς πίστεως, κάτι ποὺ πρέπει νὰ ἐνεργοποιεῖται συνεχῶς στὴν προσωπικὴ ζωὴ ἀλλὰ καὶ στὴν ἀνθρώπινη ἴστορια.

Στὸ πέμπτο ἄρθρο μὲ τίτλο “Galilee: A Critical Matrix for Marian Studies” συγγραφέας Elizabeth A. Johnson προβάλει τὴν Γαλιλαία ὡς γεωγραφικὴ καὶ πολιτιστικὴ περιοχή, ἡ ὅποια ἀποτελεῖ ὄρόσημο γιὰ τὴν μελέτη τῆς Παναγίας ἀλλὰ καὶ τὴν προτίμηση τοῦ Θεοῦ γιὰ τοὺς ταπεινοὺς τῆς γῆς. Γιὰ νὰ τονίσει τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἡ συγγραφέας παρουσιάζει τέσσερις μελέτες γιὰ τὴν Γαλιλαία ποὺ σχετίζονται

μὲ τὴν Παναγία καὶ στὴ συνέχεια ὑπογραμμίζει τὶς εὐδότερες θεολογικὲς ἐπεκτάσεις καὶ ἐπιπλόσεις τῶν ἔρευνῶν αὐτῶν.

Στὸ ἕκτο ἄρθρο ποὺ τιτλοφορεῖται “Jesus of Galilee and the Crucified People: The contextual Christology of Jon Sobrino and Ignacio Ellacuria” τοῦ Robert Cassalle-Klein, ὁ συγγραφέας προωθεῖ τὴν ἵδεα ὅτι ὁ ἰστορικὸς ρεαλισμὸς τοῦ Ignacio Ellacuria¹ καὶ ἡ χριστολογία τῆς «σωστικῆς ἰστορίας» τοῦ Jon Sobrino² συνεισέφερον στὴ μεταβατικάνεια θεολογίᾳ ἵδιως σὲ δύο σημεῖα: ὅτι ἡ ἰστορικὴ πραγματικότητα τοῦ Ἰησοῦ ἀποτελεῖ οὐσιαστικὸ στοιχεῖο τοῦ ἐνσαρκωμένου Λόγου καὶ ὅτι ἡ κειροπιαστὴ ἀναλογία γιὰ τὴ ζωή, τὸ θάνατο καὶ τὴν ἀνάστασην τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναζαραίου βρίσκεται στούς «σταυρωμένους λαούς», δηλαδή, στὰ θύματα τῶν διαφόρων μορφῶν καταπιέσεως σὲ ὅλη τὴν ὑφήλιο. Ἀποδεικνύεται δὲ ὅτι οἱ Ellacuria καὶ Sobrino ἀποτελοῦν σημαντικότατους ἐρμηνευτὲς τοῦ Rahner, τοῦ Ignatius Loyola, τοῦ Αὐγούστινου ἀλλὰ καὶ τῶν Εὐρωπαίων φαινομενολογιστῶν.

Στὸ ἔβδομο ἄρθρο καὶ μὲ τίτλο “Galilean Journey Revisited: Mestizaje, Anti-Judaism, and the Dynamics of Exclusion”, ὁ συγγραφέας, ὁ Michael E. Lee, ἀναλύει τὸ βιβλίο *Galilean Journey* τοῦ Virgilio Elizondo καὶ ἀντιμετωπίζει τὶς κατηγορίες ὅτι τὸ ἔργο αὐτὸ παρουσιάζει στοιχεῖα ἀντισημιτισμοῦ. Ἐπιμένει ὅτι γράφεται ἀπὸ τὴν ὄπτικὴ γωνία τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὄποιος ἦταν Ἐβραῖος ὁ ἵδιος, ἀλλὰ διώχθηκε ἀπὸ ἓνα μέρος τῶν Ἐβραίων, συγκεκριμένα ἀπὸ τοὺς ἔχοντες θροσκευτικὴ καὶ κοσμικὴ ἔξουσία. Ἐπομένως, ἡ κριτικὴ γίνεται ὅχι ἐναντίον τῶν Ἐβραίων, ἀλλὰ ἐναντίον ὅλων τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν ἐναποθέσει τὶς ἐλπίδες τους καὶ τὴ τελικὴ «σωτηρία» τους στὸν προσωπικὴ δύναμη καὶ ἔξουσία καὶ ὅχι στὸν Θεό.

Στὸ ὅγδοο ἄρθρο μὲ τίτλο “Jesus and the Samaritan Woman (Jn. 4:1-42)” ἡ συγγραφέας Teresa Okure S.H.C.J. σχετίζει τὴν ἰστορία τῆς συναντήσεως τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴ Σαμαρείτισσα γυναίκα μὲ τὶς κοινωνικὲς ἀνισορροπίες ποὺ μαστίζουν τὴν Ἀφρικὴ σήμερα. Ἀναλύει δὲ τὰ κοινὰ σημεῖα Χριστοῦ καὶ Σαμαρείτισσας, καθὼς καὶ τὸ θὰ μποροῦσαν νὰ μᾶς ποῦν αὐτὰ γιὰ τὴ σημερινὴ κατάσταση τῆς Ἀφρικῆς.

Στὸ ἔνατο ἄρθρο μὲ τίτλο “The Galilean Jesus: Creating a Borderland at the Foot of the Cross (Jn. 9:23-30), ἡ συγγραφέας Sophia Park S.N.J.M. ἐρμηνεύει τὴν προαναφερομένη περικοπὴ τοῦ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίου μὲ ὄπτικὴ γωνία ποὺ δίνει ἐλπίδα στοὺς ἐκτοπισμένους ἀνθρώπους, ὅπως εἶναι συγκεκριμένα οἱ μετα-

1. Διανοούμενος Ἰσπανὸς Ἰησουνίτης καὶ ὑποστηρικτὴς τῆς «Θεολογίας τῆς Ἀπελευθερώσεως», ὁ ὄποιος ἦταν καθηγητὴς στὸ περιφέρειο U.C.I. –Πανεπιστήμιο Κεντρικῆς Ἀμερικῆς στὸ Ἐλ Σαλβαντόρ – καὶ ὁ ὄποιος θεωρεῖται ἀπὸ μερικοὺς ὡς νεομάρτυς διότι ἐκτελέστηκε τὸ 1989 ἀπὸ τὸν ἀκροδεξιὸν στρατὸ τοῦ καθεστώτος μαζὶ μὲ ἐπτὰ ἄλλους ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ U.C.I.

2. Βάσκος Ἰησουνίτης θεολόγος ποὺ τὸ Βατικανὸ τὸ 2007 τοῦ ἀπαγόρευσε νὰ γράφει ἢ νὰ διδάσκει θεολογία λόγῳ τῶν ἐπαναστατικῶν ἴδεων του. Προέρχεται καὶ αὐτὸς ἀπὸ τὸν ἵδιο κύκλο μὲ τὸν Ellacuria, εἶναι καὶ αὐτὸς καθηγητὴς τῆς φημισμένης κοιτίδας τῆς «Θεολογίας τῆς Ἀπελευθερώσεως» στὸ U.C.I. Ἔτυχε ὅμως νὰ ἀπουσιάζει ὅταν ἔγινε ἢ ἐκτέλεση τοῦ Ellacuria τὸ 1989.

νάστοιες ἀπὸ Ἀσία ποὺ βρίσκονται στὸν Ἀμερική. Ὁ σταυρωμένος Χριστὸς δημιουργεῖ μία εἰδική «κοινότητα τῶν συνόρων» ὅπου ἀνήκουν καὶ ἀποκτοῦν ταυτότητα καὶ ἀξιοπρέπεια τέτοιοι ἐκτοπισμένοι ἄνθρωποι.

Στὸ δέκατο ἥρθο ποὺ τιτλοφορεῖται “Jesus of Galilee from the Salvadoran Context: Compassion, Hope and Following the Light of the Cross”, ὁ συγγραφέας, ὁ γνωστὸς Βάσκος θεολόγος Jon Sobrino, ὁ ὁποῖος προέρχεται ἀπὸ τὸν κύκλο τοῦ ἐκτελεσθέντος Ignacio Ellacuria, παρουσιάζει τὶς δύοις προτερεῖς μεταξὺ Γαλιλαϊας καὶ Ἐλ Σαλβαντόρ: α) καὶ οἵ δύο χῶρες ὑπέφεραν κάτω ἀπὸ αὐταρχικὰ καθεστώτα, β) ἡ ἐμπειρία τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν μαρτύρων τοῦ Ἐλ Σαλβαντόρ εἶναι παρόμοιες, γ) ἡ ταυτότητα τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ σταυρωμένου λαοῦ τοῦ Ἐλ Σαλβαντόρ διαμορφώνεται ἀπὸ τὴν πίστην ὅτι εἶναι δοῦλοι τοῦ Γιαχβέ, ὁ ὁποῖος φέρνει τὴν σωτηρία.

Theological Studies (τόμος 70, τεῦχος 3, Σεπτέμβριος 2009)

Στὸ τρέχον τεῦχον φιλοξενοῦνται ἔπτα ἥρθοι. Στὸ πρῶτο ἥρθο μὲ τίτλο “Wound Made Fountain: Towards a Theology of Redemption” ὁ συγγραφέας Jerome A. Miller, προτείνει ὅτι ἡ παραδοσιακὴ δυτικὴ διδασκαλία τῆς ἐκδικητικῆς τιμωρίας ποὺ χρονιμοποιεῖται συνήθως ὡς ἐξήγηση γιὰ τὴ σταύρωση τοῦ Χριστοῦ δὲν μᾶς βοηθᾷ νὰ κατανοήσουμε πῶς ἡ σταύρωση καλύπτει τὰ τραύματα καὶ τὶς πληγὲς τῶν ἀδικουμένων. Ἀντιθέτως, μία θεολογία ἐμπαθητικῆς ταυτίσεως μὲ τοὺς ἀδικουμένους μᾶς ὀδηγεῖ σὲ μία θεολογία χριστιανικῆς ἀγάπης ποὺ ἀπελευθερώνει τὸ θύμα ἀλλὰ καὶ τὸν θύτη ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο τοῦ κακοῦ.

Στὸ δεύτερο ἥρθο, “Lonergan and Pannenberg’s Methodologies: A Critical Examination”, ὁ συγγραφέας τοῦ Cyril Orji, συγκρίνει τὶς μεθοδολογίες τοῦ Καναδοῦ θεολόγου-φιλοσόφου Bernard Lonergan καὶ τοῦ Γερμανοῦ εὐαγγελικοῦ συστηματικοῦ θεολόγου Wolfhart Pannenberg καὶ ἀποδεικνύει πῶς ὁ ἔνας συμπληρώνει τὸν ἄλλον καὶ ὅτι μαζὶ οἵ σκέψεις τοὺς ἀποτελοῦν μιὰ σχεδὸν πλήρη ἐξήγηση τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς θεολογίας τοῦ μυστηρίων τῆς Ἑκκλησίας.

Τὸ τρίτο ἥρθο, “On the Dynamic Relation Between Ecclesiology and Congregational Studies” μὲ συγγραφέα τὸν Royer Haight, S.J., δείχνει πὼς ἀπαραίτητο στοιχεῖο γιὰ τὴ ζωτάνια καὶ τὴν ἐπικαιρότητα τῆς ἐκκλησιολογίας εἶναι ἡ ἀλληλεπίδραση θεολογίας καὶ πραγματικῆς ζωῆς ὅπως βιώνεται στὶς Ἑκκλησίες ὡς κοινότητες. Χωρὶς μιὰ τέτοια ἐπαφὴν μὲ τὴ πραγματικότητα ἡ μελέτη τῆς ἐκκλησιολογίας ἀποβαίνει μιὰ ἐντελῶς θεωρητικὴ ἐπιστήμη καὶ μία ἀχροτητεύσασκη. Ἐπομένως, ὁ συγγραφέας ἐπιμένει ὅτι ἀπαραίτητο στοιχεῖο γιὰ μιὰ «ἐφαρμοσμένη» ἐκκλησιολογία εἶναι οἱ λεγόμενες “congregational studies”, δηλαδὴ οἱ σπουδὲς ἐπὶ τῶν κοινοτήτων.

Στὸ τέταρτο ἥρθο, “Gregory the Great and the Sixth-Century Dispute Over the Ecumenical Title”, ὁ Ἐλληνός ἀπόφοιτος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ νῦν καθηγητὴς θεολογίας στὸ Φόρντχαμ στὴ Νέα Υόρκη George E. Demacopoulos ἐπικεντρώνεται στὴ διαμάχη μεταξὺ τοῦ Πάπα Γρηγορίου τοῦ Μεγάλου καὶ τοῦ Πα-

τοιάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννου Δ' (Στ' αἰ.) σχετικά μὲ τὸν τίτλο «Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης». Ὁ συγγραφέας ἴσχυροίζεται ὅτι ἡ διεκδίκηση τοῦ τίτλου αὐτοῦ συνέπιπτε καὶ μὲ ἄλλες ἀμφισβητήσεις τοῦ Πατριάρχου ἔναντι τοῦ Πάπα καὶ ὅτι οἱ «ἄκαμπτες» αὐτὲς ἀξιώσεις τῆς Ἀνατολῆς ἀνάγκασαν τὸν Πάπα νὰ ἀντιπαραθέσει τὶς δικές του ἀξιώσεις γιὰ οἰκουμενικὴ ἐκκλησιαστικὴ ἔξουσία, ἐνῷ πρὸν τὴ διένεξη αὐτὴν τὰ συγγράμματα τοῦ συγκεκριμένου πάπα δὲν ἔδειχναν ἕχον τέτοιας ρητορικῆς.

Στὸ πέμπτο ἄρθρο τοῦ Hyun-Chul-Cho, S.J., “Interconnectedness and Intrinsic Value as Ecological Principles: An Appropriation of Karl Rahner’s Evolutionary Christology”, ὁ συγγραφέας προτείνει ὅτι ἡ οἰκολογικὴ κρίσις ὀφείλεται στὸν ἀνθρωποκεντρικὴν ἀντίληψην ποὺ εἶναι ἐνδημικὴ στὸ δυτικὸ κόσμο καὶ στὸ δυτικὴν θεολογία. Χαρακτηρίζεται ἀπὸ α) ἔναν δυαδισμὸ ποὺ θεωρεῖ τὸν ἀνθρώπον ὡς ὃν ἀπόλυτα ἔχει χωριστὸ ἀπὸ τὸν ὑπόλοιπο κτίσην καὶ β) μιὰ χρονιμοθηρικὴ ἀντίληψη ποὺ ἐπιτρέπει μιὰν αὐθαίρετην καὶ ἀνεύθυνην χρήσην τῆς φύσεως πρὸς ὀφελοῦ τῶν ἀνθρώπων. Ἡ μόνη διέξοδος, προτείνει ὁ συγγραφέας, εἶναι νὰ τονίζεται ὁ ἄρροντος δεσμὸς ἀνθρώπου-φύσεως καὶ νὰ καταστεῖ ἡ ἔξελικτικὴ Χριστολογία τοῦ σομαντικοῦ Γερμανοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ θεολόγου Κάρλου Ράνερ ὡς θεολογικὴ βάση γιὰ τὴ δημιουργία τέτοιων οἰκολογικῶν ἀρχῶν.

Στὸ ἕκτο ἄρθρο μὲ συγγραφέα τὸν Daniel Groody, C.S.C. καὶ τίτλο “Crossing the Divide: Foundations of a Theology of Migration and Refugees”, ὁ συγγραφέας προτείνει τὴν ὑπέρβασην διαφόρων «συνόρων» ποὺ ἀπομονώνουν τοὺς μετανάστες στὶν σύγχρονη ἀμερικανικὴν πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, προτείνει ὅτι τὴν ὑπέρβασην τῶν διακρίσεων α) προβλήματος-προσώπου, β) Θεοῦ-ἀνθρώπου, γ) ἀνθρώπου-ἀνθρώπου καὶ δ) ὑπαίθρου-Βασιλείου. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον ἡ πραγματικότητα τῆς μεταναστεύσεως μπορεῖ νὰ γίνει ὁ τρόπος γιὰ νὰ θεολογοῦμε γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ζωὴν ὡς ἔκφραση τῆς χριστιανικῆς ἀποστολῆς γιὰ τὴ συμφιλίωση τῶν πάντων καὶ τὴν κατάρρευση τῶν συνόρων.

Τὸ ἔβδομο ἄρθρο μὲ συγγραφέα τὸν Michael L. Cook, S.J. καὶ τίτλο “The African Experience of Jesus” ἀνικνεύει τὴν ἀντίληψη καὶ τὴν ἐμπειρία ποὺ ἔχουν οἱ Ἀφρικανοὶ γιὰ τὸν Χριστὸ -συγκεκριμένα τὸ πῶς Τὸν ἔχουν βιώσει μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν νέων Ἀφρικανικῶν χωρῶν. Ὁ συγγραφέας ξεκινᾶ μὲ τὸ ἔρωτιμα ἀνὸν οὐΧριστὸς ἔχει γίνει ἀπὸ ἔνος ντόπιος στὸν Ἀφρικήν. Προτείνει ὅτι γίνεται ντόπιος μόνο μέσω μιᾶς «πασχαλινῆς φαντασίας», μίας ἀναδημιουργίας καὶ μεταμορφώσεως τῆς ἀνθρωπότητας, μέσω ἐνὸς αἰσθητικοῦ ἐορτασμοῦ ζωῆς καὶ μέσω τῆς ἀνάγκης γιὰ μία κοινωνικὰ ὑπεύθυνη Ἐκκλησία.

Αἰδ. Δρ. Φίλιππος Ζυμάρης
Holy Cross Greek Orthodox School of Theology