

# ‘Η Θεολογία, ἡ Ἔκκλησία καὶ τὰ κοινωνικὰ προβλήματα τῆς ἐποχῆς τοῦ Μεσοπολέμου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ

‘Ο μεσοπόλεμος ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς πιὸ ταραγμένες περιόδους τῆς Ἑλληνικῆς ἴστορίας. Ἀναμφισβήτητες εἶναι οἱ μεταβολὲς ποὺ παρουσιάζονται στὸ κράτος, τὴν οἰκονομία καὶ τὴν κοινωνία τὴν ἐποχὴ αὐτῆ. Η δύνη τῶν οἰκονομικῶν καὶ κοινωνικῶν ἀντιθέσεων, οἵ νέες μορφὲς κοινωνικῆς διαμαρτυρίας ἀλλὰ καὶ ὁ παρεμβατικὸς ρόλος τοῦ κράτους ἀποτελοῦν βασικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἴστορικῆς αὐτῆς περιόδου<sup>1</sup>. Τὰ κοινωνικὰ προβλήματα ποὺ ὑπάρχουν τὴν ἐποχὴ αὐτὴ εἶναι κατὰ βάση προβλήματα ποὺ προέρχονται κυρίως ἀπὸ τὸ χῶρο τῆς οἰκονομίας. Η δημογραφικὴ ἀνατροπὴ καὶ ἡ ἀπότομη αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ ἀποτελεῖ ἔναν ἀπὸ τοὺς βασικοὺς παράγοντες διαμόρφωσης τῆς κοινωνικῆς κατάστασης. Η παρουσία τῶν προσφύγων προκαλεῖ ἔνα βίαιο φῆγμα στὸν οἰκονομικὸν καὶ κοινωνικὸν ἴστο τῆς χώρας. Ο ἐρχομός τους δημιουργεῖ ἀνατροπές μὲ ἐκτεταμένες συνέπειες στὴν κοινωνία, τὴν οἰκονομία καὶ τὸν πολιτισμό. Δημιουργεῖ νέα δεδομένα γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ἀλλὰ καὶ πάρα πολλὰ προβλήματα ποὺ ζητοῦν ἄμεση λύση καὶ ἀντιμετώπιση<sup>2</sup>.

Η Ἑλληνικὴ κοινωνία τὴν περίοδο αὐτὴν παραμένει κυρίως ἀγροτική. Η αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς ὑπαίθρου καὶ οἱ περιορισμένες καλλιεργήσιμες ἐκτάσεις δημιουργοῦν τὰ σοβαρότερα κοινωνικὰ προβλήματα τῆς χώρας ἥδη

1. ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Θ., *Κείμενα οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς ἴστοριας*, Ἀθήνα 2003, σ. 232-234.

2. Ἀπὸ τὴν πλούσια βιβλιογραφία ποὺ ὑπάρχει γιὰ τοὺς πρόσφυγες καὶ τὸ ρόλο τους στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία βλ. ἐνδεικτικά: ΑΓΙΔΑΝ Ι., *Ἡ Ἑλλὰς χωρὶς τοὺς πρόσφυγες*, Ἀθήνα 1934. ΒΑΛΛΩΡΑ Β., *Τὸ δημογραφικὸν πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ ἐπίδρασις τῶν προσφύγων*, Ἀθήνα 1939. ΝΟΤΑΡΑ Μ. *Ἡ ἀγροτικὴ ἀποκατάστασις τῶν προσφύγων*, Ἀθήνα 1934. ΑΓΤΕΛΗΣ Ι., «Ἡ ἀποκατάστασις τῶν προσφύγων τοῦ 1922 στὴν Ἑλλάδα», *Οἰκονομικὸς Ταχυδρόμος*, τ. 992, 1973. ΤΟΥΝΤΑ - ΦΕΡΓΑΔΗ, *Τὸ προσφυγικὸ δάνειο τοῦ 1924*, Θεσσαλονίκη 1986. ΔΑΦΝΗ Γ., Οἱ πρόσφυγες θαυμάσιο ἀνθρώπινο ὑλικό, *Οἰκονομικὸς Ταχυδρόμος*, τ. 992, 1973.3. ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Κ., *Ἐθνισμὸς καὶ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη. Ἡ Ἑλλάδα στὸ μεσοπόλεμο*, Ἀθήνα 1978, σ. 45-48.

άπό τὸ 1881. Οἱ κοινωνικοὶ ἀγῶνες ποὺ συγκλονίζουν τὴν ὑπαιθροῦ καὶ ἡ ἀγροτικὴ μεταρρύθμιση στοχεύουν ἀφενὸς στὴ διανομὴ τῆς γῆς στοὺς ἀκτήμονες ἀγρότες καὶ ἀφετέρου στὴν ἀγροτικὴ ἀποκατάσταση τῶν προσφύγων μετὰ τὸ 1922<sup>3</sup>. Μὲ τὴ δεύτερη φάση ὅμως τῆς ἐκβιομηχάνισης τῆς χώρας ποὺ πραγματοποιεῖται τὴν περίοδο αὐτὴ παρατηρεῖται μεταβολὴ τοῦ ἀστικοῦ χώρου καὶ εὐρύτερα τῆς κοινωνίας. Ἡ ἀναπτυσσόμενη ἐργατικὴ τάξη παρεμβαίνει δυναμικὰ στὴν κοινωνία στερεώντας τὸν πρωταγωνιστικὸ ρόλο ἀπὸ τὰ μικροαστικὰ στρώματα. Γι’ αὐτὸ καὶ τονίζεται ὅτι οἱ μεταβολές στὴν κοινωνικοοἰκονομικὴ διάρθρωση προσδιορίζουν καθοριστικὰ τὶς μορφὲς κοινωνικῆς ὁργάνωσης, τὴν κοινωνικὴ διαμαρτυρία, τὰ κοινωνικὰ ζητήματα καὶ τὴν πολιτικὴ ζωὴ<sup>4</sup>.

Τὰ κοινωνικὰ προβλήματα ποὺ ἔντοπίζονται τὴν περίοδο αὐτὴ ἀφοροῦν κατὰ βάση πρωταρχικοὺς παράγοντες ζωτικότητας καὶ διαβίωσης τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἡ ἀκρίβεια τῶν εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, ἡ αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ καὶ ἡ συρρίκνωση τῶν εἰσοδημάτων ὀδηγοῦν στὴ φτώχεια καὶ τὴν ἐξαθλίωση. Οἱ ἄσχημες συνθῆκες διαβίωσης καὶ ἡ κακὴ διατροφὴ τῶν κατοίκων εύνοοῦν τὴ διάδοση πλήθους ἀσθενειῶν. Οἱ ἄθλιες συνθῆκες ύγιεινῆς στοὺς δημόσιους χώρους καὶ στὶς συγκοινωνίες προκαλοῦν ἐπιδημίες μὲ ἀποτέλεσμα ἡ θνητιμότητα νὰ βρίσκεται σὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα<sup>5</sup>. Οἱ φιλότιμες προσπάθειες τοῦ κράτους γιὰ τὴν ἰδρυση νοσοκομειακῶν μονάδων καὶ ύγειονομικῶν περιφερειακῶν ὑπηρεσιῶν δὲν δίνουν ἐπαρκεῖς λύσεις. Παράλληλα ἡ Ἐπιτροπὴ Ἀποκατάστασῆς Προσφύγων (Ε.Α.Π.) καὶ ἡ χρηματικὴ βοήθεια τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν προσπαθεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ ποικίλα προβλήματα τοῦ προσφυγικοῦ πληθυσμοῦ<sup>6</sup>.

Ἐναὶ ἀπὸ τὰ μεγάλα κοινωνικὰ προβλήματα ποὺ ταλαιπωροῦν τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι ἡ ἀνεργία. Οἱ οἰκονομικὲς κρίσεις τοῦ 1927 καὶ τοῦ 1929 αὐξά-

4. ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Θ. *Κείμενα οἰκονομικῆς...*, σ. 165.

5. ΒΑΛΑΩΡΑ Β., «Δημόσια ύγιεινή», *Μεγάλη Ελληνικὴ Έγκυροπαίδεια*, τ. 10, σ. 656 - 664. Bernhard Guttman, *Στὴν Ελλάδα τοῦ Μεσοπολέμου*, Ἀθῆνα 1997, σ. 95-99, 146-148.

6. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ., *Κοινωνικὴ πρόνοια. Ιστορικὴ ἐξέλιξη, σύγχρονες τάσεις*, Ἀθῆνα 1984, σ. 120 - 130. Β. Γκιζέλη, *Κοινωνικοὶ μετασχηματισμοὶ καὶ προέλευση τῆς κοινωνικῆς κατοικίας στὴν Ελλάδα 1920-30*, Ἀθῆνα 1984, σ. 214-220. Γιὰ τὴν στέγαση τῶν προσφύγων βλ. ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Κ., *Ἐθνισμὸς καὶ οἰκονομική...*, σ. 40-44. ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΥ Μ., «Στέγασης προσφύγων», *Μεγάλη Ελληνικὴ Έγκυροπαίδεια*, τ. 10, σ. 672-673. ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ Ε., «Τόποι ἐγκαταστάσεως καὶ κατοικίας τῶν προσφύγων στὴ Θεσσαλονίκη 1922-1927», στὸ Β' *Πανελλήνιο Συνέδριο γιὰ τὸν Ελληνισμὸ τῆς Μικρᾶς Ασίας*, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 149-171.

νουν τὸ κόστος διαβίωσης<sup>7</sup>. Ἡ πτώση τῶν κερδῶν ὁδηγεῖ σὲ μείωση τῶν ἡμερομισθίων καὶ σὲ ἀπολύσεις προσωπικοῦ ἀπὸ ἐπιχειρήσεις<sup>8</sup>. Ἡ παρουσία τῶν προσφύγων προσφέρει φθηνὸς ἐργατικὸς δυναμικὸς καὶ ἐπιτρέπει τὴ συμπίεση τῶν μισθῶν. “Ολα αὐτὰ δημιουργοῦν τὶς κατάλληλες προϋποθέσεις γιὰ τὴ διόγκωση τῆς ἀνεργίας ἀλλὰ καὶ τὴ μείωση τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου<sup>9</sup>. Τὰ κυριότερα αἰτήματα τῆς ἐργατικῆς τάξης εἶναι ἡ καλυτέρευση τῶν συνθηκῶν ἐργασίας καὶ ἡ μείωση τοῦ ὡραρίου ἀπασχόλησης. Ἔτσι λοιπὸν ἡ κοινωνικὴ διαμαρτυρία ποὺ συνεχῶς διευρύνεται στοχεύει στὴν αὔξηση τῶν μισθῶν, τὴν βελτίωση τῶν συνθηκῶν ἐργασίας, τὴν καθιέρωση τοῦ ὡραρίου, τὴν παροχὴ κοινωνικῆς ἀσφαλίσης καθὼς καὶ τὴ μείωση τῆς φορολογικῆς πίεσης<sup>10</sup>. Οἱ ἀπεργιακὲς κινητοποιήσεις καθὼς ἀναδεικνύονται σὲ βασικὲς μορφὲς συλλογικῆς ἐργατικῆς διαμαρτυρίας δίνουν συνεχῶς τὸ μήνυμα τῆς κοινωνικῆς ἀλλαγῆς ποὺ εἶναι ἀναγκαῖο γιὰ τὴν πορεία τῆς Ἑλλάδας<sup>11</sup>. Ἐκτὸς τῶν ἄλλων οἱ ἐργατικοὶ ἀγῶνες ἔχουν καὶ ἔναν ἀκόμη στόχο. Δίνουν ἀπάντηση στὸν περιορισμὸ τῶν δημοκρατικῶν πολιτικῶν ἐλευθεριῶν ἀπὸ τὸ παρεμβατικὸ κράτος. Οἱ κινητοποιήσεις τους ἀναδεικνύονται σὲ πραγματικὸ φορέα πολιτικῆς προόδου ποὺ σηματοδοτοῦν τὴν προάσπιση τῶν δημοκρατικῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας<sup>12</sup>.

Ἀπέναντι στὰ προβλήματα τῆς ἐποχῆς καὶ στοὺς μετασχηματισμοὺς τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία καὶ ἡ Ἐκκλησία καλοῦνται νὰ

7. Γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση καὶ τὶς ἐπιπτώσεις βλ. γενικὰ DAVIS J., *The world between the wars, 1919-1939*, London 1975. KALBRAITH J., *The Great Crash*, Harmondsworth 1975. FRIEDMAN M.- SCHWARTZ J., *The great contraction*, Princeton 1965.

8. ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Θ., *Κείμενα οἰκονομικῆς...*, σ. 227.

9. «Χαρακτηριστικὰ ἀναφέρεται ὅτι στὰ 1939 ὁ μέσος ἐργαζόμενος ὅφειλε νὰ διαθέτει γιὰ 1 κιλὸ κρέας τὸ 1/2 τοῦ ἡμερομισθίου του καὶ γιὰ ἔνα κιλὸ γάλα τὸ 1/5 (ἐνῶ ὁ ἄγγλος ἐργάτης διέθετε ἀντίστοιχα τὸ 1/10 καὶ τὸ 1/20». ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Κ., *Ἐθνισμὸς καὶ οἰκονομικὴ...*, σ. 92-93. POLYZOS N., *Essai sur l' emmigration grecque*, Paris 1947.

10. ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Κ., *Ἐθνισμὸς καὶ οἰκονομικὴ...*, σ. 95-96. ΜΠΑΜΠΑΝΑΣΗ ΣΤ., «Ἡ ἔξελιξη τῶν κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων καὶ ἡ κοινωνικοοἰκονομικὴ ἀνάπτυξη στὴν Ἑλλάδα 1835-1983», στὸ *Εἰσηγήσεις πάνω σὲ θέματα κοινωνικῆς ἀσφαλείας*, Υπ. Κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων, Ἀθήνα 1984, σ. 182-230.

11. Βλ. σχετικὰ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ Δ., *Κοινωνικοὶ ἀγῶνες στὴν Ἑλλάδα 1923 - 27*, τ. 2., Ἀθήνα 1985. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, *Κοινωνικοὶ ἀγῶνες στὴν Ἑλλάδα 1927- 31*, τ. 3., Ἀθήνα 1987.

12. ΠΕΓΙΟΥ Γ., *Ἀπὸ τὴν ίστορία τοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος τῆς Καβάλας*, 1922-1953, Ἀθήνα 1984, σ. 30-92. ΛΕΦΟΥΣΗ Η., *Τὸ ἐργατικὸ κίνημα τοῦ Βόλου 1881-1936*, Βόλος 1985.

στρέψουν τὴν προσοχή τους. "Αν καὶ οἱ ἐλάχιστες σχετικὰ θεολογικὲς μελέτες ποὺ ἐμφανίζονται στρέφονται στὴν κατεύθυνση αὐτὴ δὲν εὐνοοῦν τὴν ἀνάπτυξη εὐρύτερου ἐνδιαφέροντος γιὰ τὰ κοινωνικὰ προβλήματα. Οἱ ἀναζητήσεις τῆς θεολογίας προσανατολίζονται κυρίως στὸ ρόλο ποὺ ὀφείλει νὰ ἔχει ἡ Ἐκκλησία μέσα στὴν κοινωνία. "Οπως ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὸν Ἀ. Ἀλιβιζάτο ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη θὰ πρέπει νὰ ἀποτελεῖ τὸ πρωταρχικὸ στοιχεῖο πάνω στὸ ὅποιο θὰ βασίζεται ἡ κοινωνικὴ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας. Η ἀγάπη στὸ συνάνθρωπο ἡ ὅποια θὰ ἐκφράζεται ὅχι μόνο μὲ τὴν ὑλικὴ βοήθεια ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση πρέπει νὰ ἐμπνέει τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας<sup>13</sup>. Παρόλληλα ἡ ἰσότητα μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, τῶν ἐθνῶν καὶ τῶν τάξεων θὰ πρέπει νὰ προβάλλεται ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Η ἰσότητα αὐτὴ δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀποτελεῖ αὐτοσκοπὸ ὅπως σὲ διάφορα κοινωνικὰ συστήματα ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀγάπη μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Τονίζεται λοιπὸν ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀπέναντι στὰ κοινωνικὰ ζητήματα ὀφείλει νὰ προβάλλει τὴν ἡθικὴ ἀνακαίνιση τοῦ ἀνθρώπου, τὴν ἀναδημιουργία τῆς κοινωνικῆς ζωῆς πάνω στὶς χριστιανικὲς ἀρχὲς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς δικαιοσύνης<sup>14</sup>. Ἐκπρόσωποι τῆς θεολογίας τονίζουν ὅτι στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου βρίσκεται ἡ βασικὴ αἰτία τῆς κοινωνικῆς κρίσης. Η νοσηρότητα τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς ποὺ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀμαρτία εἶναι ἡ αἰτία τῆς κοινωνικῆς ἀταξίας. Η θέση αὐτὴ θεωρεῖται ὅτι ὑπερέχει τῆς ρύθμισης «τῶν ἐξωτερικῶν κοινωνικῶν παραγόντων» ποὺ κατὰ τὴ γνώμη τῆς Ἐκκλησίας συμβάλλουν κατὰ τὸ ήμισυ στὴ λύση τοῦ κοινωνικοῦ προβλήματος. Ἐνῷ σὲ ἄλλες περιπτώσεις βρίσκεται παρόλληλα μὲ ἐκεῖνες τὶς ἐξωτερικὲς ρυθμίσεις ποὺ ἔχουν ὡς στόχο τὴν οἰκονομικὴ ἀνόρθωση τῆς κοινωνίας<sup>15</sup>.

13. ALIVISATOS H., «Die biblische..., στὸ Premier Congres de Theologie..., σ. 428-429.

14. ALIVISATOS H., «Die biblische..., στὸ Premier Congres de Theologie..., σ. 430-431, 434-435. IONESCU S. «Le Christianisme et les problemes sociaux - économiques», στὸ Premier Congres de Theologie..., σ. 440-441.

15. «Οτι ἡ ἀνατροπὴ αὕτη γιὰ νὰ ἔχῃ μόνιμα καὶ σταθερὰ ἀποτελέσματα, ὅπως τὰ ὄνειρεύεται καὶ τὰ ἐπιθυμεῖ ἡ ἀνθρωπότης, πρέπει νὰ γίνει ἐντὸς τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ἐντὸς τῆς ἀνθρώπινης συνειδήσεως, διότι ἐκεῖ ἐντὸς τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς εἶναι τὸ πραγματικὸν τῶν κοινωνικῶν κακῶν καὶ ἀδικιῶν αἵτιον» ΦΥΤΡΑΚΗ ΑΝΔ., 'Ο χριστιανισμὸς καὶ τὰ προβλήματα τῆς ἐποχῆς μας', Ἀθήνα 1937, σ. 25. ΜΠΡΑΤΖΙΩΤΗ Π., «'Ο χριστιανισμὸς καὶ τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα», Ἐκ., 21/1/39, ἀρ. 3, σ. 17-19. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΡ., «Πᾶς λύεται τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα», Ἐκ., 22/3/24, ἀρ. 43, σ. 387-388. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «Ἡ ἀτομικὴ εὐθύνη καὶ τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα», Ἐκ., 29/3/24, ἀρ. 44, σ. 395. ΒΛ. ἐπίσης ΑΝΔΡΕΑΔΗ Γ., «Ἡ σύγχρονος ἐποχὴ καὶ ὁ χριστιανισμός», Γρ. Παλ., 1937, τ. 267, σ. 224. ΠΟΛΑΚΗ ΠΑΡΘ., «Αἱ ἐκκλησίαι καὶ τὰ κοινωνικὰ προβλήματα» Ἐκ., 26/3/32, ἀρ. 13, σ. 105.

Μπορεῖ νὰ ὑποστηρίζεται ὅτι τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα τῆς ἐποχῆς εἶναι κατὰ βάση ἡθικὸ<sup>16</sup> ὀστόσο ἢ λύση του δὲν μπορεῖ νὰ δοθεῖ μὲ μίᾳ ἄπλῃ ἡθικοποίηση τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἀνισότητα στὴν κατανομὴ τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν καὶ οἱ μεγάλες κοινωνικὲς ἀδικίες ποὺ μαστίζουν τὴν κοινωνία τῆς ἐποχῆς δὲν ἔξασφαλίζουν τὸ θρίαμβο τῆς ἡθικῆς ἢ τῆς πνευματικῆς ἀνωτερότητας. Ἀντίθετα δημιουργοῦν τὴν ἀνάγκη παρεμβατισμοῦ καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς δικαιοισύνης, τῆς ἰσότητας καὶ τῆς ἀλληλεγγύης. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο καὶ τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα, ὅπως ὑπογραμμίζεται δὲν ἔχει μόνο ἡθικὲς ἀλλὰ καὶ πολιτικές, κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικὲς διαστάσεις. Γιὰ νὰ βρεθεῖ διέξοδος θὰ πρέπει νὰ ληφθοῦν σοβαρὰ ὑπόψη οἱ μηχανισμοὶ καὶ οἱ ἀνάγκες τῆς κοινωνίας καὶ νὰ καλλιεργηθεῖ ὁ δημιουργικὸς παρεμβατισμὸς καὶ ἡ ἐπανόρθωση τῆς κοινωνικῆς δικαιοισύνης<sup>17</sup>. Ὅπως τονίζεται οἱ συνθῆκες ἐργασίας δημιουργοῦν μία σειρὰ κοινωνικῶν προβλημάτων ποὺ ἐπηρεάζουν τόσο τὴν ὑλικὴ ὅσο καὶ τὴν πνευματικὴ καλλιέργεια τοῦ ἀνθρώπου. Τὰ προβλήματα αὐτὰ ἀναφέρονται ἀφενὸς στὴν ἐργασία καὶ ἀφετέρου στὴν ἴδιοκτησία. Τὸ κεφάλαιο, ἡ βιομηχανία, οἱ οἰκονομικὲς ἀνισότητες, οἱ συνθῆκες ἐργασίας, τὰ προβλήματα τῆς ἐργασίας τῶν γυναικῶν καὶ τῶν παιδιῶν, ἡ ὑγιεινὴ στοὺς χώρους ἐργασίας, τὰ προβλήματα τῆς ἀνεργίας καὶ οἱ ἀπεργιακὲς κινητοποιήσεις εἶναι διοισμένοι παράγοντες ποὺ καθορίζουν τὸ χαρακτῆρα τῆς οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς κατάστασης. Ὁλα τὰ παραπάνω ωθούν καθοριστικὰ τὶς οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικὲς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων οἱ ὅποιες θὰ πρέπει νὰ στηρίζονται στὴ δικαιοισύνη καὶ τὴν ἰσότητα. Ἡ ἀντιπαλότητα ποὺ παρατηρεῖται στὴν κοινωνία καὶ ἡ κοινωνικὴ ἔλλειψη ὑποχρεώνουν τὸν καθένα νὰ ἐργασθεῖ γιὰ τὴ λύση τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων<sup>18</sup>.

16. «Ἡ οἰκονομικὴ κρίσις εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἡθικῆς κρίσεως, ἥτις εἰσεχώρησεν εἰς πάντα τὸν πολυσχιδῆ ἀνθρώπινον ὁργανισμὸν καὶ διὰ τῆς ἐπιδράσεώς της συνεκλόνισεν οἰκογένειαν, κοινωνίαν, πολιτείας καὶ οὕτως ἐπέφερεν οἰκογενειακήν, κοινωνικήν καὶ πολιτειακήν κρίσιν, τῆς ὅποιας μὰ ἔξωτερούσις τῶν πολλῶν καὶ ποικιλονύμων μορφῶν της εἶναι καὶ ἡ οἰκονομικὴ κρίσις.» ΧΡΥΣΟΥΛΑΗ Δ., «Ἡ ἀναγκαιότης...», σ. 309. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗ ΓΡ., «Ο χριστιανισμὸς καὶ τὰ σύγχρονα κοινωνικὰ προβλήματα», *Ἐξ.*, 23/1/24, ἀρ. 39, σ. 358.

17. IONESCU S. «Le Christianisme et les problèmes...», στὸ *Premier Congrès de Théologie...*, σ. 438-439. «὾στε ἡ τοῦ παλαιοτέρου κοινωνικοῦ προβλήματος ἔννοια μετεποίσθη ἀπὸ τῆς ἀνεχείας εἰς τὴν αὔξησιν τῶν ἀναγκῶν. Τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα σήμερα καταντᾶ νὰ εἴνε ὅχι ἡ ἔνδεια τῶν πτωχῶν, ἀλλ’ ὁ παρὰ τῷ ἐργατικῷ κόσμῳ πολλαπλασιασμὸς τῶν ἀναγκῶν του, διότι ὁ κόσμος οὗτος περισσότερο ἔμαθε, περισσότερον αἰσθάνεται καὶ περισσότερα θέλει.» ΠΑΠΑΜΙΧΑΗ, ΓΡ., «Ἡ οἰκονομικὴ βάσις τοῦ κοινωνικοῦ προβλήματος», *Ἐξ.*, 5/4/24, ἀρ. 45, σ. 403.

18. PASCHEFF ST., «L’ Eglise et les problèmes sociaux» στὸ *Premier Congrès de Théologie...*,

”Ετοι λοιπὸν ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας στὴν κοινωνίᾳ δὲν πρέπει νὰ εἶναι μόνο πνευματικὴ ἢ ἡθικὴ ἀλλὰ ὁφείλει καὶ νὰ ἀναπτυχθεῖ στὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτικοκοινωνικὴ ὁργάνωση τῆς ζωῆς. Ἡ Ἐκκλησία μὲ τὸ ἔργο της θὰ πρέπει νὰ ἀναδείξει ὅχι μόνο τὸν ἀτομικὸ ἀλλὰ καὶ τὸν κοινωνικὸ χαρακτῆρα τοῦ χριστιανισμοῦ τονίζοντας μία σειρὰ ἀπαραίτητων γιὰ τὴ ζωὴ πνευματικῶν καὶ ὑλικῶν ἀξιῶν<sup>19</sup>. Ἐπιπλέον ἡ ἀρχὴ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀκτημοσύνης εἶναι αὐτὴ ποὺ πρέπει νὰ ωθηθεῖ τὴ ζωή της. Ἡ μὴ σωστὴ τήρηση αὐτῶν ἀπὸ τοὺς κυβερνῶντες τὴν Ἐκκλησία ἔχει ώς ἀποτέλεσμα νὰ ἐμφανίζεται στοὺς κόλπους της ἡ φιλαργυρία, ἡ πλεονεξία καθὼς καὶ ἡ ἔλλειψη ἐλευθερίας. Τὸ κοινωνικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ὁφείλει νὰ βασίζεται ἀφενὸς στὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ στὴν εὐχαριστιακὴ ἑνότητα τῶν μελῶν της, καὶ ἀφετέρου στὴν ἐντολὴ τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης ποὺ τὴν ἐποχὴ αὐτὴ θὰ πρέπει νὰ ἐνεργοποιεῖ τὴν κοινωνικὴ πρόνοια καὶ ἀντίληψη τῆς Ἐκκλησίας<sup>20</sup>.

Οἱ ἐλάχιστες ἀπόψεις ποὺ ὑπάρχουν στὸ θεολογικὸ χῶρο καὶ τονίζουν τὴν ἀναγκαιότητα νὰ ἀσχοληθεῖ ἡ Ἐκκλησία μὲ τὰ κοινωνικὰ προβλήματα τῆς ἐποχῆς καὶ τὶς ἀνάγκες τῆς σύγχρονης κοινωνίας δὲν βρίσκουν πρόσφροδο ἔδαφος. Δὲν ὑπάρχει διάθεση ἀπὸ τὴ θεολογία νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ κοινωνικὰ ζητήματα πολὺ περισσότερο νὰ ἀνακαλύψει τὶς αιτίες ποὺ τὰ προκαλοῦν. Ἄν καὶ συχνὰ ἀναφέρεται στὴ διαμόρφωση τῆς κοινῆς συνείδησης τῆς ἀγάπης ὥστόσο

σ. 444-446. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΡ., «Ἡ οἰκονομικὴ βάσις..., σ. 403. ΜΠΑΛΑΝΟΥ Δ., ‘Ο χριστιανισμὸς καὶ ἡ κοινωνία. Διάλεξις λεχθεῖσα ἐν Μυτιλήνῃ 24η Μαΐου 1936, Μυτιλήνη 1936, σ. 13-14.

19. «Le Christianisme est simultanément individuel et social. Il n'y a la aucune contradiction. Au contraire, nous sommes en présence d'une synthèse supreme de deux principes, qui reçoivent leur contenu déterminé et qui forment un tout pleinement harmonisé. Sans les individus, il n'y pas de société mais, sans la société, l'individu, lui-même se perd. Dans le Christianisme la société, aussi bien que l'individu, sont conditionnés par une série de valeurs spirituelles et réelles indispensables à la vie auxquelles ils ont droit de prétendre et sans lesquelles toute vie créatrice est impossible. Cette combinaison idéale de problèmes, individuels et sociaux, embrassant toutes les manifestations possibles de l'homme, en tant qu'être physique et moral, trouve sa pleine explication et son entière justification dans la doctrine du Sauveur et, partant dans les buts suprêmes que poursuit l'Eglise orthodoxe, une universelle» PASCHEFF ST., «L'Eglise..., στὸ Premier Congrès de Théologie..., σ. 443. ZENKOWSKY B., «Eglise, et Culture» στὸ Premier Congrès de Théologie..., σ. 363.

20. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΜΗΤΡ. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ, «Ἡ κοινωνικὴ κρίσις καὶ ἡ Ἐκκλησία», Ορθ., 1/1/32, σ. 31-37. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ ΜΗΤΡ. ΣΑΜΟΥ, ‘Ο Χριστιανισμὸς ἐν σχέσει πρὸς τὰς διαφόρους μορφὰς τοῦ πολιτισμοῦ, Ἀθῆνα 1935, σ. 21-22.

δὲν προβάλλει τὴν ἀλληλεγγύη, τὴν ἰδιαίτερη ἀξία καὶ ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων ποὺ γιὰ τὴν ἐποχὴν αὐτὴν ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε ἐποχὴν εἶναι ἀναγκαῖο χαρακτηριστικὸν τῆς κοινωνίας<sup>21</sup>. Γιὰ τὴν πραγμάτωση ὅμως τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ καὶ τῆς κοινωνίας μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἡ θεολογία ὀφείλει νὰ λαμβάνει ὑπόψη τῆς τὴν πραγματικότητα κάθε ἐποχῆς, ἔτσι ὥστε οἱ ἀναζητήσεις της νὰ κινοῦνται στὸ πλαίσιο τῆς σύγχρονης κοινωνίας καὶ δχι παρελθοντικῶν καταστάσεων<sup>22</sup>. Στὸ πλαίσιο αὐτὸν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ καλλιεργήσει τὸ διάλογο καὶ νὰ ὑπερβεῖ τὶς διαφωνίες τῶν ἀνθρώπων ποὺ δυσχεραίνουν τὴν ἐξεύρεση λύσεων στὰ κοινὰ κοινωνικὰ προβλήματα «ποὺ ἔχει τὸν τόπο της στην πολιτική της κοινωνίας». Μὲ τὴν ἀλληλεγγύην καὶ τὴν ὑπέρβαση τῶν διαιρέσεων μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ποὺ ὀφείλει νὰ προβάλλει ἡ θεολογία, θὰ μπορέσει νὰ ἔλθει ἀντιμέτωπη μὲ τὰ προβλήματα τῆς κοινωνίας<sup>23</sup>. Δὲν γίνεται ἐπομένως ἀντιληπτὸ ἀπὸ τὴν Ἑκκλησία καὶ τὴν θεολογία τῆς ἐποχῆς ὅτι τὴν εὐθύνη γιὰ τὰ κοινωνικὰ προβλήματα τὴν ἔχουν οἱ ἀνθρώποι. Ἀρα θὰ πρέπει οἱ ἴδιοι νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τοὺς τρόπους ὑπέρβασης καὶ ἀντιμετώπισής τους<sup>24</sup>.

Τὰ πραγματικὰ προβλήματα ὅπως τονίζεται τὴν ἐποχὴν αὐτὴν δὲν εἶναι ἀπολογητικῆς καὶ δογματικῆς φύσης. Γι’ αὐτὸν τὸ λόγον ἡ Ἑκκλησία ὀφείλει νὰ στρέψει τὴν προσοχὴν τῆς περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορὰ στὶς ἀνάγκες τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ<sup>25</sup>. Τὸ πρόβλημα τῆς φτώχειας, τῆς ἀνεργίας, ἡ θέση τῆς γυναίκας στὴν κοινωνία, τὰ προβλήματα ποὺ προκαλεῖ ἡ ἐλευση τῶν προσφύγων, τὰ δικαιώματα τῶν ἐργαζομένων εἶναι ὁρισμένα ἀπὸ τὰ κοινωνικὰ προβλήματα τῆς ἐποχῆς αὐτῆς. Ἐτσι λοιπὸν οἱ βασικὲς ἀρχὲς πάνω στὶς ὁποῖες

21. ΠΕΤΡΟΥ Ι., «Ἡ κοινωνικὴ διάσταση τῆς πνευματικότητας...», σ. 558 - 559. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «Ορθόδοξη Θεολογία καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ προβλήματα», Ἀνάτυπο ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ ἐπετηρίδα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. τμῆμα Θεολογίας, Θεσσαλονίκη 1997, τ. 7, σ. 261-262.

22. ΠΕΤΡΟΥ Ι., Θεολογία..., σ. 113 - 117. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «Τί περιμένει ἡ κοινωνία ἀπὸ τὴν Θεολογία», Ἀνάτυπο ἀπὸ τὴν θεολογικὴ ἐπετηρίδα τῆς Ι. Μ. Κιτίου «Ἐκκλησιαστικὸς Κήρυκας», 1995, τ. Ζ', σ. 215-216. PASCHEFF ST., «L' Eglise..., στὸ Premier Congres de Theologie..., σ. 446.

23. ΠΕΤΡΟΥ Ι., «Ο δόλος τῆς Ορθοδοξίας σὲ ἔνα μεταβαλλόμενο κόσμο», Κ. Ὁδ., 1992, τ. 1, σ. 15. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «Τί περιμένει ἡ κοινωνία ἀπὸ τὴν Θεολογία»..., σ. 217.

24. ΠΕΤΡΟΥ Ι., «Ορθόδοξη Θεολογία καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ προβλήματα» ..., σ. 260. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «Στοχασμοὶ γιὰ τὴν συμφιλίωση στὴ σύγχρονη κοινωνίᾳ», Κ. Ὁδ., 1997, τ. 12, σ. 39-45.

25. ISPIR B., «La mission dans l'Eglise Orthodoxe», στὸ Premier Congres de Theologie..., σ. 341.

όφείλουν νὰ κινηθοῦν οἱ κατευθύνσεις τῆς ἑλληνικῆς θεολογίας γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων πρέπει νὰ εἶναι «ἡ ἐνότητα ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἡ προβολὴ τῆς ἴδιαίτερης ἀξίας καὶ ἐλευθερίας κάθε ἀνθρώπου, ἡ ἰσότητα τῶν ἀνθρώπων, ἡ κοινωνία καὶ ἀδελφότητα μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, ἡ ἀντίθεση πρὸς τὴν ἔξουσία ἀπὸ ἀνθρωποῦ σὲ ἀνθρωποῦ, ἡ ἀρχὴ τῆς ἀνιδιοτέλειας καὶ ἡ ἀντίθεση σὲ κάθε ἴδιοτελειακὴ προοπτική, τὰ ὄρια τῆς κυριαρχικῆς πρακτικῆς του ἀνθρώπου ἀπέναντι στὴ φύση, ἡ καθολικὴ θεώρηση τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἔπομένως ἡ μὴ διαφοροποιητικὴ ἀνάδειξη τοῦ ὑλικοῦ ἢ πνευματικοῦ του στοιχείου, ἡ μὴ ὑπέρβαση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὰ πράγματα καὶ τὶς θεσμικὲς μορφές, ἡ ἐσχατολογικὴ θεώρηση τῆς πραγματικότητας, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ ἀρνηση τῆς κοσμικῆς καταξίωσης, ἡ ἀντίθεση πρὸς τὴν συγκέντρωση καὶ μεγιστοποίηση μὲ διάφορες μορφές τῆς δύναμης, ἡ ἀντίθεση πρὸς τὴν ἐγωιστικὴ θεώρηση τῆς δυνατότητας τοῦ ἀνθρώπου»<sup>26</sup>. «Οπως χαρακτηριστικὰ τονίζεται μεταγενέστερα ἡ ἐνασχόληση τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὰ κοινωνικὰ προβλήματα εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαία γιὰ τὴν κοινωνία κάθε ἐποχῆς. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ περιορίζεται μόνο στὸν τομέα τῆς ἐκπαίδευσης καὶ τῆς φιλανθρωπίας. Εἶναι ἀπαραίτητο οἱ ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες νὰ πάψουν νὰ ἀποφεύγουν τὰ κοινωνικὰ προβλήματα καὶ νὰ μὴ τὰ θεωροῦν ξένα πρὸς τὴν Ἐκκλησία. Θὰ πρέπει νὰ δοθεῖ λοιπὸν ἡ σωστὴ διάσταση τῆς ἔννοιας τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ καθορισθεῖ ἡ θέση της στὴν κοινωνία καὶ τὸ κράτος»<sup>27</sup>.

Ἀναφορικὰ μὲ τὴ στάση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος ἀπέναντι στὴν κοινωνία ὑποστηρίζεται ὅτι μετὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ τὴν ἀνακήρυξη τοῦ αὐτοκέφαλου ἡ Ἐκκλησία ἀδιαφόρησε γιὰ τὴν κοινωνικὴ της δράση. «Ο «ἐγκλωβισμός» της ἀπὸ τὴν Πολιτεία χρησιμοποιεῖται τὴν περίοδο αὐτὴ ὡς ἔνα μέσο γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὴν κοινωνικὴ της ἀδράνεια. Τονίζεται ἀκόμα ὅτι ἀν καὶ στὸ παρελθόν ἡ Ἐκκλησία βίωσε διάφορες δύσκολες στιγμὲς ποὺ περιόρισαν ἀσφυκτικὰ τὴ ζωή της, ὥστόσ οἱ παρουσία της στὴν κοινωνία ἦταν πολὺ περισσότερο ἀξιόλογη ἀπ’ ὅτι εἶναι τὴν ἐποχὴ τοῦ μεσοπολέμου. Ἡ ἐνασχόλη-

26 Αὐτὰ εἶναι θέσεις ποὺ γράφτηκαν μεταγενέστερα ἀλλὰ βρίσκουν τὴν ἐφαρμογή τους καὶ στὴν ἐποχὴ αὐτῆ. ΠΕΤΡΟΥ Ι., Θεολογία..., σ. 120-121.

27. PASCHEFF St., «L'Eglise...», στὸ Premier Congres de Theologie..., σ. 447. ZENKOWSKY B., «Eglise, et Culture», στὸ Premier Congres de Theologie&, σ. 364. Γιὰ τὴν συνολικὴ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου στὸ χῶρο τῆς Ὁρθοδοξίας Βλ. ΠΕΤΡΟΥ Ι., «Ο ρόλος τῆς Ὁρθοδοξίας σ’ ἔνα μεταβαλλόμενο κόσμο», *Καθ. Όδ.*, 1992, τ. 1, σ. 16 - 17. Τοῦ ἴδιου, «Στοχασμοὶ γιὰ τὴ συμφιλίωση...», σ. 3.

ση λοιπὸν μὲ τὰ κοινωνικὰ προβλήματα καὶ ἡ ἀντιμετώπισή τους δὲν περιλαμβάνονται στὴν κοινωνικὴ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας τὴν περίοδο αὐτῆς. Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ παράδειγμα τοῦ προσφυγικοῦ ζητήματος, τὸ ὅποιο ἀν καὶ κλονίζει ὀλόκληρη τὴν κοινωνία δὲν φαίνεται νὰ ἀπασχολεῖ τὴν Ἐκκλησία ποὺ δὲν συμμετέχει ἐνεργὰ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς κοινωνικῆς αὐτῆς κοίσης. Τούτης είναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία βλέποντας τὴν κοινωνικὴ κρίση τῆς ἐποχῆς ἀδιαφορεῖ σὰν νὰ μὴν ἀποτελεῖ μέρος τῆς κοινωνίας στὴν περίπτωση αὐτῆς. Σὲ ἄλλα ὅμως θέματα ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὶς οἰκονομικές τῆς διεκδικήσεις καὶ τὴν πνευματικὴ κηδεμονία τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ποὺ συνεχῶς διεκδικεῖ, ἐκεῖ δὲν δείχνει ἀδιαφορία. Λέγεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ βγεῖ ἀπὸ τὴν παθητικὴ στάση ποὺ διατηρεῖ καὶ νὰ κατέβει στὴν καθημερινὴ ζωή. Νὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ προβλήματά τους. Μπορεῖ νὰ μὴ δώσει λύσεις σὲ θέματα φτώχειας, ἐργατικῶν δικαιωμάτων, καὶ κοινωνικῆς πρόνοιας ἀλλὰ θὰ μπορέσει τουλάχιστον νὰ συμβάλει στὴν χριστιανικὴ ἀντιμετώπιση τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων. Γι' αὐτὸν καὶ ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ δραστηριοποιηθεῖ καὶ νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ λήθαργο ποὺ τὴ διακρίνει τὴν περίοδο αὐτῆς<sup>28</sup>.

Ἡ συμβολὴ τῆς Ὁρθόδοξης Θεολογίας τόσο στὴν κοινωνικὴ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὴν ἀντιμετώπιση τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων ὅσο καὶ στὰ ἐπιμέρους ἐσωτερικὰ ζητήματα τῆς Ἐκκλησίας θὰ πρέπει νὰ εἶναι πρωταρχικῆς σημασίας. Οἱ ἑθνικιστικὲς τάσεις ποὺ ἀναπτύχθηκαν στὸ παρελθόν συνέβαλλαν στὴν ἔλλειψη ἐπικοινωνίας τῶν Ἐκκλησιῶν. Μὲ ἀφορμὴ τὸ πρῶτο θεολογικὸ συνέδριο Ὁρθόδοξης Θεολογίας τούτης είναι ὅτι ἡ ἐποχὴ τῆς ἀπομόνωσης τῶν Ἐκκλησιῶν ἔχει παρέλθει. Δημιουργεῖται ἔντονα ἡ ἀνάγκη συνεννόησης, ἐπικοινωνίας, στὸ πλαίσιο τῆς εὐλικρίνειας, τῆς συνεργασίας καὶ τῆς ἀγάπης. Ἡ οἰκουμενικὴ κίνηση ποὺ ἐγκαινιάζεται μὲ τὴ Συνοδικὴ Ἐγκύλιο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τὸ 1920 μπορεῖ νὰ λειτουργήσει πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση. Σύμφωνα μὲ τὸ πρότυπο τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν δημιουργεῖται καὶ ἡ Κοινωνία τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἀρχίζουν νὰ καλλιεργοῦνται οἱ πρῶτες βάσεις ἐπικοινωνίας μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν ὥστε νὰ προαχθοῦν οἱ κοινοὶ προβλημα-

---

28. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ Α., «Η κοινωνική...», σ. 56 - 61. Τοῦ ἰδίου, «Η κοινωνικὴ καὶ διοικητική...», σ. 152. Ο μητρ. Ἡλιουπόλεως Γεννάδιος ὑπογραμμίζει τὴν ἀδράνεια καὶ ἀδιαφορία τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας πάνω στὰ κοινωνικὰ προβλήματα τῆς ἐποχῆς. Γενναδίου μητρ. Ἡλιουπόλεως, «Η Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία κατὰ τὴν σημερινὴν ἐποχὴν», "Ὀρθ., 31/12/28, τ. 36, σ. 411. POPESCU TH., «L' Eglise et la culture», στὸ *Premier Congrès de Théologie...*, σ. 354.

τισμοί γιὰ τὴ συνεννόηση τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν. Τὸ ἐγχείρημα αὐτὸ περιλαμβάνει ἀρκετὲς δυσκολίες ποὺ ἐντοπίζονται στὸ φανατισμὸ καὶ τὴν ἔχθρότητα ποὺ κατὰ καιροὺς παρουσιάστηκαν μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἡ συμμετοχὴ τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας στὶς διεθνεῖς συνελεύσεις ἐγκαινιάζει τὴ συνάντηση, τὴ γνωριμία καὶ τὴν ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων μὲ ἄλλες Ἐκκλησίες πάνω σὲ διάφορα θεολογικὰ θέματα<sup>29</sup>.

Λέγεται ὅτι ἡ ὁρθόδοξία ἀποτελεῖ τὸ συνεκτικὸ σύνδεσμο τῶν λαῶν ποὺ ἀνήκουν σ' αὐτήν. Στὶς ὁρθόδοξες Ἐκκλησίες ὅμως παρατηρεῖται ἔλλειψη πνευματικῶν δυνάμεων κατὶ τὸ ὅποιο ὀφείλει νὰ ἀντιληφθεῖ ἡ ὁρθόδοξη θεολογία. Μιὰ τέτοια κατάσταση ἀσφαλῶς δὲν μπορεῖ νὰ προωθήσει τὴν σύγκληση μᾶς Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀν δὲν προετοιμαστεῖ σωστὰ ἀπὸ μέρους τῆς θεολογίας. Υπογραμμίζεται λοιπὸν ἡ ἀναγέννηση τῶν θεολογικῶν γραμμάτων γιὰ νὰ μπορέσει ἡ Ἐκκλησία νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ διάφορα προβλήματα ποὺ ἔχουν παρουσιαστεῖ. Τονίζεται ἐπιπλέον ὅτι ἡ ὁρθόδοξη θεολογία στὸ παρελθὸν ἔχει δεχθεῖ πολλὲς ἐπιρροές ἀπὸ τὴ ϕωματικοθολικὴ καὶ τὴν προτεσταντικὴ Ἐκκλησία. Εἶναι καιρὸς ὅμως νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι εἶναι αὐτάρκης κατέχοντας τὸν πλούτο τῆς ὁρθόδοξης πατερικῆς διδασκαλίας. Γ' αὐτὸ καὶ εἶναι ἀμεση ἡ ἀνάγκη τῆς κάθαρσης τῆς ὁρθόδοξης θεολογίας ἀπὸ ἔνες ἐπιρροές καὶ ἡ ἐπιστροφή τῆς στὴν πατερικὴ παράδοση ποὺ ἀντιπροσωπεύει τὸ γνήσιο χριστιανικὸ πνεῦμα καὶ τὴ συνέχεια τῆς ἀδιάίρετης Ἐκκλησίας<sup>30</sup>.

Παρόλα αὐτὰ ὑπογραμμίζεται ὅτι οἱ διδασκαλίες ποὺ ὑπάρχουν στὴν ὁρθόδοξη ἀνατολικὴ Ἐκκλησία καὶ προέρχονται ἀπὸ τὴ δυτικὴ Ἐκκλησία δὲν πρέ-

29. Ἡδη ἀπὸ τὸ 1920 ξεκινᾶ ἡ παρουσία τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν ὁρθόδοξων θεολόγων στὶς πρῶτες οἰκουμενικὲς συνελεύσεις ποὺ πραγματοποιήθηκαν: στὴν Κοπενχάγη τὸ 1922, στὴ Ζυρίχη τὸ 1923, στὴ Λωζάνη καὶ στὴ Στοκχόλμη τὸ 1925, στὸ Κάιμπριτς τὸ 1932, στὸ Σαμπτὶ τῆς Ἐλβετίας τὸ 1935, στὴν Ἀθήνα τὸ 1936 μὲ τὸ Α' Παγκόσμιο Συνέδριο τῆς Ὁρθόδοξης Θεολογίας καὶ στὴν Ὀξφόρδη τὸ 1937. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ Α., «Ἡ σύγχρονος θέσις τῆς ὁρθοδόξου θεολογίας», *E.E.Θ.Σ.Α.*, 1936 - 37, σ. 3 - 5. Τὸ κείμενο αὐτὸ εἶναι ὁ ἐναρκτήριος λόγος τοῦ πρώτου συνεδρίου τῆς Ὁρθοδόξου Θεολογίας, στὸ *Premier Congres de Theologie...*, σ. 55-67. Βλ. γενικά ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Αἱ σύγχρονοι εἰρηνευτικαὶ τάσεις καὶ τὰ ἐν Στοκχόλμῃ συνέδρια τοῦ 1926, Ἀθήνα 1927. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, *Σύγχρονοι ἐνωπικαὶ προσπάθειαι*. Αἱ παγχριστιανικαὶ συσκέψεις *Oxford καὶ Edinburgh*, Ἀθήνα 1937.

30. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ Α., «Ἡ σύγχρονος θέσις...», σ. 13 - 16. BALANOS D., «Die neuere orthodoxe Theologie...», στὸ *Premier Congres de Theologie...*, σ. 237. Γιὰ τὶς βασικὲς ἐπιρράσεις ποὺ δέχτηκε ἡ ϕωματικὴ θεολογία ἀπὸ τὴν δυτικὴ Ἐκκλησία βλ. FLOROVSKY G., «Westliche Einflusse in der russischen Theologie», στὸ *Premier Congres de Theologie...*, σ. 212-231.

πει νὰ ἀπορρίπτονται ἀπλὰ καὶ μόνο γιατί προέρχονται ἀπὸ τὸ χῶρο αὐτό. Ἡ ὁρθόδοξη θεολογία ὑστερα ἀπὸ λεπτομερῆ ἔξεταση καὶ μελέτη θὰ πρέπει νὰ ἀποφανθεῖ πάνω στὸ θέμα αὐτό, γιατί πολλὲς διδασκαλίες τῆς δυτικῆς θεολογίας μπορεῖ νὰ στηρίζονται στὸ πνεῦμα τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας καὶ ἐπομένως νὰ μὴ χρειάζεται νὰ ἀφαιρεθοῦν<sup>31</sup>. Βέβαια ὑπάρχει καὶ ἡ ἄλλη ἀποψή ὅτι ἡ ὁρθόδοξη Ἐκκλησία κατορθώνει νὰ ἀποφύγει ὅποιαδήποτε μεταβολὴ ἢ ἐπιρροὴ στὴ διδασκαλία τῆς ἀπὸ τὴν ωμαιοκαθολικὴ καὶ προτεσταντικὴ Ἐκκλησίᾳ<sup>32</sup>. Ὁστόσο ἡ ἀνάγκη μελέτης τῆς πατερικῆς γραμματείας καὶ ὁ συντονισμὸς τῶν θεολογικῶν ἐρευνῶν πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς μελέτης τῶν πατέρων καὶ τῆς παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας εἶναι κάτι τὸ ὅποιο θὰ βοηθήσει στὴν πρόοδο τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης<sup>33</sup>.

Στὴν ἀποστολὴ τῆς θεολογίας συγκαταλέγεται καὶ ὁ διαφωτισμὸς τῆς συνείδησης τῆς Ἐκκλησίας. Ὄπως τονίζεται ἡ ὁρθόδοξία διασφαλίζει τὴν ἐνότητα τῆς χωρὶς νὰ ὑπάρχει ἔνα ἐνιαῖο κέντρο διοίκησης. Τὸ γεγονός ὅμως αὐτὸ δὲν ἐμποδίζει τὴ διαμόρφωση διαφορετικῆς ἐκκλησιαστικῆς συνείδησης στὶς τοπικὲς ἐκκλησίες. Ἐχει παρατηρηθεῖ ὅμως ὅτι μὲ τὴν πάροδο τῶν χρόνων ἡ λαϊκὴ εὐσέβεια ἔχει μειωθεῖ λόγῳ τῆς εἰσαγωγῆς διαφόρων ξένων στοιχείων στὸ χριστιανισμό<sup>34</sup>. Ἡ συμβολὴ τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης στὴν ἐνδυνάμωση τῆς πνευματικότητας, στὴν ἀπομάκρυνση τῶν ξένων στοιχείων ἀπὸ τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὴν ἐνίσχυση τῆς λαϊκῆς εὐσέβειας θὰ εἶναι καθοριστική. Ἀκόμα ἡ συνεργασία τῆς θεολογίας μὲ τὸν κλῆρο καὶ ὁ ἐνεργός φόλος τῶν λαϊκῶν θεολόγων θὰ εἶναι πρωταρχικῆς σημασίας ὥστε νὰ ἀποκρυπταλλωθεῖ ἡ συνειδητὴ παρουσία τῶν πιστῶν στὴν Ἐκκλησία<sup>35</sup>.

---

31. DYOVOUNIOTIS K., «Die ausseren Einflusse auf die orthodoxe Theologie, besonders seit der Eroberung Konstantinopels», στὸ *Premier Congres de Theologie...*, σ. 209-211.

32. MGR. CHRYSOSTOME (Archeveque d'Athènes), «Die ausseren Einflusse auf die Orthodoxe Theologie im XVI und XVII Jahrhundert», στὸ *Premier Congres de Theologie...*, σ. 193-206.

33. FLOROVSKY G., «Patristics and Modern Theology», στὸ *Premier Congres de Theologie...*, σ. 238 - 242. Γιὰ τὴ στατικὴ καὶ δεσμευτικὴ κατανόηση τῆς παράδοσης τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπαναπροσδιοιστεῖ ὁ δυναμικός τῆς φόλος βλ. ΠΕΤΡΟΥ I., «Παράδοση καὶ πολιτιστικὴ προσαρμογὴ στὴ δεύτερη νεωτερικότητα», Συν., 2000, τ. 75, σ. 29 - 31.

34. DIMITRIEVITCH M., «La mission de la Science Theologique...», στὸ *Premier Congrès de Theologie...*, σ. 242 - 244.

35. DIMITRIEVITCH M., «La mission de la Science Theologique...», στὸ *Premier Congrès de Theologie...*, σ. 247.

Τὴν ἐποχὴν αὐτὴν ὅπως προαναφέρθηκε ὑποστηρίζεται ἡ ἀνάγκη συνεννόησης καὶ συνεργασίας τῶν ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἡ Ἐκκλησία σὰν ζωντανὸς ὁργανισμὸς πρέπει νὰ διαθέτει κίνηση, πρόοδο καὶ ἔξελιξη στοὺς χώρους τῆς. Μπορεῖ νὰ συνδυάζει ὄχι μονικὰ τὸ παραδοσιακὸ μὲ τὸ νεοτερικὸ πνεῦμα. Ἀποτελεῖ λοιπὸν ἀμεσηπροτεραιότητα γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν θεολογία νὰ προσαρμοστοῦν στὶς κοινωνικὲς ἀνάγκες καὶ συνθῆκες τῆς ἐποχῆς. Νὰ ἀναθεωρήσουν παλαιότερες ἀντιλήψεις καὶ νὰ λάβουν ὑπόψη τους τὶς ἀνησυχίες καὶ τοὺς προβληματισμοὺς τῆς κοινωνίας. Πολλὰ εἶναι τὰ ξητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας καὶ πρέπει νὰ ἐπανεξεταστοῦν καὶ νὰ μεταρρυθμιστοῦν μιὰ καὶ δὲν μποροῦν νὰ συμβαδίσουν μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν<sup>36</sup>. Στὸ πλαίσιο αὐτὸῦ οἱ ἀλλαγὲς τῶν συνθηκῶν τῆς ζωῆς πρέπει σοβαρὰ νὰ ληφθοῦν ὑπόψη γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ἀντιμετωπιστοῦν τὰ ξητήματα τοῦ ἡμερολογίου, τῶν νηστειῶν, τοῦ γάμου τῶν κληρικῶν, τῆς συντόμευσης τῶν ἀκολουθιῶν καὶ τῆς ἀνανέωσης τῶν λειτουργικῶν βιβλίων<sup>37</sup>. Ἐπιπλέον νὴ πολυνομία ποὺ παρατηρεῖται στὴν

36. «Εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδεχθῶμεν ὅτι οἱ κανόνες οὗτοι, οἱ ἐκ καιρικῶν συνθηκῶν ἐπιβληθέντες, ἔχουν καὶ σήμερον ἰσχύν, καὶ ὅτι τὸ ἀμετάβλητο τῆς ἐκκλησίας ἐπιβάλλει καὶ σήμερον τὴν ἐφαρμογὴν των;» Ἡ τίς εἶναι ὁ ἐθελοτυφλῶν καὶ μὴ ὄμοιογῶν ὅτι θεοφοι τίνες ἐκκλησιαστικοὶ ἔχουν ἀπόλυτον ἀνάγκην διαρρυθμίσεως καὶ συγχρονισμοῦ, συμφώνως πρὸς τὰς νεωτέρας ὑγιεῖς κοινωνικὰς ἀντιλήψεις; Καὶ τίς ἔχεθρων δὲν ἀποδέχεται ὅτι ὁ ἀπράγμων μοναχικὸς θεσμός, ὁ ἔξιστορικῶν καὶ κοινωνικῶν λόγων διαμορφωθείς, ὡς τότε διεμορφώθη, δέον ἄρδην νὰ διαρρυθμισθῇ ἐπὶ τὸ πρακτικώτερον, ὥστε νὰ προσφέρει πραγματικὰς ὑπηρεσίας εἰς τὰς σημερινὰς κοινωνικὰς ἀνάγκας; Καὶ περὶ τοῦ θεσμοῦ τῆς νηστείας... τίς δύναται νὰ ἀρνηθῇ ὅτι δέον νὰ ἀναθεωρηθῇ κατὰ τὰς ἀντιλήψεις τῶν μεγάλων πατέρων τῆς ἐκκλησίας καὶ νὰ διαρρυθμισθῇ κατὰ τὰ νεώτερα διδάγματα τῆς ὑγιεινῆς; Καὶ τίς δύναται νὰ μὴ ἀποδεχθῇ ὅτι τὰ «προφάσει εὐλάβειας» καὶ ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τοῦ τότε ἐπικρατοῦντος ὑπερασκητικοῦ πνεύματος ὑπεραυξηθέντα κωλύματα γάμου, διὰ κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, δέον νὰ περιορισθοῦν, ἀν καὶ ἥδη εὐτυχῶς ἐλήφθη ὑπὸ τῆς πολιτείας μέριμνα περιορισμοῦ τῶν ἐκ πολιτειακῆς ἐπιβολῆς εἰς προηγουμένους αἰώνας, ἐπιβληθέντων διὰ τοὺς λαϊκοὺς κωλυμάτων; Καὶ τουναντίον, τί θὰ ἡμπόδιζε τὴν ἐπαναφορὰ καταργηθέντων ἐπωφελῶν θεσμῶν τῆς ἀρχαίας ἐκκλησίας, ὡς λ.χ. τῆς συμμετοχῆς τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου εἰς τὴν ἐκλογὴν τῶν ἀρχιερέων;» ΜΠΑΛΑΝΟΥ Δ., Ἀκμὴ καὶ παρακμὴ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, Ἀνάτυπο ἀπό τὰ Πρακτικά Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, 1939, τ. 14, σ. 681 - 682, 689.

37. ALIVIZATOS H., «Wie verändigen sich die verschiedenen orthodoxen Kirchen uder algemeine und eilige Fragen (Kalenderreform, Ehe der Geistlichen, Fasten etc.) im Falle eins Aufschubs des ökumenischen Konzils», στὸ Premier Congres de Theologie..., σ. 297 - 298. Γιὰ τὴν ἀνάγκη ἀναθεωρησης τῶν λειτουργικῶν κειμένων βλ. GOSCHEFF J., «Die Revision der liturgischen Texte und die heutige liturgische Gesetzgebung der orthodoxen Kirche», στὸ Premier Congres de Theologie..., σ. 324 - 328. Βλ. γιὰ τὴν συμβολὴ τῆς θεολογίας στὴν ἀνανέωση τῆς λατρείας. DIMITRIEVITCH M., «La mission de la Science Theologique...», στὸ Premier Congres de Theologie..., σ. 248 - 249.

Έκκλησία δυσχεραίνει τὸ διοικητικό της μηχανισμὸ γι' αὐτὸ τονίζεται ἡ ἀνάγκη κωδικοποίήσης τῶν Ἱερῶν κανόνων. Μιὰ ἐπιτορπὴ κανονολόγων μπορεῖ νὰ ἀναλάβει τὸ ἐγχείρημα αὐτὸ τὸ ὅποιο θὰ ἐγκριθεῖ ἀπὸ τὶς Έκκλησίες ὑστερα ἀπὸ συνεννόηση καὶ στὴ συνέχεια ἀπὸ μία μελλοντικὴ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο<sup>38</sup>.

Ἡ σύγκληση βέβαια τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου θεωρεῖται ἀδύνατη τὴν περίοδο αὐτή, διότι ὅπως τονίζεται δὲν ὑπάρχουν σπουδαῖα δογματικὰ θέματα καὶ σχίσματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν Έκκλησία, ἀλλὰ κυρίως γιατί ἡ Έκκλησία ἡ ἴδια δὲν εἶναι προετοιμασμένη. Ἀσφαλῶς τὰ ζητήματα τὰ ὅποια ἔχουν προκύψει μετὰ τὴν ἔβδομη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο εἶναι τεράστια ὥστε ἀπαιτεῖται ἴδιαίτερη μελέτη καὶ προπαρασκευὴ γιὰ τὴν πραγματοποίησή της. Πρὸ τοῦ ὅμως γίνει ἡ ὅποιαδήποτε ἐνέργεια γιὰ νὰ συνέλθει ἡ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος καὶ νὰ λύσει τὰ ζητήματα τῆς Έκκλησίας θὰ πρέπει πρῶτα νὰ καθορισθεῖ ἡ ἔννοια τῆς Καθολικῆς καὶ Προτεσταντικῆς Έκκλησίας<sup>39</sup>. Ἀκόμα στὶς προϋποθέσεις προστοιμασίας τῆς σύγκλισης τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου συγκαταλέγεται ἡ μόρφωση τοῦ ἀλήρου καὶ οἱ ἐπιστημονικὲς συζητήσεις ποὺ θὰ προωθήσουν τὴν φύσιση τοῦ πρακτικοῦ βίου καὶ τῆς λατρείας στὴν Έκκλησία<sup>40</sup>.

Ἡ ἀδυναμία σύγκλησης τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου<sup>41</sup>, ἀπὸ τὴν ὅποια θὰ μποροῦν νὰ ἀντιμετωπιστοῦν τὰ παραπάνω ζητήματα, πρέπει νὰ ὀδηγήσει τὴν

38. ALIVISATOS H., «Die Kodifizierung der Kanones und ihre Bedeutung», στὸ *Premier Congres de Theologie...*, σ. 308 -310. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, *Η κωδικοποίησης τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ὁρθοδόξου Έκκλησίας*, Ἀθήνα 1931. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, *Ὑπάρχουσι δογματικοὶ Κανόνες*; Ἀθήνα 1934. Κάπι τέτοιο εἶναι ἀπαραίτητο ἐφόσον μεταβάλλεται τὸ κοινωνικό της περιβάλλον νὰ μεταβάλλονται καὶ τὰ ἔξωτερικὰ στοιχεῖα τῆς Έκκλησίας, π.χ. (ἐκκλησιαστικὴ νομοθεσία, ἔθιμα). «Ἐν τῷ κεφαλαίῳ τούτῳ ἡ Ὁρθόδοξη Έκκλησία δὲν δύναται νὰ παρέδῃ τοὺς γενικοὺς κοινωνικοὺς νόμους τῆς μεταβολῆς ἐὰν θέλῃ νὰ εἶναι ὁργανισμὸς ἡδὲ καὶ οὐχὶ νεκρός». ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΜΗΤΡ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, «Ἡ Ὁρθόδοξη Έκκλησία..., σ. 410. Βλ. σχετικὰ γιὰ τὴν ἀνάγκη προσαρμογῆς τῆς ὁρθόδοξης θεολογίας στὴν σύγχρονη ἐποχή. ΠΕΤΡΟΥ I., *Θεολογία καὶ κοινωνική...*, σ. 61 - 92.

39. ALIVISATOS H., «Ist die Einberufung einer ökumenischen Synode möglich?», στὸ *Premier Congres de Theologie...*, σ. 256 - 264.

40. BALANOS D., «Zu dem Problem der Einberufung einer okumenischen Synode», στὸ *Premier Congres de Theologie...*, σ. 264 - 269.

41. Στὶς δυσκολίες σύγκλησης τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀναφέρεται καὶ ὁ καθηγητὴς ZANKOW ἐνῷ ὁ καθηγητὴς GRANITCH σχολιάζει τὸ ζήτημα τοῦ χρόνου σύγκλησης τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῶν ἀντιπροσώπων τῶν Ὁρθοδόξων Έκκλησιῶν καὶ τὸ ζήτημα τοῦ τρόπου τῶν ἐργασιῶν. Βλ. σχετικὰ ZANKOW St., «Die prinzipiellen Schwierigkeiten der Abhaltung eines ökumenischen Konzils», στὸ *Premier Congres de Theologie...*, σ. 269 - 283. GRANITCH E., «Das Problem der Einberufung der ökumenischen Synode», στὸ *Premier Congres de Theologie...*, σ. 283 - 287.

Έκκλησία στήν πραγματοποίηση γενικῶν ἡ τοπικῶν συνόδων. Ή συνεννόηση τῶν Έκκλησιῶν γιὰ τὰ ἐπίκαια θέματα καὶ τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζουν μπορεῖ νὰ γίνει μέσω γραμμάτων. Προβάλλοντας πάντοτε τὸ πνευματικὸ συμφέρον τῆς Έκκλησίας θὰ μποροῦν νὰ δοθοῦν λύσεις στὰ διάφορα θέματα, κυρίως ὅμως θὰ καλλιεργηθεῖ ὁ θετικὸς τρόπος συνεννόησης τῶν Έκκλησιῶν ποὺ θὰ εἶναι ἀπαραίτητος γιὰ τὴ σύγκληση τῆς μελλοντικῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου<sup>42</sup>.

Η Έκκλησία λόγω τῶν δυσκολιῶν ποὺ εἶχε ἀντιμετωπίσει στὸ παρελθὸν δὲν μπορεῖ ν' ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ θέμα τῆς ιεραποστολῆς τόσο τῆς ἐσωτερικῆς ὅσο καὶ τῆς ἐξωτερικῆς. Η πνευματικὴ ἀδυναμία τοῦ αὐλήρου ἀλλὰ καὶ ἡ οἰκονομικὴ τῆς ἀνέχεια δὲν βοηθοῦν στὴν ὑλοποίηση τῆς ιεραποστολῆς<sup>43</sup>. Γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς ὅμως θὰ πρέπει πρωταρχικὰ νὰ ὑπάρξει συντονισμὸς τῶν ἐνεργειῶν τῆς Ὁρθόδοξης Έκκλησίας. Άπαραίτητος εἶναι ἔνας κοινὸς μηχανισμὸς ποὺ θὰ ἐνημερώνει ὄλες τὶς Ὁρθόδοξες Έκκλησίες γιὰ τὶς ἐξελίξεις καὶ τὶς ἀνάγκες ποὺ προκύπτουν στὸ χῶρο τῆς ιεραποστολῆς. Σημαντικὴ θὰ εἶναι ἡ συμβολὴ τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή, ὥστε νὰ μπορέσει νὰ ἐνεργοποιηθεῖ ἡ ὁρθοδοξία στὸν τομέα αὐτό. Χρέος τόσο τῆς ἐξωτερικῆς ὅσο καὶ τῆς ἐσωτερικῆς ιεραποστολῆς εἶναι νὰ κατανοήσει τὸ πνεῦμα καὶ τὶς ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς καὶ μὲ γνώμονα τὴν παράδοση τῶν πατέρων τῆς Έκκλησίας νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ κοινωνικὰ προβλήματα. Υποστηρίζεται ἀκόμα ὅτι ἡ Έκκλησία θὰ πρέπει νὰ παρέχει κοινωνικὴ βοήθεια, στοὺς ἀρρώστους, στοὺς φτωχοὺς καὶ στοὺς ἀνθρώπους τῆς τρίτης ἥλικίας. Ἐπιπλέον νὰ ἀγκαλιάσει τὴν ἐργατικὴ τάξη καὶ τὰ σωματεῖα δίδοντας τὴ χριστιανικὴ διάσταση στὴν ἀξία τῆς ἐργασίας. Η διάδοση ὅμως τοῦ εὐαγγελίου θὰ πρέπει ν' ἀποτελέσει βασικὸ μέλημα τῆς ιεραποστολῆς καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ καταπολέμηση τῆς Ούνιας, τοῦ τεκτονισμοῦ, τῆς ἀθεϊσμοῦ καὶ τῆς μαισονίας. Ἐπιπλέον θὰ πρέπει νὰ ἐργασθεῖ καὶ ἐνάντια στὸν προστηλυτισμὸ τῶν λαῶν τῆς μέσης Ἀνατολῆς. Η παραπάνω προβλήματικὴ ἀναπτύσσεται ἀπὸ μέρους τῶν θεολόγων γιὰ τὴ δράση τῆς Έκκλησίας στὸ κοινωνικὸ περιβάλλον τὴν ἐποχὴ τοῦ μεσοπολέμου.

42. ALIVISATOS H., «Wie verändigen sich die verschiedenen..., στὸ *Premier Congrès de Théologie...*, σ. 299 - 300.

43. ALIVISATOS H., «Die Frage der äusseren und inneren Mission der orthodoxen Kirche», στὸ *Premier Congres de Théologie...*, σ. 328 - 329.

44. ISPIR B., «La mission..., στὸ *Premier Congres de Théologie...*, σ. 341 - 342. ALIVISATOS H., «Die Frage der äusseren und inneren..., στὸ *Premier Congres de Théologie...*, σ. 330-332. DIMITREVITCH M., «La mission de la Science Théologique..., στὸ *Premier Congrès de Théologie...*, σ. 248.