

Ἡ Ποιμαντικὴ τοῦ «Περιθωρίου»

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΒΑΡΡΙΑ*

Τίς τελευταῖς δεκαετίες πλανᾶται συχνὰ καὶ ἀόριστα τὸ ἐρώτημα: Τί κάνει ἢ τί μπορεῖ νὰ κάνει ἡ Ἐκκλησία γιὰ δλον αὐτὸν τὸν κόσμο ποὺ βρίσκεται στὸ «περιθώριο»; Αὐτὸ καθ' ἔαυτὸ τὸ ἐρώτημα εἰσάγει τὸν ἐρευνητὴ σ' ἔνα χῶρο ἐπισφαλοῦς ἀσάφειας, ποὺ καθιστᾶ ἀπαραίτητη τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀνάδυση τοῦ ἐρωτήματος: Ποιό «περιθώριο» καὶ ποιά Ἐκκλησία; Ἀνιχνεύοντας τὸ περιεχόμενο τοῦ προσφάτως διεθνῶς καθιερωμένου ὅρου «περιθώριο», διαπιστώνεται ἡ ρευστότητα καὶ πολυσημαία του. Αὐτὸ ἐξηγεῖ, μέχρις ἐνὸς σημείου, τόσο τὴ δυσκολία κοινωνιολογικῆς καὶ κοινωνιοψυχολογικῆς προσέγγισης τοῦ γεγονότος τοῦ κοινωνικοῦ περιθωρίου, ὃσο καὶ τὴν ἀσάφεια τοῦ ἀρχικοῦ ἐρωτήματος.

Α. Μοντέλα Ποιμαντικῆς τοῦ «Περιθωρίου»

Τὸ φαινόμενο τοῦ κοινωνικοῦ περιθωρίου, μὲ τὶς ἐκρηκτικὲς διαστάσεις ποὺ πῆρε κατὰ τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα, ἀπασχόλησε τὴν Ποιμαντικὴ τῶν χριστιανικῶν ὄμοιογιῶν καὶ τὴ θεολογία τους. Ἡ πολιτισμική, πολιτική, οἰκονομική, ἰδεολογικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἴδιομορφία κάθε λαοῦ στὸν πλανήτη μας δημιούργησε καὶ ἀνάλογη ποικιλομορφία στὴ δομὴ καὶ ἐξέλιξη τῶν κοινωνιῶν, ἡ ὅποια καὶ προσέδωσε στὴν ἔννοια τοῦ κοινωνικοῦ περιθωρίου διαφορετικὸ κατὰ περίπτωσιν περιεχόμενο. Στὶς ἰδιαίτερες αὐτὲς γιὰ κάθε κοινωνία συνθῆκες, δημιουργήθηκαν ἐπίσης ἰδιαίτερες συντεταγμένες κατανόησης τοῦ φαινομένου τοῦ κοινωνικοῦ περιθωρίου καὶ ἰδιαίτερες ἀνάγκες ἀντιμετώπισης του ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ποιμαντικῆς.

Στὴν ἐποχὴ μας μάλιστα, ἐποχὴ τῆς παγκοσμιοποίησης, κατὰ τὴν ὅποια ἐκμηδενίζονται ταχύτατα οἱ γεωγραφικές, ἰδεολογικές, πολιτικές καὶ μέχρις ἐνὸς σημείου καὶ οἱ πολιτισμικὲς ἀποστάσεις ἀλλὰ ἀντιθέτως βαθαίνουν οἱ οἰκονομικὲς καὶ οἱ κοινωνικές, ἡ ποιμαντικὴ προσέγγιση τῆς περιθωριακότη-

* Ὁ Ἀριστείδης Βαρριᾶς εἶναι Δρ. Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ.

τας ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη βαρύτητα. Στὸ χῶρο τῆς ποιμαντικῆς πρακτικῆς τῆς Δύσης τὰ τελευταῖα πενήντα χρόνια ἀναπτύχθηκε ἔνας ἵκανος ἀριθμὸς προσπαθειῶν καὶ δραστηριοτήτων ποὺ ἀναφέρονται σὲ ὄψεις τῆς περιθωριακότητας. Ἡ Ποιμαντικὴ Συμβουλευτικὴ καὶ Ψυχοθεραπεία, ἡ Θεολογία τῆς Ἀπελευθέρωσης, ἡ Μινιγιούγκ Θεολογία, ἡ Θεολογία τῆς Περιθωριακότητας καὶ τὸ Μοντέλο τῆς Ἐνσάρκωσης συνιστοῦν προσπάθειες οἱ ὅποιες, ἀναγόμενες σὲ μοντέλα Ποιμαντικῆς τοῦ «Περιθωρίου», ἀποκαλύπτουν τόσο τὴ δυναμική τους ὅσο καὶ τὶς ἀδυναμίες τους¹.

Ἡ κριτικὴ προσέγγιση τῶν δραστηριοτήτων καὶ τῶν προτάσεων ποὺ ἔκτὸς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας Ποιμαντικὴ ἀνέπτυξε κατὰ τὶς τελευταῖς δεκαετίες στὴν προσπάθειά της νὰ ἀπαντήσει στὸ ἀρχικὸ ἐρώτημα: *Tί κάνει καὶ τί μπορεῖ νὰ κάνει ἡ Ἐκκλησία γιὰ τὸ «περιθώριο»*, ἐπιτρέπουν νὰ ἀναδυθεῖ ἡ σπουδαιότητα καὶ ἡ σημασία ἀναζήτησης ἵκανοποιητικῆς ἀπάντησης. Τὸ πιὸ σημαντικό, ὅντως, εἶναι ὅτι τὸ κάθε μοντέλο φωτίζει μὲ ἔνα δικό του τρόπο ὄψεις τοῦ ξητήματος, ἔτσι ποὺ ἡ σφαιρικὴ μελέτη αὐτῶν τῶν προσπαθειῶν νὰ ἀναδεικνύει (μέσα ἀπὸ τὰ ἐπιτεύγματα ἀλλὰ καὶ τὶς ἀδυναμίες τους) στὸ πολυδιάστατο πεδίο τοῦ θεολογικοῦ καὶ κοινωνιοψυχολογικοῦ προβληματισμοῦ τὸν συνεκτικὸ ἄξονα μιᾶς «ποιμαντικῆς τοῦ περιθωρίου».

Ἡ μελέτη τῆς Ποιμαντικῆς Συμβουλευτικῆς καὶ Ψυχοθεραπείας, στὴν προοπτική της ώς μοντέλου Ποιμαντικῆς τοῦ «περιθωρίου», ἀναδεικνύει ὅτι, παρ’ ὅτι ὁ δρίζοντάς της μπορεῖ νὰ ἐπεκτείνεται σὲ πολλὲς ὄψεις τοῦ πολυδιάστατου κοινωνικοῦ «περιθωρίου», παρακάμπτει τὸ θεμελιακὸ ἐρώτημα *«Ποιά Ἐκκλησία καὶ ποιό περιθώριο»* καὶ ἀδυνατεῖ νὰ προσεγγίσει τόσο τὴν κοινωνικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ διάσταση τοῦ «περιθωρίου» ὅσο καὶ τὴ δυναμικὴ τῶν κοινωνικῶν σχέσεων μέσα στὴν ὅποια αὐτὸ ἀναδύεται.

Ἐγκλωβισμένη μονοδιάστατα στὸ «ἀσυγχύτως» τῆς ἀνθρώπινης ἀτομικότητας καὶ στὴν ψυχολογιοποίηση τῶν συμπεριφορῶν, περιορίζεται στὰ ὅρια τῆς ἐκλεκτικῆς ποιμαντικῆς συμβουλευτικῆς συνάντησης. Βεβαίως, ἀξιοποιεῖ τὴ γνώση καὶ τὴν πεῖρα τῆς Ψυχοθεραπείας, ὥστε νὰ ὑπηρετήσει θετικὰ τὸ συμβουλευτικὸ ὄρόλο τοῦ ποιμένα στὴ σχέση του μὲ «καθὼς πρέπει» πιστοὺς ποὺ καταφεύγουν σ’ αὐτὸν γιὰ συμβουλὴ καὶ βοήθεια, ὅταν ἀντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα ποὺ ἀμέσως ἢ ἐμμέσως σχετίζεται μὲ τὴν περιθωριακότητα. Λει-

1. Γιὰ τὰ μοντέλα αὐτὰ Ποιμαντικῆς τοῦ «Περιθωρίου», βλ. ΒΑΡΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, *Μοντέλα Ποιμαντικῆς τοῦ Κοινωνικοῦ Περιθωρίου*, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2005.

τουργεῖ, ὅμως, ὅχι ως Ποιμαντική τοῦ «περιθωρίου», ἀλλὰ ως προβληματοκεντρικὸ μοντέλο ποιμαντικῆς συνάντησης μὲ ἄτομα ποὺ ἔχουν πρόσβαση σὲ μία τέτοια διαδικασία. Ἐτσι αὐτά, ἔστω κι ἄν, πρόσκαιρα ἢ ὅχι, βιώνουν προβλήματα περιθωριακότητας, κατὰ κανόνα δὲν εἶναι «ἐκτὸς κοινωνίας» ἢ στὸ περιθώριο τῆς. Ἡ Ποιμαντική Συμβουλευτική καὶ Ψυχοθεραπεία, παρὰ τὸν «θρησκευτικό» ἢ ἀκόμη καὶ ἐκκλησιαστικὸ χαρακτῆρα τῆς, κινεῖται στὶς συντεταγμένες τοῦ «ἀόσμου», ὅπου ἡ διαφορὰ βιώνεται ως διαίρεση καὶ πρόβλημα. Υπηρετεῖται ἔτσι λανθανόντως ἡ νόρμα τῆς συγχυτικῶς διηρημένης ἀνθρώπινης κοινωνίας.

Ἡ μελέτη τοῦ μοντέλου τῆς Θεολογίας τῆς Ἀπελευθέρωσης ὑπογραμμίζει τὸ δομικὸ χαρακτῆρα τῆς ἀμαρτίας καὶ θέτει μὲ ζωηρὸ τρόπο τὰ ζητήματα τῶν σχέσεων τῆς ἀμαρτίας μὲ τὴν κοινωνικὴ ἀνισότητα, τὴν περιθωριοποίηση τῶν ἀδυνάτων καὶ τὴν «παραγωγή» τοῦ κοινωνικοῦ «περιθωρίου» ως τοῦ δομικοῦ προϊόντος τῶν ἀμαρτημένων δομῶν τοῦ «ἀόσμου». Στὸ πλαίσιο αὐτὸ θεώρησης τῆς ἀμαρτίας, ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρίᾳ κατανοεῖται ως ἀπελευθέρωση τοῦ «περιθωρίου» καὶ ἀποκατάσταση τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης. Ἐτσι ἡ Ποιμαντική τοῦ «περιθωρίου» δρίζεται στὸ πεδίο τοῦ συλλογικοῦ ἀγῶνα γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῶν ἀμαρτημένων δομῶν.

Τὸ μοντέλο τῆς Θεολογίας τῆς Ἀπελευθέρωσης, ὅντως, δίνει τὶς δικές του ἀπαντήσεις στὸ ἀρχικὸ θεμελιακὸ ἐρώτημα: «Ποιά Ἐκκλησία» μπορεῖ νὰ κάνει τί γιὰ ποιό «περιθώριο». Ἄναδεικνύει ζωτικὲς πλευρὲς τοῦ αἰτήματος μιᾶς Ποιμαντικῆς τοῦ περιθωρίου καὶ καταθέτει στὴν παγκόσμια καὶ διομολογιακὴ θεολογικὴ σκέψη ἔναν ζέοντα προβληματισμό. Βεβαίως, στὴ δυτικο-καπιταλιστικὴ ὑπερέμφαση τοῦ ἀσυγχύτως τῆς ἀτομικῆς ὑπόστασης, ἡ Θεολογία τῆς Ἀπελευθέρωσης ἀπαντᾶ μὲ ὑπερέμφαση τοῦ «ἀδιαιρέτως» τῆς ἀπροσώπου διμογενοποιημένης συλλογικότητας τοῦ «περιθωρίου». Ἡ συλλογικότητα αὐτὴ μάλιστα, ἀναπτύσσοντας τὴ συνείδηση ὅτι ἀποτελεῖ τὴν Ἐκκλησία καὶ στρατευμένη στὴν πάλη της γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῶν δομῶν, εἰσάγεται σὲ ἀντιθετικὰ σχήματα καὶ δίπολα ἀκοινωνησίας, τὰ ὅποια διακυβεύουν τὸ ἥθος τῆς Ἐκκλησίας ως κοινωνίας τῶν ἔτεροτήτων.

Ἡ διαμορφούμενη στὶς μέρες μας *Μινγιούγκ Θεολογία* καὶ Ποιμαντική βασικὰ κινεῖται στὸ πεδίο τὸ ὅποιο καθόρισε ἡ Θεολογία τῆς Ἀπελευθέρωσης. Κάνει μία διεύρυνση τοῦ περιεχομένου τῆς ἔννοιας «περιθώριο» εἰσάγοντας σ' αὐτὸ τὶς διαστάσεις τῆς φυλετικῆς ἔτεροτητας, χωρὶς νὰ διαφοροποιεῖ βασικὰ τὶς συντεταγμένες κατανόησης τοῦ φαινομένου. Ἡ δύναμη, ως τὸ κριτήριο δριοθέτησης τοῦ δίπολου νόρμας καὶ περιθωριακότητας, ἀποκτᾶ ἔτσι εὐρύτε-

ρες τῶν οἰκονομικῶν διαστάσεις καὶ ἐπηρεάζει ἀντίστοιχα καὶ τὸ στόχο τῆς ποιμαντικῆς της.

Ἡ μέχρι ἄρνησης τῆς ἰστορικῆς σάρκας τῆς Ἐκκλησίας προσαρμογὴ τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας στὴν πολιτισμικὴ ταυτότητα καὶ τὶς συνθήκες τῶν Μινγιούγκ ύπηρετεῖ τὸν κύριο στόχο τῆς Μινγιούγκ ποιμαντικῆς, ποὺ εἶναι ἡ ἀλλαγὴ τῶν ἀμαρτημένων δομῶν ποὺ γεννοῦν τὸ «περιθώριο» ὡς θῦμα τους. Ἡ ἔξελιξη αὐτὴ κάνει πιὸ ἐμφανὲς τὸ γεγονός ὅτι τὸ κοινὸν γιὰ τὶς δύο θεολογίες ἐκκλησιολογικὸν ἔδαφος ἀνάπτυξης τῆς ποιμαντικῆς τους εἶναι προϊὸν μίας ἀνάπτηρης Ἐκκλησιολογίας, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφράσει τὴν καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας. Ἔγκλωβιζεται ἔτσι σὲ μία «κοσμική» ἀντίληψη τῆς Ἐκκλησίας ὡς συλλογικότητας ἐν τόπῳ καὶ χρόνῳ θρησκευτικὰ διμογενοποιημένων ἀνθρώπων, τὴν ὁποία συλλογικότητα ἔξασφαλίζει ἡ κοινὴ πίστη στὸ Χριστὸν καὶ ὁ θρησκευτικὰ χρωματισμένος στόχος τῆς κοινωνικῆς ἀλλαγῆς.

Γιὰ μία Ποιμαντικὴ τοῦ «περιθωρίου», ὅπως ἄλλωστε καὶ γιὰ κάθε ἔκφραση τῆς Ποιμαντικῆς τῆς Ἐκκλησίας, τὸ πιὸ καίριο ζητούμενο ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι νὰ διαφυλάσσεται ἡ ἀλήθεια τοῦ «ἀσυγχύτως καὶ ἀδιαιρέτως» ύπαρχοντος προσώπου τοῦ μυριοῦπόστατου Ἀδάμ καὶ ἡ ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας ὡς τῆς ἀσυγχύτου καὶ ἀδιαιρέτου κοινωνίας ὃλων τῶν ἑτεροτήτων. Τὴν ἀναγκαιότητα αὐτὴ ὑπογράμμισε μὲ ἔναν ἀρνητικὸν τρόπο τὸ μοντέλο τῆς Περιθωριακότητας. Ὁ εἰσηγητής του, ἀναλύοντας ἀριστοτεχνικὰ τὸ «ἀσυγχύτως» τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου καὶ δικαιώνοντας τὴν ὑποστατικὴν ἑτερότητα τοῦ κάθε ἔνος, προσπαθεῖ νὰ παραστήσει τὴν περιθωριακότητα ὡς τὴν κατὰ Θεὸν νόρμα. Τὸ μονοδιάστατο τοῦ πεδίου θεώρησή της καὶ ὁ περιορισμός της στὴ σφαίρα τῆς «οἰκολογίας τοῦ νοῦ» καταλύει κάθε ἔννοια κοινότητας βίου καὶ ἔξορίζει τὴν Ἐκκλησία στὸν νεφελώδη χῶρο μιᾶς οὐτοπικῆς ἐσχατολογικῆς συνύπαρξης ἀτομικῶν ἑτεροτήτων. Ἔτσι ἡ Ποιμαντικὴ του δὲν εἶναι πλέον ποιμαντικὴ τῆς Ἐκκλησίας (μιά ποὺ γιὰ τὸν εἰσηγητὴν ἡ «τωρινή» Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἡ πραγματική), γι' αὐτὸν καὶ δὲν μπορεῖ νὰ λειτουργήσει στὸ ἐπίπεδο τῶν σχέσεων καὶ πρακτικῶν βίου ποὺ ἡ Ἐκκλησία, ὡς εὐχαριστιακὴ καὶ ἐσχατολογικὴ κοινωνία τῶν ἑτεροτήτων, βιώνει ἐν Ἀγίῳ Πνεύματι στὸ κάθε «νῦν» τῆς καθολικότητάς της.

Τέλος, ἡ μελέτη τοῦ μοντέλου τῆς Ἐνσάρκωσης φωτίζει τὴν ὀπτικὴ ἀφ' ἐνὸς τοῦ «περιθωρίου» μέσα στὶς διαστάσεις τῆς πολυδιασπασμένης κοινωνικῆς μας πραγματικότητας καὶ ἀφ' ἐτέρου τῆς Ποιμαντικῆς τοῦ «περιθωρίου» στὸ πεδίο τῆς διαλεκτικῆς «κόσμου» καὶ Ἐκκλησίας. Ἡ πρόταση τοῦ μοντέλου τῆς «Ἐνσάρκωσης», ἀξιοποιώντας θετικὰ τὶς ἀρετὲς καὶ τὶς ἀδυναμίες τῶν προηγούμε-

νων μοντέλων τῆς «Σταυροφορίας» καὶ «Μετάνοιας», τῆς Ποιμαντικῆς Συμβουλευτικῆς, τῶν Θεολογιῶν τῆς Ἀπελευθέρωσης καὶ τῆς Μινγιούγκ, ἐπαναπροσανατολίζει τὴν Ποιμαντικὴν τοῦ «περιθωρίου» στὴν ἐκκλησιαστική τῆς προοπτική. Μάλιστα, ἐπισημαίνοντας τὴν ἀδυναμία τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας νὰ κάνει τὴν ἀπαιτούμενη ἀγαπητικὴν καὶ κενωτικὴν «ἔξοδο» πρὸς τὸ «περιθώριο», ἔστιάζει καίρια στὸ δόλο τῆς ἐκκοσμίκευσης τῶν ἐκκλησιαστικῶν κριτηρίων κατηγοριοποίησης τῶν ἀνθρώπων, στὴν ποιμαντικὴν προσπάθειαν προσέγγισης τοῦ «περιθωρίου». Παραλλήλως μᾶς εὐαισθητοποιεῖ στὴν ἀνάγκη προσδιορισμοῦ τῆς ποιμαντικῆς λειτουργίας στὸ πλαίσιο τῆς ἐνόριας βίωσης τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας.

Β. Περιθωριακότητα καὶ Ἐκκλησία

*I. Όρος «Ποιμαντικὴ τοῦ «περιθωρίου»*². Η πολυτιμία τοῦ περιεχομένου τοῦ ὄρου «περιθώριο» καὶ τῶν συναφῶν μὲ αὐτὸν ὅρων, τόσο στὴν κοινωνιολογικὴ βιβλιογραφίᾳ ὅσο καὶ στὴν πολιτικὴ, δημοσιογραφικὴ καὶ καθημερινὴ του χρόνη, ἀντανακλᾶ πράγματι τὴν ὑπάρχουσα ορευστότητα στὴν κατηγοριοποίηση συμπεριφορῶν ἀτόμων καὶ διμάδων ὡς περιθωριακῶν. Ως ἐκ τούτου ὁ ὄρος «περιθώριο» φαντάζει ὡς μία ἀποσδιόριστη, ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο καὶ τὰ δριά της, νοητικὴ κατασκευή, ἡ ὅποια στὸ πεδίο τῶν διαμορφωμένων στὴν ἑκάστοτε κοινωνίᾳ κοινωνικῶν σχέσεων ὑπηρετεῖ τὴν νοηματοδότηση μίας ἀντίστιξης ἀνάμεσα σ' ἓνα ἰδεατὸ «ἐμεῖς οἱ καθὼς πρέπει» καὶ σ' ἓνα ἐπίσης ἰδεατό «οἱ ἄλλοι, οἱ παράξενοι καὶ οἱ ἀταίριαστοι». Η Ποιμαντικὴ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὡς ἐπιθετικὸς προσδιορισμὸς τοῦ οὐσιαστικοῦ Θεολογία, νοεῖται ὡς ὁ ἐπιστημονικὸς κλάδος τῆς Θεολογίας ὁ ὄποιος «μεθοδεύει τὴν θεωρητικὴν διαστάσην καὶ πρακτικὴν ἐνύλωση τοῦ ἔργου τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ»³. Ως προσδιοριστικὸ τῆς φροντίδας, παραπέμπει σ' αὐτὴν

2. Γιὰ τὴν ἐννοιολογικὴν προσέγγιση τῶν ὅρων «περιθώριο» καὶ «Ποιμαντικὴ τοῦ «περιθωρίου»» βλ. ΒΑΡΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, *Περιθωριακότητα καὶ Ἐκκλησία*, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 19-47.

3. ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, «Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία», *Σύναξη* 25 (1988), σ. 21-22.

καθ' ἔαυτὴν τὴν ποιμαντικὴ διάσταση τοῦ μυστηρίου τῆς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀναγέννησης τοῦ ἀνθρώπου⁴.

Απὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1950 κυρίως (δόποτε καὶ ἀναπτύσσονται ἡ Ποιμαντικὴ Ψυχολογία, ἡ Ποιμαντικὴ Ψυχοθεραπεία καὶ ἡ Ποιμαντικὴ Συμβουλευτική), ὁ ὅρος Ποιμαντικὴ ἀρχίζει νὰ ἐπιδέχεται σύζευξη μὲ γενικὲς ἀντικειμενικὲς ποὺ περιορίζουν ὡς ἀντικείμενα τῆς Ποιμαντικῆς συγκεκριμένα πεδία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς ἢ προβλήματα ποὺ βιώνει τὸ ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας στὴν κοινωνικὴ του ἀναστροφή. Ἔτσι στὴν παγκόσμια βιβλιογραφία τῆς Ποιμαντικῆς κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους συγγράμματα μὲ θέμα τὴν Ποιμαντικὴ τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογένειας, Ποιμαντικὴ τοῦ ἀστικοῦ περιβάλλοντος, Ποιμαντικὴ τοῦ πένθους κ.ἄ. Ἀπὸ τὴ δεκαετία μάλιστα τοῦ 1970 καὶ ἐδῶ, δημοσιεύεται ἵκανὸς ἀριθμὸς συγγραμμάτων τὰ ὅποια ὁρίζουν ὡς ἀντικείμενο τῆς Ποιμαντικῆς κοινωνικὲς κατηγοριοποιήσεις. Μέσα ἀπὸ μία ἄδηλη ἔξελιξη καὶ μᾶλλον ἀβασάνιστη ἀποδοχὴ τῶν ὑφισταμένων κοινωνικῶν κατηγοριοποιήσεων, εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας συγγράμματα μὲ θέμα τὴν Ποιμαντικὴ τῆς νεανικῆς ἥλικιας, τὴν Ποιμαντικὴ τῶν φυλακισμένων, τῶν ἄγαμων μητέρων, τῶν ἀλκοολικῶν καὶ ἔξαρτημένων ἀπὸ ναρκωτικά, τῶν ἀτόμων μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες καὶ (ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1980) τῶν ὁμοφυλοφίλων, τῶν πασχόντων ἀπὸ AIDS κ.ἄ.⁵

"Εστω καὶ ἀν δὲν εῖχαμε μέχρι προσφάτως συναντήσει στὴ βιβλιογραφία τὸν ὅρο Ποιμαντικὴ τοῦ περιθωρίου⁶, ὡς ἔννοια πλέον ἡ Ποιμαντικὴ τοῦ «πε-

4. Βλ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Ἀρχιεπίσκοπος Τιφάνων, *Παγκοσμιότητα καὶ Ὁροδοξία*, Ἀθήνα: Ἀκρίτας 2000, σ. 265.

5. Ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ βιβλιογραφία ἐπὶ τοῦ θέματος βλ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Ἐπίσκοπος Ἀχελώου, *Τὸ σύγχρονο ἀστικὸ περιβάλλον ὡς ποιμαντικὸν πρόβλημα* (διδακτορικὴ διατριβή) 1980, ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «Ποιμαντικὴ τῆς Οἰκογένειας», Θέματα Ποιμαντικῆς Δεοντολογίας, Ἀθῆνα 1993, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΝΗΣ (νῦν καθηγούμενος Ι. Μ. Γοηγορίου), *Ἡ ποιμαντικὴ μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας ὑπὲρ τῶν φυλακισμένων*, Ἀθῆναι 1969, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΡΡΙΑΣ, «Ἡ συνταξιοδότηση ὡς κρίση», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., τόμος 14, Θεσσαλονίκη 2004, κ.ἄ.

6. Μόλις τὸ 1999 ἀνατέθηκε στὸν γράφοντα νὰ συντάξει διδακτορικὴ διατριβὴ μὲ θέμα «Ἡ Ποιμαντικὴ τοῦ Περιθωρίου». Ἡ Διατριβὴ κατατέθηκε τὸ 2003 καὶ ἐγκρίθηκε μὲ ἄροτα. Ἀπ' αὐτὴ τὴ διατριβὴ προέκυψαν τὰ βιβλία «Περιθωριακότητα καὶ Ἐκκλησία» καὶ «Μοντέλα Ποιμαντικῆς τοῦ Κοινωνικοῦ “Περιθωρίου”», τὰ ὅποια φέρονται ὑπὸ τὸν γενικὸ τίτλο «Ἡ Ποιμαντικὴ τοῦ Περιθωρίου», ἐγκαινιάζοντας ἔτσι στὴν παγκόσμια βιβλιογραφία τὸν παραπάνω ὅρο.

ριθωρίου» εἶναι ἔνα γεγονός, μιὰ ποὺ ἡ πλειοψηφία τῶν παραπάνω κοινωνικῶν κατηγοριοποιήσεων (οἱ ὅποιες, ὡς ἀντικείμενα, προσδιορίζονται συγκεκριμένα πεδία τῆς Ποιμαντικῆς) ἀνάγονται στὴν τυπολογία τῆς περιθωριακότητας, σὲ στιγματισμένες δηλαδὴ ὡς «περιθώριο» κοινωνικὲς κατηγοριοποιήσεις.

Τὸ θεμελιακὸ ἐν προκειμένῳ ἐρώτημα ποὺ ἐγείρεται ἀπὸ τὴ σύζευξη τῶν ὅρων «Ποιμαντική» καὶ «περιθώριο» εἶναι τὸ κατὰ πόσον ὁ ὅρος *Ποιμαντική* τοῦ «περιθωρίου» ἢ *Ποιμαντική* μιᾶς κάποιας περιοχῆς τῆς περιθωριακότητας συνιστᾶ (συνειδητὰ ἢ ἀνεπίγνωστα) ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν ὑποκειμένων τῆς Ποιμαντικῆς υἱοθέτηση τῶν ὑφισταμένων κοινωνικῶν κατηγοριοποιήσεων τοῦ «περιθωρίου».

Στὸ πεδίο μάλιστα τῶν σχέσεων, ὁ ὅρος «περιθώριο» χαρακτηρίζει πλέον ὅχι κατηγοριοποιήσεις ἀτόμων καὶ ὄμάδων βάσει κοινῶν χαρακτηριστικῶν, ἀλλὰ κυρίως τὶς διαμορφούμενες σὲ κάθε περίσταση κοινωνικὲς στάσεις ποὺ ὁ κοινωνικὸς ἀμυντικὸς μηχανισμὸς ὑπαγορεύει ἀπέναντι σὲ συμπεριφορὲς ποὺ ξενίζουν. Τοιουτορόπως ἡ προσέγγιση τῆς ἔννοιας τοῦ «περιθωρίου» προσδιορίζεται καὶ ἀπὸ τὸ ὑποκείμενο (ἀτομικὸ καὶ συλλογικό) ποὺ κατηγοριοποιεῖ ἔνα ἀντι-κείμενο (ἀτομικὸ καὶ συλλογικό) ὡς «περιθώριο». Τὸ ἐρώτημα ποὺ ἐγείρει αὐτὴ ἡ ὅπτικὴ εἶναι ἀκόμη πιὸ καίριο: Πόσο τὸ ὑποκείμενο τῆς ποιμαντικῆς ταυτίζει τὸν ἑαυτό του μὲ τὴν κοινωνικὰ κατηγοριοποιημένη ἐνδοομάδα τῶν «καθὼς πρέπει», ἡ ὅποια ἀντιπαρατίθεται στὴν ἔξωομάδα τῶν ἄλλων, τὴ στιγματίζει καὶ τὴν περιθωριοποιεῖ;

Μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν προβληματική, ὁ ὅρος *Ποιμαντική* τοῦ «περιθωρίου», ὡς ὅρος καὶ ὡς ἔννοια, δὲν αληρονομεῖ μόνο ὅλη τὴν τρέχουσα ἀσάφεια καὶ ρευστότητα τοῦ ὅρου *περιθώριο*, ἀλλὰ ἐπιπλέον συνιστᾶ ἔνα πεδίο ποικίλων ἀντινομῶν στὰ ἐπίπεδα τῶν προθέσεων, τῶν θεολογικῶν προϋποθέσεων, τῶν σχέσεων καὶ τῶν πρακτικῶν. Ἐπειδὴ ἀκριβῶς τὸ «περιθώριο» εἶναι κατανοητὸ μόνο ὡς μία κατασκευὴ ἀνάμεσα σὲ ἔνα «ἔμεις» ποὺ περιθωριοποιεῖ καὶ ἔνα οἱ «ἄλλοι» ποὺ περιθωριοποιεῖται, ἡ χρήση τοῦ ὅρου *Ποιμαντική* τοῦ «περιθωρίου» δικαίως δημιουργεῖ στὴν Ὁρθόδοξη Θεολογία κάποια δυσφορία. Ὁ ὅρος εἶναι ἀνεκτὸς μόνο ὡς *Ποιμαντική* (γι' αὐτὸ καὶ μεταμορφωτική) προσέγγιση τῆς περιθωριακότητας, ἐνὸς δηλαδὴ γεγονότος στὰ πλαίσια τῶν κοινωνικῶν σχέσεων τοῦ πεπτωκότος καὶ κατακερματισμένου ὀνθρώπινου Προσώπου.

Γιὰ τὴν Ὁρθόδοξη Ποιμαντικὴ Θεολογία, τὸ ξητούμενο εἶναι ἡ «ἀνάγνωστη» τῆς περιθωριακότητας μέσα στὸ ἥθος τῆς Ἑκκλησίας, ἡ ὅποια εἶναι τὸ καθολικὸ σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ. Αὐτὸ τὸ ἥθος ὁρίζει τὶς κατευθύνσεις μίας

'Ορθόδοξης Ποιμαντικῆς τοῦ κοινωνικοῦ «περιθωρίου». Ἐπιχειρεῖται ἔτσι ἡ θεώρηση τοῦ «περιθωρίου» μέσα ἀπὸ τὴ Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας (ὅπως ἐκφράζεται στὸ βίωμα, τὴ λατρευτικὴ ζωή, τὴν Πατερικὴ παράδοση καὶ τὴ θεολογικὴ σκέψη τῆς Ὁρθοδόξου Χριστιανοσύνης) καὶ μέσα ἀπὸ τὴν κοινωνιοψυχολογικὴ δυναμικὴ τῆς περιθωριακότητας, στὸ πλαίσιο τόσο τῆς κοινωνικῆς ὅσο καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς προγιματικότητας. Αὐτὴ ἡ θεώρηση προσφέρει δυνατότητες, ὥστε νὰ ἀναδειχθεῖ τὸ πεδίο καὶ ἡ προοπτικὴ τῆς ποιμαντικῆς φροντίδας τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸ «περιθώριο».

II. Η λειτουργία τῶν ὅριων⁷. Στὴ διήγηση τῆς Γενέσεως, ἡ πρὸ τῆς πτώσεως παραδείσια κατάσταση προϋποθέτει τὴν ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Ἀδὰμ συνειδητοποίηση καὶ ἀποδοχὴ τῆς δικῆς του ἐτερότητας σὲ σχέση τόσο μὲ τὸ Θεό-δημουργό του ὅσο καὶ μὲ τὴν ὑπόλοιπη δημιουργία. Τὸ ὅριο τῆς ἐτερότητας αὐτῆς λειτουργεῖ ὡς ὅρος ἀσυγχύτου καὶ ἀδιαιρέτου εἰρήνης (εἴρω=συνδέω) καὶ κοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ Θεό καὶ τὴν κτίση.

Μετὰ τὴν πτώση, τὸ ὅριο πλέον ἐμφανίζεται ὡς ὁ μεσότοιχος ποὺ χωρίζει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ Θεό καὶ ὁ ὅποῖς εἶναι δυνατὸν νὰ γκρεμιστεῖ. Τὸ ὅριο σ' αὐτὸ τὸ σχῆμα μετατρέπεται ἀπὸ ὅρο κοινωνίας προσώπων σὲ ὅριο διαιρέσης, σὲ μεσότοιχο διάστασης καὶ ἀντίστιξης ἀτομικοτήτων. Αὐτὴ ἡ ἔκπτωση τῆς ἔννοιας τοῦ ὅριου προηγεῖται κάθε ἀπόπειρας κατάργησής του. "Η διαφορετικά: κάθε ἀπόπειρα κατάργησης τοῦ ὅριου τῶν ἐτεροτήτων καταργεῖ τὴ λειτουργία τοῦ ὅριου ὡς ὅρου ἀποδοχῆς καὶ κοινωνίας τῶν ἐτεροτήτων. Η πτώση καὶ διαστροφὴ πλέον τοῦ ὅριου ἀπὸ ὅρο κοινωνίας σὲ ὅριο ἀκοινωνησίας τῶν ἐτεροτήτων ἐπιβάλλει τὴν ὁμοείδεια ὡς τὸν μοναδικὸ δρόμοι ἐπίτευξης οὐσιαστικῆς κοινωνίας στὴν πεπτωκυῖα πλέον φυσικὴ καὶ κοινωνικὴ μας πραγματικότητα. Καὶ ἐπειδὴ αὐτὴ ἡ ὁμοείδεια ἀποτελεῖ οὐτοπία, ὁ ἄνθρωπος καταφεύγει σὲ νοητικὲς κατασκευὲς ὁμοείδειας καὶ στὴ συνέχεια ἀντίστιξη αὐτῆς τῆς βεβιασμένης ὁμοείδειας μὲ δ,τι θεωρεῖ ἀλλότριο, ξένο καὶ διαφορετικό.

Στὴν κοινωνικὴ μας πραγματικότητα, ἡ ὅριοθέτηση τῆς κανονικότητας καὶ τῆς περιθωριακότητας εἶναι ἔνα φαινόμενο πολυσύνθετο καὶ πολυδιάστατο. Σχετίζεται μὲ τὴν ἴδεολογία καὶ τὴν κουλτούρα τῆς κάθε κοινωνίας, τὴ θρησκεία, τὶς διαμορφωμένες κοινωνικὲς στάσεις, τὶς ἀναπαραστάσεις καὶ τὰ στερεούτυπα ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς ἐκάστοτε συνθῆκες, τὶς διαμορφωμένες κοινωνικὰ

7. Γιὰ τὰ ὅρια καὶ τὴ λειτουργία τους βλ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΡΡΙΑΣ, *Περιθωριακότητα καὶ Εκκλησία*, Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 49-87.

σχέσεις, τοὺς στόχους καὶ τὶς ἐπιδιώξεις τὶς ὅποιες ἐπιβάλλουν κάθε φορὰ οἱ περιστάσεις.

Ἡ θεσμοθετημένη ἡ ὄχι ἐπιβολὴ τῶν ὅριοθετήσεων κανονικότητας καὶ περιθωριακότητας, μέσω τῶν μηχανισμῶν τῆς κάθε κοινωνίας, ὑπηρετεῖ τὸν στόχους τῆς καὶ ἀνταποκρίνεται στὶς προκλήσεις τὶς ὅποιες ἀντιμετωπίζει ὁ ἀμυντικός της μηχανισμός. Ἡ κυροδότηση ὅμως καὶ ἡ «δικαιάωση» αὐτῶν τῶν ὅριοθετήσεων ἀναζητεῖται στὸ κοινὸν περὶ ἡθικῆς αἴσθημα, ὅπως αὐτὸν πιγάζει ἀπὸ τὴν φυσικὴν τῶν πραγμάτων τάξη, τὴν κοινὴν λογικὴν καὶ τὴν θρησκεία⁸. Ἔτσι, ἀντιστοίχως, τὰ ὄρια ἀνάμεσα στὸ κανονικὸν καὶ τὸ περιθωριακὸν ἐνδύονται κατὰ περίπτωσιν τὸν μανδύα τοῦ φυσικοῦ, τοῦ αὐτονόητου ἢ τοῦ θείου θελήματος.

Οἱ ἀναγωγὲς αὐτὲς τῶν ὄριων τῆς κανονικότητας, προκειμένου νὰ ἔχουν τὸ ἐπιθυμητὸν ἀποτέλεσμα, γίνονται μὲ τρόπο ἐπιλεκτικό, μιὰ ποὺ στὴν κοινὴν λογικὴν τὸ φυσιολογικό, τὸ λογικὸν καὶ τὸ θρησκευτικὸν δέον σπανίως συμπίπτουν. Μάλιστα αὐτὲς οἱ τρεῖς πηγὲς νοηματοδότησης τῆς κανονικότητας καὶ τῆς ἀντιστοιχῆς περιθωριακότητας τὶς περισσότερες φορὲς ἐκπέμπουν ἀλλήλοσυγκρουόμενα μηνύματα καὶ λειτουργοῦν μέσα σὲ δικά τους ξεχωριστὰ ὄρια ἀντίληψης καὶ κατανόησης τῆς κοινωνικῆς πραγματικότητας, ὥστε νὰ ὑπαγορεύουν διαφορετικὲς ὅριοθετήσεις καὶ διαφορετικοὺς τρόπους ἀντιμετώπισης αὐτῆς τῆς πραγματικότητας.

Γιὰ παράδειγμα, ἡ ἵδια ἡ λογικὴ τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης εἶναι ἡ πλέον φυσικὴ ἔκφραση τοῦ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ὑπάρχοντος ἀνθρώπινου προσώπου. Μέσα ἀπὸ τὴν ὄπτικὴν τῆς ἀγάπης φαίνεται ὡς μωρία τὸ ἀνελέητο κυνήγι τοῦ πλουτισμοῦ, τῆς δύναμης καὶ τῆς δόξας, δηλαδὴ «τὰ τῶν κοσμικῶν κατορθώματα»⁹. Ἀπὸ τὸν κόσμον ὅμως τῆς πεπτωκύιας ἀτομικῆς καὶ συλλογικῆς ὑπαρξῆς, τῆς κλεισμένης στὸν ἀτομοκεντρισμὸν τῆς ἀκοινωνησίας, αὐτὴ ἡ ἀγάπη βιώνεται ὡς οὐτοπία¹⁰ καὶ παραλογισμός¹¹, ἐπαληθεύοντας τὸ τοῦ ἀββᾶ Ἄντωνίου: «ὅτι ἔρχεται καιρός, ἵνα οἱ

8. Γιὰ τὸν κοινωνικὸν χαρακτῆρα τῆς θρησκείας καὶ τὸ δόλο της στὴ νοηματοδότηση τῆς ἀνθρώπινης ὑπαρξῆς, βλ. ΓΙΟΥΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, *Γενικὴ Κοινωνιολογία*, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Α.Ε. 1997 (5) σ. 165.

9. ΜΑΞΙΜΟΣ ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, *Κεφάλαια περὶ ἀγάπης* 3.85, P.G. 90.1044A.

10. Βλ. ΓΙΟΥΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, «Δόγμα καὶ ἥθος στὴ ζωὴ καὶ τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας», *Μαρτυρία ζωῆς*, Ἀθήνα: Ἀρμός 1999, σ. 17.

11. Βλ. ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, «Δοκίμιο κοινωνιολογίας τῆς ἡθικῆς», *Σύναξη* 63 (1997), σσ. 23-24.

ἄνθρωποι μανῶσι, καὶ ἐπὰν ἵδωσί τινα μὴ μαινόμενον, ἐπαναστήσονται αὐτῷ λέγοντες ὅτι Σὺ μαίνῃ, διὰ τὸ μὴ εἶναι ὅμιοιν αὐτοῖς»¹². Τὸ κατόρθωμα τῆς ἀγάπης αὐτῆς, ποὺ κάνει τὸν ἀγαπῶντα νὰ εὔχεται: «εἴ δυνατὸν ἦν μοι εύρειν κελεφόν· καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ ἐμὸν σῶμα, καὶ λαβεῖν τὸ αὐτοῦ»¹³ καὶ τὸν ὄδηγεῖ στὴν ἀναζήτηση τοῦ «οἰκείου συμφέροντος ἐν τῷ τοῦ πλησίον συμφέροντι»¹⁴ ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ τὸν «κόσμο» ως παράπτωμα, ως «πτῶμα μέγα»¹⁵, καὶ ξενίζει ως ἀφύσικη κατάσταση¹⁶.

Στὴν πεπτωκῦα μας πλέον πραγματικότητα, τὸ λογικὸ καὶ τὸ φυσικὸ ὁριοθετοῦνται μὲ διαφορετικὸ τρόπο καὶ ἡ ὁριοθέτηση τοῦ κανονικοῦ, τοῦ «καθὼς πρέπει» ἀπὸ τὴν μιὰ πλευρὰ καὶ τοῦ περιθωριακοῦ ἀπὸ τὴν ἄλλη, συνιστᾶ δίπολο ἀκοινωνησίας, τὸ ὅποιο δίνει περιεχόμενο καὶ ωριμίζει τὶς κοινωνικὲς συγκρίσεις. Παρὰ τὴν ρευστότητα, πολυπλοκότητα καὶ ποικιλία τῆς τυπολογίας αὐτοῦ τοῦ διπόλου ἀπὸ κοινωνία σὲ κοινωνία καὶ ἀπὸ ἐποχὴ σὲ ἐποχὴ, ως ὁ κοινὸς χαρακτήρας του καὶ ως τὸ φαινότυπό του διαφαίνεται ὁ παράγων δύναμη. Οἱ τρόποι ἔκφρασης τῆς δύναμης συχνὰ ποικίλλουν τόσο, ὥστε νὰ συγκαλύπτουν τὴν καταλυτική της παρουσία στὰ βαθύτερα κίνητρα τῶν ἐνεργειῶν καὶ σχέσεών μας μὲ τοὺς ἄλλους.

“Οταν ὁ παράγων δύναμη ἔκφράζεται στὸ πεδίο ποὺ ὁρίζεται μεταξὺ φυσικῆς ωριμῆς καὶ φυσικῆς ἀδυναμίας, δημιουργεῖ κατηγοριοποιήσεις τοῦ τύπου: ἄνδρες (οἱ δυνατοί) καὶ γυναῖκες (οἱ ἀδύναμες), νέοι (οἱ δυνατοί) καὶ γέροι/παιδιά (οἱ ἀδύναμοι), ὑγιεῖς (οἱ δυνατοί), ἀνάπτηροι καὶ ἀσθενεῖς (οἱ ἀδύναμοι) κ.ο.κ. Στὸ ἐθνοτικὸ καὶ πολιτισμικὸ πεδίο ὁ παράγων δύναμη δημιουργεῖ ἐπίσης ἀντιθετικὰ σχήματα ἀκοινωνησίας τοῦ τύπου: λευκοί / μαῦροι, Δύση (Εὐρωπαῖοι καὶ Ἀμερικανοί) / τρίτος κόσμος, πολιτισμένοι / βάρδαροι, ἀνεπτυγμένοι / ὑπανάπτυκτοι, κ.ο.κ. Μὲ παρόμοιο τρόπο, ὅταν ὁ παράγων δύναμη ἔκφράζεται στὸ πεδίο ποὺ ὁρίζεται μεταξὺ κοινωνικῆς ἴσχύος καὶ κοινωνικῆς ἔξαθλίωσης, δημιουργεῖ ἀντιθετικὰ ζεύγη τὰ ὅποια λειτουργοῦν ως δίπολα ἀκοινωνησίας καὶ στὰ ὅποια κάθε κατηγοριοποίηση παραπέμπει στὸ βασικὸ δίπολο: δυνατός / ἀδύνατος. Τέτοια ἀντιθετικὰ ζεύγη γιὰ παράδειγμα

12. ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ, *Λανσαῖκὴ Ιστορία*. Περὶ τοῦ ἀββᾶ Ἀντωνίου 25, P.G. 65.84.

13. ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ, *Λανσαῖκὴ Ιστορία*. Περὶ τοῦ ἀββᾶ Ἀγάθωνος 26, P.G. 65.116.

14. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, *Όμιλία εἰς τὴν Α΄ Κορινθ.* 33.3, P.G. 61.280.

15. ΜΑΞΙΜΟΣ ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, *Κεφάλαια περὶ ἀγάπης*. 3.85, P.G. 90.1044A.

16. Βλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ, *Κλῆμαξ* 26, P.G. 88.1013B.

εῖναι τὰ ἔξης: Πλούσιοι / φτωχοί. Μορφωμένοι / ἀμόρφωτοι. Ἀτομα μὲ πολιτικὴ ἔξουσία, συνδικαλιστικὴ καὶ πολιτικὴ ἐκπροσώπηση καὶ κύκλο γνωριμιῶν / ἄτομα χωρὶς δυνατότητα πολιτικῆς παρουσίας καὶ ἐκπροσώπησης. «Ἐπώνυμοι» / «ἀνώνυμοι». Ἀτομα ὅμορφα (σύμφωνα μὲ τὶς κοινωνικὰ διαμορφωμένες αἰσθητικὲς συντεταγμένες), σεξουαλικῶς γοητευτικὰ καὶ μὲ προσωπικὴ ἀκτινοβολία / ἄτομα πού, βάσει τῶν ἴδιων αἰσθητικῶν συντεταγμένων, κρίνονται ως ἄσχημα, «ἀντισεξουαλικά», καὶ ἀπογοητευτικὰ ως προσωπικότητες. Ἀτομα μὲ ἵκανότητες καὶ δεξιότητες ποὺ ἀπολαμβάνουν ἐκτίμησης ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ περιβάλλον / ἄτομα τὰ ὅποια κρίνονται ἀδέξια καὶ ἀνίκανα νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς κοινωνικὰ προβαλλόμενες ἀπαιτήσεις, κ.ο.κ.

Τὰ δίπολα αὐτὰ ἀποτελοῦν πόλους ἀντιθέσεων καὶ ἐντάσεων, διαγράφουν δρια ἀκοινωνησίας καὶ εἰκονίζουν ως «ἀρρωστήματα» τὴν πεπτωκυῖα μας κοινωνικὴ πραγματικότητα. «Πενία καὶ πλοῦτος, ἐλευθερία τέ, ἦν φαμεν, καὶ δουλείᾳ καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ὄνομάτων, ὕστερον ὑπεισῆλθε τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, ὅπερ ἀρρωστήματα κοινά τινα τῇ κακίᾳ συνεισπεσόντα, κακείνης ὅντα ἐπινόηματα»¹⁷.

Ἡ πτώση τῶν πρωτοπλάστων δὲν εἶχε ως συνέπεια βεβαίως τὴν κατάργηση τῶν ὁρίων τῆς ἐτερότητας Θεοῦ - ἀνθρώπου ἀλλὰ τὴν ἐκπτωση ἀυτῶν τῶν ὁρίων σὲ δρια ἀντίθεσης καὶ τὴν ἀνάγκη περιφρούρησης τῆς ἀτομικότητας πίσω ἀπὸ νέα δρια ποὺ ἀποκλείουν τὴν κοινωνία τῶν ἐτεροτήτων. Στὴν πολυδιασπασμένη πλέον πεπτωκυῖα ὑπαρξὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου, ὁ φόβος τῆς ἀνυπαρξίας ἐπιβάλλει «περιζώματα» ἐγωκεντρικῆς περιχαράκωσης καὶ αὐτοπροστασίας ἀπέναντι στὴν ἀπειλὴ τῶν ἐτεροτήτων. Αὐτὰ ἀποτελοῦν τὴν ἐντελέχεια τοῦ ἀτομικισμοῦ, ὁ δόποιος βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὸ διαστορικὸ καὶ σύγχρονο ἡδονιστικό, σεξουαλικὸ καὶ οἰκονομικὸ σύστημα ἀξιῶν¹⁸. Ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου γίνεται ἔτσι πτώση στὴ φιλαυτία. Ὁ ἀνθρωπὸς τῆς πτώσης «βλέπει τοὺς πάντες ως ἀντικείμενα, χρήσιμα γιὰ τὴ δική του ἐγωκεντρικὴ ἴκανοποίηση. Ἡ υλικὴ καὶ ψυχολογικὴ κατοχή, ἡ χρήση καὶ ἡ κατάχρηση ὁδηγοῦν στὴν ἀντιπαράθεση, τὸ χωρισμὸ καὶ τὴ διαιρέση»¹⁹.

17. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ, *Λόγος 14 Περὶ φιλοπτωχίας*, P.G. 35.892. Βλ. ἐπίσης Ἀναστάσιος ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ, Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων, ὁ.π., σ. 213.

18. Βλ. THOMAS WILLIAM I. & ZNANIECKI FLORIAN, «Family Disorganization - 'I' attitudes vs. 'we' attitudes», *Sociological Theory*, N.Y. Harper & Rons, σ. 589.

19. ΦΩΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, «Ἡ ζωὴ ως ἀγάπη κατὰ τὸν ἄγιο Ἰσαὰκ τὸν Σύρο», *Μαρτυρία ζωῆς*, ὁ.π., σ. 157.

‘Ο πλοῦτος ἀποτελεῖ τὸ κατ’ ἔξοχήν «περίζωμα» ποὺ ἔξασφαλίζει στὸν πλούτον ἡ ἀτομοκεντρικὴ παράχρηση τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ. Ἀντιθέτως, μέσα ἀπὸ τὸ πρᾶσμα τοῦ ἀτομικισμοῦ, ὁ πλοῦτος τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν χάνει τὴ σχεσιακὴ καὶ κοινωνικὴ του διάσταση. Αὐτονομεῖται ως ἐπιδίωξη καὶ στοχοθετεῖται ως βεληνεκὲς τῶν δημιουργικῶν δραστηριοτήτων καὶ τῶν ἴκανοτήτων τοῦ ἀτόμου, ἔτσι ὥστε ἡ ἐπιδίωξη του νὰ βιώνεται ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο τῆς πεπτωκύιας κοινωνίας μας ως θεματὴ καὶ ἐπιβεβλημένη, ἡθικὰ δικαιωμένη καὶ εὐλογημένη ἀπὸ τὸ Θεό²⁰. Ή κατοχὴ τοῦ πλούτου γίνεται κατάκτηση καὶ βεβαίωση τῆς ἀξίας τοῦ ἀτόμου. Ή ἐθελουσία πτωχεία τῶν ἀγίων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀπλῶν χριστιανῶν, ποὺ σὲ κάθε ἐποχὴ εὐχαριστοῦν τὸ Θεό γιὰ τὴ φτώχειά τους καὶ δίνουν τὴ μαρτυρία τῆς ἀγάπης, φαντάζει «ἄρρωστη»²¹, ἀκατανόητη καὶ περιθωριακή.

Ως προϊόν τῆς παράχρησης τῶν ἀγαθῶν της δημιουργίας, ὁ πλοῦτος λειτουργεῖ ως περίζωμα ἀκοινωνησίας καὶ ὅριο ποὺ χωρίζει τὶς ἀνεπτυγμένες χῶρες ἀπὸ τὶς «ὑπανάπτυκτες», τὶς καπιταλιστικὲς μητροπόλεις ἀπὸ τὴν καπιταλιστικὴ περιφέρεια ποὺ ὑπηρετεῖ τὶς ἀνάγκες τῆς μητρόπολης, τοὺς δυνατοὺς τῆς κάθε κοινωνίας ἀπὸ τοὺς ἔξαθλιωμένους καὶ στιγματισμένους ως ἀνίκανους, τοὺς εὐϋπόληπτους πολίτες (τῶν ὅποιων ἡ ἐργασία μπορεῖ καὶ τοὺς ἔξασφαλίζει μία «καθώς πρέπει» ζωή) ἀπὸ τοὺς ὑποαπασχολούμενους, τοὺς ἄνεργους, τοὺς ἀστεγους, τοὺς πλάνητες (ἀλῆτες), τούς «κλωσάρ» καὶ «λοῦμπεν». Μ’ αὐτὴν τὴ λειτουργία τοῦ πλούτου ως ὅριον ἀντίστιξης καὶ ἀκοινωνησίας σχετίζονται ἄμεσα τὰ φαινόμενα τῆς κοινωνικῆς παθογένειας, ἡ δημιουργία τῆς κοινωνίας τοῦ «*homo homini lupus*»²², ἀπότοκος τῆς ὅποιας εἶναι οἱ ἔξεγέρσεις, οἱ ἐπαναστάσεις καὶ οἱ παντοειδεῖς πόλεμοι ποὺ συγκλονίζουν τὴ σημεριṇὴ ἄνθρωπότητα.

“Ομως, δὲν εἶναι μόνο ἡ φύση ποὺ μὲ τὴν ἀτομοκεντρικὴ παράχρηση τῆς βιάζεται νὰ λειτουργεῖ ως περίζωμα²³. Ἀκόμη καὶ οἱ πιὸ εὐγενεῖς ὅροι κοινω-

20. Βλ. ΓΙΟΥΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, *Κοινωνιολογία τῆς θρησκείας*, Θεσσαλονίκη: Πουρναράς 2002 (4), σ. 298.

21. Βλ. Βέμπερ Μ., *Η προτεσταντικὴ ἡθικὴ καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ καπιταλισμοῦ* (μετ. Μ. Κυπραίου), Αθήνα: Gutenberg 1978, σ. 23-24.

22. Αὐτὴ τὴ φράση τοῦ Hobbes (ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὸν ἄνθρωπο λύκος) χρησιμοποίησε ὁ George Rouault ως τίτλο τοῦ συγχλονιστικοῦ ἔργου ποὺ ζωγράφισε τὸ 1944 καὶ ἀποτυπώνει τὴν ἐντελέχεια τοῦ πολέμου. Βλ. HOFFMANN EDITH, *Expressionism*, London: Methuen & Co LTD, σ. 42.

23. Γιὰ τὶς μορφὲς παράχρησης τῆς φύσης βλ. ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, “Ανθρωπος καὶ φυσικὸ περιβάλλον, Αθήνα, Δόμος 1992, σ. 117-133.

νίας τῶν ἑτεροτήτων βιάζονται ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀτομικισμοῦ νὰ λειτουργοῦν ώς ὅρια ἀκοινωνησίας. Ὁ ἔρωτας καὶ ἡ θρησκεία εἶναι δυὸς ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς ὅρους.

Στὴν κοινωνική μας πραγματικότητα, λοιπόν, τὴν πραγματικότητα τῆς ἀτομικεντρικῆς περιφρούρησης, ἀκόμη καὶ ὅσα φύσει καλοῦνται νὰ λειτουργοῦν ώς ὅρια κοινωνίας, ὅπως ἡ φύση, ὁ ἔρωτας καὶ ἡ θρησκεία, διαστρέφονται σὲ περιζώματα καὶ ὅρια ἀκοινωνησίας. «Ἡ παρὰ φύση λειτουργία τοῦ ἐπιθυμητικοῦ ὄδηγει στὴν παράχρηση καὶ διαστροφή τους»²⁴. Αὐτὴ ἀποκαλύπτει τὴν ἀμαρτωλότητα τῆς πεπτωκυίας μας κατάστασης, μιὰ πού «ἐπὶ πάντων πραγμάτων, ἡ παράχρησίς ἐστιν ἡ ἀμαρτία»²⁵.

*III. Ταυτότητα καὶ ἑτερότητα*²⁶. Τὸ βύθισμα τοῦ ἀνθρώπου στὸ μή-ὅν, ἡ βίωση τῆς ὑπαρξιακῆς γύμνιας, ἡ ἀγωνία τὴν ὅποια γεννᾶ ἡ ἐμπειρία τῆς φθορᾶς ὥθιοῦν στὴν νευρωτικὴ ὀνάγκη ὀχύρωσης τῆς ἀτομικότητας ὅλο καὶ περισσότερο πίσω ἀπὸ εἰδωλα τοῦ τραυματισμένου «ἔγώ». Ἡ φιλαυτία, ὁ ἐγωϊσμός, ἡ ἰδιοτέλεια, ἡ ζηλοτυπία, ὁ ἀγώνας νὰ ἀποδεῖξει στὸν ἑαυτό του καὶ τοὺς ἄλλους πὼς ἔχει ἀξία, καὶ ὅλα ὅσα χαρακτηρίζουν ἔνα πρὸς θάνατον ἀτομο ποὺ φτιασιδώνεται καὶ προσποιεῖται τὸ «παλικαράκι», εἶναι οἱ πικροὶ καρποὶ τῆς ἀπέλπιδης προσφυγῆς στὸν ἀτομικισμό. Κι αὐτὸ γιατὶ ὁ ἀνθρωπος τά «πάντα ὑφίσταται ὑπὲρ τοῦ μὴ ἀποθανεῖν»²⁷.

Βεβαίως στὶς θρησκεῖες τὸ νόημα τῆς ζωῆς δὲν ἔξαντλεῖται στὸν ἀτομικὸ ἢ στὸν διὰ τοῦ συλλογικοῦ ἀτομικὸ εὐδαιμονισμό, ἀλλὰ ἐμπνέεται ἀπὸ τὴ θεολογία τῆς κάθε θρησκείας καὶ τὶς θρησκευτικές, ἰδεολογικὲς καὶ ἡθικὲς δοξασίες ποὺ ἀποδρέουν ἀπ’ αὐτή. Παρὰ ταῦτα, ἡ ὀπτικὴ αὐτὴ ὅχι μόνο δὲν διαφροποιεῖ τὴν ἀντίληψη τῶν ὁρίων τῆς πεπτωκυίας ἀτομικῆς ὑπαρξης ώς ὁρίων ἀκοινωνησίας ἀλλὰ συχνὰ προσθέτει σ’ αὐτὰ καὶ νέα ὅρια, αὐτὰ πού ἐμπνέει ἡ θρησκευτικὴ ἰδεολογία, μεταφυσικὴ ἡ ὅχι. Τὰ δορια αὐτὰ συμπυκνώνονται στὴν ἀντιδιαστολὴ ἴεροῦ καὶ βέβηλου, ἡ ὅποια μὲ τὸν ἔνα ἡ τὸν ἄλλο τρόπο, ἀνάλο-

24. ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, *Πάθη καὶ ἀρετὲς στὴ διδασκαλία τοῦ Ἅγιου Γρηγορίου Παλαμᾶ*, Ἀθῆνα: Δόμος 1982, σ. 64.

25. ΜΑΞΙΜΟΣ ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, «Περὶ ἀγάπης κεφ. ἑκατοντάς Γ, 75», *Φιλοκαλία Β'*, Ἀθῆνα: Ἀστὴρ 1984, σ. 39.

26. Γιὰ τὴν ταυτότητα καὶ ἑτερότητα στὴ πεπτωκυία φύση βλ. ΒΑΡΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ὄ.π., σσ. 89-190.

27. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, *Εἰς τὴν Πρός Ἐβραίους Ἐπιστολὴν* 4.4, P.G. 63.41.

γα μὲ τὴν ἰδεολογία, τὴν θρησκεία καὶ τὴν ἐποχή, χωρίζει μανιχαϊκὰ τὸν κόσμο καὶ τὰ τοῦ κόσμου, τὸν ἄνθρωπο καὶ τὰ τοῦ ἄνθρωπου σὲ ὑψηλὰ καὶ ποταπά, ἄγια καὶ μιαρά, καλὰ καὶ κακά, ἵερὰ καὶ βέβηλα.

Γ’ αὐτὸν ἡ θρησκεία τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου δὲν μπορεῖ νὰ θεραπεύσει τὴν ἀκοινωνησία τῶν ἐτεροτήτων, ποὺ εἶναι ἡ ἀρχέγονη ἀμαρτία, γιατὶ ἡ ἴδια ἔχει ἀποδεχθεῖ τὸν περιορισμὸ τοῦ Θεοῦ στὴ σφάρα τοῦ Ἱεροῦ, τοῦ πνευματικοῦ καὶ ὑπερφυσικοῦ, τὴν «ἔξορία» Του μακριὰ ἀπὸ τὸν πραγματικὸ μας κόσμο²⁸. Ἀκόμη καὶ ἡ Ἐκκλησία, ὅταν ἐκκοσμικεύεται καὶ ἀποκτᾶ τὴ μορφὴ καὶ τὸ σχῆμα ἑνὸς ἀνθρωπιστικοῦ καὶ ἡθικοκεντρικοῦ καθιδρύματος μὲ σαφεῖς ὁριοθετήσεις ἀνάμεσα στὸ Ἱερὸ καὶ τὸ βέβηλο, συμπεριφέρεται σὰν θεσμὸς ποὺ εἶναι «ἀνίκανος νὰ διαλεχθεῖ σωτηριολογικὰ μὲ τοὺς ἀσώτους, τὶς πόρνες καὶ τοὺς τελῶνες τῆς ἐποχῆς μας, μὲ κάθε ἀπλὸ καὶ εἰλικρινῆ ἄνθρωπο, ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς διανοούμενους καὶ τοὺς στοχαστές»²⁹.

Ἡ ἀμαρτωλότητα τῆς ἀνθρώπινης κατάστασης, ὡς κληρονομία καὶ παγιωμένη φοιτή, ἐκφράζεται στὸ ὅτι ὁ φόβος τοῦ Ἀλλού εἶναι πλέον συστατικὸ στοιχεῖο τῆς πάσχουσας ὑπαρξῆς μας. Τὸ ἀφύσικο καὶ παθολογικὸ αὐτῆς τῆς κατάστασης ἀποκαλύπτει τὸ γεγονός ὅτι ὁ φόβος τοῦ Ἀλλού καταλήγει στὸν φόβο κάθε ἐτερότητας. Ἔτσι, ἐπειδὴ ἡ φοβία διαφορὰ ἀποτελεῖ ἀνάθεμα καὶ ἀπειλή, ὅταν ἀποδεχόμαστε κάποιους ἄλλους, τοὺς ἀποδεχόμαστε μόνον ὅταν ἀναγνωρίσουμε σ’ αὐτοὺς στοιχεῖα ταυτότητας καὶ ὅμοιότητάς τους μ’ ἐμᾶς. «὾τι αὐτὸν εἶναι παγκόσμιο καὶ παθολογικό, μποροῦμε νὰ τὸ δοῦμε στὸ γεγονός ὅτι ἀκόμα κι ὅταν ἡ διαφορὰ δὲν συνιστᾶ πραγματικὴ ἀπειλὴ γιὰ ἐμᾶς, τὴν ἀπορίπτουμε ἀπλῶς ἐπειδὴ τὴν ἀντιπαθοῦμε ἢ τὴν ἀπεχθανόμαστε»³⁰.

Ἡ ὁριοθέτηση τοῦ «έαυτοῦ» ἔναντι καὶ ἔναντίον κάθε «ἄλλου» καὶ κάθε ἐτερότητας ἀποτελεῖ ἀμυντικὸ μηχανισμὸ ἀπέναντι στὴν ἀπειλὴ τῆς ἀνυπαρξίας καὶ τοῦ θανάτου, γι’ αὐτὸν καὶ «κάθε ἀντι-κείμενο (εἴτε ἄνθρωπος, εἴτε φύση) πρέπει νὰ ὑποταχθεῖ μήπως καὶ ἔτσι ὑποταχθεῖ ὁ ἴδιος ὁ θάνατος»³¹. Αὐτὴ ἡ ὁριοθέτηση διαστρέφει τὴν προσωπικὴ διάσταση τῆς ἀνθρώπινης ὑπαρξῆς, κα-

28. Βλ. SCHMEMANN ALEXANDER, *For the life of the world*, St. Vlad: mir's Seminary Press 1973, σ. 16.

29. π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, «Προβληματισμὸι ἐκκλησιαστικῆς αὐτοσυνειδησίας», *Σύναξη* 51 (1994), σ. 109.

30. ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Μητροπολίτης Περιγάμου, «Κοινωνία καὶ ἐτερότητα», περ. *Σύναξη* 76 (2000), σ. 5.

31. ΛΙΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ, «Τὸ δραμα τῆς Βασιλείας», *Σύναξη* 45 (1993), σ. 39.

ταργεῖ τὸν λόγο τῶν ἐτεροτήτων καὶ ἵχνογραφεῖ τὰ ὄρια τῆς κόλασης τοῦ ἀκοινώνητου βίου στὶς συντεταγμένες ποὺ τὰ περιγράφει τὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν Λαυσαϊκὴ Ἰστορία: «καὶ οὐκ ἔστι πρόσωπον πρὸς πρόσωπον θεάσασθαι τινα· ἀλλὰ τὸ πρόσωπον ἑκάστου, πρὸς τὸν ἐτέρου νῶτον κεκόλληται»³². Ὁντως, «ἡ κόλαση δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἀφόρητη μοναξιὰ καὶ ἀδυναμία κοινωνίας μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ ἄλλου. Εἶναι ἡ ἀπατηλὴ τοπικὴ ἐγγύτητα, ποὺ στερεῖ τὴν δυνατότητα τῆς θεωρίας τοῦ προσώπου καὶ ἐπικοινωνίας μαζί του»³³.

Στὶς συντεταγμένες ποὺ δρίζει ὁ φόβος τοῦ «ἄλλου», ὁ πεπτωκὼς ἄνθρωπος γεύεται τὸν κάθε «ἄλλο» σὰν ἀπειλὴ καὶ τὸν ἀντιμετωπίζει σὰν τὴν ἀφορμὴ τῆς δικῆς του «κόλασης»³⁴. «Τὸν ἔνον καὶ τὸν ἐχθρὸν τὸν εἴδαμε στὸν καθρέφτη»³⁵. Καὶ πράγματι, τὸ μαρτύριο τοῦ νὰ μὴν ἀγαπάει κανεὶς εἶναι κόλαση μόνο ποὺ οἱ ἄλλοι εἶναι μονάχα ἡ ἀφορμὴ γιὰ τὴ δική μας κόλαση, ἐνῶ ἡ αἰτία βρίσκεται στὴ δική μας ἀδυναμία σχέσης, στὸ δικό μας ἐγκλωβισμὸ στὴν ἐγωκεντρικὴ αὐτονομία τῆς ἀτομικότητας³⁶. Σ' αὐτὸ τὸ πλαίσιο, ἡ ἔννοια τῆς ταυτότητας διαμορφώνεται σὲ ἀντιπαράθεση καὶ ἀντιδιαστολὴ πρὸς κάθε ἐτερότητα, ἔτσι ὥστε ταυτότητα καὶ ἐτερότητα νὰ συνιστοῦν ἔνα δίπολο.

Τελικά, ὁ ἄνθρωπος τῆς πεπτωκύας φύσης, ὁ περιχαρακωμένος στὴν αὐτονομία τῆς ὑπαρξῆς καὶ τὴν ἀτομοκεντρικὴ περιφρούρηση ποὺ τοῦ ἐμπνέει ὁ φόβος τοῦ «ἄλλου», συγκροτεῖ τὴν αὐτοθεώρησή του μέσα στὸ διπολικὸ σχῆμα ἀντίστηξης τῆς ταυτότητας καὶ τῆς ἐτερότητας. Στὸ σχῆμα αὐτό, κάθε «ἄλλος» ἀντιμετωπίζεται ως ἐχθρὸς καὶ κάθε ἐτερότητα βιώνεται ως ἀπειλή. Ἡ ταυτότητα, ἔτσι, διαμορφώνεται μέσα ἀπὸ ἀμυντικοὺς μηχανισμούς, ποὺ τῆς ἐπιβάλλουν ἀφ' ἐνὸς τὴν ἀκοινωνησία μὲ κάθε ἐτερότητα καὶ ἀφ' ἐτέρου τὴν προσπά-

32. ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ, Λαυσαϊκὴ Ἰστορία, Ἀποφθέγματα ἀγίων γερόντων, P.G. 65. 280AB.

33. ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Γ., «Ἡ κοινωνικότητα ως μοναξιὰ καὶ ἡ Ἐκκλησία ως ἀληθινὴ κοινωνία», *Μαρτυρία ζωῆς*, δ.π., σ. 112.

34. Βλ. SARTRE J. P., *L'Etre et le Néant*, Paris 1949, σ. 254. Βλ. ἐπίσης καὶ ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, δ.π., σ. 90 καὶ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε., *Ἡ ἴδιοτροπία ως πρόβλημα ὄντολογικῆς ήθικῆς*, Ἀθῆναι 1973, σ. 108.

35. ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, «Μυθιστόρημα Δ'», *Ποιήματα*, Ἀθήνα: Ἰκαρος, 1974, σ. 46.

36. Βλ. ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, *Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἥθους*, Ἀθήνα: Γοργόης 1979, σ. 45. Ὁ συγγραφέας σχολιάζοντας τὴν περὶ κόλασης ἀποψή τοῦ Sartre γράφει: «‘Ο Ντοστογιέβσκυ εἶχε προηγηθεῖ δὲν’ τὸν Sartre στὸν ὄρισμὸ τῆς κόλασης, μέσα ἀπὸ τὴν ἴδια προοπτική, ἀλλὰ μὲ πληρέστερη διατύπωση: ‘Κόλαση εἶναι τὸ μαρτύριο τοῦ νὰ μὴν ἀγαπάει κανεὶς’». (Ἀδελφοὶ Καραμάζωφ, Α' 6,III: Ἀπὸ τὶς διδαχές καὶ διμιλίες τοῦ στάροτες Ζωσιμᾶ, Θ').».

θεια φαντασιακής ἐκμηδένισης κάθε διαφορετικότητας. Οἱ φορεῖς αὐτῆς τῆς διαφορετικότητας, οἱ ἄλλοι, ως ἀποδιοπομπαῖοι τράγοι ὡθοῦνται σ' ἔνα χῶρο «σκιᾶς», πεδίο δρατῆς ἀπουσίας, ἔνα περιθώριο τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, κατηγοριοποιημένο ώς ἀντι-θέση.

Τό «περιθώριο» ἔτσι, ὅχι ώς ἑτερότητα ἀλλὰ ώς κοινωνικὴ κατάσταση ποικιλόμορφης καταδίκης σὲ περιθωριοποίηση τῶν «διαφορετικῶν», συνιστᾶ ἔκφραση τῆς ἀρχέγονης ἀμαρτίας τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου κάθε ἐποχῆς. Στὶς δομὲς τῆς κοινωνίας, στὸ συλλογικό, ὅμαδικὸ καὶ διομαδικό, προσωπικὸ καὶ διαπροσωπικὸ ἐπίπεδο, ἐπειδὴ ταυτίσαμε τὴ διαφορὰ μὲ τὴ διαίρεση, προσπαθοῦμε νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν ἑτερότητα, νὰ τὴν ἐκμηδενίσουμε φαντασιακὰ καὶ νὰ περιθωριοποιήσουμε ἥ νὰ ἀποκλείσουμε τὸν φορεῖς της, προκειμένου νὰ ἐπιτύχουμε μία φαντασιακὴ ὁμοιείδεια, ποὺ τὴν προβάλλουμε ώς προϋπόθεση κάθε σχέσης καὶ κοινωνίας.

Ἡ διαστροφὴ τῆς κοινωνικότητας σὲ ἐνδοομαδικὴ εὔνοιοικρατίᾳ³⁷, οἱ κοινωνικὲς ἀναπαραστάσεις τῆς νόρμας τοῦ «καθὼς πρέπει» καὶ τοῦ «περιθωριακοῦ», ἥ ἐνδο-ομαδικὴ καὶ διομαδικὴ διαστρέβλωση, τὰ ὅποια μὲ ἔναν ἀμφίδρομο τρόπο ἀλληλεπιδροῦν στὸν προσδιορισμὸ τῶν διομαδικῶν σχέσεων, ὑπηρετοῦν τὴν ἀμαρτημένη αὐτὴ ἀνάγκη γιὰ περιθωριοποίηση τῶν «ἀταίριαστων». Ἡ ἀφετηρία, ἥ βάση καὶ ἥ λειτουργία αὐτῶν τῶν παραμέτρων ἐλέγχεται ἀπὸ τὸ βίωμα, τὸ ἥθος καὶ τὴ Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας ώς ἀμαρτημένη κατάσταση, ώς «ἀρρώστημα» καὶ ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν κατὰ Θεὸν φυσικὴ τῶν πραγμάτων τάξη καθὼς καὶ ώς «ἀνωμαλία».

Ἡ Ποιμαντικὴ τοῦ «περιθωρίου», ἔτσι, δὲν ὁρίζεται στὴ σχέση τῆς Ἐκκλησίας ώς ὀργανισμοῦ ἀπὸ τὴ μία καὶ τοῦ «περιθωρίου» ώς τοῦ καλειδοσκοπικοῦ φάσματος τῶν «ἀταίριαστων» ἀπὸ τὴν ἄλλη. Ἀντιθέτως ὁρίζεται στὸ πεδίο σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας στὶς καθολικές της διαστάσεις, μὲ τὸν ἐντός της καὶ γύρω της κόσμο τῆς ἀκοινωνησίας καὶ πολυδιάσπασης, στὴν προοπτικὴ τῆς μεταποίησης αὐτοῦ τοῦ κόσμου σὲ Ἐκκλησία.

37. Γιὰ τὴν ἀκοινωνησία τῶν ἑτεροτήτων καὶ τὴν ἐνδοομαδική/διομαδικὴ διαστρέβλωση βλ. ΒΑΡΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ὁ.π., σσ. 191-310.

IV. Η Ποιμαντική του «περιθωρίου» στὸ πεδίο τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ «κόσμου»

Ἡ Ἐκκλησία ὡς Θεανθρώπινη κοινωνία καὶ σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ αἴρει τὸ μεσότοιχο τῆς ἀμαρτίας, καρδιὰ τῆς ὁποίας ἦταν καὶ εἶναι ὁ φόβος τοῦ Ἀλλοῦ, καὶ ἀποκαθιστᾶ τὴν κοινωνία καὶ τὴν εἰρήνην μεταξὺ ἀνθρώπου καὶ Θεοῦ, τοῦ κατ' ἔξοχὴν Ἀλλοῦ. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γίνεται συνδετικὸς δεσμὸς ὅλων τῶν ἐτεροτήτων, σὲ ἔνα σῶμα πού «ἀπαρτίζεται μέσα στὴ σχέση ζωοδότη καὶ ἀγαπητικοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος καὶ κτίσης, λογικῶν καὶ νοερῶν ὅντων, ποὺ ἔχουν ἀπὸ τὴν φύση τους κάθε ἀνάγκη γιὰ ζωοποίηση καὶ θέωση, ἀπὸ τὸ ἄλλο. Αὐτὸς εἶναι τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἀγκαλιάζει τὶς διαστάσεις ὀλόκληρης τῆς φύσης»³⁸ καὶ συνιστᾶ «καθολικὴν ἐνότητα»³⁹. Μ’ αὐτὴν τὴν εὐρύτητα πρέπει νὰ κατανοηθεῖ ἡ οἰκουμενικότητα καὶ καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία ἔτσι σαρκώνει στὸ παρὸν τὴν ἐν Χριστῷ ἐσχατολογικὴ τῆς καθολικότητα, τὴν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητικὴ κοινωνία καὶ ἐνότητα τῶν ἐτεροτήτων, τὴ δόξα τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ⁴⁰.

Σ’ αὐτὴν τὴ διάσταση τῆς καθολικότητας τῆς Ἐκκλησίας⁴¹, ἡ ἀγαπητικὴ κίνηση τοῦ ἐνὸς πρὸς τὸν ἄλλο αἴρει τὸ φόβο καὶ τὴν ἀμυντικὴ ἐγωκεντρικὴ περιφοράρηση, ποὺ διαιωνίζει τὴν ἀμαρτία, τὴν ἀκοινωνησία τῶν ἐτεροτήτων. Ἡ ἀκοινωνησία τῶν ἐτεροτήτων ἐπέβαλε τὴν ὁμοείδεια ὡς προϋπόθεση τῆς κοινωνίας καὶ αὐτὴ βρίσκεται πίσω ἀπ’ ὅλους τοὺς μηχανισμοὺς διμογενοποίησης, ἀνελευθερίας, πλαστῆς ὁμοιογένειας, «κανονικοποίησης» τῶν συμπεριφορῶν, ἀτομοκεντρικῆς περιχαράκωσης, συνασπισμῶν ἐξουσίας καὶ δύναμης. Ὡς ἐκ τούτου, αὐτὴ ἐπέβαλε τὴ μετατροπὴ τῆς κοινωνίας σὲ συμφεροντολογικοὺς καὶ εὐκαιριακοὺς συναγελασμοὺς ἀτομικοτήτων καὶ ἀντιστοίχως κατέφυγε ἀνα-

38. π. ΣΤΑΝΙΛΟΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ‘Ο Θεός εἶναι ἀγάπη’, Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1983, σ. 12.

39. Βλ. Ἀρχ. ΚΑΨΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, καθηγούμενος Ἰ. Μ. Γρηγορίου, ‘Η ποιμαντικὴ διακονία κατὰ τοὺς ἴεροὺς κανόνας’, Πειραιεῦς: Ἀθως 1976, σ. 42, ὅπου γράφει: «Εἶναι χαρακτηριστικὸν ὅτι εἰς τοὺς ἵ. Κανόνας ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖται ὡς «καθολικὴ ἐνότης. (ξη', ρκα', καὶ πκγ' Καρθ.)». Βλ. ἐπίσης π. MEYENDORFF JOHN, *Catholicity and the Church*, Crestwood N.Y.: St. Vladimir's Seminary Press 1983.

40. Βλ. ZIZIOULAS JOHN D. (νῦν Μητροπολίτης Περγάμου), *Being as communion*, Crestwood, N.Y.: St. Vladimir's Seminary Press 1985, σ. 169.

41. Γιὰ τὴν καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας σὲ σχέση μὲ τὴν κοινωνία τῶν ἐτεροτήτων βλ. ΒΑΡΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ὥ.π., σσ. 311-321.

γκαστικὰ καὶ μέσα ἀπὸ ἀμυντικοὺς μηχανισμοὺς στὸ στιγματισμό, στὴν περιθωριοποίηση καὶ τὸν ἀποκλεισμὸν κάθε διαφορετικοῦ, κάθε «ἀταίριαστου», κάθε «ἄλλου».

Ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν φύση τῆς, ὡς κοινωνία τῶν ἑτεροτήτων, καταφάσκει τὴν μοναδικότητα καὶ ἴδιαιτερότητα τοῦ κάθε προσώπου καὶ τὴν ἀναδεικνύει σὲ δόρο κοινωνίας.

Οἱ ἄνθρωποι ἐγκεντρισμένοι στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Νέου Ἀδάμ, ξαναγεννιέται σ' Ἑναν τρόπῳ ὑπάρξεως ποὺ ἀποκαθιστᾶ καὶ προάγει τὸν πρὸ τῆς ἀμαρτίας τρόπῳ ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου, τὸν τρόπο τῆς ἀγαπητικῆς κοινωνίας τῶν ἑτεροτήτων. Στὴν ἐκκλησιαστικὴν κοινωνία, τὸ νέο αὐτὸν κρασὶ τῆς εἰρήνης δὲν μπαίνει στοὺς παλαιοὺς ἀσκοὺς τῶν «κοσμικῶν» διασπάσεων⁴², τῶν κατηγοριοποιήσεων, τῶν καταχρηστικῶν ὑποδιαιρέσεων, τῶν ἀνταγωνισμῶν, τῶν περιθωριοποιήσεων καὶ ἀποκλεισμῶν, τῆς ἀνωμαλίας τῶν μυρίων διακρίσεων⁴³, ποὺ συνθέτουν τὴν κοινωνικὴν ἀδικία⁴⁴.

Ἡ Ἐκκλησία, στὸ βαθμὸν ποὺ ἐκφράζει τὴν «πραγμάτωση τοῦ τριαδικοῦ τρόπου τῆς ὑπάρξεως στὰ δρια τῆς ἀνθρώπινης φύσης»⁴⁵, ἀποτελεῖ τὴν εἰρήνην τοῦ κόσμου. «Εἴ γαρ Θεοῦ ἐστίν, καὶ μία ἐστίν, ...ἐν πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ. Τὸ γὰρ τῆς Ἐκκλησίας ὄνομα οὐ χωρισμοῦ, ἀλλὰ ἐνώσεώς ἐστι καὶ συμφωνίας ὄνομα»⁴⁶. Καὶ οἱ Χριστιανοί, στὸ βαθμὸν ποὺ ζοῦν τὴν ἐν Χριστῷ ἐνότητα ὅλων, ὑπερβαίνουν τὶς διακρίσεις⁴⁷ καὶ προσεγγίζουν τὴν ἐσχατολογικὴν κατάστασην ὅπου καταργοῦνται ὅχι μόνο οἱ κοινωνικὲς καὶ ἐθνικὲς διακρίσεις, ὅλα τὰ στήματα διαχωρισμοῦ, ἀλλὰ καὶ αὐτές ἀκόμα οἱ διακρίσεις τῶν φύλων⁴⁸.

42. Βλ. Ματθ. 9.17.

43. Βλ. ΡΩΜΗΣ ΚΛΗΜΗΣ, Ὁμιλία 19.23, P.G. 2.444D. Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Ὁμιλία εἰς τὸν Ψαλμ. 48, P.G. 55.223.

44. Βλ. ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ., Κοινωνικὴ Δικαιοσύνη, Ἐκκλησία-Κοινωνία-Οἰκουμένη, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής 1992, σ. 192-194. Βλ. ἐπίσης π. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, «Ἡ κοινωνικότητα στὴ δομή, τὴν ὁργάνωση καὶ τὸ ὕθος τῆς τοπικῆς καὶ τῆς καθόλου Ἐκκλησίας», Ἡ Κοινωνικὴ διάσταση τῆς Ἐκκλησίας, Θεσσαλονίκη: Ἔνωση Θεολόγων Βορείου Ελλάδος 1991, σ. 75.

45. ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ὅ.π., σ. 68.

46. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Ὁμιλία εἰς τὴν Α΄ Κορινθ. 1.1, P.G. 61.14.

47. Βλ. ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, Προτάσεις Ποιμαντικῆς Θεολογίας, Θεσσαλονίκη: Πουρναρᾶ 2003, σσ. 63-65.

48. Βλ. ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ὁρθόδοξη θεολογία καὶ κοινωνικὴ ζωή, ὅ.π., σ. 180-181.

«Πολλῶν γὰρ ὄντων καὶ ἀπείρῳ ἀριθμῷ σχεδόν, ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν καὶ παίδων, γένει καὶ εἰδει, καὶ ἔθνεσι καὶ γλώσσαις καὶ βίοις καὶ ἡλικίαις καὶ γνώμαις καὶ τέχναις καὶ τρόποις καὶ ἥθεσι καὶ ἐπιτηδεύμασι ἐπιστήμαις τε αὖ καὶ ἀξιώμασι καὶ τύχαις καὶ χαρακτήροις καὶ ἔξεσιν, ὅλλήλων διηρημένων τε καὶ πλεῖστον διαφερόντων τῶν εἰς αὐτὴν γιγνομένων, καὶ ὑπ’ αὐτῆς ἀναγεννωμένων τε καὶ ἀναδημουργημένων τῷ πνεύματι, μίαν πᾶσι κατὰ τὸ ἵσον δίδωσι καὶ χαρίζεται θείαν μορφὴν καὶ προστηγορίαν, τὸ ἀπὸ Χριστοῦ καὶ εἶναι καὶ ὄνομάζεσθαι»⁴⁹.

‘Ως ἐνοποιοῦσα δύναμη⁵⁰, ἡ Ἐκκλησία λειτουργεῖ μέσα στὸν πολυδιασπασμένο κόσμο μας, τὸν «ἀρτύξει», τὸν «ξυμώνει», τὸν μεταμορφώνει σὲ κοινωνία καὶ ζωὴ. Γι’ αὐτὸ καὶ «ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ παρὰ μέσα στὸν κόσμο καὶ στὸν ἄνθρωπο, καὶ ὁ κόσμος καὶ ὁ ἄνθρωπος δὲν μποροῦν νὰ πραγματοποιηθοῦν παρὰ μόνο σὰν Ἐκκλησία»⁵¹. Η ἀγαπητικὴ κοινωνία τῶν ἑτεροτήτων εἶναι ὁ τρόπος ὑπάρξεως τῆς Ἐκκλησίας, πρότυπο τοῦ δοπίου εἶναι ὁ ἕδιος ὁ Θεός, γιατί «δὲν ὑπάρχει ἄλλο πρότυπο γιὰ τὴ σωστὴ σχέση μεταξὺ κοινωνίας καὶ ἑτερότητας, εἴτε γιὰ τὴν Ἐκκλησία εἴτε γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό»⁵².

Ἀποτελεῖ εἰκόνα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡ Ἐκκλησία, στὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο συνδέει τὶς προσωπικὲς ἑτερότητες σὲ ἔνα σῶμα. «Εἰκὼν μὲν οὖν ἐστι τοῦ Θεοῦ, ... ἡ Ἁγία Ἐκκλησία, ὡς τὴν αὐτὴν τῷ Θεῷ περὶ τὸν πιστοὺς ἐνεργοῦσα ἔνωσιν»⁵³. Διότι καὶ τῶν πιστῶν ἡ ἔνωση πραγματοποιεῖται «οὕτε τῆς τῶν ὑποστάσεων διαφορᾶς τὸ τῆς φύσεως συνεχὲς διασπώσης, οὔτε τῆς κατ’ οὐσίαν κοινότητος τὸ ἴδιαζον τῶν γνωρισμάτων ἀναχεούσης»⁵⁴. Κατὰ τοῦτο ἡ Ἐκκλησία ἀποτελεῖ δόξα καὶ φανέρωση τοῦ Θεοῦ, ὅταν στὴν ἐκκλησιολογίᾳ καὶ τὴν ἀνθρωπολογία τῆς, στὴ λατρεία, τὴν ἡθικὴ καὶ τὴν ποιμαντικὴ τῆς, στὸν τρόπο

49. ΜΑΞΙΜΟΣ ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, *Μυσταγωγία 1*, P.G. 91, 665C.

50. Βλ. ΓΙΟΥΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, «Δόγμα καὶ ἥθος στὴ ζωὴ καὶ τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας», *Μαρτυρία Ζωῆς*, δ.π., σ. 29.

51. π. ΣΤΑΝΙΛΟΑΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, «Εἰσαγωγὴ» στό: *Μυσταγωγία τοῦ ἀγίου Μαξίμου τοῦ Όμολογητοῦ*, Ἀθῆναι: Ἀποστολικὴ Διακονία 1973, σ. 78-79.

52. ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Μητροπολίτης Περγάμου, δ.π., σ. 8.

53. ΜΑΞΙΜΟΣ ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, *Μυσταγωγία 1*, P.G. 91, 668C.

54. Ἡ φράση αὐτὴ τοῦ Γρηγορίου Νύσσης, βρίσκεται στὸ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, *Ἐπιστολὴ 38*, *Γρηγορίῳ ἀδελφῷ*, περὶ διαφορᾶς οὐσίας καὶ ὑποστάσεως, P.G. 32. 333A. Πρβλ. ΜΑΞΙΜΟΣ ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, *Ἐγχειρίδια θεολογικὰ καὶ πολεμικὰ πρὸς Μαρτίνον*, P.G. 91.148A.

δηλαδὴ ὑπαρξής της ὡς ἀσυγχύτου καὶ ἀδιαιρέτου κοινωνίας τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους καὶ τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ Θεὸν καὶ μὲ δλη τῇ δημιουργίᾳ, φανερώνει καὶ ἀντανακλᾶ τὴν κοινωνίαν καὶ τὴν ἐτερότητα ποὺ ὑπάρχει στὸν Τριαδικὸ Θεό.

‘Ο Χριστός, μὲ τὴν ἐνανθρώπισθή Του, γίνεται τὸ μεθόριον «θεότητός τε τῆς ἀνωτάτω καὶ ἀνθρωπότητος.., ἐν ταυτῷ ὃν τὰ ἀμφότερα, καὶ οἶον συνέχων ἐν ἑαυτῷ τὰ τοσοῦτον διωκισμένα»⁵⁵. Μὲ τὴ σταυρική Του θυσία, τὸ θάνατο καὶ τὴν ἀνάστασή Του γίνεται τὸ μεθόριο «θανάτου τε καὶ ζωῆς, ἐν ἑαυτῷ μὲν στήσας διαιρουμένην τῷ θανάτῳ τὴν φύσιν, αὐτὸς δὲ γενόμενος ἀρχὴ τῆς τῶν διηρημένων ἐνώσεως»⁵⁶. Τὸ Τριαδολογικὸ καὶ Χριστολογικὸ προτυπό⁵⁷ τῆς κενωτικῆς ἀγάπης καὶ περιχώρησης κινεῖ τὸν πιστὸ πρὸς κοινωνίαν μὲ κάθε «ἄλλον» καὶ διακονία⁵⁸ τοῦ κάθε «ἄλλου», ἡ ὁποία δὲν προσδιορίζεται μὲ κανέναν τρόπο ἀπὸ τὴν «ἀξιολόγησην» τῶν ὅποιων ἴδιοτήτων του, ἀπὸ τὴν κοινωνική του κατηγοριοποίηση ὡς «καθὼς πρέπει» ἢ «περιθωριακοῦ», καὶ ἀπὸ τὶς ἀναπαραστάσεις τῆς κατηγοριακῆς του ὑπαγωγῆς ποὺ μᾶς προσανατολίζουν θετικὰ ἢ ἀρνητικά.

‘Η πνοὴ τοῦ Ἅγίου Πνεύματος μαρτυρεῖται μὲ τὴν ἄρση τῶν ἀντιφάσεων καὶ τῶν ἐντάσεων⁵⁹, μὲ τὴν κατάφαση τῶν ἴδιαιτέρων χαρισμάτων κάθε ἐτερότητας καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῶν ὁρίων τῆς ἐτερότητας σὲ ὅρους κοινωνίας καὶ ἐνότητας. ‘Ο, τι στὰ στοιχεῖα τῆς προσωπικῆς ταυτότητας ὁ «κόσμος» ἔκτιμα καὶ ἀξιολογεῖ ὡς πολύτιμο, ὅταν κλείνεται στὸ στενὸ ὠφελημιστικὸ πλαισίο τοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ, γίνεται κατάρα γιὰ τούς «ἄλλους». ‘Ο, τι πάλι κατηγοριοποιεῖ ὡς «παράξενο», «κακό», «ἄσχημο», μή «καθὼς πρέπει» κτλ. (γιὰ τὸ ὅποιο στιγματίζονται καὶ περιθωριοποιοῦνται τὰ ὑποκείμενα - φορεῖς του) γίνεται κατάρα γι’ αὐτοὺς καὶ γιὰ ὀλόκληρη τὴν κοινωνία. Ἀντιθέτως, ἡ κατάφαση τῶν στοιχείων τῆς προσωπικῆς ταυτότητας, ἡ ἀποδοχὴ τους ὡς χαρισμάτων τοῦ

55. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ‘Υπόμν. Εἰς τὸ κατὰ Ἰωάν. 6.1, P.G.73.1045C.

56. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ, *Κατηχητικὸς* 16, P.G. 45.52D.

57. Γιὰ τὸ Τριαδολογικὸ καὶ Χριστολογικὸ πρότυπο τῆς κοινωνίας τῶν ἐτεροτήτων βλ. ΒΑΡΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ὁ.π., σσ. 321-345.

58. Γιὰ τὴ διακονία καὶ τὴ θέση τοῦ διακόνου στὴν Ἐκκλησία βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ἐπίσκοπος Σεργκίεβο, «Ζώντας στὸ μέλλον», *Ζωντανὴ Ὁρθοδοξία στὸν σύγχρονο κόσμο*, Ἀθήνα: Ἑστία 2001, σ. 71-74.

59. βλ. ΜΕΓΙΕΝΤΟΡΦ ΙΩΑΝΝΗΣ, *Ἡ Βυζαντινὴ κληρονομία στὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία*, Αθήνα: Αρμόδιος 1990, σ. 203.

Άγίου Πνεύματος, ή εύχαριστιακή άναφορά «πάντων ἔνεκεν» και ή μεταποίησή τους σὲ λειτουργήματα καὶ διακονήματα διὰ τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τους, τὰ ἀποδεικνύει σὲ εὐλογία γιὰ τὸν ἕδιο τὸ φορέα τους, τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν εὐρύτερη κοινωνία.

Στὴν ἐν Ἀγίῳ Πνεύματι κοινωνίᾳ τῆς Ἐκκλησίας, ὅλα ἵερους γοῦν τὴν Ἀγάπη στὸ «μυστήριο τοῦ ἀδελφοῦ» καὶ διακονοῦν θυσιαστικὰ τὸν ἄνθρωπο σ' ἐκείνην τὴν πληθυντική του ἔννοια, ἡ ὁποία συνέχει ἀδιακρίτως τὸν πάντες, γι' αὐτὸ καὶ ἀπευθύνεται ἰδιαίτερα σ' αὐτὸν ποὺ ἡ κοινωνία τοὺς στερεῖ τὸ δικαίωμα τῆς φυσικῆς κοινωνικῆς ἐπαφῆς. Τὰ χαρίσματα ὡς λειτουργήματα ὑπηρετοῦν τὴν ἔνοτητα τῶν ἐτεροτήτων καὶ ὡς διακονήματα ἀνατρέπουν τὴν ἵεραρχικὴ πυραμίδα. Ἐντελέχεια τῆς ἵεραρχικῆς πυραμίδας εἶναι ἡ ἀκοινωνησία τῶν ἐτεροτήτων, καρπός της δέ, τὸ παιχνίδι τῆς ἐξουσίας καὶ δύναμης, θύματα τοῦ ὅποιου εἶναι οἱ στρατιὲς τῶν περιθωριοποιημένων. Οἱ διακονῶν Λόγος τῆς Ἐκκλησίας ἀνατρέπει αὐτὴν τὴν τάξη. Η Ἐκκλησία ψάλλει: «Τάξεως ἐμπαλιν ἐθνικῆς ἔστω τὸ κράτος ὅμογενῶν. Οὐ κλῆρος γὰρ ἐμός, τυραννὶς δὲ γνώμη αὐθαίρετος. Ο οὖν πρόκριτος ἐν ὑμῖν εἶναι θέλων, τῶν ἄλλων ἔστω πάντων ἐσχατώτερος»⁶⁰. Η «ἀνεστραμμένη πυραμίδα»⁶¹ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς τάξης δὲν ἀνατρέπει τὴν ἵεραρχία καὶ τὴν ἐτερότητα, δὲν ἀπορροσωποῖει ὅμογενοποιῶντας, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀλληλοπεριχώρησης καὶ τῆς διακονίας τὴν προσανατολίζει στὴν Ἀγάπη, ἐκεῖ ὅπου ὁ πρῶτος γίνεται ἐσχατος καὶ ὁ ἐσχατος πρῶτος, κατὰ τό: «εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἐσχατος καὶ πάντων διάκονος»⁶² καὶ «δοῦλος»⁶³.

Ο μέσα μας «κόσμος» (ἡ ἀμαρτία καὶ ἡ ροπὴ πρὸς τὴν ἀμαρτία σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο) καὶ ὁ γύρω μας «κόσμος» (ἡ κατάσταση ἀμαρτωλότητας στὶς δομὲς τῆς πεπτωκύας μας κοινωνίας) εἶναι μόνον ἡ ἀχλὺς ποὺ σκιάζει τὴν ἄφατο ὥραιότητα τοῦ ἀνθρώπου (καὶ συνεπῶς τοῦ καθενός μας), τῆς ζωντανῆς

60. Τροπάριο Ὁδῆς Ὅρθου Μ. Δευτέρας.

61. Βλ. Ἀρχιμ. ΣΑΧΑΡΩΦ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ, Ὁ Ἀγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης, Ἔσσεξ: Ι. Μ. Τιμίουν Προδορόμου 1995, σσ. 312-316. Βλ. ἐπίσης, π. ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Μεθοδολογικὰ πρότερα τῆς ποιμαντικῆς. Λεντίφ ζωννήμενοι, Θεσσαλονίκη: Μυγδονία 2000, σ. 52-53, π. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, «Ἡ κοινωνικότητα στὴ δομὴ, τὴν ὁργάνωση καὶ τὸ ἥθος τῆς τοπικῆς καὶ τῆς καθόλου Ἐκκλησίας», δ.π., σ. 73, ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι., Πρόσωπο καὶ θεσμοί, Θεσσαλονίκη: Πουρναρᾶ 1997, σσ. 136-137 & 139.

62. Μάρκ. 9. 35. Πρβλ. Μάρκ. 10. 31 καὶ Λουκ. 13. 30.

63. Μάρκ. 10.44. Πρβλ. Φώτιος, Τὰ Ἀμφιλόχια 54, P.G. 101. 392D.

εἰκόνας τῆς ἀρρήτου δόξης τοῦ παγκάλου Θεοῦ⁶⁴. Η Ἐκκλησία κηρύττει τὸ Εὐαγγέλιο, ἐπαγγέλλεται τὴ σωτηρία ὅλου του κόσμου ἐν Χριστῷ, πολιτεύεται ζωὴν καὶ ἴερουργεῖ ἐν Ἀγίῳ Πνεύματι τὴ μεταποίηση αὐτοῦ τοῦ μέσα μας καὶ γύρω μας «κόσμου» σὲ Ἐκκλησία.

Ἡ πολυδιάσπαση τὴν ὁποία ἐπιφέρει ὁ «κόσμος» τῆς ἀμαρτίας στὴ μυριοῦπόστατη ἀνθρωπότητα «σπαράσσει» τὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία δὲν ἐπιζητεῖ νὰ ὑπερισχύσει κάποιων «ἄλλων», ἀλλά, βιώνοντας τὴν καθολικότητά της καὶ συνέχοντας ἐν ἑαυτῇ τὰ πάντα, ἐπιδιώκει νὰ νικήσει αὐτὸν τοῦτον τὸν μέσα μας καὶ γύρω μας «κόσμο» τῆς φθιρᾶς. «Οὐ γάρ νικῆσαι ζητοῦμεν, ἀλλὰ προσλαβεῖν ἀδελφούς, ὃν τῷ χωρισμῷ σπαρασσόμεθα»⁶⁵. Γι’ αὐτὸν καὶ ἡ Ἐκκλησία «πρέπει νὰ γίνεται ἀδιάκοπα, ξανὰ καὶ ξανὰ καθολική. Ἀλλὰ αὐτὸν γίνεται δυνατό, ἀκριβῶς διότι εἶναι στὴν οὐσία τῆς καθολικὴ ἐν τῷ Κυρίῳ της»⁶⁶.

Στὸ ἐπίπεδο τοῦ ἐκκλησιασμένου προσώπου, ἡ πάλη Ἐκκλησίας καὶ «κόσμου» ξεκινᾷ καὶ ὀλοκληρώνεται στὴ μετάνοια. Ὅσο περισσότερο βιώνει ὁ μετανοῶν, μέσα στὴ χάρῃ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, τὴν ἀγιότητα τῆς Ἐκκλησίας, τόσο περισσότερο γίνεται ταπεινός, βλέπει καθαρότερα τὴ δική του ἀνεπάρκεια, ἀλλὰ καὶ γεύεται τὴν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ⁶⁷. Κι ὅσο πιὸ φιλάνθρωπα καὶ εὐαίσθητα συμπάσχει στὸν πόνο καὶ τὸ θάνατο ποὺ σκορπίζει ἡ ἀμαρτία ποὺ κατακλύζει τὴν κοινωνία μας, τόσο περισσότερο πασχίζει στὴν προσευχή. Γιατὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι πουριτανικὸς καὶ αὐτάρεσκος ὅμιλος ἀμεμπτων, ἀλλὰ κοινωνία «μάγων, ἀνδροφόνων, γοήτων, ψευστῶν, ὑπούλων»⁶⁸, «ἐρωτιμένων εἰς γῆν ἀσθενῶν»⁶⁹, οἱ ὅποιοι ὅμως, μεταποιούμενοι διὰ μετανοίας καὶ δακρύων, γίνονται μάρτυρες τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ περιπατοῦν ὡς «τέκνα τῆς ἐπαγγελίας»⁷⁰, ὡς «τέκνα φωτός»⁷¹. Ἔτσι πραγματοποιεῖται στὴν Ἐκκλησία ἡ

64. Βλ. Ἀρχιμ. ΣΑΧΑΡΩΦ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ, «Ἄσκησις καὶ θεωρία», Ἐσσεξ: Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου 1996, σσ. 155-157. Βλ. ἐπίσης ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι., Πρόσωπο καὶ θεσμοί, ὅ.π., σ. 32-33.

65. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ, Λόγος 41.8, P.G. 36.440B.

66. π. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τὸ σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ, ὅ.π., σ. 72.

67. Βλ. Ἀρχ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, καθηγούμενος Ι. Μ. Ιβήρων, Η παραβολὴ τοῦ ἀσώτου νίοῦ, Ἀθήνα: Δόμος 1995 (2), σ. 16.

68. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Εἰς τὸν Ψαλμοὺς 5.7, P.G. 55. 66.

69. ΚΥΡΙΑΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, Εἰς τὸν Ἡσαῦαν 5, P.G. 70.1113C.

70. Ρωμ. 9.8.

71. Ἐφεσ. 5.8.

δυναμική πρόσληψη τοῦ ἀποτυχημένου ἀνθρώπου καὶ ὁ ἐγκεντρισμὸς τῆς ἀποτυχίας του στὴν κοινωνία τῶν ἄγίων.

Αὐτὸς εἶναι καὶ τὸ μήνυμα, τὸ Εὐ-αγγέλιο τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὸν κόσμο: ἡ μεταποίηση τῆς ἀμαρτίας σὲ μετάνοια, τῆς ὑπαρκτικῆς ἀποτυχίας σὲ πληρότητα ζωῆς, ἡ ἀποκατάσταση τῆς φυσικῆς κατὰ Θεὸν τάξης, «ἐκ τοῦ παρὰ φύσιν εἰς τὸ κατὰ φύσιν, καὶ ἐκ τοῦ διαβόλου πρὸς τὸν Θεὸν ἐπάνοδος»⁷². Κι αὐτὸς τὸ μήνυμα δὲν εἶναι ἀπλὴ ἐπαγγελία, ἀλλὰ συγκεκριμένο γεγονός μὲν ἰστορικὴ σάρκα. Εἶναι τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, τὸ σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ. Ἡ μετάνοια ἔτσι γίνεται ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου ὑπάρξεως. Στὴν Ἐκκλησίᾳ, ὁ ἀνθρωπὸς «ὑπάρχει ἀγαπώντας καὶ ἀγαπώμενος. Τὸν ἀγαποῦν οἱ ἄγιοι, τοῦ δίνουν “ὄνομα” προσωπικῆς ἑτερότητας καὶ τὸν προσλαμβάνουν στὴν κοινωνία τῆς ἀγάπης τους παρὰ τὴν ἀμαρτωλότητά τους, καὶ ὁ ἴδιος προσπαθεῖ νὰ ἀγαπᾷ τοὺς ἄλλους παρὰ τὴν ἀμαρτωλότητά τους, νὰ ζεῖ ἐλεύθερος ἀπὸ τὶς ἀναγκαιότητες τῆς θνητῆς φύσης»⁷³.

Αὐτὸς προδιαγράφει μία θεμελιακὴ θέση ἀναφορικὰ μὲ τὴν περιθωριακότητα: Ἡ προσωπικὴ καὶ συλλογικὴ ἑτερότητα καὶ διαφορετικότητα εἶναι καλὴ καὶ εὐλογημένη. «Οπως ἡ φύση, ἔτσι καὶ ἡ Ἐκκλησία γιορτάζει τὴν ἐνότητα πάντων, ἡ ὅποια προϋποθέτει τὴν ἑτερότητα»⁷⁴. «Οχι ἡ διαφορετικότητα ἀλλά «ἡ διαιρεση εἶναι πάντα ἀμαρτία καὶ κόλαση»⁷⁵. Γι’ αὐτὸς καὶ οἱ ἐκκλησιασμένοι Χριστιανοί «οὕτε τὴν ἔνωσιν σύγχυσιν ἐργαζόμενοι, οὕτε τὴν διαιρεσιν ἀλλοτρίωσιν»⁷⁶ ἀποέμπουν «πᾶσαν συναίρεσιν καὶ διαιρεσιν τοῦ κατὰ Χριστὸν μυστηρίου»⁷⁷. «Ἐτσι γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἡ ἑτερότητα δὲν μπορεῖ νὰ νοηθεῖ ὡς πρόφαση γιὰ ἀποκλεισμοὺς καὶ περιθωριοποίηση. Ἀντιθέτως, ὁ χριστιανὸς καλεῖται νὰ λειτουργεῖ στὸ περιβάλλον του ὅχι ὡς ὁ «ἀδάμας» τῆς μετρήσιμης καὶ κωδικοποιημένης ἀρετῆς, τὸ κριτήριο τῆς «καθαρότητας» ποὺ ἀναδεικνύει τὴν

72. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, «Ἐκδοσις ἀκριβῆς τῆς Ὁρθοδόξου πίστεως», 2.30, P.G. 94.976A. Πρβλ. Μᾶρκος ὁ Ἀσκητής, «Περὶ νόμου πνευματικοῦ 8», *Φιλοκαλία A'*, σ. 110.

73. ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, *Ἡ ἐλεύθερία τοῦ ἥθους*, ὅ.π., σ. 56-57.

74. Bλ. Valantasis Richard, “*Gather the Fragments*” - *Jesus and the Impulse to Pluralism in Formative Christianity*, Inaugural Lecture as Professor of N.T. and Christian Origins, Illiff Schooll of Theology, Nov. 10, 1999, σ. 6.

75. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α., *Φύση καὶ Ἀγάπη*, ὅ.π., σ. 52.

76. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ, *Λόγος 39.11*, P.G. 36.348A.

77. ΜΑΞΙΜΟΣ ο Ομολογητής, *Ἐγχειρίδια θεολογικὰ καὶ πολεμικὰ πρὸς Μαρτῖνον*, P.G. 91.88B.

«εύτελεια» καί «μηδαμινότητα» τῶν ἄλλων, ἀλλὰ τὸ εὐτελὲς καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ τὸ πλέον πολύτιμο ἀλάτι, ποὺ ὑπηρετεῖ τὸν μυριοῦπόστατο Ἀδάμ καὶ διακονεῖ τὶς ἀνάγκες του.

Ἡ παρούσια, λοιπόν, τοῦ χριστιανοῦ ἀνάμεσα στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους καὶ σ' ὅῃ τῇ δημιουργίᾳ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ ἔναν ἀκόμη πόλο ίδεολογικῆς καὶ πολιτισμικῆς ἀντιπαράθεσης, πολὺ δὲ περισσότερο ναρκισσιστικῆς αὐταρέσκειας, ἀλλὰ καταλύτη ἐνότητας εἰρήνης καὶ ἀγάπης, δηλαδὴ μία εὐλογία. Στὴ θετικὴ αὐτὴ στάση τοῦ χριστιανοῦ ἀπέναντι στὸν κόσμο, ὁ κόσμος δὲν νιώθει νὰ ἀπειλεῖται καὶ δὲν κλείνεται σὲ ἀμυντικὲς περιχαρακώσεις. «Ἄν ὁ Χριστὸς δὲν παρουσιάζεται ὡς ἀρχηγὸς τῆς μερίδας τῶν Χριστιανῶν, ἥ τῆς ίδεολογίας τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀλλὰ ὡς ὁ σκοπὸς πρὸς τὸν ὅποιο τείνει ὁ κόσμος, ἥ στάση τοῦ κόσμου μπορεῖ νὰ εἶναι διαφορετική»⁷⁸.

Ἡ ἀγιότητα, ὡς τὸ ἥθος τοῦ ἐκκλησιασμένου ἀνθρώπου, συνιστᾶ ὑπέρβαση τῆς συμβατικῆς ἡθικῆς, τοῦ ἑκάστοτε καθὼς πρέπει, τῆς νόρμας καὶ τῆς «κοινῆς λογικῆς». Ὄλα αὐτὰ τὰ μεγέθη ὁρίζονται στὸ πεδίο τῆς βιολογικῆς ὑπόστασης τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου καὶ στὶς συντεταγμένες τοῦ συναγελασμοῦ τῶν ἀτομικοτήτων. Γι' αὐτὸ καὶ ἀδυνατοῦν νὰ ἐκφράσουν τὸ πλέον θεμελιῶδες: τὴ Ζωὴ ποὺ γεννιέται καὶ γιορτάζει στὴν ἀγαπητικὴ κοινωνία τῶν ἑτεροτήτων. «Ἡ πνευματικὴ ζωὴ δὲν εἶναι ζωὴ νόμων καὶ ἐντολῶν, ἀλλὰ ζωὴ μετοχῆς, ἀγάπης καὶ κοινωνίας μὲ τὴ ζωὴ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος»⁷⁹.

Ἡ μετάνοια, ὡς κατ' ἔξοχὴν μεταμορφωτικὸ βίωμα, ἀλλάζει τὸν τρόπο ποὺ βλέπουμε τὸν ἑαυτό μας καὶ τοὺς ἄλλους· ἀλλάζει τὴ σκέψη, τὰ συναισθήματα, τὴ βιούληση, τὸν τρόπο ποὺ σχετιζόμαστε καὶ κοινωνοῦμε μὲ τὸ Θεὸ καὶ τοὺς συνανθρώπους μας. Ἀγκαλιάζοντας μεταποιητικὰ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τῆς προσωπικῆς καὶ κοινωνικῆς μας ζωῆς, μεταμορφώνει τόσο τὴν αὐτοθεώρηση μέσα στὸ «κοσμικό» δίπολο τῆς νόρμας καὶ τῆς περιθωριακότητας, ὅσο καὶ τὶς σχέσεις τοῦ χριστιανοῦ ὑποκειμένου μὲ αὐτοὺς ποὺ ἥ κοινωνία στιγματίζει ὡς περιθωριακούς.

Στὸ βαθμὸ ποὺ ὁ χριστιανὸς ἀπαγκιστρώνεται ἀπὸ τὸν «καθωσπρεπισμό»⁸⁰ (νοούμενο ὡς ἰδεατὰ διμοιογενῆ δόμαδα ποὺ διεκδικεῖ γιὰ τὸν ἑαυτό της τὴ θετικὴ ἀναπαράσταση τοῦ «καλοῦ» καὶ νορμάλ, σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς στερεοτυπικὲς

78. ΝΕΛΛΑ Π., «Λύτρωση ἡ θέωση;», *Σύναξη* 6 (1983), σ. 35.

79. Βλ. ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Γ., *Προτάσεις Ποιμαντικῆς Θεολογίας*, δ.π., σ. 243.

80. Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, *Φύση καὶ Ἀγάπη*, δ.π., σ. 33.

άναπαραστάσεις τῶν όμιάδων ποὺ κατηγοριοποιοῦνται ώς «περιθώριο»), στρέφεται πρὸς τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα ώς σημεῖο ἀναφορᾶς καὶ νοηματοδότησης τῆς ζωῆς του. Καὶ ἐπειδὴ στὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα συνυπάρχουν μέσω τῆς φυσικῆς παρουσίας, ἀλλὰ καὶ τῆς νοοτροπίας, στοιχεῖα ποὺ παραπέμπουν τόσο στὶς ἀναπαραστάσεις τοῦ «καθὼς πρέπει» ὅσο καὶ τοῦ «περιθωρίου», ἀμβλύνονται οἱ κατηγοριοποιήσεις καὶ κατὰ συνέπεια ἡ διομαδικὴ διαστρέβλωση.

Τὸ πλέον σημαντικὸ μάλιστα εἶναι ὅτι ὅσο κανεὶς («καθὼς πρέπει» ἢ «περιθωριακός») ἐγκεντρίζεται στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ μετέχει μὲ τὸ δικό του προσωπικὸ τρόπο «ἀσυγχύτως καὶ ἀδιαιρέτως» στὸ καθολικὸ βίωμα τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι βίωμα κοινωνίας τῶν ἑτερότητων, τόσο ἀναγνωρίζει εὐχαριστιακὰ τὰ στοιχεῖα τῆς προσωπικῆς του ἑτερότητας καὶ τῆς ἑτερότητας τῶν ἄλλων, ὅχι ως ὅρους ἀκοινωνησίας, ἀλλὰ ως χαρίσματα καὶ δῶρα, τὰ ὅποια, ἐκκλησιασμένα καὶ διὰ τῆς ἀγάπης, γίνονται λειτουργήματα καὶ διακονήματα ὅλου του σώματος. Τὸ ἔθος (νοούμενο ως χῶρος καὶ ως τρόπος)⁸¹ αὐτοῦ του ἐγκεντρισμοῦ εἶναι ἡ «Σύναξη» τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ στὴν ἐνόρια ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα.

Γιὰ μία Ὀρθόδοξη Ποιμαντικὴ τοῦ «περιθωρίου» τὸ ζητούμενο δὲν εἶναι νὰ ἀναπτύξει αὐτονομημένη μεθοδολογία καὶ πρακτικές «διαλόγου» ἢ/καὶ «βοηθείας» τῶν «περιθωριακῶν». Ἔνας τέτοιος προσανατολισμὸς θρησκειοποιεῖ τὴν Ἐκκλησία⁸² καὶ προϋποθέτει τὴν νίοθέτηση τῶν «κοσμικῶν» κατηγοριοποιήσεων τοῦ «περιθωρίου» καὶ τὴν ἀντιμετώπισή του ως ἔξω-ομάδα, γεγονὸς ποὺ ἐκκοσμικεύει τὴν Ποιμαντικὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἀντιθέτως, ὁ προσανατολισμὸς

81. Η ἔννοια τοῦ ἔθους ἐδῶ χρησιμοποιεῖται μὲ ἐκείνη τὴν ἀρχικὴ τῆς σημασίᾳ ἡ ὅποια συμπεριελάμβανε ὅλες τῆς διαστάσεις τοῦ χώρου (ύλικοῦ, πνευματικοῦ, ἰδεολογικοῦ, αἰσθητικοῦ κ.λ.π.) μέσα στὸν ὅποιο ὑφίσταται καὶ κινεῖται τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο. Ἔτσι τὸ ἔθος ἡ ἔθος στὴν ἀρχαιοελληνικὴ γραμματεία ἀπέδιδε ἔνα εὐρὺ σύνολο ἑτερόκλιτων..., ὅπως ἡ συνήθεια καὶ ὁ χαρακτήρας, μέχρι τὴν κατοικία. Βλ. HOFMANN J. B., Ἐτυμολογικὸ λεξικὸν τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς, Ἀθῆνα 1974. Η ἐρμηνεία τοῦ ἔθους ως χώρου ἐνοποιεῖ τὶς ἑτερόκλιτες αὐτές σημασίες. Μ' αὐτὴ τὴν εὐρύτητα θεωροῦμε ὅτι χρησιμοποιεῖται ὁ ὅρος ἔθος στὴν περίφημη φράση τοῦ Ἡράκλειτου: ἔθος ἀνθρώπῳ δαίμων, τὸ ὅποιο στὴ χριστιανικὴ του μεταφορὰ θὰ σήμαινε: Ὁ Χριστός, ἡ χώρα τῶν ζώντων. Βλ. DIELS H., Die Fragmente der Vorsokratiker, Zurich-Berlin 1964, τόμ. 1^{ος}, 177, στ. 119.

82. Βλ. SCHMEMANN ALEXANDER, For the life of the world, ὅ.π., σ. 97, ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Η κρίση τῆς προφητείας, Ἀθῆνα: Δόμος 1978(2), σ. 32.

τῆς Ποιμαντικῆς τοῦ «περιθωρίου» στή βίωση τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἐν Χριστῷ καὶ ἐν Ἀγίῳ Πνεύματι ἀγαπητικῆς κοινωνίας τῶν ἑτεροτήτων, «ἐκκλησιάζει» τὴν Ποιμαντικὴν στὸ ἥθος τῆς Σύναξης, ἥθος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Σ' αὐτὸν τόν δὲ ποιμαντικὸν μαζί ἐν Χριστῷ σῶμα⁸³, οἰκονομοῦνται δόλα δόσα ἐφευρίσκει ἡ ἀγάπη, καὶ χωροῦν δόλα δόσα ἀναβαπτίζονται ἐν ἀγάπῃ, ἀπ' ὅπου καὶ ἀν προέρχονται, καὶ τὰ ὁποῖα ὑπηρετοῦν ὡς διακονήματα τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ⁸⁴. Γι' αὐτὸν καὶ «κάθε προσπάθεια γιὰ ἀναγέννηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς πρέπει νὰ ἀρχίζει πάντοτε ἀπὸ τὴν Ἔνορίαν καὶ σ' αὐτὴν νὰ καταλήγει»⁸⁵. Ἡ Ἔνορία Ἐκκλησία συνάζει ἐπὶ τὸ αὐτὸν τὰ διεσπαρμένα τέκνα τοῦ Θεοῦ καὶ σαρκώνει στὸ παρόν τὸ σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ, μέσα στὰ συμβατὰ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη φύση μαζὶ δρια τῆς συνοικίας, τῆς πόλης ἢ τοῦ χωριοῦ ὅπου κατοικοῦμε. Καὶ ὡς σύναξη καὶ κοινωνία ἑτεροτήτων, αὐτὰ τὰ «ὅρια» τῆς ἐνόριας Ἐκκλησίας δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι φυλετικά, ἐθνικά, ἢ πολιτισμικά, ἢ κοινωνικά, ἢ ταξικά, ἢ συντεχνιακά, ἢ ἡλικιακά, ἢ ὅ,τι ἄλλο, παρὰ μόνο γεωγραφικά⁸⁶.

Ἡ εἰσοδος στὴ Σύναξη αὐτὴ καθ' ἔαυτὴ ἀποτελεῖ πράξη ἔξοδου ἀπὸ τὸν «κόσμο». Εἶναι εἰσοδος στὴ «νεφέλη» τοῦ Σινᾶ⁸⁷, στὸ γνόφο τῆς ἀγνωσίας⁸⁸. Γι' αὐτὸν καὶ ἡ εἰσοδος αὐτὴ προϋποθέτει νὰ ἀποθέσει κανεὶς τὸ βάρος ἀπό «τὸ φύλαγμα τοῦ πολύτιμου θησαυροῦ τοῦ κορμιοῦ του (ποὺ τὸν κρατᾶ) μακριὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ἄσχετο καὶ ξένο πρός τὴν πληθυντικὴν ἔννοια τοῦ ἀνθρώπου»⁸⁹. Ἡ

83. ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, «Ομιλήματα», *Πλησίασμα πέντε πεζῶν κειμένων παρεμφερῶν*, Θεσσαλονίκη 1972.

84. Βλ. π. ΣΤΑΝΙΔΟΑΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, «Πνευματικὴ Διαθήκη», *Σύναξη* 48 (1993), σ. 50.

85. π. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, «Ἡ σύγχρονη Ἔνορία: Ἐπακριβώσεις καὶ προοπτικές», *Ἐνορία: Πρός μία νέα ἀνακάλυψη της*, Ἀθήνα: Ακρίτας 1991, σ. 114. Βλ. ἐπίσης WARE ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ, *Ἐπίσκοπος Διοικείας*, «Ἐνορία καὶ Εὐχαριστία», *Ἐνορία: Πρός μία νέα ἀνακάλυψη της*, δ.π., σ. 128-129.

86. Δὲν νοεῖται δηλαδὴ νὰ ἔχουμε ἄλλη σύναξη γιὰ τοὺς ἄσπρους καὶ ἄλλη γιὰ τοὺς μαύρους, ἄλλη γιὰ τοὺς Ἑλληνες καὶ ἄλλη γιὰ τοὺς μετανάστες, ἄλλη γιὰ τοὺς δυνατοὺς καὶ τοὺς καθώς πρέπει καὶ ἄλλη γιὰ τὸν ἀπλὸ λαὸ καὶ τοὺς περιθωριακούς, ἄλλη γιὰ τὶς γυναῖκες καὶ ἄλλη γιὰ τοὺς ἄνδρες, ἄλλη γιὰ τοὺς ἐνήλικες καὶ ἄλλη γιὰ τὰ παιδιά κόνων. Βλ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, «Ἡ ἐνορία: ἀδιέξοδα καὶ διέξοδοι», *Ἐνορία: Πρός μία νέα ἀνακάλυψη της*, δ.π., σ. 32-33, ΓΟΥΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, *Ἐκκλησία καὶ κοινωνία*, Θεσσαλονίκη 1999 (2), σ. 61-62.

87. Βλ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ, *Εἰς τὸν βίον Μωυσέως* 2, P.G. 44. 328.

88. Βλ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ, *Περὶ Μυστικῆς Θεολογίας* 1, P.G. 3.997.

89. ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, δ.π.

εῖσοδος προϋποθέτει νὰ ἔχουμε ἀποθέσει «πᾶσαν τὴν βιωτικὴν μέριμναν»⁹⁰, γιὰ νὰ εἰσέλθουμε στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν μὲ δῆλη τὴν παιδικότητα ποὺ ταιριάζει στὰ παιδιά, τὰ «ψωρά» τοῦ Θεοῦ⁹¹. Εἶναι φυσικὴ ἀπάντηση στὸ κάλεσμα: «ξένο (μυστήριο) ἴδοντες, ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου, τὸν νοῦν εἰς οὐρανὸν μεταθέντες»⁹². Η «ξένωση» αὐτὴ εἶναι ξένωση ἀπὸ τὶς κοινωνικὲς συμβατικότητες τοῦ αἰῶνος τούτου, ξένωση ἀπὸ τὴ λογικὴ τοῦ συσχηματισμοῦ μὲ τὸν κόσμο τῆς ἀκοινωνησίας τῶν ἐτεροτήτων, τοῦ κατακερματισμοῦ καὶ τῆς περιθωριοποίησης, τὰ δόποια ὑφέροπον στὴν ἐπιδίωξη τῆς ταυτότητας, ποὺ ὑπαγορεύει ἡ κοινωνικὴ ἀναποράσταση τοῦ «καθὼς πρέπει». Εἶναι μεταμόρφωση πάντων καὶ ξένωση ποὺ εἰσάγει στὴν ἄγια περιθωριακότητα καὶ μίμηση τοῦ Χριστοῦ, ὁ δόποιος εἶναι τὸ Περιθώριο τοῦ «περιθωρίου»⁹⁴.

Ο χριστιανὸς ποὺ σπεύδει στὴ Σύναξη συντάσσεται στὴν περιθωριακότητα τῆς καθολικῆς ὑπαρξίης, γίνεται ὁ «περιθωριακός» τοῦ Θεοῦ⁹⁵, τοῦ δόποίου ἡ ἐτερότητα λειτουργεῖ ὡς ὅρος ὅχι διαίρεσης, ἀλλὰ κοινωνίας. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ εῖσοδός του στὴ Σύναξη δὲν συνιστᾶ φυγὴ ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ τὴν κοινωνικὴ πραγματικότητα, ἀλλὰ ξένωση ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς ἀκοινωνησίας, φυγὴ «πάσης ἰδίων καὶ ἀλλοτρίων σχέσεως»⁹⁶ καὶ μαρτυρίᾳ ἐν τῷ κόσμῳ τοῦ γεγονότος ἀφ’ ἐνὸς τῆς περιθωριακότητας τῆς προσωπικῆς ἐτερότητας καὶ ἀφ’ ἐτέρου τῆς ἀγαπητικῆς ἐναρμόνισης καὶ κοινωνίας τῶν ἐτεροτήτων. Στὴν ἐνόρια Ἐκκλησία, ἔτσι, αἱρονται τὰ στεγανὰ τῆς ἀκοινωνησίας καὶ μέσα στὴν προσωπική, ἀδελφικὴ καὶ ἀγαπητικὴ σχέση, χάνει τὸ ἀπαξιωτικό του περιεχόμενο κάθε στιγματισμὸς ποὺ ὑφίσταται στὰ χαρακτηρισμένα ὡς «περιθωριακά» ἄτομα.

Ἀκόμη καὶ αὐτὴ ἡ ἀφορμὴ τοῦ στιγματισμοῦ τῶν «περιθωριακῶν», μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τῆς μετανοίας ἐκκλησιαζόμενη, μεταμορφώνεται σὲ εὐλογία. «὾τι καὶ τοῖς γινομένοις καὶ νομιζομένοις κακοῖς ἀγαθοπρεπῶς κέχρηται ὁ Θεός πρὸς διόρθωσιν ἢ ὠφέλειαν ἡμῶν ἢ ἐτέρων»⁹⁷. Η ἀσθένεια τῆς

90. Ἀπὸ τὸν Χερουβικὸν ὑμνο τῆς Θ. Λειτουργίας.

91. Βλ. *Ματθ. 18.3.*

92. Ἀπὸ τὸν Ἀκάθιστο ὑμνο.

93. Βλ. Ἰσαὰκ ὁ Σύρος, *Τὰ εὑρεθέντα ἀσκητικά*, λόγος 72, Σπανὸς 1895, σ. 282-283.

94. Βλ. ΕΥΔΟΚΙΜΩΦ ΠΑΥΛΟΣ, «Μοναχισμός», *Σύναξη* 35 (1990), σ. 15-16.

95. Γιὰ τὴν ἐνόρια Εὐχαριστιακὴ Σύναξη καὶ τὸ «περιθώριο» βλ. ΒΑΡΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ὄ.π., σσ. 423-435

96. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ, Κλιμαξ 3 *Περὶ ξενητείας*, P.G. 88.661 Πρβλ. ΚΛΗΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ, *Τις ὁ σωζόμενος πλούσιος* 37, P.G. 9.641D.

97. ΜΑΞΙΜΟΣ ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, *Σχόλια εἰς τὸ Περὶ Θείων ὀνομάτων*, P.G. 4. 305D Βλ.

σαρκὸς καλεῖται νὰ ὑπηρετήσει τὸ πρόσωπο καὶ τὴν Ἐνορία ὡς τελείωση τοῦ κατὰ Θεὸν σθένους⁹⁸ καὶ ἡ ἀνυποληφύία ὡς εὐλογημένη ἀπαλλαγὴ ἀπὸ «τὴν πι-κροτάτην δόξαν τῶν ἀνθρώπων»⁹⁹. Ἡ ἐκκλησιασμένη ἔτερότητα ἔτσι οἰκονομεῖ «διὰ τῆς πτωχείας τὸν ἀδαπάνητον πλοῦτον, δι' εὐτελείας τὴν ἀπόρρητον δόξαν, δι' ἐγκρατείας τὴν ἀνώδυνον τρυφήν»¹⁰⁰. Ἡ φυλετική, ἐθνικὴ καὶ πολιτι-σμικὴ ἔτερότητα πλατύνει τὴν ἐπικοινωνία καὶ βεβαιώνει τὴν οἰκουμενικότητα τῆς ἀγάπης. Τὸ μονῆρες τῆς ἴδιοτροπίας ἐκκλησιάζεται στὴν ἡσυχία καὶ τῇ γα-λήνῃ τῆς προσευχῆς, στὴν ἀποδοχή, τῇ συγκατάβαση καὶ τὴν ἀλληλοπεριχώρη-ση. Ἡ πορνικὴ ἐγωπαθῆς διάθεση μεταποιεῖται στὴν ἀγνή, ἐκστατικὴ καὶ σταυ-ρικὴ ἀγάπη, ἡ ὁποία «οὐ ζητεῖ τὰ ἔαυτῆς»¹⁰¹. Ἡ διανοητικὴ ὑστέρηση καὶ φυ-σικὴ ἀνεπάρκεια ἐπιβίωσης στὴν ἀνταγωνιστική μας κοινωνία προκινεῖ τὴν Ἐνορία μ' ἐκείνην τὴν παιδικὴ ἀπλότητα καὶ ἀθωότητα ποὺ ἀνοίγει τὶς πόρτες τοῦ παραδείσου¹⁰². «Οὐ γὰρ κόποις, ἀλλ' ἀπλότητι καὶ ταπεινώσει ὁ Θεὸς ἐμφανίζεται»¹⁰³.

Ἡ προτροπὴ τοῦ ἄγίου Ἰσαάκ: «μὴ διαχωρίσῃς πλούσιον ἀπὸ πένητος, καὶ μὴ θέλε μαθεῖν τὸν ἄξιον ἐκ τοῦ ἀναξίου· ἀλλ' ἔστωσαν πρὸς σὲ πάντες ἀνθρω-ποι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἵσοι»¹⁰⁴, πραγματώνεται στὴ βίωση τῆς Σύναξης ὡς Θείας Κοινωνίας, στὴν ὁποία ἀποκαλύπτεται τὸ παρὰ φύσιν τῶν κοινωνικῶν διακρί-σεων... Τὸ ἥθος τῆς Σύναξης ἀφ' ἐνὸς ἐλέγχει τὶς διαιρέσεις ἀκοινωνησίας ὡς συμβεβηκότα τῆς πεπτωκύιας φύσης, ὡς «ἀρρωστήματα», τὰ ὅποια «ὕστερον ἐπεισῆλθε τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων»¹⁰⁵, καὶ ὡς ἄφρονα¹⁰⁶ καπηλεία τῶν ἀνθρω-πίνων συμφορῶν¹⁰⁷, καὶ ἀφ' ἐτέρου κινεῖ πρὸς τὴν ἀποκατάσταση καὶ θεραπεία τῶν δεινῶν της ἀκοινωνησίας.

ἐπίσης ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, *Εἰς τὸ κατὰ Ματθ. Ὁμιλ. 80*, P.G. 58.728 καὶ Παλλάδιος, *Λαυσαϊκὴ Ιστορία*. Περὶ τοῦ Ἀββᾶ Ἀντωνίου 5, P.G. 65.77.

98. Bλ. B' *Κορινθ. 12.9.*

99. Ἀπὸ τὴν Κατανυκτικὴν Εὐχή.

100. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, *Πρὸς Ξένην 63*, Συγγράμματα Ε', σ. 226-227.

101. A' *Κορινθ. 13.5.*

102. Bλ. *Ματθ. 18.3* καὶ M. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, *Ηθικὰ 45 Περὶ ἰσοτιμίας καὶ ταπεινοφροσύνης*, P.G. 31.764.

103. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ, *Κλῆμαξ 26*, P.G. 88.1024B.

104. ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ, *Τὰ εὑρεθέντα ἀσκητικά, λόγος 23*, Σπανὸς 1895, σ. 99.

105. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ, *Περὶ φιλοπτωχείας*, P.G. 35. 892A. Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥ-ΣΟΣΤΟΜΟΣ, *Εἰς τὴν Α' Τιμ. 12.4*, P.G. 62.563.

106. Bλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, *Περὶ μετανοίας 1.3*, P.G. 60. 687.

107. Bλ. M. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, *Περὶ Πλούτου καὶ Πενίας 5*, P.G. 32. 1168C.

Κι αὐτὴ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἰσοτιμίας καὶ κοινωνίας δὲν ὑπαγορεύεται ἀπὸ νόμους καὶ ἡθικοὺς κώδικες, ἀλλὰ προκύπτει ἀβίαστα ἀπὸ τὴν ἀγαπητικὴ σχέση, ποὺ διακονεῖ τὶς ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν. Ἐτσι μέσα στὴν ἐνοριακὴ βίωση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ποὺ τρέφει τὴ φιλαδελφία, τὰ κοινωνικὰ δεινὰ ποὺ ἐνσκήπτουν στοὺς στιγματισμένους καὶ περιθωριοποιημένους ἀδελφούς, βρίσκουν τὴ θεραπεία τους. Ὁ «ἀποσυνάγωγος» τοῦ κόσμου βρίσκει ἀποδοχή, ὁ καταδικασμένος στὴ μοναξιὰ βρίσκει συντρόφους, ὁ ἔξαναγκασμένος σὲ φυγὴ βρίσκει συνεκδήμους, ὁ χειμαζόμενος βρίσκει λιμένα σωτηρίας, ὁ ἐνδεής βρίσκει ἀδελφούς νὰ ὑπηρετήσουν τὴν ἔνδειά του.

Στὸ θαῦμα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἀπαξιωτικὴ περιθωριακότητα μεταμορφώνεται στὸ μυστήριο τῆς προσωπικῆς ἑτερότητας, στὸ μυστήριο τοῦ ἀδελφοῦ¹⁰⁸, ποὺ ὑπηρετεῖ τὴν ἄνωθεν εἰρήνη καὶ τὴν εἰρήνη τοῦ σύμπαντος κόσμου. Αὐτὸ τὸ θαῦμα σαρκώνεται στὴν κοινὴ τράπεζα καὶ στὸ κοινὸ ποτήριο. «Στὴν Ἐνορία, τὴν τοπικὴ λειτουργικὴ κοινότητα, ἔχουμε εὐλογηθεῖ νὰ ξοῦμε τὴν Ἐκκλησία, νὰ πραγματοποιοῦμε τὴν Ἐκκλησία στὴν καρδιὰ τοῦ κόσμου, ...νὰ διακονοῦμε καὶ νὰ ὑπερασπίζομαστε τὸν κόσμο καὶ τὸν ἄνθρωπο ὅχι μέσα ἀπὸ ποιμαντικοὺς αὐτοσχεδιασμοὺς καὶ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς ποιμαντικῆς μας, ἀλλὰ μὲ τὴ Λειτουργία τῆς Εὐχαριστίας. ... Η ἐν ἔργῳ ἀνακάλυψη τοῦ θαύματος τῆς Ἐκκλησίας ἀπαιτεῖ τὴν ἐκ νέου ἀνακάλυψη τῆς πραγματικότητας τῆς Ἐνορίας»¹⁰⁹.

Ἡ ἐνόρια Ἐκκλησία καλεῖται νὰ βιώνει αὐτὸ τὸ θαῦμα, ἔτσι ποὺ νὰ συνιστᾶ εὐχαριστιακὴ ἀναφορὰ καὶ «παράθεση ἑαυτῶν καὶ ἀλλήλων καὶ πάσις τῆς ζωῆς ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ». Τότε γίνεται Σύναξη «εἰς εὐχαριστίαν Θεοῦ καὶ εἰς δόξαν»¹¹⁰ τοῦ Τριαδικοῦ τρόπου τῆς ἀγαπητικῆς κοινωνίας τῶν ἑτεροτήτων. Ἡ βίωση αὐτοῦ τοῦ θαύματος στὴν ἐνοριακὴ σύναξη συνιστᾶ πράξη, λειτουργία καὶ πρακτικὲς βίου, ποὺ καταφάσκουν τὴν ἑτερότητα τοῦ προσώπου, ἀποκαθιστοῦν τὴν κοινωνία τῶν ἑτεροτήτων τοῦ Θεοῦ, τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς δημιουργίας καὶ ὁρίζουν τὸ ἥθος, τὸ περιεχόμενο καὶ τὴν ποιότητα τῆς Ποιμαντικῆς τοῦ «Περιθωρίου».

Τελικά, ὅσο ἡ ἐνόρια Ἐκκλησιαστικὴ σύναξη βιώνει μὲ ἔναν καθολικὸ τρόπο τὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, τόσο ἡ κατηγοριοποίηση κάποιων συνανθρώ-

108. Βλ. π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΦΕΣΚΥ, *Τὸ σῶμα τοῦ ξῶντος Χριστοῦ*, ὁ.π., σσ. 74-76.

109. π. ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, *Ἡ ἐκ νέου ἀνακάλυψη τῆς Ἐνορίας*, στὸ συλ. Ἐνορία: Πρὸς μία νέα ἀνακάλυψη τῆς, ὁ.π., σ. 103.

110. IGNATIOS ο ΘΕΟΦΟΡΟΣ, *Πρὸς Ἐφεσίους 13*, P.G. 5.656B (Β.Ε.Π.Ε.Σ. 2, σ. 266).

πων μας ώς «περιθωρίου» και ἡ περιθωριοποίησή τους θὰ κατανοοῦνται και θὰ ἀντιμετωπίζονται ώς τὰ προϊόντα τῆς ἀρχέγονης ἀμαρτίας τῆς ἀκοινωνησίας τῶν ἐτεροτήτων. Ἡ ὅλη διαδικασία (ὅμαδοποίηση, ἐνδο-ομαδικὴ καὶ διομαδικὴ διαστρέβλωση, κοινωνικὲς ἀναπαραστάσεις καὶ στερεότυπα, στιγματισμὸς καὶ περιθωριοποίηση) κινεῖται στὶς συντεταγμένες τῆς ἀμαρτίας, ποὺ εἶναι ἡ μόνη «ἀνωμαλία».

Ἡ «Ποιμαντικὴ τοῦ “Περιθωρίου”», γιὰ τὴ Θεολογία καὶ τὸ βίωμα τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, δὲν μπορεῖ νὰ συνιστᾶ ἄμεση ἢ ἔμμεση ἀποδοχὴ αὐτῆς τῆς κατηγοριοποίησης. Κάθε προσπάθεια τῆς ποιμαντικῆς, ὅσο καλοπροαίρετη καὶ ἀν εἶναι, νά «μελετήσει» τὶς ἰδιαιτερότητες τῆς α' ἢ β' ὁμάδας, προκειμένου νὰ ἀναπτύξει «τεχνικές» καὶ μεθόδους ποιμαντικῆς προσέγγισης, θὰ συνιστοῦσε ἀποδοχὴ τόσο τῆς κατηγοριοποίησης ὅσο καὶ τῆς διαστρέβλωμένης ὑπαγωγῆς προσώπων σὲ στερεότυπα καὶ ὄμάδες. Βεβαίως δὲν πρέπει νὰ ἀγνοεῖ τὴν ὑφισταμένη στόν «κόσμο» κατηγοριοποίηση καὶ τὶς δεινές ἐπιπτώσεις τῆς στὰ περιθωριοποιημένα ἄτομα καὶ τὴν καθόλου κοινωνία.

Γι' αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία καλεῖται στὴν πράξη, μέσα ἀπὸ τὴν πραγματικότητα τῆς Ἐνοριακῆς βίωσης τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας, νὰ ἀποκαταστήσει τὴν ἀγαπητικὴ κοινωνία χωρὶς δρια ἀκοινωνησίας, νὰ λειτουργεῖ ώς λιμάνι καὶ καταφύγιο ὅσων πλήττονται ἀπὸ τὰ δεινὰ τοῦ στιγματισμοῦ καὶ νὰ συνεχίζει νὰ ἐργάζεται ἀθόρυβα, σταυρικὰ καὶ κενωτικὰ γιὰ τὴ μεταποίηση τοῦ «κόσμου» τῆς ἀκοινωνησίας τῶν ἐτεροτήτων σὲ Ἐκκλησία τῆς καθολικῆς εἰρήνης τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.