

Τὸ αἴτημα τῆς θεολογίας τῆς συνάφειας καὶ ἡ «μετα-πατερικὴ θεολογία»

ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ*

Ἡ πορεία καὶ τὸ μέλλον τῆς ὁρθόδοξης –ἔλληνόφωνης καὶ ὅχι μόνον– θεολογίας στὸν 21^ο αἰῶνα, συνιστᾶ τὸ πεδίο καίριου προβληματισμοῦ θεολόγων καὶ διανοητῶν σ' ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Κληρικοὶ καὶ θεολόγοι, στοχαστὲς καὶ πολιτικοὶ, ἐκφράζουν σὲ κάθε εὐκαιρία ἐναγώνιες παρατηρήσεις στὸν προσπάθειά τους νὰ ἵχνηλατήσουν ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπιφεύγουν τὴν πορεία καὶ τὸ μέλλον τοσοῦ τῆς Ἐκκλησίας ὅσο καὶ τῆς θεολογίας. Ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν στὶς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, τὴν θέση τῆς Ἐκκλησίας στὸ δημόσιο χῶρο, τὴν ἀνάγκη μεταρρυθμίσεων στὴν Ἐκκλησία, τὴν ἀνάγκη «ἀλλαγῆς παραδείγματος» στὴ θεολογία, τὴν κριτικὴν ἀποτίμησην τῆς προηγούμενης ἐρμηνευτικῆς προσπάθειας ποὺ συνιστᾶ ἡ θεολογικὴ γενιὰ τοῦ '60, βρίσκονται στὸν πρώτην γραμμὴν τοῦ προβληματισμοῦ, ἔστω κι ἂν αὐτὸς ἐκφράζεται ἀπὸ ὀλιγάριθμους, πλὴν διακεκριμένους, θεολόγους καὶ διανοούμενους στὴ δίνη τῶν τελευταίων οἰκονομικῶν προβλημάτων καὶ τῶν κοινωνικοπολιτικῶν συγκυριῶν.

Ἡ ἔντονη αὐτὴν ἀναστοχαστικὴν τάσην ἀποκαλύπτει τὴν δυναμικὴν ὁρθόδοξην θεολογίαν στὸν τόπο μας, ὅταν τὸ σύνολο σχεδὸν τῶν ἀνθρωπιστικῶν λεγόμενων ἐπιστημῶν, ὑποτάσσεται στὴν ἀκαδημαϊκὴν ἴδιωτεία καὶ ἀδράνεια ἢ στὴν νωχελικὴν τύρφην τῆς ἐπανάληψης καὶ τῆς ἀπορᾶξίας.

Χαρακτηριστικὸν παράδειγμα τῆς σύγχρονης ὁρθόδοξης θεολογικῆς δυναμικῆς ἀποτελεῖ καὶ τὸ διεθνὲς συνέδριο μὲ θέμα: «Νέο-πατερικὴ Σύνθεση ἢ Μετα-πατερικὴ Θεολογία; Τὸ αἴτημα τῆς θεολογίας τῆς συνάφειας στὸν Ὁρθοδοξία», τὸ ὅποιο πραγματοποιήθηκε στὸ Βόλο, στὶς 3 ἔως 6 Ἰουνίου 2010. Τὸ συνέδριο διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς Ιερᾶς Μητρόπολης Δημητριάδος σὲ συνεργασία μὲ τὸ Πρόγραμμα Ὁρθοδόξων Σπουδῶν τοῦ Fordham University (Νέα Υόρκη), τὴν Ἐδρα τοῦ Ὁρθοδόξου Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Munster (Γερμανία) καὶ τὸ Ρουμανικὸν Ἰνστιτούτο Διορθοδόξου, Διαχριστιανικοῦ καὶ Διαθρησκειακοῦ Διαλόγου

* Ο Θεόφιλος Άμπατζίδης εἶναι Θεολόγος καθηγητής καὶ κάτοχος Μ.Δ.Ε. Θεολογίας.

(INTER, Cluj–Napoca). Πρόκειται γιὰ πολὺ μεγάλην ἀλλὰ καὶ ἔξοχως σημαντικὴ γιὰ τὰ Ἑλληνικά, τουλάχιστον, θεολογικὰ δεδομένα διοργάνωση μὲ εὐρεῖα ἐκπροσώπηση τοῦ ὁρθόδοξου κόσμου, ἀφοῦ ἐκπροσωπίθηκαν μὲ εἰσηγήσεις καθηγητῶν, πέρα ἀπὸ τὰ προαναφερόθεντα πανεπιστήμια, ἢ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Βελιγραδίου, τοῦ Ἀγίου Βλαδίμηρου τῆς Νέας Υόρκης, τοῦ Ἀγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ στὸ Balamand τοῦ Λιβάνου, ἢ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Cambridge, τοῦ St. Thomas (H.P.A.) κ.ἄ. Θεολογικὲς προσωπικότητες ὅπως ὁ Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης (Ζηζιούλας), ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἰλαρίων (Alfeyev), ὁ κοσμήτορας τοῦ Ἀγίου Βλαδιμήρου π. John Behr, οἱ καθηγητὲς π. Andrew Louth, Γεώργιος Μαρτζέλος, Ἀριστοτέλης Παπανικολάου, Assaad Elias Kattan, Marcus Plested, π. Pavel Gavril'yuk, κ.ἄ. λάμπρουναν μὲ τὶς εἰσηγήσεις καὶ τὴν παρουσία τους τὶς ἐργασίες αὐτοῦ τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ κύρια διήκονσα τῆς θεματικῆς τοῦ συνεδρίου μπορεῖ νὰ συνοψιστεῖ στὰ ἔξης: "Οντως ὁ 20ος αἰώνας, μολονότι ὑπῆρξε περίοδος ἀνανέωσης καὶ προόδου τῆς ὁρθόδοξης θεολογίας (κυρίως στὸ πλαίσιο τῆς ὁρθόδοξης διασπορᾶς) μὲ τὴ μορφὴ τῆς ἐπινομένης ἀπὸ τὸν π. Γεώργιο Φλωρόφσκυ «νεοπατερικῆς σύνθεσης», ἀνέδειξε ταυτόχρονα καὶ κάποια προβλήματα ἢ ἀδιέξοδά της. Ἡ ἰδεολογικοίσην τῆς πατερικῆς θεολογίας, ἢ πόλωση τῆς ἐθνοθεολογίας, ἢ ὑποτονικὴ παρουσία τῆς Ὁρθοδοξίας στὶς σημαντικὲς θεολογικὲς ζυμώσεις στὴ Δύση, ἢ ἐκκρεμότητα τῆς ὁρθόδοξης θεολογίας στὸ διάλογό της μὲ τὴ νεωτερικότητα καὶ τὰ ξητήματα ποὺ αὐτὴ θέτει, εἶναι τὰ κυριότερα ἀπὸ αὐτά. Οἱ διαπιστώσεις αὐτὲς θέτουν ἀναπόφευκτα τὸ ἐρώτημα ἂν ἡ θεολογία τῆς συνάφειας εἶναι δυνατὴ καὶ θεμιτὴ στὸ πλαίσιο τῆς ὁρθόδοξης θεολογικῆς σκέψης. Ἡ βασικὴ θέση τῆς θεολογίας τῆς συνάφειας ὑπαινίσσεται ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀφορημένη ἢ ἀνιστορικὴ θεολογία, δηλαδή, ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὶς συγκεκριμένες ἴστορικὲς καὶ πολιτισμικὲς συνάφειες, στὶς ὃποιες λαμβάνει χώρα. Τὸ κρίσιμο, λοιπόν, ἐρώτημα, ὅπως τίθεται ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς διοργανωτὲς τοῦ συνεδρίου, εἶναι ἂν μπορεῖ ἡ Ὁρθοδοξία νὰ εἶναι πιστὴ στὴν παράδοσή της καὶ ταυτόχρονα νὰ εἶναι συναφειακή. Ἄν μπορεῖ νὰ διαλέγεται μὲ ἄλλους σύγχρονους θεολογικοὺς καὶ μὴ χώρους, δίχως νὰ ἀπεμπολεῖ τὴν ἀλήθεια της καὶ τὴν πίστη της στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἐκφράστηκαν στὴν ἐμπειρίᾳ καὶ θεολογικὴ συνείδηση, ἀλλὰ καὶ στὶς συνοδικὲς ἀποτυπώσεις τῶν δογμάτων τῆς Ὁρθόδοξης Παράδοσης.

Παράλληλα πρὸς τὴν κυρίαρχη θεματική, τὸ συνέδριο συμπεριέλαβε μία εὐρεῖα θεματικὴ ἐπιμέρους ξητημάτων, ὅπως ἡ λειτουργικὴ θεολογία καὶ ἡ θεολογία τῆς συνάφειας, ἢ σχέση μεταξὺ βιβλικῶν καὶ θεολογικῶν ἐπιστημῶν, ἡ

’Ορθοδοξία στὴν συνάντησή της μὲ τὴν ἐπιστήμην, ἡ ἔθνοθεολογία ὡς μία ἴδιαίτερη περίπτωση συναφειακὴς θεολογίας, ὁ θεολογικὸς φιλελευθερισμὸς καὶ ἡ πολιτικὴ θεολογία, οἵ θεολογίες τῆς ἀπελευθέρωσης κ.ἄ. Πολλὲς ἀπὸ τὶς παραπάνω θεολογικὲς πτυχὲς γονιμοποίησαν τὸν προβληματισμὸν καὶ κράτησαν καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια ζωηρὸ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν συνέδρων. Ἐν τούτοις, πέρα απὸ τὸ αἴτημα τῆς θεολογίας τῆς συνάφειας, κυρίᾳρχη διάκουσα τοῦ συνεδρίου ὑπῆρξε ἡ κριτικὴ ἀποτίμηση τῆς θεολογικῆς συμβολῆς τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκου στὸ ὀρθόδοξο θεολογικὸ στερέωμα. Τὸ ἔνα τρίτο, θὰ λέγαμε, τοῦ συνεδρίου ἀφοροῦσε στὸν π. Γεώργιο Φλωρόφσκου. Ἡ δὲ κριτικὴ ἀποτίμηση πρὸς τὸ πρόσωπό του κινήθηκε σὲ δύο κύριους ἄξονες: α) στὴν ἀποτίμηση, θετικὴ καὶ ἀρνητικὴ, τῆς *νεοπατερικῆς σύνθετης* καὶ β) στὸ θεωρούμενο ὡς «ἀγκάθι» τοῦ *χριστιανικοῦ Ἑλληνισμοῦ* στὴ σκέψη του. Πάντως, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ νεοπατερικὴ σύνθετη δὲν γνώρισε πλήρη καὶ συστηματικὴ ἀνάπτυξη οὕτε ἐπεχείρησε τὸν πολυπόθητο διάλογο μὲ τὸ εῦρος τῶν προβλημάτων ποὺ θέτει ἡ νεωτερικότητα, τῆς ἀναγνωρίστηκε, ἐντούτοις, καθολικὰ μία δυναμικὴ καὶ μία γονιμότητα, ἡ ὁποία ἀναζητοῦσε ὅχι ἀπλῶς τὸ γράμμα ἀλλὰ τὸ «πνεῦμα» τῆς θεολογίας τῶν Πατέρων καὶ προήγαγε τὴ σκέψη τους στὴν ἐποχή μας. Ἀναγνωρίστηκε, ἐπίσης, μία διστομία στὴν ἀνάγνωση τῆς νεοπατερικῆς σύνθετης. Τόσο ὡς κίνησης πρὸς τὰ πίσω, ὡς μία τάση ἐσωστρέφειας καὶ ἰδεολογικοποίησης τῆς θεολογίας ἀλλὰ καὶ παραγωγῆς ποικίλων ἐθνικισμῶν ὅσο καὶ ὡς δυνατότητα γονιμοποιητικῆς σύνθετης τῶν σύγχρονων, ὑπαρξιακῶν καὶ μή, προβλημάτων μὲ τὴν ὀρθόδοξην θεολογία. Σ’ ὅτι ἀφορᾶ τὸ ξήτημα τοῦ *χριστιανικοῦ Ἑλληνισμοῦ*, θεωρούθηκε ὡς κακὴ στιγμὴ στὴ θεολογικὴ σκέψη τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκου, ὡς ἔνα προβληματικὸ ἰδεολογικοποιητικὸ στοιχεῖο ποὺ ἐπέτεινε τὴν πόλωση Ἀνατολῆς-Δύσης καὶ ὁδήγησε σὲ ἔνα εἶδος θεολογικῆς ἐσωστρέφειας καὶ αὐτάρκειας. ”Ισως ἐκεῖνο ποὺ ἔλειψε ἀπὸ τὴ θεώρηση τοῦ *χριστιανικοῦ Ἑλληνισμοῦ* στὴ σκέψη τοῦ μεγάλου Ρώσου θεολόγου, ἵταν ἡ συναφειακὴ ἀντιμετώπισή του, ὡς ἀντίθεση καὶ ἀντίσταση στὸν ρωσικὸ πανσλαβισμὸ καὶ στὴν ἀνιστορικὴ σοφιολογικὴ του θεμελίωση.

’Αποτιμώντας, μὲ τὴ σειρά μας, συνολικὰ τὸ συνέδριο στὰ περιορισμένα δρια αὐτῆς τῆς παρέμβασης, θὰ παρατηρήσουμε ἀδρομερῶς τὰ ἔξης: Τὸ συνέδριο ἵταν γόνιμο καὶ προκλητικό. ”Ἐθεσε πλῆθος σύγχρονων θεολογικῶν προβλημάτων, μὰ κυρίως ἔθεσε τὴ λειτουργία τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας πρὸ τῶν εὐθυνῶν της γιὰ τὸ παρόν καὶ τὸ μέλλον. Φυσικά, ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν ζητημάτων ποὺ συζητήθηκαν, ἄλλα ἵταν ὕριμα καὶ ἄλλα τέθηκαν ὡς πρωτόλειες ἀφορμὲς καὶ ἔρωτήματα γιὰ περαιτέρω διερεύνηση καὶ προβληματισμό.

Στὰ θετικὰ αὐτοῦ τοῦ συνεδρίου ἐγγράφονται ἀρκετὰ σημαντικὰ ζητήματα. Πρώτα-πρώτα, ἀναδείχθηκε ἡ ἐπικαιρότητα τῆς θεολογίας τῆς συνάφειας ὡς ἐπικαιροποίηση τοῦ θεολογικοῦ μπνύματος στὸ ἔκαστοτε παρόν. Πρόκειται γιὰ τὴν «ἀσθενῆ», ὅπως ὀνομάζεται, ἐκδοχὴ τῆς συναφειακῆς θεολογίας, τὴν ὁποία θὰ ἀντιδιαστείλουμε παρακάτω ἀπὸ μίαν ἄλλη τάση ἀπόλυτης συναφειακότητας. Ἡ ἀνάγκη ἐπαναδιατύπωσης τῆς ὁρθόδοξης θεολογίας στὴν κάθε πολιτισμικὴ συνάφεια ἔτυχε καθολικῆς ἀποδοχῆς. Ἐξάλλου, ἡ ἀνάδειξη τῆς σημασίας καὶ τῆς σπουδαιότητας τῆς ἰστορικοκριτικῆς μεθόδου τῆς Βίβλου καὶ ἡ ἀπενοχοποίηση τῆς χρήσης της στὴν ὁρθόδοξη θεολογία, ἀποτέλεσε μίαν ἄλλην ἐπιτυχῆ διάσταση αὐτοῦ τοῦ συνεδρίου.

Ἄκομη, ἐπισημάνθηκε ἡ ἀνάγκη γιὰ ὑπέρβαση τῆς ἐσωστρέφειας τῆς Ὁρθοδοξίας ἀπὸ τὴν κίνηση τῆς ἐπιστροφῆς στὸν Πατέρες. Τὸ σημεῖο αὐτὸν συνιστᾶ ἴδιαίτερη συνεισφορὰ τοῦ συνεδρίου, ὅταν ἀποκαλύπτει τὴν ἀνάγκην διαλόγου μὲ τὴν περιορισμένη στοιχείωσην τῆς σημερινῆς παραδοσίας τῆς ὁρθόδοξης θεολογίας στὸν πολωτικὸν σχήματος Ἀνατολῆς-Δύσης καὶ τῶν κινδύνων τῆς ἐθνοθεολογίας καὶ τοῦ φονταμενταλισμοῦ ποὺ ἐπιφέρει. Ἐπιπλέον, κατανοήθηκε ἡ ἀνάγκη ἰσχυρῆς καὶ γονιμοποιητικῆς παρουσίας τῆς ὁρθόδοξης θεολογίας στὶς διάφορες θεολογικὲς –καὶ ὅχι μόνον– ξυμώσεις στὸ παγκοσμιοποιήμενο θεολογικὸ περιβάλλον, καθὼς καὶ ἡ ἀνάγκη διαλόγου μὲ τὶς φυσικὲς καὶ τὶς κοινωνικὲς ἐπιστῆμες. Συνάμα, παρατηρήθηκαν πολλαπλὲς ἀρνητικὲς διαστάσεις τῆς «κίνησης» τῆς ἐπιστροφῆς στὸν Πατέρες, διαστάσεις ἐσωστρέφειας καὶ μοιρολατρίας, ἀποθέωσης τοῦ παρελθόντος καὶ θεολογικῆς ἀπομόνωσης.

Κατανοήθηκε ἡ σημασία τῆς ἀνοικτότητας σὲ νέα σχήματα καὶ μορφές, σύστοιχες, πλέον, καὶ συμβατὲς μὲ τὴν περιορισμένη στοιχείωσην τῆς σημερινῆς παραδοσίας. Τὸ παραδειγματικὸν περιπτωσην αὐτὴν τὸ ἀντλοῦμε ἀπὸ τὰ προβλήματα καὶ τὶς ἀνάγκες ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ σύγχρονη ἱεραποστολή. Ἡ συζήτηση ἔφτασε μέχρι τὸν προβληματισμὸν γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῶν Ἑλληνικῶν φιλοσοφικῶν κατηγοριῶν στὴ θεολογία μέσα σ' ἓναν μετά-Ἑλληνικὸ κόσμο, ὃ ὅποιος ὀλοένα καὶ λιγότερο τὶς κατανοεῖ. Στὸ σημεῖο αὐτὸν ἡ θέση τοῦ Φλωρόφσκου περὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὡς αἰώνιας κατηγορίας σκέψης στὸν Χριστιανισμὸ δέχθηκε ἰσχυρὴν κριτική.

Τέλος, ἔνα ἀκόμη ζήτημα ποὺ ἀποκαλύπτει ἀνάγλυφα τόσο τὶς ἀδυναμίες θεώρησης τῆς πατερικῆς θεολογίας ὡς αὐθεντίας ὅσο καὶ τὶς συναφειακὴν πραγματικότητά της εἶναι ὁ πατριαρχικὸς χαρακτῆρας της, ὃ ὅποιος ἐμφαίνεται στὶς ἀπόφεις τῶν Πατέρων γιὰ τὸ ἄλλο φῦλο. Τὰ προβλήματα τῆς πατερικῆς θεολογίας στὸ σημεῖο αὐτό, ὅπως τὰ ἀποκάλυψε ἡ φεμινιστικὴ θεολο-

γία, ξεπερνοῦν τὸν πολιτισμικό-συναφειακὸ χαρακτῆρα, ἀγγίζοντας προβλήματα ἀνθρωπολογίας, ἐνότητας καὶ συνολικῆς καταξίωσης τῆς ἀνθρώπινης φύσης, ἀνάδειξης διὰ τοῦ χριστολογικοῦ γεγονότος τῆς προσωπικῆς ἀξίας καὶ ἔτεροτητας τῆς γυναίκας.

“Οπως, ὅμως, εἶναι φυσικό, ἡ ἀξία ἀλλὰ καὶ ἡ οικοσπαστικότητα τῆς ἐν λόγῳ θεματικῆς ἀνέδειξαν καὶ μία σειρὰ προβλημάτων, τὰ ὅποια προέρχονται εἴτε ἀπὸ τὴν ἀπόλυτην χρήση τῆς συνάφειας εἴτε ἀπὸ τὸν ἔντονο θεολογικὸ φιλελευθερισμὸ καὶ τὴν ἔντονη ἀδημονία ἀλλαγῆς παραδείγματος στὴ θεολογία. Κάποια ἀπὸ αὐτὰ ἐντελῶς ἐπιγραμματικὰ θὰ ἐπισημάνουμε παρακάτω.

Κατ’ ἀρχήν, ἡ κίνηση ἐπιστροφῆς στὸν Πατέρες, δηλαδή, στὶς πηγὲς τῆς θεολογίας (ressourcement), εἶναι μία κίνηση ποὺ χαρακτήρισε σύνολη τὴν εὐρωπαϊκὴν θεολογία (όρθόδοξην, ϕωμαϊκαθολικὴν καί, ἐν μέρει, προτεσταντική) κατὰ τὸν 20^ο αἰῶνα. Κατὰ συνέπεια, μήπως δὲν εἶναι καθαυτὴ ἡ κίνηση ἐπιστροφῆς στὶς πηγὲς καὶ τὴ θεολογία τῶν Πατέρων ποὺ δημιουργεῖ προβλήματα, ἀλλὰ ὁ τρόπος ποὺ ἡ θεολογία αὐτὴ κατανοεῖται καὶ ἐρμηνεύεται στὸ ἑκάστοτε παρόν; Ἀκόμη καὶ ἡ νεοπατερικὴ σύνθεση τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ εἶχε μία δυναμικὴ σύνθεσης καὶ προόδου τῆς θεολογίας, ωπά διατυπωμένη ὡς πρόθεση ἀπὸ τὸν ἴδιο καὶ ἀναγνωρισμένη ὡς πτυχὴ τῆς δίσημης ἀνάγνωσής της ἀπὸ τὸ συνέδριο.

Τὸ μεγάλο ὅμως πρόβλημα βρίσκεται στὴ σύνδεση τῆς θεολογίας τῆς συνάφειας μὲ τὴν λεγόμενη μετά-πατερικὴ θεολογία. Χρειάζεται, ἐν πρώτοις, ἔνα ξεκαθάρισμα τῶν ὅρων. Τί ἐννοοῦμε μὲ τοὺς ὅρους αὐτούς; Καθὼς ὑπαινιχθήκαμε παραπάνω, ὁ ὅρος θεολογία τῆς συνάφειας ἔχει μίαν «ἀσθενῆ» καὶ μίαν «ἰσχυρήν» σημαντικήν. Ἡ ἀσθενής, προφανῶς κατανοεῖ τὸν ὅρο ὡς ἀνάγκη συντονισμοῦ τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας μὲ τὴν ἐπικαιρότητα καὶ τὰ προβλήματά της σὲ κάθε ἐποχή. Ὡς ἀπαίτηση νὰ ἀντιλαμβάνεται ἡ θεολογία τὰ μηνύματα τῶν καιρῶν καὶ νὰ προσαρμόζει τὴ γλῶσσα καὶ τὸ λόγο της σ’ αὐτά. Μὲ τὴν ἰσχυρὴν ἐκδοχὴν τῆς συναφειακότητας ἀντιλαμβανόμαστε, προφανῶς, τὴ θεολογία αὐτηρὰ ἐπικαιρική, ἀπόλυτα καὶ ἔξαντλητικὰ προσαρμοσμένη στὸ χρόνο καὶ στὸν τόπο ποὺ τὴ διαμόρφωσε, μὲ προτάσεις καὶ ἀπαντήσεις ποὺ ἀφοροῦν ἀποκλειστικὰ στὰ προβλήματα τῆς ἐποχῆς της. “Ἐνας τέτοιος ἀπόλυτος θεολογικὸς σχετικισμὸς –ποὺ δὲν ἀπορρίφθηκε ωπά τὸ συνέδριο– ἀδικεῖ τὴν ἐννοια τῆς συναφειακότητας καὶ θέτει ἐπιτακτικὰ ζήτημα δοίων στὸν τρόπο τοῦ θεολογεῖν καὶ στὸν θεολογικό μας φιλελευθερισμό. Συναφειακὴ κατανόηση ἔχουν, γιὰ παράδειγμα, ὁ Ὄμηρος, ὁ Πλάτωνας, ὁ Ἀριστοτέλης, ἀλλὰ καὶ ὁ Βολταῖρος, ὁ Diderot, ἀκόμη καὶ ὁ Kant. Αὐτὸς σημαίνει ὅτι δὲν ἔχουν κανένα μήνυμα καί, ὡς ἐκ τούτου, καμιὰ ἀξία γιὰ τὴν ἐποχὴ μας; Ἡ

δὲ κατανόησι τῆς μετά-πατερικῆς περιόδου τῆς θεολογίας εἶναι ἔξισου προβληματική, διότι ἡ πρόθεση «μετά» στὸν ὅρο, κατανοεῖται ὡς ἔνα τέλος, ὡς ἔνα ἔξιπέρασμα, ὡς ἔνα «κλείσιμο» τῆς πατερικῆς περιόδου. Ἡ πατερικὴ θεολογία, λοιπόν, ἔκλεισε τὸν κύκλο της καὶ τελματώθηκε; Ἡ πατερικὴ περιόδος τελείωσε; Κάπι τέτοιο, ὅμως, θὰ σήμαινε παύση τῆς ἐπενέργειας καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Ἀγίου Πνεύματος στὴν Ἐκκλησία; Γ' αὐτὸ καὶ γιὰ τὴν ὁρθόδοξη θεολογία ἡ πατερικὴ περιόδος δὲν ἔχει πάψει καὶ οὕτε πρόκειται νὰ πάψει. Ἀλλά, τί μπορεῖ νὰ σημαίνει, ἔστω καὶ ὑποθετικά, τὸ «κλείσιμο» τῆς πατερικῆς περιόδου; Φτάνει μέχρι τὴ σχετικοποίηση τῶν δογματικῶν ἀληθειῶν ποὺ αὐτὴ ἐκφράζει; Ὡς ἐκ τούτου, ἡ σύνδεση συναφειακότητας καὶ μετα-πατερικῆς θεολογίας εἶναι πολὺ ἀδύναμη, ἐκτὸς ἂν ἐκλάβουμε τὴ συναφειακότητα στὴν ἰσχυρὴ καὶ ἀπόλυτη ἐκδοχή της, μὲ τίμημα ἔναν θεολογικὸ σχετικισμὸ ποὺ ἀγγίζει σαφῶς καὶ τὰ δόγματα!

Τὴν ἴδια ἀμφισημία παρουσιάζουν καὶ οἱ νῦν εἰς τοῦ συνεδρίου περὶ ὑπέρ-βασης τῆς Παράδοσης καὶ τῆς «αὐθεντίας» τῶν Πατέρων. Ἀναφορικὰ πρὸς τὴν τελευταία, ἐξ ὅσων γνωρίζουμε, δὲν ὑπάρχει καμιὰ τέτοια διδασκαλία. Ὑπάρχει μόνον ὁ εὐδιάκριτος συντονισμὸς τοῦ πνεύματος καὶ ὅχι τοῦ γράμματος τῆς διδασκαλίας τους μὲ τὴν πίστη τῆς Ἐκκλησίας στὸν ἀλήθεια τοῦ Τοιαδικοῦ Θεοῦ καὶ τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου ἐν Χριστῷ. Διότι ὁ πανθομολογούμενος πλουραλισμὸς καὶ ἡ πολυφωνία τῶν Πατέρων δὲν ἀναιροῦν τὶς ἀξιοθαύμαστες –ἄν λάβει κανεὶς ὑπόψη του τὴν εὐδόκητη τῆς πατερικῆς περιόδου– κεντρικές τους διίκουσες. Σχετικὰ μὲ τὴν Παράδοση θὰ χρειαστεῖ νὰ διακρίνουμε μεταξὺ τῶν στοιχείων της, ποιὰ ἀπὸ αὐτὰ μποροῦν νὰ ὑπερβαθοῦν καὶ ποιὰ ὄχι. Ποιὰ ἀπὸ αὐτὰ συνιστοῦν καθαρὰ θεολογικοὺς συντελεστὲς καὶ ποιὰ ἀποτελοῦν καθαρὰ ἰστορικὰ καὶ πολιτισμικὰ στοιχεῖα. Ἡ γλῶσσα, ἡ δορολογία, ἡ δυνατότητα τῆς μετάφρασης τῶν βιβλικῶν καὶ λειτουργικῶν κειμένων, οἱ λειτουργικὲς μορφές, τὰ Τυπικά, τὰ ἔθιμικὰ καὶ πολιτισμικὰ στοιχεῖα τῆς θρησκευτικῆς ζωῆς (ἀμφίεσπ κλήρου, λειτουργικὰ ἔθιμα, τέμπλο κ.ἄ.) εἶναι, προφανῶς, ὑπερβάσιμα. Στοιχεῖα, ὅμως, τῆς Παράδοσης ὅπως ἡ προσευχή, ἡ μετάνοια, ἡ νηστεία, ὁ ἀγῶνας κατὰ τῆς ἀμαρτίας καὶ τῶν παθῶν, ἡ ἐμπειρία τῆς χάρος καὶ τῆς θέωσης, τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι στοιχεῖα ποὺ μποροῦν νὰ ὑπερβαθοῦν; Τὴν ἴδια ἀμπυχανία προκαλεῖ ἡ ἀμφισβήτηση τῆς «αὐθεντίας» τῶν Συνόδων μὲ τὸ πρόσχημα τῶν αὐτοκρατορικῶν ἐνδιαφερόντων καὶ παρεμβάσεων. “Ἄν καὶ ἡ ἀποψη αὐτὴ δὲν εἶναι ἰστορικὰ ἀκριβής (ἴδιαιτέρως ἂν μετρήσει κανεὶς τὰ ἀντίθετα αὐτοκρατορικὰ ἐνδιαφέροντα), ἐγείρει γιὰ ἀκόμη μία φορὰ ξηπήματα δογίων τῆς συναφειακότητας.

Ἐπιπλέον, ἡ πατερική θεολογία σαφῶς καὶ δὲν εἶναι μετα-βιβλική. Ἀντίθετα, ἀποτελεῖ ὑπομνηματισμὸς καὶ ἔρμηνεία, ἄλλοτε ὑπερβολική (π.χ. οἱ αὐθαιρεσίες πινάκων τῆς ἀλληγορίας), ἄλλοτε κριτική (π.χ. ἡ ἀμφισβήτηση τῆς πατρότητας τῆς «πρὸς Ἐβραίους» ἀπὸ τὴν πρώιμην πατερικὴν περίοδο) τῆς Ἱερᾶς Γραφῆς. Πρόκειται, ἀσφαλῶς, γιὰ μία συγκεκριμένη καὶ στοχευμένη ἔρμηνεία τῆς Ἱερᾶς Γραφῆς, προφανῶς σὲ ἀπόσταση ἀπὸ ἀκραῖες πινάκες καὶ τάσεις τῆς σύγχρονης βιβλικῆς ἐπιστήμης, ἡ ὁποία, ἐντούτοις, δὲν παύει νὰ εἶναι ἔρμηνεία τῆς Ἱερᾶς Γραφῆς. Καὶ εἶναι αὐτὴ ἡ ἀπόσταση μεταξὺ πατερικῆς θεολογίας καὶ σύγχρονης βιβλικῆς ἐπιστήμης, ἡ ὁποία καθιστᾷ τὴν Ἑκκλησίαν ἐπιφυλακτική στὸν πλήρον οἰκειοποίησην καὶ σύνθεσην τοῦ συνόλου τῶν πορισμάτων τῆς μοντέρνας ἔρμηνευτικῆς, δημιουργώντας καὶ τὴν ἀνάλογη σύγχυσην.

Ο κόσμος μας εἶναι σαφῶς μετα-έλληνικός. Καὶ τὰ προφανῆ δὲν χρειάζονται ἐπιχειρήματα. *Εἶναι ὅμως, σίγουρα, καὶ μετα-οντολογικός.* Τίποτε δὲν μᾶς ὀδηγεῖ σὲ μία τέτοια κατεύθυνσην. Ἀπὸ τὸν Hegel καὶ τὸν Kant, μέχρι τὸν Heidegger, τὸν Buber, τὸν Levinas, τὸν Marion, τὸν Derrida καὶ τὸν Kearney, ἡ ὄντολογία προβάλλει κυρίᾳ στὸν πυρῆνα τοῦ μεγαλύτερου, ἵσως, μέρους τῆς σύγχρονης φιλοσοφίας. *Σίγουρα, ἡ ὄντολογία αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ ἀρχαιοελληνικὴ καὶ σίγουρα ἡ ὄντολογία τῆς σύγχρονης φιλοσοφίας δὲν εἶναι ἀναγκαία μεσαιωνικὰ σχολαστική, μεταφυσικὴ ἡ ὑπερβατική.* *Εἶναι, ὅμως, ὄντολογία, δηλαδή, σύγχρονη ἀνάγκη γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ κόσμου, τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν πραγμάτων.* *Σύγχρονη ἔρμηνεία καὶ κατανόηση τῆς σημασίας τοῦ Εἴναι καὶ τῆς ὑπαρξῆς.* Ἀλλωστε, οὕτε οἱ φυσικὲς ἐπιστῆμες ἀντιπροσωπεύουν μία «ὅδὸς διαφυγῆς» ἀπὸ τὴν ὄντολογία. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα. Θὰ ξεφεύγαμε πολὺ μὲ μίαν ἀναλυτικὴν παρουσίαση τοῦ ξηπήματος, ὥστόσο, δὲν μποροῦμε νὰ μὴν ἀναγνωρίσουμε ὅτι καὶ ἡ ἴδια ἡ μοντέρνα φυσικὴ ἐπιστήμη στὶς πλέον πρωτοποριακές της θεωρίες συνιστᾶ σαφῶς ὄντολογία, ἡ ὁποία, σχεδὸν πάντοτε παρουσιάζει τὴν τάση νὰ μετατρέπεται σὲ μεταφυσική, καθιστώντας τὰ ὅρια μεταξὺ φυσικῆς καὶ μεταφυσικῆς δυσδιάκριτα. Ὁπωδήποτε, δὲν πρόκειται γιὰ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ ὄντολογία, πρόκειται, ὅμως, γιὰ ὄντολογία. Ἐπιπλέον, ἡ πληθώρα τῶν τάσεων καὶ θέσεων τῆς σύγχρονης φιλοσοφίας, παρ' ὅλες τὶς ἀξιοσημείωτες παρατηρήσεις της, δὲ φαίνεται, ἀκόμη καὶ μὲ τὴ βοήθεια τῆς «ἐρανιστικῆς μεθόδου», νὰ προσφέρει τὸ πλαίσιο καὶ τὰ ἐργαλεῖα δημιουργίας τῆς θεολογίας ἐκείνης, ποὺ θὰ ὑπερβεῖ τὶς ἔλληνικὲς φιλοσοφικὲς κατηγορίες. Υπάρχει, βέβαια, καὶ ὁ λεγόμενος narrative criticism ἢ narratology, θεωρία ἡ ὁποία προσπαθεῖ νὰ ὑποκαταστήσει τὴν φιλοσοφία ὡς κυρίᾳ στην ἔρμηνευτικὴ μὲ τὴ θεωρία τῶν ἀφηγήσεων καὶ τῶν ἔρμηνευτικῶν προσεγγίσεών

τους, ύπενδεδυμένα στὴν περίπτωση τῆς θεολογίας μὲ τὸν ἡθικὸν τῆς εὐθύνης καὶ ἵκανὰ βιβλικὰ στοιχεῖα. Ἡ φιλολογικὴ καὶ λογοτεχνικὴ αὐτὴ κριτική, ἀπότοκος τοῦ στρουκτουραλισμοῦ, μολονότι προσέφερε πλῆθος νέων προσεγγίσεων καὶ σημασιῶν, ἀκόμη καὶ γιὰ τὴ βιβλικὴ ἐρμηνευτική, εἶναι κατὰ τὴν γνώμη μας, ἀδύνατο νὰ ὑποκαταστήσει τὸ σύνολο τοῦ θεολογεῖν, τὸν ἀνάγκην ἔκφρασης τῆς ἐμπειρίας τῶν σχέσεων Θεοῦ, κόσμου καὶ ἀνθρώπου στὸ πλαίσιο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Σαφῶς καὶ ἡ ἔκφραστικὴ αὐτὴ δὲν μπορεῖ καὶ δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἐπ’ ἄπειρον προσδιορισμένη ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν φιλοσοφία. Σαφῶς καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς δὲν ἀποτελεῖ αἰώνια κατηγορία τῆς χριστιανικῆς ὑπάρξεως. Γιὰ νὰ ἔπειραστε, ὅμως, χρειάζεται μία, κατὰ τὸ δυνατόν, ἀρτια ἐπεξεργασμένη καὶ λειτουργικὴ ἀντιπρόταση-ἀντιπαράδειγμα, ποὺ νὰ ἀντιπροσωπεύει μὲ ἵση ἐπάρκεια τόσο τὶς σύγχρονες ἀνάγκες ὅσο καὶ τὴν ἀνάγκην ἔκφρασης τῆς διαχρονικῆς σωτηριώδους ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας στὸ σήμερα. Μία ἀντιπρόταση τὴν ὅποια σήμερα δὲν ἔχουμε, καὶ τὴν ὅποια πρέπει, ὅμως, νὰ ἔχουμε πάντοτε τὴν ἔτοιμότητα νὰ τὴν ἀναγνωρίσουμε καὶ κριτικὰ νὰ τὴν ἀποδεχθοῦμε, ὅταν τυχὸν ὑπάρξει. Μία ἀντιπρόταση, τῆς ὅποιας ἡ ἀπαρχὴ τῆς ἀναζήτησής της τέθηκε στὸ συνέδριο αὐτὸν ὡς πρωτόλειο ἔρευνας καὶ προβληματισμοῦ, μακριὰ ἀπὸ συντηρητικὲς καὶ φιλελεύθερες προκαταλήψεις, ἀπὸ μονομέρειες καὶ ἀγκυλώσεις, μὲ μόνη προσδοκία τὴν γόνιμην καὶ ἀπελευθερωτικὴν παρουσία τῆς θεολογίας στὸ ἀπαιτητικὸν παρόν καὶ στὸ ἀκόμη ἀπαιτητικότερο μέλλον.