

‘Η Ποιμαντικὴ ὡς πεδίο συνάντησης τῆς Ὁρθοδοξίας μὲ τὴ Νεωτερικότητα

ΠΡΩΤΟΠΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ*

Στὴ βιβλικὴ καὶ πατερικὴ παράδοση ἐπικρατεῖ αὐτονόητη ὁμοφωνία γύρω ἀπὸ τὸ σωτηριολογικὸ περιεχόμενο τῆς Ποιμαντικῆς. Ὁμοφωνία ἡ ὅποια ἔχει τὶς πηγές της στὸ παλαιοδιαθηκικό «Κύριος ποιμαίνει με... εἰς τόπον χλόης ἐκεῖ με κατεσκήνωσεν, ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως ἐξέθρεψέ με» (*Ψαλμ. 22: 1-2*) καὶ ἡ ὅποια διασχίζει τὴν ἴστορία τῆς Ἐκκλησίας ἐνισχυόμενη τόσο ἀπὸ τὴν Κυριακὴ δήλωση «καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω ἂ οὕκ ἐστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης, κἀκεῖνα με δεῖ ἀγαγεῖν» (*Ἰω. 10: 16*) ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν Κυριακὴ ἐντολή «ποιάμαινε τὰ πρόβατά μου» (*Ἰω. 21: 16*).

Ο Μ. Βασίλειος περιγράφει τὸ περιεχόμενο τῆς ποιμαντικῆς διακονίας ὡς ἔξῆς: «Τοιοῦτοι δέ τινες καὶ οἱ τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ προεστῶτες, προάγοντες μὲν ἐπὶ τὰς εὐανθεῖς καὶ εὐώδεις τῆς πνευματικῆς διδασκαλίας τροφάς, καὶ ὕδατι ζώντι τῇ ἐπιχορηγίᾳ τοῦ Πνεύματος ἄρδοντες καὶ ὑψοῦντες καὶ πρὸς καρποφορίαν ἐκτρέφοντες»¹. Γιὰ νὰ συμπληρώσει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Θεολόγος ὅτι ὁραματίζεται «ποιμαντικὴν εὐθετον, ἀποσπῶσαν κόσμου, Θεῷ προσάγουσαν»², «παραστῆσαι τῷ Κυρίῳ λαὸν περιούσιον, βασίλειον ἰεράτευμα»³.

Εἴτε πρόκειται γιὰ ἔργα ποιμένων στὸν κόσμο εἴτε γιὰ ἔργα μοναχῶν (χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἡ «Κλῆμαξ» τοῦ Ἅγιου Ἰωάννου Σιναϊτοῦ) ἡ Ποιμαντικὴ ἔχει ὡς λόγο ὑπάρξεως τὴν «μετάφρασην» στὴν πράξη τοῦ ἔργου τῆς Θείας Οἰκονομίας μὲ σκοπὸ νὰ φανερωθῇ ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, μὲ συνέπεια τὸν ἀγιασμὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ τοῦ κόσμου. Στὸν ἴδιο ἄξονα καὶ οἱ νεώτεροι ποιμένες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας θὰ ἀνανεώσουν τὸ νόημα τῆς ποιμαντικῆς διακονίας. Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος θὰ γράψει:

* Ὁ π. Βασίλειος Θεοιμὸς εἶναι Ἐπίκουρος Καθηγητὴς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

1. Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, *Eἰς τὸν κη' ψαλμόν*, 2, ΕΠΕ 5, 100.

2. ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Θεολόγου, *Λόγος θ'*, ΕΠΕ 1, 276.

3. ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Θεολόγου, *Eἰς τὴν χειροτονίαν Δοαρῶν*, ΕΠΕ 1, 326.

«Ἡ Ποιμαντικὴ διδάσκει τὸν τρόπον καθ' ὃν δύνανται οἱ Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἐφαρμόζωσιν ἐν τῇ πράξει τὰς εὐαγγελικὰς ἀληθείας...». Ὁταν δὲ διερωτᾶται «ποῦ ἔγκειται ἡ ἐργωδία τοῦ ποιμαντορικοῦ ἀξιώματος», ἀπαντᾷ: «τί ἐργωδέστερον τοῦ βαστᾶσαι ἐπὶ τῶν ὅμων ψυχὰς ἀνθρώπων λυτρωθέντων διὰ τοῦ αἵματος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ»⁴.

Ἐπὶ πλέον ὁ Ἅγιος Σίλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης θὰ ἐπισημάνει πὼς οἱ ποιμένες «οὐδηγοῦν ἡμᾶς πρὸς τὸν Χριστόν... διδάσκουν ἡμᾶς τὴν μετάνοιαν... κηρύγτουν εἰς ἡμᾶς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ... κατευθύνουν ἡμᾶς ἵνα ἀναβῶμεν εἰς τὸ ὑψος τοῦ ταπεινοῦ πνεύματος τοῦ Χριστοῦ... συγκαλοῦν εἰς τὴν αὐλὴν τῆς Ἐκκλησίας τὰ τεθλιψμένα καὶ ἐσκορπισμένα πρόβατα τοῦ Χριστοῦ... προσεύχονται ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς τὸν Κύριον... ὡς φίλοι Χριστοῦ δύνανται νὰ δυσωπήσουν τὸν Κύριον»⁵.

Οἱ σύγχρονοι Ἔλληνες θεολόγοι τῆς ποιμαντικῆς θὰ ἀνανεώσουν στὴ συνέχεια τὸ διαχρονικὸ περιεχόμενό της μὲ τὴν ὁρολογία τῆς ἐποχῆς μας:

«Φαίνεται ὅτι ἐνωρίτατα ἐχρησιμοποιήθη καὶ ὁ ὄρος ποιμαντικὴ τέχνῃ ἥ ποιμαντικὴ ἐπιστήμη πρὸς δήλωσιν τοῦ θεωρητικοῦ ἐξοπλισμοῦ ἀλλὰ καὶ τῆς πρακτικῆς ἴκανότητος τοῦ ἰερέως νὰ καθοδηγῇ ἐπιτυχῶς τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὰς ὁδοὺς τοῦ Κυρίου, εἰς νομὰς σωτηρίους»⁶.

Παραμένοντας πιστοὶ στὶς πηγὲς ἀναλογίζονται πάντοτε τὸ σωστικὸ νόημά της ὡς ὑπέρτερο κάθε ἄλλης ἀρωγῆς: «Τὸ ποιμαντικὸν ἐργον εἶναι ἀναγκαῖον, ὅχι ὡς ἐν ἐκ τῶν πολλῶν ἐργων τὰ ὅποια δύνανται νὰ παράσχουν κάποιαν συμπαράστασιν εἰς τὸν ἀνθρωπὸν, ἀλλ' ὡς τὸ μόνον ἐργον τὸ ὅποιον δύναται νὰ ἀποκαλύψῃ καὶ οἰκειώσῃ τὸν ἀνθρωπὸν μὲ τὴν Ἀλήθειαν»⁷.

«Ἀναγνωρίζεται σήμερον γενικῶς ὅτι ἡ ποιμαντικὴ ἐπιστήμη, παρὰ τὴν μεγίστην αὐτῆς σπουδαιότητα, εἶναι παρὸ ἡμῖν ὁ πλέον παρημελημένος κλάδος τῆς θεολογίας... Ἡ ποιμαντικὴ ἐν τῇ ἀρχαίᾳ Ἐκκλησίᾳ εἶχεν ὡς κυρίαν ἀποστολὴν τὴν ὑπὸ τοῦ ποιμένος καθοδήγησιν τῶν πιστῶν ἐπὶ τῇ βάσει τῶν τότε πρατουσῶν ἀρχῶν καὶ μεθόδων, μάλιστα δὲ καὶ κυρίως τοῦ ἰδίου αὐτοῦ παραδείγματος, πρὸς τὴν διὰ τῆς μιμήσεως τοῦ Χριστοῦ πνευματικὴν τελείωσιν καὶ

4. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ Μάθημα Ποιμαντικῆς, (ἐκδ. Ἅγιος Νικόδημος, 1972), σ. ιβ', 136.

5. ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ, Ο Ἅγιος Σίλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης, σ. 502.

6. ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ποιμαντική, Ἀθῆναι, 1972, σ. 6-7.

7. Ἄρχιμ. ΚΑΨΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἡ ποιμαντικὴ διακονία κατὰ τοὺς ἰεροὺς κανόνας, ἐκδ. Ἀθως, 1976, σ. 49.

τὴν ἐν Χριστῷ ἀπολύτωσιν... ‘Ο ἐνανθρωπήσας Θεὸς ὁδηγεῖ ὡς ὁ Ποιμὴν ὁ Καλὸς πρὸς τὴν θέωσιν τοὺς ἀνθρώπους»⁸.

Άλλος δὲ εὔστοχα ἐπανασυνδέει τὴν ποιμαντικὴ μὲ τὴν (ίερο)ἀποστολικὴ διάσταση τῆς Ἐκκλησίας: «Στόχος τῆς Ποιμαντικῆς εἶναι ἡ συγκρότηση ἀλλὰ καὶ ἡ συγκράτηση, ἡ οἰκοδόμηση ἀλλὰ καὶ ἡ ἐποικοδόμηση τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ὅποιας κεφαλὴ εἶναι ὁ Χριστός, μὲ ἀπότερο σκοπὸ τὴ σωτηρία τοῦ πεπτωκότος καὶ ἀνισταμένου ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου»⁹. «Ἡ Ποιμαντικὴ θέλει νὰ ποιμάνει τὸν ἀνθρωπὸ, νὰ τὸν φέρει στὴν μία Ποίμνη ὑπὸ τὸν ἔνα Ποιμένα, νὰ σώσει τὸν ἀνθρωπὸ, νὰ τὸν ἐπαναφέρει δηλαδὴ ἀσφαλῶς στὸν οἶκο τοῦ Πατέρα, τοῦ Θεοῦ Πατέρα. Ἀλλωστε ἡ λέξη σωτηρία ἐρμηνεύεται ὡς ἀσφαλῆς ἐπάνοδος στὴν πατρίδα, στὸ πατρικὸ σπίτι».

«Ἡ ποιμαντικὴ ὁρίζεται ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὡς “τέχνη τεχνῶν καὶ ἐπιστήμη ἐπιστημῶν”. Κι αὐτό, ὅχι μόνο γιατὶ ἔχει σχέση μὲ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν πιὸ ἐσωτερικῶν καταστάσεων καὶ τῶν πιὸ ὑπαρξιακῶν προβλημάτων τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ κυρίως γιατὶ στοχεύει στὴ σωτηρία του. Μὲ ἄλλα λόγια, ἔχει σκοπὸ νὰ βοηθήσει τὸν ἀνθρωπὸ νὰ γίνει σῶος, νὰ βρεῖ τὴν ἀρχικὴ του ἀκεραιότητα καὶ ὀλοκληρία, καὶ νὰ ἐπιστρέψει στὸ πρωτόκτιστο κάλλος του»¹¹.

*

‘Ορόσημο-κλειδί γιὰ τὴν ἰστορία τῆς ἀνθρωπότητας ἀποτέλεσε ἡ ἀνάδυση τῶν Νέων Χρόνων. “Οπως εἶναι γνωστὸ λειτούργησε ὡς ὁ καταλύτης γιὰ τὴ διαμόρφωση τοῦ σύγχρονου δυτικοῦ πολιτισμοῦ, ὁ ὅποιος μὲ τὴ σειρά του καθίσταται ὀλοένα παγκόσμιος.

Κεντρικὸ ἔξονα τῆς Νεωτερικότητας συνιστᾶ ἡ ἔννοια τοῦ ἀτόμου μὲ ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἴδιώματα ποὺ κομίζει μαζὶ τῆς: τὴν ἔκπτυξη τῆς διάνοιας, τὶς περιπέτειες τῶν συναισθημάτων, τὴν νομιμοποίηση τῶν ἐπιθυμιῶν, τοὺς δόλιχους τοῦ ἔρωτα, τὰ βάθη τοῦ ἀσυνειδήτου. Στὸ νέο αὐτὸ πολιτισμικὸ τοπίο τὰ ἀνθρώπινα παθήματα τυγχάνουν ἀσύγκριτα μεγαλύτερης προσοχῆς καὶ φροντίδας.

8. ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, *Χριστοκεντρικὴ ποιμαντικὴ ἐν τοῖς “ἀσκητικοῖς” τοῦ Μεγάλου Βασιλείου*, ἐκδ. Πανεπιστημίου Αθηνῶν, 1982, σ. 6-7.

9. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, *Ἐπιστήμη καὶ τέχνη τῆς Ποιμαντικῆς*, ἐκδ. Αρμός, 1997, σ. 21.

10. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, *Κλινικὴ καὶ θεραπευτικὴ Ποιμαντικὴ Θεολογία στὴ σχέση τῆς μὲ τὴν ψυχοπαθολογία καὶ τὴν ψυχοθεραπεία*, 2000, σ. 23

11. ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗ, *Προτάσεις ποιμαντικῆς θεολογίας*, ἐκδ. Πουρναρᾶ, 2003, σ. 9.

Οι θρησκεῖς συναντήθηκαν μὲ τὴ Νεωτερικότητα μὲ ποικίλους τρόπους, ποὺ κυμαίνονται ἀπὸ τὴν ἀδιάλλακτη πολεμικὴ μέχρι τὴν ἄνευ δρῶν παραδόση σὲ αὐτήν. Καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ χριστιανισμοῦ συναντᾶ κανεὶς αὐτὴ τὴν διαφοροποίηση.

Κεντρικὸς κλάδος τῆς νεωτερικῆς ἐπιστημονικῆς ἀνάπτυξης ὑπῆρξαν οἱ ἐπιστῆμες τοῦ ἀνθρώπου, μὲ προεξάρχουσα τὴν ψυχολογία. Χωρὶς νὰ ἀγνοοῦνται ἡ κοινωνιολογία καὶ ἄλλοι χῶροι τοῦ ἐπιστητοῦ, ἡ συμβολὴ τῆς ψυχολογίας στὴν κατανόηση τῆς ἀνθρώπινης συμπεριφορᾶς, ἀκόμη καὶ τῆς μὴ ὁρατῆς, ἀποδείχθηκε τόσο καθοριστικὴ ὥστε νὰ γίνεται λόγος γιὰ «μία καινούργια ἀνθρωπολογία» ἡ ὁποία «ἔδωσε νέα καὶ ἰδιαίτερη προσοχὴ στὸ ὑποκείμενο»¹².

Ἐφ' ὅσον ἀντικείμενο τῆς μέριμνας τῆς Ποιμαντικῆς εἶναι πάντα ὁ ἀνθρώπος, ἡ συμβολὴ τῆς ψυχολογίας στὴν ἀνθρωπογνωσία κέρδισε ἀπὸ νωρὶς τὸ ἐνδιαφέρον τῶν θεολόγων καὶ κληρικῶν τῆς Δύσης, οἱ ὁποῖοι γιὰ ἴστορικους καὶ γεωγραφικοὺς λόγους βρέθηκαν πρῶτοι πλησιέστεροι στὶς ἐπιστημονικὲς ἔξελίξεις. Ἡ γνωριμία αὐτὴ ἀποτέλεσε βῆμα ἴστορικῆς σημασίας διότι παρήγαγε ζυμώσεις ποὺ ἐπηρέασαν βαθιὰ καὶ ἀνεξίτηλα τὴν ἀσκούμενη Ποιμαντικὴ ἄλλὰ καὶ ὀλόκληρη τὴ Θεολογία.

Ἡ στροφὴ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ποιμαντικῆς πρὸς τὴν κοσμικὴ γνώση ἐμπεριέχει στὰ αἴτιά της καὶ τὴν ἵδια τὴν ἀλλοίωση ποὺ εἶχε διαβρώσει προηγουμένως τὴν ἐν λόγῳ Ποιμαντική. Μία ἀπὸ τὶς σημαντικώτερες ἀποστολὲς ποὺ ἀνέλαβε ἡ ψυχολογικὴ γνώση ἦταν νὰ ἐστιάσει στὴν ἀνθρωπογνωσία παραμερίζοντας τὸ νομικισμό. Ἡ ψυχολογία ἔγινε «ἔνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους συμμάχους τοῦ κινήματος ποιμαντικῆς συμβουλευτικῆς στὴν προσπάθειά του νὰ ἔπεράσει τὸ ἡθικιστικὸ πλαίσιο τῆς προηγούμενης ποιμαντικῆς φροντίδας»¹³. Ἄλλὰ καὶ ἡ Προτεσταντικὴ Ποιμαντικὴ ἀσφυκτιοῦσε στὰ στενὰ ὅρια τῆς Βίβλου καὶ τῆς συντηρητικῆς ἐρμηνείας της, γι' αὐτὸ καὶ ἀγκάλιασε πρόθυμα τὶς ψυχολογικὲς ἔξελίξεις. Καρπὸς αὐτῆς τῆς δεκτικότητας ὑπῆρξε ὁ νέος κλάδος τῆς Ποιμαντικῆς Ψυχολογίας¹⁴.

12. VERGOTE ANTOINE, *Modernité et Christianisme*. Cerf, 1999, σ. 91- 92.

13. CAPPS DONALD, *The depleted self: sin in a narcissistic age*, Fortress Press, 1993, σ. 5.

14. Γιὰ μιά σύντομη ἐπισκόπηση τῆς ἴστοριας τῆς Ποιμαντικῆς Ψυχολογίας βλ. ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ, *Βιβλικά ψυχογραφήματα*, ἐκδ. Κυριακίδη, 1986, σ. 9-13. Πρωτ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ, *Ποιμένας καὶ θεραπευτής*, ἐκδ. Ἀκρίτας, 1999, σ. 81-93. SCHLAUCH CHRIS “Mapping the Terrain of Pastoral Psychology”, *Pastoral Psychology*, 44 (1996): 237-249.

Καὶ μόνη ἡ ἀποτίναξη, ἡ ἔστω ὁ μετριασμός, τοῦ ἀφόρητου καὶ παθογόνου ζυγοῦ τοῦ νομικισμοῦ ὑπῆρξε τόσο εὐεργετικὴ ἐξέλιξη ὥστε νὰ δικαιώνει τὸ ἐγχείρημα.¹⁵ Η νέα ἀντιμετώπιση ὥθησε τοὺς ἐτερόδοξους ποιμένες νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν ἡθικολογικὴν καὶ ἐπικριτικὴν στάσην καὶ νὰ βλέπουν τὸν ἄνθρωπον ὡς θύμα τῶν συνθηκῶν τῆς ζωῆς του, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι ἀλλαγὴ θὰ ἐπέλθει ὅχι ὅταν καταδικάζεται ἀλλὰ ὅταν ἐκτιμᾶται ὁ πιστός.

Ἡ κοινωνίκῃ γνώση ἔφερε μαζί της τὴν σπουδὴν τῶν ἀνθρωπολογικῶν προϋποθέσεων τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Ἐπρόκειτο ἀναντίρρητα γιὰ κάτι ἀπολύτως ἀπαραίτητο. Ποιμαντικὴ σύγχρονη χωρὶς πρόοδο στὴν ἀνθρωπολογία θὰ ἦταν καταδικασμένη σὲ ἀποτυχία. Τὸ νεωτερικὸ ὑποκείμενο εἶναι πλέον διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ παραδοσιακό, συνεπῶς ἀπαιτοῦνται νέοι δρόμοι κατανόησής του.

Δὲν θὰ πρέπει νὰ παραλείψουμε στὴ συνάφεια αὐτὴ καὶ μία ἀκόμη εὐεργετικὴ ἐπίδραση τῆς Νεωτερικότητας. Παράλληλα μὲ τὴ πραγματικότητα τῆς ἐκκοσμίκευσης, ἡ θεραπευτικὴ κίνηση ἀποτέλεσε ἔναν προφητικὸ λόγο πρὸς τὶς χριστιανικὲς ἐκκλησίες, συντελοῦσα ἔτσι σὲ κάποιου βαθμοῦ ἀναμόρφωση στὸ ἐσωτερικὸ τους¹⁶. Πρόκειται γιὰ ἔνα παράδοξο, ἐπίκαιρο ἀκόμη καὶ σήμερα. Πολὺ συχνὰ βλέπουμε ἡ ἀναδίπλωση τῆς ἐκκλησίας ἐντὸς τῶν τειχῶν νὰ σημαίνει ἐκκοσμίκευση, ἐνῶ ἡ εἰρηνικὴ “ἐπίθεση” πρὸς τὴν κοινωνία νὰ ἀναζωπύρωνει τὴν ἐκκλησιαστικὴ γνησιότητα. Ἀλλὰ δὲν πρόκειται γιὰ παράδοξο, ἀν ληφθῇ ὑπὸ ὅψιν ἡ ἀνθρώπινη δυναμική.

Μέσα σὲ αὐτὸν τὸν ζῆλο λοιπὸν δρισμένες ὁμολογίες ἀκολούθησαν τὴν κοινωνίκῃ γνώση μέχρι τὴν ἀφετηρία της, δηλαδὴ τὴν αὐτόνομη ἀνθρωποκεντρικὴ ἀνθρωπολογία, ὑποβαθμίζοντας ἔτσι τὸ χριστιανικὸ μήνυμα, λιγότερο ἢ περισσότερο. Ὁ στόχος τῆς θεραπείας ψυχῶν ἐξετράπη πρὸς κάτι ἀνάλογο τῆς κοινωνίκης ψυχοθεραπείας. Ἔτσι σήμερα ἡ ποιμαντικὴ φροντίδα (Pastoral care) ἔφτασε νὰ νοεῖται κυρίως ὡς συμπαράσταση στὶς ποικίλες ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς, ὑπὸ τὸ πρᾶσμα τῆς πίστης βέβαια. Χαρακτηριστικὸς εἶναι ὁ ἀκόλουθος δρισμός: «Ἡ Βίβλος συνδέει τὸν ρόλο τοῦ ποιμένα μὲ τὴν διδασκαλία καὶ μὲ τὴν προστασία... Ἡ ποιμαντικὴ φροντίδα εἶναι ἡ διακονία φροντίδας καὶ συμβουλευτικῆς ποὺ παρέχεται ἀπὸ ποιμένες, ἐφημερίους, καὶ θρησκευτικοὺς ἥγετες σὲ μέλη τῆς ἐκκλησίας τους ἡ σὲ πρόσωπα μέσα σὲ ἔνα θρησκευτικὸ ὄργανισμό. Αὐτὴ μπορεῖ νὰ ποικίλλει ἀπὸ ἐπισκέψεις στὸ σπίτι μέχρι καὶ ἐπίσημη

15. CAPP DONALD, *The depleted self: sin in a narcissistic age*. Fortress Press, 1993, σ. 1.

16. ODEN THOMAS Oden, *Care of souls in the classic tradition*. Fortress Press, 1984, σ. 32-33.

συμβουλευτική ἀπό διπλωματούχους ποιμένες. Ή “ποιμαντική φροντίδα” ἐπίσης εἶναι ἔνας ὅρος γιὰ τὴν βοήθεια πού (λαϊκοί) ἄνθρωποι προσφέρουν στὰ πλαίσια τῆς ἐκκλησίας τους καὶ τῆς κοινότητας, ποὺ περιλαμβάνει ἀκρόαση, στήριξη, ἐνθάρρυνση, φιλία. Παρέχεται κυρίως στὸν τομέα τῆς φροντίδας τῶν ἀσθενῶν καὶ τῆς νεότητας¹⁷. Εἶναι ἐμφανής ὁ πνευματικὸς ἀποχρωματισμός¹⁸.

Γιὰ ποιά θέματα ἀπευθύνεται κάποιος σήμερα στὸν ποιμένα; «Οἱ ἄνθρωποι ζητοῦν βοήθεια γιὰ μία ποικιλία λόγων: ὅταν ἀδυνατοῦν νὰ ἀντεπεξέλθουν μὲ φόβους καὶ ἄγγη, θυμό, ἐνοχὴ ποὺ πηγάζει ἀπὸ διαπροσωπικὲς δυσκολίες, συζυγικὲς καὶ οἰκογενειακὲς συγκρούσεις, σεξουαλικὰ προβλήματα, ἀλκοολισμὸς καὶ χρήση οὐσιῶν, σωματικὴ καὶ συναισθηματικὴ κακοποίηση, ὅπως καὶ κατὰ τὴν διάρκεια μεταβατικῶν περιόδων τῆς ζωῆς τους καὶ κατὰ τὸν θάνατο ἢ τὴν ἀπώλεια κάποιου ἀγαπημένου προσώπου. Ζητοῦν βοήθεια γιὰ νὰ τὰ βγάλουν πέρα μὲ προσωπικά, κοινωνικά, συζυγικά, ἐπαγγελματικά, ἢ πνευματικὰ προβλήματα, σύμφωνα μὲ τὴν πίστη καὶ τὶς ἀξίες τους»¹⁹. Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ ἄνθρωποι προσφεύγουν στὸν ἀληρικὸ γιὰ μία ἀπίστευτη ποικιλία θεμάτων, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὅποια σχετίζονται μὲ καταστάσεις τῆς ζωῆς τους (*situational*). Μάλιστα μερικὲς φορὲς ἀρχίζουν ἀπὸ τὸν ἀληρικὸ γιὰ θέματα τὰ ὅποια ἀπὸ τὴ φύση τούς ἐμπίπτουν στὴ δικαιοδοσία ἄλλων εἰδικῶν (ψυχιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικῶν λειτουργῶν, συμβούλων ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ κ.ἄ.).

Ἐτοι ἡ πασίγνωστη καὶ θεωρούμενη ὡς αὐτονόητη στὶς μέρες μᾶς Κλινικὴ Ποιμαντικὴ Ἐκπαίδευση (*Clinical Pastoral Education*) τῶν ἀληρικῶν ὑπῆρξε

17. http://en.wikipedia.org/wiki/Pastoral_care. Βλ. καὶ: «ΤΗ ποιμαντικὴ φροντίδα ἔχει γίνει ἐπάγγελμα ποὺ δὲν περιορίζεται μόνο στὴν ιερατικὴ καθοδήγηση ἀπὸ τὸν ἐνοριακὸ ποιμένα, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται καὶ σὲ λαϊκὸς μὲ πανεπιστημιακὰ διπλώματα στὴ θεολογία καὶ στὴν ποιμαντικὴ φροντίδα... Ἀποβλέπει στὸ νὰ βοηθήσει τὸ πρόσωπο νὰ ἀναζητήσει μία θοησκευτικὴ ζωὴ μὲ νόημα στὶς συγκεκριμένη κατάσταση τῶν καθημερινῶν περιστάσεων» (RIZZUTO ANA-MARIA, “Psychanalytic psychotherapy and pastoral guidance”, *The Journal of Pastoral Care*, 1998, 52, 1, σ. 69-78).

18. ‘Ο πνευματικὸς ἀποχρωματισμὸς ὡς πειρασμὸς θέτει σήμερα σὲ δοκιμασία ἀρκετὲς χριστιανικὲς ὄμιλογίες, κάτι ποὺ γίνεται φανερὸ ἀπὸ τὴν εὐκολία μὲ τὴν ὅποια νιοθετοῦν τὴν ὄρολογία καὶ τὸ νόημα τῆς σύγχρονης ἐκκοσμικευμένης συζήτησης περὶ «πνευματικότητας», ἥ δοπια στὴν πραγματικότητα συνιστᾶ ἔνα σύνολο ψυχολογικῶν ἐμπειριῶν ἔχοντας ἀποσυνδεθῆ ἀπὸ τὴν ζωὴ ἐν Ἀγίῳ Πνεύματι.

19. VAUGHAN RICHARD, *Pastoral counseling and personality disorders*, Sheed & Ward, 1994, σ. 8.

20. PRUYSER PAUL, *The minister as diagnostician: personal problems in pastoral perspective*, The Westminster Press, 1976, σ. 45. Βλ. καὶ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, *Συμβουλευτικὴ Ποιμαντικὴ*, ἔκδ. Λύχνος, χ.χ., σ. 17-19.

προϊὸν τοῦ προτεσταντικοῦ φιλελευθερισμοῦ²¹. Ή αնάγκη της ἔδραιωθηκε ἐπειδή «τὸ γεγονὸς πῶς οἱ νόμοι τῆς ψυχικῆς ὑγείας ἔμοιαζαν προοδευτικὰ ἀνοκαλύψιμοι, ἀπαντοῦσε σὲ μίαν ἀνάγκη - συγκεκριμένα στὴν ἀνάγκη γιὰ σιγουρὶὰ καὶ ἐπάρκεια κατὰ τὴν ποιμαντικὴ φροντίδα καὶ συμβουλευτική»²².

Η γενίκευση τοῦ δυτικοποιημένου τρόπου ζωῆς καὶ στὶς παραδοσιακὰ δρθόδοξες χῶρες αὐξῆσε τὰ προβλήματα τῶν ἀνθρώπων. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ἐπεκταση τοῦ νεωτερικοῦ ἀνθρωποειδόλου κατέστησε αὐτονόητη στὶς συνειδήσεις τὴν ἀνάγκη νὰ λάβουν νέου τύπου ποιμαντικὴ βοήθεια, μία βοήθεια ποὺ θὰ ἀντλοῦσε καὶ ἀπὸ τὴν κοσμικὴ γνώση. Ἔτοι ἔχει γίνει κοινὸς τόπος ἀκόμη καὶ γιὰ τὸν Ἑλληνα Ὁρθόδοξο κληρικὸ ἡ ἐμπειρία ὅτι συχνὰ τὸ αἴτημα τοῦ πιστοῦ δὲν σχετίζεται ἀμεσα μὲ τὴ σωτηρία του. Βέβαια ἔμμεσα κάθε ἀνθρώπινη κατάσταση σχετίζεται μὲ τὴ σωτηρία μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο· ἀναφέρομαι δῆμος ἐδῶ στὴν ἀπουσία συνειδητῆς ἀγωνίας γιὰ τὴ σωτηρία στὸν προσφεύγοντα καὶ ἐρωτῶντα πιστό. Η διαδεδομένη αὐτὴ παρατήρηση λειτούργησε ἀφυπνιστικά.

Μετὰ ἀπὸ κάποιο εὖλογο διάστημα εὐφορίας κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἔχουν πληθύνει οἱ φωνὲς τῆς αὐτοκριτικῆς ἐντός τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου. Ή ἄλλοιώση ποὺ ἐντοπίζεται ἐπικεντρώνεται κυρίως στὴν ἀπώλεια τοῦ στόχου, σὲ σημεῖο ποὺ νὰ ἀμφισβητεῖται ἀκόμη καὶ ἡ χριστιανικὴ ταυτότητα τῆς Ποιμαντικῆς: «Σὲ κάποιες ἐκκλησίες ἡ κοσμικὴ ψυχολογία ὑπερίσχυσε τῆς φροντίδας ψυχῶν ἔτσι ὥστε ἡ θεολογικὴ ψυχολογία ἔχασε τὴ φωνή της... Τὸ γεγονὸς πῶς ἡ θεολογία ἀπέτυχε νὰ διεκδικήσει τὴ θεολογικὴ θεμελίωση τοῦ ἑαυτοῦ ἐπέφερε τὴν προσπάθεια τῶν ποιμένων νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς πνευματικὲς ἀνάγκες τῶν πιστῶν χωρὶς ἐπαρκεῖς δογματικὲς πηγές»²³.

Βέβαια ἡ αὐτοκριτικὴ δὲν περιορίστηκε μόνο στὴν ἀκριτη πρόσληψη τῆς κοσμικῆς γνώσης ἀλλὰ ἐπεκτάθηκε, δπως ὅφειλε, καὶ στὰ αἴτιά της. Η φύση ἀπεχθάνεται τὰ κενά: «Η κοσμικὴ ψυχολογία βοήθησε στὸ νὰ ἀποκαλυφθῇ ἡ πολυπλοκότητα τοῦ ἑαυτοῦ καὶ τῆς λειτουργίας του. Η κοσμικὴ ψυχοθεραπεία ἀποδείχθηκε πολὺ πιὸ εὐαίσθητη ώς πρὸς τὴν ἰδιοσυγκρασία τῆς προσωπικό-

21. STOKES ALLISON, *Ministry after Freud*, The Pilgrim Press, 1985, σ. 63-65.

22. ὁ.π., σ. 159.

23. CHARRY ELLEN, *Theology after psychology. Care for the soul: exploring the intersection of psychology and theology*, (eds. Mark McMinn, Timothy Phillips), Intervarsity Press, 2001, σ. 132-133.

τητας ἀπὸ ὅσο ὑπῆρξε ἡ χριστιανικὴ ὅμολογός της... Οἱ θεολόγοι ἐγκαταλείψαμε ὅσους ἀσκοῦν πράξην καὶ θὰ ἔπειτε νὰ ντρέπομαστε γι' αὐτό. Ἰσως δὲν εἶναι πολὺ ἀργά γιὰ νὰ ἐπανορθώσουμε»²⁴.

‘Αναμφίβολα ἡ νέα Ποιμαντικὴ «εἰδὲ» σαφέστερα τὰ ψυχολογικὰ παθήματα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου καὶ ἀνέπτυξε τρόπους συμπαράστασης σὲ αὐτά. Κατανόησε βαθύτερα τὶς διαπροσωπικὲς σχέσεις, παρέσχε στήριξη κατὰ τὸ πένθος καὶ τὴν ἀρρώστια, μελέτησε πληρέστερα τὸν γάμο, προσέγγισε τὸ ἀσυνείδητο, ἐξοικειώθηκε μὲ τὴν ποικιλία τῶν χαρακτήρων. Ὅμως, αὐτὸς καθ' ἑαυτὸν τὸ πλεονέκτημα τῆς δημιουργικῆς συνάντησης Θεολογίας καὶ Νεωτερικότητας σὲ πολλὲς περιπτώσεις κόμισε μαζί του καὶ τὸ σύστοιχο μειονέκτημα, π.χ. ὅταν ἀτόνησε ἡ ἔννοια τῆς ἀμαρτίας καὶ ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ τὴν ἔννοια τῆς ψυχολογικῆς ἐμπλοκῆς. Σύμφωνα μὲ τὴν ἑτερογονία τῶν σκοπῶν, κάθε καινούργιο βῆμα ἐνδέχεται νὰ ἔχει παρενέργειες, χωρὶς αὐτὸν νὰ μειώνει τὶς εὐεργετικές του ἐπιπτώσεις. Δὲν ἀρκεῖ νὰ κατανοήσεις ἀλλὰ πρέπει καὶ νὰ διαθέτεις μία θεολογία τέτοια ποὺ νὰ θέτει στόχους σωτηριολογικοὺς καὶ νὰ εἶναι ἀποτελεσματική.

‘Απὸ πολλὲς κατευθύνσεις πλέον ἀναγνωρίζεται πώς ἡ Χριστιανικὴ Ποιμαντικὴ νίοθέτησε τὴν συμβολὴν τῶν νεωτερικῶν γνώσεων καὶ μεθόδων καταβάλλοντας κάποιο τίμημα. Στὸν εἰκοστὸ αἰῶνα «ἡ κλασικὴ ποιμαντικὴ σοφία ἔπεισε σὲ βαθὺ ὑπνοῦ γιὰ περίπου τέσσαρες δεκαετίες. Στὸ διάστημα αὐτὸν ἀναδύθηκαν διάφορες ψυχολογίες ποὺ ἐγκαταστάθηκαν μέσα στὴν ποιμαντικὴ φροντίδα χωρὶς πολλὴ αὐτοσυνειδησία... Ἡ ποιμαντικὴ θεολογία σὲ πολλὲς περιπτώσεις λίγο διαφέρει ἀπὸ μία ἀπερίσκεπτη μίμηση τῶν σύγχρονων ψυχολογικῶν τάσεων»²⁵.

24. Ὁ. π. Εὐγλωττος εἶναι ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου τοῦ BROOKS E., Holifield *A History of Pastoral Care in America: from Salvation to Self-Realization*, τὸ ὄποιο ἀνασκοπεῖ ἀκριβῶς αὐτὸν τὸ φαινόμενο μετατόπισης τοῦ σκοποῦ. Πρβλ. καὶ ODEN THOMAS, *Care of souls in the classic tradition*. Fortress Press, 1984, σ. 32-33: “Ἐχει παρατηρηθῆ πώς ἡ κλινικὴ παράδοση δὲν χαράσσει δίξεια διαχωριστικὴ γραμμὴ μεταξὺ ἴεροῦ καὶ κοσμικοῦ καὶ ὅτι τείνει νὰ βρίσκει θρησκευτικὰ βάθη νοήματος σὲ μὴ θρησκευτικές ἡ κοσμικές μορφές ἐμπειρίας, εἰδικώτερα σὲ ὑπαρξιακά δρια καὶ κρίσεις. Αὐτὴ ἡ τάση ἔχει ὀδηγήσει σὲ μία μαξική, συχνά μὴ κριτική, ἔνσωμάτωση κοσμικῶν θεωριῶν τῆς προσωπικότητος καὶ τῆς θεοπατείας στὴν ποιμαντικὴ φροντίδα καὶ τὴν συμβουλευτική, μία ἐξέλιξη τὴν ὅποια κάποιοι βλέπουν ὡς ἀπώλεια, ἡ ἐπαπειλούμενη ἀπώλεια, τῆς θρησκευτικῆς ταυτότητος καὶ πληρότητος”.

25. ODEN THOMAS, *Care of souls in the classic tradition*, Fortress Press, 1984, σ. 32-33.

”Ετσι δὲν θὰ εἶναι ύπερβολικὸς ὁ ἴσχυρισμὸς ὅτι στὸν δυτικὸ χριστιανισμὸ παρατηρεῖται ἐπιστροφὴ τῶν θεολογικῶν κριτηρίων στὴν ποιμαντικὴ πράξη καὶ φροντίδα. «Βρισκόμαστε ἐν μέσῳ μίας ἡσυχῆς ἀλλὰ βαθεῖας ἐπανάστασῆς ὡς πρὸς τὴ σχέση τῆς θεολογικῆς ἐκπαίδευσης μὲ τὴν ἐκκλησία καὶ τὶς διακονίες τῆς. Αὐτὴ ἡ ἐπανάσταση ἐπικεντρώνεται στὴν ἀνάκαμψη τῆς πρακτικῆς θεολογίας... Η ποιμαντικὴ φροντίδα ἀποτελεῖται ἀπὸ ὅλους ἐκείνους τοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὅποιους μία πιστεύουσα κοινότητα, κάτω ἀπὸ ποιμαντικὴ ἡγεσία, ἐμπρόθετα προάγει τὴν ἀφύπνιση, τὴ διαμόρφωση, τὴ διόρθωση, τὴν ἵαση καὶ τὴν συνεχῆ πρόοδο τῆς κλήσεως τῶν χριστιανῶν καὶ τῆς κοινότητας, ὑπὸ τὴν πίεση καὶ τὴν δύναμη τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ».²⁶

Τώρα πλέον «ἡ θεολογία θὰ πρέπει νὰ θεωρεῖται ἐνσωματωμένη στὴν ταυτότητα τοῦ ποιμαντικοῦ κλινικοῦ καὶ στὴν πράξη τῆς ποιμαντικῆς κλινικῆς φροντίδας... Ὁ τρόπος ποὺ κατανοεῖται ἡ θεολογία ἀπὸ κάποιον μπορεῖ νὰ δημιουργήσει κλινικὰ προβλήματα»²⁷. Τοῦτο συμβαίνει ἐπειδὴ ἀναλόγως μὲ τὴν θεολογία ἀλλάζει ἡ εἰκόνα περὶ Θεοῦ καὶ περὶ ἀνθρώπου καὶ στὸν ποιμένα καὶ στὸν ποιμαινόμενο.

”Απὸ ἑτεροδόξους ἐπιχειροῦνται πλέον ἐντυπωσιακὲς ὅμολογίες θεολογικῆς αὐτοσυνειδήσιας ὅταν π.χ. προτείνεται πὼς ἡ θεολογία τῆς Ἐνανθρωπήσεως καὶ τοῦ Σταυροῦ ἐκφράζει πληρούμενη τὴν θέση τοῦ ποιμαντικοῦ συμβούλου, ὁ ὅποιος κατὰ τὴν διακονία του ἀναπόφευκτα θὰ ὑποφέρει. Δὲν μένει φυσικὰ μόνος του κατὰ τὴν διακονία αὐτή, στὸ βαθμὸ δύμως ποὺ ἐνσωματώνει στὴν ταυτότητά του ὡς ποιμαντικοῦ συμβούλου τὴν ἰδιότητα ἐκείνου ποὺ ἀκολουθεῖ τὸν Χριστό»²⁸. ”Η ἐπίσης, διακηρύσσεται κατ’ οὓσιαν ἡ ἀνάγκη σωτηριολογικῆς διαχείρισης τῶν ἀνθρωπίνων καταστάσεων ὅταν θεωρεῖται πὼς ἡ «ποιμαντικὴ συμβουλευτικὴ καλεῖται νὰ εἶναι κάτι ποὺ συμποσοῦται σὲ ἐμπειρία μετα-

26. FOWLER JAMES, *Faith development and pastoral care*, Fortress Press, 1987, σ. 13, 21. Βεβαίως θὰ ἀπαιτηθῇ νὰ διανυθῇ ἡ διαδρομὴ ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση στὴν πρακτικὴ ὑλοποίηση: «Ἄν καὶ κάθε ποιμένας καλεῖται νὰ εἶναι ἔνας ποιμαντικὸς θεολόγος... στὴ σύγχρονη ἀμερικανικὴ ποιμαντικὴ καὶ στὴν ἐκπαίδευση γι αὐτὴν εἶναι ἡ ποιμαντικὴ θεολογία, ὡς κατανόηση τῆς πίστης, ποὺ ἔχει πιὸ πολὺ παραμεληθῆ» (Hiltner Seward, *Preface to pastoral theology*, Abingdon Press, 1958, σ. 32-33).

27. SCHLAUCH CHRIS, *Faithful companioning: how pastoral counseling heals*. Fortress Press, 1995, σ. 16-23.

28. GERKIN CHARLES, *The living human document: revisioning pastoral counseling in a hermeneutical mode*. Abingdon Press, 1984, σ. 159-160.

στροφῆς»²⁹! Μάλιστα ἔχει διατυπωθῆ ἡ ἀξιοσημείωτη γιὰ τὸν προτεσταντικὸ χῶρο τοποθέτηση πώς ἡ συνάντηση κοσμικῆς γνώσης καὶ θεολογίας ὀφείλει νὰ διέπεται ἀπὸ μιά «χαλκηδόνεια» σχέση³⁰!

Ἡ ἀναβάθμιση τῆς θεολογίας κατὰ τὸν ποιμαντικὸ προβληματισμὸ ἔχει ὡς πρόσθετο εὐέργετικὸ ἀποτέλεσμα καὶ τὴν ἐπίδρασή της πάνω στὴν ἐπιστημονικὴ ψυχολογία, ἡ ὁποία εἶναι ἥδη ἐνσωματωμένη στὴν ποιμαντικὴ πράξη καὶ θεωρία. Ἐπιτυγχάνεται ἔτσι ἑνας ἀμφίδρομος διάλογος, ὁ ὅποιος μακροπρόθεσμα θὰ ἀφήσει τὰ ἵχνη του καὶ στὴν κοσμικὴ γνώση: «Ἡ ποιμαντικὴ συμβουλευτικὴ ἀνοίγεται στὸν συνεχῶς μετακινούμενο ὄρίζοντα τῆς κατανόησης τῶν πλέον ἐπιστημονικῶν περιγραφικῶν τρόπων θεώρησης τῆς ἀνθρώπινης συμπεριφορᾶς καὶ τῶν σχέσεων. Ἐτσι ἡ ποιμαντικὴ συμβουλευτικὴ παρέχει στὴ θεολογίᾳ ἑνα παράθυρο πρὸς τὸν κόσμο τῆς ἐπεκτεινόμενης κοσμικῆς γνώσης γιὰ τὴν ἀνθρώπινη κατάσταση. Ἀπὸ τὴν ὅλη, συμβάλλει καὶ πρὸς τὴν ψυχοθεραπεία ὑποδεικνύοντάς της ὅτι ἀξίζει νὰ τοποθετῇ ἡ διεργασία μετασχηματισμοῦ τοῦ ἑαυτοῦ καὶ τῶν σχέσεων του μέσα σὲ μία εὐρύτερη συνάφεια νοήματος, ὅπως εἶναι μία κοινότητα πίστης»³¹. Ὁρατὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀλληλεπιδρασης εἶναι τὸ γεγονός ὅτι καὶ οἱ ψυχοθεραπευτικὲς σχολὲς σήμερα (συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς ἀρνητικὰ κατὰ τὸ παρελθὸν διακειμένης ψυχαναλυτικῆς) ἐμφανίζουν ἰδιαίτερη εὐαισθησία ἀπέναντι στὴν θρησκευτικότητα τῶν ἀνθρώπων.

*

29. GERKIN CHARLES, *The living human document: revisioning pastoral counseling in a hermeneutical mode*, Abingdon Press, 1984, σ. 182.

30. VAN DEUSEN - HUNSINGER DEBORAH, *An interdisciplinary map for Christian counselors: theology and psychology in pastoral counseling. Care for the soul: exploring the intersection of psychology and theology*, (eds. Mark McMinn, Timothy Phillips), Intervarsity Press, 2001, σ. 218-240. Υπὸ τὴν ἔννοια δηλαδὴ τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ ποὺ ἐμπνέουν τὰ «ἀσυγχύτως» καὶ «ἀδιαιρέτως» τοῦ χριστολογικοῦ δόγματος.

31. GERKIN CHARLES, *The living human document: revisioning pastoral counseling in a hermeneutical mode*, Abingdon Press, 1984, σ. 198. Ἡ ἀμφίδρομη αὐτὴ ἐπίδραση φθάνει ἀπὸ τὴ σύλληψη μίας ψυχοθεραπείας ἐμπνευσμένης ἀπὸ τὴν πνευματικότητα (*Spiritually oriented psychotherapy*, Len Sperry, Edward Shafranske (eds.), American Psychological Association, 2005) μέχρι καὶ τὴ γέννηση τῆς «ποιμαντικῆς ψυχοθεραπείας» (Schlauch Chris, «Defining Pastoral Psychotherapy», *The Journal of Pastoral Care*, 39, n. 3, 1985: 219-228 καὶ «Defining Pastoral Psychotherapy II», *The Journal of Pastoral Care*, 41, n. 4, 1987: 319-327), ὅπως καὶ τὴν πρόταση γιὰ μία «θεολογία τῆς ψυχοθεραπείας» (Πρωτ. Λουδοβίκου Νικολάου, *Ψυχανάλυση καὶ Ορθόδοξη Θεολογία*, ἔκδ. Ἀρμός, 2003, σ. 89-101).

“Ένα εὖλογο ἐρώτημα ποὺ πρέπει νὰ τεθῇ ἐδῶ εῖναι: πόσο ἀποτελεῖ πράγματι νέο στοιχεῖο στὴν ποιμαντικὴ διακονία ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ ἀνθρωπολογικοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὶς ἀποχρώσεις τῶν ἀνθρωπίνων βιοτικῶν παθημάτων; Μὲ ἄλλα λόγια, μήπως οἱ ἀποστολικὲς προτροπές «χαίρειν μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίειν μετὰ κλαίοντων» (Ρωμ. 12: 15) καὶ «κατανοῦμεν ἀλλήλους εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης» (Ἐβρ. 10: 24) ἐμπεριεῖχαν ἥδη μέσα τους ὅ,τι πολὺ ἀργότερα ἐμφανίσθηκε ἐκρηκτικὰ ὡς ἀναγκαιότητα ἀνθρωπογνωσίας;

Ἡ βασιμότητα αὐτοῦ τοῦ ἐρωτήματος στηρίζεται καὶ ἀπὸ τὴν κλασικὴ περιγραφὴ τῆς ἀποστολῆς τοῦ ἐπισκόπου, ὅπως καταγράφηκε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰσιδωρο τὸν Πηλουσιώτη: «Εἰς αὐτὸν πᾶσαι ἐπαιωρηνται τῶν ὑπηκόων αἱ χρεῖαι. Τίνες δὲ αὗται; Τῶν Ἱερωμένων αἱ δοκιμασίαι, τῶν πεινώντων αἱ τροφαί, τῶν διψώντων τὰ πόματα, τῶν γυμνῶν τὰ ἄμφια, τῶν ἀδικουμένων αἱ προστασίαι, τῶν ὁρφανίαν ὁδυρομένων αἱ κηδεμονίαι, τῶν χηρῶν ἡ ἀντίληψις, τῶν ἀδικούντων αἱ ἐπεξελεύσεις, τῶν παρανόμως ἀρχειν πειρωμένων ἔλεγχοι, τῶν ἀρρωστούντων αἱ θεραπείαι, τῶν σκανδαλίζομένων ἐκ πυρώσεως αἱ ἐπανορθώσεις, τῶν ἐν δεσμωτηρίοις αἱ λύσεις, τῶν ἐν συμφοραῖς αἱ παραμυθίαι, τῶν πταιόντων οἱ σωφρονισμοί»³². Ἐν ὁ ἐπίσκοπος συγκεφαλαιώνει διλόκληρο τὸ περιεχόμενο τῆς ποιμαντικῆς διακονίας, τότε, σύμφωνα μὲ τὸ ἐντυπωσιακὸ αὐτὸ πράθεμα, εἶναι φανερὸ πὼς τὸ ἐν λόγῳ περιεχόμενο περικλείει ἀγαπητικὰ δῶλων τῶν εἰδῶν τὶς ἀνθρώπινες καταστάσεις ποὺ χρήζουν ἀρωγῆς. Μίας ἀρωγῆς ποὺ ποικίλλει ἀπὸ τὸν πνευματικὸ καταρτισμὸ μέχρι καὶ τὴν προνοιακοῦ-φιλανθρωπικοῦ τύπου συμπαράσταση.

Συνεπῶς ἔνα τόσο εὐρὺ φάσμα κοινωνικῶν καὶ συναισθηματικῶν συνθηκῶν ἀπαιτεῖ ἐξ ἵσου εὐρεῖα ἀντιληπτικὴ ἱκανότητα τοῦ δρῶντος ἀπέναντι στὰ πρόσωπα-δέκτες, καλεῖ σὲ ἐμπαθητικὴ ἐνσυναίσθηση (empathy). Μία τέτοια στενὴ συνάρτηση τῆς ποιμαντικῆς διακονίας μὲ τὶς ποικίλες πτυχὲς τῆς ἀνθρωπογνωσίας εἶναι ὁ παράγοντας ἐκεῖνος ποὺ ὑποστηρίζει τὴν ἐπιβαλλόμενη σχέση τῆς Ποιμαντικῆς μὲ τὶς ἄλλες ἐπιστῆμες³³. Δηλαδὴ τὴ διαλογικὴ ἀλληλεπίδραση Ὁρθόδοξης Θεολογίας καὶ Νεωτερικότητας, μὲ εἰδικώτερο πεδίο ἐφαρμογῆς αὐτὸ τῆς διαποίμανσης.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἔχει ἥδη ἀναπτυχθῆ πλούσιος ὁρθόδοξος προβληματισμός. Ἐνδεικτικά: «Τὰ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα ἀπαιτοῦν τὴ διεύρυνση καὶ

32. ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΟΥ, ‘Ἐπιστολὴ σις’ Παλλαδίω διακόνω, ΕΠΕ 3, 254-256.

33. Πρωτ. ΓΚΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, *Μαθήματα Ποιμαντικῆς*, ἔκδ. Μυγδονία, 2005, σ. 34-38.

τὴν ἐξάσκηση τοῦ ποιμαντικοῦ κοινωνικοῦ ἔργου καὶ στὰ καινούργια πεδία δραστηριοποιήσεως, ὅπως τὰ νοσοκομεῖα, ὁ χῶρος τῆς ψυχικῆς ὑγείας κτλ... Ἡ προσπάθεια παρουσίας καὶ παρέμβασης σὲ πολλοὺς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς εἰδικοὺς τομεῖς διακονίας ἀπαιτεῖ μία κενωτικὴ παρουσία τοῦ ἵερα, ὁ ὄποιος καλεῖται νὰ ἀξιοποιήσει κάθε προσφερόμενη γνώση, μέθοδο καὶ τεχνικὴ ποὺ τὸν βοηθᾶ νὰ γίνει “τοῖς πᾶσι τὰ πάντα”, γιὰ νὰ καταφέρει νὰ βοηθήσει καὶ νὰ σώσει “πάντως τινάς”. Τὸ ζητούμενο γιὰ τὴν ὀρθόδοξη ποιμαντικὴ πράξη δὲν εἶναι ἡ, κατὰ ἀπομίμηση τῶν ἄλλων χριστιανικῶν ὅμοιογιῶν, δημιουργία ἀποτελοποιημένων ποιμαντικῶν συμβούλων. Πολὺ περισσότερο δὲν θὰ εἶχε νόημα δημιουργία μίας “κάστας” τεχνοκρατῶν ποιμένων ποὺ θὰ δραστηριοποιοῦνται στὰ πλαίσια ἐνὸς τύπου κοινωνικὸ-προνοιακοῦ ἀκτιβισμοῦ»³⁴.

Ἄπὸ πολλὲς πλευρὲς γίνεται ἐμφανὲς ὅτι ἔχουν ἀναπτυχθῆ στὸν τόπο μας στέρεες προϋποθέσεις γιὰ τὴ συνάντηση αὐτὴ καὶ τὴ γονιμοποίηση τῆς Ποιμαντικῆς ἀπὸ τὴ Νεωτερικότητα, μᾶς καὶ οἱ κίνδυνοι εἶναι ἥδη γνωστοὶ καὶ ἐπισημαίνονται: «Ποιμαντικὴ Ψυχολογία χαλαρὰ συνδεδεμένη μὲ τὴν ὀρθόδοξη θεολογία καὶ ἀνθρωπολογία, ὅπου τὸ βάρος θὰ πέφτει στὸ κλινικὸ ψυχιατρικὸ μέρος, εἶναι δυνατὸ ν' ἀποπροσανατολίσει τὴν ἐκκλησιαστικὴ ποιμαντικὴ... Ἡ ὀρθόδοξη διαποίμανση ἀσχολεῖται μὲ τὸν πιστὸ κυρίως στὴ σχέση του μὲ τὸν Θεό, ἀναζητῶντας συγχρόνως τὴν ἐπιρροὴ τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς ἀπὸ τὰ πονηρὰ πνεύματα»³⁵.

Ἡ ἀνθρωποκεντρικότητα τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου ἀποτελεῖ καὶ τὴν ἐγγύηση γιὰ τὴν στροφὴ ἐκείνη ποὺ ἀποδεικνύεται τελικὰ ὅτι δὲν εἶναι καὶ τόσο καινοφανῆς στὴν ούσια τῆς: «Τὸ μέλλον τῆς Ποιμαντικῆς ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ κατὰ πόσον εἶναι προσανατολισμένη πρὸς τὸ μέλλον. Τελευταῖς ἔρευνες ὑποδεικνύουν ὅτι μία ποιμνιοκεντρικὴ νοοτροπία, ἀντίληψη δηλαδὴ στὴν ὄποια ἐπικρατεῖ ἡ ἀποψη ὅτι τὸ ποίμνιο στὸ σύνολό του εἶναι τὸ κέντρο τῆς ἀσκήσεως τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι πιὸ κοντὰ στὴν ἐπίτευξη τοῦ τελικοῦ στόχου καὶ διευκολύνει τὴν πραγματοποίηση του περισσότερο ἀπὸ μία ποιμενοκε-

34. Πρωτ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ, *Ποιμένας καὶ θεραπευτής*, ἔκδ. Ἀκρίτας, 1999, σ. 109-110. Γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῆς Ὁρθόδοξης Ποιμαντικῆς βλ. ἐπίσης ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, *Ἐπιστήμη καὶ τέχνη τῆς Ποιμαντικῆς*, ἔκδ. Ἀρμός, 1997, σ. 70-83.

35. Πανωραΐας Κουφογιάννη-Καροκανιά, «Ἐκκλησία καὶ ἐν Χριστῷ ζωὴ-Ψυχολογία, ψυχιατρικὴ καὶ ψυχοθεραπεία», *Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν*, 1999, τόμος λδ', σ. 505-522. Γιὰ τὴν ἀνάγκη ψυχολογικῆς τεκμηριώσεως τῆς Ποιμαντικῆς βλ. τῆς ἴδιας, *Ὀρθόδοξη πίστη καὶ ἐπιστημονικὴ ψυχολογία*, ἔκδ. Γρηγόρη, 2006, σ. 13-21.

ντρική νοοτροπία»³⁶. Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ «ύποδοχεῖς» ποὺ ἀπεργάζονται τὴν φιλάνθρωπη δεξιόση τῆς Νεωτερικότητας ἐμπεριέχονται στὴν παράδοσή μας ὡς συστατικὸ στοιχεῖο τῆς.

Ἄκομη καὶ θεολόγοι ποὺ ὑπερθεματίζουν γιὰ ἔναν πρωτίστως θεραπευτικὸ δρισμὸ τῆς Ἐκκλησίας στὴ βάση τῆς νηπικῆς παράδοσης, ποὺ ὑποδεικνύουν τὴν χρεία θεωμένων ποιμένων καὶ ποὺ ὑποτιμοῦν ἀρκετὰ τὴν ἐπιστημονικὴ κατάρτιση, προβαίνουν στήν «παραχώρηση» νὰ ἀναγνωρίσουν τὴν ἀνάγκη ἀνθρωπολογικῶν γνώσεων τοῦ ποιμένα-πνευματικοῦ: «Δὲν μπορεῖ νὰ ἀμφισβητήσει κανεὶς ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πνευματικότητα ὁ Ἐξομολόγος ἔχει ἀνάγκη καὶ ἀπὸ ἐπαρκῆ πεῖρα καὶ γνώση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς κοινωνίας του... Ἡ ὁρθὴ σχέση Ἐξομολόγου-Ἐξομολογουμένου ἀπαιτεῖ ἰκανότητα τοῦ πρώτου νὰ συλλάβει τὸ βάθος καὶ τὴν εὐρύτητα τῶν προβλημάτων τοῦ δευτέρου. Ἡ ἄγνοια τῆς προβληματικῆς τῆς ἐποχῆς μας, τῶν ἴδιαιτεροτήτων καὶ τῶν ἡθῶν τῆς, συνιστᾶ οὐσιαστικὰ ἀναστολὴ στὸ ἔργο τοῦ Πνευματικοῦ. Ο τελευταῖος ὀφείλει νὰ μπορεῖ νὰ συλλάβει τὴν οὐσία τῆς πολιτικῆς καὶ τῶν μεταβολῶν τῆς, τὶς διακυμάνσεις τοῦ οἰκονομικοῦ βίου, τὶς συνθῆκες διαβιώσεως, τὰ προβλήματα τῆς οἰκογένειας, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ κατευθύνει σωστὰ τὸ πνευματικό του τέκνο, ἐπισημαίνοντας τὶς φέρεται τῶν πνευματικῶν προβλημάτων του καὶ ὅχι τὰ συμπτώματα»³⁷.

36. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, (2000), *Ποιμαντική στὸν 21ο αἰῶνα. «Ἴχνηλασίες»*, ἔκδ. Εὐθύνης, 2008, σ. 46. (Οἱ ἐμφάσεις εἶναι τοῦ πρωτοτύπου). Βλ. καὶ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ὁ ἀνθρωποκεντρικὸς χαρακτήρ τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου. «Ποιμαντικὰ θέματα», ἔκδ. Κυριακίδη, 1979, σ. 11-17. ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ (1996), *Σχόλιο στήν «Ποιμαντική» του Ἀγίου Νεκταρίου. «Ἄγιος Νεκτάριος: ὁ πνευματικός, ὁ μοναστικός, ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἥργέτης»* (πρακτικὰ συνεδρίου), 2000, σ. 233-247. Ἄλλοι ἐπίσης: «Ἡ ποιμαντικὴ εὐαισθησία τῆς Ἐκκλησίας δὲν παραγνωρίζει καὶ δὲν ὑποτιμᾷ τὴν ὁδύνη ποὺ ἐμπεριέχεται στὴν καθημερινότητα τοῦ ἀνθρώπινου βίου. Ἀντιθέτως, στὸ βαθμὸ ποὺ μέσα στὰ ὅρια τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, «κατανοοῦμεν ἀλλήλους εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης», ἀναγνωρίζεται ἡ ἀνάγκη τῆς προσφορᾶς παρηγορᾶς, ὑποστήριξης καὶ ἀνάπτωσης στὸν σωματικὰ ἡ ψυχικὰ πάσχοντα συνάνθρωπο» (πρωτ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ, «Ποιμαντικὴ πράξη καὶ ψυχικὴ ὑγεία», Θεολογία, τ. 71, τ. 1, 2000, σ. 201-220. Βλ. καὶ τοῦ ίδιου, *Ποιμένας καὶ θεραπευτής*, ἔκδ. Ἀκρίτας, 1999, σ. 35-39, καθὼς καὶ Ἐκκλησία καὶ ψυχικὴ ὑγεία, ἔκδ. Εννοια, 2008, σ. 17-18). «Ἡ γνώση τῶν πορισμάτων τῶν ἀνθρωπολογικῶν ἐπιστημῶν, ἴδιαιτερα γιὰ τὸν σύγχρονο ἀνθρώπο, θὰ τὸν βοηθήσουν στὴν καλύτερη διαποίμανση τῶν πιστῶν... Ἡ γνώση εἶναι μία ισόβια ὑπόθεση, ὁ ποιμένας πρέπει νὰ προγραμματίζει τὴν προσπάθεια τῆς μορφώσεώς του» (πρωτ. ΓΚΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, *Μαθήματα Ποιμαντικῆς*, ἔκδ. Μυγδονία, 2005, σ. 83-84).

37. Πρωτ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Ἐνορία: ὁ Χριστὸς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν*, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, 1990, σ. 82-83.

‘Οπωσδήποτε τὸ ἐγχείρημα τῆς πρόσληψης ψυχολογικῶν στοιχείων καὶ ἐνσωμάτωσής τους στὴν ποιμαντικὴ διακονία εἶναι ἴστορικῆς σημασίας, γι’ αὐτὸν καὶ ἀπαιτεῖ πολλὴ προσοχὴ καὶ λεπτοὺς χειρισμούς. Κατ’ ἔξοχὴν δὲ προ-ϋποθέτει αὐξημένη θεολογικὴ εὐαίσθησία καὶ ἐρμηνευτικὴ δεξιοτεχνία. «Ἡ μέθοδος ἐπιλογῆς τῶν πορισμάτων τῆς Ψυχολογίας, ποὺ μποροῦν νὰ ἀξιοποιηθοῦν στὸ χῶρο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ-ποιμαντικοῦ ἔργου, εἶναι μία πολὺ συνθετικὴ λειτουργία. Ἡ «μεταμόσχευση» τῶν ψυχολογικῶν γνώσεων στὸ σῶμα τοῦ ἔργου αὐτοῦ ἀπαιτεῖ τὴν χειρουργικὴν καὶ συρραπτικὴν ίκανότητα μίας γνήσιας, ἀπὸ κάθε ἄποψη, θεολογικῆς αὐτοσυνειδησίας.... Ἡ Ὁρθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία ὀφείλει νὰ ἐπισημάνει καὶ νὰ ἐντοπίσει τοὺς βασικοὺς χαρακτῆρες καὶ τὶς βιωματικὲς διαδικασίες τῆς ὑπαρξιακῆς λειτουργικότητος τοῦ “Πατερικοῦ Ἀνθρώπου” καὶ νὰ μελετήσει τὸν τρόπο βιώσεως στὴ συγκεκριμένη ἐποχὴ ποὺ ἡ Ψυχολογία αὐτὴ λειτουργεῖ. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ἡ Ὁρθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία ἀποδεικνύεται βασικὸς συγχρονιστικὸς παράγων στὴν ἀσκηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ - ποιμαντικοῦ ἔργου. Συγχρονίζει τὸν λόγον τοῦ Κυρίου ποὺ μένει εἰς τὸν αἰῶνα μὲ τὰ ὑπαρξιακὰ σχήματα τῆς συγκεκριμένης ἐποχῆς στὴν ὁποίᾳ ἡ ἐπιστήμη αὐτὴ ἀναπτύσσεται»³⁸.

Συμπερασματικά, ἡ πρό(σ)κλήση γιὰ τὴν Ὁρθόδοξη Ποιμαντικὴ εἶναι νὰ συναντηθῇ μὲ τὴ Νεωτερικότητα, ἀνεπιφύλακτα μὲν ἀπὸ πλευρᾶς ἀρχῶν, μὲ φρόνηση δὲ στὰ ἐπὶ μέρους. Δηλαδὴ νὰ ἀποδεχθῇ ὅσα σημεῖα τῆς ἐπιστημονικῆς ψυχολογίας εὐνταθοῦν ὡς γνωσιολογία, διατηρώντας πάντοτε ἀφ’ ἐνὸς τὰ θεμέλια τῆς δικῆς της ἀνθρωπολογίας ἀκέραια καὶ ἀφ’ ἐτέρου τὴν ἔννοια τῆς ἀμαρτίας ἀμείωτη. Ἡ προσεκτικὴ ἀποδοχὴ αὐτῆς τῆς γνωσιολογίας τῆς παρέχει τὴ δυνατότητα νὰ μὴν παρασυρθῇ σὲ ἔνα φαινομενολογικὸ νομιναλισμό, ὃπου μετρᾶ γιὰ θρησκευτικὸ μόνο ὅ,τι δηλώνεται ὡς τέτοιο, καὶ ἀντίστροφα. Ἐπὶ πλέον τὴν ἔξοπλίζει μὲ (ἰερὸ)ἀποστολικὸ πνεῦμα καὶ τὴν καθιστᾶ ἰκανὴ νὰ ἀνταποκριθῇ στὸ νεῦμα τῆς Ἱστορίας, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, δὲν συνηθίζει νὰ περιμένει.

38. ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ὁρθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία, “Θέματα Ποιμαντικῆς Ψυχολογίας, τόμος β’”, ἔκδ. Κυριακίδη, χ.χ., σ. 1-22. Γιὰ μία διεξοδικὴ διερεύνηση τῶν σχέσεων τῆς Ὁρθόδοξης Θεολογίας καὶ Ποιμαντικῆς μὲ τὴ Νεωτερικότητα καὶ τὶς ἀνθρωπολογικὲς ἐπιστῆμες, βλ. Πρωτ. ΘΕΡΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ποιμανόντες μετ’ ἐπιστήμης, ἔκδ. Αρμός, 1996, σ. 28-34, καθὼς καὶ τὸ ”Ἀνθρωπος στὸν ὁρίζοντα: προσεγγίζοντας τὴ συνάντηση Ὁρθόδοξης Θεολογίας καὶ ἐπιστημῶν τοῦ ψυχισμοῦ”, ἔκδ. Γρηγόρη, 2006, σ. 191-345.

Κάτω ἀπὸ αὐτὴ τὴν προοπτικὴν συνάντηση τῆς Ποιμαντικῆς μὲ τὴ Νεωτερικότητα δὲν ἀποτελεῖ δικαιώμα καὶ προαιρετικὴ δυνατότητα, ἀλλὰ χρέος καὶ ἀποστολῆ. «Οπως μὲ προφητικὴ ὁξυδέρκεια ἔχει ἐπισημανθῆ: «Εἶναι ἀνεπαρκὴς ἡ θεολογία ποὺ συνίσταται ἀπὸ μία κατὰ γράμμα ἐπανάληψη τῶν λέξεων καὶ τῶν τύπων τοῦ παρελθόντος. Εἶναι ἐπιβλαβής ἡ θεολογία ποὺ κλείνεται στοὺς τύπους ἐνὸς ξεπερασμένου συστήματος, συγχέοντάς τους μὲ τὴν ἴδια τὴν Ἀποκάλυψη, ὅπως ἔκανε ἡ καθολικὴ θεολογία κατὰ τὴν διάρκεια πολλῶν αἰώνων ἐπαναλαμβάνοντας σχολαστικοὺς τύπους... Αὐτὴ ἦταν μία θεολογία ποὺ ἐμπόδιζε κάθε πνευματικὴ ἀναζωογόνηση καὶ κάθε ἐκκλησιαστικὴ πνευματικὴ πρόοδο, ποὺ εἶχε χάσει κάθε δυναμικὸν νόημα, ἀντικατοπτρίζοντας μία στατικὴν καὶ ἐξωτερικὴν τάξη ποὺ τὴν πίστευε τέλεια. Αὐτὸς σημαίνει ἔλλειψη εὐθύνης ἀπέναντι στοὺς πιστοὺς τῆς ἀντίστοιχης ἐποχῆς, ἐπομένως ἀπέναντι στὸ καθῆκον τῆς νὰ ἐργάζεται γιὰ τὴ θρησκευτικὴ ἀναζωογόνηση τῆς ἐποχῆς τῆς... Η θεολογία αὐτὴ ἦταν ἔνοχη γιὰ μία τριπλῆ ἔλλειψη πιστότητας: ἀπέναντι στὸν ἀπέραντο χαρακτῆρα τῆς Ἀποκάλυψης, ἀπέναντι στὸν σύγχρονο κόσμο καὶ ἀπέναντι στὸ μέλλον»³⁹.

Δηλαδὴ καὶ ἀπέναντι στὴν ποιμαντικὴν ὁδοιπορείαν πρὸς τὸν λειμῶνα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

39. Πρωτ. ΣΤΑΝΙΛΟΑΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 'Ο Θεός, ὁ κόσμος καὶ ὁ ἄνθρωπος, ἐκδ. Αρμός, 1990, σ. 147.