

”Εσχατος ἔχθρος καταργεῖται... ὁ Χριστός; Ο «χριστιανικὸς Ἑλληνισμός» τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ καὶ ἡ Ἱεραποστολὴ

ΘΑΝΑΣΗ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ*

1. Τὸ ἐρώτημα

Εἶναι γνωστὴ ἡ θέση τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ ὅτι «ὁ Ἑλληνισμὸς εἶναι μία σταθερὴ κατηγορία τῆς χριστιανικῆς ὑπάρχεως»¹, ὅτι, δηλαδή, «ὁ Ἑλληνισμός [...] προσέλαβε αἰώνιο χαρακτῆρα στὴν Ἐκκλησία [καὶ] ἔχει ἐνσωματωθεῖ σ' αὐτὴν τὴ δομὴ τῆς Ἐκκλησίας ὡς ἡ αἰώνια κατηγορία τῆς χριστιανικῆς ὑπάρχεως»². Εἶναι ἐπίσης γνωστὸ ὅτι ἐπίκληση αὐτῆς τῆς θέσης ἔχει γίνει ἀπὸ πολλούς, συχνὰ μάλιστα μὲ τρόπο ἐμβληματικὸ ἥ καὶ συνθηματολογικό.

Πρὸ καὶροῦ εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ ἔξετάσω τὴν ἐν λόγῳ θέση τοῦ Φλωρόφσκυ, σὲ συνάρτηση μὲ τὴν ὅλη θεολογία του καὶ τὴν ἴστορική της συνάφεια³. Λακωνικὰ ὑπενθυμίζω τὶς βασικὲς διαπιστώσεις: Ο Φλωρόφσκυ δὲν μιλοῦσε γιὰ τὸν ἐθνικὸ ἥ φυλετικὸ Ἑλληνισμό, ἀλλὰ γιὰ τὶς κατηγορίες σκέψης στὶς ὅποιες διατυπώθηκε τὸ δόγμα κατὰ τοὺς πρώτους ἐπτὰ περίπου αἰῶνες. Δεχόταν κατ' ἀρχὴν ὅτι οἰσδήποτε ὅρος οἰασδήποτε γλώσσας δύναται νὰ προσληφθεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, μέσα ὅμως ἀπὸ μία ἐργάδη διαδικασία ἀναπροσανα-

*. Ό Θ.Ν. Παπαθανασίου εἶναι Δρ. Θεολογίας, Ἀρχισυντάκτης τοῦ περιοδικοῦ *Σύναξη*.

1. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, «Πατερικές σπουδὲς καὶ σύγχρονη θεολογία», *Γρηγόριος Παλαμᾶς* 735 (1990), σ. 809.

2. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, *Θέματα Ἐκκλησιαστικῆς Ἰστορίας* (μτφρ. Παναγιώτης Πάλλης), ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1979, σσ. 226-227.

3. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν. ΘΑΝΑΣΗΣ, *Ἡ Ἐκκλησία γίνεται ὅταν ἀνοίγεται. Ἡ Ἱεραποστολὴ ὡς ἐλπίδα καὶ ὡς ἐφάλτης*, ἐκδ. Ἐν Πλῷ, Ἀθήνα 2008, σσ. 112-126, 146-152 (μελέτημα μὲ τίτλο “Αὐτοκρατορία καὶ ἔρημος. Ἡ Ἰστορία καὶ οἱ ἀντινομίες τῆς στὴ σκέψη τοῦ π. Γ. Φλωρόφσκυ”).

τολισμοῦ του, καθ' ὅσον οὐδεμία λέξη ὑπάρχει ἀνιστορικά, δηλαδὴ μὲ τρόπο οὐδέτερο, ἀλλὰ ὑφίσταται σὲ συγκεκριμένη Ἰστορικοκοινωνική συνάφεια καί, συνεπῶς, φέρει μαζί της ἔνα συγκεκριμένο πολιτισμικὸ φορτίο. Ἔτσι, ὁ Φλωρόφσκυ κατέληγε σὲ ἀρνητικὴ στάση ὅσον ἀφορᾶ στὸ ἐνδεχόμενο ἀντικατάστασης τῶν καθιερωμένων δογματικῶν ἐκφράσεων ἀπὸ ἄλλες (πρὸ δὲ θαλαμῶν εἶχε κυρίως τὴν ὁρολογία τῆς σύγχρονης φιλοσοφίας), διότι φοβόταν ὅτι μπορεῖ νὰ στρεβλωθεῖ τὸ περιεχόμενο τοῦ δόγματος – τὸ σημαινόμενον. Ὁ ἴδιος ὁ Φλωρόφσκυ εἶχε παραδεχετεῖ ὅτι ἡ θέση του χρειαζόταν περαιτέρω ἐπεξεργασία καὶ τεκμηρίωση, αὐτὸ δῆμως δὲν πρόλαβε νὰ τὸ κάνει.

Ἡ θέση του αὐτὴ εἶναι γεγονός ὅτι γεννᾶ ὁρισμένα ἐρωτήματα. Πρῶτα ἀπ' ὅλα, μοιάζει νὰ ἀντιφάσκει πρὸς ἄλλες ἀπόψεις του, ὅπως ἡ ἀνοικτότητα τῆς Ἰστορίας καὶ τὸ χρέος τῆς Ἐκκλησίας νὰ συναντιέται δημιουργικὰ μὲ τὺς ἀπρόσμενες πραγματικότητες τίς ὅποιες φέρονται τὸ μέλλον. Δεύτερον, ἐφ' ὅσον ἡ Ἰστορικὴ παρουσία τῆς Ἐκκλησίας νοεῖται ὡς σάρκωση τοῦ Εὐαγγελίου στὸ ἐκάστοτε παρόν, γεννᾶται τὸ ἐρώτημα ἂν ἡ ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας μπορεῖ νὰ ἐκφράζεται μόνο μὲ τὰ δεδομένα ἐνὸς συγκεκριμένου πολιτισμοῦ (δηλαδὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ) ἢ μήπως ὀφείλει νὰ ἀναδιατυπώνεται στὰ δεδομένα κάθε ἄλλου πολιτισμοῦ. Τὸ ἐρώτημα γίνεται ὀξύτερο ὃν δὲν περιοριστεῖ κανεὶς στὴ δυτικὴ πραγματικότητα, ἀλλὰ λάβει ὑπόψη του ὅτι μεγάλα τμήματα τῆς ἀνθρωπότητας (στὴν Ἀφρική, τὴν Ἀπωλετὴν κ.ο.κ.) ἐκφράζονται παραδοσιακὰ μὲ τρόπους πολὺ διαφορετικοὺς ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ ὄντολογία, ὅπως λ.χ. μέσω τῆς πράξης, τῆς εἰκόνας ἢ τῶν συμβόλων. Τί πρέπει νὰ γίνει γιὰ νὰ συναντηθοῦν οἱ ἀνθρωποὶ αὐτῶν τῶν πολιτισμῶν μὲ τὸ Εὐαγγέλιο; Θὰ πρέπει, ἀραγε, νὰ μυηθοῦν σὲ ἄλλον πολιτισμό (τὸν Ἑλληνικό), ἢ μήπως δύναται τὸ Εὐαγγέλιο νὰ ἐκφραστεῖ καὶ μὲ τὰ δικά τους μέσα; Ἀν προσυπογράψουμε τὸ δεύτερο, τότε ὁ Ἑλληνισμὸς μοιάζει νὰ μὴν εἶναι μόνιμη κατηγορία τῆς χριστιανικῆς ὑπαρξίης, ἀλλὰ μία ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις (ἢ σαρκώσεις) τῆς. Στὸ προηγούμενο μελέτημά μου, ποὺ μνημόνευσα παραπάνω, τάχθηκα ὑπὲρ τῆς δυνατότητας καὶ τοῦ χρέους ἀναδιατύπωσης τῆς ἀλήθειας τῆς Ἐκκλησίας, καὶ διατηρῶ τὴ θέση αὐτῆς. Ταυτόχρονα, δῆμως, ἐπεσήμαινα ὅτι πρέπει νὰ κρατήσουμε ἰδιαιτέρως κατὰ νοῦ τὸ γεγονός ὅτι ὁ Φλωρόφσκυ δὲν ἔθετε θέμα ἀπλῶς πολλαπλῶν διατυπώσεων ἐνὸς δεδομένου μηνύματος (τοῦ Εὐαγγελίου), ἀλλὰ θέμα ἀκεραιότητας καθαυτοῦ τοῦ μηνύματος.

Ο Φλωρόφσκυ κοιμήθηκε πρὸ τὸν ἐκπνεύσει ἡ δεκαετία τοῦ '70. Τὸν κίνδυνο κολόβωσης τοῦ Εὐαγγελίου τὸν ἔβλεπε προεχόντως σὲ ζεύματα τῆς εὐρωπαϊκῆς θεολογίας ποὺ ἐμφανιζόνταν ἥδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰώνα καὶ

κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 20οῦ: στὶς γνωστὲς ὄπτικὲς Προτεσταντῶν σὰν τὸν Strauss, τὸν Harnack καὶ τὸν Bultmann, οἵ ὅποιοι ὅντως ἔθεσαν ἐν ἀμφιβόλῳ καθαυτὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ δόγμα καὶ «ἀπομύθευσαν» τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ⁴, καθὼς καὶ σὲ Ὁρθόδοξες θεολογίες ὅπως ἡ σοφιολογία τοῦ Bulgakov, τὴν ὅποια ὁ Φλωρόφσκυ ἔβλεπε ὡς ὀλίσθηση στὸν ἰδεαλισμὸ καὶ πανθεϊσμό. Στὸ ὅλο ζήτημα, ὅμως, ὑπάρχει ἄλλη μία παράμετρος ποὺ ξεφεύγει ἀπὸ τὸ πλαίσιο τῆς δυτικῆς σκέψης. Ἡδη ἀπὸ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ '30 εἶχε ἀρχίσει νὰ ἀκούγεται στὸν διαχριστιανικὸ χῶρο ἡ φωνὴ τῶν Χριστιανῶν τοῦ Τρίτου Κόσμου καὶ ἡ ἀπαίτησή τους νὰ ἐκφράσουν τὴν πίστη στὰ δικά τους δεδομένα (τὸ 1938 πραγματοποιήθηκε στὸ Tambaram τῆς Ἰνδίας τὸ τρίτο Παγκόσμιο Ἱεραποστολικὸ Συνέδριο, στὸ ὅποιο, γιὰ πρώτη φορά, ἡ παρουσία ἐκπροσώπων τῶν «νεαρῶν ἐκκλησιῶν» τοῦ Τρίτου Κόσμου ἀποτελοῦσε πλειονότητα· τὸ συνέδριο αὐτὸ ἦταν ποὺ διαμόρφωσε τὴν τελικὴ εὐθεῖα γιὰ τὴν ἴδρυση τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν)⁵. Ἡ φωνὴ τοῦ χριστιανικοῦ Τρίτου Κόσμου πέρασε γιὰ τὰ καλὰ στὸ προσκήνιο τῆς οἰκουμενικῆς κίνησης (στὴν ὅποια ὁ Φλωρόφσκυ πρωταγωνιστοῦσε) κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ '70. Ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι ὁ Φλωρόφσκυ (ἀντίθετα ἀπὸ τὸν ἐπίσης Ὁρθόδοξο θεολόγο καὶ πρωταγωνιστὴ τῆς οἰκουμενικῆς κίνησης Níκο Νησιώτη)⁶ δὲν ἔδωσε προσοχὴ σ' αὐτὴ τὴν ἀνάδυση τῶν θεολογιῶν τοῦ Τρίτου Κόσμου, μιὰ καὶ δὲν πρόλαβε νὰ δεῖ τὴν κατοπινὴ ἐκδίπλωσή τους - ἐκδίπλωση ποὺ ἔλαβε διαστάσεις σχεδόν κατακλυσμαῖς. Αὐτὲς τὶς διαστάσεις θὰ προσπαθήσω νὰ προσεγγίσω σ' αὐτὸ τὸ μελέτημα, καὶ νὰ ἔξετάσω πῶς σχετίζονται μὲ τὶς φλωροφσκικὲς θέσεις καὶ πῶς ἐπαληθεύουν - ὑπὸ μίαν ἔννοια - δικές του ἐπισημάνσεις.

4. Γιὰ τὴ σχέση ποὺ ἔβλεπε ὁ Φλωρόφσκυ μεταξὺ Bruno Bauer (1809-1882) καὶ David Strauss (1808-1874), οἵ ὅποιοι ὁδήγησαν τελικὰ στὸν Adolf Harnack (1851-1930) καὶ τὸν Albert Schweitzer (1875-1965), βλ. Φλωρόφσκυ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Σταθμοὶ τῆς Ρωσικῆς Θεολογίας, μέρος Α' (μτφρ. Εὐτυχίας Β. Γιούλτση), ἐκδ. Πουναρά, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 516.

5. Βλ. FRIEDR. LUDWIG, *Zwischen Kolonialismuskritik und Kirchenkampf. Interaktionen afrikanischer, indischer und europäischer Christen während der Weltmissionskonferenz in Tambaram 1938*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2000, σσ. 137-138 κ.ἄ.

6. Σχετικὴ ἐπισήμανση ἔχω κάνει στὴν (ἀδημοσίευτη ἀκόμη) εἰσήγησή μου μὲ τίτλο "Mission as a challenge for Orthodox Contextual Theology", τὴν 6η Ιουνίου 2010, στὸ συνέδιο "Neo-Patristic Synthesis or Post-Patristic Theology: Can Orthodox Theology be Contextual?", τὸ ὅποιο διοργανώθηκε στὸν Βόλο ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος κ.ἄ. πανεπιστημιακοὺς φορεῖς. Τὸ παρὸν μελέτημά μου συνεχίζει, ἐν πολλοῖς, τὶς θέσεις ποὺ διατύπωσα σ' ἐκείνη τὴν εἰσήγηση.

Είναι σαφές ότι τὸ ὅλο ἐρώτημα ἀφορᾶ τὸ ἴδιο τὸ εἶναι τῆς Ἐκκλησίας, τὸν τρόπον ὑπαρξής της μέσα στὴν ἴστορία. “Οτι, λοιπόν, κατὰ τὶς τελευταῖς δεκαετίες τὰ σχετικὰ ζητήματα ὑπερπλεονάζουν διεθνῶς στὸν χῶρο τῆς Ἱεραποστολικῆς θεωρίας καὶ πράξης, διόλου τυχαῖο εἶναι, διότι ἀπλούστατα ἡ Ἱεραποστολὴ δὲν εἶναι μία πρόσθετη ἢ δευτερεύουσα δραστηριότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ τρόπος ὑπαρξής της καὶ ὁ λόγος ὑπαρξής της. Αὐτό, ὅμως, σημαίνει καὶ κάτι ἄλλο γιὰ τὴν Ὁρθόδοξη παρουσία. Τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ παγκόσμιος θρησκευτικὸς χάρτης μεταβάλλεται οιξιὰ καὶ τὸ δημογραφικὸ κέντρο βάρους τοῦ Χριστιανισμοῦ ἔχει μετακινηθεῖ ἀπὸ τὸν Δυτικὸ Κόσμο στὸν ἀναβράζοντα Τρίτο Κόσμο, εἶναι περίπου αὐτοκτονικὴ ἢ ἀπροθυμία τῆς θεολογίας μας νὰ παρακολουθήσει τὴν πραγματικότητα γιὰ νὰ δώσει μαρτυρία στὴν καρδιὰ τῶν ἐξελίξεων. Ἡς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ φέρω ἔνα ἐνδεικτικὸ παράδειγμα. Ἐκ τῶν προϊόντων αὐτῶν τῶν παγκόσμιων Ἱεραποστολικῶν διεργασιῶν ἔχει ὑπάρξει ἡ εἰσήγηση τῆς κορεάτισσας προτεστάντισσας καθηγήτριας Chung Hyun Kyung στὴν Καμπέρρα τῆς Αὐστραλίας τὸ 1991, ἡ ὁποία προκάλεσε θύελλα ἀντιδράσεων (καὶ ἔγινε τὸ ἀγαπημένο παράδειγμα τῶν ἀντι-οικουμενιστῶν, οἱ ὁποῖοι μέμφονται τὴν οἰκουμενικὴ κίνηση ἐπὶ συγκροτισμῷ) ὅταν συνδύασε τὴν ἐπίκληση τοῦ Ἅγιου Πνεύματος μὲ τὴν κορεατικὴ σαμανιστικὴ ἐπίκληση τῶν προγονικῶν πνευμάτων⁷. Ἡ πλειονότητα τῶν Ὁρθόδοξων, ὅμως, πληροφορήθηκε γιὰ τὴν εἰσήγηση σχεδὸν συμπτωματικά: ἐπειδὴ αὐτὴ ἔγινε σὲ Γενικὴ Συνέλευση (τὴν 7η) τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, στὸ ὁποῖο οἱ Ὁρθόδοξοι παρακολουθοῦν τὴν ἀνάδυση τῶν νέων θεολογιῶν, τὸν διάλογο καὶ τὴν ἀναμέτρηση μαζί τους! Κατὰ παρόμοιο τρόπο, οἱ διαστάσεις ποὺ ἔχουν ἥδη λάβει τὰ ζητήματα ποὺ θέτει ἡ θέση τοῦ Φλωρόφσκυ, συχνὰ ἀγνοοῦνται ἐντυπωσιακὰ ἀπὸ ἔναν δυτικο-μονιστικὸ ἐπαρχιωτισμὸ τῶν θεολογιῶν μας - εἴτε συντροφικῶν (ποὺ εἶναι στραμμένες πρὸς τὴ Δύση γιὰ νὰ τὴν πλήξουν) εἴτε προοδευτικῶν (ποὺ ἐπικεντρώνουν στὴ Δύση γιὰ νὰ συμμετάσχουν στὸ γίγνεσθαι της).

Ἐπὶ πλέον, οἱ Ὁρθόδοξες ἐκκλησίες (καὶ ἰδίως οἱ Ἑλληνικές, ἰδιαίτερα κατὰ τὶς τελευταῖς δεκαετίες) ἐλάχιστα ἔχουν ἀπασχοληθεῖ μὲ ἐρωτήματα πέρα ἀπὸ τὴ σχέση μὲ τὴ δυτικὴ συνάφεια, ὅπως ἡ συνάντηση μὲ τὶς ἄλλες θρησκείες, τὸ

7. Στὴν ὀπτικὴ τῆς Chung Hyun Kyung ἀναφέρομαι ἰδιαίτερα παρακάτω.

έρωτημα τῆς σωτηρίας τῶν ἐκτὸς Ἐκκλησίας, οἱ πολιτισμοὶ ὡς χνάρια τῆς παρουσίας τοῦ Πνεύματος ἢ ὡς ἀνταρσία ἀπέναντι στὸν Θεὸν αὐτῷ. Ἡ ἴδια ἡ δυτικὴ χριστιανούσην, ἀντιθέτως, ἔχει μακρὰ θητεία στὰ ἔρωτήματα [μὲν ἀφετηριακὰ τὰ ἔργα θεολόγων ὅπως οἱ Ernst Troeltsch (1865-1923), Paul Tillich (1886-1965), Karl Rahner (1904-1984) κ.ἄ.], ὅχι μόνο λόγω τοῦ διαλόγου τῆς μὲ τὴ δυτικὴ νεωτερικότητα, ἀλλά, σὲ μεγάλῳ βαθμῷ, λόγω τῆς ἐπαφῆς τῆς μὲ πελώριους καὶ διαφορετικοὺς πολιτισμοὺς μέσω τῆς ἀποικιοκρατίας καὶ τῆς ἵεραποστολικῆς ἐπέκτασης ἀπὸ τὸν 16ον αἰῶνα. Οἱ ἀπόψεις ποὺ ἀναπτύσσονται στὸν χῶρο τῆς ἵεραποστολῆς, ἰδίως ἀπὸ τὴ δεύτερη δεκαετία τοῦ 20οῦ αἰῶνα, ἔχουν ἀφάνταστη ποικιλία καὶ εὐαισθησίες. Δὲν εἶναι, ὅμως, τοῦ παρόντος ἡ παρουσίαση καὶ ὁ σχολιασμός τους.

2. Ἀναδιατύπωση ἢ Νέο Περιεχόμενο;

Πρέπει νὰ καταλάβουμε ὅτι τὸ ζήτημα ποὺ ἔχει τεθεῖ ἀπὸ ὁρισμένα φεύγομενα τῆς τριτοκοσμικῆς (καὶ ἰδιαίτερα τῆς ἀπωανατολικῆς) σκέψης (μὲ τὴ συνεπικυρία, ὅπως θὰ δοῦμε, φιλελεύθερων δυτικῶν θεολογῶν) ξεπερνᾶ φιλοκαὶ καὶ τὶς τολμηρότερες προτάσεις γιὰ ἀναδιατύπωση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς πίστης. Ἡ δύπτικὴ τῆς ἀναδιατύπωσης (εἴτε μὲ τρόπους ἄλλων πολιτισμῶν, εἴτε μὲ ἐννοιολογικὰ ἔργαλεῖα στὸν σημερινὸν ἀνθρωπό, ὅπως ἡ γλῶσσα τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν, ἡ λογοτεχνία, ἡ ψυχανάλυση ἢ ἡ ηθική), ὅσο ἀνατρεπτικὴ καὶ ἀν φαίνεται, ὅσο κι ἀν φοβίζει, ὅσο κι ἀν προκαλεῖ συγκρούσεις, δὲν εἶναι ἀληθινὰ εἰκονοκλαστικὴ. Βασικὴ τῆς θέση εἶναι ὅτι ὑπάρχει μία ἀλήθεια (ἢ πίστη τῆς Ἐκκλησίας), ἡ ὁποία δύναται νὰ διατυπωθεῖ παντοιοτρόπως. Ἀκόμα, δηλαδή, κι ἀν κανεὶς μιλήσει γιὰ τὸν Τριαδικὸ Θεόν ἢ γιὰ τὴν θεανθρωπότητα τοῦ Χριστοῦ χωρὶς νὰ χρησιμοποιήσει διόλου τοὺς φιλοσοφικοὺς ὅρους “οὐσία”, “φύσις” καὶ “ὑπόστασις”, καὶ πάλι μιλᾶ γιὰ Τριαδικὸ Θεόν καὶ γιὰ θεάνθρωπο Χριστό. Τέτοιας λογῆς ὑπῆρξαν -τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν- οἱ πολυάριθμες προσπάθειες διαφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μέσα στοὺς αἰῶνες νὰ κηρύξουν μὲ παραδείγματα ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ζωή, λόγου χάριν παρομοιάζοντας τὴν Ἁγία Τριάδα μὲ τὸν ἥλιο (δύσκος, ἀκτῖνες, φῶς) ἢ μὲ τριφύλλι (τρία πέταλα τοῦ αὐτοῦ φύλλου) καὶ τὴν θεανθρωπότητα μὲ τὸ πυρωμένο σίδερο (μέταλλο καὶ φωτιά) κ.ο.κ. Τέτοιας λογῆς εἶναι στὴν ἐποχή μας οἱ ἀπόπειρες γιὰ ἀναδιατύπωση τῆς Χριστολογίας μὲ ἀφρικανικὸ τρόπο (εἶχα ἐπίσης τὴν εὐκαιρία, πρὸ καιροῦ, νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὴν ἀφρικανικὴ ἐννόηση τοῦ Χριστοῦ ὡς Προγό-

νου καὶ Μεγάλου Ἀδελφοῦ)⁸. Ἡ γνώμη μου εἶναι ὅτι τέτοιες προσπάθειες ὅχι ἀπλῶς ἐπιτρέπονται, ἀλλὰ ἐπιβάλλονται ἀπὸ τὴν ἴδια τῇ φύσῃ τῆς Ἐκκλησίας, ὅμως μαζὶ μὲ τὴν ἐπίγνωση ὅτι ἡ εὐστοχία τους (τὸ ἄν, δηλαδή, θὰ ἐκφραστεῖ ὅντως τὸ σημαινόμενο) θὰ δοκιμαστεῖ καὶ θὰ κριθεῖ κατὰ περίπτωση. Προφανῶς δὲν εἶναι ἐπιθυμητό, στὶς περιπτώσεις αὐτές, ἡ εἰκόνα τοῦ ἥλιου νὰ παραπέμψει τελικὰ σὲ τροπικὸ μοναρχιανισμό (σὲ ἀνάρεση, δηλαδή, τῆς Τριαδικότητας) ἢ ἡ ψυχολογικὴ γλῶσσα νὰ ἐμφανίσει τὸν Χριστὸ ώς ἀνιστορικὸ σύμβολο. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁστόσο, οἱ ἀντιτιθέμενοι στὴν ἀναδιατύπωση (ὅσοι, δηλαδή, ἀποδέχονται ὡς νόμιμο μόνο τὸ παραδοσιακὸ γλωσσάρι) διατρέχουν τὸν κίνδυνο νὰ ταυτίσουν (κατὰ ἀπολλιναρικὸ τρόπο) τὴν ἀλήθεια μὲ τὴ γλῶσσα στὴν ὅποια αὐτὴ κάποτε διατυπώθηκε, κι ἔτσι νὰ ἐγκιβωτίσουν τὴν ἀλήθεια εἴτε σὲ ἔναν πολιτισμό, εἴτε σὲ ἕνα κοσμοειδῶλο, καὶ μάλιστα ἐνδεχομένως παρωχημένο. Σὲ κάθε περίπτωση, ὅμως, ἀμφότεροι –καὶ οἱ θιασῶτες τῆς ἀναδιατύπωσης καὶ οἱ ἐπικριτές της– κινοῦνται, παρὰ τὶς ἵκανες διαφορές τους, μέσα στὸ ἴδιο μεῖζον πλαίσιο τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἐκπεφρασμένου ἐκκλησιαστικοῦ δόγματος.

Ἡ ἐνστάσεις, ὅμως, ποὺ ἐγείρουν ὁρισμένοι ἀπωανατολίτες χριστιανοὶ θεολόγοι δὲν ἀφοροῦν στοὺς ἐκφραστικοὺς τρόπους, ἀλλὰ τὸ ἴδιο τὸ σημαινόμενο. Ἡ βασικὴ τους θέση δὲν εἶναι ὅτι οἱ καθιερωμένοι ὅροι γιὰ τὸ Χριστολογικὸ ἢ τὸ Τριαδικὸ δόγμα εἶναι δυτικοί (ἔλληνικοί), ἀλλὰ ὅτι καθαντὸ τὸ Χριστολογικὸ καὶ τὸ Τριαδικὸ δόγμα εἶναι δυτικοὶ τρόποι ἐννόησης τοῦ Θεοῦ· ὅτι, δηλαδή, κι αὐτὰ εἶναι σημαίνοντα, καὶ ὅχι σημαινόμενα. Ἡ ἰσχυρὴ ἀπωανατολικὴ παράδοση δυσπιστίας πρὸς τὴν ἔννοια τῆς σταθερῆς ὑπόστασης συμβάλλει ἴδιαίτερα σ' αὐτό.

Πρὸν δοῦμε μερικὲς ἐνδεικτικὲς περιπτώσεις τέτοιων θεολογιῶν (ύπογραμμίζω ὅτι δὲν μιλάμε γιὰ κριτικὴ ἐκ μέρους ἄλλων θρησκευτικῶν πίστεων, ἀλλὰ γιὰ θέσεις οἵ ὅποιες δηλώνουν χριστιανικές), χρειάζεται νὰ ἀναφερθοῦμε σὲ ἔνα παρόμοιο ρεῦμα, τὸ ὅποιο ἀναπτύχθηκε μὲν στὸν δυτικὸ κόσμο, ἀλλὰ τὴν ἔμπνευσή του τὴν ὀφείλει ἐν πολλοῖς στὰ ἐρωτήματα ποὺ θέτει ἡ συνάντηση μὲ τὴν παγκόσμια θρησκευτικὴ πολυμορφία, κι ἔτσι πολὺ γρήγορα βρέθηκε σὲ ὅσμαση μὲ τοὺς προβληματισμοὺς τῆς Ἀπωλείας. Εἶναι τὸ ρεῦμα τὸ ὅποιο διεθνῶς ὀνομάζεται “πλουραλιστικὴ θεολογία”. Δὲν πρόκειται γιὰ συμπαγὲς

8. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν. ΘΑΝΑΣΗΣ, “Χριστός, ὁ Πρόγονος καὶ Ἀδελφός. Μία ἀφρικανικὴ Χριστολογία”, *Δελτίο Βιβλικῶν Μελετῶν* 25.1 (2007), σσ. 59-82.

μόρφωμα, χάριν, δύμας, τῆς οἰκονομίας λόγου, ἐδῶ μποροῦμε ἀδρομερῶς νὰ τὸ σκιαγραφήσουμε ώς ἔξης: ‘Ο δρος “πλουραλιστικὴ θεολογία” δὲν ἀναφέρεται στὴν ἀποδοχὴ τῆς ἑτερότητας (πάνω στὴν ὅποια ἡ Ὁρθόδοξη θεολογία ἔχει ἐργαστεῖ ἀρκετὰ στὸν τελευταίους καιρούν), ἀλλὰ εἰδικὰ στὴν πεποίθηση ὅτι κάθε θρησκεία ἀποτελεῖ ἔναν ἀπὸ τὸν πολλοὺς τρόπους ἐννόησης ἡ βίωσης τοῦ ἀγνώστου Θεοῦ καὶ ὅτι, συνεπῶς, οὐδεμία θρησκεία μπορεῖ νὰ ἔχει ἀπόλυτες ἀξιώσεις καὶ οἰκουμενικὲς διαστάσεις. Καθεμία ἀποτελεῖ ἐκφραση μίας συγκεκριμένης καὶ μόνο ιστορικο-πολιτισμικῆς συνάφειας. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ εἰκόνα ποὺ χρησιμοποίησε ὁ John Hick (1922-), ὁ δόποιος, ἀπὸ τὶς ὀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ’70, θεωρεῖται ἐγκαινιαστής τῆς “πλουραλιστικῆς θεολογίας”. Ἀντιτιθέμενος πρὸς τὴν παραδοσιακὴ θεολογία, ἡ δόποια, κατὰ τὴ γνώμη του, θυμίζει τὸ γεωκεντρικὸ σύστημα τοῦ Πτολεμαίου, ἀφοῦ νοεῖ τὸν Χριστὸ καὶ τὸν Χριστιανισμὸ ώς τὸ παγκόσμιο κέντρο, ὁ Hick ὑποστήριξε ἔνα Κοπερονίκειο μοντέλο, ὅπου τὸ μυστήριο (*mystery* - ὅχι *sacrament*) τοῦ Θεοῦ ἐπέχει θέση τοῦ ἥλιου, γύρῳ ἀπὸ τὸν δόποιον ὄλοι οἱ πλανῆτες (θρησκεῖες), συμπεριλαμβανομένης τῆς γῆς (Χριστιανισμοῦ), διαγράφουν τροχιές, καθένας τῇ δικῇ του, μὲ τὴ δική του “βίωση” τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νύκτας, ἀλλὰ πάντως τροχιές μὲ τὸ ἴδιο νόημα κατ’ οὐσίαν⁹. Στὴν δόπτικὴ τοῦ Hick ὁ Χριστὸς εἶναι κάτι φιλοσοφία ἀλλοὶ ἀπ’ αὐτὸ ποὺ λέει ἡ παραδεδομένη ἐκκλησιαστικὴ Χριστολογία. Καὶ ἐδῶ ἀκριβῶς βρίσκεται τὸ σημεῖο ὅπου ὁ Hick διαφοροποιεῖται φιλοσοφία καὶ ἀπὸ τὸν θιασῶτες τῆς ἐπανερμηνείας καὶ ἀπὸ τὸν ἀντιπάλους της. Υπενθυμίζω ὅτι οἱ θιασῶτες τῆς ἐπανερμηνείας ἐπικαλοῦνται μὲ ζέση, ώς κορυφαῖο ὑπόδειγμα τοῦ αὐθεντικοῦ τρόπου ἐκκλησιαστικῆς ὑπαρξῆς μέσα στὶς διαφορετικὲς ἐποχές, πολιτισμοὺς καὶ κοινωνίες, τὸ παράδειγμα τοῦ 4ου αἰώνα: τὴν τόλμη τῆς Ἐκκλησίας νὰ προσλάβει καὶ νὰ ἐπεξεργαστεῖ ἐλληνικοὺς φιλοσοφικούς (δηλαδὴ μη-Βιβλικοὺς καὶ μη-σημιτικούς) ὅρους, προκειμένου νὰ ἐκφράσει σ’ αὐτοὺς τὴν ἀλήθειά της, δηλαδὴ τὴ θεανθρωπότητα τοῦ Χριστοῦ - τὴ σάρκωση τοῦ Υἱοῦ. Ἀκριβῶς, λοιπόν, αὐτὸ ποὺ γιὰ τὸν θιασῶτες τῆς ἐπανερμηνείας ἀποτελεῖ δεῖγμα ζωτικότητας, γιὰ τὸν Hick ἀποτελεῖ κορυφαία περίπτωση ἀλλοτρίωσης! Αὐτὸ ποὺ προσέλαβε ἡ Ἐκκλησία, λέει ὁ Hick, δὲν ἔταν οἱ ὅροι, ἀλλὰ καθαυτὴ ἡ ἰδέα τῆς θεανθρωπότητας. Στὸν ὀρχαῖο κόσμο ὁ δρος “Υἱὸς Θεοῦ” νοοῦνταν ὅχι κατὰ κυριολεξία¹⁰ (όντολογικά), ἀλλὰ μεταφορικά. Ο ἴδι-

9. HICK JOHN, *God and the Universe of Faiths*, OneWorld Publications, Oxford 1973.

10. HICK JOHN, *The Metaphor of God Incarnate. Christology in a Pluralistic Age*, Westminster / John Knox Press, Luisville, Kentucky 1993, σ. 43.

ος ὁ Ἰησοῦς δὲν πίστευε ὅτι ἦταν Θεός. Ὡταν ἔνας ἀνθρωπος ἀνοικτὸς στὴ θέληση τοῦ Θεοῦ καὶ, συνεπῶς, ἔνας τρόπος μὲ τὸν ὄποιο ὁ Θεὸς τότε ἔδρασε στὴν ἰστορία. Ἀργότερα, ὅμως, οἱ Χριστιανοί, ἐπιθυμώντας νὰ τονίσουν τὸ πρόσωπό του, ἐννόησαν τὸν ὄρο “Υἱὸς Θεοῦ” κατὰ κυριολεξία, στὴν δὲ Α' Οἰκουμενικὴ Σύνοδο (ὅλα αὐτά, πάντα κατὰ τὸν Hick) ἡ Ἐκκλησία νίοθέτησε ἐπισήμως τὸν μη-βιβλικὸ ὄρο “οὐσία” καὶ διατύπωσε τὸ δόγμα τοῦ ὅμοουσίου¹¹. Ποιό ἦταν τὸ ἐπόμενο βῆμα; Ἡ δημιουργία τοῦ δόγματος τῆς Τριάδας! Ἀφοῦ, μὲ τὴ θεοποίηση τοῦ Χριστοῦ ἐμφανιζόταν πλέον ἄλλη μία θεία ὑπόσταση δίπλα στὸν Θεό, ἦταν ἀναγκαῖο νὰ διατυπωθεῖ μία ἀντίστοιχη διδασκαλία¹². Ἔτσι, λοιπόν, ὁ Hick δέχεται τὴν Τριαδικὴ πίστη μόνο ὡς ἔναν ἀπὸ τοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὄποιους νοοῦν καὶ βιώνουν τὸν ἄγνωστο Θεὸν ὑποκειμενικὰ κάποιοι ἀνθρωποι, μίας συγκεκριμένης πολιτισμικῆς συνάφειας. Δὲν ὑπάρχουν, δηλαδή, ὄντολογικὰ καὶ κυριολεκτικὰ τρεῖς ὅμοούσιες ὑποστάσεις¹³. Ἡ θέση τοῦ Hick δὲν συμπίπτει κανὸν μὲ τὸν τροπικὸ μοναρχιανισμό (τὴν πεποίθηση, δηλαδή, ὅτι καθεμιὰ ἀπὸ τὶς λεγόμενες ὑποστάσεις εἶναι ἀπλῶς τρόπος ἐμφάνισης τοῦ ἐνὸς καὶ μονοπρόσωπου Θεοῦ). Θὰ μποροῦσε μᾶλλον νὰ ὀνομαστεῖ ὑποκειμενικὸς ἢ ἐρμηνευτικὸς τροπισμός¹⁴. Συνεχιστής, ὑπὸ μιὰν ἔννοια, τοῦ Hick λογίζεται ὁ ρωμαιοκαθολικὸς Paul Knitter. Δέχεται τὸν Χριστὸ ὡς πραγματική, ἀλλὰ ἐπὶ μέρους ἐκδήλωση τοῦ Θεοῦ (ἐκδήλωση τοπική, στὸν μεσογειακὸ χῶρο), χωρὶς οἰκουμενικὲς διαστάσεις. Ἔτσι τοῦ ἀποδίδει μία “σχετικὴ μοναδικότητα”, ἡ ὄποια, κατὰ τὴ γνώμη μου, θυμίζει τή “μοναδικότητα”¹⁵ κάθε θείας ἐκδήλωσης στὸν ἐνοθεϊσμὸ ἢ κάθε ἀβατάρας στὸν Ἰνδουϊσμό.

Οἱ ἀπόψεις τοῦ Hick ἐμφανίστηκαν μὲ ἐξαιρετικὸ δυναμισμό, διότι ἥρθαν σὲ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὄποια εἶχε ἥδη λάβει χώρα ἡ ἀποκήρυξη τοῦ ἴμπεριαλιστι-

11. HICK, *The Metaphor*, ὁ.π., ἰδίως σσ. 44-45, 101-104. Κατὰ τὸν Hick αὐτὸ συνέβη καὶ γιὰ πολιτικοὺς λόγους, γιὰ τὴν ἐνίσχυση, δηλαδή, τῆς αὐτοκρατορικῆς συνοχῆς καὶ ἐξουσίας.

12. HICK, *The Metaphor*, ὁ.π., σ. 152.

13. HICK, *The Metaphor*, ὁ.π., σ. 149.

14. Βλ. τὴν κριτικὴ τοῦ STEPHEN T. DAVIS, “John Hick on Incarnation and Trinity”, *The Trinity* (ἐπιμ. Stephen Davis - Daniel Kendall - Gerald O’Collins), Oxford University Press, Oxford 1999, σσ. 251-273.

15. KNITTER F. PAUL, *Jesus and the Other Names. Christian Mission and Global Responsibility*, OneWorld, Oxford 1996, σσ. 73-83. Ο Knitter ἔχει, κατὰ καιρούς, μεταβάλει τὸ κέντρο βάρους τῆς θεολογίας του. Σχετικοποιεῖ τὴ Χριστολογία ἄλλοτε συγκροτώντας ἔνα θεοκεντρικὸ μοντέλο, ἄλλοτε ἔνα Βασιλειοκεντρικὸ καὶ ἄλλοτε Πνευματοκεντρικό. Βλ. χαρακτηριστικὰ KNITTER F. PAUL, “A New Pentecost? A Pneumatological Theology of Religions”, στό: *Current Dialogue* 19 (1991), σσ. 32-41.

κοῦ μοντέλου ιεραποστολῆς, εἶχε γίνει συνείδηση ὅτι μεγάλα τμήματα τῆς ἀνθρωπότητας, καὶ δὴ ἄλλων θρησκευτικῶν ταυτοτήτων, παρέμεναν ἐκτὸς Ἐκκλησίας, καὶ ἐγειρόταν ἔντονα τό (ἀρχαῖο, στὴν πραγματικότητα) ἐρώτημα περὶ τῆς δυνατότητας σωτηρίας τῶν ἐκτὸς Ἐκκλησίας¹⁶. Παράλληλα, ὅμως, εἶναι προφανὲς ὅτι οἱ ἀπόψεις τοῦ Hick ἀντλοῦν καὶ ἀπὸ προγενέστερες ὀπτικές. Πέρα ἀπὸ συγγένειες μὲ τὸν δοκητισμό, τὸν ἀρειανισμό, τὸν μεταγενέστερο οὐνιταριανισμὸ¹⁷ κ.λπ., ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ ἐκ μέρους του συνέχιση ψευμάτων ποὺ εἶχαν διατυπωθεῖ τὸν 19ον αἰώνα, ὅπως καὶ ὁ ἴδιος παραδέχεται (Schleiermacher, Strauss, Harnack)¹⁸. Φρονῶ ὅτι ἀξιοσημείωτη ἦταν καὶ ἡ συμβολὴ τοῦ Ἀγγλου θεολόγου Edwin Hatch (1835-1889), ὁ ὅποιος εἶχε κάνει λόγο γιὰ τὴν σαρωτικὴ εἰσοδο τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου στὴν Ἐκκλησία κατὰ τοὺς πρώτους αἰῶνες. Ὡς χαρακτηριστὸ στοιχεῖο τῆς καύριας ἀλλαγῆς ποὺ σήμανε τότε αὐτὴ ἡ εἰσοδος, προοδιόριζε τὴ μετάβαση ἀπὸ τὴν (σηματική) ἔμφαση στὸν πρακτικὸ τρόπο ζωῆς ως ἐκπλήρωση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, στὸν (ἑλληνικό) στοχασμὸ γιὰ τὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ¹⁹. Ἔτοι κυριάρχησε ἡ τάση ὑποστατικοποίησης - ὄντολογικοποίησης ἰδιοτήτων ἡ τρόπων δράσης τοῦ ἐνός, μονοπρόσωπου Θεοῦ. Ἡ θεωρία, δηλαδή, τοῦ ὑστερού Ἐλληνισμοῦ περὶ ὑπάρξεως τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο, μετεξελίχθηκε, κατὰ τὸν Hatch, στὴν ἐξύψωση τοῦ Ἰησοῦ στὸν κορυφαῖο Λόγο καὶ, κατόπιν, στὸ δόγμα τοῦ ὁμοουσίου - τῆς ὑπαρξῆς θείας φύσης στὸν Χριστό²⁰. Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Harnack εἶχε διαβάσει τὸν Hatch μὲ ἐνθουσιασμό²¹. Παρόμοια, λοιπόν, ὁ Harnack ὑποστήριξε ὅτι

16. Βλ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΙΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, *Παγκοσμιότητα καὶ Ὁρθοδοξία. Μελετήματα Ὁρθοδόξου προβληματισμοῦ*, ἔκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2000, σσ. 169-206 (μελέτημα μὲ τίτλο “Θεολογικὴ κατανόηση τῶν ἄλλων θρησκειῶν”), ὅπου καταδεικνύεται ὅτι στὴν ἴδια τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση φωλιάζει ἡ ἀπάντηση ὅτι ὁ Θεός, μὲ μυστικοὺς τρόπους, δρᾶ γιὰ τὴ σωτηρία ὅλων, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἐκκλησίας.

17. Ρεῦμα ποὺ διαμορφώθηκε κατὰ τὸν 16ον αἰώνα (καὶ ἔχει σήμερα κοινότητες σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ κόσμου) καὶ ἀπορρίπτει τὴν Τριαδικότητα τοῦ Θεοῦ. Βλ. WILLIAM F. SCHULTZ, “Unitarian Universalism”, *Dictionary of the Ecumenical Movement* (ἐπιμ. Nicholas Lossky κ.ἄ.), WCC Publications, Geneva 2002, σσ. 1163-1164.

18. HICK, *The Metaphor*, ὁ.π., σ. 18.

19. Αὐτὸ τὸ συμφερόζεται καὶ ὁ Hick, στὸ ἔργο του *God and the Universe of Faiths*, ὁ.π., σσ. 109-110.

20. HATCH EDWIN, *The Hibbert Lectures 1888. Greek Ideas and Usages upon the Christian Church 1897* (ἐπιμ. A. M. Fairbairn), Williams and Norgate, London 1897, σσ. 259-275.

21. HORBURY WILLIAM , “The New Testament”, *A Century of Theological and Religious Studies in Britain* (ἐπιμ. Ernest Nicholson), Oxford University Press 2003, σ. 78.

στή συνάντησή της μὲ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ ἡ Ἐκκλησία δὲν προσέλαβε ἔναν νέο τοόπο ἔκφρασης τῆς θεανθρωπότητας, ἀλλὰ καθαυτὴ τὴν ἰδέα τῆς θεανθρωπότητας. Ὡς σημεῖο ἀποφασιστικῆς εἰσόδου τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν Ἐκκλησία θεωρεῖ τὸν 2ον αἰῶνα, ὅποτε ὁ Χριστὸς θεωρήθηκε ως ὁ ἐνσαρκωμένος Λόγος²². Ἐντελῶς ἀντίστροφα πρὸς τὴ λογικὴ τῆς ἀναδιατύπωσης, ὁ Harnack ὑποστήριξε χαρακτηριστικὰ ὅτι αὐτὸ ποὺ τελικὰ προέκυψε δὲν ἦταν ἔνα χριστιανικὸ προϊὸν σὲ ἑλληνικὸ ἔνδυμα, ἀλλὰ ἔνα προϊὸν ἑλληνικὸ σὲ χριστιανικὴ συσκευασία²³.

Αὐτὸ τὸ ὄποιο εἶχε ὁ Φλωρόφσκυ πρὸ δόφθαλμῶν, ως κίνδυνο, ἦταν ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ ὄπτικὴ τοῦ Harnack. Κι ἔτσι, ἡ θέση τοῦ π. Γεωργίου περὶ τὴν μονιμότητας τοῦ “χριστιανικοῦ Ἑλληνισμοῦ” σήμαινε προσυπογραφὴ τῆς πίστης ὅτι ἡ θεότητα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ Τριαδικότητα τοῦ Θεοῦ ἔχουν πραγματικὸ περιεχόμενο καὶ δὲν εἶναι ἀπλῶς πολιτισμικὰ σχήματα λόγου. Ὁ Φλωρόφσκυ, ως γνωστόν, ὑπῆρξε Χριστοκεντρικός, ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι ἀντιτιθόταν σὲ κάθε θεολογία στὴν ὥποια ὁ Χριστὸς δὲν συμμετεῖχε ἀποφασιστικά. Κι ἔτσι, ἐπέμενε:

“Καμπιὰ συνεπής Ἐκκλησιολογία δὲν μπορεῖ νὰ οἰκοδομηθῇ, χωρὶς ἡ κεντρικὴ θέσης τοῦ Ἰησοῦ, τοῦ Ἐσαρκωθέντος Κυρίου καὶ Βασιλέως τῆς Δόξης νὰ γίνη ἀνεπιφύλατα παραδεκτή”²⁴. “Δυστυχῶς, τὸ μυστήριον τῆς ἔνανθρωπήσεως ἀντιμετωπίστηκε πολὺ συχνὰ τοὺς τελευταίους χρόνους [σ.ο.: τὸ κείμενο αὐτὸ δημοσιεύτηκε τὸ 1955] μὲ ἐντελῶς ἀφηρημένο τρόπο, σὰν νὰ μὴν ἦταν τίποτε ἄλλο ἀπὸ ἔνα μεταφυσικὸ πρόβλημα ἢ ἀκόμη κάποιο διαλεκτικὸ αἰνιγμα... Σὲ πολλὲς πρόσφατες ἀπόπειρες νέας διατυπώσεως τῆς παραδοσιακῆς πίσεως μὲ σύγχρονους δρους, ὑπάρχει κάποια λεπτὴ ἀλλὰ πραγματικὴ γεῦσις δοκητισμοῦ... Ὁλόκληρη ἡ σημασία τῆς ἐνσαρκώσεως περιστέλλεται σὲ σύμβολα, ὁ ἔνανθρωπήσας Κύριος κατανοεῖται μᾶλλον σὰν ἔνας δείκτης κάποιας σεβαστῆς ἀρχῆς (ὅπως ὁργὴ Θεοῦ ἢ ἀγάπη, μῆνις ἢ ἔλεος, κρίσις ἢ ἀφεσις) παρὰ σὰν ἔνα ζωντανὸ Πρόσωπο”²⁵.

22. ADOLF VON HARNACK, *Das Wesen des Christentums*, Siebenstern Taschenbuch Verlag, Muchen und Hamburg 1964, σσ. 122-128.

23. HARNACK, *Das Wesen*, ὕ.π., σ. 134.

24. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, “Ο Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία του. Προτάσεις καὶ σχόλια” (μπφρ. Εμμ. Πρατσινάκις), Θέματα Ὁρθοδόξου Θεολογίας, ἔκδ. Αρτος Ζωῆς, Αθῆναι 1973, σ. 187.

25. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, “Η ἀειπάρθενος μητέρα του Θεοῦ”, Θέματα Ὁρθοδόξου Θεολογίας, ὕ.π., σσ. 127-128.

‘Η Χριστοκεντρικότητα τῆς θεολογίας τοῦ Φλωρόφσκου ἀφορᾶ καὶ κάποιαν ἄλλη, συναφῆ, μὰ κατοπινὴ ἔξελιξη στὸν οἰκουμενικὸ χῶρο, τὴν δόπια ἐπίσης δὲν ἔχησε γιὰ νὰ τὴ δεῖ. Ως γνωστό, εἶχε διαφωνήσει μὲ τὸν Vladimir Lossky, ὁ ὄποιος (συνεχίζοντας μία προγενέστερη τάση τῆς Ρωσικῆς θεολογίας γιὰ ὑπερτονισμὸ τοῦ Ἀγίου Πεύματος) διέκρινε ἔντονα τὴν οἰκονομία τοῦ Υἱοῦ ἀπὸ τὴν οἰκονομία τοῦ Πνεύματος²⁶. Ό Φλωρόφσκου ὑποπτεύοταν ὅτι ἡ διάκριση αὐτὴ μποροῦσε νὰ ὀδηγήσει στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ Πνεῦμα χρονγεῖ κάπι πέρα ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ κάπι πληρέστερο ἀπ’ ὅ, τι ὁ Χριστός - συμπέρασμα μὲ τὸ ὄποιο ὁ Φλωρόφσκου δὲν συμφωνοῦσε²⁷. (Ἐδῶ, βέβαια, ἀνοίγει τὸ μεγάλο θέμα τῆς σύνθεσης Χριστολογίας, Πνευματολογίας καὶ Τριαδολογίας, ἡ ἀνάγκη τῆς ὄποιας ἔχει ιδιαιτέρως ἐπισημανθεῖ ἀπὸ σημαντικοὺς θεολόγους, ἀλλὰ δὲν εἶναι τοῦ παρόντος ἡ ἐνασχόλησή μας μαζί του). Στὰ χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν, οἱ διεργασίες στὸν οἰκουμενικὸ χῶρο κατέστησαν τὴ θέση τοῦ Lossky ιδιαιτέρα δημιοφιλῆ ἀνάμεσα σε Χριστιανοὺς διαφόρων παραδόσεων. Ή ἔμφαση στὸ Πνεῦμα ἔδινε μία ιδιαιτέρη πνοὴ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ “Χριστομονισμοῦ”, ὁ ὄποιος δέσποζε στὴ δυτικὴ θεολογία, στένευε τὴν Ἐκκλησία στὰ ὅρια ἐνὸς ιδρύματος, ἐγκιβώτιζε σ’ αὐτὸ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ ἐμφάνιζε τὸ Πνεῦμα ἀπλῶς ὡς ἐργαλεῖο τοῦ Υἱοῦ ἢ ὡς δωρεὰ τοῦ Υἱοῦ πρὸς τὰ μέλη μονάχα τῆς Ἐκκλησίας του. Ἀντίθετα μὲ τοὺς δυτικοὺς θεολόγους, τοὺς ὄποιοὺς δυσκόλευε τὸ Filioque νὰ προχωρήσουν σὲ μίαν ἀναβάθμιση τοῦ ρόλου τοῦ Πνεύματος, οἱ Ὁρθόδοξοι διέθεταν τὴν παράδοση ποὺ τοὺς διευκόλυνε νὰ τὸ κάνουν. Καὶ ὅντως αὐτὸ ἔγινε στὸ πλαίσιο τῆς Οἰκουμενικῆς Κίνησης, κυρίως στὴ δεκαετία τοῦ ’60, καὶ πλέον ἡ ἔμφαση στὸ Πνεῦμα (ὅπως καὶ στὴν Τριαδολογία) ἀναγνωρίζεται ὡς ἴστορικὴ συμβολὴ τῶν Ὁρθοδόξων²⁸.

Αὐτὴ ἡ Πνευματολογικὴ ἔμφαση ἀνοιγε τοὺς ὁρίζοντες γιὰ ἀπάντηση καὶ σὲ ἄλλο ἔνα καυτὸ ἐρώτημα, τὸ ὄποιο συνδέεται μὲ τὴν ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας: ἀν ἔχουν δυνατότητα σωτηρίας οἱ πιστοὶ τῶν ἄλλων, πλὴν τοῦ Χριστιανισμοῦ, θρησκειῶν. Ή θέση τοῦ Lossky περὶ ιδιαιτερης οἰκονομίας τοῦ Πνεύματος δι-

26. Φλωρόφσκυ Γεωργίος, “Ο Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία του”, στὸ: τοῦ ἰδίου, *Θέματα Ὁρθοδόξου Θεολογίας* (μτφρ. Ἐμμ. Πρατσινάκις), ἔκδ. Ἀρτος Ζωῆς, Ἀθῆναι 1973, σσ. 182-183, 185-187.

27. BAKER MATTHEW, “The Eternal ‘Spirit of the Son’: Barth, Florovsky and Torrance on Filioque”, *International Journal of Systematic Theology* 12.4 (2010), σ. 392.

28. Βλ. ἐνδεικτικὰ KIRSTEEN KIM, *The Holy Spirit in the World. A Global Conversation*, SPCK - Orbis Books, London - New York 2008, σσ. ix, 170 (β. καὶ 47, 51, 55).

ευκόλυνε νὰ διακρίνει κανεὶς τὴ σωστικὴ δράση τοῦ Πνεύματος καὶ σὲ περιοχὲς ἥ πολιτισμοὺς ὃπου δὲν ἔχει γίνει γνωστὸς ἥ δεκτὸς ὁ Χριστός. Σ' αὐτὸ τὸν προβληματισμὸ ἔπαιξε ἔξαιρετικὸ ρόλο ἔνα ἀρθρό ποὺ δημοσίευσε τὸ 1971 ὁ Ἀραβας Ὁρθόδοξος μητροπολίτης Georges Khodr²⁹. Ὁ Khodr ὑποστήριξε ὅτι τὸ Πνεῦμα ἔχει ἐκχυθεῖ στὰ ἔθνη (Πράξ. 2: 17) ἀκριβῶς βάσει τῆς ἰδιαίτερης οἰκονομίας τοῦ Πνεύματος. Ταυτόχρονα, ὅμως, διευκρίνιζε ὅτι καθεμία ἀπὸ τὶς δύο οἰκονομίες δὲν μπορεῖ νὰ νοηθεῖ χωρὶς τὴν ἄλλη, καὶ ἐπέμεινε στὴν μυστικὴ (μέσῳ τῆς δράσης τοῦ Πνεύματος) παρουσία τοῦ Χριστοῦ σὲ κάθε φιλότιμη ἀνθρώπινη προσπάθεια - καὶ στὶς μὴ χριστιανικὲς θρησκείες. Ὁ Khodr, δηλαδή, ἀνοιγε ὁρίζοντες βάσει τοῦ δυναμισμοῦ τῆς παράδοσης. Ωστόσο, τὴν προσοχὴν πολλῶν ἐτεροδόξων χριστιανῶν τὴ συγκέντρωση μία ἰδιαίτερη ἀποστροφὴ του (θεμελιωμένη στὸ ἔργο τοῦ Lossky), ὅτι τόσο ὁ Χριστός, ὅσο καὶ τὸ Πνεῦμα, δροῦν μὲ “ὑποστατικὴ ἀνεξαρτησία” (hypostatic independance), ὅτι δηλαδὴ τὸ Πνεῦμα συχνὰ δρᾶ δίχως νὰ ἀποστέλλεται ἀπὸ τὸν Λόγο³⁰. Πάνω, λοιπόν, στὴν ἔννοια τῆς “ὑποστατικῆς ἀνεξαρτησίας” ἀρκετοὶ ἐτεροδόξοι θεολόγοι ἔκτισαν, στὴ συνέχεια, Πνευματολογίες ἀνεξάρτητες ἀπὸ τὴ Χριστολογία καὶ πολὺ εὐρύτερες ἀπὸ τὴ Χριστολογία, ὑποστηρίζοντας, περίπου, ὅτι ὁ Χριστὸς ἀφορᾶ μόνο τοὺς πιστούς του Χριστιανισμοῦ, ἐνῷ τὸ Πνεῦμα ὅλους τους ἀνθρώπους.

Σὲ σχέση μὲ τὸ κείμενο τοῦ Khodr ἔχουμε πιθανότατα τὸ φαινόμενο τῆς “ἐτερογονίας τῶν σκοπῶν”, δηλαδὴ τὴν ἀπόληξη μίας ἰδέας σὲ διαφορετικὸ σημεῖο ἀπὸ τὸ ἀρχικῶς σκοπούμενο. Τὸ λέω αὐτό, διότι σὲ πολλὲς ἀπὸ τὶς ἐν λόγῳ Πνευματολογίες ποὺ ἀναπτύχθηκαν στὴ συνέχεια, ἡ Χριστολογία ἀντιμετωπίστηκε ὡς πηγὴ προβλημάτων, ἡ ὁποία ἔπρεπε νὰ προσπεραστεῖ. Κάθε ἀρνητικὸ ἐκκλησιαστικὸ φαινόμενο μέσα στὴν ἴστορία (ὁ Χριστομονισμός, οἱ

29. KHODR GEORGES, “Christianity in a Pluralistic World. The Economy of the Holy Spirit”, *The Ecumenical Review* 23.2 (1971), σ. 118-128. Ὁμοίως, KHODR GEORGE, “An Orthodox Perspective of Inter-Religious Dialogue”, *Current Dialogue* 19 (1991), σ. 45-64.

30. BL. KIRSTEEN KIM, *The Holy Spirit in the World. A Global Conversation*, SPCK - Orbis Books, London - New York 2008, σ. 54. Χαρακτηριστικὴ ἔννοια ἡ ὄμολογία τοῦ KNITTER, *Jesus and the Other Names*, ὥ.π., σ. 113: “The startling implications of a pneumatological or Spirit-based understanding of the church first touched me in a presentation by Orthodox theologian George Khodr [...]. Khodr laid out the possibilities of a pneumatological ecclesiology and theology of religions mainly through his creative reflections on traditional trinitarian theology”. Παρακάτω ἀναφέρω κι ἄλλους ἐτεροδόξους θεολόγους ποὺ ἐμπνεύσθηκαν, κατὰ διαφόρους τρόπους, ἀπὸ τὴν ἐπισήμανση τοῦ Khodr.

έξουσιαστικές δομές, ή μισαλλοδοξία, ο θρησκευτικός φανατισμός και τὸ ἔλλειμμα διαλόγου μεταξὺ τῶν θρησκειῶν) χρεώθηκε στὴν Χριστολογία, δίχως ούσιαστικὰ νὰ γίνεται διάκριση μεταξὺ Χριστολογιῶν και δίχως νὰ ἀξιοποιεῖται ἡ θεολογία περὶ παγκοσμίου, μυστικῶς δρῶντος και ἐσχατολογικοῦ Χριστοῦ³¹. Ορισμένες τάσεις ἔφτασαν σὲ ἀκραίο Πνευματομονισμό, εἴτε ὑποστηρίζοντας ὅτι ὁ Χριστὸς ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸ Πνεῦμα³², εἴτε ἀπολήγοντας σὲ ἀρνηση τῆς θεότητας τοῦ Χριστοῦ, εἴτε βλέποντας τὴν πίστη στὸν Χριστό-σωτῆρα ὡς πηγὴ μισαλλοδοξίας και ἄρα ὡς τὸ ἐσχατο ἐμπόδιο στὸ δρόμο γιὰ τὴν ἀνοχὴ και τὴν ἀλληλοκατανόηση. Μερικὲς τέτοιες θεωρήσεις, οἱ ὅποιες ἀναπτύχθηκαν ἰδιαίτερα στὴ συνάφεια τῆς Ἀπωλέλης, θὰ τὶς δοῦμε, ἐνδεικτικά, εὐθὺς στὴ συνέχεια.

Ἐκ τῶν κορυφαίων ἐκπροσώπων τῶν ἀπωανατολικῶν θεολογιῶν ὑπῆρξε ὁ Ἰνδὸς Stanley Samartha (1920-2001), ἀληρικὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Νότιας Ἰνδίας³³ και ἰδρυτής, στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ '70, τοῦ προγράμματος τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν γιὰ τὸν διάλογο μὲ τοὺς ἀνθρώπους ἄλλων πίστεων. Οἱ ἀπόψεις του διαμορφώθηκαν ἀπὸ τὴν ἐμπειρία του στὴν πολυθρησκευτικὴ γενέτειρά του και τὶς σπουδές του στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες κοντὰ στὸν Paul Tillich, ἰδιαίτερα ὅμως ἐπηρεάστηκε ἀφ' ἐνὸς ἀπὸ τὴ θέση περὶ “ὑποστατικῆς αὐτονομίας”, τὴν ὅποια συνάντησε στὸ ἀρθρο τοῦ Khodr, και ἀφ' ἑτέρου ἀπὸ τὴν ἐπιμονὴ τῶν Ὁρθοδόξων μετόχων τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν στὴν καταγγελία τοῦ Χριστομονισμοῦ και στὸν τονισμὸ τῆς Τριαδολογίας³⁴. Γιὰ τὸν Samartha αὐτὰ ἥταν ἔνανσμα γιὰ περαιτέρω θεω-

31. Στὸ ζήτημα αὐτὸ ἀναφέρθηκα (ἀσκώντας κριτικὴ στὸν “πλουραλιστικὴ θεολογία”) στὴν εἰσήγηση μου μὲ τίτλο “Journey to the centre of gravity. Christian mission one century after Edinburgh 2010”, ή ὅποια ἔγινε στὴ Βοστώνη τὴν 5η Νοεμβρίου 2010, στὸ συνέδριο “The Changing Contours of World Mission and Christianity”, τὸ ὅποιο διοργάνωσαν οἱ ἐννέα θεολογικὲς σχολὲς τοῦ Boston Theological Institute.

32. NEWMAN PAUL, “The Word Proceeds from the Spirit”, *Journal of Ecumenical Studies* 28.4 (1991), σσ. 115-120.

33. Η Ἐκκλησία τὴ Νότιας Ἰνδίας προέκυψε τὸ 1947 ἀπὸ τὴν ἔνωση τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας μὲ πρεσβυτεριανικές, κονγκρεγκασιοναλιστικὲς και ἄλλες προτεσταντικὲς ἐκκλησίες. Βλ. τὸ ἡμέτερο “Μερικὲς σημειώσεις πάνω στὸ κείμενο τοῦ π. Γ. Φλωρόφσκυ “Ὑπακοὴ και Μαρτυρία”, *Σύναξη* 72 (1999), σσ. 100-101.

34. KIM, *The Holy Spirit*, ὁ.π., σσ. 73-74, 78. Τὴν ἐξέλιξη τῶν ἴδεῶν του και τὴ μετακίνησή του ἀπὸ τὴν παραδοσιακὴ Χριστολογία περιγράφει ὁ ἴδιος ὁ SAMARTHA, *Between Two Cultures. Ecumenical Ministry in a Pluralistic Age*, WCC Publications, Geneva 1996.

ρήσεις. Άφ' ένος ἀπέρριψε τὸ Filioque (ἀκριβῶς ἐπειδὴ αὐτὸ ἀποτελεῖ ἐξ ὁρισμοῦ τροχοπέδη γιὰ τὴν “ὑποστατικὴ αὐτονομία”) καὶ ἀφ' ἑτέρου θεώρησε Χριστομονισμὸ καθαυτὴ τὴν θεώρηση τοῦ Χριστοῦ ὡς Θεοῦ. Εἰσηγήθηκε μία “Θεοκεντρικὴ” ἢ “Μυστηριοκεντρικὴ” Χριστολογία, ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι ὡς κέντρο ἀναγνωρίζεται ἔνας Θεός - Μυστήριο, μία ἀπὸ τὶς φανερώσεις τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε ὁ Χριστός³⁵, χωρὶς ὅμως νὰ εἶναι Θεός ὁ ἴδιος. Αὐτὸ ὁ Samartha προσπαθεῖ νὰ τὸ ἀποδώσει κάνοντας μία διάκριση μεταξὺ τοῦ Θεοῦ (στὸν ὁποῖον καὶ μόνο ἀποδίδει τὴν ἔννοια τῆς θεότητας - deity) καὶ τοῦ Χριστοῦ (στὸν ὁποῖο ἀποδίδει τὴν ἔννοια τῆς θειότητας - divinity). Ό όρος divinity, κατὰ τὸν Samartha, δηλώνει ἐκδήλωση τῆς deity, ἡ ὁποία, ὅμως, δὲν ἀποτελεῖ ὄντολογικῶς deity). Γιὰ τὸν Samartha ἡ πεποιθηση ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὅμοούσιος μὲ τὸν Θεό δὲν ἀποτελεῖ ὄντως ἀλήθεια, ἀλλὰ μία ἀπὸ τὶς ἀπόπειρες ἔννοησης τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἀπλῶς ἐπικράτησε μὲ τὴν ἐκκλησιαστικοκρατικὴ ἐπικύρωσή της στὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο³⁶. Προσπαθώντας νὰ καταστήσει τὸν Χριστιανισμὸ συμβατὸ μὲ τὴν ἵνδικὴ ἀντίληψη, μιλάει μὲν γιὰ σάρκωση τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ τὴν νοεῖ μὲ ἔναν τρόπο κοντινὸ πρὸς τὸν Ἰνδουϊστικὸ Βισνουϊσμό³⁷, στὸν ὁποῖον οἱ διάφορες θεότητες (divinities) εἶναι διαφορετικὲς ἐκδηλώσεις/φανερώσεις (avatar) τοῦ Θεοῦ. Ό Samartha δήλωνε ὅτι προχώρησε σ' αὐτὴ τὴ θεώρηση προκειμένου νὰ παρακάμψει τὴν ἐπιθετικότητα ποὺ γεννᾶ κατὰ τῶν ἄλλων πίστεων ἡ ἐκδοχὴ τοῦ Χριστοῦ ὡς Θεοῦ καὶ παγκόσμιου σωτήρα. Ή θέση του αὐτή (θέση καὶ ἄλλων, κατὰ καιρούς) γεννᾶ, φυσικά, πολλὲς ἐνστάσεις. Γιὰ παράδειγμα: Μία ἐξουσιαστικὴ Χριστολογία γεννᾶ ὄντως σταυροφορικὸ φανατισμό. Μία Χριστολογία τῆς κένωσης, ὅμως; Μία Χριστολογία ὑπὸ τὸ πρῆσμα τῆς ἀγάπης ὡς τοῦ ἔσχατου κριτηρίου; Κι ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ἐμφάνιση ἰσχυρῶν φευμάτων μισαλλοδοξίας στὸν κατὰ παράδοση ἀνεκτικὸ ’Ινδουϊσμό³⁸, θὰ πρέπει νὰ θέσει πολλὰ ἐρωτηματικὰ σὲ τέτοιες φορμαλιστικὲς προσεγγίσεις.

35. SAMARTHA S. J., *One Christ - Many Religions. Towards a Revised Christology*, South Asia Theological Research Institute, Bangalore 2000 (πρώτη ἔκδοση, Orbis Books, New York 1991), σσ. 99-101.

36. SAMARTHA, *One Christ*, ὥ.π., σσ. 140-141.

37. SAMARTHA, *One Christ*, ὥ.π., σσ. 135-136.

38. Βλ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, “Ινδουϊσμὸς καὶ ἀνοχῇ”, *Σύναξη* 112 (2009), σσ. 50-69.

‘Η ἀναθεωρημένη Χριστολογία ποὺ διατύπωσε ὁ Samartha ἐκβάλλει σὲ ἀναθεώρηση καὶ τῆς κλασσικῆς Τριαδολογίας. Κατὰ τὴν ἄποψή του, ἐλληνικὸ δεδομένο εἶναι ὅχι ἀπλῶς οἱ ὅροι μὲ τοὺς ὅποιους διατυπώθηκε ἡ Τριαδικότητα, ἀλλὰ καθαυτὴ ἡ ἰδέα τῆς Τριαδικότητας. Εἶναι - λέει - ἰδέα δημιουργημένη ἀπὸ τὸν ἐλληνικό/δυτικὸ πολιτισμὸ καὶ λειτουργικὴ μόνο γι’ αὐτὸν, ὅπως, ἀντίστοιχα, καὶ ἡ Ἰνδουϊστικὴ ἰδέα τοῦ θείου/Brahman εἶναι γέννημα τοῦ Ἰνδουϊστικοῦ πολιτισμοῦ καὶ λειτουργικὴ μόνο γι’ αὐτόν. Ἀμφότερες, δηλαδή, οἱ ἰδέες εἶναι ἀπλῶς τρόποι τῶν ἀντίστοιχων πολιτισμῶν νὰ μιλήσουν γιὰ τὸν Μυστήριο Θεὸ καὶ, ἄρα, εἶναι τρόποι μή-οἰκουμενικοὶ³⁹. Στὴν Ἀσία, λοιπόν (καταλήγει ὁ Samartha) δὲν χρειάζεται ἀναδιατύπωση τῆς Τριάδας, ἀλλὰ μή-τριαδικὸς τρόπος ἐννόησης τοῦ Θεοῦ. Στὴ θεώρηση αὐτὴ ὑπάρχει, νομίζω, ἄλλο ἔνα ἴσχυν σημεῖο. Ὁ Samartha (καὶ ἄλλοι τοῦ ἰδίου προβληματισμοῦ) μιλοῦν γιὰ τὸν ἐλληνικό/δυτικὸ χαρακτῆρα τῶν παραδεδομένων δογμάτων, ἀλλὰ προσπερνοῦν τὸ γεγονός ὅτι τὰ δόγματα αὐτὰ συνιστοῦν καὶ ωήξη μὲ τὸν Ἑλληνισμό (ὅσον ἀφορᾶ, λ.χ., στὶς ἔννοιες τῆς ἐξ οὐκ ὄντων δημιουργίας, τῆς εὐθύγραμμης ἴστορίας, τῆς ἐσχατολογίας π.ά.). πρᾶγμα ποὺ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Harnack τὸ εἶχε ἐπισημάνει, ἔστω καὶ περιφερειακά⁴⁰.

Ἐπίσης προβεβλημένη ἐκπρόσωπος τῆς ἀσιατικῆς χριστιανικῆς θεολογίας εἶναι ἡ Ἰνδὴ Vandana (τὸ ὄνομα αὐτὸ τὸ νιοθέτησε ἡ ἰδια καὶ σημαίνει στὰ σανσκριτικά “προσευχή”), γνωστὴ καὶ ως Mataji (μητέρα) (1924)⁴¹. Ἡ Vandana γεννήθηκε σὲ ζωροαστρικὴ οἰκογένεια καὶ ὅταν ἐνηλικιώθηκε μετεστράφη στὸν Ρωμαιοκαθολικισμό. Μὲ ἴδιαίτερη ἔγνοια γιὰ τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη ὅλων τῶν θρησκειῶν καὶ γιὰ τὴ διαμόρφωση ἐνὸς πραγματικὰ Ἰνδικοῦ Χριστιανισμοῦ, ἔγινε μοναχὴ καὶ ἡγήθηκε τῆς κίνησης τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν ἀσραμ στὴν Ἰνδία⁴². Τὸ ἀσραμ (τὴν κλασσικὴ Ἰνδουϊστικὴ κοινότητα) τὴν θεώρησε ὡς τὴν κατάλληλη μορφὴ Ἐκκλησίας στὴν Ἰνδικὴ συνάφεια. Τὰ ἀσραμ τῆς Vandana συγκροτοῦνται κι αὐτὰ γύρω ἀπὸ ἔναν πνευματικὸ ὄδηγὸ καὶ δέχο-

39. SAMARTHA, *One Christ*, ὁ.π., σ. 95.

40. HARNACK, *Das Wesen*, ὁ.π., σσ. 137,140-141.

41. Ἡ Vandana πάσχει, πλέον, ἀπὸ ἀλτσχάμπερ. Βλ. τὸ δημοσίευμα τοῦ Conference of Religious India Bulletin: www.religiousindia.org/2010/09/15/vandana-matajis-work-hailed/ (πρόσβαση: 14-11-2010). Τὸ ἀρχικό της ὄνομα δὲν ἔχω μπορέσει νὰ τὸ ἐντοπίσω.

42. KIM, *The Holy Spirit*, ὁ.π., σ. 80.

νται ἀνθρώπους ὅλων τῶν πίστεων, σὲ κοινὴ προσευχὴ πρὸς τὸν Θεό⁴³. Δὲν καλοῦν τοὺς πιστοὺς τῶν ἄλλων θρησκειῶν σὲ μεταστροφὴ στὸν Χριστιανισμό, ἀλλὰ σὲ μεταστροφὴ στὴν κοινὴ ἀποδοχὴ τῆς παρουσίας τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Ἡ Vandana ἔκρινε ὅτι τὸ στοιχεῖο τοῦ Χριστιανισμοῦ ποὺ δύναται νὰ σχετιστεῖ μὲ τὴν ἴνδικὴ συνάφεια εἶναι ἡ Πνευματολογία. Χαρακτηριστικὰ ἐπεσήμαινε ὅτι ἡ ἴνδικὴ θρησκευτικότητα βιώνει τὸ Πνεῦμα μὲ χαρά, πρᾶγμα ποὺ δὲν συμβαίνει στὴ δυτικὴ θρησκευτικότητα. Τὸ Ἀγιο Πνεῦμα τὸ ταυτίζει μὲ τὸ atman (τὸ θραύσμα τῆς θείας πραγματικότητας πού, κατὰ τὸν Ἰνδουϊσμό, βρίσκεται μέσα σὲ κάθε ὄν), ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ Brahman (τὸ θεῖο, τὸ θεμέλιο ὅλων τῶν ὄντων)⁴⁴. Ἡ Vandana δὲν ἔχει στραφεῖ οηματικὰ κατὰ τῆς Χριστολογίας, οὔτε ἀποκηρύσσει τὴν Τριαδολογία. Ωστόσο τὸ μοντέλο της δημιουργεῖ τὸν συνειδημὸ ὅτι τὸ πρῶτο Πρόσωπο τῆς Τριάδας (Πατήρ/Brahman) ταυτίζεται μὲ τὸ τρίτο (Πνεῦμα/atman), κι ἔτσι δὲν ἀπομένει χῶρος γιὰ τὸν Χριστὸ στὴ θεότητα⁴⁵.

Ἄπὸ τὴν ἄλλη, ἡ Κορεάτισσα θεολόγος Chung Hyun Kyung, τὴν ὁποίᾳ προνημονεύσαμε, ἔχει διατυπώσει μία χριστιανικὴ Πνευματολογία ἡ ὁποίᾳ ἐπιχειρεῖ νὰ συναντήσει τὸν πνευματικὸ κόσμο τοῦ κορεατικοῦ σαμανισμοῦ⁴⁶. Εἶναι σημαντικὸ ὅτι ἡ Kyung δὲν ἐπικεντρώνει μόνο στὰ πνεύματα τῶν προγόνων, ἀλλὰ καὶ στὰ πνεύματα τῶν βασανισμένων, δηλαδὴ τῶν ἀνθρώπων ποὺ βίωσαν ἀδικία καὶ ὀδύνη στὸν κόσμο. Ωστόσο, ἡ ἀντιστοίχιση τοῦ Ἅγιου Πνεύματος πρὸς τὸ Κά, τὸ πνεῦμα πού, στὴν ἀνιμιστικὴ παράδοση τῆς βιρειο-

43. WILFRED FELIX, “Emerging Trends Challenge the Churches of Asia”, *Trends in Mission toward the 3rd Millennium* (ἐπιμ. William Jenkinson - Helene O’Sullivan), Orbis Books, Maryknoll, New York 1991, σ. 18.

44. VANDANA, “From death to life: A Reflection on an Upanishadic text in the light og the Johannine gospel”, *India’s search for reality and relevance of the Gospel of John* (ἐπιμ. Christopher Durasisingh - Cecil Hargraves), Indian Society for the Promotion of Christian Knowledge, Delhi 1975, σ. 35-36. VANDANA, *Waters of Fire*, Christian Literature Society, Madras 1981, σ. 93-113. Βλ. καὶ “The Role of the Principal Upanisads in Indian Christian Thought”, *Encyclopaedia of Induism* (ἐπιμ. Nagendra Kr. Singh), Anmol Publicatuons, New Delhi 2000, σ. 1344.

45. KIM, *The Holy Spirit*, ὥ.π., σ. 87.

46. CHUNG HYUN KYUNG, “Come, Holy Spirit. Renew the Whole Creation”, *The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices* (ἐπιμ. Michael Kinnamon - Brian E. Cope), WCC Publications, Geneva 1997, σσ. 231-237. Γιὰ μία θεώρηση τῆς ὀπτικῆς της, βλ. Kim, *The Holy Spirit*, ὥ.π., σσ. 136-138 κ.ἄ.

ανατολικής Ἀσίας, ζωοποιεῖ τὸν κόσμο καὶ συνέχει τὶς ποικίλες πραγματικότητές του, δημοσιογεῖ μεγάλη ἀσάφεια γιὰ τὸ ἄν αὐτὸν νοεῖται σὲ κάποια σχέση (καὶ ποιά) μὲ τὸν Χριστὸν καὶ μὲ τὴν Τριάδα⁴⁷.

Ο Choan-Seng Song εἶναι σημαντικὸς Πρεσβυτεριανὸς θεολόγος ἀπὸ τὴν Ταϊβάν (1929-). Ἐπιμένει ὅτι, ἂν ἡ χριστιανικὴ πίστη βρεθεῖ στὴν Ἀσία κατ' εὐθεῖαν ἀπὸ τὴν Παλαιστίνη, κι ὅχι ἀπὸ τὸν (ἥ: μέσα ἀπὸ τὸν) δυτικὸν κι ἑλληνορωμαϊκὸν κόσμο, τότε θὰ πρόκειται γιὰ Χριστιανισμὸν ἀληθινὰ σαρκωμένο στὴν ἀσιατικὴ πραγματικότητα⁴⁸. Ο Song πασχίζει μὲ ἀξιοπρόσεκτο ξῆλον νὰ διατυπώσει τὴν χριστιανικὴ πίστη μὲ ἀσιατικὸν τρόπο, δίχως δηλαδὴ τὶς ἑλληνικὲς μεταφυσικὲς κατηγορίες. Τονίζει ἴδιαίτερα τὴν σταυρικὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ ὡς δῶρο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ ὡς οἰκουμενικὴ ἀλήθεια, ὅμως (ἀκριβῶς ἐπειδὴ θεωρεῖ ἐγκλωβισμὸν τὶς καθιερωμένες χριστολογικὲς καὶ τριαδολογικὲς, ὄντολογικὲς διατυπώσεις) ἀποφεύγει νὰ πεῖ καθαρὰ ἂν ὁ Χριστὸς εἶναι πραγματικὰ Θεός καὶ ποιά ἡ σχέση του μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸ Πνεῦμα⁴⁹.

Θὰ κλείσω τὴν ἐνότητα αὐτὴ μὲ μία ἀναφορὰ σὲ ἔναν διακεκριμένο Πεντηκοστιανὸν θεολόγο, τὸν Amos Yong, ὁ ὅποιος γενήθηκε στὴ Μαλαισία ἀπὸ Κινέζους γονεῖς, ἀλλὰ σπούδασε καὶ διδάσκει στὶς ΗΠΑ. Ο Yong ἔχει λάβει ὑπόψη του τὶς θέσεις τοῦ Lossky καὶ τοῦ Khodr⁵⁰. Τὶς θεωρεῖ μὲν σημαντικές, καθ' ὅσον ὑποστηρίζει ὅτι “ἡ ἀποδοχὴ τῆς αὐτονομίας τῆς οἰκονομίας τοῦ Πνεύματος ἐλευθερώνει τὴν συγκριτικὴ θεολογία ἀπὸ τὰ κατηγορικὰ ὅρια τῆς

47. Η Ὁρθόδοξη ἀντιπροσωπία στὴν Καμπέρα ἔξεδωσε τὸ κριτικὸν κείμενο “Reflections of Orthodox Participants addressed to the Seventh Assembly of the WCC”, *Orthodox Visions of Ecumenism. Statements, Messages and Reports on the Eumenical Movement* (ἐπιμ. Gennadios Limouris), WCC Publications, Geneva 1994, σ. 177-179. Γιὰ ἴδιαίτερες ἐπισημάνσεις ἐκ μέρους Ὁρθοδόξων θεολόγων βλ. CLAPSIS EMMANUEL, “What does the Spirit say to the churches? Missiological interpretations of the seventh assembly of the World Council of Churches”, *International Review of Mission* 319-320 (1991), σ. 327-337, καὶ ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ., “Θεολογικὸς ἀντιμισμὸς καὶ Ὁρθόδοξη πνευματολογία. Μία ὁρθόδοξη ἀποψή μὲ ἀφορμὴ τὴν προκλητικὴ εἰσήγηση τῆς καθηγ. Chung Hyun Kyung στὴ Ζ' Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΠΣΕ στὴ Καμπέρα”, *Kairos* 'Οδὸν 4 (1993), σ. 101-111.

48. CHOAN-SENG SONG, *The Compassionate God*, Orbis Books, Maryknoll, New York 1982, σ. 7, 16-17.

49. CHOAN-SENG SONG, *The Believing Heart. An Invitation to Story Theology*, Fortress Books, Minneapolis 1999, σ. 63, 294.

50. AMOS YONG, *Discerning the Spirit(s). A Pentecostal - Charismatic Contribution to Christian Theology of Religions*, Sheffield Academic Press, Sheffield 2000, σ. 65 ἔξ.

Χριστολογίας”⁵¹, ταυτόχρονα ὅμως τοὺς μέμφεται ὅτι δὲν προχώρησαν σὲ ἀποφασιστικὴ ἀπεμπλοκὴ ἀπὸ τὴν Χριστολογία (τὸν ἴδιο δισταγμὸν χρεώνει ἐπίσης στὸν Samartha, τὸν Knitter κ.ἄ.)⁵². Ὁ YONG δὲν ἀποκηρύσσει μὲν τὸν Χριστό, πιστεύει ὅμως ὅτι τὸ παγκόμιο σωστικὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀφενὸς καὶ ἡ ἰστορικότητα τοῦ Ἰησοῦ τῆς Ναζαρὲτ ὡς σωτῆρα ὅλων ἀφετέρου εἶναι δύο σχεδὸν ἀσυμφιλίωτα μεταξύ τους ἀξιώματα⁵³. Χαρακτηριστικὸ τῆς συζήτησης ποὺ ἔχει προκαλέσει, εἶναι ἡ κριτικὴ τοῦ ἐπίσης Πεντηκοστιανοῦ Veli-Matti Kärkkäinen, ὁ ὅποιος συμφωνεῖ μὲ τὴν ἀνάγκη ἔξαρσης τῆς Πνευματολογίας, ἀλλὰ δηλώνει ἀπρόθυμος γιὰ μία θεολογία τῶν θρησκειῶν βασισμένη στὴν προσπέραση τῆς Χριστολογίας⁵⁴.

3. Διευκρινίσεις καὶ Ἐρωτήματα

Μὲ τὴν ὡς ἄνω ἀδρομερῆ καὶ ἐνδεικτικὴ περιδιάβαση στὸ πέλαγος τῆς σύγχρονης οἰκουμενικῆς θεολογικῆς παραγωγῆς θέλησα νὰ καταδείξω μερικὲς κατευθύνσεις ποὺ ἔχει ἥδη λάβει ἡ συζήτηση περὶ τοῦ “χριστιανικοῦ Ἑλληνισμοῦ”, καὶ δὴ τὶς κατευθύνσεις ἐκεῖνες ποὺ ὀδηγοῦν σὲ ἀναίρεση τοῦ παραδεδομένου δόγματος. Εἶναι μία ὑπόθεση, τὴν ὅποια δὲν μποροῦν νὰ ἀγνοοῦν οἱ συνδαιτημόνες τῶν ἐγχώριων ἀντιπαραθέσεών μας. Κάθε πλευρὰ ὀφείλει νὰ ὑποστείτε τὴν σαρωτικὴ ρητορική (τὴ συνθηματολογία καὶ τὴν ἐμβληματικὴ διακηρυκτικότητα) καὶ νὰ διευκρινίσει (στὸν ἑαυτό της καὶ στοὺς ἄλλους) τί δέχεται ὡς πυρήνα τῆς χριστιανικῆς ταυτότητας καὶ τί ὡς μεταβαλλόμενα ἐνδύματά του, τί ἐννοεῖ μιλώντας γιὰ “Ορθόδοξο πολιτισμό” καὶ τί ἐννοεῖ μιλώντας γιὰ “ἀνοιγμα στὸ μέλλον”. Μπορεῖ, ἄραγε, νὰ μιλήσει τὸ Εὐαγγέλιο σὲ κάθε ἐποχή, ἀν ἡ Ἐκκλησία συμπίπτει μὲ ἔναν δεδομένο καὶ ἰστορικῶς τελεσίδικο πολιτισμό; Κι ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὸ “ἀνοιγμα στὸ μέλλον” ἡ (ὅπως συχνὰ λέγεται) ἡ ἐννόηση τῆς ἀλήθειας ὡς ἐρχόμενης ἀπὸ τὸ μέλλον, μπορεῖ, ἄραγε, νὰ σημαίνει κατάφαση κάθε ἔκπληξης; Ἀκόμα, δηλαδή, καὶ ἀκύρωση τῆς σάρκωσης,

51. YONG AMOS, “The Turn to Pneumatology in Christian Theology of Religions:康定或迂回?”, *Journal of Ecumenical Studies* 35.3-4 (1998), σσ. 453.

52. YONG, “The Turn”, δ.π., σσ. 437-454.

53. YONG, *Discerning*, δ.π., 94.

54. KÄRKKÄINEN VELI-MATTI, “Toward Pneumatological Theology of Religions: A Pentecostal-Charismatic Inquiry”, *International Review of Mission* 361 (2002), σ.194.

έγκαταλειψη τῆς Τριαδικότητας, ἀναίρεση τῆς Βασιλείας; Φυσικά, δύναται κάποιος νὰ πεῖ “ναι” σὲ αὐτό, ἀλλὰ τότε θὰ πρέπει νὰ διευχρινίσει σὲ τί, κατὰ τὴ γνώμη του, συνίσταται τὸ Εὐαγγέλιο, ὥστε νὰ πρόκειται γιὰ ἔναν οἰκουμενικὸ στὸν τόπο καὶ στὸν χρόνο μήνυμα, καὶ ὅχι ἀπλῶς γιὰ αὐτόνομα προϊόντα καθεμιᾶς τοπικῆς ἢ χρονικῆς συνάφειας, χωρὶς συνέχεια ταυτότητας. Φρονῶ, κοντολογῆς, ὅτι, ὅπως ἡ ἔννοια τοῦ παρελθόντος μπορεῖ νὰ ἐκληφθεῖ ἔτσι ὥστε νὰ εἰδωλοποιεῖται, νὰ ἐγκιβωτίζει καὶ νὰ πνίγει τὴν ἀλήθεια, ἔτσι καὶ ἡ ἔννοια τοῦ μέλλοντος μπορεῖ νὰ εἰδωλοποιηθεῖ καὶ νὰ γίνει ἄλμα στὸ κενό⁵⁵.

Γιὰ τὸν Φλωρόφσκου ἡ συνάντηση Εὐαγγελίου καὶ Ἐλληνισμοῦ δὲν ὑπῆρξε τυχαία, ἀλλὰ ἀποτελοῦσε ἔνα γεγονός μέσα στὴ δράση τῆς θείας πρόνοιας⁵⁶. Τὸ ἴδιο ὑποστηρίζει καὶ τὸ Βατικανό, τὸ ὁποῖο ἔχει ἀποδοκιμάσει ὅσες ἀσιατικὲς θεολογίες σχετικοποιοῦν τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Χαρακτηριστικὲς εἶναι στὸ προκείμενο ἡ ἐγκύλιος “Fides et Ratio” (“Πίστη καὶ Λόγος”) τοῦ πάπα Ἰωάννη Παύλου Β’ (14 Σεπτεμβρίου 1998) καὶ ἡ ὁμιλία τοῦ νῦν πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ’ στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Ρέγκενσμπουργκ (12 Σεπτεμβρίου 2006, μὲ τίτλο “Πίστη, Λόγος καὶ τὸ Πανεπιστήμιο. Ἀναμνήσεις καὶ Στοχασμοί”)⁵⁷, ἡ ὁποία στὰ καθ’ ἡμᾶς διαβάστηκε ἀπλῶς ως ἐπίθεση κατὰ τοῦ Ἰσλάμ, ἀφοῦ γιὰ τὴν ἀφεντιά μας οἱ γιγαντιαῖς ἀναμετρήσεις ποὺ λαμβάνουν χώρα στὸν Τρίτο Κόσμο εἶναι ὄνου σκιά!

Οἱ θιασῶτες τοῦ αἰτήματος τῆς ἀναδιατύπωσης ὄφείλουν νὰ παραδεχτοῦν ὅτι βρίσκονται σὲ μία ἀντινομικὴ θέση: καὶ δέχονται καὶ ὑπερβαίνουν τὸν “χριστιανικὸ Ἐλληνισμό” (ύπὸ τὴν ἔννοια ὅτι δέχονται τὰ σημαινόμενα διὰ τῶν μεταφυσικῶν, ὄντολογικῶν ἐλληνικῶν ὅρων, ἀλλὰ ἐπίσης δέχονται ὅτι αὐτὰ τὰ σημαινόμενα δύνανται νὰ διατυπωθοῦν καὶ μὲ διαφορετικὰ ἐκφραστικὰ μέσα). Η ἀναδιατύπωση δὲν καταργεῖ τὸν “χριστιανικὸ Ἐλληνισμό”! Τὸν καταφάσκει καὶ τὸν προϋποθέτει! Ας μοῦ συγχωρεθεῖ ἂν οἱ ἐπόμενες φράσεις ἀκουστοῦν ώς ἐπανάληψη, ἀλλὰ πρέπει νὰ γίνει κατανοητὸ ὅτι ἡ ἀναδιατύπωση ἀναζητεῖ, σὲ νέα ἐκφραστικὰ μέσα, τὸ ἰσοδύναμο (ἢ ἀκόμη καὶ τὸν πληρέστερο φωτισμό)

55. Πρβλ. τὴν εἰσήγησή μου “Journey to the centre of gravity”, ὁ.π..

56. Φλωρόφσκυ Γεωργίος, *Δημοσιογρία καὶ Ἀπολύτρωση* (μτφρ. Παναγιώτης Πάλλης), ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1983, σ. 36.

57. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg_en.html (πρόσβαση: 14-11-2010). Η ὁμιλία ξεκινοῦσε μὲ σχολιασμὸ ἐνὸς ἀποτάσματος ἀπὸ ἔργο τοῦ αὐτοκράτορα Μανουὴλ Β’ Παλαιολόγου κατὰ τοῦ Ἰσλάμ.

τοῦ σκοπουμένου ὑπὸ τῶν ἐννοιῶν “ὑπόσταση”, «πρόσωπο” κ.λπ. Δὲν ἐπιδιώκει τὴν ἐγκατάλειψη αὐτοῦ τοῦ σκοπουμένου! Δὲν εἶναι πρόθυμη, λ.χ., νὰ κηρύξει θεὸς ἀπρόσωπο σὲ μὰ συνάφεια ἥ δποία δὲν διαθέτει τὴν ὄντολογικὴ κατηγορία τῆς σταθερῆς ὑπόστασης! ‘Υπ’ αὐτὴν τὴν ἐννοια, ὁ “χριστιανικὸς Ἐλληνισμός” παραμένει ὅντως σταθερὴ κατηγορία τῆς χριστιανικῆς ὑπαρξῆς –ἀκόμα κι ἀν ὁι διατυπώσεις του ὑπερβαθοῦν καὶ οὐδεὶς ἐλληνικὸς ὅρος χρησιμοποιηθεῖ. Στὴν ὄπτικῃ αὐτὴ εἶναι πολύτιμο νὰ κρατᾶμε, σὺν τοῖς ἄλλοις, κατὰ νοῦ τὴν πολυτιμότητα τοῦ ἀποφατισμοῦ, δηλαδὴ τὴν ἐπίγνωση ὅτι οὕτε οἱ ὅροι οὕτε οἱ εἰκόνες ἔξαντλοῦν τὴν ἀλήθεια. Σὲ κάθε περίπτωση, ἥ ἀναδιατύπωση εἶναι ἡλιγιωδῶς σπουδαία ὑπόθεση καὶ, κατὰ τὴ γνώμη μου, διφεύλει νὰ ἀποτελεῖ κορυφαία προτεραιότητα τῆς θεολογίας καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας, καθ’ ὃσον δὲν ἀφορᾶ ἀπλῶς τὸν σχηματισμὸν ἐννοιῶν καὶ διατυπώσεων, ἀλλὰ τὴ λειτουργία τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστης ὡς ὑπαρξιακῶν πραγματικοτήτων στὸ ἑκάστοτε παρόν τοῦ ἀνθρώπου, μὲ ἀποφασιστικὸ προσανατολισμὸν στὸ πρωτεῖο τῆς ἀγάπης.

‘Ο δάσκαλος Φλωρόφσκυ δείχνει νὰ συζήτησε τὴν ἀναδιατύπωση περισσότερο ὡς κίνδυνο, παρὰ ὡς ἐλπίδα καὶ ὡς ὀξίωση τῆς ἴδιας τῆς χριστιανικῆς ταυτότητας (ἀξίωση ποὺ σώζει ἀπὸ τὴν ἀπολύθωσης τῆς ἰστορικῆς πορείας). ‘Ἐνα εἴδος ἀκροβασίας ἀποτυπώνεται σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ ἔργου του. Γιὰ παράδειγμα, εἶναι χαρακτηριστικοὶ οἱ κυματισμοὶ τῆς σκέψης του στὸ κείμενό του “Ἀποκάλυψη, φιλοσοφία καὶ θεολογία”, ποὺ πρωτοδημοσιεύτηκε τὸ 1931⁵⁸, πρὸν –ὑπενθυμίζω– ἡ φωνὴ τοῦ Τρίτου Κόσμου ἀκουστεῖ ἵσχυρή. Στὸ μελέτημα αὐτὸ ὁ Φλωρόφσκυ παραδέχεται ὅτι “οἱ ἀμετάβλητες ἀλήθειες τῆς ἐμπειρίας μποροῦν νὰ ἐκφραστοῦν μὲ διαφορετικοὺς τρόπους”, ὅπως οἱ εἰκόνες, οἱ παραβολές, ἡ ποίηση, ἡ τέχνη, ὁ συμβολισμός. Ἄλλὰ αὐτοὺς τοὺς τρόπους τοὺς προσιγράφει στὴ γλῶσσα τῆς “κηρυγματικῆς θεολογίας”, τὴν ὁποία καὶ ἀντιδιαστέλλει ἀπὸ τὴ δογματικὴ γλῶσσα, τὴ γλῶσσα τῆς “κατανοούσης σκέψεως”. Στὴ συνέχεια, ὅμως, ὀναγνωρίζει ὅτι ὁ Ἀπολλιναρισμός (ἥ πεποίθηση ὅτι ὁ Θεὸς ἀποκαλύπτει ὅχι μόνο ἀλήθειες, ἀλλὰ καὶ τὶς διατυπώσεις τους) συνιστᾶ καὶ ἐσφαλμένη ἀνθρωπολογία καὶ ἐσφαλμένη θεολογία, ἐνῶ αὐτὸ ποὺ ἔκαναν οἱ Πατέρες ἦταν ἡ μετάφραση τῆς ἀποκάλυψης “ἀπὸ τὴν Ἐβραϊκὴ ποιητικὴ καὶ προφητικὴ γλῶσσα στὰ Ἑλληνικά”. Γιὰ τὸν Φλωρόφσκυ, ὅμως, αὐτὸ τὸ πέρα-

58. Φλωρόφσκυ Γεωργίος, “Ἀποκάλυψη, φιλοσοφία καὶ θεολογία”, *Δημιουργία καὶ Ἀπόλυτωση*, ὅ.π., σσ. 23-45.

σμα στὶς ἑλληνικὲς διατυπώσεις δημιουργεῖ μία τελεσιδικία. ‘Η γλῶσσα, λέει, στὴν ὁποίᾳ “ἀκοῦμε τὸ Εὐαγγέλιο στὴν ὀλότητα καὶ πληρότητά του” εἶναι ἡ ἑλληνική. Εἶναι, βέβαια, φανερὸ δτὶ ἐδῶ ὁ Φλωρόφσκυ δὲν μιλάει ἀπλῶς γιὰ τὸ κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἀλλὰ γιὰ τὸ ὅλο μόρφωμα τοῦ χριστιανικοῦ Ἐλληνισμοῦ.

Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς πολέμιους τῆς ἀναδιατύπωσης (δηλαδὴ ἀπὸ ὅσους νοοῦν τὸν “χριστιανικὸ Ἐλληνισμό” ὡς τὴν ἔσχατη πολιτισμικὴ μορφὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ) ἔχουν πανηγυρίσει γιὰ τὴν ἀποστροφὴν αὐτὴν τοῦ Φλωρόφσκυ, καὶ ὑποστηρίζουν τὸ οὐσιαστικῶς ἀμετάφραστο τοῦ ἑλληνικοῦ χριστιανικοῦ μορφώματος. Κι ὅμως ὁ Φλωρόφσκυ διευκρινίζει:

“Αὐτό, φυσικά, δὲ σημαίνει καὶ δὲν μπορεῖ νὰ σημαίνει [σ.σ.: ὑπογράμμιση δική μου] ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ μεταφραστεῖ [τὸ Εὐαγγέλιο] – ἀλλὰ πάντοτε τὸ μεταφράζουμε ἀπὸ τὰ ‘Ἐλληνικά’”⁵⁹.

Στὴ συνέχεια ἐπιμένει στὸ ἀναντικατάστατο τῶν δογματικῶν ἀληθειῶν καὶ, ταυτόχρονα, δρίζει κάποιους ἄξονες γιὰ ἓνα μελλοντικὸ ἔργο ἀναδιατύπωσης. Θὰ τολμοῦσα νὰ πῶ ὅτι, ἐνῶ ὁ Ἰδιος δὲν τὴν ἐπιθυμεῖ, ὥθεται ἀπὸ τὴν ἴδια τοῦ τὴν θεολογία στοὺς ἀνοιχτοὺς δρίζοντες τῆς ἀναδιατύπωσης. Γιὰ παράδειγμα, μιλᾶ γιὰ “φιλοσοφικὸ ἐκλεκτικισμό” τῆς χριστιανικῆς δογματικῆς, καὶ ὑπογραμμίζει ὅτι

“ἡ ἐμπειρία καὶ ἡ γνώση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πιὸ περιεκτικὴ καὶ πληρέστερη ἀπὸ τὴν λεκτικὴ διατύπωση τῶν δογματικῶν τῆς κειμένων. Η Ἐκκλησία μαρτυρεῖ πολλὰ πράγματα τὰ ὅποια δὲν εἶναι ἀνάμεσα στὶς ‘δογματικές’ διατυπώσεις, ἀλλὰ μᾶλλον στὶς εἰκόνες καὶ στὰ σύμβολα. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ ‘δογματικὴ’ θεολογία δὲν μπορεῖ οὔτε νὰ καταργήσει οὔτε νὰ ἀντικαταστήσει τὴν ‘κηρυγματική’ θεολογία. Στὴν Ἐκκλησία δίνεται τὸ πλήρωμα τῆς γνώσεως καὶ ἀντιλήψεως, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πλήρωμα ἀποκαλύπτεται καὶ ὁμολογεῖται μόνο βαθμαῖα καὶ μερικά - καί, γενικά, ἡ γνώση μέσα σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο εἶναι πάντοτε ‘μερική’ μόνο γνώση, καὶ τὸ πλήρωμα θὰ ἀποκαλυφθεῖ μόνο κατὰ τὴν ‘Παρουσία’... Αὐτὴ ἡ ‘ἀτέλεια’ τῆς γνώσεως ὄφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀκόμη ‘καθ’ ὁδόν’, ἀκόμα στὴ διαδικασία τοῦ γίγνεσθαι [σ.σ.: ὑπογράμμιση δική μου]... Η Ἐκκλησία δὲν προσπαθεῖ νὰ

59. Φλωρόφσκυ, “Ἀποκάλυψη, φιλοσοφία καὶ θεολογία”, ὕπ., σ. 36.

ἀποκρυσταλλώσει τὴν ἐμπειρία τῆς σ' ἔνα κλειστὸ σύστημα λέξεων καὶ ἐννοιῶν”⁶⁰.

Οἱ ἐπισημάνσεις αὐτὲς ἔχουν ἐξαιρετικὴ σημασία, διότι σπάζουν τὴν ἐννοια τῆς ἐνδοϊστορικῆς τελεσιδικίας καὶ ἀφήνουν ἀνοιχτὸ τὸ πεδίο σὲ ὅ,τι ὁ Ἰδιος ὁ Θεὸς θὰ θελήσει νὰ ἀποκαλύψει. Οἱ Φλωρόφσκου διλοκληρώνει μὲ τὴν ὑπέροχη ἐπισήμανση ὅτι ἡ Παράδοση δὲν συνίσταται στὴν ἴστορικὴ μνήμη, ἀλλὰ στὴν ζωντανὴ σχέση μὲ τὴν Πεντηκοστή. Ή ἀκροτελεύτεια φράση του ἔχει ὡς ἐξῆς: “Ο Θεὸς ἀποκαλύφθηκε καὶ ἀποκαλύπτεται [σ.σ.: ὑπογράμμιση δική μου] στὸν ἄνθρωπο. Καὶ ἐμεῖς καλούμαστε νὰ δώσουμε τὴ μαρτυρία μας γι' αὐτὸ ποὺ εἴδαμε καὶ ἐξακολουθοῦμε νὰ βλέπουμε”.

Ἐχω τὴν ἐντύπωση ὅτι ἐδὼ βρίσκεται ἔνα λεπτὸ καὶ καίριο σημεῖο. Ή πνοὴ τῆς Πεντηκοστῆς (ἢ ὅποια κάνει τὴν Ἐκκλησία νὰ εἶναι κάτι ποὺ γίνεται, κι ὅχι κάτι ποὺ ὑπάρχει μὲ οὐσιοκρατικὸ τρόπο) δίνει τὴ δυνατότητα σὲ νέες συνάφειες νὰ γίνουν χῶροι νέων θεοφανειῶν – ὅχι αὐτομάτως, ἀλλά, ὅπως σημείωνα καὶ στὴν ἀρχή, μέσα ἀπὸ μία ἐργάδη προσπάθεια. Σ' αὐτὴ τὴν περίπτωση, ὅμως, ὑπάρχει καὶ μία πλευρὰ ποὺ συνήθως μᾶς διαφεύγει: Οἱ συνάφειες ὅπου σαρκώνεται τὸ Εὐαγγέλιο δὲν εἶναι μόνο παθητικὸ λῆπτες, ἀλλὰ συνεισφέρουν μὲ τὴ δική τους εὐαισθησία, μὲ τὶς δικές τους ἐμφάσεις, μὲ τὶς δικές τους ἐμπνεύσεις, στὴν πραγμάτωση τῆς Ἐκκλησίας. Ωστόσο, ἀκριβῶς αὐτὸ εἶναι ἔνα πεδίο ὅπου οἱ δισταγμοὶ τοῦ Φλωρόφσκου φαίνεται ὅτι ἥταν μεγαλύτεροι ἀπὸ τὴν αἰσιοδοξία του. Στὸ μελέτημά του, λόγου χάριν, γιὰ τὶς ρωσικὲς ἱεραποστολές (ἔνα μελέτημα ἐπίσης πρώιμο - τοῦ 1933)⁶¹ διατυπώνει τὶς ἐπιφυλάξεις του γιὰ τὸ ἐμπνευσμένο ἔργο τοῦ Ρώσου ἄγιου Στεφάνου τῆς Πέριμ, ὁ ὅποιος, τὸν 14ον αἰῶνα, ἐργάστηκε γιὰ μία Ὁρθόδοξη, μῆ-Ρωσικὴ ἐκκλησία τῶν Ζυριάνων (μίας ἰδιαίτερης φυλῆς ἐντὸς τῆς ρωσικῆς ἐπικράτειας). Οἱ Φλωρόφσκου ἀμφέβαλλε ἂν δλοὶ οἱ λαοὶ ἔχουν τὴν πολιτισμικὴ δυνατότητα νὰ δεξιωθοῦν τὰ δεδομένα ἐνός “ἀνώτερου πολιτισμοῦ”. Ομως δεχόταν ὅτι τὸ ἔργο τῆς μετάφρασης εἶναι πρωτεύον καὶ ὑπογράμμιζε ὅτι ὁ ἱεραπόστολος πρέπει νὰ ἔχει ἔνα ἰδιαίτερο φι-

60. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ, “Ἀποκάλυψη, φιλοσοφία καὶ θεολογία”, δ.π., σ. 40.

61. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, “Ρωσικὲς ἱεραποστολές. Ἔνα ἴστορικὸ διάγραμμα”, Θέματα Ἐκκλησιαστικῆς Ἰστορίας, δ.π., σσ. 163-182. Γιὰ τὴν ἱεραποστολικὴ θεολογία τοῦ Φλωρόφσκου, βλ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ Ν., “Ἡ ‘γενιά τοῦ ’60’ καὶ ἡ ἱεραποστολή. Δυσπιστία, δημιουργικότητα, ἀμηχανία”, στο: Ἀναταράξεις στὴ μεταπολεμικὴ θεολογία. Ἡ “θεολογία τοῦ ’60” (ἐπικ. Π. Καλαϊτζίδης, Θ. Ν. Παπαθανασίου, Θ. Ἀμπατζίδης), ἔκδ. Ἰνδικτος, Ἀθῆναι 2009, ἰδίως σσ. 413-415.

λολογικὸ ταλέντο, καθὼς καὶ κάτι ἀκόμη: “μία ἐπιθυμία νὰ διεισδύσει στὴν ψυχὴ ἐνὸς ξένου λαοῦ καὶ νὰ τὴν κατανόησῃ· δηλαδή, πρέπει κανεὶς ὑπὸ ὁρισμένη ἔννοια νὰ ἔχῃ τὴν ἴκανότητα τῆς” σάρκωσης στὰ δεδομένα τοῦ λαοῦ⁶². Τελικά, φαίνεται ὅτι τὴν ψυχὴ κάθε λαοῦ ὁ π. Γεώργιος τὴν ἔβλεπε κυρίως ὑπὸ τὸ πρᾶσμα τῆς δυνατότητάς της νὰ κατανοήσει τὸν “χριστιανικὸ Ἐλληνισμό”, κι ὅχι καὶ ὡς ἔναν πελώριο, ἵδιαίτερο πλοῦτο ποὺ μπορεῖ, ὅπως λέγαμε παραπάνω, νὰ πλουτίσει τὴν Ἐκλησία καὶ νὰ διευρύνει τοὺς ὁρίζοντές της. Δὲν εἶναι τυχαίο ὅτι ὁ Φλωρόφσκυ χρησιμοποιοῦσε (ὅπως καὶ συνηθίζόταν τότε) ὄρους, ὅπως “ἀνώτερος πολιτισμός”, “πρωτόγονη μορφὴ ζωῆς” κ.λπ., ὄρους γιὰ τοὺς ὅποιους χρειάστηκε νὰ ἔρθει λίγο ἀργότερα τὸ ἔργο ἀνθρωπολόγων σὰν τὸν Claude Levi-Strauss καὶ νὰ διευκρινίσει ὅτι οἱ πολιτισμοὶ δὲν εἶναι ἀνώτεροι καὶ κατώτεροι, ἀλλὰ διαφορετικοί· καὶ ὅτι οἱ λεγόμενες πρωτόγονες κοινωνίες δὲν συνιστοῦν παιδικὰ στάδια τῆς ἀνθρωπότητας ἀλλὰ εἶναι σύνθετες δομὲς μὲ σύνθετα συμβολικὰ πεδία⁶³. Μήπως αὐτὴ τὴν γεμάτη ἐμπιστοσύνη θέση, ὅτι κάθε λαός ἔχει τὴ θεόσδοτη ἴκανότητα νὰ μιλήσει μὲ τὸν τρόπο του στὸν Θεό καὶ μὲ τὸν Θεό, δὲν τὴ βρίσκουμε ἥδη στὸν βίο τῶν ἀγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου;⁶⁴ “Ομως, σὲ κάθε περίπτωση, πλάι σὲ κάθε σκεπτικισμὸ ποὺ μπορεῖ νὰ πυροδοτοῦν διάφορες θέσεις τοῦ Φλωρόφσκυ, θὰ πρέπει νὰ κρατηθεῖ μὲ ἐνάργεια πρὸ διφθαλμῶν ἡ βασικὴ ἀγωνία του: ἡ ταυτότητα τοῦ Εὐαγγελίου.

Στὸν διαχριστιανικὸ χῶρο ἡ σπουδὴ τῶν ποικίλων συναφειῶν τοῦ σημερινοῦ κόσμου (συναφειῶν πολιτισμικῶν, θρησκευτικῶν, κοινωνικῶν κ.λπ.) γίνεται μὲ ἵδιαίτερη ἔγνοια. Σὲ συνάρτηση μὲ τὴ σπουδὴ αὐτή, πλῆθος προτάσεων ἔχουν διατυπωθεῖ καὶ διατυπώνονται γιὰ τὴ “μετάφραση” τοῦ Εὐαγγελίου σὲ κάθε συνάφεια καί, ταυτόχρονα, γιὰ τὴν πιστότητα σ’ αὐτό - προτάσεις οἱ ὅποιες δοκιμάζονται σὲ μία συνεχῆ παγκόσμια συζήτηση. Πολλὲς ἀπὸ τὶς προτάσεις αὐτὲς ἐπιχειροῦν νὰ ἀπαντήσουν ἀκριβῶς στὸν τρόμο ἀπέναντι στὴ Χριστολογία, τὸν ὅποιον εἴδαμε σὲ διάφορα θεολογικὰ φεύγοντα. Εὔελπιστῷ ὅτι

62. Φλωρόφσκυ, “Ρωσικὲς ἰεραποστολές”, δ.π., σ. 166. Στὸ παράθεμα αὐτὸ δὲν κρατῶ τὴν τελευταία διατύπωση τῆς ἐλληνικῆς μετάφρασης, διότι τὴν θεωρῶ ἀστοχη. Ἀποδίδει ως “συμπαθητικὴ μετεμψύχωση” τὴ φράση “sympathetic reincarnation”, πού, κατὰ τὴ γνώμη μου σημαίνει “μία νέα σάρκωση, γεμάτη κατανόηση καὶ βιωματικὴ ταύτιση”.

63. Βλ. λ.χ. LEVI-STRAUSS CLAUDE, Ἀγρια σκέψη (μτφρ. Εύα Καλπουρτζῆ), ἔκδ. Παπαζήσης, Ἀθήνα 1977.

64. Βίος Κωνσταντίνου - Κυρίλλου, Βίος Μεθοδίου (μετάφρασις), Βίος Κλήμεντος Ἀχριδος (μτφρ. Ἰωάν. Ε. Ἀναστασίου, ἀνάτυπον ἀπὸ τὴν Ἐπιστημονικὴν Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, τ. 12), Θεσσαλονίκη 1968, σσ. 143, 147.

κριτική προσέγγισή τους θὰ ἐπιχειρήσουμε σὲ ἄλλη εὐκαιρία. Ἐπιγραμματικά μόνο σημειώνω ἐδῶ δύο πράγματα:

Πρῶτον: Οἱ θιασῶτες τῆς ἀναδιατύπωσης πρέπει νὰ προσέξουν τὸν κίνδυνο νὰ νοήσουν τοὺς διαφόρους πολιτισμοὺς οὐσιοκρατικά, δηλαδὴ σὰν τάχα αὐτοὶ νὰ ἀποτελοῦν στατικές καὶ ἀναλλοίωτες ὄντότητες. Ὁ κίνδυνος αὐτὸς συχνὰ προκύπτει ἀκριβῶς ἀπὸ τὴ φιλότιμη διάθεση νὰ ἀποδεχτεῖ κανεὶς ἀρραγῆ τὴν κάθε ἴδιοπροσωπία. Οἱ πολιτισμοί, ὡστόσο, μεταβάλλονται. Μεταβάλλονται σὲ συνάρτηση μὲ τὴν παγκόσμια πραγματικότητα, τὶς κοινωνικὲς ἀλλαγές, τὴν κυκλοφορία τῶν ἰδεῶν. Ἀλλιῶς ὁ ἀνθρώπος θὰ ἦταν γιὰ πάντα σκλάβος σὲ αὐτὸ ποὺ ἔτυχε νὰ γεννηθεῖ, χωρὶς τὴν πολύτιμη δυνατότητα νὰ ἀλλάξει. Σὲ αὐτὴ τὴν ἀλήθεια, ἄλλωστε, θεμελιώνεται ἡ εὐαγγελικὴ ἔννοια τῆς μεταστροφῆς. Εἶναι, συνεπῶς, λάθος νὰ θεωρήσουμε τὸν κάθε πολιτισμὸ ἀδιαπέραστο ἀπὸ ἔνα στοιχεῖα. Ἀν κάθε πολιτισμὸς εἴναι ἐξ ἀεὶ δεσμευμένος στὶς δικές του κατηγορίες σκέψης, τότε οὐδέποτε Ἐλληνες θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποδεχτοῦν τὴν (σηματική) ἔννοια τῆς δημιουργίας ἢ τῶν ἐσχάτων (πρβλ. ὅσα εἴπαμε παραπάνω γιὰ τὶς ῥήξεις ποὺ ἐμπεριέχει τὸ μόρφωμα τοῦ “χριστιανικοῦ Ἐλληνισμοῦ”). Κάθε στοιχεῖο, συνεπῶς, τῆς συσσωρευμένης προϊκας τῆς Ἐκκλησίας (τὸ σηματικὸ στοιχεῖο τῆς, τὸ ἑλληνικό, τὸ σλαβικό, τὸ ἀφρικανικὸ κ.λπ.) δὲν ἀποτελεῖ μονοπάλιο ἐνός, ἀντίστοιχα, πολιτισμοῦ, ἀλλὰ προσφέρεται σὲ ὅλα τὰ μέλη της, γιὰ νὰ γονιμοποιηθεῖ στὸ σήμερα.

Δεύτερον: Στὴν ὅλη συζήτησή μας, καίριο σημεῖο παραμένει ἡ ἀπόφαση τοῦ καθενός, ἀν θὰ ἀποδεχτεῖ πίστη σὲ Θεὸ σαρκωμένο καὶ σὲ Θεὸ Τριαδικό, ἢ ἀν θὰ προσχωρήσει σὲ ἔναν συνεπῆ ἀγνωστικισμό. Τὸ δεύτερο σημαίνει, προφανῶς, ἀποδέσμευση ἀπὸ πολλὰ κεφάλαια τῆς πίστης. Ἀν πάντως ἐπιλεγεῖ τὸ πρῶτο, εἴναι σημαντικὸ νὰ διατυπώνεται, μὲ σημερινοὺς τρόπους, μία θεολογία ποὺ ὅχι μόνο θὰ φέρνει τὴ Χριστολογία σὲ σύνθεση μὲ τὴν Πνευματολογία, τὴν Τριαδολογία καὶ τὴν προσδοκία τῆς Βασιλείας, ἀλλὰ καὶ θὰ διατυπώνει μία Χριστολογία ἡ ὅποια θὰ ἀναγνωρίζει τὴν συμπαντικὴ καὶ δίχως ὅρια δράση τοῦ Χριστοῦ καὶ θὰ ὅμιλογει τὸν Χριστὸ ὡς κριτὴ ὅλων: ἥγουν καὶ τῶν ἀνθρώπων ποὺ τολμοῦμε νὰ μιλᾶμε γι’ αὐτόν, καὶ τῶν θεολογικῶν σχημάτων μὲ τὰ ὅποια ἐκφραζόμαστε γι’ αὐτόν⁶⁵.

65. Τὴν ὄπικὴ αὐτὴ ἔχω ὑποστηριῶσει στὸ κείμενό μου “Diakonen eines Gottes-Missionars. Eine orthodoxe Betrachtung der Mission und der ‘Heutigkeit’”, *Una Sacta* 65.3 (2010), σσ. 190-199, καθὼς καὶ στὶς εἰσηγήσεις μου “Mission as a challenge for Orthodox Contextual Theology” καὶ “Journey to the centre of gravity”, ὥ.π.