

Παράδοση ἢ πολιτικὴ ταυτότητα: ‘Ο ρόλος τῆς «Δύσης» στὴ σύγχρονῃ ὀρθόδοξῃ θεολογίᾳ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ*

Κατὰ τὴ διάρκεια ἐνὸς μαθήματος στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγο, μὲ θέμα τὸν «Νεωτερικότητα», ὁ ρωμαιοκαθολικὸς θεολόγος David Tracy, ποὺ ἀποτελεῖ γιὰ μένα «Doctorvater», μοῦ εἶπε: «’Αριστοτέλη οἱ ὀρθόδοξοι ἔχουν ἔνα σαφὲς πλεονέκτημα. Δὲν διῆλθαν μέσα ἀπὸ τὴ γνωστὴ ἀλυσίδα γεγονότων ποὺ ἔλαβαν χώρα στὴ Δύση, δηλαδὴ, τὸν Μεταρρύθμιστο, τὸν Ἀντι-μεταρρύθμιστο, τὸν Διαφωτισμό, τὸν Ρομαντισμό, τὸν Νεωτερικότητα καὶ Μετα-νεωτερικότητα. Καὶ ἀκοιβῶς ἔξαιτιας αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, αὐτοὶ ποὺ βρίσκονται μέσα στὸν ὀρθόδοξην παράδοσην ἔχουν τὸ προτέρον νὰ γνωρίζουν τί σημαίνει νὰ σκέφτεσαι ὡς παράδοση». Στὸ παρὸν κείμενο θὰ ἀποπειραθῶ δύο πράγματα: α. Θὰ διευκρινίσω τὴ θέση τοῦ David Tracy, δείχνοντας μὲ ποιὸ τρόπο ἡ ὀρθόδοξη θεολογία τοῦ 19ου καὶ 20ου αἰώνα ἀποτελεῖ μία φανέρωση «τοῦ σκέπτεσθαι ὡς παράδοση» σχετικὰ μὲ τὸ τί ἀναμφισβήτητα ὑπῆρχε ὁ πυρόνας τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης ἀπὸ τὸν πρώτην βυζαντινὸν περίοδο, καὶ ἐνδεχομένως καὶ πιὸ νωρίς: αὐτὴν ἡ καρδιὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς θεανθρώπινης κοινωνίας, β. Θὰ ὑποστηρίξω ὅτι τὸ «σκέπτεσθαι ὡς παράδοση», ἐνέχει κάποια ἐν δυνάμει μειονεκτήματα, καθὼς μπορεῖ νὰ ἐκφυλιστεῖ σὲ μία πολιτικὴ ταυτότητα, στὴν διοία οἱ οὐσιώδεις πτυχὲς τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας ἐπιλέγονται ὡς ἔνας τρό-

* Ο ’Αριστοτέλης Παπανικολάου εἶναι ’Αναπληρωτὴς Καθηγητὴς Θεολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Fordham - Νέα Υόρκη καὶ συν-ίδρυτης μαζὶ μὲ τὸν ’Αν. Καθηγητὴ Γεώργιο Δημακόπουλο τοῦ Προγράμματος ’Ορθόδοξων Χριστιανικῶν Σπουδῶν στὸ ἴδιο Πανεπιστήμιο. Τὸ κείμενο αὐτό, μὲ τὸν τίτλο «Tradition or Identity Politics: The Role of the “West” in contemporary orthodox Theology» ἔχει δημοσιευτεῖ στὸν τόμο *Tradition and Dogma: what kind of Dogmatic Theology do we propose for the present?* (Theology Faculty of Arad, Romania, 2010, σσ. 242-250). Ή μετάφραση ἀπὸ τὸ πρωτότυπο ἀγγλικό κείμενο ἔγινε ἀπὸ τὸν Νικόλαο ’Ασπρούλη.

πος αύτο-προσδιορισμοῦ σὲ ἀντίθεση μὲ τήν «Δύση». Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ ὁρθόδοξη θεολογία μεταβάλλεται σὲ μία διαστρεβλωμένη μορφὴ ἀποφατισμοῦ-προσδιοριζόμενη ἀπὸ ὅ,τι δὲν εἶναι ἡ Δύση.

Πολιτικὴ ταυτότητα: Ἡ «Δύση» στήν «Ἀνατολή»

Τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ ὁρθόδοξου κόσμου βρισκόταν ὑπὸ κατοχὴ γιὰ περίπου πεντακόσια χρόνια ἀποτελεῖ μία πραγματικότητα ἡ ὁποία συνχνὰ ὑποεκτιμᾶται καὶ περνάει ἀπαρατήρητη τόσο ἀπὸ τοὺς μὴ ὁρθόδοξους ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς ὁρθόδοξους. Κάποιος θὰ μποροῦσε νὰ ὑποστηρίξει ὅτι τὰ πρῶτα σημάδια μιᾶς ἀναγέννησης τῆς ὁρθόδοξης πνευματικῆς ζωῆς, μετὰ τὴν Πτώση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀρχισαν νὰ ἐμφανίζονται κατὰ τὸν 19ο αἰῶνα στὴν Ρωσία. "Αν καὶ μὲ κριτικὴ διάθεση ἔναντι τῆς Δύσης, ἡ ρωσικὴ σοφιολογία, δὲν βασιζόταν σὲ μία ἀμοιβαία ἀντιπαράθεση μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσης. Ὁ Bulgakov λ.χ. ἔτσι τὸ ἴδιο κριτικὸς ἀπέναντι στοὺς Καππαδόκες ὅπως καὶ στὸν Αὐγουστίνο¹. Κάποιος θὰ παρατηρήσει μία τέτοια ἀντίθεση μεταξὺ «Ἀνατολῆς» καὶ «Δύσης» στὸ κίνημα τῶν Σλαβοφίλων, ἡ ὁποία ώστόσο δὲν ἔτσι θεολογικὰ ἔξελιγμένη.

"Αν καὶ ὁ Lossky ἔτσι μία οἰκουμενικὴ προσωπικότητα, καὶ πιθανῶς ἀφιέρωσε τὴν διδακτορικὴ διατριβὴν του στὸν Meister Eckhart, προκειμένου νὰ βρεῖ φεύγματα στήν «Δύση» τὰ ὅποια θὰ ἔτσι συμβατὰ μὲ τήν «Ἀνατολή», θὰ ὑποστήριξα ὅτι τὰ πρῶτα σημάδια γιὰ μία ἐπεξεργασμένη θεολογικὴ βάση γιὰ τὴν ἀμοιβαία ἀντίθεση μεταξὺ «Ἀνατολῆς» καὶ «Δύσης» ἀρχίζουν νὰ ἐμφανίζονται στὴ θεολογία τοῦ Vladimir Lossky. Γιὰ τὸν Lossky, ὁ Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης βρίσκεται στὸν ἀντίποδα τοῦ Θωμᾶ τοῦ Ἀκινάτη, ὁ ἀποφατισμὸς καὶ ἡ διάκριση οὐσίας καὶ ἐνεργειῶν ἀντιπαρατίθεται μὲ τὴν σχολαστικὴ ἔννοια τοῦ ὁρθολογισμοῦ καὶ τῆς κτιστῆς χάριτος. Αὐτὴ ἡ ἀντίθεση μεταξὺ τοῦ ἀποφατισμοῦ τοῦ Διονυσίου καὶ τοῦ Σχολαστικισμοῦ συνεχίζεται στὴ θεολογία τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη, ὁ ὅποιος ἐπιφεύγει τὴν ἀποφατισμὸς καὶ τὸν Φλωρόφοσκυ, καὶ ὁ ὅποιος τὴν ἐπεκτείνει στὸν Ἱερὸν Αὐγουστίνο. Ὁ ὁρθολογισμὸς ποὺ διαβρώνει τὸν μεσαιωνικὸ σχολαστικισμὸ καὶ ὁδηγεῖ στὴν ἔννοια τῆς κτιστῆς χάριτος μπορεῖ νὰ ἀναχθεῖ στὸν Αὐγουστίνο, τοῦ ὅποίου ἡ

1. Βλ. DEMACOPOULOS GEORGE καὶ PAPANIKOLAOU ARISTOTLE, (ἐπιμ.) *Orthodox Readings of Augustine* (St. Vladimirs Seminary Press, 2008).

σκέψη, σύμφωνα τόσο μὲ τὸν Ρωμανίδην ὅσσο καὶ τὸν Γιανναρά, ὁδηγεῖ κατὰ λογικὴν ἀκολουθίαν στὸν μπενισμὸν τοῦ Nietzsche. Ὁ Μητροπολίτης Περογάμου Ἰωάννης Ζηζιούλας ἐπέκτεινε περαιτέρω αὐτὴν τὴν ἀντίθεσην μεταξύ «Δύστης» καὶ «Ἀνατολῆς» στὴν τριαδικὴν θεολογίαν, ἀντιπαραθέτοντας κατὰ ἀμοιβαῖον τρόπον τὴν τριαδικὴν θεολογίαν τοῦ Αὐγουστίνου, ὃ ὅποιος δίνει προτεραιότητα στὴν οὐσία στὸ δόγμα γιὰ τὴν Τριάδα, μὲ αὐτὴν τῶν Καππαδοκῶν ποὺ δίνουν τὴν προτεραιότητα στὸ πρόσωπο. Αὐτὸς ὃ αὐτο-προσδιορισμὸς ἐναντίον τῆς «Δύστης» συνεχίζει μὲ μία πολιτικὴν μορφὴν σήμερα νὰ ὑφίσταται στὴν ριτολογίαν ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὶς ὁρθόδοξες χῶρες ἐναντίον τῆς «δυτικῆς» φιλελεύθερης δημοκρατίας, ἢ τὶς «δυτικές» ἔννοιες γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἢ τὸν «δυτικό» ἀτομικισμό, ποὺ τελικὰ ἔχουν τὶς φίλες τους στὴν διαστρεβλωμένην κατανόησην τῶν Καθολικῶν καὶ Προτεσταντῶν γιὰ τὸ ἄτομο.

Δὲν εἶναι ἐπομένως δύσκολο νὰ διαπιστώσει κάποιος τὸν ἀρνητικὸν ρόλο ποὺ ἡ «Δύστη» ἔχει διαδραματίσει στὴν σύγχρονη ὁρθόδοξην θεολογίαν, μὲ δύο ἀξιοσημείωτες ἔξαιρέσεις τοὺς Bulgakov καὶ Staniloae, τῶν ὅποιων ἡ προσέγγιση τῆς «Δύστης» εἶχε τὸν χαρακτῆρα μίας κριτικῆς γενναιοδωρίας. Ἐὰν ἔχουμε κατὰ νοῦ ὅτι τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ ὁρθόδοξου κόσμου βρισκόταν ὑπὸ κατοχὴν γιὰ πεντακόσια χρόνια τότε ἡ ὁρθόδοξη θεολογία μπορεῖ νὰ περιγραφεῖ ἐν μέρει, ὡς μία μετα-αποικιακὴ προσπάθεια νὰ βρεῖ τὸν πνευματικὸν της δρόμο μετὰ ἀπὸ αἰῶνες καταπίεσης. Φυσιολογικὰ μετὰ ἀπὸ καταπίεση, κάποιος ἀναμένει αὐτὸς ποὺ ἀπελευθερώθηκε ἀπὸ τὴν καταπίεση νὰ ἀναπροσδιορίστει ἐναντίον τοῦ καταπιεστῆ. Ἡ κατάσταση στὴν περίπτωση τοῦ ὁρθόδοξου κόσμου εἶναι διαφορετική: οἱ καταπιεστὲς δὲν ἔταν ὁρθόδοξοι, ἀλλὰ ἀντὶ τοῦ αὐτο-προσδιορισμοῦ ἔναντι τῶν μουσουλμάνων ἢ τῶν κομμουνιστῶν, οἱ ὁρθόδοξοι αὐτοπροσδιορίστηκαν ἔναντι τῆς καθολικῆς καὶ προτεσταντικῆς «Δύστης». Ὑπάρχει ώστόσο μία ἐπιπλέον εἰρωνεία ἐδῶ: ἀντὶ νὰ ἀπελευθερώσουν τὸν ἔαυτό τους ἀπὸ τὴν Δύστη, ἡ προσπάθεια νὰ βρεθεῖ μία ἀποκαθαρμένη ὁρθόδοξη παράδοση ἔξαρταται ἀπὸ τὴν «Δύστη»· τελικὰ αὐτὴν ποὺ ἀναγνωρίζεται ὡς «καθαρόν» εἶναι αὐτὴν ποὺ ἀντιτίθεται στὴν Δύστη. Ἡ κατανόηση τῆς θεολογίας μέσα ἀπὸ τὸ πρᾶσμα τῆς ἀποκάθαρσης τῆς παράδοσης ἀπὸ τὴν δυτικὴν ἐπίδρασην, δὲν συνιστᾶ τὸ «σκέπτεσθαι ὡς παράδοση», ἀλλὰ ἔνα ἐκφυλισμὸν σὲ μία ἰδεολογία, ἢ ὅποια τελικὰ εἶναι εἰδωλολατρική. Ἐὰν θὰ πρέπει νά «σκεφτόμαστε ὡς παράδοση», ἡ ὁρθόδοξη θεολογία σήμερα πρέπει νὰ εἶναι περισσότερο αὐτο-κριτικὴ σχετικὰ μὲ τὸ σὲ ποιὸ βαθμὸν ἡ θεολογία της ἔχει ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀντίθεσην πρὸς τὴν «Δύστη», ἢ ὅποια συνχνὰ βασίζεται σὲ καρικατούρες τῆς «Δύστης», εἰδικὰ ἀναφορικὰ μὲ τὸν Αὐγουστίνο καὶ τὸν Ἀκινάτην. Πρέπει ἐπίσης νὰ ἐπανεξετάσει σὲ ποιὸ βαθμὸν οἱ βασικὲς θεολογικὲς

ἔννοιές μας, ὅπως ἡ διάκριση οὐσίας-ένεργειῶν, ἐκβάλλουν λογικὰ στὴν ἔννοια τῆς θεανθρώπινης κοινωνίας, ἢ ἀπλὰ λειτουργοῦν ὡς μέσα γιὰ τὴν ἀντίθεση τῆς Ὁρθοδοξίας πρὸς τὴν «Δύση» χάριν τῆς διαμόρφωσης μιᾶς ταυτότητας. Μὲ ἄλλα λόγια εἶναι ἡ διάκριση οὐσίας - ἐνεργειῶν πραγματικὰ ἀναγκαῖα γιὰ τὴν κατανόηση τῆς θεανθρώπινης κοινωνίας ἢ εἶναι ἀναγκαῖα ἐπειδὴ οἱ Νεο-σχολαστικοὶ ἔναντιώνονται πρὸς αὐτὴν καὶ ἐπομένως ἀποτελεῖ τὸ διακριτικὸ γνώρισμα ἡμῶν τῶν ὁρθοδόξων; Εἶναι ἀδύνατο νὰ ἀγνοήσουμε τὴν «Δύση», ἀλλὰ δὲν θὰ ἔταν δυνατὸ γιὰ τὴν Ὁρθοδοξία νὰ ἐμπλακεῖ κριτικὰ μὲ τὴν «Δύση»; Ἀντὶ μιᾶς ἐρμηνευτικῆς τῆς κακυποφίας, μπορεῖ ἡ ὁρθόδοξη θεολογία νὰ προσεγγίσει τὴν «Δύση», μὲ μία ἐρμηνευτικὴ τῆς ἀγάπης, ἢ ὅποια μπορεῖ νὰ ὀδηγήσει στὴν ἀνακάλυψη σημείων συνάντησης καὶ συνέχειας παρὰ ἀπόλυτης ἀντίθεσης;

«Σκέπτεοθαι ὡς Παράδοση»: Τὸ Πρόσωπο καὶ οἱ ἐπικρίσεις του

Μὲ ἔναν περισσότερο θετικὸ καὶ δημιουργικὸ τόπο, τὸ «σκέπτεοθαι ὡς παράδοση», εἶναι περισσότερο ἐμφανές, στὴν ἀξιοσημείωτη συμφωνίᾳ ποὺ παρουσιάζεται στὴν ὁρθόδοξη σκέψη σχετικὰ μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς θεανθρώπινης κοινωνίας, ὅχι ἀπλὰ ὡς τὸν στόχο τῆς θεολογίας, ἀλλὰ ὡς τὴν πρώτη θεμελιώδη ἀρχὴ πάνω στὴν ὅποια κάθε θεολογικὴ θεώρηση θεμελιώνεται. Πρόκειται γιὰ μία συμφωνία ἢ ὅποια ἀνάγεται στὴν πατερικὴ περίοδο, καὶ ἡ ὅποια δὲν στηρίζεται σὲ κανενὸς εἰδούς ἀντίθεση πρὸς τὴν «Δύση». Αὐτὸ τὸ ἀξίωμα, βρίσκεται στὴν καρδιὰ τῆς θεολογικῆς σκέψης, πολὺ γνωστῶν ὁρθόδοξων στοχαστῶν, ὅπως τῶν Vl. Lossky, G. Florovsky, D. Staniloae, X. Γιανναρᾶ, Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα, ἔτσω κι ἀν μία τέτοια συμφωνία δὲν ἔχει ὀδηγήσει στὰ ἴδια θεολογικὰ συμπεράσματα.

Πράγματι, ἀντίθετα πρὸς τὶς ὅποιες διαφορὲς στὴ σκέψη τους, ὁ Lossky καὶ ὁ Ζηζιούλας² διαμορφώνουν μία θεολογία τοῦ προσώπου ποὺ εἶναι σὲ ἐντυπωσιακὸ βαθμὸ παρόμοια. Μὲ ἔνα ἐλαφρὰ διαφορετικὸ τρόπο καὶ οἱ δύο ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ πατερικὴ κατανόηση τῆς Τριάδος συνεπάγεται μία ἴδιαίτερη θεολογικὴ κατανόηση τοῦ προσώπου, ὡς τῆς πλέον κατάλληλης μορφῆς γιὰ τὴν ἔκφραση τῆς θεανθρώπινης κοινωνίας. Όστόσο ἔχει ἀνοίξει ἔνας διάλο-

2. Γιὰ περισσότερα σχετικὰ μὲ τὸν Lossky καὶ τὸν Ζηζιούλα, βλ. PAPANIKOLAOU ARISTOTLE, *Being with God: Trinity, Apophaticism and Divine-Human Communion* (University of Notre Dame Press, 2006).

για τὸ πῶς ἔννοεῖται τό «πρόσωπο» καὶ πῶς ἡ ἔννοιά του σχετίζεται μὲ τὴν Τριάδα. Εἶναι αὐτὴ ἡ ἴδιαίτερη συζήτηση, ἡ ὅποια θεμελιώνεται σὲ αὐτὴ τὴν ἀξιοπομείωτη συμφωνία πάνω στὴν ἀρχὴ γιὰ τὴν θεανθρώπινη κοινωνία, ποὺ νομίζω ὅτι μὲ ἔμφαση φανερώνει κατὰ ἔναν θετικὸ τρόπο τί ἔννοεῖ ὁ David Tracy ὅταν μιλάει γιὰ τό «σκέπτεσθαι ὡς παράδοση».

Τὴν περασμένη δεκαετία κάποιοι πατρολόγοι ἀσκησαν κριτικὴ σὲ σύγχρονους ὁρθόδοξους θεολόγους καὶ ἴδιαίτερα γιὰ τὸν τρόπο ποὺ αὐτοὶ χρησιμοποίησαν τοὺς Πατέρες στὴν διαμόρφωση μιᾶς θεολογίας τοῦ προσώπου.³ Ετοι λ.χ. ὁ π. John Behr βεβαιώνει ὅτι «αὐτὲς οἱ κατηγορίες δὲν συνεπάγονται μία περίπλοκη κατανόηση τοῦ προσώπου, ἀλλὰ εἶναι ἀπλὰ οἰκειοποίηση φιλοσοφικῶν κατηγοριῶν, χωρὶς καμιὰ προσπάθεια γιὰ φιλοσοφικὴ συνέπεια, προκειμένου νὰ δείξουν μὲ ἀποφατικὸ τρόπο τί εἶναι κοινὸ καὶ μοναδικὸ στὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸ καὶ τὸ Ἀγιο Πνεῦμα»³. Ο Lewis Ayres προχωρεῖ ἀκόμη πιὸ πέρα ἀπὸ τὸν π. John Behr, λέγοντας ὅτι ἡ χρήση αὐτῶν τῶν κατηγοριῶν διέπεται ἀπὸ τὴν γραμματικὴ τῆς θείας ἀπλότητας. Κατὰ τὸν Ayres «μέσα σ' αὐτὸ τὸ πλαίσιο οἱ Πατέρες πρὸ τὴν Νίκαια κάνουν χρήση μιᾶς μεγάλης ποικιλίας ἀπὸ ὅρους γιὰ τὰ πρόσωπα: πρόσωπον, ὑπόστασις, τρόπος ὑπάρχεως, persona, γιὰ παράδειγμα... Οἱ Πατέρες πρὸ τὴν Νίκαια ἦταν βεβαίως ὁρθοδοκεῖς στὸ νὰ δώσουν μία κατάλληλη ἐρμηνεία στὴν ὁρολογία ποὺ ἀνέπιπυσσαν, ἴδιαίτερα γιὰ νὰ δείξουν ὅτι ἡ λογικὴ τῆς διαφοροποίησης ποὺ ὑπονοοῦνταν στὶς διακρίσεις, ποὺ ἔκαναν μεταξὺ τῆς οὐδσίας καὶ τῶν προσώπων, δὲν τοὺς ὀδηγοῦσαν στὴν ἄρνηση τῆς ἐνότητας τοῦ Θεοῦ». Σὲ μία ὅχι καὶ τόσο αἰνιγματικὴ ἀναφορὰ στὸν Μητροπολίτη Περγάμου, ὁ Lewis Ayres προσθέτει «γιὰ νὰ γίνουμε λίγο περισσότερο ἀκριβεῖς, κάποιος δὲν βρίσκει στοὺς συγγραφεῖς πρὸ τὴν Νίκαια, ἔνα ἴδιαίτερο ἐνδιαφέρον τὸ προσπάθεια νὰ ἀναπτύξουν μία ὀντολογία τοῦ θείου προσώπου»⁴.

Πῶς ὀφείλουμε νὰ ἀξιοποιήσουμε αὐτὴν τὴν κατηγορία τοῦ «προσώπου» στὴ σύγχρονη τριαδικὴ θεολογία; Κάθε ἀπόπειρα ἐπανεκτίμησης γιὰ τὴν καταλληλότητα τοῦ «προσώπου» στὴν τριαδικὴ θεολογία πρέπει νὰ λάβει ὑπόψη της, τὸ γιατί ὁ ὅρος εἰσῆχθη καταρχὰς στὸ θεολογικὸ λεξιλόγιο. Ἡ χρήση καὶ ἐπομένως τὸ νόημα τοῦ ὅρου εἶναι συνυφασμένη μὲ ὅτι ἀποκαλῶ τὴν γραμ-

3. Βλ. BEHR JOHN, *The Nicene Faith* (Crestwood: St. Vladimirs Seminary Press, 2004).

4. Βλ. AYRES LEWIS, *Nicaea and its Legacy: An Approach to Fourth-Century Trinitarian Theology* (Oxford: Oxford University Press, 2004), σ. 280.

ματική τοῦ δόγματος τῆς ἀγίας Τριάδος. Εἶμαι τῆς ἄποψης, ὅτι τὸ δόγμα ἐκφράζει μία ἴδιαίτερη χριστιανική γραμματική τῆς θεανθρώπινης κοινωνίας. "Οταν σημειώνω ὅτι τὸ δόγμα τῆς ἀγίας Τριάδος ἐκφράζει μία γραμματική τῆς θεανθρώπινης κοινωνίας, ὑποστηρίζω ὅτι αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ διαμόρφωσή του εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν κανόνων γιὰ τὸ θεολογεῖν ἀναφορικὰ μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τὸ Θεό, ποὺ βασίζονται στὴ λογικὴ τῆς θεανθρώπινης κοινωνίας. Ἐπομένως, ἡ χρήση τοῦ ὄρου γραμματική ποὺ γίνεται ἐδῶ, δὲν συμπίπτει μὲ αὐτὴν τοῦ Wittgenstein, ἀν καὶ ἐπιχειρῶ νὰ κατανοήσω τοὺς ὄρους καὶ τὸ πλαίσιο μέσα στὸ ὄποιο ὁ ὄρος «Τριάδα» γίνεται κατανοητός. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἐὰν εἴμαστε σὲ θέση νὰ κατανοήσουμε τὸ κεντρικὸ σημεῖο τοῦ δόγματος γιὰ τὴν Τριάδα, τότε κάποιος πρόπει νὰ κοιτάξει στοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὄποιους, γιὰ παραδειγμά, ὁ Ἀθανάσιος ἴδιαίτερα ὑποστήριξε τὴν πληρότητα, καὶ τὴν ἰσοτιμία τῆς θεότητας τοῦ Υἱοῦ, καὶ ἐπομένως τοῦ Σαρκωθέντος Υἱοῦ, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, μὲ τὸν Πατέρα. Μόνο κατανοώντας αὐτοὺς τοὺς λόγους μπορεῖ κάποιος νὰ διακρίνει τὸ κεντρικὸ σημεῖο τοῦ δόγματος τῆς Τριάδος, καὶ ἔτοι νὰ διαφωτίσει τὴ γραμματική της. Νομίζουμε ὅτι ἐπαρκοῦν μερικὰ σύντομα παραδείγματα πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσην.

"Ἐνα ἀπὸ τὰ πιὸ περίπλοκα ἐπιχειρήματα τοῦ Ἀθανασίου ἐναντίον ἐκείνων τοὺς ὄποιους χαρακτηρίζει ὡς Ἀρειανούς στὸ ἔργο του *Katά Ἀρειανῶν Λόγος*, εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὄποιο ἐπιχειρεῖ νὰ ὑποστηρίξει τὴν θεότητα τοῦ Υἱοῦ σημειώνοντας ὅτι ἐὰν ὁ Υἱὸς δὲν ἔται Θεός, ὁ Πατὴρ δὲν θὰ ἔται αἰωνίως Πατήρ. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Pannenberg θεωρεῖ ὅτι αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ κατεξοχὴν ξωτικῆς σημασίας ἐπιχειρημα τοῦ Ἀθανασίου, δὲν τὸ θεώροσα ποτὲ ὡς ἔνα πειστικὸ ἐπιχειρημα γιὰ τὴν Τριάδα. Χρειάστηκε κάποιος χρόνος γιὰ νὰ συνειδητοποιήσω ὅτι ἡ δύναμη τοῦ ἐπιχειρήματος ἀποκτᾶ νόημα ἐὰν κάποιος λάβει ὑπόψη του τὶς κοινὲς προϋποθέσεις μεταξὺ τοῦ Ἀθανασίου καὶ τῶν ἀποκαλούμενων Ἀρειανῶν. Μεταξὺ ἄλλων καὶ οἱ δύο πλευρές θὰ συμφωνοῦσαν ὅτι ὁ Υἱὸς εἶναι ὁ μεσίτης μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς κτίσης. Προκειμένου νὰ διατηρήσουν μία ἴδιαίτερη ἔννοια γιὰ τὴν θεία ἀπλότητα, οἱ λεγόμενοι Ἀρειανοὶ δὲν ἀναγνωρίζουν τὸν Υἱό, ὡς τὸν «ἀληθινό» Θεό, ἀλλὰ ὡς μία πραγματικότητα ποὺ διακρίνεται ἀπὸ τὴν δημιουργία, ἔτοι ὡστε νὰ βεβαιώσουν κάποιο εἶδος μεσοτείας μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Δημιουργίας. Γιὰ νὰ τὸ ποῦμε διαφορετικὰ οἱ Ἀρειανοὶ ἐπιθυμοῦν νὰ βεβαιώσουν μία ἴδιαίτερη ἔννοια τῆς θείας ἀπλότητας, καὶ κάποιο εἶδος κοινωνίας. Ὁ Ἀθανάσιος ὡστόσο τοὺς ἐγκαλεῖ γιὰ αὐτὴν τὴν ἀνακολουθία τους. Ἡ προσπάθεια νὰ διαφυλαχθεῖ μία συγκεκριμένη κατανόηση τῆς θείας ἀπλότητας, ποὺ δὲν ἐπιτρέπει τὴν κοινωνία μὲ τὸν ἀληθινὸ Θεό, ἐξαναγκάζει τοὺς Ἀρειανούς, νὰ ἀρνηθοῦν μία ταύτιση

τοῦ Υἱοῦ μὲ τόν «ἀληθινό» Θεό, μὲ συνέπεια νὰ θεωρεῖται ὅτι ὁ Πατὴρ δὲν εἶναι αἰώνιος Πατήρ, ἔνα συμπέρασμα τὸ ὅποιο τελικὰ καταστρέφει τὴν ἴδια τὴν ἔννοια τῆς θείας ἀπλότητας, τὴν ὅποια προσπαθοῦν νὰ διασώσουν οἱ Ἀρειανοί. Οὐσιαστικὰ λέει ὅτι οἱ λεγόμενοι Ἀρειανοὶ δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν τίν «πίπτα ὀδόκληρο καὶ τὸ σκύλο χορτάτο», ὅπως μᾶς θυμίζει ἡ λαϊκὴ σοφία. Προκειμένου νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ ὑπαρξη ἐνὸς ὅρου γιὰ τὴν θεία ἀπλότητα ποὺ θὰ ἐπέτρεπε τὴν κοινωνία μὲ τὸ θεῖο, θὰ πρέπει νὰ ἀνεχθοῦν μία κατανόηση τῆς θείας ἀπλότητας, κατὰ τὴν ὅποια ὁ Πατὴρ αἰώνιος γεννᾷ τὸν Υἱό. Ταυτίζοντας τὸν Υἱὸν μὲ τὸν ἀληθινὸ Θεό, δὲν ἀκολουθεῖ ἀπλὰ ὅποιαδήποτε ἔννοια τῆς θείας ἀπλότητας, ἀλλὰ μία ποὺ ἐπιτρέπει τὴν θεανθρώπινη κοινωνία.

Αὐτὴ ἡ γραμματικὴ τῆς θεανθρώπινης κοινωνίας εἶναι ἐπίσης φανερὴ στὸ ἔργο *Κατὰ Ἀρειανῶν Λόγος Β'*, στὸν ἑρμηνεία ποὺ κάνει ὁ Ἀθανάσιος στὶς Παροιμίες 8,22.: «Ο Κύριος ἔκτισε μὲ ἀρχὴν ὄδῶν πλάγια αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ». Αὐτὸ ποὺ ὑποδηλώνεται εἶναι ὅτι ὁ Ἀθανάσιος ἀφιερώνει πάρα πολλὲς σελίδες ὑποστηρίζοντας γιατὶ ὁ Υἱὸς δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὡς δημιούργημα, προτοῦ προσφέρει μία ἑρμηνεία ὅλου τοῦ ἀποστάσματος. Ὁ Ἀθανάσιος τελικὰ ἰσχυρίζεται ὅτι οἱ Ἀρειανοὶ εἴτε ἐγκαταλείπουν τὴν ἴδεα ὅτι ἡ μεσιτεία εἶναι ἐφικτή, ἢ ὅμολογοῦν ὅτι ἡ μεσιτεία πραγματώνεται ἐν καὶ διὰ τοῦ Υἱοῦ, ὡς τοῦ «ἀληθινοῦ» Θεοῦ. ⁵ Οπως σημειώνει (44: 25-29⁶): «Ταῦτα πρὸ τοῦ ρωτοῦ τῶν Παροιμιῶν τέως διελάβομεν, ἐνιστάμενοι πρὸς τὰς ἀλόγους ἐκ καρδίας αὐτῶν μυθοπλαστίας· ἵνα γνόντες, ὡς οὐχ ἀρμόξει λέγειν κτίσμα τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, μαθῶσι καλῶς ἀναγιγνώσκειν καὶ αὐτοὶ τὸ ἐν ταῖς Παροιμίαις ρωτόν, ὅρθὴν ἔχον καὶ αὐτὸ τὴν διάνοιαν». Νωρίτερα ὁ Ἀθανάσιος ἔχει ὑποστηρίξει: «Πάλιν δέ, εἰ, διὰ τὸ ἀδύνατον εἶναι τὴν γεννητὴν φύσιν μετάσχειν τῆς τοῦ Θεοῦ αὐτούργιας, μεσίτου χρεία γέγονεν· ἀνάγκη πᾶσα, γεννητοῦ καὶ κτίσματος ὄντος τοῦ Λόγου, μέσου χρείαν εἶναι καὶ ἐπὶ τῆς τούτου δημιουργίας, διὰ τὸ εἶναι ἔνα καὶ αὐτὸν τῆς γεννητῆς φύσεως, τῆς μὴ δυνάμενης μετάσχειν τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ ἔργασίας ἀλλὰ μέσῳ δεομένης· κὰν ἐκείνουν δὲ τὶς εὑρεθῇ μέσος, πάλιν ἐτέρου χρεία μεσίτου δι' ἐκεῖνον..» (26: 19-26⁶). Εἶναι ἀκριβῶς ἐπειδὴ οἱ Ἀρειανοὶ δὲν κατανοοῦν αὐτὸ τὸ σημαντικὸ ἑρμηνευτικὸ κλειδί, ποὺ παρανοοῦν τὸ παραπάνω ἀπόσπασμα ἀπὸ τὶς Παροιμίες. Δὲν θὰ ἤταν πράγματι δύσκολο νὰ βροῦμε παρόμοια ἀποσπάσματα στὸν Μέγα Βασί-

5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ, *Κατὰ Ἀρειανῶν Λόγος Β'*, ἐκδ. ΒΕΠΕΣ, σ. 216.

6. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ, *Κατὰ Ἀρειανῶν Λόγος Β'*, ἐκδ. ΒΕΠΕΣ, σ. 201.

λειο καὶ στὸν Γρηγόριο τὸν Θεολόγο, ἢ ἀκόμη στὸν Διονύσιο τὸν Ἀρεοπαγίτη καὶ τὸν Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή.

Ἐὰν ἔτοι ἔχουν τὰ πράγματα καὶ ἡ γραμματικὴ τῆς θεανθρώπινης κοινωνίας διέπει τὴν θεολογία γιὰ τὴν Ἅγια Τοιάδα, τότε αὐτὸς συνεπάγεται τοὺς ἴδιους ὄρους οὐσία καὶ ὑπόσταση. Παρὰ τὸ εὐλογεῖς ἀνηφορικὰ μὲ τὴν ἐρμηνεία τοῦ Ζηζιούλα γιὰ τοὺς Πατέρες καὶ τὴν θεολογία του γιὰ τὴ μοναρχία τοῦ Πατρός, θεωρῶ ὅτι ἡ κατανόηση τοῦ προσώπου ἀπὸ τὸν Ζηζιούλα ὡς ἔνα σκεσιακὸ γεγονὸς ἐλευθερίας καὶ μοναδικότητας ὑπονοεῖται στὸ χριστιανικὸ δόγμα γιὰ τὴν Ἅγια Τοιάδα, καὶ εἰδικὰ ἐὰν αὐτὸς τὸ δόγμα διέπειται ἀπὸ τὴ γραμματικὴ τῆς θεανθρώπινης κοινωνίας. Αὐτὸς ποὺ ἔταν σαφές, τὴν περίοδο ἐκείνη τῆς διαμόρφωσης τοῦ δόγματος, εἶναι ἡ ἐπιδίωξη νὰ ἀποφεύχθοιν ἐρμηνεῖες ἔξω ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς Συνόδου τῆς Νίκαιας. Αὐτὸς ἔταν ὁ στόχος ὅχι ἐπειδὴ ὑπῆρχε ἐνδιαφέρον νὰ διασωθεῖ μία ἥδη διαμορφωμένη πίστη σὲ ἔνα Θεὸν ποὺ ἔταν τοιαδικὸς καὶ ἔνας. Ἄλλα ἐπειδὴ σὲ αὐτὲς τὶς τρεῖς ἐπιλογὲς προσφερόταν κάτι λιγότερο ἀπὸ πλήρη κοινωνία μὲ τὸν ἔνα Θεό. Ἔτοι μπορεῖ νὰ ὑποστηριχθεῖ ὅτι ἡ ἐκ νέου ἐπεξεργασία τῶν ἐννοιῶν ὑπόστασην καὶ πρόσωπο, δύφεύλεται στὴν γραμματικὴ τῆς θεανθρώπινης κοινωνίας. Ἡ ὑπόστασην καὶ τὸ πρόσωπο θεωροῦνται ὡς ὄροι κατάλληλοι σὲ τέτοιο βαθμὸν ποὺ νὰ ἐπιτρέπουν διακρίσεις στὸ ἴδιο τὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ, ποὺ θὰ ἐπέτρεπαν τὴν κοινωνία μὲ τὸν «ἀληθινό» Θεὸν στὸ πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ. Ἡ ἐννοια τῆς οὐσίας, ἡ οὐσιοκεντρικὴ γλῶσσα ἀπλὰ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπορετήσει αὐτὸς τὸ σκοπό. Μέσα στὸ πλαίσιο τῆς γραμματικῆς τοῦ ἴδιου τοῦ δόγματος, τὸ «πρόσωπο» ἀποτελεῖ τὴν κατηγορία ποὺ προκύπτει ὡς μία προσπάθεια νὰ κατανοήσουμε τὸν Θεό, ὁ ὅποιος ἀπὸ ἀγάπη καὶ ἐλευθερία ἐνσαρκώνται ἐν Χριστῷ, καὶ τοῦ ὅποιου ἡ ἐνσάρκωση ἀποτελεῖ τὸν ὄρο γιὰ τὴν δυνατότητα νὰ συγκροτεῖται ἡ ὑπαρξία μας, ὡς ἐλεύθερων καὶ μοναδικῶν ὄντων, δηλ. προσώπων, σὲ ἔνα γεγονὸς κοινωνίας μεταξὺ τοῦ κτιστοῦ καὶ τοῦ ἀκτίστου. Αὐτὸς ποὺ ἀποσαφηνίστηκε σὲ αὐτές τὶς διαμάχες δὲν ἔταν ἀπλὰ ἡ γλῶσσα ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ προσδιορίσει τί εἶναι κοινὸν ἢ ἴδιαιτερο στὸν Θεό, ἀλλὰ ἡ ἴδια ἡ γλῶσσα τῆς θεανθρώπινης κοινωνίας.

Ωστόσο τὸ πιὸ σημαντικὸ σημεῖο εἶναι ὅτι ἡ σύγχρονη ὁρθόδοξη θεολογία τοῦ προσώπου δὲν ἀποτελεῖ ἀποτέλεσμα ἐπίδρασης τοῦ «δυτικοῦ» ὑπαρξισμοῦ, ὅπως κάποιοι τὴν ᔁρούν ἐπικρίνει. Πράγματι, αὐτὴ ἡ κατηγορία εἶναι ἀπλῶς μία ἀκόμα ἔνδειξη του πώς ἡ διαμορφωμένη εἰκόνα γιὰ τὴ «Δύση» ἐπιπρεάζει τὸν ὁρθόδοξο θεολογικὸ λόγο. Ἀντὶ τοῦ «σκέπτεσθαι ὡς παράδοση» καὶ ὑποστηρίζοντας πώς ἡ θεολογία τοῦ προσώπου δὲν ταιριάζει μὲ τὴν ὁρθόδοξη ἐννοια τῆς θεανθρώπινης κοινωνίας, φαίνεται ὅτι τὸ καλύτερο ποὺ

μποροῦν νὰ κάνουν κάποιοι δρθόδοξοι θεολόγοι εἶναι νὰ ἐμπλέκονται σὲ μία ρητορικὴ δαιμονοποίησης καὶ ἀπλὰ νὰ λέγουν: εἶναι δυτικό, ἐπομένως δὲν εἶναι δρθόδοξο. Δὲν συμφωνῶ.” Εστι τοῦ ὅτι Lossky καὶ Zizioulas συχνὰ προσδιορίζουν τὴν Ὀρθοδοξία σὲ ἀντίθεσην πρὸς τὴν «Δύση», ἡ δρθόδοξη κατανόηση τοῦ προσώπου ἀποτελεῖ μία σαφῆ ἔκφραση τοῦ «οκέπεσθαι ὡς παράδοση», στὸ βαθμὸ ποὺ ἀποτελεῖ τὴν λογικὴν ἐξέλιξην τῆς ἀρχῆς τῆς θεανθρώπινης κοινωνίας, ἡ ὥστις βρίσκεται στὴν καρδιὰ τῶν τριαδολογικῶν συζητήσεων τοῦ 4ου αἰώνα. Θὰ ὑποστηρίζαμε περαιτέρω ὅτι ὁ Bulgakov κάνει κάτι παρόμοιο μὲ τὴν ἔννοια τῆς *Sophias*, ὅπως ἔκαναν ὁ Lossky καὶ ὁ Zizioulas μὲ τὶς τριαδολογικὲς κατηγορίες τῆς *oὐσίας* καὶ τῆς ὑπόστασης. Γιὰ τὸν Bulgakov, ἐὰν ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Χριστὸς ὡς ὁ Θεάνθρωπος, τότε ὁ Θεὸς ὑπάρχει αἰώνιως ὡς ἐλευθερία καὶ ἀγάπη, ὄντας σὲ κοινωνία μὲ ὅτι δὲν εἶναι Θεός. Οἱ κατηγορίες τῆς *oὐσίας* καὶ τῆς ὑποστάσεως δὲν ἔκφραζουν ἰκανοποιητικὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο ὁ Θεὸς ὑπάρχει, γεγονὸς ποὺ καθιστᾶ ἀναγκαία τὴν ὑπαρξην μίας ἐπιπλέον κατηγορίας, ἡ ὥστις γιὰ τὸν Bulgakov εἶναι ἡ κατηγορία τῆς *Sophias*. Δὲν ἀναφέρομαι ἐδῶ στὸν Bulgakov, προκειμένου νὰ ὑποστηρίξω ὅτι ἔχει δίκιο, ἀλλὰ ἀπλὰ γιὰ νὰ δείξω πὼς ἡ σοφιολογία του πρέπει νὰ περιληφθεῖ στὴν διαρκῆ προσπάθεια τῆς σύγχρονης δρθόδοξης θεολογίας νὰ ἐρμηνεύσει τὴν ἀρχὴ τῆς θεανθρώπινης κοινωνίας ἐν ὅψει τῶν σύγχρονων προκλήσεων καὶ ἐρωτημάτων, ὅπως λ.χ. τὴν σχέσην τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς τὴν δημοκρατία, τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ τὸν θρησκευτικὸ πλουραλισμό. Αὐτὸ τὸ ἔργο δὲν ἀπαιτεῖ μία ἀντίθεσην πρὸς τὴν «Δύση», ἀλλὰ θὰ πρέπει πράγματι νὰ γίνει σὲ διάλογο μὲ δρισμένα θεολογικὰ φεύγματα στὴν Δύση. Αὐτὸ σημαίνει νὰ σκεφτόμαστε ὡς παράδοση, τὸ ὅποιο δὲν εἶναι τίποτε περισσότερο, ἀπὸ μία παράδοση ποὺ σκέφτεται τὴν θεανθρώπινη κοινωνία.