

π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ: ὁ οἰκουμενικὸς διδάσκαλος*

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΓΑΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΗΖΙΟΥΛΑ**

Εἰσαγωγικὰ

Τὸ ἄρθρο αὐτὸ ἀποτελεῖ μικρὴ ἐκπλήρωση τοῦ χρέους ποὺ αἱσθάνομαι ἀπέναντι στὸν ἀείμνηστο διδάσκαλό μου, ὁ ὅποιος ἐπέδρασε βαθιὰ στὴ θεολογικὴ σκέψη μου καὶ ὁ ὅποιος, δυστυχῶς, δὲν εἶναι πάρα πολὺ γνωστὸς στὴν Ἑλλάδα, διότι δὲν ἔχουν μεταφρασθεῖ καὶ δὲν ἔχουν διαβασθεῖ πολὺ τὰ ἔργα του. Ἡ Θεολογία προσφέρει πραγματικὰ σημαντικὴ ὑπηρεσία στὴν Ὁρθόδοξη θεολογία τοῦ τόπου μας μὲ τὸ νὰ δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ ἐκτιμήσουμε καὶ ἐδῶ τὸ ἔργο τοῦ π. Φλωρόφσκυ. Ἰσως αὐτὸ ἀποτελέσει ἀφετηρία γιὰ μιὰ σοβαρότερη καὶ βαθύτερη μελέτη τοῦ ἔργου τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ὁρθόδοξου θεολόγου τῆς ἐποχῆς μας. Διότι εἶναι πραγματικὰ ὀδυνηρὸ νὰ βλέπει κανεὶς ἄλλους ωρόσσους θεολόγους τοῦ αἰώνα μας νὰ ἔχουν ἐπηρεάσει βαθύτατα τοὺς συγχρόνους μας Ἑλληνες, καὶ νὰ τείνουν νὰ σφραγίσουν τὴν σύγχρονη Ὁρθόδοξη σκέψη, ἐνῶ παραμένει ἄγνωστη σχεδὸν ἡ προσφορὰ τοῦ Φλωρόφσκυ.

Ο σκοπὸς αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου εἶναι νὰ φανεῖ μέσα ἀπ' αὐτὸ σὲ ποιά σημεῖα θὰ ἔπρεπε ἡ ἐπίδραση τοῦ π. Φλωρόφσκυ νὰ ἥταν μεγαλύτερη στὸν τόπο μας καὶ νὰ εἶχε ὑποκαταστῆσει τὴν ἐπίδραση ποὺ εἶχαν οἱ ἄλλοι ωρόσσοι θεολόγοι. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὑποτίμηση τῆς προσφορᾶς τῶν ἄλλων, δηλώνει ὅμως κάτι ἰδιαίτερα σημαντικό, ἰδιαίτερα γιὰ μᾶς τοὺς Ἑλληνες. Ο π. Φλωρόφσκυ κατενόησε τοὺς Ἑλληνες πατέρες ὡς Ἑλληνες περισσότερο ἀπ' ὅ,τι τοὺς κατενόησαν οἱ ἄλλοι σύγχρονοι ωρόσσοι θεολόγοι. Ἡ παρατήρηση αὐτὴ δὲν ὑποκρύπτει

* Τὸ παρὸν ἀποτελεῖ τροποποιημένη καὶ συμπληρωμένη μιօρφὴ ἄρθρου μας ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ Σύναξη 64/1997, σσ. 7-26.

** Ο Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης Ζηζιούλας εἶναι τακτικὸ Μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Δ/ντὴς τοῦ Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὴν Ἀθήνα. Διετέλεσε καθηγητὴς στὰ πανεπιστήμια Ἐδιμβούργου, Γλασκώβης, Θεσσαλονίκης καὶ Λονδίνου.

καμψία τάση σωβινισμοῦ. Δὲν πρόκειται γιὰ ζήτημα ἐθνικῆς σημασίας, ἀλλὰ γιὰ μιὰ στάση ἀπέναντι τῆς ζωῆς, ποὺ προσιδιάζει ἴδιαίτερα στὸν Ὁλληνες καὶ ποὺ κάνει τὴν Ὀρθοδοξία σάρκα ἀπὸ τὴν σάρκα μας. Αὐτὸν τὸν οἰκεῖο σὲ μᾶς τὸν Ὁλληνες τρόπο βιώσεως τῆς Ὀρθοδοξίας δι. π. Φλωρόφσκυ τὸν εἶχε συλλάβει μελετώντας τοὺς ἔλληνες πατέρες κατὰ τρόπο ποὺ δὲν παρατηρεῖται στοὺς ἄλλους ρώσους θεολόγους.

Ἄλλὰ ἡ σπουδαιότητα τῆς προσφορᾶς τοῦ π. Φλωρόφσκυ δὲν περιορίζεται σὲ μᾶς τὸν Ὁλληνες. Εἶναι δι. πιὸ οἰκουμενικὸς διδάσκαλος ποὺ ἔχει νὰ παρουσιάσει ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία στὸν περασμένο αἰώνα, καὶ αὐτὸ γιὰ δύο κυρίως λόγους. Ὁ πρῶτος εἶναι καθαρὰ ἔξωτεροιός. Ὁ π. Φλωρόφσκυ ἔτυχε –ἄν αυτὰ τὰ πράγματα εἶναι ἀπλὴ τύχη καὶ ὅχι μέρος ἐνὸς σχεδίου τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ– νὰ ζήσει καὶ νὰ διδάξει στὴ Δύση καὶ νὰ εἶναι ἔνας ἀπὸ τοὺς πρωτεργάτες τῆς οἰκουμενικῆς κινήσεως¹. Γνώριζε ἄριστα τὶς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες καὶ τὴ δυτικὴ φιλοσοφία, καὶ ποτὲ δὲν ἔγραψε χωρὶς νὰ λαμβάνει ὑπ’ ὄψη του τὴ σημασία ποὺ εἶχαν τὰ λόγια του γιὰ τὸν ἄνθρωπο τῆς Δύσεως. Ἡταν βαθιὰ Ὁρθόδοξος, ἀλλὰ πάντα ἀπευθυνόταν μὲ κατανόηση καὶ ὅχι μὲ κηρυγματικὴ πολεμικὴ ἀντιπαράθεση στὸν Δυτικούς. Ἡ ἔξωτεροικὴ αὐτὴ συγκυρία, ποὺ προέκυψε κυρίως ἀπὸ τὴν ἀρνητικὴ τῶν συγχρόνων του ἔλλήνων θεολόγων νὰ τὸν ἐνσωματώσουν στὴν ἔλλαδικὴ ἀκαδημαϊκὴ οἰκογένεια (οἱ τότε καθηγητὲς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπέρριψαν τὴν πρόταση τῶν Ἀλιβιζάτου καὶ Κονιδάρη νὰ τὸν μετακαλέσουν στὴ Σχολή τους ὡς καθηγητῆ) ὑποχρέωσε τὸν Φλωρόφσκυ νὰ μείνει γιὰ πάντα στὴ Δύση. Ἔτσι παρέμεινε ὡς τὸ τέλος «οἰκουμενικός» στὰ ἐρεθίσματα τοῦ θεολογικοῦ του στοχασμοῦ.

Άλλὰ ἡ οἰκουμενικότητα τῆς θεολογίας τοῦ Φλωρόφσκυ δὲν ἤταν μόνο συγκυριακὴ καὶ ἔξωτεροικὴ. Οἱ ωρίζεις τῆς ἤταν τόσο βαθιές, ὥστε ταυτίζονταν μὲ τὴν ἴδια τὴν θεολογία του. Τὴν οἰκουμενικότητα αὐτὴ τὴν ἀντλοῦσε ὁ Φλωρόφσκυ ἀπὸ τὴν πεποίθηση δι. οἱ ἔλληνες πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἤταν πάντοτε ἐπίκαιροι καὶ ἀποτελοῦσαν ἀναπόσπαστο τμῆμα αὐτοῦ ποὺ λέμε «Χριστιανισμός», τόσο στὴν ἀνατολικὴ ὅσο καὶ στὴ δυτικὴ μορφή του. Τόσο ἡ στάση ὅσο

1. Υπῆρξε ἔνας ἀπὸ τοὺς θεμελιωτὲς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (Ἀμστερνταμ 1948) καὶ ἀπὸ τὰ σημαντικότερα στελέχη τῆς «Πίστεως καὶ Τάξεως» τοῦ ἴδιου Συμβουλίου. Ἀγωνίστηκε, πάντοτε ἐκ τῶν ἔνδον, γιὰ τὴν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας στὴν Οἰκουμενικὴ Κίνηση, ἐπιμένοντας κυρίως σ’ αὐτὸ ποὺ ὀνόμαζε «οἰκουμενισμὸν ἐν χρόνῳ» σὲ ἀντιδιαστολὴ πρὸς τὸν «οἰκουμενισμὸν ἐν χώρῳ», ποὺ προωθοῦσαν οἱ προτεστάντες.

καὶ τὸ περιεχόμενο τῆς σκέψεως τῶν ἑλλήνων πατέρων ἦταν γιὰ τὸν π. Φλωρόφσκυ τέτοιας εὐδύτητας, ὥστε νὰ μὴν εἶναι ξένα πρὸς τὶς ἀναζητήσεις τοῦ δυτικοῦ ἀνθρώπου. “Οπως θὰ δοῦμε πιὸ ἀναλυτικὰ ἀργότερα, ὁ π. Φλωρόφσκυ δὲν συμμεριζόταν τὴν ἐδραιωμένη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν σλαβοφίλων συμπατριωτῶν του ὅξεια ἀντίθεση μεταξὺ ἀνατολικοῦ καὶ δυτικοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ πάντα ὑποστήριζε ὅτι οὔτε ἡ Δύση μπορεῖ νὰ ζήσει χωρὶς τὴν Ἀνατολή, ἀλλὰ καὶ οὔτε ἡ Ἀνατολὴ μπορεῖ νὰ εἶναι ἀληθινὰ καθολικὴ χωρὶς τὴν Δύση – κάτι ποὺ τόσο εὔκολα λησμονεῖται σήμερα. Τὴν θέση του αὐτὴ τὴν ἀντλοῦσε ὁ ἀείμνηστος κορυφαῖος θεολόγος ἀπὸ τοὺς ἔλληνες πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς ὅποιους ποτὲ δὲν ἀντέγραφε στὸ γράμμα τους, ἀλλὰ προσπαθοῦσε πάντα νὰ συλλάβει τὸν παλμό τους καὶ τὸ μήνυμά τους. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ κύριος στόχος τῆς θεολογίας ἦταν γι’ αὐτὸν ἡ «νεοπατερικὴ σύνθεση», ποὺ σημαίνει, ὅπως θὰ δοῦμε, μιὰ βαθύτερη ἀναζήτηση τοῦ ὑπαρξιακοῦ νοήματος τῆς πατερικῆς θεολογίας καὶ μιὰ σύνθεσή του, ποὺ ἀπαιτεῖ σπάνιες δημιουργικὲς ἴκανότητες καὶ συνθετικὸ χάρισμα. Σ’ αὐτὴ τὴν οἰκουμενικὴ καὶ νεοπατερικὴ ἀποστολὴ τῆς ὁρθόδοξης θεολογίας ὁ π. Φλωρόφσκυ δὲν ἔθεσε παρὰ τὶς πρῶτες ἀρχὲς καὶ τὰ θεμέλια. Δὲν τὴν ἀνέπτυξε ὁ ἴδιος, γιατὶ ἡ ζωὴ ἐνὸς καὶ μόνο ἀνθρώπου δὲν ἐπαιρεῖ ποτὲ γιὰ τέτοιου εἴδους στόχους. Ἀλλὰ τὰ θεμέλια αὐτὰ τὰ ἔθεσε σωστὰ καὶ μὲ σαφήνεια. Ἐμεῖς οἱ νεώτεροί του πρέπει νὰ χτίσουμε σ’ αὐτά, ἀφοῦ πρῶτα γνωρίσουμε καλὰ καὶ ἐκτιμήσουμε τὴν παρακαταθήκη αὐτή, πράγμα ὅχι εὔκολο μέσα στὴν σημερινὴ θεολογικὴ σύγχυση ποὺ ἐπικρατεῖ στὸν τόπο μας, ὅπου ἡ σοβαρὴ θεολογικὴ σκέψη τείνει νὰ ὑποκατασταθεῖ ἀπὸ τὸ θεολογικὸ σύνθημα καὶ τὴν εὐσεβὴ φλυαρία. ”Ετσι θὰ μπορέσουμε νὰ χτίσουμε ἐπάνω στὰ θεμέλια αὐτὰ μὲ ἐργασία σοβαρὴ καὶ δημιουργική, καὶ ὅχι μιμητικὴ καὶ ἀντιγραφική, πηγαίνοντας λίγα βήματα πιὸ πέρα ἀπ’ ὅ,τι πρόλαβε νὰ πεῖ ὁ ἀείμνηστος διδάσκαλος μὲ τὴν προσοχὴ καὶ τὴν βεβαιότητα ὅτι οἱ βασικὲς ἀρχὲς ποὺ ἔθεσε ἐκεῖνος, παραμένουν πάντοτε ἔγκυρες καὶ σεβαστές.

‘Αλλὰ ποιές εἶναι οἱ βασικὲς ἀρχὲς ποὺ θεμελίωσε ἡ σκέψη τοῦ π. Φλωρόφσκυ, καὶ ποιά ἡ σημασία τους; “Ο, τι θὰ ἀκολουθήσει στὸ ἀρθρο μας αὐτὸ εἶναι μιὰ προσπάθεια νὰ ἐκτεθοῦν συνοπτικὰ οἱ θεμελιοκές αὐτὲς ἀρχές, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν ἴδιαίτερη, ἔχωριστὴ ἀπὸ τοὺς συγχρόνους του, προσφορὰ τοῦ π. Φλωρόφσκυ στὴ θεολογία. Αὐτὴ ἡ παράθεση τῶν θέσεων τοῦ Φλωρόφσκυ πρέπει νὰ συνοδευτεῖ ἀπὸ μιὰ ἀναζήτηση τῆς σημασίας τους, γιατὶ ἔτσι μόνο μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ μιὰ πράγματι «νεοπατερικὴ σύνθεση» κατὰ τὴν ἐπιθυμία τοῦ Φλωρόφσκυ, δηλαδὴ κάτι πολὺ βαθύτερο καὶ δημιουργικότερο ἀπὸ μιὰ ἀπλὴ ἀντιγραφὴ τῶν πατέρων.

‘Ο ἐκχριστιανισμένος Ἑλληνισμὸς: τὸ πρόβλημα τῆς ἐλευθερίας

Τις ἀρχὲς αὐτὲς ποὺ ἔθεσε ὁ π. Φλωρόφσκυ θὰ τὶς ἐντάξουμε ἐδῶ σὲ ὅρι-
σμένα γενικὰ θέματα. Ἐνα μεγάλο θέμα ποὺ συνιστᾶ τὴν ἰδιαιτερη προσφορὰ
τοῦ π. Φλωρόφσκυ εἶναι αὐτὸ ποὺ θὰ τὸ ὄνομάζαμε «ἐκχριστιανισμένος Ἑλλη-
νισμός», καὶ ποὺ περιλαμβάνει βασικὰ τὸ πρόβλημα τῆς ἐλευθερίας. Ὁ π.
Φλωρόφσκυ ξεκίνησε καὶ διαμόρφωσε ἀρχικὰ τὴν ὅλη σκέψη του σὲ μιὰ πάλη
μὲ τὰ προβλήματα ποὺ ἔθετε ἡ δυτικὴ φιλοσοφία ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Κάντ καὶ
κυρίως μὲ τὸν Χέγκελ καὶ τὸ δυτικὸ ὀρθολογισμό, ποὺ ὅδηγοῦσε εἴτε σὲ κάποιο
μυστικισμό, ποὺ ἔφερνε τὸν ἀνθρωπο καὶ τὸν κόσμο σὲ μιὰ σχέση θετικὴ μὲ τὸν
Θεὸ ἐπὶ τῇ βάσει δεδομένων νόμων, ὅπως τὸ αἰώνιο πνεῦμα ἢ ἡ θρησκευτικό-
τητα τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, εἴτε σὲ μιὰ θεώρηση τῆς ἴστορίας ὡς κινήσεως ἐκ
τῶν ἔσω πρὸς ἔνα καλό τέλος κατὰ τὸ πρότυπο τῆς φυσικῆς ἐξελίξεως (οὐτο-
πία ἢ χιλιασμός). Στὴν προσπάθεια νὰ διαμορφώσει τὴν πρώτη φιλοσοφική του
τοποθέτηση ἀπέναντι στὴ φιλοσοφία αὐτὴ ὁ Φλωρόφσκυ βρῆκε βοήθεια στὶς
θέσεις ποὺ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη εἶχαν παρουσιαστεῖ ἀπὸ τὸν Σάρλ Ρενουβιέ² (πέ-
θανε τὸ 1903), καὶ μέσω τοῦ περιοδικοῦ *La Critique*. Οἱ θέσεις ποὺ ἀναπτύ-
χθηκαν ἀπὸ τὸν Ρενουβιέ σ' αὐτὸ τὸ περιοδικὸ ἐπηρέασαν ἢ μᾶλλον συνέπεσαν
μ' αὐτὸ ποὺ ἀναζητοῦσε ὁ π. Φλωρόφσκυ, γιατὶ ὑπεραμυνόταν τῶν θέσεων
αὐτῶν τῆς ἐλευθερίας σὲ κάθε τομέα τῆς ὑπάρχεως, ἀντιδρώντας ἐντονα στὴν
ὑπολανθάνουσα στὴ δυτικὴ φιλοσοφία ἐπίδραση τῆς αὐγουστίνιας καὶ καλβι-
νιστικῆς πίστεως στὴ θεία Χάροη, ἡ ὅποια ἀπρόσκοπτα καὶ χωρὶς συμμετοχὴ τῆς
ἀνθρώπινης ἐλευθερίας κατευθύνει τὴν ἴστορία. Τὸ φιλοσοφικὸ αὐτὸ ξεκίνημα
τοῦ Φλωρόφσκυ –καὶ πρέπει νὰ τὸ σημειώσουμε ὅτι ξεκίνησε ὡς φιλόσοφος
καὶ μετὰ μελέτησε τοὺς πατέρες καὶ τὴν ἴστορία– αὐτὸ τὸ φιλοσοφικὸ ξεκίνη-
μα καὶ ἡ πρώτη του αὐτὴ τοποθέτηση σφράγισαν ὅριστικὰ τὴν ὅλη πορεία του
ὡς ἐρευνητὴ τῆς πατερικῆς σκέψεως. Ὁ Φλωρόφσκυ, ξεκινώντας ὡς φιλόσο-
φος, βρῆκε στοὺς ἔλληνες πατέρες τὴν πλήρη ἐπιβεβαίωση τῆς ἀρχῆς ὅτι ἡ

2. RENOUVIER Ch., *Esquisse d'une classification systématique des doctrines philosophiques*, Paris 1885-86. Ὁ Ρενουβιέ ἀμφισβήτησε ἐντονα τὸν γερμανικὸ ἰδεαλισμό, καθὼς καὶ κάθε ντε-
τερμινισμό, φυσικὸ ἡ ἴστορικό, καὶ ὑποστήριξε τὴ σημασία τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ προσώ-
που στὴν ἴστορία. Ὁ Φλωρόφσκυ προσάρμοσε τὶς δύο αὐτὲς βασικὲς κατηγορίες σὲ μιὰ Χρι-
στοκεντρικὴ ἐμμηνεία τῆς ἴστορίας, ἡ ὅποια ἔλειπε ἀπὸ τὸν Ρενουβιέ. Βλ. ἰδιαιτέρως τὸ ἔργο του
«The Predicament of the Christian Historian» στὸ *Religion and Culture: Essays in Honor of
Paul Tillich*, ed. by W. Leibrecht, New York 1959.

έλευθερία είναι τὸ κλειδὶ ὅχι μόνο τῆς ἰστορίας ἀλλὰ καὶ τῆς ὄντολογίας, κάθε δηλαδὴ προσπάθειας γιὰ ἐρμηνεία καὶ κατανόηση τῆς πραγματικότητας καὶ τῆς ἀλήθειας. Σὲ πολὺ γενικὲς γραμμὲς αὐτὸ ἔγινε μὲ τὸν ἀκόλουθο τρόπο.

Μελετώντας τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφία ὁ Φλωρόφσκυ ἐπεσήμανε ὅτι παρὰ τὴν ποικιλία τῶν σχολῶν σκέψεως ὁ ἀρχαῖος Ἑλληνας θεωροῦσε πάντοτε τὸν κόσμο αἰώνιο καὶ δὲν ἀναζητοῦσε τὴν ἀρχή του κατὰ τρόπο ριζικού³. Αὐτὸ σήμανε ὅτι ὁ κόσμος ἐνέχει μέσα στὴ φύση του τοὺς αἰώνιους νόμους, ποὺ συνηροῦν καὶ σταθεροποιοῦν τὴν κίνηση, ὡς κίνηση τάξεως καὶ συνεπῶς ἀρμονίας καὶ κάλλους, δηλαδὴ «κόσμο», κατὰ τὴν ἀρχικὴ σημασία τῆς λέξεως. Ὡς ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς αἰώνιότητας τοῦ κόσμου ὁ ἀρχαῖος Ἑλληνας ἔβλεπε τὴν ἰστορία σὰν ἀνέλιξη τῶν ἴδιων οὐσιαστικὰ πραγμάτων, καὶ ὅχι σὰν κάτι καινούργιο καὶ ἀπόβιτλεπτο. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ κοσμολογία καὶ ἡ ἰστορία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων εἶχαν μέσα τους τὸν ἴδιο ντετερμινισμὸ⁴ ποὺ χαρακτήριζε τὸν εὐρωπαϊκὸ δρθιολογισμὸ καὶ ποὺ ὀδηγοῦσε στοὺς διάφορους χιλιασμούς, οἱ ὅποιοι ἐνοχλοῦσαν τὸν Ρενουβίε καὶ τὸν Φλωρόφσκυ στὰ πρῶτα βήματά του⁵.

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ἀρχαῖο ἑλληνισμό, ἡ βιβλικὴ θέση –καὶ μαζί της ἐκείνη τῶν ἑλλήνων πατέρων– ὀδηγοῦσε τὸν π. Φλωρόφσκυ στὴν ἐπιβεβαίωση τῆς ἐλευθερίας ὡς τοῦ κλειδιοῦ τῆς φιλοσοφίας. Ἐρμηνεύοντας τὴν πατερικὴ σκέψη μὲ βάση τὴν ἵδεα τῆς ἐκ τοῦ μηδενὸς δημιουργίας, ὁ Φλωρόφσκυ ἔφθασε νὰ τονίσει τὴν «συμπληρωματικότητα», τὸ τυχαῖο (τὸ contingency⁶, στὸ ὅποιο δὲν

3. Βλ. κυρίως τὴ μελέτη του «Eschatology in the Patristic Age. An Introduction», *Studia Patristica*, II/2, Berlin 1956, σσ. 235-250. (Ἑλληνικὴ μετάφραση: «Ἡ ἐσχατολογία στὴν Πατερικὴ Σκέψη: Εἰσαγωγικὴ μελέτη», *Θέματα Ὁρθοδόξου Θεολογίας*, ἔκδ. Ἀρτος Ζωῆς, Ἀθῆνα 1973).

4. Ὁ Φλωρόφσκυ τονίζει ἵδιαίτερα τὴ λογικὴ συνάφεια αἰώνιότητος καὶ ἀναγκαιότητας στὴν ἀρχαιοελληνικὴ σκέψη: «Ἄν ὑπάρχει κάποιος «ἐπαρκῆς λόγος» γιὰ νὰ ὑπάρχει κάπι («ἀνάγκη»), αὐτὸς ὁ λόγος πρέπει νὰ εἶναι «αἰώνιος», δηλαδὴ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει κανένας ἀπολύτως λόγος γιὰ τὴ μὴ ὑπαρξὴ αὐτοῦ τοῦ προγράμματος αἰώνια, ἀφοῦ διαφορετικὰ ὁ λόγος τῆς ὑπάρξεως του δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι «ἐπαρκῆς» ἢ «ἀναγκαῖος». Συνεπῶς, γράφει, τὸ εἶναι εἶναι «ἀναγκαῖο» γιὰ τὸν ἀρχαῖο Ἑλληνα. Τίποτε τὸ ἀληθινὰ πραγματικὸ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι «νέο». Τὸ ὑψιστὸ σύμβολο τῆς πραγματικότητας, τῆς ἀλήθειας τῶν ὄντων, εἶναι στὴν περίπτωση αὐτὴ ὁ ἐπανερχόμενος κύκλος. (βλ. τὴν μελέτη του στὴν προηγούμενη ὑποσημείωση. *Collected Works*, vol. IV, Belmont, Mass., 1987, σ. 69).

5. Βλ. ἵδιαίτερα τὶς πρώτιμες μελέτες του: «The Slyness of Reason» καὶ «The metaphysical Premises of Utopianism» (*Collected Works*, XII, σσ. 13-22, καὶ σσ. 95-93).

6. Βλ. ἵδιαίτερως τὴ μελέτη του «St. Athanasius' Concept of Creation», *Collected Works*, vol. IV, σσ. 39-62.

μποροῦμε νὰ τὸ μεταφράσουμε εὔκολα στὰ ἑλληνικά) τοῦ ὑπαρκτοῦ κόσμου, καὶ νὰ τὸν ἀπαλλάξει ἔτσι ὅχι μόνο ἀπὸ τὴν αἰωνιότητά του –αὐτὸ ἦταν τὸ ἔξωτερικὸ σύμπτωμα μόνο – ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀναγκαστικότητα, ποὺ ἐνυπάρχει σ' ἓνα κόσμο ὁ ὅποιος κινεῖται ἐκ τῶν ἐσω μὲ νόμους ποὺ αὐτοβεβαιώνονται σταθερὰ καὶ αἰώνια.

Ἐτσι γιὰ τὸν Φλωρόφσκυ ἡ δημιουργία, ὁ κόσμος, δὲν μποροῦσε νὰ νοηθεῖ ἀπὸ τοὺς ἑλληνες πατέρες μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ τὸν ἐννοοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι ἑλληνες φιλόσοφοι. Ὁ ἑλληνισμὸς ἔπειτε νὰ ἐκχριστιανισθεῖ στὸ σημεῖο ἀκριβῶς αὐτό. Τὸν ἐκχριστιανισμὸν αὐτὸ τοῦ ἑλληνισμοῦ τὸν βλέπει ὁ π. Φλωρόφσκυ ὀλοκληρωμένο στὸν ἄγιο Ἀθανάσιο Ἀλεξανδρείας. Ἀφιερώνοντας μιὰ ἀποφασιστικὴ μελέτη του στὸ δόγμα τῆς δημιουργίας κατὰ τὸν Ἅγ. Ἀθανάσιο, ὁ Φλωρόφσκυ ὀλοκληρώνει τὴν πρώτη βασικὴ ἀρχὴ τῆς θεολογίας του. Ἄλλο εἶναι τὸ νὰ ὑπάρχει κάτι ἐκ τῆς βουλήσεως καὶ ἄλλο ἐκ τῆς οὐσίας. Ὁταν ὑπάρχει κάτι ἐκ τῆς βουλήσεως, τότε πρῶτον εἶναι προϊὸν ἐλευθερίας καὶ ὅχι ἀνάγκης, καὶ δεύτερον ὑπόκειται πάντοτε στὴ δυνατότητα τῆς ωιζικῆς ἀλλαγῆς, τοῦ ἀπρόβλεπτου καὶ τοῦ καινοῦ, δηλαδὴ τῆς ἐλευθερίας. Τὴν κοσμολογικὴν αὐτὴ διαπίστωσην ὁ Φλωρόφσκυ τὴν ἀναπτύσσει ὡς διαλεκτικὴ κτιστοῦ - ἀκτίστου κατὰ ἔνα τρόπο βαθύτατο, ἀν καὶ ὅχι πλήρη. Στὴ μελέτη του περὶ κτιστοῦ καὶ ἀκτίστου, καθὼς καὶ σὲ ἄλλες ἐργασίες του, κυρίως ἐκεῖνες ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἀνθρωπολογία καὶ τὴν ἐσχατολογία, περὶ Ἀναστάσεως κ.λπ., ὁ π. Φλωρόφσκυ μεταφέρει τὴν ὅλη θέση του περὶ ἐλευθερίας σὲ ἐπίπεδα ὑπαρξιακά. Συγκεκριμένα, σαφεῖς καὶ ἐκπεφρασμένες θέσεις τοῦ Φλωρόφσκυ ἀποτελοῦν τὰ ἀκόλουθα σημεῖα, στὰ ὅποια καὶ ἐπιμένει:

1) Τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελεῖ ἔξι ὄρισμοῦ συστατικὸ τοῦ ἀνθρωπίου ὅντος. Ὁ ἀνθρωπὸς δὲν εἶναι οὕτε πτῶμα οὕτε φάντασμα. Χωρὶς τὴν ψυχὴν εἶναι πτῶμα, ἀλλὰ καὶ χωρὶς τὸ σῶμα εἶναι φάντασμα καὶ συνεπῶς ἀτελής, ἀν δὲν ἔλθει ἡ ἀνάσταση τῶν σωμάτων⁷. Εἶναι χαρακτηριστικό, καὶ πρέπει νὰ τονισθεῖ, ὅτι γιὰ τὸν Φλωρόφσκυ μιὰ φυσικὴ ἀθανασία τῆς ψυχῆς εἶναι πολὺ πιὸ ἐπικίνδυνη αἴρεση ἀπὸ τὸν θνητοψυχισμό⁸. Πιστεύει βέβαια ὅτι ὁ θάνατος δὲν

7. Βλ. τὴν μελέτη «The Resurrection of Life» (*Collected Works*, vol III, 1976, σσ. 213-240). Ἐλλην. μετ. «Ἡ ἀνάστασις τῆς ζωῆς», *Θέματα Ὁρθοδόξου Θεολογίας*, 1973, σσ. 91-116. Ἐπίσης βλ. «Σταυρικὸς Θάνατος», *Ἀνατομία Προβλημάτων τῆς Πίστεως*, μτφρ. Ἀρχιμ. Μελετίου Καλαμαρᾶ (τώρα Μητροπολίτου Νικοπόλεως), Θεσσαλονίκη 1977, σ. 65.

8. Βλ. τὴν μελέτη του «The Last Things and the Last Events» 1962, (*Collected Works*, vol. III, 1976, σσ. 243-265): ἡ αἴρεση μιᾶς φυσικῆς καὶ ἄνευ Θεοῦ ἀθανασίας εἶναι πιὸ σοβαρὴ ἀπὸ ἐκεί-

διαλύει δριστικά τὴν ἀνθρώπινη ταυτότητα, ἀλλὰ αὐτὸς ὀφείλεται σὲ δυὸ στοιχεῖα, ποὺ δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ τὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου: στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ στὴν κοινωνίᾳ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ μάλιστα τῆς Εὐχαριστίας, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀντλεῖ ὁ Φλωρόφσκυ ὅλη του τὴν ἐμπνευση καὶ θὰ ἔλεγα καὶ τὴ θεολογία του. Αὐτὰ τὰ δύο, καὶ ὅχι μία φυσικὴ ἀθανασία μᾶς βεβαιώνουν ὅτι θὰ ὑπάρξει ἀνάσταση τῶν σωμάτων καὶ συνεπῶς ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ταυτότητα δὲν καταλύεται μὲ τὸ θάνατο.

2) Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου συνδέεται μὲ τὸ πρόσωπο στὴν ἀντιπαράθεσή του πρὸς τὴν φύση. Στὸ σημεῖο αὐτὸς δυὸ πράγματα ἀποτελοῦν σαφεῖς καὶ ἐκπεφρασμένες θέσεις τοῦ Φλωρόφσκυ. Τὸ πρῶτο εἶναι ὅτι ἡ ἐννοια τοῦ προσώπου εἶναι ὅχι μόνο παροῦσα στὴν πατερικὴ σκέψη, ἀλλὰ καὶ ἀποτελεῖ τὸ σπουδαιότερο ἐπίτευγμά της. Τὸ σημεῖο αὐτὸς ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἄποψη ὅσων παρ’ ἡμῖν ἴσχυριζονται ὅτι ἡ ἐννοια τοῦ προσώπου ἀπουσιάζει σχεδὸν ἀπὸ τὴν πατερικὴ θεολογία. Ὁ Φλωρόφσκυ ἐξετάζοντας διεξοδικὰ τοὺς πατέρες καὶ φθάνοντας καὶ σ’ αὐτὸν τὸν Γρηγόριο Νύσσης συμπεραίνει ὅτι καὶ γι’ αὐτὸν ἀκόμα ἡ ἐννοια τοῦ προσώπου εἶναι βασική, καὶ καταλήγει μὲ τὰ ἔξης λόγια: «Ἡ ἰδέα τοῦ προσώπου καθ’ αὐτὴν ὑπῆρξε πιθανῶς ἡ μεγαλύτερη συμβολὴ τοῦ χριστιανισμοῦ στὴ φιλοσοφία»⁹.

Ἄλλὰ δὲν εἶναι μόνο ἡ ἐμμονὴ αὐτὴ τοῦ Φλωρόφσκυ στὴν κεντρικὴ θέση ποὺ κατέχει τὸ πρόσωπο στὴν πατερικὴ σκέψη, ποὺ πρέπει νὰ τονισθεῖ. Εἶναι κυρίως τὸ ὅτι γιὰ τὸν μεγάλο αὐτὸς δρθόδοξο θεολόγο ἡ σπουδαιότερη βεβαιώση τῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου ἀντιδαστέλλεται πρὸς τὸ δεδομένο τῆς φύσης¹⁰. Τὸ γεγονός αὐτὸς τὸ ὀνομάζει ὁ Φλωρόφσκυ μὲ μία ἔκφραση ποὺ ὁ Ἰδιος

νη τοῦ ταυτόχρονου θανάτου ψυχῆς καὶ σώματος μέχοι τῆς ἀναστάσεως. Πρβλ. ἐπίσης «Ο Σταυρικὸς θάνατος», Ἀνατομία Προβλημάτων τῆς Πίστεως, σ. 65, ὅπου γράφει: «Κατὰ κυριολεξίαν θνητὸν καὶ φθαρτὸν ἔγινε συνεπείᾳ τῆς ἀμαρτίας μόνον τὸ σῶμα. Μόνον τὸ σῶμα διαλύεται μετὰ τὸν θάνατον. Μόνον τὸ σῶμα εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποστῇ διάλυσην καὶ φθοράν. Ὅμως δέν “πεθαίνει” μόνον τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ δλόκληρος ὁ ἀνθρώπος. Ὁ ἀνθρώπος σύγκειται ἀπὸ σῶμα καὶ ψυχήν. Ἀλλὰ οὔτε ἡ ψυχή οὔτε τὸ σῶμα, μεμονωμένα, ἀποτελοῦν ἀνθρώπον».

9. Bk. «Eschatology...», *Collected Works*, IV, σ. 77.

10. Η ἰδέα αὐτὴ ἐνοχλεῖ κάποιους θεολόγους, ἀλλὰ γιὰ τὸν Φλωρόφσκυ εἶναι καίριας σημασίας. Ἡ φύση κατὰ τὸν μεγάλο αὐτὸν θεολόγο, γιὰ νὰ θεραπευθεῖ πρέπει νὰ ὑπόκειται σὲ βιασμὸ καὶ θεραπεύεται «ὅχι μὲ ἔνα ἀπρόσωπο μέσο (δηλαδὴ μὲ φυσικές ιδιότητες) ἀλλὰ μέσα ἀπὸ μία δημιουργικὴ καὶ ἡρωϊκὴ πράξη» (*Collected Works*, I, σ. 44). Ὁ Φλωρόφσκυ ἀναπτύσ-

γιὰ πρώτη φορὰ εἰσηγεῖται: «ἀσκητικὸ κατόρθωμα ἡ ἐπίτευγμα»¹¹ (ή ωσσικὴ λέξη podvig εἶναι κι αὐτὴ δύσκολο νὰ μεταφραστεῖ – πολλὲς φορὲς ἔχει τὴν ἔννοια τῆς νίκης, τὴν ἔννοια τῆς δημιουργικῆς νίκης). Τὸ νόημα τῆς φράσεως εἶναι δηλαδή, ὅτι συντελεῖται μὲ τὸ πρόσωπο μὰ νίκη τῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου: αὐτὸς εἶναι τὸ «ἀσκητικὸ κατόρθωμα», ὅπως τὸ ὄνομάζει. Γιὰ τὸν Φλωρόφσκυ οἱ κυριώτεροι τύποι τῶν ἀγίων, τῶν «θεωμένων» ἀνθρώπων, εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ μὲ τὸν ἔνα τρόπο ἡ τὸν ἄλλο ἐλεύθερα ὑπερβαίνουν τὴ φύση, τοὺς νόμους τῆς καὶ τὴν ἀναγκαιότητά της. Ἔτοι κατονομάζει συγκεκριμένα τὸν προφήτη, τὸν παρθένο, τὸν μάρτυρα καὶ τὸν ἀσκητή. Κανένας ἄγιος δὲν ὑπάρχει, ποὺ νὰ μὴν ἀπέδειξε μὲ κάποιο τρόπο ὅτι τὸ πρόσωπο ἔπερνάει τὴ φύση καὶ εἶναι ἐλεύθερο ἀπὸ τοὺς νόμους τῆς.

Ἡ κεντρικότητα τῆς Χριστολογίας

Τὸ δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο, στὸ ὅποιο ἡ συμβολὴ τοῦ Φλωρόφσκυ εἶναι πάλι ἔχει ωριστὴ ἀπὸ τοὺς ἄλλους ρώσσους θεολόγους, εἶναι ἡ κεντρικότητα τῆς Χριστολογίας. Ὁ π. Φλωρόφσκυ δὲν ἀσχολήθηκε ἰδιαίτερα μὲ τὴν τριαδικὴ θεολογία. Πέρα ἀπὸ τὶς περιπτωσιακὲς παρατηρήσεις ποὺ κάνει στὸ δόγ-

σει τὴν ἰδέα τοῦ «ἀσκητικοῦ (προσωπικοῦ) κατορθώματος» ὡς ἀντίθεση πρὸς τὴν ὑποταγὴ στὴ φύση, στὰ πρῶτά του ἥδη ἔργα, μὲ τὰ ὅποια ἀσκεῖ ἔντονη κριτικὴ στὰ φιλοσοφικὰ θεώματα τῆς Δύσεως (κυρίως στὸν Ρομαντισμὸν καὶ τὸν Οὐτοπιανισμό), στὰ ὅποια βλέπει μία ἔξαρση τῆς φύσεως σὲ βάρος τοῦ προσώπου. Υίοθετώντας μὲ ἔμφαση τὴν ἐνδιαφέρουσα ἐρμηνεία τῆς πτώσεως τῶν πρωτοπλάστων ἐνὸς Ρώσου φιλοσόφου (V.I. Nesmelov) βλέπει τὴν οὐσία τῆς πτώσεως στὴν ὑποταγὴ τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας στὴ δεδομένη πραγματικότητα τῆς φύσεως, στὴν ἀρνητικὴ δηλαδὴ τοῦ «προσωπικοῦ στοιχείου» διὰ τῆς ἐλεύθερης «δημιουργικῆς πράξεως» τοῦ προσώπου (*Collected Works*, XI, σ. 21 καὶ 89 ἔξ.).

11. Ἡ ἰδέα αὐτὴ εἶναι διάχυτη στὸ ἔργο τοῦ Φλωρόφσκυ. Δὲν ἀναφέρεται μόνο στοὺς ἀσκητές, ἀλλὰ στὸν τρόπο καὶ τὴ στάση ζωῆς κάθε χριστιανοῦ. Ἡδὴ μὲ τὸ Βάπτισμα, τὸ Χρίσμα καὶ τὴ μετοχὴ στὴν Εὐχαριστία ἀρχίζει ἡ πραγμάτωση τοῦ «ἀσκητικοῦ κατορθώματος», ἀλλὰ «ἡ βούλησις τοῦ ἀνθρώπου θεραπεύεται μόνον μὲ τὴν ἀσκησιν καὶ τὴν ἐλευθερίαν», σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς του («Ο Σταυρικὸς θάνατος», ἔνθ' ἀν., σ. 90). Βλ. στὸ σύνολό του τὸ ἔργο: *Oι Βυζαντινοί ἀσκητικοί καὶ πνευματικοί πατέρες*, ἐλλην. μετ. Π. Πάλλη, Θεσσαλονίκη 1992). Ἐνδιαφέρον ἐπίσης παρουσιάζει γιὰ τὸ θέμα αὐτὸν ὁ Πρόλογος ποὺ ἔγραψε στὸ βιβλίο τοῦ ἀειμνηστού Γέροντα Σωφρονίου γιὰ τὸν ἄγιο Σιλουανὸν τὸν Ἀθωνίτη, τὸν ὅποιον ὁ Φλωρόφσκυ εἶχε γνωρίσει προσωπικὰ στὸν Ἀγιον Ὅρος καὶ τοῦ ὅποιου τὴ φωτογραφία εἶχε πάντοτε στὸ γραφεῖο του. Βλ. ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ, *The Undistorted Image: Starets Silouan, 1866-1938*, 1958, σσ. 5-6. Βλ. ἐλληνικὴ μτφρ. στὸ παρόν ἀφιέρωμα τῆς Θεολογίας, σσ. 342-344.

μα περὶ Θεοῦ ἀναφερόμενος στὸν Ἀρειο, στὴν Α' Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, στὸν Ἀθανάσιο κ.τ.λ., οἱ ἀναφορὲς στὸ δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι ἀπλῶς συμπτωματικές. Ἀφιέρωσε μεγάλο μέρος τῶν ἐρευνῶν του στὸν μετὰ τὴ σύνοδο τῆς Χαλκηδόνος πατέρες, καὶ ἰδιαίτερα στὸν Ἀγ. Μάξιμο. Ἄλλὰ ὑπάρχουν καὶ βαθύτεροι λόγοι ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ τοὺς ὀνομάσουμε θεολογικούς. Θυμᾶμαι ποὺ τόνιζε πάντα στὶς παραδόσεις καὶ στὰ φροντιστήριά του ὅτι ἀκόμη καὶ στὴν Α' Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ποὺ συνήθως θεωρεῖται ὑπεύθυνη γιὰ τὴν πρώτη διατύπωση τοῦ δόγματος τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὸ θέμα ἦταν στὴ βάση χριστολογικό. Ἐπόκειτο γιὰ τὴ σχέση τοῦ Χριστοῦ μὲ τὸν Θεὸν Πατέρα. Ἡ ἐκκλησία δὲν δογματίζει ποτὲ χωρὶς ἀναφορὰ στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Καὶ τοῦτο, γιατὶ ἡ δογματικὴ ἔχει πάντα σχέση μὲ τὴ σωτηρία. Στὸν τομέα τῆς Χριστολογίας ὁ π. Φλωρόφσκυ συνέβαλε μὲ ποικίλλους τρόπους, κυρίως σ' ὅ,τι ἀφορᾶ στὴ σχέση τῶν δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ. Εἰσήγαγε πρῶτος τὸν ὄρο «ἀσύμμετρη χριστολογία»¹², ποὺ ἀποσκοποῦσε στὸ νὰ δηλώσει ὅτι μὲ τὴν Σάρκωση τοῦ Λόγου δὲν προέκυψε ἔνα νέο πρόσωπο¹³, ἀφοῦ ἡ ἔνωση τῶν φύσεων εἶναι «καθ' ὑπόστασιν», ἡ δὲ ὑπόσταση εἶναι ὁ θεῖος Λόγος. Πρόκειται γιὰ ἐπεξηγηματικὴ προσθήκη στὴ διατύπωση τῆς Χαλκηδόνος¹⁴, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἐκληφθεῖ ὡς «συμμετρική» Χριστολογία, ἀν κατανοηθεῖ ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ τόμου τοῦ Λέοντος. Ὁ Φλωρόφσκυ δὲν διστάζει νὰ εἰσαγάγει νέα δρολογία, πού δὲν ἀπαντᾶ στὸν πατέρες, ἀρκεῖ νὰ διασφαλίσει τὴν πίστη τῶν πατέρων ἀπὸ παρανοήσεις. Ἄλλὰ πέρα ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῆς Χριστολογίας, αὐτὸ ποὺ ἔχει βαρύνουσα σημασία εἶναι ἡ ἐμμονὴ τοῦ Φλωρόφσκυ στὸ πρόσωπο τοῦ

12. Ἡδη ἀπὸ τὸ 1933 στὸ ἔργο του «Βυζαντινοὶ Πατέρες ἀπὸ τὸν ε' ὥς τὸν η' αἰῶνα» (στὰ ρωσικά). Πληρέστερη ἔκδοση ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ ἰδίου στὰ *Collected Works*, τόμοι VII καὶ IX.

13. Ἐντεῦθεν καὶ ἡ σημασία καὶ ἀναγκαιότητα τοῦ ὄρου «Θεοτόκος» γιὰ τὴν Παναγία.

14. Εἶναι πολὺ διδακτικὸ αὐτὸ γιὰ δῆλους δοσοὶ στήμερα ίσχυρίζονται ὅτι πρέπει ἀπλῶς νὰ ἐπαναλαμβάνουμε τὰ λόγια τῶν Πατέρων χωρὶς νὰ τὰ ἐρμηνεύουμε στὴ σύγχρονη γλῶσσα μας. Ὁ π. Φλωρόφσκυ εἰσάγει τὸν ὄρο «ἀσύμμετρη» ἢ «ἀσύμμετρική» Χριστολογία, τὸν ὅποιο δανείζεται ἀπὸ τὰ μαθηματικά, γιατὶ πιστεύει ὅτι μ' αὐτὸν τὸν τρόπο ἐξυπηρετεῖ τὴν ἔκφραση τοῦ πνεύματος καὶ τῆς προθέσεως τῶν Πατέρων. Αὐτὸ ἀποτελεῖ ἔνα δεῖγμα «νεοπατερικῆς συνθέσεως» (νέο=ώς πρὸς τὶς εἰκόνες καὶ τὴν δρολογία, πατερικῆς = ώς πρὸς τὸ πνεῦμα καὶ τὶς προθέσεις τῶν πατέρων). Αὐτὸ βεβαίως χρειάζεται ίκανότητες, τὶς ὅποιες συνήθως δὲν διαθέτουν δοσοὶ ίσχυρίζονται ὅτι πρέπει νὰ ἐπαναλαμβάνουμε ἀπλῶς τὰ λόγια τῶν Πατέρων.

Χριστοῦ ώς κλειδιοῦ τῆς θεολογίας, κάτι ἀντίστοιχο μὲ τὴν ἐμμονή του στὴν ἐλευθερία ώς τοῦ κλειδιοῦ τῆς φιλοσοφίας.

Ἄφορμὴ στὴν ἐμμονῇ αὐτὴ ἵδεα τοῦ Φλωρόφσκυ πρέπει νὰ ἔδωσε ἀρχικὰ ἡ ἔντονη ἀντίθεσή του στὴ σοφιολογία τῶν Φλωρένσκου καὶ Μπουλγκάκοφ. Αὐτὴ τὸν ὑποχρέωσε νὰ μελετήσει ἴδιαιτερα τὴν εἰκονογραφία, τὴν διαπιστώσει ὅτι ἡ σοφία ταυτίζεται μὲ τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, τὸν Χριστό, καὶ ὅχι μὲ μιὰ τέταρτη ὑπόσταση θηλυκοῦ γένους, μιὰ πνευματοφάνεια ἡ Μαριοφάνεια, ὅπως τὴν παρουσίαζαν οἱ σοφιολόγοι σὰν τὸν Μπουλγκάκοφ¹³. Ἀλλ’ ὁ Φλωρόφσκυ προχώρησε πέρα απὸ τὴν ἰστορικὴ αὐτὴ ἀντιπαράθεσή του πρὸς τὸν Μπουλγκάκοφ καὶ Φλωρένσκυ, γιὰ νὰ διατυπώσει μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀντίθεσή του αὐτὴ μιὰ βασικὴ ἀρχὴ λέγοντας ὅτι: οἱ θεολόγοι αὐτοί, συγκεκριμένα αὐτοί οἱ δύο –ἄν καὶ τὸν Φλωρένσκυ μᾶλλον εἶχε κατὰ νοῦν περισσότερο–, βρίσκονται στὸ κατώφλι τοῦ Παραδείσου, ἀφοῦ ἀρνήθηκαν τὴν μόνη πύλη ποὺ εἶναι ὁ Χριστός. “Ολα συνεπῶς περνοῦν ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, πράγμα ποὺ φαίνεται μὲν ἀπλὸ καὶ κοινῆς ἀποδοχῆς, ἀλλὰ πολλὲς φορές, (ὅπως εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ τὸ διαπιστώσω ἀπὸ ἕνα ἄρθρο ποὺ ἔγραψα πρὸ πολλῶν ἐτῶν στὸ περιοδικὸ Σύναξη¹⁴ καὶ ἀπὸ τὴ συζήτηση ποὺ τὸ ἄρθρο αὐτὸ δημιούργησε) τείνουμε νὰ τὸ λησμονήσουμε, ὅταν προτείνουμε λύσεις στὰ προβλήματα τῆς ὑπάρξεως μας ποὺ δὲν περνοῦν ἀναγκαστικὰ ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ τὸ παρακάμπτουν.

Θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ παραθέσει πολλὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴ θεολογία τοῦ Φλωρόφσκυ, ἀλλὰ ἀρκοῦμαι στὸ νὰ ἀναφέρω κάτι ποὺ θεωρῶ καίριας σημασίας στὶς σημερινὲς θεολογικὲς συζήτησεις. Πρόκειται γιὰ τὴ θέση του στὸ ζήτημα τῆς σχέσεως μεταξὺ Χριστολογίας, Πνευματολογίας καὶ Ἐκκλησιολογίας. Τὸ θέμα εἶχε ἥδη τεθεῖ ἀπὸ τὸν Κομιακώφ, καὶ ἀνανεώθηκε ἀπὸ τὸν Λό-

15. Ὁ Μπουλγκάκοφ ἔβλεπε στὴ Σοφία τῶν Παροιμιῶν μιὰ προσωποποίηση τῆς τελείας δημιουργίας σὰν ἔνα εἶδος προσαώνιας εἰκόνας τῆς Παναγίας. Τὸν ἰσχυρισμό του στήριζε στὴ σπουδὴ τῆς εἰκόνας τῆς Ἅγιας Σοφίας τοῦ Νόβγκοροδ. Ὁ Φλωρόφσκυ ἔδειξε ὅτι ἡ εἰκόνα αὐτή, ὅπως καὶ οἱ ναοὶ καὶ ἡ ὁρολογία ποὺ ἀναφέρονται στὴ Σοφία στὸ Βυζάντιο, ἔχουν ώς θέμα τους τὸν Χριστὸ καὶ ὅχι τὴν Παναγία. Βλ. μ.ά. «The Hagia Sophia Churches», *Collected Works*, vol IV, σσ. 131-135.

16. «Χριστολογία καὶ ὑπαρξη», *Σύναξη*, τεῦχος 2, Ἀνοιξη 1982. Ἡ συζήτηση μὲ τὸν Φίλιπ Σέρραροντ (τεῦχος 5 καὶ Ἀνοιξη 1983) ὑπῆρξεν ἀποκαλυπτικὴ τοῦ πόσο εὔκολα μπορεῖ νὰ παραμεριστεῖ ὁ Χριστὸς στὴ λύση ὑπαρξιακῶν προβλημάτων, ὅπως ἐκεῖνο τῆς ἀπειλῆς τοῦ θανάτου, διὰ μέσου μιᾶς φυσικῆς ἀθανασίας κ.λπ.

σκν. Σὲ ἔντονα ἀντιδυτικὸ τόνο καὶ οἱ δύο αὐτοὶ θεολόγοι τόνισαν ἵδιαίτερα τὸν ρόλο τῆς Πνευματολογίας στὴν Ἐκκλησιολογία, ἀλλὰ ὁ Φλωρόφσκυ προτίμησε νὰ τονίσει ὅτι ἡ Ἐκκλησιολογία εἶναι «κεφάλαιο τῆς Χριστολογίας» καὶ ὅχι τῆς Πνευματολογίας¹⁷. Ἡ θέση αὐτὴ μπορεῖ νὰ κριθεῖ ὡς μονομερής καὶ ὑπερβολική, καὶ ἀποδεικνύει ὅτι πρέπει νὰ γίνει ἀκόμη πολλὴ μελέτη γιὰ νὰ φθάσει ἡ ὁρθόδοξη θεολογία σὲ μιὰ σωστὴ σύνθεση μεταξὺ Χριστολογίας, Πνευματολογίας καὶ Ἐκκλησιολογίας. Ἐν τούτοις, μαρτυρεῖ ὅτι καὶ στὸν τομέα αὐτὸν οἱ θέσεις τοῦ Λόσκυ, ποὺ τείνουν νὰ ἐπηρεάσουν πολλούς, κυρίως δὲ ἡ περὶ δύο οἰκονομιῶν θεωρίᾳ του, (οἰκονομίᾳ τοῦ Υἱοῦ καὶ οἰκονομίᾳ τοῦ Πνεύματος), εἶναι ἐπικίνδυνες θέσεις. Μὲ γνώμονα τὴν θέση τοῦ Φλωρόφσκυ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει λόγος γιά «οἰκονομίᾳ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος», γιατὶ ὅλη τὴν ἔνσαρκη οἰκονομία ἀνακεφαλαίωνει ὁ Χριστός. Τὸ Πνεῦμα στὴν οἰκονομία ἐπικεντρώνει τὸ ἔργο του στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι δὲν μπορεῖ νὰ γίνει λόγος περὶ ἐνεργειῶν τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, ἔξω ἀπὸ τὸ γεγονός τοῦ Χριστοῦ. Οἱ συνέπειες τῶν θέσεων αὐτῶν εἶναι σημαντικὲς γιὰ ὅλα σχεδὸν τὰ φλέγοντα θεολογικὰ θέματα σήμερα, ὅπως ἡ σχέση τῆς Ἐκκλησίας μὲ μὴ χριστιανικὲς θρησκείες, καὶ ὁ διάλογος Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως.

Ἡ «νεο-πατερικὴ σύνθεση»

Τελικά, ἔνα ἄλλο μεγάλο κεφάλαιο εἶναι αὐτὸ ποὺ ὁ π. Φλωρόφσκυ ὁ ἴδιος ἀποκάλεσε «νεοπατερικὴ σύνθεση» καὶ τὸ ὅποιο τὸ ἔβλεπε μέσα στὰ πλαίσια μιᾶς ἀναβιώσεως τῆς ἐννοίας καὶ τῆς ἐμπειρίας τῆς καθολικότητας τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ὑπῆρχε πρὸ τοῦ Σχίσματος. Τὰ δύο αὐτὰ πράγματα εἶναι συνυφασμένα. Νεοπατερικὴ σύνθεση καὶ ἐπανεύρεση τῆς καθολικότητας δὲν μποροῦν νὰ ἀποχωριστοῦν, ὅπως θὰ δοῦμε στὶς παρατηρήσεις ποὺ ἀκολουθοῦν.

Ο Φλωρόφσκυ εἶναι ὁ θεολόγος τῆς καθολικότητας τῆς Ἐκκλησίας. Γιὰ κάποιον ποὺ ἔχει ἔντονη συνειδήση τῆς ἰστορίας καὶ σεβασμὸ πρὸς τὴν παράδοση, ὅπως ὁ Φλωρόφσκυ, τοῦτο σημαίνει τὴν ἀλληλεξάρτηση τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ὑπῆρχε πρὸ τοῦ Σχίσματος. Ο δυτικὸς πολιτι-

17. Βλ. τὴ μελέτη του «Le corps du Christ vivant», *La Sainte Église universelle*, 1948, σ. 12. Πρβλ. τὴ σημαντικὴ μελέτη τοῦ I. ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ, «Orthodox Ecclesiology according to Alexis Khomiakov», *The Greek Theological Review* 2 (1956), 57-73.

σμὸς εἶναι ἀδιανόητος χωρὶς τὴν Ὁρθοδοξία. "Οπως ἀναλύει τὸ θέμα αὐτὸ σ' ἔνα πολὺ ὠραῖο κείμενο, ὅπως εἶναι ἡ ὁμιλία του ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ St. Vladimir's Seminary στὴ N. Υόρκη, τὸ ὅποιο αὐτὸς ἴδρυσε πρὶν φύγει ἀπὸ ἐκεῖ καὶ τὸ ὅποιο δημοσιεύθηκε σ' ἔνα ἀμερικανικὸ περιοδικὸ¹⁸ μὲ τὸν τίτλο «Ἡ αληρονομιὰ καὶ ὁ σκοπὸς τῆς Ὁρθόδοξης θεολογίας», πρέπει νὰ ἀποκρουσθεῖ ἀπὸ μᾶς ἡ ἀποψη τοῦ Touynbee, ὁ ὅποιος στὴν ἐρμηνεία ποὺ κάνει τῆς ἴστορίας θεωρεῖ τὴν Ἀνατολὴν ἔνα ἐξωτικὸ στοιχεῖο, τὸ ὅποιο ἀπλῶς προστίθεται στὴ δυτικὴ σκέψη γιὰ τὴν ἐμπλουτίσει, καὶ δὲν εἶναι συστατικὸ στοιχεῖο τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ. Γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει αὐτὴ τὴν ἀποψη ὁ Φλωρόφσκυ ἐπιμένει ὅτι ἡ Ἀνατολὴ καὶ ἡ Δύση εἶναι, ὅπως τὶς ὀνομάζει ἐκεῖ, δύο «σιαμαῖες ἀδελφές». Δὲν μπορεῖ ὁ χειρουργὸς νὰ πετύχει τὴν ἀποκόλλησή τους μὲ κανένα τρόπο, χωρὶς νὰ καταστρέψει τόσο τὴ μία ὄσο καὶ τὴν ἄλλη. Καὶ ἀναλύει γιατὶ ἡ Ἀνατολὴ καὶ ἡ Δύση ἔκεινησαν μαζί, πῶς γεννήθηκαν καὶ πῶς ἡ μία χωρὶς τὴν ἄλλη δὲν μπορεῖ νὰ ὀλοκληρώσει τὴν καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸ ἔχει καίρια σημασία, γιατὶ μόνο μετὰ τὸ Σχῆσμα, καὶ οὕτε κἄν ἀμέσως μετά, ἀλλὰ κυρίως μετὰ τὶς σταυροφορίες, μέσα στὴν πολεμικὴ ἀτμόσφαιρα ποὺ ἀναπτύχθηκε μεταξὺ Ὁρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν ἐξ αἰτίας τῆς συμπεριφορᾶς τῆς Δύσεως, οἱ «σιαμαῖες ἀδελφές», ἡ Ἀνατολὴ καὶ ἡ Δύση, ἀκολούθησαν αὐτόνομους δρόμους καὶ ἀνέπτυξαν μία συνείδηση αὐτάρκειας¹⁹.

18. «The Legacy and the Task of Orthodox Theology», *Anglican Theological Review*, vol. 31, No 2, σ. 65-71· ἐλληνικὴ μετάφραση στὸ παρόν ἀφιέρωμα τῆς Θεολογίας σσ. 21-29.

19. Ἡ αὐτάρκεια αὐτὴ ἔφθασε στὸ ἐπίπεδο τοῦ κανονικοῦ δικαίου καὶ ὁδήγησε τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς στὸ νὰ δημιουργήσουν ἐπισκόπους μὲ τίτλους πόλεων, τοὺς ὅποιους κατέχουν Ὁρθόδοξοι ἐπίσκοποι (π.χ. Ιεροσολύμων κ.λπ.). Ἀντίθετα οἱ Ὁρθόδοξοι ἀπέφυγαν νὰ ὀνομάσουν δικό τους «ἐπίσκοπο Ρώμης», καὶ δταν τὸ 1922 τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὅρισε Ποιμενάρχῃ γιὰ τοὺς Ὁρθοδόξους τῆς Εὐρώπης, τοῦ ἔδωσε τὸν τίτλο ἐπισκοπῆς τῆς M. Άσιας (Θυνατείρων). Τὸ ἵδιο ἔκανε καὶ δταν ἐπὶ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα ἔδωσε τοπικοὺς τίτλους στοὺς ἀρχιερεῖς τῆς Εὐρώπης, ἀποφεύγοντας σκοπίμως νὰ τοὺς δώσει τίτλους πόλεων, τοὺς ὅποιους εἶχαν δυτικοὶ ἐπίσκοποι. Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία φαίνεται νὰ σεβάστηκε στὸ κανονικὸ ἐπίπεδο περισσότερο ἀπὸ τὸ Βατικανὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ Φλωρόφσκυ περὶ «σιαμαίων ἀδελφῶν».

Στὸ ἐπίπεδο τῆς θεολογίας τὸ σχῆμα τῶν Σλαβοφίλων «Ἀνατολή-Δύση» φαίνεται νὰ ἐπικράτησε μεταξὺ πολλῶν ἀπὸ τοὺς ἔλληνες θεολόγους, μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ὅποιους τὸ ἀνέπτυξαν μέχρι τοῦ σημείου ἀσυμβίβαστων πολιτισμικῶν, ἀν ὅχι καὶ φυλετιστικῶν, ἀντιθέσεων. Εἶναι βέβαιο ὅτι αὐτὸ προσκρούει εὐθέως στὸ πνεῦμα τῆς θεολογίας τοῦ Φλωρόφσκυ. Ἡ θέση ποὺ ὑποστηρίζει μὲ ἔμφαση καὶ ἐπανειλημμένα εἶναι ὅτι «Ἀνατολὴ καὶ Δύση δὲν εἶναι ἀνεξάρτητες ἐνότητες καὶ συνεπῶς δὲν εἶναι "νοητὲς καθ' ἑαυτές". Αποτελοῦν «τμῆ-

‘Ο π. Φλωρόφσκυ τονίζει ότι ή αντίθεση μεταξύ Ρώμης και Κωνσταντινουπόλεως ̄ηταν «άνταγωνισμός» μεταξύ δύο ἐπισκόπων μέσα στήν ἵδια τὴν Ἐκκλησία – και τὴ λέξη «ἴδια» τὴν ὑπογραμμίζει ὁ ἴδιος. Γι’ αὐτὸ και λέγει ότι τόσο ή Δύση δσο και ή Ἀνατολὴ δὲν εἶναι «νοητὲς καθ’ ἑαυτές». ‘Ο Φλωρόφσκυ ἀντιτίθεται ἔντονα στήν ἵδεα ότι ὁ δυτικὸς Χριστιανισμὸς και ή Ὁρθοδοξία ἀποτελοῦν αὐτόνομες και αὐτάρκεις ἰστορικὲς πραγματικότητες. Τὴν ἵδεα αὐτὴ τὴν ὀνομάζει «ἰστορικὸ μύθο, ἔνα ἀμαρτωλὸ και ἐπικίνδυνο μύθο». «‘Ο Χριστιανισμός, γράφει, εἶναι πράγματι διηρημένος. Ἐν τούτοις, τὰ διηρημένα κομμάτια πάντα ἀνήκουν ἀπὸ κοινοῦ (belong together), ἀφοῦ εἶναι ἀπλῶς (just) “μέρον” και “κομμάτια” (parts and fragments). Κατὰ συνέπειαν, εἶναι νοητὰ μόνον ὅταν λαμβάνονται ἀπὸ κοινοῦ, στὸ πλαίσιο και τὸ φόντο (background) τῆς ἀρχικῆς χριστιανικῆς ἐνότητας, ἥ ὅποια διασπάστηκε... Ἡ ἐδραιομένη αὐταπάτη (illusion) τῆς αὐτάρκειας πρέπει νὰ καταρρεύσει²⁰. Μὲ τῇ θέσῃ του αὐτὴ ὁ Φλωρόφσκυ δὲν ὑπονοεῖ ότι ή Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν εἶναι ή *Una Sancta*. Απορρίπτει κατηγορηματικὰ τὴ «θεωρία τῶν κλάδων» και κάθη παρεμφερὴ ἵδεα, ποὺ θὰ ἔκανε τὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία μία «ἐκκλησία» μεταξύ πολλῶν. Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι πιστὴ συνέχεια τῆς μιᾶς, καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ότι μπορεῖ νὰ νοεῖται και νὰ ὑπάρχει χωρὶς νὰ βιώνει τὴν «τραγωδία τοῦ σχίσματος», δπως τὴν ὀνομάζει, δηλαδὴ χωρὶς νὰ αἰσθάνεται διαρκῶς τὴν ἀνάγκη και τὴν ἔλλειψη ἐκείνων, μὲ τοὺς ὅποιους ἀποτελοῦσε κάποτε ἔνα «ὅλον». Αὐτὸ σημαίνει ή ἐπίμονη ἀπόρριψη ἀπὸ τὸν Φλωρόφσκυ κάθη ἔννοιας αὐτάρκειας, τόσο στὴ Δύση και στὴν Ἀνατολή. ”Ετσι ή νεοπατερικὴ σύνθεση εἶναι γιὰ τὸν π. Φλωρόφσκυ μιὰ λειτουργία, ποὺ μπορεῖ νὰ εὐδοκιμήσει μόνο μὲ τὴν προϋπόθεση ότι αὐτὴ ή αὐτάρκεια Ἀνα-

ματα (*fragments*, μὲ ὑπογράμμιση δική του) ἐνὸς κόσμου..., ὁ ὅποῖς στὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε διασπασθεῖ» Βλ. «Patristic Theology and the Ethos of the Orthodox Church», *Collected Works*, IV, σ. 29.

‘Ἄξιοσημείωτες εἶναι ἐπίσης οἱ θέσεις τοῦ Φλωρόφσκυν ώς πρὸς τὰ ὄρια τῆς Ἐκκλησίας, σύμφωνα μὲ τὶς ὅποιες ή χαρισματικὴ ἡσὴν τῆς Ἐκκλησίας δὲν περιορίζεται στὰ κανονικὰ τῆς ὄρια (δπως δεχόταν ὁ ἄγιος Κυπριανός), ἀλλὰ ἐπεκτείνεται και πέραν αὐτῶν (ἀποψη τοῦ Αὐγουστίνου). Βλ. «The Boundaries of the Church», *Collected Works*, XIII, σσ. 37-45.

20. «Some Contributors to 20th century Ecumenical Thought», *Collected Works*, vol XIV, σ. 210.

τολῆς καὶ Δύσης θὰ ξεπεραστεῖ, καὶ θὰ λειτουργήσει τὸ κριτήριο τῆς ἀρχαίας καθολικότητας τῆς Ἐκκλησίας.

Τώρα, αὐτὴ ἡ «νεοπατερικὴ σύνθεση» ἔχει βέβαια καὶ θεολογικὰ στοιχεῖα, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὅποια δὲν ἔχουμε τὸν χῶρο νὰ τὰ ἀναλύσουμε ἐδῶ. Γιὰ τὸν Φλωρόφσκυ ἡ θεολογία εἶναι μία πλήρης «φιλοσοφία τῆς ζωῆς», δπως τὴν ὄνομά-ζει. Ἐπομένως δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κάνει κανεὶς «νεοπατερικὴ σύνθεση» χωρὶς νὰ ἀναζητήσει τὰ ὑπαρξιακὰ προβλήματα, τὰ ὅποια ὑπόκεινται ὡς βάση στὴν πατερικὴ θεολογία. Γιὰ νὰ γίνει, συνεπῶς, πραγματικότητα ἡ νεοπατερικὴ σύνθεση, πρέπει νὰ σπάσουμε τὸ κέλυφος τῶν χωρίων τῶν πατέρων, νὰ πᾶμε πίσω ἀπ’ αὐτὴ τὴν συλλογὴ τῶν χωρίων, ἡ ὅποια μᾶς ἔχει πλέον καταδυναστεύσει, καὶ νὰ δοῦμε τί τέλος πάντων κρύβεται ἀπὸ πλευρᾶς προβλημάτων πίσω ἀπὸ τὰ χωρία αὐτά. Γι’ αὐτὸ δὲν θὰ κάνουμε πατερικὴ θεολογία μὲ τὴν ἐννοια τῆς ἀντιγραφῆς²¹, ἀλλὰ θεολογία ποὺ θὰ εἶναι «σύνθεση», πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι θὰ πρέπει νὰ συντεθοῦν σ’ ἓν ὅλο δημιουργικὰ οἱ στάσεις ποὺ θὰ πάρουμε, οἱ θέσεις ποὺ θὰ ἀναπτύξουμε σὲ σχέση μὲ τὰ προβλήματα αὐτά. Ἡ «νέα πατερικὴ σύνθεση» ποὺ προτείνει ὁ Φλωρόφσκυ, εἶναι στὴν ούσια μιὰ ἀνασύνθεση τῆς Πατερικῆς θεωρήσεως τοῦ κόσμου μὲ ἀφετηρία καὶ ἐπίκεντρο τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἐν ὅψει τῶν προκλήσεων ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ θεολογία σὲ μιὰ συγκεκριμένη ἐποχή. Ἔτσι ὁ ἴδιος ἀντέδρασε μὲ δημιουργικὸ θεολογικὸ λόγο ἀρχικὰ στὶς φιλοσοφικὲς οὐτοπικὲς ἰδέες τῆς χώρας του, στὸ Γερμανικὸ καὶ Ρωσικὸ ἰδεαλισμό, στὶς ἴστορικὲς ἀπολυτοποιήσεις τοῦ Παπισμοῦ καὶ τοῦ Μαρξισμοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ Προτεσταντικοῦ «κοινωνικοῦ Εὐαγγελίου» κ.λπ. προβάλλοντας καὶ ἀναπτύσσοντας τὴν ἐσχατολογία καὶ τὴν κεντρικότητα τοῦ προσώπου στὴν Πατερικὴ θεολογία,

21. «Ἐπιστροφὴ στοὺς Πατέρες σημαίνει νὰ προχωρήσουμε, ὅχι νὰ ὀπισθοδρομήσουμε. Αὐτὸ ποὺ χρειαζόμαστε εἶναι νὰ εἴμαστε πιστοὶ στὸ πνεῦμα, ὅχι στὸ γράμμα τῶν Πατέρων, νὰ ἀφήσουμε τοὺς ἑαυτούς μας νὰ πυρακτωθοῦν ἀπὸ τὴ φλόγα τῆς ἀναμμένης ἐμπνεύσεως τους, ὅχι νὰ συγκεντρώνουμε δείγματα γιὰ βιτανικὴ συλλογή». («The Ways of Russian Theology», *Collected Works*, vol. IV, σ. 191 ἔξ.). «Ἡ ἐπιστροφὴ στοὺς Πατέρες νὰ εἶναι «μιὰ δημιουργικὴ ἐπιστροφή» (ὑπογράμμιση Φλωρόφσκυ). «Ἐνα στοιχεῖο αὐτοκριτικῆς πρέπει νὰ ἐμπεριέχεται σ’ αὐτὴν. Αὐτὸ μᾶς φέρουε στὴν ἐννοια τῆς Νεοπατερικῆς συνθέσεως, ὡς τοῦ καθήκοντος καὶ τοῦ σκοποῦ τῆς Ὁρθόδοξης θεολογίας σήμερων». Βλ. «Patristic Theology and the Ethos of the Orthodox Church», *Collected Works*, IV, σ. 22.

άλλα και τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου ὡς πρωταγωνιστοῦ τοῦ «ἀσκητικοῦ κατορθώματος» πάντοτε μέσα στὴν Ἐκκλησία, στὴν ὅποια, κατὰ τὸν Φλωρόφσκυ, συντίθενται ὅλες οἵ πτυχὲς και τὸ περιεχόμενο μιᾶς Ὁρθόδοξης, «νεοπατερικῆς συνθέσεως»: «μόνον ἡ Ἐκκλησία κατέχει τὴ δύναμη και τὴν ἰσχὺν τῆς ἀληθινῆς, καθολικῆς συνθέσεως»²².

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, διερωτᾶται κανείς: τί θὰ εἶχε νὰ προσφέρει ὁ Φλωρόφσκυ σήμερα; Μὲ βάση τὶς παρατηρήσεις πού κάναμε ὡς τώρα, σημειώνουμε ἐπιγραμματικὰ τὰ ἀκόλουθα:

Πρῶτα, στὸν χῶρο τῆς Ὁρθοδοξίας, και μάλιστα στὸν ἔλλαδικό, ὑπάρχει μιὰ σύγχυση θεολογικὴ και μία ἐντονη ἐπίδραση τῶν Λόσκυ, Εὐδοκίμωφ κ.λπ., ἐνῷ ὁ Φλωρόφσκυ, ὅπως ἥδη γράψαμε, εἶναι σχεδὸν ἄγνωστος. Ὁ Φλωρόφσκυ, συνεπῶς, ἀποτελεῖ σὲ πολλὰ σημεῖα ἀπαραίτητο στοιχεῖο, ποὺ θὰ διορθώνει δρισμένες ἀπὸ τὶς ἐπιδράσεις τῶν ἄλλων ρώσσων θεολόγων. Η ἐπιρροὴ αὐτὴ τῶν ρώσσων θεολόγων εἰσήγαγε στὴν ἔλλαδικὴ Ὁρθοδοξία δρισμένες ἀπόψεις, τὶς ὅποιες μιὰ ἐπίδραση τοῦ Φλωρόφσκυ θὰ βελτίωνε και θὰ διόρθωνε σημαντικά.

Ἐτσι, ἡ ἐπίδραση αὐτῶν τῶν ρώσσων θεολόγων εἰσήγαγε μιὰ ἐνασχόληση μὲ τὴν τριαδικὴ θεολογία χωρὶς χριστολογικὲς βάσεις. Ὡς συνέπεια αὐτοῦ ἀκολουθεῖ ἡ σύγχυση ποὺ ἐπικρατεῖ ὡς πρὸς τὸν ἀποφατισμό, μιὰ σύγχυση ποὺ παραγνωρίζει δύο στοιχεῖα κεντρικὰ στὴ σκέψη τοῦ Φλωρόφσκυ: τὴν ἴστορία και τὸ πρόσωπο. Θά μπορούσαμε ἐπίσης νὰ προσθέσουμε μία οηχότητα και αἰσθητικὴ προσέγγιση στὴν εἰκονογραφία, ἀποτέλεσμα κυρίως τῆς ἐπιδράσεως τοῦ Εὐδοκίμωφ (ἔνας συμβολισμὸς χρωμάτων κ.λπ.). Ἐπειτα, κάτι πολὺ σημαντικὸ εἶναι ὅτι τείνει νὰ ἐπικρατήσει στὴν Ὁρθόδοξη θεολογία μία ὑποτίμηση τῆς τραγικότητας και τῶν ἀντινομιῶν τῆς ἴστορίας, ὅπως τὶς ὀνομάζει ὁ ἴδιος ὁ Φλωρόφσκυ²³ συνοδευόμενη ἀπὸ μία πνευματικότητα πλατωνικοῦ τύπου, ἀπὸ

22. «The Ways of Russian Theology», *Collected Works*, IV, σ. 193.

23. Βλ. «Antinomies of Christian History: Empire and Desert», *Christianity and Culture* (*Collected Works*, II, σ. 1974, σσ. 67-100).

τὴν ὅποια ἀπουσιάζει ἡ ἐλευθερία τοῦ προσώπου καὶ αὐτὸς ποὺ ὀνομάζει ὁ Φλωρόφσκυ τό «ἀσκητικὸ κατόρθωμα». Αὐτὲς οἱ ἀντινομίες τῆς ἰστορίας, αὐτὴ ἡ τραγικότητα, ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὴν ὁρθόδοξη θεολογία σήμερα, καὶ ἡ πνευματικότητα τείνει νὰ γίνει ἔνα πολὺ μαλακὸ καὶ εύκολο πράγμα, κάτι πού μᾶς «ἀναπαύει» ψυχολογικά, ἐνῷ πρόκειται γιά «κατόρθωμα», γιὰ πάλη τῆς ἐλευθερίας.

Ἐνα ἄλλο θέμα εἶναι ἡ ἀναζήτηση τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητας, κι αὐτὸς εἶναι ἔνα βασικὸ σημεῖο στὸ ὅποιο μπορεῖ νὰ βοηθήσει ὁ Φλωρόφσκυ. Ἡ ἀναζήτηση τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητας σὲ μᾶς τοὺς Ἕλληνες σήμερα δὲν ἔχειαθαρίζει σὲ ποιά σημεῖα ὁ ἀρχαῖος ἑλληνισμὸς χρειάζεται βάπτισμα στὴν χριστιανικὴ σκέψη μέχρι σημείου πλήρους μεταστροφῆς, μετανοίας. Ὁλες οἱ συζητήσεις, ποὺ γίνονται γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ταυτότητα σήμερα, δὲν μᾶς ἔχειαθαρίζουν σὲ ποιό βαθμὸ εἴμαστε συνέχεια τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, σὲ ποιό βαθμὸ μὲ τοὺς πατέρες ὑπέστη ἀλλαγὴ ὁ ἀρχαῖος ἑλληνισμός. Καὶ κανένας, νομίζω, δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθήσει περισσότερο στὸ θέμα αὐτὸς ἀπὸ τὸν Φλωρόφσκυ.

Τέλος, ὑπάρχει μιά «δόμολογιακή» ἀντίληψη περὶ ὁρθοδοξίας, ἔνας στεῖρος ἀντιδυτικισμός, ποὺ ἀγνοεῖ ὅτι ἐπὶ ἐννέα αἰώνες Ἀνατολὴ καὶ Δύση ἤταν μία Ἐκκλησία, καὶ ὅτι τώρα πρέπει νὰ γίνουν πάλι μία. Ἡ ἔξοδος τῆς Ὁρθοδοξίας ἀπὸ τὴν αὐτάρκειά της, ποὺ ἀναπτύχθηκε μετὰ τὸ σχῆμα εἶναι σημαντικὸ μήνυμα τοῦ Φλωρόφσκυ. Ἡ καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας προϋποθέτει τὴν ἐπανεύρεση τῆς ἑνότητας Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως ποὺ ὑπῆρχε στὴν πρώτη χιλιετία.

Στὸν εὐρύτερο χῶρο τῆς θεολογίας τὸ ἔργο τοῦ Φλωρόφσκυ, νομίζω, χρειάζεται πολλὴ ἐπεξεργασία, διότι ὁ π. Φλωρόφσκυ δὲν μᾶς ἀφησε ἔνα σύστημα θεολογικὸ πίσω του παρὰ μόνο μελετήματα σὲ συγκεκριμένα προβλήματα τῆς ἰστορίας, ἴδιαίτερα τῆς πατερικῆς περιόδου. Ἐπομένως, γιὰ νὰ εἶναι χρήσιμα σὲ μᾶς σήμερα ὅσα μᾶς κληροδότησε ὁ π. Φλωρόφσκυ σὲ μιά «νεοπατερικὴ σύνθεση», εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀπομονώσουμε τὰ ὑπαρξιακὰ στοιχεῖα, τὰ ὅποια ὁ Φλωρόφσκυ ἐπισημαίνει, ὅπως τὸ θέμα τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἰστορίας, τῆς ἐσχατολογίας κ.ἄ., καὶ μὲ βάση αὐτὰ νὰ προχωρήσουμε σὲ μιὰ προσπάθεια «νεοπατερικῆς σύνθεσης», ὅπως τὴν ὁραματίστηκε καὶ τὴν εἰσηγήθηκε ὁ μεγάλος ἀείμνηστος δάσκαλος.

Κλείνοντας τὸ ἄρθρο αὐτό, ἀς ἀκούσουμε αὐτούσια τὰ λόγια τοῦ μεγάλου θεολόγου, ὅπως διατυπώνονται στὸν ἐπίλογο τοῦ μνημειώδους ἔργου του *Οἱ Δρόμοι τῆς Ρωσικῆς θεολογίας*:

«Ἡ Ὁρθόδοξη θεολογία θὰ ἐπαναπτήσει τὴν ἀνεξαρτησία της ἀπὸ τὴ δυτικὴ ἐπίδραση μόνο μὲ μιὰ πνευματικὴ ἐπιστροφὴ στὶς πατερικὲς πηγὲς καὶ τὰ

θεμέλιά της. Ἐπιστροφὴ ὅμως στοὺς Πατέρες δὲν σημαίνει ἐγκατάλειψη τῆς σημερινῆς ἐποχῆς, φυγὴ ἀπὸ τὴν ἴστορία ἢ παραίτηση ἀπὸ τὴν μάχη. Ἡ πατερικὴ ἐμπειρία δὲν πρέπει ἀπλῶς νὰ συντηρηθεῖ, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἀνακαλύφθει καὶ εἰσαχθεῖ στὴ ζωή. Ἀνεξαρτησία ἀπὸ τὴν μὴ Ὁρθόδοξη Δύση δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ γίνει ἀποξένωση ἀπὸ αὐτήν. Μιὰ ἀποκοπὴ ἀπὸ τὴν Δύση δὲν θὰ πρόσφερε καμιὰ πραγματικὴ ἀπελευθέρωση. Ἡ Ὁρθόδοξη σκέψη πρέπει νὰ συλλάβει καὶ νὰ ὑποφέρει τὶς δυτικὲς δοκιμασίες καὶ τὸν πειρασμόν, καὶ, γιὰ τὸ δικό της καλό, δὲν μπορεῖ νὰ ξεφύγει καὶ νὰ παραμείνει σιωπηλὴ ἀπέναντί τους... Μόνο μὰ τέτοια συμπαθητικὴ συν-εμπειρία προσφέρει ἀσφαλῆ ὄδὸν πρὸς τὴν ἐπανένωση τοῦ διαμελισμένου χριστιανικοῦ κόσμου καὶ τὸν ἐναγκαλισμὸν τῶν ἀδελφῶν ποὺ ἀποχώρησαν. Δὲν εἶναι ἀρκετὸν τὸ νὰ ἀναιροῦμε ἢ νὰ ἀπορρίπτουμε τὰ δυτικὰ σφάλματα ἢ λάθη – πρέπει νὰ τὰ ἀντιμετωπίσουμε καὶ ὑπερβοῦμε μὲ μὰ νέα δημιουργικὴ πράξη. Αὐτὸν θὰ ἔταν τὸ καλύτερο ἀντίδοτο τῆς Ὁρθοδόξου σκέψεως πρὸς μὰ κρυφὴ καὶ ἀδιάγνωστη δηλητηρίαση. Ἡ Ὁρθόδοξη θεολογία καλεῖται νὰ ἀπαντήσει σὲ μὴ Ὁρθόδοξα ἐρωτήματα ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καθολικῆς καὶ ἀδιάκοπης ἐμπειρίας της, καὶ νὰ ἀντιμετωπίσει τοὺς δυτικοὺς μὴ Ὁρθοδόξους ὅχι μὲ κατηγορίες, ἀλλὰ μὲ μαρτυρία: μὲ τὴν ἀλήθεια τῆς Ὁρθοδοξίας...

Ἡ Ὁρθοδοξία καλεῖται νὰ δώσει μαρτυρία. Τώρα, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά, ἡ Χριστιανικὴ Δύση βρίσκεται μπροστὰ σὲ διϊστάμενες προοπτικές, ἔνα ζωντανὸ ἐρώτημα ἀπευθυνόμενο ἐπίσης στὸν Ὁρθόδοξο κόσμο. Σὲ τοῦτο ἀκριβῶς ἔγκειται ἡ ὅλη σημασία τῆς καλούμενης «Οἰκουμενικῆς Κινήσεως». Ἡ Ὁρθόδοξη θεολογία καλεῖται νὰ δεῖξει ὅτι τὸ «οἰκουμενικὸ ἐρώτημα» μπορεῖ νὰ λυθεῖ μόνο μὲ τὴν τελείωση (consummation) τῆς Ἐκκλησίας στὴν πληρότητα μιᾶς καθολικῆς παραδόσεως, ἡ ὁποία εἶναι ἀνόθευτη καὶ ἀπαραβίαστη, καὶ ἡ ὁποία ἐν τούτοις ἀνανεώνει τὸν ἑαυτό της διαρκῶς καὶ αὐξάνει... Ἡ παλαιά «πολεμικὴ θεολογία» ἔχει πρὸ πολλοῦ χάσει τὴν ἐπαφή της μὲ ὅποιαδήποτε πραγματικότητα... Στὴν ἐπιζητούμενη τώρα Ὁρθόδοξη σύνθεση ἡ αἰώνιοβια ἐμπειρία τῆς Καθολικῆς Δύσης πρέπει νὰ μελετηθεῖ καὶ διαγνωσθεῖ ἀπὸ τὴν Ὁρθόδοξη θεολογία μὲ μεγαλύερη φροντίδα καὶ συμπάθεια ἀπὸ ὅ,τι ἔγινε ὡς τώρα.

[...] Τὸ μέλλον ἀποκαλύπτεται πιὸ ἀληθινὰ καὶ πιὸ βαθειά, ὅταν ἀντιμετωπίζεται ώς ὑποχρέωση παρὰ σὰν προσδοκία καὶ προειδοποίηση. Τὸ μέλλον δὲν εἶναι ἀπλῶς κάτι ποὺ ἐκβιάζεται ἢ ἀναμένεται - εἶναι κάτι ποὺ δημιουργεῖται. Ἡ χριστιανικὴ κλήση μιᾶς ἐμπνέει ἀκριβῶς τὴν εὐθύνη τοῦ κα-

θήκοντος... Ἡ Ὁρθοδοξία δὲν εἶναι μόνο παράδοση, εἶναι ἔργον (καθῆκον - task)... Καὶ μιὰ γνήσια ἰστορικὴ σύνθεση ἔγκειται ὅχι στὴν ἐρμηνεία τοῦ παρελθόντος, ἀλλὰ στὴ δημιουργικὴ ἐκπλήρωση τοῦ μέλλοντος»²⁴.

22. *Ways of Russian Theology, II (Collected Works, VI, σσ. 301-308).*