

Τὰ ἐπιστημολογικὰ κριτήρια τῆς νεοπατερικῆς σύνθεσης τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ*

MICHEL STAVROU**

Στὸ σοφὸ καὶ σπουδαῖο ἔργο του «Οἱ δρόμοι τῆς ϕωσικῆς θεολογίας», τὸ δόπιο ἐξεδόθη στὰ ϕωσικὰ τὸ 1937, ὁ πατὴρ Γεώργιος Φλωρόφσκυ ἐκφράζει μία αὐστηρὴ κριτικὴ γιὰ τοὺς αἰῶνες παρακμῆς ποὺ σημάδεψαν, κατ’ αὐτὸν, τὴν ϕωσικὴ θεολογία, ἀποκεκομένη ἀπὸ τὴν αὐθεντικὴν Παραδοσιακὴν μὲ μία μακρὰ «βαβυλώνεια αἰχμαλωσίᾳ». Οἱ ὀρθόδοξες θεολογικὲς σχολὲς προσάρμοζαν ὅντως ἐκτεταμένα τὴν διδασκαλία τους στὸ παράδειγμα τῶν δυτικῶν ἰδρυμάτων, ϕωμαιοκαθολικῶν καὶ προτεσταντικῶν θεολογικῶν σχολῶν, παράγοντας μία θεολογία, ἡ ὁποία δὲν ἦταν παρὰ μία παραλλαγὴ τοῦ δυτικοῦ σχολαστικισμοῦ. Ἡ λύση γι’ αὐτὸν δὲν ἔγκειται σὲ ἓνα εἶδος προσφυγῆς στὴ ϕωσικὴ θρησκευτικὴ φιλοσοφία καὶ στοὺς ἐκφραστές της (ἀσκεῖ ὁξεῖα κριτικὴ στὴ σοφιολογία), ἀλλὰ στὴν ἐπιστροφὴ στοὺς Πατέρες. Κατὰ τὸ Α΄ Συνέδριο τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας (Ἀθῆνα 1936) δὲν διακρίθησει ἓνα εἶδος ἐπιστημοσύνης ἀλλὰ τὴν προσπάθεια γιὰ τὴν ἐπανεύρεση τοῦ πνεύματος τῆς θεολογίας τῶν Πατέρων καὶ τὴν ἀντιπαράθεσή του μὲ τὴν νεωτερικότητα: «Αὐτὸ ποὺ χρειάζεται εἶναι νὰ ἀνακτήσουμε τὴν πατερικὴ θεολογία ἐκ τῶν ἔσω».

Θὰ ἐπιχειρήσω νὰ προσερχομένω τὰ τέσσερα πρωταρχικὰ κριτήρια τῆς νεοπατερικῆς σύνθεσης, τὴν δόπια ἐπιζητεῖ ὁ Φλωρόφσκυ καὶ, κατόπιν, νὰ ἀνασυνθέσω τὸ πλαίσιο μιᾶς δημιουργικῆς θεολογικῆς σύνθεσης.

Στὸ κεφάλαιο γιὰ τὰ συμπεράσματα τῆς μελέτης του «Οἱ δρόμοι τῆς ϕωσικῆς θεολογίας» ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ ἀνέπτυξε τὶς ἀπαραίτητες βάσεις γιὰ τὸ πρόγραμμα τῆς νεοπατερικῆς σύνθεσης.

* Εἰσήγηση στὸ Διεθνὲς Συνέδριο τοῦ Ἰνστιτούτου Ὁρθόδοξης Θεολογίας τοῦ Ἀγίου Σεργίου στὸ Παρίσι στὶς 27-28 Νοεμβρίου μὲ θέμα «Ο πατὴρ Γεώργιος Φλωρόφσκυ καὶ ἡ ἀνανέωση τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας κατὰ τὸν 20ό αἰώνα». Ἡ μετάφραση ἔγινε ἀπὸ τὸν Σταῦρο Γιαγκάζογλου.

** 'Ο M. Stavrou εἶναι Καθηγητὴς Δογματικῆς Θεολογίας στὸ Ἰνστιτούτο Ὁρθόδοξης Θεολογίας τοῦ Ἀγίου Σεργίου - Παρίσι.

«Μία νέα φάση τῆς ἰστορίας τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου ἀρχισε πρόσφατα. Ποιός μπορεῖ νὰ ἀμφιβάλλει ἀκόμη γι' αὐτό; Τὴν νέαν αὐτὴν φάσην θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ χαρακτηρίσει ώς ἀποκαλυπτική... Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ στὴν ἰστορία, ὅπου ἡ ἀνταρσία κατὰ τοῦ Θεοῦ ἐκρήγνυται μὲ τόση βίᾳ... Ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἔχουμε ἐμπλακεῖ στὸν ἀποκαλυπτικὸν αὐτὸν ἀγώνα, εἶναι ὑποχρέωσή μας νὰ γίνουμε καὶ πάλι θεολόγοι, νὰ κάνουμε καὶ πάλι ἔργο θεολογικό. Στὴν ἄθεη καὶ ἀντίθεη αὐτὴν στάση μὲ τὸν ὑπουρὸν καὶ διαπεραστικὸν χαρακτήρα ἔχουμε καθῆκον νὰ ἀντιτάξουμε μία ὑπεύθυνη καὶ συνειδητὴ διμολογία τῆς χριστιανικῆς πίστης. Δὲν εἶναι πλέον δυνατὸν νὰ ὑπάρξει «οὐδέτερη» ἐπιστήμη τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ. Μήπως ἄλλωστε ὑπῆρξε ποτέ; Ἡ ἀδιαφορία καὶ ἡ ἀποχὴ δὲν εἶναι «οὐδετερότητα»¹.

Όνομάζει, λοιπόν, τὰ τέσσερα ἀχώριστα στοιχεῖα τὰ ὅποια κατ' αὐτὸν «ὑπόκεινται σὲ ἔνα μοναδικὸ καὶ ἀδιαίρετο πρόγραμμα»: ἡ πατερικὴ θεολογία, τὸ νόημα τῆς καθολικότητας τῆς Ἐκκλησίας (*sobornost*), ἡ ἰστορικότητα καὶ ὁ Ἑλληνισμός².

1. Ἡ ἐπιστροφὴ στοὺς Πατέρες

Γιὰ τὸν π. Γεώργιο Φλωρόφσκυν ὁ πρωταρχικὸς σκοπὸς τῆς θεολογίας ἦταν ἡ νεοπατερικὴ σύνθεση, ἡ ὅποια σήμαινε μία διερεύνηση τοῦ ὑπαρξιακοῦ νοήματος τῆς θεολογίας τῶν Πατέρων καὶ μία σύνθεση, ἡ ὅποια ἀπαιτοῦσε σπάνιες ἴδιαιτερες ἴκανότητες.

Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Φλωρόφσκυν ὑπῆρξε γιὰ μεγάλο διάστημα φιλόσοφος προτοῦ γίνει θεολόγος. Προερχόμενος ἀπὸ τὸν δυτικὸ φιλοσοφικὸ κόσμο, ἀπὸ ἔναν ντετεριμνιστικὸ κόσμο, στὸν ὅποιο κυριαρχοῦσε ἡ παντοδυναμία τοῦ ἐγελιανοῦ λόγου τῆς ἰστορίας ἡ ἀκόμη ώς ἀντίστιξη ἡ φιλοσοφία τῆς φύσης τοῦ Schelling, ὁ π. Γεώργιος ἀνακάλυψε στοὺς Πατέρες ὅτι τὸ κλειδὶ τῆς ἰστορίας καὶ τῆς ἀναζήτησης τῆς ἀλήθειας σὲ τοῦτο τὸν κόσμο ἦταν ἡ προσωπικὴ ἐλευθεροία. Ἡ ἐλευθερία αὐτὴ ἐκφράζεται γιὰ τὸν Φλωρόφσκυν στὸ γεγονὸς μιᾶς θεμελιώδους ἐνδεχομενικότητας τῶν γεγονότων τῆς ἀνθρώπινης ἰστορίας, καθὼς

1. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Γ., «Ἡ πορεία τῆς Ρωσικῆς Θεολογίας» στὸ συλ. τόμο Θεολογία, Ἀλήθεια καὶ Ζωή, Πνευματικὸν Συμπόσιον, Ἀθῆναι 1962, σσ. 49-50, παρατίθεται καὶ στὴ Σύναξη 1/1982, σ. 88.

2. B. FLOROVSKY G., *Les voies de la théologie russe*, Lausanne, 2001, σ. 446.

ἐπίσης καὶ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρίᾳ διαμέσου τοῦ «ἀσκητικοῦ κατορθώματος», τὴν συνεργία μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, τὸ *podvig*, τὸ ὅποιο ἐκφράζει μία νίκη ἔναντι ὅλων τῶν περιορισμῶν τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Ὁ ὅρος αὐτὸς εἶναι θεμελιώδης, ἐπειδὴ ὑπογραμμίζει τὴν ἴκανότητα τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἐνεργεῖ κατὰ τρόπο ἐλεύθερο καὶ δημιουργικό.

Ἡ νεοπατερικὴ διάσταση (καὶ ὅχι ἀπλῶς πατερική) τῆς θεολογίας σημαίνει γι' αὐτὸν μία βαθειὰ δημιουργικότητα, ἐνα δημιουργικὸ ἔργο: οὕτε δουλικὴ μίμηση οὕτε ἀντιγραφὴ δίχως προσαρμογὴ τῶν Πατέρων, λαμβάνοντας ἀπλῶς χωρία ἀπὸ τὰ ἔργα τους, δίχως διασάφηση καὶ ἀναδιατύπωση.

2. Τὸ νόημα τῆς καθολικῆς συνείδησης

Ἡ νεοπατερικὴ σύνθεση γιὰ τὸν Φλωρόφσκυ εἶναι ἀδιαχώριστη ἀπὸ μία ἀνανεωμένη ἐμπειρίᾳ τῆς καθολικότητας τῆς Ἐκκλησίας. Γιὰ ἐκεῖνον, ὁ ὅποιος ἔχει μία ἰστορικὴ ἔγγονα καὶ πορεία καὶ μία ζωντανὴ συνείδηση τῆς Παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὴν πρώτη χιλιετία, ἡ καθολικότητα εἶναι τὸ ἀντίθετο τῆς αὐτάρκειας καὶ τῆς ἐπαρχιακῆς ἀναδίπλωσης. Σημαίνει ἐνα εἰδος ἀμοιβαί-ας ἐξάρτησης μεταξὺ τῆς χριστιανικῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς χριστιανικῆς Δύσης. Ὁ π. Γ. Φλωρόφσκυ δὲν συμφωνοῦσε μὲ τὴν ἰδέα, ἡ ὅποια ἐπικρατοῦσε σὲ ὅρι-σμένα ρεύματα τῆς ρωσικῆς θεολογίας ἀπὸ τὴν περίοδο τοῦ κινήματος τῶν Σλαβοφίλων, μιᾶς ἀντίθεσης ἀρχῶν μεταξὺ ἀνατολικοῦ καὶ δυτικοῦ Χριστιαν-ισμοῦ. Ἀδιάκοπα, ἐπαναλάμβανε ὅτι ἡ Δύση δὲν μπορεῖ νὰ ζήσει πλήρως τὸν Χριστιανισμὸ δίχως τὴν Ἀνατολὴ καὶ, ἀμοιβαίως, ἡ Ἀνατολὴ δὲν μπορεῖ νὰ ζή-σει ἀληθινὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ καθολικότητα δίχως τὴν Δύση. Τὴν θέση αὐτὴ ἀντλοῦσε ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.

Στὸν εἰσήγησή του μὲ τίτλο «Ἡ κληρονομία καὶ ἡ ἀποστολὴ τῆς ὁρθόδοξης θεολογίας», τὴν ὅποια ἔκανε τὸ 1948 κατὰ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του στὸ Σεμινάριο τοῦ Ἅγιου Βλαδιμήρου στὴ Νέα Υόρκη, ἀπορρίπτει τὴν θέση τοῦ Βρετανοῦ ἰστορικοῦ Arnold Toynbee (1889-1975), δὲ ὅποιος στὴν σύνθεση τῆς παγκόσμιας ἰστορίας τοῦ *A Study of History*, ἡ ὅποια ἐξεδόθη τὸ 1934, διέ-κρινε μετὰ τὴν πτώση τῆς Δυτικῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας δύο μεγάλα σύνο-λα, στεγανὰ καὶ ἀνεξάρτητα, τὰ ὅποια κατ' αὐτὸν προσδιορίζονταν κυρίως ἀπὸ τὸν θρησκευτικὸ τους πολιτισμό. Ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος ὁ «δυτικὸς πολιτισμός» καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο ὁ «ὁρθόδοξος πολιτισμός» τοῦ Βυζαντίου, τῆς Ρωσίας καὶ τῶν Βαλκανίων. Ὁ δυτικὸς χριστιανικὸς κόσμος εἶναι γιὰ τὸν *Toynbee* ἔνα αὔταρ-

κες βασίλειο, τὸ ὅποιο δὲν εἶχε καὶ δὲν ἔχει καθόλου ἀνάγκη ἀπὸ ἐξωτερικὰ στοιχεῖα γιὰ νὰ ἐξελιχθεῖ, γιατὶ αὐτοδοξούμενος είναι αὐτὸς καθεαυτός.

Ο Φλωρόφσκυ ἀρνεῖται τὴν ἀποψή τοῦ Τοynbee καὶ χρησιμοποιεῖ τὴν ἰατρικὴ εἰκόνα τῶν δύο σιαμαίων ἀδελφῶν γιὰ νὰ περιγράψει τὴν κατάσταση τῶν δυτικῶν καὶ ἀνατολικῶν χριστιανικῶν κοινωνιῶν. Ο χειροῦργος δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκολλήσει τὴν μία ἀπὸ τὴν ἄλλη ἀδελφή, δίχως νὰ θέσει σὲ κίνδυνο τὴ ζωὴ τῆς μιᾶς ἢ τῆς ἄλλης, δηλαδὴ καὶ τῶν δύο. Οἱ δύο αὐτὲς χριστιανικὲς κοινωνίας, ἐξηγεῖ ὁ π. Γεώργιος, «δὲν εἶναι παρὰ τμῆματα ἐνὸς διασπασμένου κόσμου, καὶ ἀνήκουν ἡ μία στὴν ἄλλη, παρὰ τὸ Σχίσμα. Ἡ ἰστορία τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς Δύσης πράγματι δὲν εἶναι κατανοητὴ παρὰ στὴν προοπτικὴ αὐτῆς τῆς χριστιανικῆς φύξης»³. Γιὰ τὸν Φλωρόφσκυ, τόσο ἡ χριστιανικὴ ἀνατολὴ ὅσο καὶ ἡ Δύση εἶναι «δίδυμες ἀδελφές ποὺ ἀπώλεσαν τὴν ἐνότητά τους» καὶ οἱ δύο αὐτὸι κόσμοι δὲν εἶναι πλήρεις, ἐπισημαίνει, ὅσο εἶναι χωρισμένοι. Ἡ Δύση ὑποφέρει ἔχοντας χάσει τὸν δεσμό της μὲ τὴν χριστιανικὴ Ἀνατολή. Ἡ χριστιανικὴ Ἀνατολὴ ὑποφέρει ἐπίσης ἐδῶ καὶ καιρὸ ἔχοντας ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν Δύση. Ἡ ἀνατολικὴ θεολογία πέρασε ἀπὸ μία σειρὰ ψευδομορφώσεων, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀρχίζει νὰ ἀνακτᾶ τὴν αὐτοσυνειδησία τῆς μὲ τὴν ἀνανέωση τῆς φυσικῆς θεολογίας κατὰ τὸν 19ο αἰ.

Ἡ ἀνάγκη ἐνότητας μεταξὺ τῶν δύο χριστιανικῶν χώρων μὲ σεβασμὸ στὶς ἴδιαιτερότητές τους εἶναι γιὰ τὸν Φλωρόφσκυ μία ἀνάγκη ποὺ ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὴν κοινὴ τους καταγωγή. «Ἡ ἀποστολὴ τῆς ἐπανένωσης ἐπιβάλλεται στοὺς δύο, σημειώνει, ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ λογικὴ τῆς χριστιανικῆς ἰστορίας. Αὐτὴ εἶναι ἡ προέλευση τῆς οἰκουμενικῆς ἰδέας»⁴. Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι τὸ οἰκουμενικὸ πνεῦμα εἶναι βαθύτατα συνδεδεμένο στὸν Φλωρόφσκυ μὲ μία νεοπατερικὴ πορεία ἐμπνευσμένη ἀπὸ μία καθολικὴ συνείδηση, ἡ ὁποία ἐκδιπλώνεται στὸ χρόνο καὶ στὸν χῶρο. «Ζοῦμε τώρα σὲ μία ἐποχὴ πατερικῆς ἀναγέννησης», σημείωνε ὁ Φλωρόφσκυ στὸν λόγο του τὸ 1948. Στὴν ἐκ νέου ἀνακάλυψη τῶν Πατέρων ὑπάρχει γι’ αὐτὸν «μία βέβαιη ἐλπίδα γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς χριστιανικῆς παράδοσης, τῆς ἐπανεύρεσης τοῦ ἀληθινοῦ καθολικοῦ πνεύματος». Απὸ τὴν θέση του αὐτὴ προέκυψε καὶ ἡ πρόσκληση ποὺ εἶχε ἀπευθύνει στὴν Συνδιάσκεψη τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν στὸ

3. FLOROVSKY G., «The Legacy and the Task of orthodox Theology», *Anglican Theological Review*, 31/2, Avril 1949, σ. 66. Ἐλληνικὴ μετάφραση στὸ παρὸν τεῦχος τῆς Θεολογίας, σσ. 21-29.

4. Ὁπ.π.

Evanston (1954), ότι δηλαδή ό «οίκουμενισμός μέσα στὸν χῶρο» χρειάζεται νὰ συμπληρωθεῖ ἀπὸ ἔναν «οίκουμενισμὸ μέσα στὸν χρόνο», δ ὅποῖς καὶ θὰ ἐπέτρεπε νὰ ἐπανεκτιμηθεῖ ὁ σύνδεσμος μὲ τὴν Παράδοση. Ή Ὁρθοδοξία ἔχει ἐδῶ ἔναν κεφαλαιώδη ρόλο νὰ ἐπιτελέσει καὶ ἡ ὅποια, πέρα ἀπὸ τὶς ίστορικὲς ἀνεπάρκειες, ἀποτελεῖ τὴν «ζωντανὴ ἐνσάρκωση μᾶς ἀδιάκοπης παράδοσης στὸ πεδίο τῆς σκέψης, ὥπως καὶ στὸ πεδίο τῆς πνευματικῆς ζωῆς».

Δίχως ἄρνηση τῆς αὐτάρκειας καὶ μίας αὐθεντικῆς ἀναζήτησης τῆς καθολικότητας δ Φλωρόφσκυ ἐκτιμᾶ ὅτι ἡ νεοπατερικὴ σύνθεση δὲν μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ. Τοῦτο ἐμφανίζεται πάντα ὡς ἔνα ἐπίκαιο μάθημα ἀπέναντι σὲ μία πολὺ διαδεδομένη ἀντίληψη τῆς Ὁρθοδοξίας, ἡ ὅποια ἔχει ὄμοιογιακὰ καὶ ἐσωτρεφῆ χαρακτηριστικὰ καὶ ἡ ὅποια προσδιορίζεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἑτερόδοξη ἢ ἄθεη Δύση, ἀλλά καὶ ἀ(πέναντι) ἐπίσης στὶς ἀντιλήψεις ἐνὸς δυτικοῦ χριστιανισμοῦ ποὺ θεωρεῖται αὐτάρκης. Ἐνθυμοῦμαι ἔναν ἔντονο διάλογο ποὺ μεταδόθηκε ραδιοφωνικὰ ἀπὸ τὴν συχνότητα τοῦ France-Culture τὸ 1993, στὴν ἐκπομπὴ Répliques ('Αντιρρήσεις) τοῦ Alain Finkielkraut, μεταξὺ τοῦ Remy Brague καὶ τοῦ Olivier Clément, ὁ ὅποῖς ἔμοιαζε μᾶλλον μὲ διάλογο κωφῶν. Ὁ πρῶτος, παραδοσιακὸς ωμαιοκαθολικὸς φιλόσοφος, συγγραφέας ἐνὸς βιβλίου μὲ τὸν ἐνδεικτικὸ τίτλο Εὐρώπη: ἡ ωμαικὴ ὁδός, θεωροῦσε ὅτι τὸ Βυζάντιο καὶ ἡ ἀνατολικὴ πλευρά (*pars orientalis*) τῆς Εὐρώπης (Ρωσία, Οὐκρανία, Βαλκάνια κ.λπ.) δὲν ἀνήκαν πραγματικὰ στὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισμό, εἶναι τόσο ἔνα πρὸς τὴν Δύση ὅσο καὶ ἡ ἱαπωνικὴ λογοτεχνία. Ἔξαλλου, γιὰ τὸν Rémy Brague, ἡ Εὐρώπη συρρικνώνεται σὲ Δύση - δομημένη ἀπὸ τὴν Ρώμη καὶ κατόπιν ἀπὸ τὸν Καρολίγγειο πολιτισμὸ καὶ τὶς μετεξελέξεις του. Ὁ Olivier Clément ἀπαντοῦσε μὲ τὴν θεώρηση μᾶς ἀνοικτῆς καὶ πολυφωνικῆς Εὐρώπης ποὺ ἐνσωματώνει, καὶ εἶναι πλούσια στὶς δυτικὲς καὶ ἀνατολικές τῆς παραδόσεις.

3. Ἡ ίστορικότητα

Ἡ διάσταση αὐτὴ τῆς ιστορικότητας κάθε αὐθεντικοῦ θεολογικοῦ διαβήματος συνδέεται στὸν Φλωρόφσκυ μὲ τὴν ἐπιστροφὴ στοὺς Πατέρες, ὅχι τόσο γιατί οἱ Πατέρες ἐγγράφονται ἀπλῶς στὴν ίστορία ὅσο γιατί ὁ τρόπος τους εἶναι

5. Βλ. BRAGUE R., Europe: *la voie romaine*, Paris, 1993.

πάντοτε συγκεκριμένος και δχι ἀφηρημένος, λόγω ἀκριβῶς τοῦ σωτηριολογικοῦ περιεχομένου του: δι τι ὑπερισχύει στοὺς Πατέρες εἶναι μία «θεολογία γεγονότων» και δχι μία ἀφηρημένη θεωρία. Ἡ ἰστορικότητα ἀποτελεῖ ἐγγύηση ἀπέναντι στὴν θρησκευτικὴ φιλοσοφία, τὴν δποία ὁ Φλωρόφσκυ θεωροῦσε μαζὶ μὲ τὸν μαθητή του Βλαδίμηρο Λόσκυν ὡς μία ἀλλοίωση τῶν ζωντανῶν πηγῶν τῆς χριστιανικῆς πίστης. Ὁ Φλωρόφσκυ ἐπαναλάμβανε συχνὰ στὰ μαθήματά του στὸν Ἀγιο Σέργιο δι τοῦτο: «κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέλθει ἐδῶ, ἂν δὲν εἶναι ἰστορικός». Ἡ ἰστορικότητα δὲν σημαίνει γι' αὐτὸν ἀπουσία τοῦ προφητικοῦ πνεύματος. Ἀπὸ τὴν ἀποψῆ αὐτὴ ἡ θεώρηση τῆς Παραδόσης στὸν Φλωρόφσκυ εἶναι ἐνδιαφέροντα. Ἡ ἔννοια αὐτὴ εἶναι κυρίαρχη στὴν ἐκκλησιολογικὴ του θεώρηση. Στὴν Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ ἀριμόζει νὰ ἐρμηνεύσει τὸν Λόγο του Θεοῦ. Ἡ Παραδόση, λοιπόν, ἐμφανίζεται ὡς ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐρμηνεία τῆς Γραφῆς. Ἀποτελώντας μία ἀπὸ τὶς ὄψεις τῆς Ἀποκάλυψης, δὲν συνιστᾶ ἀπλῶς ἀνάμνηση ἀλλὰ ἐσχατολογικὴ τάση, «δὲν εἶναι μόνο συντήρηση, ἀλλὰ καὶ ζωντανὴ πρόοδος, αὔξηση, ἀναγέννηση, μεταρρύθμιση... Ἡ παραδόση εἶναι ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία, στὴν καθολικὴ της ὑπαρξη»⁶. Συνεπῶς, ἡ Παραδόση δὲν σημαίνει παραδοσιακὴ συστολὴ καὶ ἐσωτρέφεια ἀλλὰ ἀνοιγμα στὰ σημεῖα τῶν καιρῶν. Ἡ κατανόηση αὐτὴ εἶναι προφανῶς πολὺ γόνιμη καὶ ἐπίκαιρη γιὰ τὴν δική μας δυτικὴ Ὁρθοδοξία, ἡ δποία ἔχει ὡς ἀποστολὴ νὰ οικύωσει πολιτισμικὰ σὲ ἔναν κόσμο, ὁ δποῖος ἔχει γίνει ξένος ἀπέναντι τῆς ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ἰστορίας.

4. Ἡ ἐπιστροφὴ στὸν χριστιανικὸν Ἑλληνισμὸν

Στὴν ὁμιλία του τὸ 1948 ὁ Γ. Φλωρόφσκυ ἐξηγοῦσε δι τοῦ Χριστιανισμὸς κατὰ τὴ διάρκεια πολλῶν αἰώνων εἶχε ἐνοποιηθεῖ θεολογικὰ ὑπὸ τὴν «ἀδιαφιλονίκητη καθοδήγηση» τῶν Ἑλλήνων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Μέχρι τὸν ἄγιο Αὐγουστίνο, ἡ δυτικὴ θεολογία ὑπῆρξε βασικὰ ἐλληνική, παρόλη τὴν λατινική της ἔκφραση: ὁ Ἰλάριος, ὁ Ἀμβρόσιος, ὁ Ἱερώνυμος ἥσαν «μεταφραστὲς τῆς ἐλληνικῆς παραδόσης», ἀκόμη καὶ ὁ Αὐγουστίνος ὑπῆρξε «βαθύτατα ἐλληνικὸς κατὰ τὸ πνεῦμα». Ἐδῶ ἀναδύεται ἔνα κεντρικὸ θέμα στὸ ἔργο του

6. Βλ. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ Γ., *Τὸ σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ*, μπφρ. Ἰω. Παπαδόπουλου, Ἀθήνα 1999, σσ. 92-93.

Φλωρόφσκυ. Πρόκειται γιὰ τὸν χριστιανικὸ Ἐλληνισμό, τὸ ὅποιο φέρει ὁρισμένες ἀσάφειες, ἀλλ’ ὥστόσο σχετίζεται σαφῶς μὲ τὸν χριστιανικὸ πολιτισμὸ πρὸ τὸν χωρισμὸ τῶν δύο διδύμων ἀδελφῶν.

Καταγγέλλει τὴν ἄποψη ὅτι τὸ δόγμα χρειάζεται νὰ ἐπαναδιατυπωθεῖ μὲ τὶς κατηγορίες τῆς σύγχρονης φιλοσοφικῆς γλώσσας, γιατὶ θὰ ἐπρόκειτο γιὰ μία παραπλανητικὴ προσπάθεια, ἡ ὅποια θὰ προκαλοῦσε ἐπάνοδο στὸν προχριστιανικὸ Ἐλληνισμό⁷. Εἶναι παράλογο γι’ αὐτὸν νὰ ὑποθέσει ὅτι ἡ Ἐκκλησία θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδράσει ἀπὸ τὴν ἰστορία τῆς.

Γιὰ τὸν Φλωρόφσκυ, ὁ χριστιανικὸς Ἐλληνισμός (ἢ θεολογικὴ καὶ πνευματικὴ προσέγγιση τῶν Πατέρων τῶν πρώτων ὀκτὼ αἰώνων καὶ τῶν βυζαντινῶν διαδόχων τους) ἀποτελεῖ ἀνυπέρβλητη ἀναφορὰ κάθε χριστιανικῆς θεολογίας: «ἄς εἴμαστε περισσότερο Ἐλληνες γιὰ νὰ εἴμαστε ἀληθινὰ καθολικοί, γιὰ νὰ εἴμαστε ἀληθινὰ ὁρθόδοξοι». Υπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἐπαναλάβει κανεὶς ἢ νὰ μιμηθεῖ μὲ στεῖρο τρόπο τὶς διατυπώσεις τῶν Πατέρων, ἀλλὰ νὰ ἀφομοιώσει τὴν εὐσεβῆ αὐτὴ ὁρολογία τοῦ μυστηρίου μὲ μία δημιουργικὴ διάνοια. Ό π. Γεώργιος ὑπῆρξε σαφῆς ἀπέναντι σὲ ἀρχαιολογικὲς τάσεις: «Ἡ Παράδοση δὲν εἶναι μόνο μία προστατευτικὴ καὶ συντηρητικὴ ἀρχή, ἀλλὰ πρωτίστως εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς αὐξῆσης καὶ τῆς ἀναγέννησης. Ἡ Παράδοση δὲν εἶναι ἀρχή, ποὺ ἀγωνίζεται νὰ ἀναστηλώσει τὸ παρελθόν, χρησιμοποιώντας τὸ παρελθόν ὡς κριτήριο γιὰ τὸ παρόν. Μία τέτοια ἰδέα περὶ Παραδόσεως ἀπορρίπτεται ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἰστορία καὶ ἀπὸ τὴν συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας... Ἡ Ἐκκλησία μαρτυρεῖ περὶ τῆς ἀληθείας ὅχι μὲ τὴν μνήμη ἢ μὲ λόγια ἄλλων, ἀλλὰ μὲ τὴν δική της ζωή, μὲ τὴν ἀδιάκοπη ἐμπειρία, μὲ τὴν καθολική της πληρότητα ... Ἡ Παράδοση εἶναι ἀρχὴ “χαρισματική” καὶ ὅχι ἰστορική»⁸.

5. Πρὸς μία νεοπατερικὴ σύνθεση

Θὰ ἥθελα νὰ προτείνω τῷρα πῶς μπορεῖ νὰ ἐγγράφεται ἡ νεοπατερικὴ σύνθεση, ὅπως τὴν ἐκλαμβάνει ὁ Γ. Φλωρόφσκυ, στὴν «χαρισματικὴ καὶ ὅχι ἰστορική» ἐκκλησιαστικὴ αὐτὴ Παράδοση καὶ νὰ δώσω ὁρισμένα παραδείγματα ἀνάπτυξης μᾶς τέτοιας σύνθεσης.

7. Βλ. FLOROVSKY G., *Les voies de la théologie russe*, ὅπ.π., σ. 447.

8. FLOROVSKY G., *Bible, Church, Tradition*, Belmont, Mass., 1972, reéd. Vaduz, Liechtenstein, 1987, σ. 47.

Η ίστορία τῆς ἐκκλησιαστικῆς θεολογίας προσφέρει μία ὀλόκληρη σειρά ἀπὸ διαδοχικὲς συνθέσεις, οἱ ὅποιες προτείνουν τὴν δημιουργικὴ ἀναδιατύπωση τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστεως σὲ ἔνα νέο γλωσσάρι: ὁ ἄγιος Ἀθανάσιος καὶ τὸ «ὅμοιούσιον», ὁ ἄγιος Βασίλειος καὶ ἡ ἔννοια τῆς «ὅμοιτιμίας» τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, ὁ Νικηφόρος Βλεμμύδης (13ος αἰ.) καὶ ἡ ἐκπόρευση τοῦ Ἅγιου Πνεύματος «διὰ τοῦ Υἱοῦ», ὁ πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Κύπριος (13ος αἰ.) καὶ ἡ ἀΐδια ἔκλαμψη τοῦ Πνεύματος, ὁ ἄγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς καὶ ἡ διάκριση οὐσίας καὶ ἐνεργειῶν στὸν Θεό. Κάθε φορὰ οἱ Πατέρες καὶ οἱ διδάσκαλοι αὐτοὶ ἐμφανίζονται κατὰ ἀντινομικὸ τρόπο ὡς ἀνανεωτὲς μέσα σὲ μία πλήρη πιστότητα στὴν Παράδοση καὶ ταυτόχρονα ἀντιπαρατίθενται στοὺς ὀπαδοὺς μιᾶς ἀρτηριοσκληρωτικῆς ἀντίληψης τῆς θεολογικῆς γλώσσας, σύμφωνα μὲ τὴν ὅποια ἀρκεῖ μονάχα νὰ ἐπαναλαμβάνεται ὅ,τι ἀκριβῶς εἶχε εἰπωθεῖ.

Στὸ πεδίο τῆς Χριστολογίας ἐπίσης ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ ὑπῆρξε πολὺ δημιουργικός. Μπροστὰ στὰ προβλήματα τῆς Πνευματολογίας τοῦ Khomiakov, δὲν ὑπογράμμισε μονάχα ὅτι ἡ ἐκκλησιολογία ὅφειλε κατ’ ἀρχὴν νὰ ἀποτελεῖ ἔνα κεφάλαιο τῆς Χριστολογίας. Δὲν ὑπεράσπισε μονάχα τὴν ὑπαρξη μιᾶς ἐνιαίας Θείας Οἰκονομίας μὲ ἀφορμὴ τὰ προβλήματα τῆς διπλῆς οἰκονομίας, τὴν ὅποια πρότεινε ὁ Vladimir Lossky¹⁰. Κυρίως εἰσήγαγε τὴν ἔξαιρετικὴ αὐτὴ ἔκφραση τῆς «ἀσύμμετρης Χριστολογίας» γιὰ νὰ ἐκφράσει τὴν περὶ Χριστοῦ νεοχαλκηδόνεια καὶ ὁρθόδοξη δογματικὴ διδασκαλία, ὑπογραμμίζοντας ἔτσι ὅτι στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ οἱ δύο φύσεις δὲν συνυπάρχουν κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο. Ἡ ἔνωση τῶν φύσεων πραγματώνεται καθ’ ὑπόστασιν τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Δὲν μποροῦμε νὰ περιορισθοῦμε στὴν χαλκηδόνεια συμμετρίᾳ, ὅπως διατυπώθηκε ἀπὸ τὸν Τόμο τοῦ Λέοντος, ὅπως τὸ πράττει ἀκόμη καὶ σήμερα ἔνας ἀριθμὸς ὁρθοδόξων, κάνοντας λόγο γιὰ ἔνα «θεανθρώπινο πρόσωπο» σὲ σχέση μὲ τὸν Χριστό. Ἡ τελευταία αὐτὴ ἔκφραση εἶναι ἔξοχως ἐπικίνδυνη καὶ ἀσαφής. Κινδυνεύει πάντα νὰ κατανοηθεῖ ὡς μία νεστοριανίζουσα προοπτική. Ἄρα, ἡ ὁρθόδοξη χριστολογικὴ παράδοση δὲν σταματᾷ στὴν Χαλκηδόνα. Θὰ πρέπει νὰ λαμβάνεται ὑπόψιν ἡ Ε΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος τῆς Κωνσταντινούπολεως II (553), ἡ ὅποια σαφῶς προσδιόρισε, μὲ

9. Βλ. N. BLEMMYDES, *Oeuvres théologiques*, introd., édition, trad. et notes M. Stavrou, Paris, coll. *Sources Chrétiennes* n° 517, 2007.

10. Βλ. STAVROU M, «Quelques réflexions sur l'ecclésiologie de Vladimir Lossky», *Contacts*, 229, Janv.-mars 2010, σσ. 60-73.

τὴν βοήθεια τῆς Κυρίλλειας θεολογικῆς ὁρολογίας, ὅτι ἡ ἔνωση τῶν δύο φύσεων πραγματοποιήθηκε στὴν αἰώνια ὑπόσταση τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἀπὸ ὅπου καὶ ἡ ἔξοχη ἔκφραση τῆς ἀσυμμετρίας, τὴν δποία πρότεινε ὁ Γεώργιος Φλωρόφσκυ, μιολονότι οἱ Πατέρες δὲν εἶχαν ποτὲ χρησιμοποιήσει αὐτὴν τὴν γεωμετρικῆς προέλευσης μεταφορά.

Συμπέρασμα

Τὸ ἔργο τῆς νεοπατερικῆς σύνθεσης συνεπάγεται γιὰ τὸν π. Γεώργιο Φλωρόφσκυ, μὲ τὰ δικά του λόγια, «τὴν ἐκ νέου καὶ ἐπακριβῶς ἐρμηνεία τῆς πατερικῆς παράδοσης μὲ σύγχρονους ὅρους, τὴν ἐκ νέου συγκρότηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας ὡς μίας “πλήρους φιλοσοφίας τῆς ζωῆς”» (*a complete philosophy of life*)¹¹, παραμένοντας ὥστόσι στὸ πνεῦμα τῶν Πατέρων, στὸ φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας. Πρόκειται γιὰ ἔνα σπουδαῖο καὶ ἀπαραίτητο αἴτημα, ἔτσι ὅστε ἡ θεολογία νὰ ξαναγίνει, ὅπως στοὺς Πατέρες, μία ὑπαρξιακὴ χριστιανικὴ φιλοσοφία, θεωρητικὴ καὶ συνάμα πρακτική.

“Αν ἡ σύνθεση αὐτὴ ἀπαιτεῖ τὴν στροφὴ σὲ ἐπιστημονικοὺς προσδιορισμούς, ὥστόσι δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι μονάχα ἐπιστημονική, ὅφείλει νὰ ἐγγράφεται σὲ μία σαφέστατη ὅμοιογιακὴ δέσμευση: ἡ ὄρθοδοξὴ θεολογία «καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν μὴ ὄρθοδοξία τῆς Δύσης, ὅχι προβάλλοντας νέες κατηγορίες, ἀλλὰ κομίζοντας τὴν μαρτυρία της, δηλαδή, ὅμοιογώντας τὴν ἀλήθεια τῆς Ὁρθοδοξίας»¹².

Ἡ Ὁρθοδοξία δὲν εἶναι ἀπλῶς μία παράδοση, «εἶναι ἐπίσης μία ἀποστολή, εἶναι ἐπίσης τὸ καθῆκον καὶ ἡ κλήση μας»¹³. Ὡς πρὸς τὸ ἱεραποστολικὸ καὶ παγκόσμιο αὐτὸ ἀρέος τῆς νεοπατερικῆς θεολογίας τῆς Ὁρθοδοξίας ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ δὲν μποροῦσε παρὰ νὰ δώσει τὶς πρῶτες ἀρχὲς καὶ τὰ κριτήρια. Ὁ βίος ἐνὸς ἀνθρώπου δὲν μπορεῖ προφανῶς νὰ ἐπαρκέσει γιὰ τὴν πραγματοποίηση ἐνὸς τέτοιου προγράμματος. Τὸ πεδίο τῶν πατερικῶν μαρτυριῶν εἶναι τόσο ἀπέραντο, κυρίως ὅταν θεωροῦμε ὅτι ἡ ἐποχὴ τῶν Πατέρων δὲν σταματᾶ οὔτε στὸν 80 αἰ. οὔτε στὸν 150 αἰ., ἀλλὰ φθάνει ἔως τὶς μέρες μας, ἔως τὴν

11. FLOROVSKY G., «The Legacy and the Task of orthodox Theology», ὕπ.π., σ. 69.

12. FLOROVSKY G., *Les voies de la théologie russe*, ὕπ.π., σ. 448.

13. Ὅπ.π., σ. 453.

έποχὴ τῆς μετανεωτερικότητας καὶ τῆς συνάντησης μεταξὺ χριστιανικῆς Ἀνατολῆς καὶ Δύσης.

Ἀντίθετα πρὸς μία προσέγγιση ποὺ συχνὰ ὑπερισχύει στὶς χῶρες μὲ δόρθοδοξη παράδοση, ἡ Ὁρθοδοξία δὲν αὐτοπροσδιορίζεται κατὰ τῆς Δύσεως, ἀλλὰ ἀντιστοιχεῖ καθεαυτὴ μὲ τὸ θετικὸ καὶ πλήρες περιεχόμενο τῆς ἀλήθειας τῆς σωτηρίας, τὸ ὅποι λαμβάνεται ἄνωθεν. Ἡ δυτικὴ χριστιανικὴ ἐμπειρία μέσα στὴν πολυπλοκότητά της δὲν πρέπει a priori νὰ ἀπορριφθεῖ, ἀλλὰ νὰ γίνει ἀντικείμενο κριτικῆς μὲ διάκριση. Μάλιστα, ἡ ἐμπειρία αὐτὴ χρειάζεται νὰ ἐπαναπροσληφθεῖ ἀπὸ τὴν Ὁρθοδοξία καὶ «μεταμορφωμένη κατὰ τρόπο δημιουργικό», σύμφωνα μὲ τοὺς ἴδιους τοὺς ὅρους τοῦ Φλωρόφσκυ, τοὺς ὅποιους λίγοι ἐκ τῶν ὁρθοδόξων θεολόγων ἔχουν τὸ κουράγιο νὰ κατανοήσουν καὶ νὰ ἐφαρμόσουν γιὰ τοὺς ἔαυτούς τους, προτιμώντας τὴν εὔκολη ἀσκηση τῆς πολεμικῆς. Ὡστόσο, ὅπως σημείωνε ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ «μονάχα ἡ συμπόνια, μονάχα τὸ μοίρασμα καὶ ἡ περιχώρηση τῆς ἐμπειρίας μποροῦν νὰ ὑποδείξουν τὴν ἀδύναμη διαδρομή, ἡ ὅποια θὰ μποροῦσε νὰ ὀδηγήσει στὴν ἐπανένωση τῶν θραυσμάτων τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, στὴν ἐπανεύρεση καὶ ἐπανένωση τῶν χωρισμένων ἀδελφῶν»¹⁴.

14. Ὁπ.π., σ. 448.